

Nghĩ gì? Cho ngày mai?

Như đã thông báo cùng bạn đọc trong số trước, Nhân Bản xin mở đầu số này mục "Nghĩ gì cho ngày mai", một diễn đàn mở rộng cho tất cả những suy tư, những ý kiến, những đóng góp từ tưởng đã nhỏ bé nhất cho Việt Nam tương lai. Nhân Bản mong mỗi rằng Quý Vị độc giả sẽ rộng tình hướng ứng bài vở để mục này thật sự trở thành một "bàn tròn" thảo luận.

MỘT CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ

Là độc giả của Nhân Bản từ những số đầu, tôi vẫn hằng thầm mong rằng Nhân Bản sẽ mạnh dạn góp phần vào công cuộc xây dựng một đường hướng, một lập trường cho giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Điều đó, Nhân Bản đã cố gắng làm qua "Lá Thủ" mỗi tháng nhưng tôi thiên nghĩ đường như thế chưa gọi là đủ. Cũng vì vậy mà Mục "Nghĩ gì cho ngày mai" mà quý bao có sáng kiến cho ra mắt chắc hẳn sẽ lập được phần nào sự thiếu sót đó, nhất là với mục này, không phải chỉ có lập trường duy nhất của bạn biên tập sẽ được diễn bày, mà ý kiến từ mọi nơi do tất cả các độc giả của Nhân Bản và đồng bào hải ngoại góp tư sẽ có cơ hội được bàn luận và khai triển.

Riêng tôi cũng với nhóm bạn có một số ý kiến thiên muốn đưa ra trước công luận. Chúng tôi sẽ cố gắng góp bài cho mục "Nghĩ gì cho ngày mai" một cách đều đặn nếu quý bao không thấy bài chung tôi qua tôi...

+

Số báo tháng 6 của quý báo sẽ thành hình giữa lúc các nước Âu Châu đang sôi nổi tranh cử vào Quốc Hội Âu Châu đầu tiên đúng với ý nghĩa của nó. Tại sao lại bàn về Quốc Hội Âu Châu, về Thị Trường Chung trong khi mục "Nghĩ gì cho ngày mai" đúng lý phải dành riêng cho những suy tư về quốc gia, dân tộc Việt Nam? Bàn như vậy có phải chẳng là quá xa với và không thực tiễn?

Chúng tôi không nghĩ như vậy vì tưởng là của một khối Âu Châu đoàn kết sẽ ảnh hưởng rất lớn lao đến tương lai của nước ta. Chúng tôi xin nói tại sao.

Thế giới ngày nay thoát thai từ những sự sắp xếp sau Thế Chiến Thứ Hai, phân chia thế giới ra thành hai vòm ảnh hưởng rõ rệt năm mươi năm rồi tiếp theo sau là thời kỳ chiến tranh giải hạn và có diễn tại nhiều địa điểm trên thế giới: Cao Ly, Việt Nam, Angola, v.v... cũng như những biến cố nghiêm trọng suốt nửa lĩ đã gây ra đại chiến thế giới không được giải quyết kịp thời: đó là trường hợp biến cố Cuba và biến cố Bá-Linh mà hẳn người ta vẫn chưa quên.

Thế phân chia lưỡng cực như hiện tại về công nghệ, hiểm họa hòa bình của thế giới cũng như vô cùng bị thảm cho những quốc gia nhược tiểu như Việt Nam. Vì lý do rất giản dị là sự chọn lựa của các quốc gia này chỉ giới hạn trong hai con đường: hoặc theo Nga, hoặc theo Mỹ. Khi người cầm quyền, dùng tiếp hay trực tiếp, đứng vào khối Mỹ (gọi là "thế giới tự do") thì phe đối lập chỉ có một lựa chọn, đó là tìm kiếm sự giúp đỡ và ủng hộ của khối Nga (gọi

là "các quốc gia xã hội chủ nghĩa tiên tiến"). Ngược lại, khi người cầm quyền làm tay sai cho CS quốc tế thì nhẽ kẻ chống lại khó lòng có giải pháp nào hơn là rời vào vòng kiểm soát của Mỹ.

Cái vòng luân quần này đã biến bao nhiêu quốc gia, trong đó có nước ta, thành bãi chiến trường liên miên, và quan trọng hơn nữa, đã chia rẽ bao nhiêu dân tộc thành 2 khối người đồng chung những thù nghịch.

Đã đến lúc chúng ta, người Việt Nam cũng như tất cả nhân dân các xứ nhược tiểu, phải nói rõ ràng: chúng ta chối từ sự sắp xếp về lý trên. Chúng ta chối từ 1 ăn ranh giữa Nga và Mỹ, chối từ sự bố bước phải lựa chọn giữa 2 thế chế tư bản và cộng sản, chối từ tương lai tâm tởi của sự nô lệ, dù ở bên này hay ở bên kia. Từ bản và cộng sản tuy khác hình thức nhưng cùng một quyền lợi. Nga Xô và Hoa Kỳ tuy khác thế chế nhưng cùng một mục đích. Quyền lợi đó, mục đích đó, chúng ta nhất quyết sẽ tranh đấu không ngừng để chúng dùng bao giờ thành hình và ngự trị trên một thế chế vương nào của quê hương yêu dấu.

Những làm cách nào, tranh đấu cách nào? -Đã bị gọi là xứ nhược tiểu thì đường hướng của chúng ta yếu, đơn chúng ta nghèo và tiếng nói của chúng ta đã nhỏ bé lại còn bị áp đảo. Vậy thì làm sao?

+

Quá khứ và lịch sử cận đại đã cho chúng ta thấy rằng con đường dẫn đến độc lập tìm được lập riêng cho xứ mình là một ngõ cụt. Thật vậy, vừa thoát khỏi thực dân Pháp, nước ta đã liên tiếp rơi vào tay của những thực dân mới khác, tuy khác hình thức nhẽ, cũng một quyền lợi, như ở trên đã nói. Trong thế giới của ngày mai, một chính sách tìm kiếm độc lập mà chỉ lý luận trên tầm mức của quốc gia mình, chắc chắn sẽ tiếp tục thất bại trước những sức mạnh kinh hõn của những siêu cường quốc, là những nước quốc tế chưa từng thấy trợ lực từ nhân loại.

Để chống lại những sức mạnh và mưu đồ quốc tế, chúng ta phải tìm hành một chiến lược quốc tế. Điểm này có nghĩa là tuy chúng ta vẫn phải tiếp tục tranh đấu để giành độc lập cho xứ sở riêng vào đó, chúng ta cần phải hỗ trợ các nhân dân khác, các chính phủ nước khác trong những hành động có thể phá vỡ được thế lưỡng cực Mỹ Nga hiện tại.

Và chúng tôi tiến đây muốn đề cập trở lại trường hợp của Cộng Đồng Âu Châu. Các xứ Tây Âu là những nước tiên tiến, với kỹ nghệ giàu mạnh và một nền dân trí về công nghệ tiên tiến, có lẽ về bạc nhất hiện nay. Cộng chúng dân số 9 nước Tây Âu lại, họ đóng dân hõn Hoa-Kỳ. Cộng chúng nguyên liệu lại, họ sẽ đứng hàng 3 thế giới. Cộng chúng sản lượng kỹ nghệ và nông

ngiệp lai, họ sẽ vượt qua mặt Nga Xô. Cộng chúng gia tài lịch sử và văn hóa lại, họ sẽ dần dần thế giới. Thế những tại sao họ vẫn chưa đạt được tầm vóc của một đại cường quốc? Câu trả lời quá dễ: tại vì các nước Tây Âu chưa đoàn kết, tại vì họ chưa là một liên bang Âu Châu. Điều này về cùng đáng tiếc cho Âu Châu, mà cũng về cùng đáng tiếc cho Việt Nam. Một Âu Châu đoàn kết và độc lập đối với Nga Mỹ sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của hai siêu cường quốc đang đề nặng khắp thế giới. Một Âu Châu đoàn kết sẽ là một cái may cho những xứ nhược tiểu như Việt Nam đi tìm con đường dân tộc của mình. Trên diện này, chúng tôi thấy cần phải nêu ra một đại hiệu mang nặng rất nhiều ý nghĩa: ngoài đảng Cộng Sản Ý ra, tất cả các đảng Cộng Sản các nước Tây Âu đã kêu gọi bỏ phiếu chống lại sự thành hình của một cộng đồng Âu Châu liên kết. Khi người ta biết những đảng Cộng Sản này, nhất là đảng CS Pháp, liên hệ mật thiết thế nào với điện Cẩm-Linh thì người ta thấy rõ ngay mưu đồ của Nga Xô ra sao.

Thành thử, song song với công cuộc chiến đấu đánh đuổi bọn Cộng sản Việt Nam, giành lại độc lập cho cả nước, người Việt Nam chúng ta còn có trách nhiệm khuyến khích nhân dân các nước khác ý thức được sự hiểm nguy đe dọa cho Nga Xô ngày càng lan tràn khắp thế giới, gây bao cảnh tang tóc đau khổ. Chúng ta nên giúp được nhân dân Âu Châu thấy rõ ý đồ bá chủ Nga Xô là phân nào đã giải tỏa được áp lực của Cộng Sản quốc tế trên nước Việt Nam nhờ thế, tức là đã tạo được phần nào điều kiện thuận lợi cho kháng chiến Việt Nam.

Nhưng nỗ lực của chúng ta không giới hạn vào nhân dân Âu Châu. Trên thế giới, còn có một số quốc gia, một khối khác có đủ sức mạnh tiềm tàng để ít nhất là cầm chân được hai siêu cường Nga Mỹ. Những nước đó là Trung Hoa, Nhật Bản, khối các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN, khối các nước Đông Âu, khối các nước thế giới Hồi Giáo.

Bốn phần của chúng ta là ủng hộ một đường lối độc lập quân sự của Nhật Bản hầu cắt bớt được sự mạnh của Hoa Kỳ tại Thái-Bình Dương, là ủng hộ những nhà lãnh đạo Cộng sản Đông Âu khi họ thẳng thắn chối bỏ khuôn rập đường lối của họ theo Điện Cẩm-Linh, là hỗ trợ các quốc gia ASEAN (nơi đó chỉ đứng của nước Việt Nam thì do sẽ là đường hướng) tìm kiếm thế trung lập và độc lập mà họ mong ước, là kêu gọi và giúp đỡ tất cả những hành động, những chính sách nào mà mục đích là xây dựng vô số những cường quốc có trung, hậu phá tan âm mưu bá chủ của bất cứ đại cường nào.

Để thay thế vào lối kêu gọi đã trở thành lối thời: "về xây khắp thế giới hãy đoàn kết lại!" chúng ta hãy nêu cao cuộc tranh đấu của ngày mai: "Quốc gia nhược tiểu khắp thế giới hãy đoàn kết lại!"

NGUYỄN-TRỌNG-VĂN

HÒA ĐÀM HÀ NỘI - TRUNG HOA TAN VỠ : KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ THIÊN CHÍ

Ngày 19-5 vừa qua, sau khi buổi họp mặt lần thứ 5 của cuộc hòa đàm Hoa-Việt chấm dứt, đại phát thanh Bắc Kinh đã loan báo rằng chính phủ Trung Hoa "tam nguyệt" tham gia cuộc thương thuyết và đòi hỏi rằng các cuộc hội đàm, nếu tiếp diễn trở lại, sẽ phải diễn ra tại Bắc Kinh, thay vì tại Hà Nội như trng hiện tại.

Thế là đúng 1 tháng sau khi 2 phe Hà Nội-Bắc Kinh ngồi vào bàn hội nghị, cuộc thương thảo đã hoàn toàn tan vỡ, đúng như những gì người ta đã tiên đoán.

Thật ra, sự đổ vỡ này chẳng làm cho ai ngạc nhiên khi người ta được nhìn và nghe 2 phái đoàn - do Phan Hiền cầm đầu về phía Hà Nội và Hàn Niêm Long về phía Trung Hoa - dùng bàn hội nghị như một công cụ tuyên truyền và thay phiên chửi rủa lẫn nhau. Ngược lại, điều đáng bàn rộng hơn ra ở đây là những giả thuyết đã được một số nhà quan sát đưa ra để giải thích thái độ cứng rắn và "thiếu cộng tác" của Bắc Kinh.

3 ĐIỂM HẤP DẪN

Những nhà quan sát này đã cho rằng trong cuộc đàm phán, Hà Nội đã tỏ nhiều thiện chí hơn Bắc Kinh. Lập luận này cũng đã được đại phát thanh Hà Nội và các cơ quan tuyên truyền hải ngoại của CSVN không ngớt nhắc đi nhắc lại. Mà quả thật, để nghị 3 điểm của Hà Nội có vẻ hấp dẫn thật:

1. Thiết lập một vùng phi quân sự để bảo đảm hòa bình tại vùng biên giới giữa hai nước, đồng thời trao trả tù binh (điểm trao trả tù binh này đã được Trung Hoa thi hành một cách đơn phương trước cả để nghị của Hà Nội)
2. Bình thường hóa bang giao giữa 2 chế độ.
3. Thường thuyết để đi đến giải quyết những tranh chấp lãnh thổ trên căn bản của Thỏa Hiệp Pháp-Hoa năm 1887 và 1895.

Thoạt nhìn, người ta có cảm tưởng rằng cả 3 điểm trên đều có thể thực hiện được, duy chỉ có điểm thứ ba sẽ cần rất nhiều thời gian và sức lực. Cũng vì vậy mà để nghị 8 điểm của Trung Hoa được đưa ra sau đó, vì mở hõn, đã bị gán ghép ngay là thiếu thiện chí, tuy rằng TH đã đặt đúng vấn đề then chốt của cuộc xung đột hiện tại: đó là sự kiện Hà Nội đang được Nga Xô dùng làm tay sai để mở rộng ảnh hưởng bá quyền của mình. Đến khi Bắc Kinh chính thức đơn phương gián đoạn cuộc thương thảo, thì Hà Nội liền nằm lầy có hõn để tỏ cáo rằng Trung Hoa, tức tôi vì bị lép vế trên bàn hội nghị, đã nóng giận rũ áo bỏ đi.

Giải thích như trên rất thiếu sót. Sự thật là đôi với tất cả các chế độ CS từ xưa tới nay, những cuộc thương thuyết chỉ là một lá bài trong số những lá bài khác của cuộc cham tran. Người CS ngồi vào bàn hội nghị không phải là để đi đến một thỏa hiệp mà là để mở trở những

đoàn quân của phe mình tai chiến trường. Cũng vì vậy mà chúng ta cần phải hướng mắt nhìn về chiến trường thì mới mong thấu hiểu được vấn đề.

BÊN ĐÁNH TỐI, BÊN CÀM CHIẾN

Chiến trường sôi bỏng nhất trong hiện tại là chiến trường Kam Pu Chia. Hõn 100 ngàn bộ đội Hà Nội đang cấp tốc dồn hết hỏa lực gồm xe tăng, trong pháo, oanh tạc cơ để bé gậy sự rút lui của quân Khờ Me Đờ. Tại sao phải cấp tốc? Đó là vì mùa mưa sắp đến, và với mùa mưa và đường xá lứt lỏi, thiết giáp và không quân CSVN sẽ khó lòng lung bắt được quân Khờ Me Đờ. Với mùa mưa, mọi sự chuyển vận sẽ vô cùng khó khăn, nhất là bộ đội Hà Nội, Hoa - dùng bàn hội nghị như một công cụ tuyên truyền và thay phiên chửi rủa lẫn nhau. Ngược lại, điều đáng bàn rộng hơn ra ở đây là những giả thuyết đã được một số nhà quan sát đưa ra để giải thích thái độ cứng rắn và "thiếu cộng tác" của Bắc Kinh.

Tóm lại, với mùa mưa, Hà Nội sẽ mất đi một cơ hội bằng vàng để diệt trừ tận gốc mọi đối kháng tại Kam Pu Chia. Vì vậy, quân Hà Nội phải tranh thủ thời gian, và vì vậy, Phan Hiền tại bàn hội nghị phải tranh thủ cơ hội bằng được một thỏa ước với Trung Hoa để:

1. cầm chân không cho T.H can thiệp trực tiếp để giải vây cho Khờ Me Đờ,
2. trấn an được mặt trận phía Bắc hầu rảnh tay với mặt trận Kam Pu Chia.

Phan Hiền thật sự đã bị tình thế bắt buộc phải nhượng bộ.

Ngược lại, mục đích của quân Khờ Me Đờ là sống sót cho đến mùa mưa, bằng cách vượt qua biên giới Thái tử ăn, hay bằng cách phân tán mỏng để tranh bị tiêu diệt.

Do đó, trên bàn hội nghị, Hàn Niêm Long phải cố gắng "cầu giờ". Để trả lời để nghị 3 điểm của Hà Nội rất cụ thể và chính xác, Bắc Kinh đã đưa ra 8 điểm trong đó Bắc Kinh chỉ lặp lại những lời tổ cáo màu đỏ bá chủ của Nga Xô tại Đông Nam Á. Đó chỉ là một kế hoãn binh. Đến lúc thấy không thể hoãn hõn được nữa thì Bắc Kinh liền cắt đứt cuộc thương thuyết, lập lại sự đe dọa sẽ "cho Hà Nội 1 bài học thứ hai" và đồng thời dồn thêm quân lính tại vùng biên giới Hoa-Việt, với mục đích để thấy là cầm chân càng nhiều quân lính CSVN tại miền Bắc càng tốt, để giúp cho Khờ Me Đờ có thể bảo toàn lực lượng.

Trên đây là những yếu tố chiến lược khá dị giải thích được lập trường và hành động của đôi bên. Một cách giải thích khác trong đó thiên chí là một yếu tố, không thể dùng vững. Vì giữa 2 kẻ thù, không thể có vấn đề thiên-chí.

PHẠM CHI

POULO BIDONG

CHÙA VN TRÊN ĐẤT HỒI GIÁO

Một môi duyên lành hi hữu!

Hơn 30.000 dân tin nán vượt biển sống chen chúc trên đảo Bidong (Mã Lai), thiếu thốn đủ mọi thứ, từ nhu cầu vật chất (thức phẩm, quần áo, thuốc men...) đến tinh thần (thư từ, báo chí, tin tức,...). Đời sống khó khăn, cực khổ, những dân tin nán ai cũng tin tưởng do chỉ là tạm thời, rồi ra sẽ được thoát mái khi tới đình cơ tại một nước tự do sau này.

Ngoài việc đi lãnh thực phẩm và nấu cơm, ăn uống, dân tin nán thường rảnh rỗi không biết làm gì. Những gia đình có thân quyến từ nán trở biển, muốn cầu nguyện những không có chùa, không có nhà thờ... những ai còn thân nhân kẹt trong lao tù Cộng Sản, hoặc dấy ấi trong những vùng kinh tế mới, muốn cầu nguyện mà chẳng có nói náo, vài gia đình có người nhà từ trần ngay trên đảo, cũng băn khoăn không biết thờ cúng tại đâu!

Trước sự đòi hỏi cấp thiết giải quyết vấn đề tinh thần này, một nhóm Phật tử họp nhau xin phép Ban Điều Hành Trai, cấp cho một miếng đất để cất chùa. Nhà sư trưởng Đỗ Cao Minh vui vẻ ủng hộ, các kiến trúc sư và kỹ sư lo vẽ họa đồ. Việc bầu Ban Hùng công cất chùa được xúc tiến gấp, và đạo hữu Vũ Văn Phường đã được bầu làm trưởng ban cùng với quý vị: thiên tâm như: Tô Nhân Hùng, Diệp Văn Xuân, Phó Khia Xung... công tác mật thiết. Đất chùa được cấp trên một ngọn đồi cao, nhỏ ra ngoài biển, có thể nhìn xuống bãi trước và bãi sau, rộng rãi, phương hướng rất đẹp. Việc khởi công đã được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch Mậu Ngọ, có một vị sư Bà người Tàu (Thích Liễu Nhiên) làm chủ lễ. Chùa chưa có tượng Phật, chỉ có một bức ảnh đức Quan Thế Âm, nhỏ bằng một bàn tay, dán vào một thớt cây, thế mà dân chúng đua nhau tới lễ bái tập nập, mang tới nhang và trái cây là những vật hiếm có và đắt đỏ.

Tiền bạc và vật chất thiếu những đát tầm thừa.

Các thanh niên hằng hái lên rừng dẫn cây làm kèo cột, dân ông, dân bà, con gái thì cước đất đập nền, khiêng đá, tất cả đều ra tâm, ra sức làm công quả, không ai nhàn thì lao. Một đêm lành đã hiện ra: Ngày chiếu hôm đó một chiếc thuyền đã cập bến, trên có một vị tăng sĩ Việt Nam, mình bán y vàng thước pháp khất sĩ, đó là Sư Giác Minh, tu ở Hậu Giang. Mọi người hớn hở vui mừng cho rằng Đức Phật đã phái một vị Sư đến để trụ trì ngôi chùa mới, Sư Giác Minh hoan hỉ nhân lời ở luôn tại đó, mọi người đã với vàng che một tấm vải xanh, gác trên một thân cây năm ngang, kê tạm một tấm ván ép cho Sư nằm, thế là hoàn tất "Tăng Phòng" cho vị trụ trì!

Nhưng còn thiếu thốn đủ thứ, thiếu từ cái đinh, từ sợi giây thừng, những mọi người vẫn hằng say làm việc, nên nửa tháng sau đã đáp xong nền chùa, vuông vắn mọi bề 10 mét, dựng xong sườn chùa, mái che tam bằng mây, miếng vải plastic xanh để kịp làm lờ an vị Phật vào

ngày 17 tháng 11, ngày vía Đức Phật A-Di-Đà.

Lại một duyên may đưa đến: mấy vị chủ tàu có mang theo được vài pho tượng Phật Thích Ca nhỏ, cũng tượng Đức Quan Thế Âm, luôn cả chuông mõ, kinh sách, liên cho muôn, thế là có đủ tượng Phật, kinh sách và Tăng trụ trì, nghĩa là tam bảo: Phật, Pháp, Tăng!

Có lẽ đây là một ngôi Tam bảo khiêm tốn nhất, nơi hải ngoại.

Phía sau bàn thờ Phật là một bàn thờ nhỏ. Có viết tên các tâu bị đấm, và danh sách các người tử nạn đã lên tới mấy trăm tên. Một bàn thờ ló thiên được thiết lập để cúng các vong linh vô danh, có hồn uổng tử không người thờ cúng.

Trong đám Phật tử, có gia đình đáng thương nhất là gia đình cụ Lương, đã 70 tuổi, có 4 người con trai đều bị hải tặc giết chết hết cả, ngày nào Cu cũng dặt người con đầu và lũ cháu nổi lên lễ Phật, tiếng khóc than nức nở như xé lòng người! Mỗi khi nghe vị Tăng đọc tên các hương linh, mọi người không sao cảm được giọt lệ...Tiếng chuông ngân nga, tiếng mõ đều đặn hoà với tiếng tụng kinh, mỗi người đều nhất tâm cầu nguyện Đức Như Lai gia hộ cho người sống sâu đức định cư yên ổn, người chết được vắng sanh Cực Lạc, qua liên khời hướng nghi ngút.

Nhờ sự duyên hoá thập phương, chùa đã có được ít tiền và dặt mua được các vật liệu, mai tôn, ván ép, sơn, đinh, dây thừng v.v... và ngôi chùa đã được hoàn thành mau chóng. Ban hùng công lo việc dặt tên chùa, và hai chữ TỬ BI đã được lựa chọn. Từ là ban Vui, BI là cầu khở, người tu hành lấy Tử Bi làm phương châm hành động. Ngoài ra, để khuấy khỏa nỗi buồn, một Phật tử đã hải khứ nói "Bi là đảo Bidong, và Từ là từ giả, nghĩa là Phật sẽ phù hộ chúng ta sớm được từ giả đảo Bidong!"

Lễ khánh thành chùa được định vào ngày Đức Thích Ca thành Đạo, mùng 8 tháng Chạp Mậu Ngọ (6/1/79) thì có tin sét đánh ghê gớm: đất Mã Lai theo hồi giáo, không cho phép cất chùa và phải ngưng mọi công tác. Ban hùng công hết hồn, phải chạy khắp nơi và nhờ sự can thiệp của vị đại diện Cao Ủy Tí Nan, nên cảnh sát đã bỏ qua. Mọi người thở phào nhẹ nhõm hoan hỉ, càng tin vào sự phở trợ vô hình của Trời, Phật, Thiên Long Bát Hộ.

Tại buổi lễ khánh thành có đủ mặt các vị đại diện tôn giáo ban, vị trưởng trai và Ban điều hành, ban hùng công thuyết trình các công tác cùng là các nỗ lực khản đặ vượt qua, Sư Giác Minh có thuyết một thời Pháp ngữ, sau đó là một tiệc trà thanh đạm. Ai nấy đều hân hoan tinh thần công đức các chữ Phật tử đã thành công trong việc tạo dựng được ngôi chùa Phật giáo trên hoang đảo Bidong, tại đất Mã Lai Hồi giáo, để có nơi nương tựa cho hàng vạn đồng bào đang đau khổ, trên bước đường tìm vọng.

Suốt từ sáng tới chiều, lúc nào Chùa cũng đóng kín, hương khói mờ mịt, chấnh

khác cảnh Lăng Ông trong mấy ngày Tết. Cũng ngày hôm đó, Chùa lại nhân đức của Hội Bà Tân Gia Ba gửi tặng hai lá cờ Phật Giáo thật lớn, để trang trí sau tượng Phật, và một lá treo trước cửa Chùa, thật là trang nghiêm, rực rỡ.

Ngày ngày hôm sau, lại một vị Tăng nữa tới nói, thấy Thông Hải, đệ tử thì già của Thường tu Thích Thanh Từ, tu tại Vũng Tàu. Sư Thông Hải có mang theo được vài quyển kinh Pháp Hoa, thế là một khóa tụng kinh Pháp Hoa được tổ chức ngay, các Phật tử đua nhau chép kinh và các nghi thức tụng niệm...Nhưng ngày hôm sau, sư Thông Hải có lập đàn quy và cúng tuần thất cho các người tử nạn, cũng là chủ nguyện cầu siêu

Vì thời tiết xấu, tâu tiếp tế tới chậm, nên Tết Kỷ Mùi đã tới với dân trên đảo trong mọi thiếu thốn, mọi người buồn chán, buồn chán mà vẫn tới Chùa đông nghịt. Đêm Giao thừa, Chùa cũng sáng chùng đượ hai ngọn đèn măng sông để đón khách thập phương. Một đám múa lân được

tổ chức: đầu lân làm bằng thùng gỗ đựng trái cây, sừng lân là hai cây đèn pin, đuôi lân là tấm mền cầu trố, trống cầu làm bằng thùng Nylon đựng nước, phèo la làm bằng hai nắp nồi cơm, lại có cả ông Địa mập, bung phèo cằm quạt...đầy đủ bộ lễ giúp vui cho dân trên đảo, nhất là các em đang thiếu trò chơi.

Đến ngày Thường Nguyên Rằm tháng giêng, chùa Tử Bi lại đồng chất, lễ Phật cầu a n sớm được đi đình cơ, lễ cầu siêu cho các hương linh tử nạn, lễ sám hối cho sach các nghiệp chướng...Chùa lại mới thiết lập thêm được bàn thờ chữ vị Tổ sư, Sơn Thần Thổ Địa...mọi người tha hồ lễ bái, cầu nguyện, nhớ tới công ơn chủ Phật Tổ, cũng chữ vị thánh thần đã gia hộ cho mọi người thoát khỏi địa ngục Cộng Sản, cầu xin sớm được tới các nơi tử do, an toàn để đoàn tụ gia đình, xây dựng cuộc đời mới.

Việc cất Chùa đã tạm xong ban hùng công lại dựng thêm một căn nhà gỗ, một phòng làm Tăng phòng, một phòng làm lớp dạy học Anh văn miễn phí, mỗi ngày tới 8 lớp học, mỗi lớp có 120 người, tức có khoảng 1000 người mỗi ngày tới đây để gây chấi v ở n liêng về Anh văn, cần thiết

cho đời sống sau này nơi hải ngoại.

Phật Giáo đã không phải chỉ lo phần giải thoát tinh thần mà không quên phần ích lợi cho đời sống hàng ngày của chúng sinh.

Chùa đến ngày được rời khỏi trại, ban Hùng công đã quyết định thì chấi và đã bầu một ban quản trị mới do đạo hữu Lý Thu làm hội trưởng. Đạo hữu Vũ Văn Phường, người đã có công đưa trong việc dựng chùa đã được giữ chức Hội trưởng danh dự.

Phật dạy: Mọi vật thế đều vô thường, biến dịch luôn luôn. Ngôi chùa Tử BI này do người Việt tin nán xây cất trên đảo Bidong ch a c cũng theo thời gian mà thay đổi. Sau này khi mà mọi người Việt Nam tin nán đã rời khỏi đảo, thì ngôi Chùa sẽ trở thành hoang phế, tàn tạ, hương lanh khói tàn... Sao, đây cũng là nơi quy người cho mấy vạn đồng bào có chỗ lễ bái, cầu nguyện trong thời gian mà tinh thần bị sao xuyến, lung lạc, khiến cho những người đau khổ được an ủi, người buồn rầu được thành thờ, ngôi Chùa đã thể hiện được đúng tinh thần của Phật giáo: 2 chữ Tử BI, và đồng thời ghi một kỷ ức sâu đậm trong tâm khảm mọi người Việt, đã bắt đầu đi in vết chân trên hoang đảo Bidong này.

VIỆT HẢI

Bidong: hòn đảo tồn sinh

Không ngờ một hòn đảo hoang vu ngoài biển Mã-Lai mà bây giờ lại nổi tiếng đến như vậy. Từ đất liền đi tàu ra phải mất ba tiếng đồng hồ. Mã Lai thấy người Việt Nam tin nán vượt biển kéo đến ứn, đã đuổi họ như đuổi tà mà cứ hết lớp này đến lớp khác, nên không còn biết cách nào hơn là tổng khừ đạm người trôi dạt đó ra tập trung ngoài đảo Poulo Bidong.

Đào dài một cây số, rộng 400 thước, chỉ có thể ở một phía bãi cát duy nhất chân núi khở cần. Chương viên Liên Hiệp Quốc ước lượng tới đạ chấi được 3000 người là tới mức báo động. Thế mà hiện nay đảo chấi 35.000 người Việt Nam tin nán với mỗi ngày đảo đón nhận thêm 200 người mới. Ấy là chưa kể những người, thuyền bị đấi, chết đuối trên đại dương, không bao giờ tìm được đường đất chân lên đảo nữa: con số những người đã chôn chấi dưới lòng tử do của mình giết biệh sâu ước khoảng trên 60.000 người.

Những người sống sót đã đem sức phẫn đấu và lòng hy vọng của mình tổ chức đời sống trên đảo. Thời nong như thiếu như đói, lúc nào cũng giá 40 đô. Đảo không có nước, mỗi tuần hai lần, có tàu tiếp tế chở nước từ Sin-ga-pour tới. Nhưng vẫn khở đầi, họ bèn đạ giêng bằng tay khở. Đảo hàng chục thước sâu gặp một mạch nước đục ngầu, họ cũng đầi bóm để bóm nước lên, mỗi lần ăn xuống cần bóm, đầu với sơn ra một tia nước ỏ uột như một thàng bê đầi đất. Họ đầi xếp thùng nhựa thành những hàng dài để chờ đến lượt mình được bóm nước. Hồi một thanh niên đã phải chờ bao nhiêu lâu, anh trầi lời chờ tới 11 giờ sáng hôm trước tới 9 giờ sáng hôm sau mới tới phiên. Và giêng chữ rí nước được chừng hai, ba ngày là cạn, cạn lại đầi giêng khác.

Mỗi một thuyền mới tới, người ta rủ vắn thuyền làm sạch nhà, phủ lên trên một tấm Nylon, thề là đầi có một mái nhà để chấi ra chấi vào. Một gia đình 11 người ở trên một khoanh 5 thước dài, ba thước rộng, không có vắn ngăn cách ông hàng xóm, ranh giới chỉ là một đường vô hình được hai bên thuận với nhau.

Sống như vậy mà cũng tổ chức được đủ mọi chuyện. Về văn hóa, mở 50 lớp sinh ngữ, 3 lớp dạy tiếng Pháp, 47 lớp dạy tiếng Anh. Không có sách giáo khoa, giáo viên ứng khẩu lấy những câu chấi ngon hay những khẩu hiệu chống Cộng như "Chúng ta phải thường yếu lấy nhau" hay "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói".

Về y tế xã hội, có 60 bác sĩ, 40 dược sĩ tin nán mỗi ngày khám bệnh khoảng 900 người, nhưng không cấp thuốc vì không có thuốc. Cũng tổ chức được bệnh xá gồm bốn giường, và mỗi tháng trung bình 50 sản phụ tới cho các trẻ em Việt Nam chào đời trên đất lạ.

Về tiếp tế, mấy dân Chơ Lớn người Việt gốc Hoa mới tới được với thuyền chấi Mã Lai buôn lậu đồ tười, trười, trái cây mang ra bày bán chợ trời trên đảo.

Về sinh hoạt giải trí, ban ngày người quán cóc, uống nước nghe nhạc, chấi tới nghe đầi B.C Luân Đôn nói tin tức và hi vọng, ban đêm thấp đèn đầi đánh cờ tướng.

Về tôn giáo, những người mộ đạo đã lập được một bàn thờ Phật tụng niệm cầu xin Đức Phật cứu vớt những người con sống và giải thoát cho những oan hồn vất vướng trên biển cả.

Vài ngày lại có một phái đoàn Hoa Kỳ, Úc hay Pháp tới phỏng vắn xem người tin nán muốn xin đi nước nào, có bà con quen thuộc gì ở nước đó không, và có biết nghề nghiệp môn gì để mà sống

không. Phái đoàn về rồi thì chấi hay ba tháng sau có được biết kết quả, có được chấp thuận không hay là bị từ chối. Không được đi thì lại xin đi nước khác, và lại chờ hai, ba tháng nữa.

Những gia đình được đi, khăn gói lếch thếch kẻo nhau ra bến tàu, bụng mưng mưng khổ tấi xiết mà chấi bụng vẫn ngạp ngạp, bụi người nhìn người ở lại, thầu gọn hình ảnh Poulo Bidong về trong đời mắt lễ nhòa vì ít ra đảo này cũng đầi là đầi đầu của tử do.

Một số người giỏi sinh ngữ dùng ra làm thông ngôn giúp đồng bào. Trưởng nhóm là một thanh niên tên Phước. Hồi anh lý do nào đầi khiến anh bỏ Việt Nam ra đi, anh cho biết tối đầi có muốn đi.

Việt Cộng vào Sài Gòn, tôi thấy bỏ đời rất có kỷ luật, những chứng trịnh chính phủ đầi ra rất là hấp đầi, tôi nhất quyết ở lại vì tôi tin rằng tôi còn trẻ, sẽ thích ứng dễ dàng với chế đầi mới. Tôi tự nguyện xin đi lao động nông thôn. Nhưng thấy cách họ giáo dục các con tôi, tôi sợ quá. Đầy toán làm tính công thì ra bài như sau: "Một đạ kiệch quân bầi nay giết được 3 giặc Mỹ, bầi sau giết được 5 giặc Mỹ, như vậy thì người anh hùng đạ kiệch đầi tổng cộng đầi hạ được bao nhiêu họ đầi đầi?"

Cô con gái con của ông hàng xóm tôi đầi ra với ban xã tổ chức cha mình trốn ở trại học tập về, không chịu để cho đầi đầi tu thành con người mới. C'est désagréable! Thế là tôi đi.

Sống ở đảo này anh có hội tiệc gì về quyết định của mình không?

- Không một lúc nào hết!

Điều khản thiết là đầi gia đình tôi ra khỏi cái xã hội kia đầi!"

Ngày 19 tháng 4 vừa qua, đảo Poulo Bidong vang âm

(Xem tiếp tr.5)

CHUYỆN GẦN CHUYỆN XA ...

Nếu phải tóm tắt tình hình Đông Nam Á trong tháng vừa qua thì phải dùng chữ "...lo âu. Chưa bao giờ mà các nước vùng này lại ở trong một tình cảnh này nữa đến như vậy! Và người ta có cảm tưởng là bên sau sân khấu đang sủa soạn những ngọn diêm sắp châm cháy những gì còn lại...

LẠI CHO HIỆP ĐẤY

Trước nhất là Trung Hoa lại sửa soạn cho Hà Nội một đòn nữa. Một trận mưa châu trời lại phải một trận mưa... Đổ là lẽ đời.

Những chẳng trận độn nào, giống trận độn nào cả. Nhớ rằng lần trước quân đội Trung Hoa tấn công ở tại miền Bắc xuống nhằm mục đích để thí oai dọa nạt và đồng thời chính đón lại biên giới và quét sạch các kho đạn của CSVN còn chôn vùi trong chiến tranh trước 1975. Quân đội Trung Hoa đi đến đâu toàn thấy các đoàn tị nạn chạy trốn. Không thấy một đống của cải. Cửa đóng then cài, có bao nhiêu bộ đội thì sang Lào với Cao Miên rồi còn đâu. Vợ về mãi ca đến thiếu niên 14, 15 tuổi mà cũng chỉ có từng này bộ đội còn đâu để canh giữ biên giới với Trung Hoa.

Thành ra lần này quân đội Trung Hoa có muốn gặp bộ đội thì nên tìm đánh bên Ai Lao hay Cao Miên. Mà đánh như vậy thì chắc Nga cũng khó lòng nhay vào hơn. Có điều nghe nói là lần trước Hà Nội tuyên bố "cho phép" Trung Hoa tấn công nên mới được đánh đây. Vậy lần này Trung Cộng có đánh thì nhớ đừng quên xin phép trước nhé!

SÓN VỐ

Trong các nước làm lo âu nhất Đông Nam Á thì có Thái Lan. Cái nước nhỏ bé ổn hòa đó nay đã muốn đi không cùng sẽ trở thành một trăn, địa trung tưởng lại rất gần. Trước nhất là bộ đội Hà Nội nổ đánh xong Cao Mên thì nó sẽ muốn có đánh đuổi Khô Mê đổ trần sang đánh luôn Thái. Sau đó là Trung Hoa cũng chẳng để cho Thái bị lật vì nếu không thì vòng vây Trung Cộng hoàn toàn khép chặt nếu Thái rút. Trước sau vua Bhumidol cũng sẽ phải cuốn gói đem gia quyến xin tị nạn chính trị rồi đó.

Còn thủ tướng Kriangsak Chamanand thì son vợ, son vợ.

CÁM NÓI LẬP

Kể ra thì Thái lo âu cũng phải! Cử trướng ở Ai Lao bị nuốt không đầu, Cao Miên bị xâm chiếm không kịp, hệ thì đến Miền-Điện cũng phải rừng mình, chứ nói gì đến Thái Lan.

Cứ theo bước tiến của bộ đội Hà Nội thì sau Bắc Kỳ đến Trung Kỳ rồi Nam Kỳ. Nay Bắc Tây kỳ là Ai Lao và Nam Tây kỳ là Cao Miên. Như vậy là từ tam kỳ đến ngũ kỳ ngon như chôi. Hồi rằng bao giờ đến Tây Tây kỳ (tức Thái Lan)? Rồi Tây Tây kỳ? Rồi Tây Tây Tây kỳ? Vấn vàn và vấn vàn...

Bộ đội Hà Nội vốn hay nói lập...!!

CHÔN SÔNG

Một trong những cái may cho các nước láng giềng là trong hàng ngũ cấp chỉ huy Hà Nội có sự rạn nứt và chạnh chập chùng hành.

Vấn đề "cái xã hội" (Chàng bao giờ quên) là xã hội chủ nghĩa, cái gì cũng nhớ, dân không có tội mà cũng còn nhớ

tội của dân, thế mà chúng nó đã từng quên có nhau! Ở cấp lãnh đạo với nhau từ mấy chục năm nay rồi mà chúng nó lại nó bỏ quên một đứa. Và đứa đó là Đông. Nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng nó nhớ tất cả, nhớ cả đến gọi nhau là anh, hùng, nhưng chẳng hiểu cơ chuyện gì mà lại quên tội mất anh hùng Đông của chúng nó?

Hay là tại chúng nó nghĩ Đông là anh hùng rơm? Hoặc Đông đang lâm bệnh sắp khuất? Đây không phải là lần đầu tiên Cộng Sản chôn sống người ta, phải không Đông?

CHẤP ANH 15 ĐẤY!

Trong khi Đông điều trị bằng cortisone, một thứ thuốc có hiệu quả là uống độ và mạp nhưng bộ xương sắp thành thì hải, thì tên quan thầy của hân hình như cũng thường dùng thứ thuốc này để thí đua đeo đai. Tên quan thầy chính là Bép Nép mà mới lo duy nhất là sống không đủ dài để có thể xây dựng một đế quốc có thể cai trị được toàn cõi thế giới.

Tuy nhiên ở phía Nam Âu Châu có một nước Cộng Sản tên là Nam Tư, tuy là nhỏ bé bằng bậc chửi hậu nhưng cũng đầu làm đế quốc Nga phải khó chịu. Ở tại nước này có Tito người tư tưởng bẻ hình như đã được uống thuốc Trung sinh. Nghe đâu nay Tito gần cuối ngày rồi mà còn nhiều xuân x-anh lắm, đùa giỡn với các đạo hát trong vui tuổi như thổi mồi cuối vợ đầu tiên vậy.

Tháng vừa qua Bép Nép với Tito sang Nga để tìm cách uốn nắn dân em cũng đầu này. Nhưng Tito bèn tuyên bố là: "không đồng ý với chính sách của Nga ở Đông Nam Á". Làm người ta lại nhớ đến trò chơi nguyên rủa: "thằng nào nói láo trời cho chết trước."

Chắc Tito có thể chấp Bép Nép 15 tuổi mà cũng chẳng thua.

QUÀ TẶNG

Tháng vừa qua Hà Nội vừa mới làm một cử chỉ rất nhảm nhảm tại hội nghị quốc tế về vấn đề tị nạn. Riêng Hà Nội sẵn sàng tặng 10.000 người tị nạn mỗi tháng nếu thế giới thường người tị nạn như vậy. Làm người ta lại tưởng nhớ ngay đến chuyện Trung Cộng khai xua đòi tặng cho Hoa Kỳ 10 triệu người Tàu vì thấy Hoa Kỳ có vẻ thường Tàu hơn Tàu nữa. Người ta cũng nghĩ luôn đến Đông-Đức bán cho Tây-Đức người-Đức đến nay đã được hơn 10 tỷ đuc kim rồi!

Quên mất rằng người ta chỉ có thể cho hoặc bán những đứ mình có mà thôi!

Dân Việt Nam đâu có thuộc sở hữu của bọn cầm quyền Hà Nội? Trái lại trong một nước dân chủ thì nhà cầm quyền là sở hữu của dân. Cho nên dân muốn cho hoặc bán nhà cầm quyền thì được, còn nhà cầm quyền thì không có quyền cho hoặc bán dân. Đây là một lẽ dĩ nhiên.

Riêng tại nước ta thì có thể gọi Duẩn, Đông, Giáp, Dũng, Thăng, Chinh... như bộ sưu tập đồ chơi của nhà bù nhìn điện thờ tại điện Cẩm Lĩnh, bên ngoài phong bì để rằng: "Nhân dân Việt Nam xin tặng nhân dân Nga. Xin đừng gửi trả lại kéo phu lòng."

HÀM VÀ RĂNG

Nếu tình hình hữu nghị Việt-Hoa như mỗi và răng môi hở răng lạnh, thì tình hữu nghị Nga-Việt còn hơn thế nữa: như hàm và răng. Hề hàm mà cửa quây là răng của quây theo. Mà hàm bao răng cần thì nhất định răng nó cắn! Hàm với răng đi với nhau còn gần bó hơn mỗi với răng.

Người ta gọi vậy là chúng số phận hay là một thứ tình bất buộc.

Làm lúc răng thấy mọc ăn cũng quá không muốn cắn mà hàm nó cứ cắn thì răng đau. Quả làm mà răng có vợ hoặc gây luôn thì hàm chi nhức một ít lâu rồi vẫn còn những răng khác để cắn.

Hàm nó thích ăn ngon, thì răng để bị thối. Mà hệ răng thối thì cứ việc nhổ răng và trồng răng giả.

Cho nên dù có tình hữu nghị thật đấy nhưng thì làm hàm cứ nhất quyết chờ đợi mà làm răng!

Số phận của Cuba và Việt Nam hàm hừ là như vậy: Nga Sô thì là hàm còn Cuba và Việt Nam là hai cái răng của Nhai thịt đen thì răng Cuba, và nhai thịt vàng thì răng Việt Nam. Răng thì nhai mà hàm thì nuốt. Ai chia vai trò khôn gôm!?

-Đế tở điển cái mỗi tình hàm răng gan bó đó, ngoại trưởng Nga Firioubine và

mỗi tuyên bố: "Việc chiếm hạm Nga chiếm đóng các hải cảng Việt Nam là một nhiệm vụ mà bản hữu nghị Việt-Nga bắt buộc!"

Thề ra Duẩn đã bắt buộc Nga phải chiếm đóng hết hải cảng Việt Nam. Duẩn cũng đã bắt buộc Nga phải bắt buộc Việt Nam đánh Ai Lao, Cao Miên, trừu chọc Trung Hoa. Duẩn cũng đã bắt buộc Nga phải bắt buộc nhân dân Việt Nam ăn gạo bó bó?

Ồi cái mỗi tình bất buộc như hàm với răng giữa Nga và Việt Nam! Hàm thì cứ hưởng còn răng Việt Nam thì nghiền tư lâu rồi đấy mà sao cứ vấn đời!

ĐÁ THAY ĐỒNG

Theo một tin gió chột thì hiện nay đồng như số kiếp của Đông giống như một nỗi song có ở trong bếp: không dùng nữa nhưng còn để treo lung lẳng!

Quả vậy, tầm cầm quyền Hà Nội không thiếu tri thức, tư tưởng, vừa mỗi sáng chế ra một chiếc mới trong chính phủ. Dưới con mắt của quan sát viên quốc tế thì đó là chiếc "chuẩn thủ tướng" hoặc "song song thủ tướng".

Chuyện này chẳng có gì là lạ cả vì một thủ tướng mà dân còn đòi, nước còn làm than thì cần có hai thủ tướng. Mà nếu đang CSVN mà bắt lực thì phải bắt chiếc Khô Mê lập ra hai đảng CS,

Khô Mê Đơ với Khô Mê Đen ở Cao Mên, thì ta cũng phải Việt Cộng Đơ với Việt Cộng Đen. Miền là dù một hay hai, vẫn một đường lối sắt đá là được rồi.

Riêng về chuyện sắt đá thì "song song thủ tướng" có thể từ hào. Vấn đề là đặt tên là Thach, tức là đá, cấp Đông - Thach qua đúng đời vừa lứa! Những đá thach còn hơn sắt đồng, lửa đốt còn không nóng nữa đứng nói là cháy. Mà những ai quen biết tên Nguyễn Cơ Thạch thì mạch rãnh Thach còn nguy hiểm hơn Đông nhiều. Đông cúi còn lộ lòng lang dạ thú chứ Thach thì mặt mẹ mà lại gian ác hơn nhiều.

Cho nên với Đông thì dân chúng chỉ lạnh tóc gáy thôi chứ với Thach thì dân chúng sẽ ổn tới cả xương sống.

TỶ NAN KINH TẾ

Đối với nhà cầm quyền cả ngày chỉ chia tay xin tiền thì chúng ta chậ nên ngạc nhiên báo chí của nó cũng cả ngày nhắc nhở xin tiền.

Không tháng nào Đản kết nó không nhắc nhở các đồng chí phải đồng tiền. N à o trước đây thì chiến dịch nam cây, bằng giờ thì chiến dịch chuyên hàng về nước, không ăn nhân thì đồng góp, không bù cả đồng tưởng ai thì "Việt Kiều không bao lút". Thành ra Đản Kết đáng ghê (nghe) trở thành một cái KẾT (gỏi), sao chọn tên hay thế! không lỗ, mở miệng là xin cho nhắc nhở.

Mai đó...mai đó...số vàng của Kết. Không số vàng thì số đen dày nhe, các đồng chí!

TRƯỜNG VẤN LÍ NHÌ

là điều đáng buồn, vì đa số người ta nghe qua tưởng là tin vui, có lợi cho sự tiến triển của tữ do, công bình, và hoà bình thế giới. Vì người như vậy, con người bớt lo lắng, buồn lòng, tiếp tục say mê đắm đuối vào đời sống hàng ngày, cảm qui đi làm, đi chơi, đi ngủ hè, dựng vợ, gả chồng, đẻ con. Không ai thêm màng đến dọn mìn để linh hồn được cuối rồi đời sau. Không ai bị đẩy đến chấp tưởng để chịu đi tìm hiệu đầu là tội người của sự sống thật của mình, đầu là sự sống thực, đầu là sự sống giả.

Hôm trước, một cơn gió bão thỉnh linh hồn xuống thành phố nhỏ nằm giữa hai tiểu bang Texas và Oklahoma ở Mỹ, hoàn toàn phá huỷ phần nửa thành phố và giết chết hơn trăm người. Đại biểu thiên cũng sẽ đến như vậy, một cách bất ngờ như kẻ trộm cướp, trong lúc thiên hạ đang vui chơi.

Câu xin đừng có những tin "vui" như kiểu kể trên nữa, để con người đừng bị ru ngủ. Để người nào "biết" thì dọn mình sẵn sàng khi việc phải đến có đến thì đã sẵn sàng rồi.

THẮNG-GAN

TỶ NAN KINH TẾ NGHĨA LÀ GÌ?

Hỏi: "Bỏ nước ra đi về chống đường lối chính trị gọi là gì?"
 Trả lời: "Tu nạn chính trị."
 Hỏi: "Thế ứng hệ đường lối chính trị mà vẫn không chịu về nước thì gọi là gì?"
 Trả lời: "Tu nạn kinh tế."



Mấy dạo này, trên chính hình trường thế giới tưởng đời có nhiều tin tưởng là "vui" cho những người yêu chuộng tự do hoà bình. Khiến ai nghĩ người Idi Amin bị lật đổ ở xứ U Gang-Đa. Ai Cập và Do Thái kỳ hiệp ước hoà bình ở Trung Đông. Lãnh tụ độc tài Bép Nép bị ốm sắp sụp. Xi-rô-Đê-Xia tổ chức bầu cử lần đầu tiên có chính phủ đa số dân da đen lên cầm quyền. Nước Anh tiêu lâm lật ngược truyền thông bầu một bà lên làm thủ tướng. Văn vàn và vấn vàn.

Thắng gantôi nghĩ những tin trên đều là điều đáng buồn chứ thực sự chẳng có gì vui cả.

Chẳng có gì vui nếu phân tách cho kỹ, nhưy biến cố trên chỉ là những diễn biến bề ngoài nâng phần trình diễn, chứ chẳng làm thay đổi gì thể cơ qui mô và tính hình nguy ngập bên trong cả. Sa-Đát và Bê-gin làm hoà cũng như các phe Việt - Nam và Hoa Kỳ ký hoà ước Ba - Lê vào ngày 27 tháng giêng năm 1973 vậy. Một khi vấn đề dân rệp Pa-lét-tin chưa giải quyết - mà chắc sẽ chẳng bao giờ giải quyết được, trừ khi một trong hai phe bị tiêu diệt, bởi trời hoặc bởi

Tin "vui" mà buồn người - thì không thể có hoà bình ở Trung Đông. Trái lại, vấn đề Trung Đông bấy giờ, mặc dầu có hoà ước Ai-Cập - Do Thái, còn nóng bỏng hơn trước nhiều, vì sau khi Ba Tư ngừng xuất cảng dầu hỏa cho Do-Thái, Tháng Gân Tới nghi giờ sắp diễn cho dân tộc này (xem NĐNT số NB 1/179). Lãnh tụ da đen Muzo -rewa được bầu lên làm thủ tướng Rô-Đê-Xia thật, những phe đối lập võ trang (Nkomo và Mugabe) còn hoành hành thì tình hình còn nguy cấp. Nguy hơn nữa, là giờ cũng sắp diễn cho Rô-Đê-Xia và Cộng Hoà Nam Phi, sau khi hai xứ này bị Ba-Tu ngừng bán dầu hỏa (xem cũng số N.B tháng 1/79). Bên Nga, Bép Nép chết thì thắng khác lên thay, quý này cũng như quý khác, đối với công sản, có nhân đầu có nghĩa lý gì. Còn Anh quốc và U-Găng-Đa vào năm 1979 này giống nhau một điểm là dầu có thay đổi chính phủ lung tung, ca sĩ Mick Jagger lên làm thủ tướng Anh hoặc cái bàn chân mặt của Idi Amin được bầu lên cầm quyền, cũng chẳng may may ảnh hưởng gì đến tình hình thế giới cả.

Chẳng những không vui, nhữ tin trên nói chung còn

TUYỂN TẬP 14 BẢN TÌNH CA
 của NHÓM SÁNG TẠC T.H.S.V.
 và của NGUYỄN HỐI THANH
 IN TRÊN GIẤY LẮNG . BIẢ CỨNG
 Giá bán : 14FF (3 US\$).
 Đặt mua tại Tòa Soạn Nhân Bản

Ngẫm chuyện xưa Nói chuyện nay

NGHĨA LỄ LIÊM SĨ

XIN ĐỪNG LÀM KẾ TOÁN

Quản Di Ngô và Bảo Thúc Nha là hai bạn thân. Lúc ấy nước Tề bị nổi loạn, Quản Di Ngô theo phò Công tử Củ, Bảo Thúc Nha lại theo giúp Công tử Tiểu Bạch. Công tử Củ thua, Công tử Tiểu Bạch lên ngôi lấy hiệu là Tề Hoàn Công. Bảo Thúc Nha mới xin vua tha tội cho Quản Di Ngô mà tha đủ vì đó là nhân tài. Tề Hoàn Công vâng không chịu những lời Bảo Thúc Nha, cho vời Quản Di Ngô vào cung đàm đạo.

Tề Hoàn Công hỏi: " Nước Tề ta vốn là một nước lớn, Tiền quân ta là Hi công đã làm cho các chư hầu kính nể. Đến đời Tề Hoàn công, chính lệnh bất thường, đến nỗi xảy ra tai biến. Nay ta vừa mới lên ngôi, lòng dân chưa định thể nước chưa yên, nay muốn cho nước mạnh, dân an phải làm điều gì trước?"

Quản Di Ngô nói: " Nghĩa, lễ, liêm, sĩ là bốn điều cốt yếu để trị nước. Nếu thiếu một trong bốn điều đó thì biến sẽ xảy ra. Nếu có bốn điều đó không có thì nước sẽ mất."

Tề Hoàn Công hỏi: " Nếu đã có bốn điều đó thì dùng cách nào mà trị dân?"

Quản Di Ngô nói: " Muốn trị dân trước hết phải yêu dân."

Tề Hoàn Công hỏi: " Muốn yêu dân phải làm cách nào?"

Quản Di Ngô nói: " Yêu dân phải dạy dân lấy đạo thân ái, chăm sóc đời sống hàng ngày cho dân, bớt sưu giảm thuế, làm cho dân giàu. Hộ dân giàu tức là nước mạnh. Tề Hoàn Công hỏi: " Dân giàu nhưng quản lĩnh còn ít, không đủ sức mạnh thì làm sao?"

Quản Di Ngô nói: " Không cần nhiều, chỉ cần tinh như Mạnh không vì sức mà cốt ở tinh thần. Do đó, Chư hầu Công mệnh có binh mạnh chỉ cần giữ vững lòng quân, rèn luyện kỹ thuật chiến đấu là đủ."

Tề Hoàn Công hỏi: " Bình thế đã mạnh, có nên đi đánh các nước chi hầu chăng?"

Quản Di Ngô nói: " Chưa nên đánh vội. Làm chủ các chư hầu không phải đem sức mạnh hăm dọa, mà phải đem đạo đức ra chinh phục. Trước hết phải đặt mình lên một địa vị chính đáng đã, sau sẽ dùng các đại vị để mà trấn an các chư hầu."

Tề Hoàn Công hỏi: " Làm thế nào để đặt mình vào địa vị chính đáng?"

Quản Di Ngô đáp: " Phải đem đạo đức mà giao hữu với họ. Đem tất cả các đất đai đã chiếm được trả cho họ để họ ra mình không tham lam, lại đem lễ vật đến khắp nơi cầu người hiến đem về nước mà dùng. Nước chi hầu nào bị loạn tặc, đem quân đến cứu. Làm như vậy nước nào không mến phục."

Tề Hoàn Công hỏi: " Xưa nay đất rộng, dân đông là biểu hiệu cho nước giàu mạnh mà khanh lại bảo không nên đem quân lần lượt đánh dân thì làm sao cho nước hùng?"

Quản Di Ngô nói: " Đem sức mạnh mà chiếm đất, cũng chỉ chiếm được một phần nhỏ nào thôi, vì chiếm rồi còn phải giữ, nếu không đi sưu thuế sẽ bị mất. Còn đem đạo đức mà chiếm đất thì đất không cần phải giữ, do đó có thể chiếm bao nhiêu cũng được."

Nhờ nghe lời Quản Di Ngô, mà Tề Hoàn Công đã đưa nước

Tề đến chỗ cực thịnh và hùng cường, dân Tề dựng ăm no và sung túc.

Thuật người xưa cai trị nước là dùng bốn đức tính căn bản mà kẻ lãnh đạo nào cũng phải có là lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Ngoài bốn đức tính đó, kẻ cai trị phải dùng thân ái để đối xử với dân chúng, lấy đạo đức để đối đáp với láng giềng. Đó là bí quyết thành công để đưa một quốc gia đến chỗ hùng cường. Cho đến ngày nay, những đức tính căn bản đó vẫn cần thiết cho những kẻ muốn thành công trong việc phục vụ xứ sở.

Nhìn lai hoàn cảnh Việt Nam, nhất là trong 4 năm cuối cùng, người Việt - Nam, đau khổ cho đến đâu, cũng phải ngậm ngùi đau khổ. Khi Quan-Di-Ngô bảo bốn điều cốt yếu để trị dân là lễ, nghĩa, liêm, sĩ, là Di-Ngô định nói như thế này:

Lễ là sự phân biệt quyền lợi cũng như bổn phận của một người đối với những người khác. Đối với những kẻ cầm quyền, đó là cách đối đãi không lừa bịp người dân.

Nghĩa là hành động không trái với đạo đức, lương tâm. Đó có nghĩa là nhà cầm quyền không có bất nạt, bóc lột dân chúng.

Liêm là đức tính quan trọng cho kẻ cầm quyền là không màng đến giàu sang trên đầu trên cổ người dân, không tham lam của cải của quốc gia.

Sĩ là kẻ đại diện dân phải giữ thể diện cho người dân với những kẻ lân bang, không luôn cúi trước kẻ giàu sang, không quy lụy những kẻ có quyền hành.

Thêm vào đó là đức tính khác để cho dân dựng ăm no là thân ái, là thường yêu dân, chăm sóc đời sống hàng ngày của người dân, là đạo đức đối với láng giềng để giữ yên bờ cõi, để cho người dân không bị làm than vì chiến tranh.

Từ khi cuộc nội chiến V.N tạm ngưng, bọn Cộng sản Hà Nội đã làm gì?

Tôi chúc những cuộc bầu cử gian lận, cho đến đời trước

khí đi hầu, người ta đã biết kết quả! Rêu rao những thành công rực rỡ trên mọi lãnh vực, đặc biệt là ngoại giao trong khi đó cho đến ngày nay các sự thần di đến đâu cũng phải "lớn" của sau để vào. Lừa bịp người dân bằng cách tạo ra những khó khăn trong lúc sử dụng các quyền lợi tối thiểu của con người như đi đường, ăn nói v.v...

Đàn áp bóc lột nhân dân bằng cách đưa hàng triệu người đi vào những địa điểm tù đày, những nơi rừng sâu hiểm độc để để bề tước đoạt tài sản.

Tham nhũng, hối lộ là căn bệnh trầm trọng thường xuyên tại Việt Nam ngày nay. Muối đi đâu cũng "xỏ" một ít giấy. Nạn chợ đen chợ đỏ hiện đang ở mức cao độ nhất thế giới.

Đối với Nga-Sô, Hà Nội to ra hèn nhất, chi biết vàng, da, quý lụy, giao đất đai để cho để quốc này làm căn cứ quân sự. Trong khi đó, hồng hạc đưa quân xâm chiếm các quốc gia láng giềng như Lào và Cao-Miên.

Tìm đủ mọi cách để bán công hóa nhân dân, để cho ngày hôm nay, hàng triệu người Việt Nam phải đồ sống dở chết dở. Kể ở lại quê hương không còn một hạt gạo để nuốt. Hàng trăm ngàn người phải vượt trùng dương bỏ đi chốn nhau cắt rún đi tìm tự do.

Những đặc tính của nhà cầm quyền Hà-Nội đang áp dụng là: vô liêm, vô sĩ, bất nghĩa, tàn ác và tham vọng. Đối với những kẻ cầm quyền vô lương vô tâm như tập đoàn lãnh đạo Hà-Nội, đối với những kẻ tham quyền tham vị chi biết tiếng nói của bạo lực, người ta không thể dùng lý trí để thuyết phục, người ta không thể đóng vai trò Quan Di Ngô khuyên nhủ Tề Hoàn Công.

Giải pháp duy nhất của nhân dân Việt Nam để cứu quốc gia dân tộc là dẹp bỏ bọn cầm quyền Hà-Nội bằng mọi cách.

NGUYỄN THƯỢNG SÁCH

Bidong : hòn đảo tồn sinh

(Tiếp theo tr.3)

lên tiếng vô tội. Con tàu cho Việt Nam, chuyên tàu bệnh viện Quang Đạo cấp bách, đưa một số bác sĩ và chuyên viên của tổ chức "Thầy thuốc không biên giới" (Médecins sans frontières) tới sẵn sàng những người bị nạn. Trong thấy những người đồng như kiến cỏ lồi nước ra đón, có Ghislaine nữ y tá không ngần cảm được nước mắt, mặc dầu cô đã từng phục vụ tại những nơi nóng bỏng như Liban, Rhodésie.

Một số người đau nặng nhất được ưu tiên đưa lên tàu cấp cứu. Có những em nhỏ, mặt không còn một chút sinh khí nào, trông tựa những con búp bê bằng gỗ rách. Đoàn chuyên viên y tế chẩn bệnh, chỉch thuốc, băng bó, giải phẫu, từ sáng đến tối không ngừng tay. Sắp nghĩ để dùng thuốc, thì lại có tin một chiếc thuyền nhỏ vừa đạt vào bờ, trên thuyền có 30 người chết là. Thế là từ thuyền trưởng đến thủy thủ đoàn, từ bác sĩ đến y tá, mọi

người đỡ xô xuống, với cùng người bị nạn một lên tàu. Họ kiệt sức quá, không ai nói được nữa. Chỉ còn một người đàn bà thều thào kể lại họ ra đi được một tuần thì 2 đứa trẻ con chết người mẹ gọi con liệng xuống biển. Thuyền trôi dạt trong mười sáu ngày trời. Cặp hai chiếc tàu Đan Mạch, chuyên làm ngư, cấp bờ biển Mễ Lai, cảnh sát đất thuyền ra khơi, may mà đã vào đảo. Ra đi khỏi Việt Nam phải hồi lo bằng vàng, mỗi người tính ra tốn khoảng từ 10 đến 15000 quan Pháp. (Nếu làm con tin nhằm thì với dân số thì nạn trên đảo Poulo Bidong, chính phủ và cán bộ đã thầu gần 500 triệu quan mới).

Trên chiếc tàu bệnh viện QUANG ĐẠO, bác sĩ chuyên viên luân phiên phục vụ mỗi người một tháng không công. Hết hạn một tháng trở về và người khác sang thay. Một bác sĩ vừa về tới Pháp được đại truyền hình phỏng vấn xem có kỷ niệm nào

Chắc bạn đã có lần không nhìn được cười trước cảnh hai đứa trẻ vừa đánh nhau xong. Anh thì sứt trán, anh thì bầu đầu, quần áo hai anh đều đã tới lem lụp nhưng anh ngó nhìn anh kia bằng một con mắt rất trịch thượng, như muốn hỏi ngậm đời thù của mình:

- Trái đấm quai hàm của tao chắc mày nhớ đến già!

Mày đã tốn cú đả song phi của tao chưa?

Ở nơi mây tre nứt thối cánh truyền tin còn làm cho chúng ta cười được. Nhưng nếu những người cầm vận mệnh của một nước mà cũng đòi cái trịch thượng đó ra thì thật là khờ coi!

Vậy mà họ vẫn làm. Trước hết là Phạm-Văn-Đông. Vẫn đôi mắt đờ ngầu, đôi môi dầy như miếng thịt trâu lòn, những mặt phù sùng như báo hiệu một ngày về gần kề; Phạm - Văn-Đông tuyên bố với ký ký Roger Pic: " Trong cuộc chiến vừa qua chúng tôi đã đánh cho Trung Hoa đại bại. Tôi nhắc lại đại bại. Ấy mới là địa phương quân đánh mà thôi. Chúng tôi chưa cần đem tới chủ lực quân!"

Trung Hoa đáp lễ ngay. Chỉ một tuần sau lời tuyên bố của Phạm-Văn-Đông, đã một truyền hình Pháp phát hình một phim thời sự về cuộc chiến Hoa-Việt. Tất cả mọi hình ảnh phim để biện minh rằng trái đấm quai hàm của môn phái Thiểu Lâm còn nặng hơn cú đả, song phi của Võ Việt Nam.

Khán giả đã được chứng kiến đại bác Tàu nổ đẹp như hoa trên nền trời Việt. Và nhà của Việt Nam đờ sụp, cây cối Việt Nam cháy rụi, thấy người Việt Nam đến thúi. A cái ni báo ngộ thua, ngộ chạy hả. Coi đây này. Ngó ra về thong thả, một-hai, một - hai như người đi dạo mặt vườn hoa. A cái ni chỉ báo mới có địa phương quân đánh mà ngộ đã đại bại phải không? Coi đây này, ngộ bắt được bao nhiêu cái binh của sư đoàn tinh nhuệ Điện-Biên-Phủ, đúng là quân chính qui đó chứ!

Ni đã hết nói khoác chưa? Ni còn nói láo thì ngộ, cho ni coi một trại tù binh này. Chớ đừng đùa nào thêm trốn cá. Chúng nó báo làm tù binh bên Tàu còn sướng hơn sống ở Việt Nam. Chúng được ăn no, chúng được mặc lành, chúng có phòng đọc sách, chúng có cầu lạc bộ, chúng đánh cờ, chúng ca hát, chúng nhảy xập. Chúng được tự do viết biếm báo, lấy sơn viết trên tường những bài đả ca ngợi Trung Hoa đã giúp đỡ Việt Nam, và để muốn đời ghi ơn người dân anh vi đại.

Tất cả những hình ảnh trên đã không làm tôi mấy chú ý. Trái lại có những chi tiết khác khiến tôi đau buốt từng thớ thịt.

Trước hết là tuổi của các tù binh. Anh nào anh này mới non chোট, một số lớn chỉ vào khoảng mười lăm, mười sáu tuổi là cùng. Mặt họ con ngợng như mặt nai vàng, môi họ chắc vừa mới nhá vó sữa thơm của mẹ. Nếu tôi là nhà cầm quyền chắc không bao giờ tôi có can đảm ném súng vào tay họ, đẩy họ ra chiến trường. Nếu tôi là kẻ địch của họ, chắc không bao giờ tôi có can đảm bóp cổ họ dấn vào những lồng ngục mà xướng hay còn mềm như thể kia.

Tôi còn thấy vang trong tai tôi tiếng nạng chổng kêu lộc cộc của một tù binh bị bán cắt chân, lê lét trên sàn trại. Nhìn đôi chân cụt lạnh lẻo kia, tôi có cảm tưởng như đó là hai ngón măng bị bẻ gãy. Rồi đây anh có được tha về đi chăng nữa, anh cũng chưa hết là tù binh vì có ai trả lại anh đôi chân đấy. Anh nhai suốt đời bị giam cầm, đúng như các báo chí Mỹ thường gọi các thường binh là những " tù binh vĩnh viễn của chiến tranh " (permanent prisoners of war). Ấy thế mà còn bị giam ở đây, thì còn phải cảm ơn Bác, cảm ơn Đảng!

Tôi cũng được nghe qua buổi truyền hình một bài ca vọng cổ. Đối với người Việt Nam, điệu vọng cổ có một âm hưởng đặc biệt và một sức hấp dẫn rất là kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng trong các bản nhạc, buồn nhất chắc phải là bản vọng cổ. Trong các bản vọng cổ, buồn nhất chắc phải là bản do một tù binh Việt Nam ca trong một trại giam trên đất Trung Hoa. Con chim nhớ tổ cũ, trước khi chết, đậu trên một cành cây hướng về phía Nam, kêu lên những tiếng thốt thiết tưởng cũng chỉ vì tham đến nơi bản vọng cổ kia là cùng. Thường thường nghe vọng cổ, khi nghe sẽ xuống hết giọng trầm của câu đầu, khán giả đều vô tay tan hưởng. Nhưng trong cuốn phim truyền hình, đã không thấy một ai vô tay. Trái lại chỉ thấy bao nhiêu người ngồi nghe, đầu cúi thấp, cúi thấp dần, ru ruội theo giọng hát thể lưỡng trầm xuống kéo dài trong đêm tối.

Những đêm làm cho tôi ghê tởm hơn hết là những con số thống kê mà hai bên đã đưa ra để chứng minh rằng mình mới chính là kẻ thắng trận. Theo Trung Hoa thì họ đã bắt giữ được trên 1.600 tù binh trong khi Việt Nam chỉ được có hơn 200 tù binh và trong cuộc chiến Hoa Việt đã có 70000 người thiệt mạng, Tàu chết có 20.000 người, còn bao nhiêu đều là Việt Nam tuột lưới.

Ồi, nếu chủ nghĩa xã hội của các ông giới, các ông tôi, thì xin các ông lo cho người dân thêm tự do, thêm cơm áo. Còn những bài vi thơ những oan hồn đã chết vì chủ nghĩa xã hội, thì tôi van các ông, xin các ông đừng đem ra mà làm kế toán.

CHU-THANH-LAN

vui buồn nhất trong thời gian phục vụ ở đảo Poulo Bidong đã cho biết như sau: " Khi tôi về, những người Việt Nam bị nạn trên đảo có gửi tôi 300 lá thư nhờ tôi tới Paris chuyển giúp cho thân nhân và bạn bè. Cảnh

sát Mễ Lai đã tịch thu của tôi 300 lá thư đó. Tôi muốn nhân các bạn Việt Nam còn ở lại đảo tôi rất lấy làm tiếc không làm được trọn vẹn công việc các bạn ủy thác "

ĐẶNG VĂN HẢI



**TROCADERO
RỪC LỬA DIỄN HỒNG**

Chiều nay các du khách có mặt tại công trường Trocadero chắc hẳn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy gần 10 ngàn người Việt Nam tụ tập đông đảo với những lá cờ vàng trên tay. Những người da vàng dù mọi lớp tuổi kia đang làm gì?

Họ không phải thắc mắc lâu vì loa phóng thanh đã bắt đầu loan báo lý do trọng đại, ngày hôm nay. Các trướng biểu ngữ được dâng lên: "Tự do cho Việt Nam! Nhận quyền cho VN! Quốc nói kháng chiến, hải ngoại vùng lên! Xin Liên Hiệp Quốc hãy điều tra về vi phạm nhân quyền tại VN!" những hàng chữ đã trở nên quá quen thuộc với người Việt tha hương khắp nơi, họ có thể đọc thuộc lòng mọi biểu ngữ, mọi lời kêu gọi mà không cần xem trước bởi vì tất cả như ăn sâu vào tiềm thức họ, bởi vì đó là những tiếng nói chân thành, những nguyện vọng tha thiết nhất của mọi người Việt Nam.

**GIỌT MÁU THÂM CHO
QUÊ HƯƠNG**

Gần phía trên của đoàn biểu tình, một đám đông vây quanh một chiếc bàn, mọi người đang đợi đến phiên mình để cắt máu viết lên những hàng chữ phản uất, thái độ kiên quyết chống lại chế độ phụ nhân. Những điều làm tối cảm động nhất có lẽ là hình ảnh một cụ già rưng rưng, yếu đuối nhưng bình thân cắt máu mình để tiếp nối những hàng chữ của đám con cháu, ôi, những tâm lòng son sắt đầy tình thương quê hương của các vị bố, lão làm chúng ta gọi lại hình ảnh Hội Nghị Diên Hồng trước nào. Tiếng hét "Quyết chiến" như còn vang rền bên tai, năm xưa chúng ta đã quyết chiến với giặc thì ngày nay chúng ta quyết chiến với Cộng Sản

bằng những tâm lòng sắt đá, mặc cho tuổi tác già nua, mặc cho những trở ngại chống gai trên bước đường kháng chiến.

Điều đặc biệt là năm nay có sự tham gia của những hội đoàn ở các tỉnh và các quốc gia lân cận như Lyon, Toulouse, Đức, Bỉ, Rennes v.v. cũng như các phái đoàn tôn giáo, gồm có Phật Giáo, Công Giáo, Hoà Hảo, Cao Đài. Các hội đoàn xếp lại hàng ngũ mình, cứ một hàng khoảng 10 người, tất cả đều im lặng để nghe lời dẫn dõ của vị đại diện phái đoàn mình và để chuẩn bị làm lễ chào Quốc Kỳ.

Những người ngoại quốc đứng băng ngang phía ngoài như bị ảnh hưởng bởi không khí trang nghiêm của đoàn người biểu tình nên họ đều lặng im, chỉ có máy chụp hình "tách tách" lia lia, lễ chào Quốc Kỳ sắp bắt đầu. Tiếng hét trầm hùng vang dậy cả công trường Trocadero bởi những trái tim nồng ấm tình quê hương. Tiếng ca lên mãi, vang rền trong không gian, những gương mặt cứng quyết, những ánh mắt đắm chiếu hình như hồn thiêng núi sông đang bắt đầu sống dậy.

Đoàn biểu tình bắt đầu lên đường. Dẫn đầu là các vị đại diện các tôn giáo và những thiếu nữ với hàng chữ "VIỆT NAM LIBRE". Những khẩu hiệu được hét to, những lá cờ thì đua nhau phất lên trong rừng người phản uất. Những cặp mắt sáng quắc, những năm tay xiết chặt ngọn cờ hãy vùng lên, những tiếng hét - không, phải nói là những tiếng gào uất nghẹn - làm vang dậy cả bầu trời Paris: "Droits de l'homme au Viet Nam! Liberté aux Viet Nam! Communistes vietnamiens assassins!"

Một cậu bé 13 tuổi, chân vẫn nhíp bước theo đoàn biểu tình, tay giơ cao lá cờ, miệng hô hét khản cả tiếng đến nỗi mấy người đi bên cạnh phải chú ý, một

30.4 NGÀY HỖ TRỢ

người lên tiếng khuyên: "La vừa thôi em, kéo mai lại đau cổ lắm đấy". Cậu bé trả lời: "Hết cho đã tức chứ anh, em ghét tội nó quá. Ba em đâu có tội tình gì vậy mà giữa đêm khuya chúng nó vào nhà bắt ba em đi biệt tích. Mẹ đưa tui em đi trốn, bây giờ đến xử người không một xu dính túi, tui ăn cướp mà anh!"

CÓ GẮNG LÊN CÁC CHÁU

Xe cộ đều dừng lại cho đoàn người biểu tình đi qua, họ không bóp kèn hay thổi bực bội, tất cả hình như đều thông cảm với niềm bất hạnh của Việt Nam, như đồng ý với tinh thần Phục Quốc đánh đuổi loài Cộng nô. Một vài chiếc xe car dừng lại ở hai bên lề đường để cầm lá cờ ở đầu xe, và những người khách du lịch đã thò tay qua cửa kính để xin những lá cờ Việt Nam, trên mỗi họ điểm những nu cười mừng rỡ, họ vẫy tay ủng hộ và cảm ơn phất lả.

Đi theo chân đoàn biểu tình có hai vợ chồng ông bà lão chơ một thùng sữa đậu nành trên chiếc xe trẻ con, ở ông thì đây xe còn cụ bà thì mức sữa phân phát cho mọi người. Thùng sữa có chừng 40 lít quả thật quá bé nhỏ so với đoàn người đi đại cho nên khi giọt sữa cuối cùng được dốc ra ly thì cụ bà buồn rầu phân trần cùng mọi người: "Tiếc quá, gia chúng tôi cộ đủ phường tiền để toàn thể bà con đi biểu tình đều cộ sữa uống cho đỡ khát!"

Gần phía cuối đoàn biểu tình, lại có một ông cụ già chừng 60 tuổi dắt một chiếc xe đạp với 2 thùng nước cốt dừa bên xe, cụ vừa tiếp

nước cho mọi người vừa khuyên khích các bạn thanh niên: "Có gắng lên các cháu, mai này chúng ta sẽ cùng về Việt Nam!"

Mỗi khúc đường đi qua là dư âm những tiếng uất, hồn như vang động lại, chẳng bao lâu thị đoàn người đến trước trụ sở UNESCO, kết thành một vòng tròn lớn trên bãi cỏ, các biểu ngữ được giăng tăn ra khắp nơi làm thành một đám đen ngịt.

Các vị đại diện các đoàn thể lên phát biểu ý kiến, mọi người đều im lặng nghe, tất cả đều thấm vào lòng họ qua những lời van mọc mọc, những tâm thiết làm sao, hào hùng hay chứa chất cả một trời phẫn nộ. Giây phút chói lọi là giây phút trầm lắng nhất, mọi người đều cúi đầu tưởng nhớ về quê hương lâm than, khổ nhục. Bài "Việt Nam, Việt Nam" lại một lần nữa được cất lên giữa hàng ngàn đồng bào ruột thịt, giờ phút này như có một sợi giây thiêng liêng nào đó đang cuốn chặt các tâm hồn vào một, tất cả đều dồn hết tinh thần của họ dành cho dân tộc qua bài ca cao đẹp biểu lộ truyền thống hào bình từ đó này.

Khi người đại diện ban tổ chức phát thanh cảm ơn toàn thể đồng bào và tuyên bố buổi lễ chấm dứt, nhiều người chân chó không ra về như muốn kéo dài sự đoàn tụ.

Tôi lững thững đi về phía cửa métro với một ý nghĩ trên miên: "Đến bao giờ thì những con người Việt Nam lý tưởng này mới tìm lại được sự ấm cúng giữa 50 triệu con tim của đồng giống Việt?". Rồi câu mọi của ông già đi tiếp về nước còn vang vang bên tai tôi:

"Có gắng lên các cháu, mai này chúng ta sẽ cùng về Việt Nam".

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Trước cửa rạp Maubert là la cờ quốc gia sừng sững trên cao, ngoài ra còn có những tấm bích chương đầy hai bên đường với những hình ảnh những người Việt Nam gầy mòn, ốm yếu, tay chân mạng xiết xích nô lệ Cộng Sản, hàng chữ "Liberté au Viet Nam" ở trên như được viết bằng chính máu và nước mắt của người dân đen nhức nhối. Ý nghĩ đó cứ lóe vờn trong đầu tôi, ám thật như vậy, nghĩ cho cùng thì bao đồng

bào ta đã chẳng vui thấy giữa biển cả, đã chẳng hy sinh bao xương máu chỉ vì nguyên vọng đem lại tự do, hoà bình, ấm no cho quê hương đó sao? Động bào đã bắt đầu đến đống đảo, họ vừa lên lầu vừa bàn cãi cuộc biểu tình ngày hôm qua, có nhiều người còn mang theo lá cờ trên tay.

Vừa đặt chân vào nghị trường, tôi đã được một em nhỏ chiếu cố đến, em chặn tôi lại để mỗi tối ký vào số vàng ủng hộ ngày 30 tháng 4. Vì số người ủng hộ khá đông nên tôi phải đứng đợi đến phiên mình, dạo mắt nhìn quanh phòng ý nghĩ đầu tiên của tôi là Ban Tổ Chức đêm nay tổ chức rất chu đáo. Trên hai dãy bàn kê bên hai lối đi là những thùng ủng hộ với những số vàng. Đọc theo hàng, cửa là các cô tiếp tân thướt tha trong chiếc áo dài Việt Nam, họ làm việc thật hăng say và chu đáo, những người đến tham dự được đưa đến chỗ ngồi đằng hoàng. Đọc theo những bức tường là nhữ





KHÁNG CHIẾN

tấm hình nói lên quá trình đấu tranh của người Việt tha hương trong những năm tháng vất vả. Hình ảnh Nhân Quyền mây nam về trước với các vị đại diện Phật Giáo tuyệt thực trong thất linh đồng. Đây là lần đầu tiên tôi được xem những tấm hình đầy đủ về những cuộc biểu tình từ năm 75, 76, 77, 78 và ngay cả những hình ảnh của cuộc biểu tình chiếu hăm qua.

Trong phòng bắt đầu chật vì số ghế ngồi còn rất ít, nên một số người phải đứng. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu, mọi người đều đứng dậy trang nghiêm cùng hát. Sau đó là đến một phút mặc niệm, tất cả đều cúi đầu xuống tưởng nhớ đến những chiến sĩ hào hùng của dân tộc, không khí như có dòng lai, giờ phút này người dân Việt Nam đang ghi ơn những vị anh hùng tử nạn xưa đã năm xương để bảo vệ cho độc lập của quê hương, những chiến sĩ bất khuất đã tử trận để dành từng tấc đất trong tay Cộng Sản, đã đánh đổi mạng sống của họ cho những bình yên ở hậu phương, và cho những người đã vui thấy giữa biển cả chỉ vì muốn tìm hai chữ Tự Do cho quê hương họ.

Vì điều hành viên bắt đầu đọc các điện tín từ khắp Pháp Quốc, Âu Châu, Mỹ Châu và Châu Âu gửi đến chào mừng và chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. Những sợi giây thần ai và cũng một ý chí quyết thắng Cộng Sản này đã được đồng bào ủng hộ nhiệt liệt, những tiếng vỗ tay rào rào, những tiếng hoan hô vang dội ...

Sau đó là đến phần các vị đại diện các đoàn thể đứng lên bày tỏ cảm tưởng, lập

trường của người Việt Nam nói chung đối với chính sách Cộng Sản và kêu gọi đồng bào hãy đoàn kết lại, cùng nhau nhất trí lên án chế độ bạo tàn, phi nhân của cả một tập đoàn nô lệ, tay sai của Nga. Một vị châm dứt là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, mọi người giữ im lặng để nghe và có nhiều người ghi chép lại những câu có ý nghĩa nhất. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng đứng lên phát biểu ý kiến, đưa ra những bằng chứng về việc Cộng Sản đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, đồng của các chùa chiền, nhà thờ và bắt giam các tăng sư, tu sĩ, linh mục v.v... Các vị kêu gọi những người Cộng Sản hãy thực tình, hãy trở về lương tâm của con người, hãy thôi gây nên những cảnh tang tóc, máu lửa, điều linh cho toàn dân Việt Nam nói chung và cho tôn giáo nói riêng.

Phần thứ hai là đến phần văn nghệ do các nghệ sĩ tự do và một số hội đoàn khác đóng góp. Đây là phần văn nghệ đấu tranh gồm có những bài ca kêu gọi người Việt ở khắp nơi hãy cùng nhau chung vai trên bước đường Phục Quốc, hay nói lên những tham cảnh, những nguy cơ mà đồng bào đã trải qua trên bước đường vượt biển những điều quan trọng hơn hết đó là

tinh thần cương quyết không chấp nhận chế độ Cộng Sản của người Việt. Về phía các nghệ sĩ tự do chúng ta nhận thấy là họ đã chọn một quyết định dứt khoát vì họ đã ý thức được hoàn cảnh hiện tại của dân tộc, bằng cách đã hát những bài hát trên đây ý chí đấu tranh, bằng những tiếng

hát tha thiết nói lên khát vọng của người Việt Nam. Trên khía cạnh văn nghệ, những tiếng hát đó chẳng khác nào là những họng súng chia về quân thù, nó nhắc nhở cho chúng ta đừng bao giờ quên mục đích Phục Quốc, nó truyền bá lại những nguyện vọng của người dân cho mọi người ở khắp năm châu cùng biết. Đó cũng là một trong những khí giới huân hiệu trên con đường đời lai hoà bình, tự do cho quê hương.

Phần cuối của hội nghị là phần các nhân chứng từ Việt Nam mỗi sang, lên kế lại những điều mắt thấy tai nghe ở "thiên đàng Cộng Sản": nhà báo Nguyễn Án Ca, tu sĩ Tư Thái, linh mục Đỗ Văn Y, và giáo sư Quang Lâm.

Khoảng 5 giờ sáng, Hội Nghị kết thúc trong sự hân hoan của đồng bào. Nhiều người nán lại ngồi lại để nói chuyện với nhau hay gặp các nhân chứng để hỏi thêm về tình hình Việt Nam...

Tôi ra về mà thấy lòng mình phấn khởi vì một năm qua là thêm bao thành công rực rỡ, là gặt hái được nhiều sự ủng hộ của người Việt nơi chung và dư luận ngoại quốc nói riêng. Những hình ảnh đau thương mà các nhân chứng kể lại như vẫn còn vang vọng bên tai tôi. Ủ, mai này về Việt Nam chúng ta sẽ làm lại tất cả, sẽ cắt lại ngôi nhà cũ kỹ bằng chính bàn tay xây dựng, và sẽ không bao giờ để cho những khổ nhục, lầm than đã và đang xảy ra ở Việt Nam còn tái diễn nữa. Ôi mong lắm thay!

NGƯỜI TỰ DO

NGÀY 30-4 TẠI HOA KỲ

- HOA THINH ĐÓN :**
- Triển lãm về Người Việt Tỵ Nạn trong cao ốc Rayburn, khai mạc ngày 27-4-79
 - Biểu tình hướng về quê hương tại công viên Lafayette, trước toà Bạch Ốc vào ngày 28-4-79
 - Văn Nghệ Đấu Tranh và Đêm Không Ngủ Tổ chức bởi Tổng Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Tự Do ở hội trường nhà thờ Sacred Heart.
 - Đêm khóc cho quê hương Việt Nam do Tổng Hội Sinh Viên V.N vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức
- SANTA ANA :**
- 29-4-79, biểu tình kỷ niệm, tại công viên Mile Square với gần 1000 đại diện các hội đoàn chống Cộng thuộc vùng Orange County.
- NUU ƯỐC :**
- 28-4-79, mít tinh kỷ niệm ngày Việt Nam đau thương ở công trường Day Hammarskjold gần trụ sở Liên Hiệp Quốc.
- HOUSTON :**
- Lễ tưởng niệm ngày 30-4 " NGÀY QUẬT KHỞI CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM ĐAU KHỔ " : 28-4-79 : đêm không ngủ tại hội trường Abraham Lincoln High School
 - 29-4-79 : " BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH " tập trung tại các toà thị sảnh diễn hành qua các đường phố của Houston.

Độc thoại

CỦA QUÝ

Không gì quý hơn độc lập và tự do. Câu nói của Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã tìm được đầy đủ ý nghĩa từ ngày tập quyền CS Hà - Nội chiếm trọn miền Nam Việt Nam, và nhất là trong những ngày tháng gần đây. Không gì quý hơn, song có thể quý BANG, đó là lời suy luận của bọn đàn em họ Hồ. Bằng cố là họ đã đem ĐỘC LẬP và TỰ DO đội chác. Trong thế giới của Cộng Sản, hai "món hàng" này đã nghiêm nhiệm trở thành những xa xỉ phẩm đắt giá.

Trước hết, CS Hà - Nội đã đem xuất cảng món hàng ĐỘC - LẬP cho Nga - Xô, đổi lấy súng ống và đạn dược hầu kéo dài chiến tranh để che đậy những đồ vỡ kinh tế và xã hội tại Việt Nam.

Còn món hàng TỰ DO, thì được tung ra bày bán ở thị trường quốc nội với giá từ 2000 đến 5000 Mỹ Kim mỗi đầu người, tùy theo trường hợp, già hay trẻ, có mang gốc tích Trung Hoa hay không, đang

học tập trong trại cải tạo hay ở vùng kinh tế mới ...

Thường vụ này, bán chính thức từ bốn năm qua đã trở thành chính thức qua lời tuyên bố của đại diện chính quyền Hà - Nội tại cuộc họp quốc tế về vấn đề tỵ nạn - Đông Dương : "Chính quyền Hà Nội sẵn sàng "xuất cảng" 10.000 dân tỵ nạn VN mỗi tháng trong những ngày sắp đến" (báo Le Figaro 17-5-79).

Cũng theo lời ông, đại diện, hiện tại có tới 500000 người dân VN muốn rời bỏ thiên đường XHCNVN.

Kể độc môn tính nhảm : 500.000 nhân cho 3000 Mỹ Kim - giá trung bình - mỗi đầu người : trong 5 năm, thổng vụ "buôn dân da vàng" (la traite des jaunes) sẽ đem lại cho tập quyền cộng sản Hà - Nội lợi 1 tỷ 5 trăm triệu Mỹ Kim.

Nền xuất cảng của VN sẽ vượt xa chỉ tiêu nhờ đường lối sáng ngời của nhà nước này.

THẤT TRÍ LANG



Anh,
Sau ngày 30 tháng 4, một chế độ mới người đều mệt mỏi, ai cũng thức đêm, ai cũng bị dao động vì những kỷ niệm, và không ít thì nhiều có những kỷ niệm đầy nước mắt. Thế mà tôi còn có thì giờ để đi họp một buổi với mấy nhà văn "Chết" từ Bắc Kinh sang để mở cửa ngõ, do anh. Thật ra thì cũng chẳng có ý định đi, nhưng vì các bạn đồng nghiệp ở nhà gõ cửa kéo đi cho bằng được.

Chỉ là một buổi họp của nhà FNAC tổ chức để bán sách, hẳn anh có nghe nói. Người đến họp khá đông, toàn giới trí thức thủ đức, vì khi đã thông rở văn hoá mình rồi mới vượt đò ra xứ người, hẳn phải như thế. Cũng có một số người Âu lấy vợ Tàu, các bà ấy bắt đi. Người Việt chắc là chỉ có mình tôi, vì người Việt của Bắc thì không dám đi, còn người quốc gia mấy hôm ấy hầu như ai cũng bận ừ tư, tang tóc, đến những chỗ ấy làm gì.

Các đồng nghiệp của tôi cần đề tài nên mới chịu khó lần lời bắt tôi đi, đến nơi chưa bắt đầu mà chỗ đã chật, chúng tôi phải ngồi dưới đất. Có nhiên phải là những nhà văn của chính quyền mới được đi ra nước ngoài như thế. Ông trưởng phái đoàn nhà văn hôm ấy là ông Pakin và mấy người thấp tầng cũng toàn chủ báo với hội trưởng hội nhà văn, kèm theo có hai thông dịch của chính quyền. Ông Pakin nói đến tác phẩm của mình, nói đến cuộc cách mạng gia đình của ông và có nhiên là đề cao cuộc sống tốt đẹp của xứ Trung Hoa, không quên kể về những ngày khổ phải đi học tập trong thời kỳ Cách mệnh văn hóa, do bề lũ bốn đứa (bande des quatre).

Cuộc bàn cãi bắt đầu, những câu hỏi được đặt ra liên tiếp, chỗ cho mọi người đặt một số câu hỏi rồi tôi mới được nói. Tôi lâu tôi đã nhớ như cũ những giải nghệ, coi cái nghiệp làm báo trả cho trời những đực máy đồng nghiệp hỏi chúng không trả, thời thì đành vậy.

Tôi hỏi: "Thưa quý vị, xin giải thích cho chúng tôi một điểm thảo nào, tại làm sao Mao Trạch-Dông là người thông minh xuất chúng như vậy, tại sao dục vọng, yêu cầu yêu nước như vậy, mà lại có thể thao túng cho các tập đoàn bôn đả suốt một thời gian lâu như vậy và làm cho dân chúng khổ sở, điêu đứng như vậy?"

Sau câu hỏi là một tràng vỗ tay la hét muốn vỡ nhà, không ngờ câu hỏi chất phác của tôi lại làm thức tỉnh cả rạp. Trên đài, quý vị từ các nhà đài văn hào Pakin đến ông thông dịch thủ nhất, thủ nhì, cả ông thông dịch người Âu thủ ba đều cúi đầu gật, âm ừ chẳng biết trả lời sao... Phải một lúc có một ông nhà văn trong đám thấp tầng mới gồng gao trả lời rằng: "...Nó ở xa xưa lắm, nó không có hiệu... rờng thì là... nó khổ khăn lắm và cái tập đoàn ấy... rờng thì là..." và người ta thông qua. Sau đó "có vài câu có mỗi ngu ngữ như: Có dân bị viết không, bao giờ ông về?... Sau cùng, nhân viên chính quyền phải cáo lui, báo hết giờ vì về chừng sẽ còn những phát súng lệnh khác có thể nổ lớn hơn.

Ra về, nhiều người đến bắt tay khen tôi, ngỡ rằng tên chết này can đảm. Các đồng nghiệp tôi hát lời chửi tiếu rằng không kéo dài hơn, chúng báo tôi văn chúa chúa cái tác phong "petit godat".

Sự thật, tôi chỉ muốn nêu câu hỏi để làm sáng tỏ vấn đề vậy thôi nhưng với những xử thiếu tự do thì làm khi chỉ cần một câu cũng có thể làm mất nghiệp nếu ai đại dốt mà trả lời. Tôi đâu có muốn hại ai, anh cũng biết tính vốn lành những tôi vẫn bị các đồng nghiệp dọa rằng sẽ có ngày người ta thù về cái tôi hay làm sáng tỏ vấn đề ấy. Lâu nào cũng hẹn xin chừa. Nếu có thì giờ tôi kể anh nghe bao nhiêu là kỷ niệm trong suốt thời kỳ đi làm mọi những vị chủ báo ở xứ nhà. Tuy rằng ngày nay có nhiều ông đang quên quá trong tù và đang chờ tôi làm gì cho họ, nhưng làm gì được bây giờ. Sự nhỏ bé của một cây bút làm sao họ có được giọng cùm, đập tan được xiềng xích đây anh. Hôm nọ gặp một người bạn của Đoàn Quốc Sĩ, người ấy kể rằng anh Sĩ bị nhốt trong hầm sáu tháng đầu, không đi lại của quay gì được vì hầm rất nhỏ. Con thì phải đi đạp xe ba bánh ở chợ Cầu Muối kiếm một ngày 3 đồng đưa về mặc dầu có bộ vợ là Tú Mỡ, nhưng cái tội của anh Sĩ thì nghe đâu sẽ không bao giờ được tha, mà tội gì? Tội nói sự thật.

Hỏi tại sao anh Sĩ không đi tù đầu, thì ra vì bà vợ quá mong mỏi được gặp lại gia đình nên không chịu đi. Sau đó chỉ Sĩ khổ sở ăn hận đến nỗi không dám đi thăm chồng và luôn luôn bị cả họ nhà chồng lẫn nhà mình trách móc.

Hỏi ấy, anh Sĩ cứ dậm túc, bắt hứa rằng chúng mình không bao giờ làm lời chỉ sự, làm lời thì xa bạn bè. Anh ấy còn bắt tôi hứa rằng lúc nào cũng cố gắng làm việc, như ngày mai mình phải chết, anh nghe có là không, chẳng biết tôi có giữ lời được một phần nào không. Cú anh Sĩ thì bao giờ cũng giữ lời, vì gia đình đông con. Lúc trả lại hay ờn ào nên anh ấy phải đi dạy học ban ngày và thức đêm để viết một tú yên tĩnh.

Quê hương mình thật là đang thủng, sau ngày 30 tháng 4 có một vài nhân vật phát cỡ đúng hướng đã kể về cho tôi nghe chuyện sung sướng được chào đón của họ, những hình như số người ấy đến còn đủ trên đầu ngón tay. Trái lại những số nướ nể khổ sở, kể suốt một đời người chắc cũng chưa hết.

Nghĩ đến những người bạn cũ đang còn trong tù, hay phải nói rằng nghĩ đến tất cả những người không hề làm một tội mà bị nhốt trong tù, tôi giận quá, anh biết tôi giận ai không, giận mình trước nhất.

Tôi chắc phải ngừng ở đây nếu không, bắt anh phải đọc thêm trường hạn ca, chắc anh không vui.

Thắm các anh và hẹn thư sau.

M. D. H. T.

Nhục nhũ thay !

Em,

Paris có gì lạ ?
Paris có gì thì anh đã kể cho em nghe ngày sau khi đến xứ này được vài tháng. Có một điều anh cần phải nói thêm là khi mới đến Paris, ai cũng phải công nhận đây là một thủ đô của ánh sáng văn minh, một thành phố nguy nga tráng lệ, nhưng càng ở lâu, càng đi sâu vào đời sống Paris, người ta mới nhận thấy phía sau cái bộ mặt xinh đẹp quyến rũ của nó, có đầy những xấu xa tội lỗi khiến mình càng ngày càng mất cảm tình, và càng thấy thâm thía khi nghĩ đến câu: "Chốn quê hương đẹp hơn cả".

Vậy Paris có gì lạ ?
Nếu anh không lầm thì chắc em muốn biết về tình hình bà con đồng bào ta ở bên này?

Trước hết anh xin nói qua về tình cảnh của đồng bào bị nạn. Nói chung về vật chất đồng bào được chính phủ Pháp lo tưởng đối chu đáo, nào nói ăn chốn ở, các vật dụng cần thiết, tiền phụ cấp để sinh sống buổi ban đầu, và được hướng dẫn học chữ, học nghề hoặc tìm việc làm. Nghe về tình thần thì đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, tâm trạng chung là tình quê hương quá nặng, những kỷ niệm nơi quê nhà dù nhỏ nhất cũng có thể làm cho người ta ngán ngùng quên đi thì họ bị rơi vào giữa một xã hội hoàn toàn mới lạ, thêm vào đó là nỗi uất hận vì có nghiệp do chính bản thân, sự lao động và mồ hôi của ông cha họ, của chính họ đã phải hai ba đời mới tạo lập nên thì bỗng quẳng bỏ trở thành tài sản của nhà nước! Những trường hợp đáng thương nhất là những người qua cố đôn vị gia đình bị tù nạn dọc đường, hoặc vì lệ này hay lệ khác đã chỉ thoát thân được một mình. Tâm trạng của những người này là cả một khối sầu khôn tả, bởi vậy nên đã có những cảnh đau lòng như sau:

Một cậu bé 15 tuổi, bố là cựu sĩ quan hiện bị giam trong trại cải tạo của Cộng San; khi ra đi thì có mẹ có em, những người được đặt chân lên đất tự do thì mẹ và em đã là người thiên cư vì những viên đạn của bọn tuấn canh cộng sản. Cậu được đưa vào một trường nội trú học nghề, thân cô đơn lạc lõng, giữa đám người xa lạ, hẳn vì bất lực trước kẻ thù đã giết và đang âm hại gia đình mình, nên đã tự sát bằng một sợi dây treo cổ.

Một bà già góa đã góa 70 tuổi được cộng sản cho đi bằng giấy tờ chính thức sau khi bà đã công hiến cho chúng một bộ gia sản và vì bà có một người con trai ở Pháp. Con bà sang Pháp du học từ lâu, đã đỗ đạt thành tài và có việc làm vững chắc. Cậu đã lập gia đình với một cô đầm Pháp, bởi vậy cho nên mẹ chồng nàng dâu là hai thế giới xa lạ. Về đại nhiên là tuy ở với con mà chẳng bao giờ bà được vui. Tuy vậy là người con hiếu thảo những cũng không tài nào an ủi nổi mẹ già. Bỗng có một người bạn cho ý kiến đưa cụ đi chầu để cụ có dịp gặp gỡ bà con đồng bào chắc cụ sẽ khuây khỏa. Thế rồi nhăm một ngày chủ nhật cậu

đưa mẹ đi chầu. Khi đến nơi thấy đông đảo các ông các bà đồng bào, qua nhiên cụ như người đang bệnh gặp được thuốc tiên, cụ tuổi tình hẳn lên, thấy ai cụ cũng chào hỏi vui vẻ lắm, cụ chạy tung tăng khắp nơi như là một cô bé, cụ mở cửa vào bếp thấy mấy bà mấy cô đang nấu ăn thì cụ nhồm miệng cười: "Trời ơi ở đây vui quá, thế mà mãi nay tôi mới biết!". Cụ ra ngoài sân phía sau chuôi thấy hai em nhỏ đang chơi với nhau, cụ liền lại gần và giơ tay định nắm tay em bé gái chừng 5-6 tuổi, và hỏi: "Cháu tên gì?". Đứa bé vùng tay và hét lên một tiếng "non". Một bà tuổi chừng ngoài 30 (chắc là mẹ em bé) đứng gần đây, vội chạy lại nắm lấy tay cô bé: "Chết chửa xin lỗi cụ, cháu nó không biết tiếng VN". Cụ loang loạng như muốn té, cụ níu chặt vào cánh tay bà và nói. Trong một phút xúc động cụ đã tưởng người này là con gái cụ bởi vậy bà ta nghe cụ thủ thỉ qua qua hai lần mới run rẩy: "Cháu không nói được tiếng Việt sao con?". Hai giọt lệ tu tu lã lã trên đôi gò má nhàn nheo.

Nhân kể chuyện ở chùa, anh cũng xin nói sơ về tình hình tôn giáo của bà con ta ở bên này. Mặc dù là ở trong một hoàn cảnh thật khó khăn, người ta cũng nhận thấy có sự đóng góp xây dựng của các vị lãnh đạo tôn giáo đã tỏ ra một tinh thần thần thiện đoàn kết đáng kính. Riêng về Phật giáo là đạo gốc của tổ tiên ta thì quanh Paris có đến 6-7 ngôi chùa. Không những chỉ các bậc lão thành mới nâng lui tới chùa, mà các anh chị em ban trẻ cũng hằng hái tham gia những buổi thuyết pháp, những giờ giáo lý. Sự kiện này đã nói lên sự thức tỉnh của mỗi người, cho nên anh nghĩ rằng, nếu những đức về tu tưởng, những cảm dỗ về vật chất đã đưa đẩy con người ta trở nên hung dữ, tham lam, ích kỷ, cần sẽ nhau hơn là loài thú, thì lúc này hơn lúc nào hết, loài người phải trở lại với đạo đức của con người, lúc này là lúc mà mọi người chúng ta cần phải tạo cho mình một tinh thần mới để có thể cùng năm chất tay nhau mà tiêu diệt cho kỳ hết lũ người thủ dưng chấy cháp lên tinh thần và thể xác của nhân loại. Và đã đến lúc chúng ta cần phải nghĩ đến việc xây dựng một xã hội mới lành mạnh, đẹp đẽ hơn cho tất cả mọi người đều có một cuộc đời đáng sống.

Paris cũng đã thấy xuất hiện những đoàn thể chống Cộng, chưa bao giờ người ta thấy tinh thần chống cộng và tu tưởng hướng về quê hương cao như lúc này. Tuy nhiên vẫn còn một thiếu sót chưa chịu dứt khoát với tu tưởng tự tôn, có lẽ vì họ quá háng say trong tinh thần chống cộng mà họ quên rằng xã hội chúng ta đã một lần sụp đổ cũng vì chủ nghĩa cá nhân. Họ quên rằng công việc đấu tranh xây dựng cho một đất nước là bổn phận của tất cả mọi người, một người dù ngu nhất cũng có thể đóng góp được một cái gì, điều quan trọng là mình biết khuyến khích và chịu tiếp

nhận, trên tinh thần xây dựng, tất cả những sự đóng góp dù ít ỏi nhất. Vấn đề cơ bản của chúng ta là làm lãnh tụ hơn là đóng góp xây dựng thiết thực. Người ta tranh dành nhau nói chuyện suông thật nhiều về kháng chiến, phục quốc, nhưng chẳng thấy ai nghĩ đến những người có hoàn cảnh tương tự như cậu bé 15 tuổi đã thất cổ tự tử tại Vitry.

Một hiện tượng lạ và mới nhất tại Paris là cuộc biểu tình ngày quốc hận 30 tháng Tư và đêm không ngủ hội thảo của các đoàn thể chống cộng. Hiện tượng lạ trong đám biểu tình gồm 10.000 người Việt lưu vong là sự hiện diện đông đảo của các vị bô lão, nhất là các vị lão bà; lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa chưa bao giờ nói đến sự tham gia đấu tranh của các vị lão bà thế mà đứng trước kẻ thù chung là Cộng Sản, vị lão bà Việt Nam đã háng hái cùng các anh em cứu quốc nhân cắt máu ăn thề, thì quyết tiêu diệt bọn vong nộ cộng sản.

Trong cuộc biểu tình cũng như đêm không ngủ, có những người hằng say đóng góp mà họ không can cho mọi người biết họ là ai, thì trái lại cũng có những kẻ chỉ thích bằng cách này hay cách khác, phổ trường tên tuổi mặt mũi.

Và sự hết, hiện tượng lạ đời nhất tại Paris là hỏi người mù! Những tên mù này thuộc thành phần trí thức, phần đông xuất thân từ nhà gia đình khá giả, được bô me nuông chiều lo cho đi du học. Theo khoa học thì chúng đều có một đôi mắt bình thường, nhưng đứng trên nguyên tắc duy vật thì quả là chúng mù hoàn toàn vì chúng nó có trông thấy gì đâu! Trong khi gia đình chúng, họ hằng chúng đang bị bọn cộng sản hãm hại khủng bố, trong khi toàn thế giới, kể cả những người có lương tri đang xúc động lên án những hành động dã man vô nhân đạo của tập đoàn CSVN, thì bọn chúng lại lo đóng góp tiếp tay cho cái gọi là nhà nước để bọn này có thêm phương tiện khủng bố đồng bào.

Em,
Em có hiểu tâm trạng của các vị phụ mẫu đã vô phúc có những đứa con mù? Để anh kể cho em nghe một câu chuyện của người mù: "Mẫu xưa, có hai vợ chồng nhà kia, ban sinh hiền lành nhân đức, khi sinh hạ được một đứa con trai, người vợ vì tình thông khoa tướng số, tiên tri biết đứa con mình vô sinh ra, sau này lớn lên sẽ là một đại họa cho thiên hạ. Tuy biết vậy, nhưng vì sợ chồng buồn, bà không bao giờ tiết lộ cho chồng hay mà chỉ cần rằng đêm đêm khóc thảm. Bà nâng niu ờm ấp đứa con đủ 100 ngày rồi đem đi cho chồng đã nghĩ sự, bà mới bốp mồm con cho chết".

Em biết không? Tâm trạng của người thời nay cũng khác người thời xưa, vì anh đã từng nghe từ miệng những người cha, từ miệng những bà mẹ bac trước, một câu ý hết như nhau: "Tướng nỏ lớn lên sẽ làm được gì cho gia đình, cho xã hội, nếu biết trước được ngày nay nó chỉ là phường phàn bội thì tôi đã bỏ mẹ cho nó chết từ lâu rồi".

Nhục nhũ thay !

VIỆT - NHÂN

SƯƠNG NGUYỆT ANH

Kể từ năm 1698 là năm ông Nguyễn Hữu Kính được cử làm kinh lược đầu tiên vào cai trị vùng Chân Lạp, Nam phần mới trở thành một khu vực của quốc gia Việt Nam...

Riêng đối với nữ lưu, ta không thể không nhắc tới Sương Nguyệt Anh. Mỗi lần nói đến văn học sử Nam phần người ta lại nghĩ đến những câu thơ tế nhị của bà, nhớ đến tình thân và chí khí thanh cao hăm xúc trong những tác phẩm của bà.

Bà là người con thứ tư của Nguyễn Đình Chiểu, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Khuê, biệt hiệu Nguyệt Anh, sinh ngày 24 tháng chạp năm 1863 tại làng An Bình Đông quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Vì câu danh nghĩa phải đi ra,
Đay mũi thuyền Nam da xót xa
Người đi muốn chỉ nương đất khách,
Trời đi khiến vậy, vì dân ta.

Chính cụ Đồ Chiểu đã dạy bà học tập nên bà giỏi cả chữ Hán lẫn thơ nôm. Và lớn lên giữa buổi loạn ly, mục kích những cảnh tiêu điều của tỉnh nhà, vấn nước, bà sớm có dịp suy nghĩ đắn đo.

- Đấng tiểu quốc, sự tề hồ, sự sử hồ?
(Đấng là nước nhỏ nên theo nước tề hay nước sử, là hai lần bang lôn?)

Hai chàng bối rối, một lúc sau một người mới nghĩ được câu trả lời và đáp rằng:
- Ngã đại trịch, phạt quách hỹ, phạt sở hỹ!

(Cây trượng lớn của ta, đánh nước Quách, đánh nước Sở!)
Lời đối khá chính nhưng ý nghĩa không được lịch sự lắm, cô Khuê giận bỏ vào nhà trong rồi sai một đứa bé mang ra hai câu thơ viết trên một mảnh giấy nhỏ:

Chiều quân nhan sắc nghe ra ửng,
Tây từ phong lưu nghĩ lại buồn.
Hai chàng biết ý tác giả ngộ lời chê trách nên lễ phép cáo lui.

Ít lâu sau, cụ Đồ Chiểu tuổi cao lại bệnh tật, ta thế ngày 3 tháng 7 năm 1888, thọ 66 tuổi.
Cụ Đồ mất nhưng bà Nguyệt Anh lúc nào cũng giữ chí khí và ghi lời giáo huấn của cha. Người ta kể, một tri phủ muốn hỏi cô Ngọc Khuê làm về những bí tự chửi nên đem lòng oán hận, luôn luôn hạch hỏi anh của cô là Nguyễn Đình Chiểu những chuyện không đâu. Để tránh phiền phức, cô cũng anh phải đi cư đến Cái Nước, thuộc tỉnh Mỹ Tho, nhg cũng chưa an thân, về sau phải nhờ cụ tiến sĩ Trương Văn Mẫn là bạn cũ của cụ Đồ che chở hộ.

Ở đây, bà kết duyên với phó tổng Nguyễn Công Tính, con một tri huyện. Số phận hiem hoi, sau nhiều năm cầu Trời, khẩn Phật bà mới hạ sinh được một người con gái. Nhưng mệnh bạc lại đến trước cút kẻ tài hoa. Con mới lên ba thì ông phó tổng mắc bệnh từ trần; rồi chẳng bao lâu đứa con bé cũng mệnh một. Đời bà trở nên hiu quạnh thế lừng....

Ôm tròn sáu lón ngang tuổi thanh xuân, bà quyết giữ trọn tiết nghĩa, không chịu tái giá nên thêm chữ "Sương" vào tên hiệu thành danh xưng Sương Nguyệt Anh, tồn tại với văn học sử miền Nam.

Ban bà, nhiều người kính phục, yêu cầu bà ra viết, báo để gây ảnh hưởng sâu rộng với giới nữ lưu trong nước. Đáp lời kêu gọi, bà ra làm chủ bút tờ "Nữ Giới Chung" cơ quan ngôn luận đại diện của phụ nữ Việt Nam, cách đây trên 60 năm.

Nhưng dưới thời đô hộ, ngọn bút sắc sảo của bà không có dịp tự do trình bày tư tưởng, mà chỉ có thể bàn đến phần sự phụ nữ đối với gia đình, với xã hội, hay nền giáo dục phụ nữ trước trào lưu tân thời v.v... Thiếp thoảng bà lại đăng mấy vần thơ kín đáo, bao giờ cũng tế nhị và thanh tao.

Giữa buổi giao thời, lúc phụ nữ nước nhà mới tiếp xúc với văn hóa tây phương và bắt đầu rời chốn khuê môn để gia nhập vào đời sống xã hội, bà Sương Nguyệt Anh đáng được xem như một nữ sĩ tiên phong.

Nhưng rồi sức bà suy giảm dần, số mắc tật như cụ Đồ ngày trước, bà đành từ giả nghề báo, rút lui về ở với em là Nguyễn Đình Chiêm. Dù giữ gìn và chữa chạy bằng cả y học của hai mất, và mệnh chung ngày 4-1-1921 hưởng thọ 58 tuổi.

TƯ CÁCH THANH CAO

Nói đến tư cách Sương Nguyệt Anh, ta không thể quên được ảnh hưởng của gia đình bà. Chỉ cần đọc qua các câu thơ trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu:

Đời thời tiết hạnh làm câu trau mình
hoặc:
Độc lòng trả nợ áo cơm
Sống mà trọn nghĩa, thác thơm danh hiền...

hoặc:
Muôn lo việc nước, phải âu đạo nhân...
Khi còn thiếu nữ bà đã gián tiếp chẻ trách hai thư sinh khiếm nhã bằng mấy lời than thở:

Chiều quân nhan sắc nghe ra ửng,
Tây từ phong lưu nghĩ lại buồn.
Lúc trở thành sương phụ, bà nhận được nhiều thi văn ngộ lồi ửng ửng. Thấy Bảy Nguyễn ở Mỏ Cây, Bến Tre gửi đến mấy vần:

At vệ nhân với Nguyệt Anh cô:
Chẳng biết lòng cô tính thế mớ?
Không phải vất vả toan đóng cỏ,
Đầy lòng ghen ghét bức cầu ô.

Bà họa lại:
Chẳng phải tiên cô cũng dao cỏ,
Cuộc đời đầu bẽ biết là mớ.
Lòng sườn đầu rách còn kêu lòng,
Ở bích vàng rờng còn tiếng ô.

có ý chẻ trách ai còn nhiều tục lung, chỉ đáng vì với cái ô dầm mưa dãi nắng, chứ chưa phải là một tâm hồn thanh cao. Hiểu bà là Nguyệt Nga, nên ông phủ Học ở Bến Tre gửi lời hỏi Nguyệt:

Phắc gần với Nguyệt lúc lũng với,
Đặng hỏi Hằng Nga nổi sự đời.
Ở hạ mây mưa còn kếm sắc,
Về thu non nước tổ cùng nơi.

Nhân được bà làm hai bài cảm tác như sau:
Đường xa với với dầm dãi với,
Nghĩ nổi mây xanh ngàn sự đời.

Điền ái sống ăn còn lảm lức,
Mây ngàn hạc nổi biết là nơi?
Một giây oan trái rồi vơi vơi,
Mây cuộc tang thường để đời đời?

Chước quí mù thân ầu lảm kè,
Gặp cơn nguy hiểm khó đưa bời.
Hết lúc trăng đầy đến lúc với,
Nên hư trong cuộc phải coi đời.

Ven mây bóng thò soi ngàn đêm,
Đầy nước cũng thềm tổ khắp nơi.
Nốt trí đùa gian liêm về ruy,
Vui lòng người triết thú đưa bời.

Khỏi vọng Hối Thục ừng ra mặt,
Đường giữa trời xanh tiếc chẳng đời.
Trong mây lối hoa, bà có những câu điệu gay gắt vì những người giả bộ đã có những giao khiếm nhã, như thấy Bảy Nguyễn nhân phủ:

Đầy hồng-gắm ghé bức cầu ô
hay ông phủ Học viết:
Hay trông Du, Lũng xây lầu nước
Hoặc đời Thanh Liên cất tiếng với?

Trái lại khi hoa câu thơ ông Bài Liễu ở Mỹ Tho, bà chỉ nói lên chí khí của mình, nhưng tuyệt nhiên không có lời khinh thị.

(còn tiếp một kỳ)

Thái Lan trong thế ket

(Tiếp theo tr.1)

luôn luôn quả quyết rằng Thái sẽ không tăng cường quân đội tại biên giới Kampuchia, số như vậy sẽ là gây ra có hỏi để những rắc rối xảy ra và như vậy có khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thế mà đến ngày 27/4/79, thủ tướng Thái Kriangsak Chamarnand đã đặt các đơn vị dọc biên giới trong tình trạng báo động hoàn toàn và dọa rằng sẽ trừng phạt mọi cuộc vi phạm lãnh thổ. Rồi ngày 8/5, Vương Các đã gửi thêm chiến xa đến vùng biên giới sau khi Heng Samrin tố cáo Thái Lan đã vi phạm không phận Kampuchia.

- Đầu tháng 5, người ta được biết Pol Pot và ngoại trưởng Sary đã trốn thoát sang Thái Lan. Tinnay đã khiến Hà Nội bức bối không ít.

- Đường như để chúc tội, Vương Các đã cho phép Nga Sô lập cầu không vận trên không phận Thái Lan để tiếp tế vũ khí quân cho Hà Nội vì theo Nga Sô, "đường bay qua ngã Lào không còn bình yên vì Trung Hoa vừa đã tăng cường phòng không tại vùng Ba Bắc Lào".

- Cũng để về vấn Hà Nội và Nga Sô, vào ngày 19/4/79, khi quân kháng chiến Miền đất công vận tỉnh Poipet và đã thắng lợi đáng kể thì Thái Lan đã chấp nhận tiếp đón tiểu đoàn 15 của Heng Samrin đã bị quân Khơ Me đổ đánh tan rã.

Tất cả những quyết định trên của Thái, khi thì chiều lòng Trung Hoa, khi thì về vấn Hà Nội và Nga Sô, đã khiến cho sự nhàn đình tình hình của các quan sát viên quốc tế càng thêm khó khăn. Dù sao đi nữa, người ta cũng không tin rằng ngay tại Vương Các, chính phủ Thái có một cái nhìn rõ ràng về tình thế. Điều này chỉ làm cho người ta lo ngại hơn nữa cho tương lai gần của vùng Đông Nam Á.

LÊ THIỆN

Những tiết lộ của cựu hoàng

(Tiếp theo tr.1)

được khoảng cách giữa ông và nhà cầm quyền TH, ông đã tự đặt được mình vào một vai trò có thể được Hà Nội chấp nhận, trong trường hợp có một giải pháp thoát thai với những bộ của moi phe. Sau cùng, ông theo đúng nguyện vọng của dân Kam Pu Chia, khi ngay từ lúc xuất hiện, ông đã lấy một lập trường đầy dứt khoát không muốn thấy Pol Pot quay về nắm giữ dù ít hay nhiều quyền.

Hơn nữa, nếu nhớ lại là đề nghị của ông về một hội nghị quốc tế kiểu Genève, về Đông Dương nhằm tái thiết hòa bình ở Kam Pu Chia, đã được các cường quốc như Hoa Kỳ, Anh, Pháp chú ý rất nhiều, thì phải nhìn nhận là cứu hoàng có nhiều là bài tốt để đánh van bài Kam Pu Chia. Nhất là khi ông đã từng cho thấy ông là một người yêu nước chân chính, chịu nhiều ảnh hưởng đạo đức của triết lý nhà Phật.

CSVN SA LÂY KHÔNG LỐI THOÁT

Tuy vậy không phải một chốc một mai mà vấn đề Kam Pu Chia có thể được giải quyết. Phải cần đủ thời giờ để cho mọi điều kiện thuận tiện hội tụ đầy đủ, mặc dù các năm mong cho một cuộc đổi thay giờ đây đã san cơ một cách rõ rệt. Trước tiên là sự bất lực của chính quyền bù nhìn Heng Samrin để ổn định tình hình, để cho các nguồn rã rối thiếu của một quốc gia chạy đều, như các nguồn may hành chánh, kinh tế, thường mại, giao thông... Mọi hệ thống sản xuất cũng bị tàn rã vì thiếu người có khả năng chuyên môn. Thêm vào đó, các vấn đề trật tự và an ninh dần hết do bỏ dối của Hà Nội đảm nhiệm, gây cho người dân Miền cảm giác bị bỏ hồ bởi vì lực ngoại bang và khiến họ sâu ngăn cách giữa người cầm quyền và người dân càng ngày càng sâu đậm. Bộ đội CSVN cũng không tránh khỏi lỗi lầm của bất cứ quân đội nào đi chiếm đóng xứ người và theo lối thông thuật của người ty nạn Miền trốn qua Thái Lan, các vụ cướp bóc, ức hiếp cũng đang xảy ra một cách thường xuyên. Sau giây phút mừng rỡ lúc ban đầu, như thoát khỏi bàn tay Pol Pot, người dân Miền bây giờ không những chẳng thấy hy vọng nào nơi chính quyền bù nhìn Heng Samrin mà còn thấy ô quân đội Cộng Sản VN cái mới nguy hiểm hơn một lẽ phải diệt trừ. Cũng vì thế mà với những phương tiện chiến cụ tối tân nhất do Nga Sô viện trợ, quân lực CSVN vẫn không diệt trừ nổi đội kháng đang tiếp diễn. Đồng thời, những tin về một sự kết hợp giữa những lực lượng Khơ Me Tu

Do và lực lượng Khơ Me Đỏ, được sự giúp đỡ của Bắc Kinh qua ngã Thái, lại càng cho thấy rõ vai trò khó khăn của bộ đội Hà Nội ở Kam Pu Chia trong mùa mưa sắp tới. Việc quân CSVN sa lầy cũng là một mong thử "nhì" cho một sự đổi thay.

Mầm mống thử ba phải kể đến việc dù luận quốc tế bắt đầu lo lắng nhiều đến những cấu trúc đang xảy ra ở Đông Dương. Ngoài những vấn đề nhân quyền và vấn đề nhân đạo to lớn đặt ra bởi con số 250 ngàn người ty nạn hiện nay đang ở Đông Nam Á, lại còn sự đe dọa của một cuộc tranh chấp rộng lớn có thể bắt nguồn từ những xung đột lớn đầu tiên giữa hai quốc gia láng giềng, đó là đến tình trạng sống chung hòa bình và nhờ đó tìm ra một giải pháp cho cả Đông Nam Á.

Trong một bối cảnh quân sự và chính trị địa phương thuận tiện, cộng thêm một ý muốn quốc tế đang chuẩn bị để tìm giải pháp cho vấn đề Đông Dương như xét trên thì cứu hoàng Sihanouk phải là người ít lo lắng nhất về vai trò sau này của mình. Nam Vang đã hai lần "được giải phóng", phải chăng lần thứ ba mới là lần thật.

NGUYỄN TRƯỜNG THƯỜNG

THÌ THẦM MÍ NHAU ...

Chi Hiền mỉm cười ! Gia đình em đọc báo Nhân Bản đã lâu và nhứt là em rất say mê đón xem trang Mực Tím.

A mà chỉ Hiền nè ! Muốn đóng góp bài vở vào trang báo đó, em phải viết trên giấy gì vậy chi ? Giấy học trò có được không chi Hiền, và phải gói vào đâu ?

Nếu thư này có đến được tới tay chi thì em mong rằng chi sẽ đáp lời cho em biết.

Thân ái.

NGUYỄN ANH NGA

Vaulx-en-Velin 69120

Vở bổ Nga thân mến,

Bác phát thư không quên thư của Nga đâu, Nga a ! Bằng cứ là khu Vườn Mực Tím đã mang một màu sắc mới thật linh động và tươi thắm.

Hiện xin trả lời Nga liên về chuyện bài vở để bổ Nga của Hiền hết còn hồi hộp nữa nè ! Riêng theo Hiền nghĩ, chấp giấy ca rô tiến cho bổ nhất Nga nhĩ ?

Association des étudiants Vietnamiens de Paris (Nhân Bản - Trang Mực Tím)

Vậy hãy mau về đây, bổ nhẽ, và vun tưới vườn đất mới của Nga, của những bạn trẻ xa quê hương.

Này mà bổ Nga của Hiền ơi ! Thư bổ làm Hiền vui lắm nhưng mà... cũng mắc ở lần lần !

Thời ! Thư đã dài, Hiền xin tạm xa bổ, chúc bổ đạt được thật nhiều kết quả tốt đẹp trong việc học.

Table with 11 columns (A-I) and 11 rows. Contains a crossword puzzle grid.

NGANG : 1/ Ngược lại với chậm. Nơi xuất phát đạo Phật. 2/ Đứng loại voi lếch nhếch; lớn hơn em. 3/ E lẹ. 4/ Đứng nghĩa với K; N; Hài lòng. 5/ Biệt rẽ; Ta về ta tắm... ta. 6/ Tre; Ông ọ. 7/ Trước 1, Quả mướp cầu; 1 loại gà. 8/ Đan bù phải thông thạo điều này; Một loài nhọt. 9/ Ngược lại với mập; Tiếng khóc của con rít; Thiên của nước Ấn Đ. (chỉ dấu).

Trang MỰC TÍM

ĐẠI GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG QUÊN TIẾNG VIỆT

Một buổi tối

Mên gửi T. Mai, H. Mẫn và anh N.N. Dũng

Bữa cơm tối nay được kéo dài hơn mọi hôm bởi lẽ mai là chủ nhật, Mẹ cho phép các con nói chuyện và thút khuya.

- Cu Khoai : " Mẹ ơi, mai một con chả thêm đi chơi với chi Vi và chi Ê nữa. " - Cu Sũu vội chen vào :

Vi và Bé chưa kịp phần công thì đã bị Cu Khoai cướp lời : " Tụi con nún nĩ mãi mấy chi mới chịu đứng mời tí ở gian hàng đồ chơi trong G.L. đấy Mẹ. "

Vi lướn hai câu em một cái (dài đến mấy cây số lận !) " Xỉ ! Ta cũng chả ham đần tụi bay đi chơi. Há Bé ? Bé Mẹ biết không tui nó phả lăm. Chỉ hai đứa mà Bé với con giữ không nổi. Dần tui nó đi xem đồ chơi, hế đi ngang con búp bê nào đang ngắm bình sữa hay ngắm nạm vú là tui nó rút bình sữa ra cho mấy con búp bê khóc chơi. Bé Mẹ xem có đi không ? Có phải nhớ lăm đấy ? Đũa đã để tam, đũa để đục mà sao... khi quá đi mắt. "

Bé tiếp lời chi Vi : " Mẹ Cu Khoai và Cu Sũu nhĩ lẩy nhẽ. Mai một chi đi chơi với Bé, không được đi chơi với Mẹ. "

" Cu Sũu chầu mõ : " Ô... Mẹ đầu phải con gái trẻ thích diện như cô chi ? " - " A mà Cu Sũu chẽ mẹ già nè " - " Đậu có, em nói Mẹ... "

Bố thấy con trai út lúng túng có vẻ tôi nghiệp nên giúp : " Con Vi chỉ gói ở xuyên tạc em là không ai bằng. Y' Cu Sũu nói Mẹ lờn rồi nên không nhĩ nhảnh mặt thì gờ nhũ các chi. " Cu Khoai thích chí : " Bé Mẹ thấy không, 3/ là mấy chi y' lờn, chơi chũl ăn tiếp tụi con. Tụi con thích đi chơi với Mẹ chứ bé. Mà mà già hờ ? Hôm nó mẹ mặc áo dài đến trường đón con, tụi bạn con đùa nào cũng tưởng Mẹ là chi con đấy. "

Cu cậu nính Mẹ đút một câu mắt tuổi như hoa mà cứng không phải là nính vi Mẹ đẹp thật chứ bé, nhất là với chiếc áo dài Việt Nam... May mà Cu Khoai và Cu Sũu được Bé cái chỉnh họ chứ nếu không được đi chơi với Mẹ nữa thì... lẽ qua. Đi chơi với Bé cũng vui nhưng Mẹ là " bố trường tài chánh " nên đi chơi với Mẹ thích hơn, chịu khó nấn nĩ với vịn 1 tí là Mẹ siêu lòng ngay. Để có thêm đồng minh Cu Khoai tình quái hơn Bé : " Mẹ đẹp quá không Ờ ? " - " Mẹ đẹp hơn cả con Vi nữa. "

Mẹ : " Thật sợ bố' con ông làm nhĩ. Chi giới nính đằm. " - " Ô hay ! Ai thêm nính đằm bao giờ ! Mẹ nó kỹ chũa, Bố' con tối chỉ nính phụ nữ Việt Nam thôi nhẽ. "

Mẹ chỉ biết cười trừ đầu hàng mấy bố' con. Cu, Khoai thấy hai chi đàng " ú nưm nưm " lai muôn trêu thềm (lâu lâu mới được lên mặt một hăm mớ) : " A, tở biết không, chi Vi và chi Ê trêu tụi con lớn mà còn nghịch búp bê thế mà mấy chi cũng chả kềm gì tụi con. Lúc về trên xe bus, nếu bố' mẹ thấy hai cô vừa ăn thịt bò khô... vừa liền và mút tay thật kỹ... chắc Ờ' Mẹ sợ luôn ! Nhất là ăn tới tập chũ đẽ y' đến người xung quanh. Hi, hi, con và Cu Sũu buồn cười nhất là có hai anh Việt Nam ngồi gần chúng con, đôi điện hai chi có chỗ mắt mà mà ngăm màn mũt và liềm tay. Chao ôi ! Hần... thêm thút bổ khò lăm đấy... Há há... "

Chi Vi và chi Bé đều đỏ mặt : " Xao ! chỉ giới trẻ người ta không há. Thật không Cu Sũu ? " - " Cu Sũu có tiếng lá ít " ba điá " như anh Cu Khoai gặt đầu một cái, lai còn thêm 1 câu để hai bà chi quê thêm : " Em còn thấy hai anh đó nhĩn nhau cười nữa mà. " - " Sao lúc đó không bảo tao ? Cái thằng chả biết bịnh chi em tí nào ! "

Được thể Cu Khoai trêu già : " Em thấy chi Vi và chi Ê Ờ' trông xinh tẻ, nên không nỡ để mất một màn đẹp mắt " Có lẽ lúc này chi Vi muốn tặng cậu em một trái cóc lăm nhưng có Bé Mẹ nên chả dám ra oai chi cá. Mẹ : " Con gái hư thế đấy, ăn vật giũt đường, lai ăn đờ dũm mà. Mẹ đã dạy biết bao nhiêu lần, con gái Việt phải đi đường ăn nói đũu đàng, thút thũt, giũ ỹ giũ tử. " Cu Khoai : " Phải nói là nam thực như miu, nữ thực như hờ thì có lý hơn mẹ nhĩ ? "

Mẹ trừng mắt bảo Cu Khoai không được chẽm đầu vô lủ lằm câu ta xỉ mắt như hai bà chi. Bé thấy không khí dẽh lúc căng thẳng với giãng hoà : " Thờ' Mẹ tha cho các con lỏ' tham ăn. Con gái cô nào chả thích ăn quà vật... Thì Mẹ vẫn hay Ờ' yn trong trong lớp khi xưa đấy chứ ? " Đến phiên Mẹ đờ mặt : " Cái ông này... " Lũ con thích quá nhao nhào lên hỏi : " Sao Ờ' biết Ờ' ? " - " Thì chính Bố' mẹ mà, ô mai cho Mẹ tụi bay mớ, Bố' không biết sao được. Đủ thể hẽ Mẹ bi thũ bắt gặp chi Tang thì sau đó lai giãng Bố' ... "

Cu Sũu : " Rồi Bố' có dụ khĩ' Mẹ đờ' Mẹ hết giãng không hờ' Bờ' ? " Mẹ cười nhìn con Vi nữa.

Mẹ ơi, Đêm nay gió quã Con nãm con rọ Nhỏ võng tay mẹ Khi xũa bao kĩn Thân con bê nhũ Rối mẹ thũ thũm Kờ' chuyển thũn tiên Ru con vào mọng... Mẹ ơi, Mẹ có biếtt không ? Đêm nay con lạnh Vì không có Mẹ.

VI - VŨ

Chi Bé lên mặt người nhũn với em : " Cái thũng rỏ ngờ ngãi, Mẹ không hẽt giãng Ờ' thì lằm bao có tũc mình ? " " Á há ! " lằm cả nhà cười Ầm lên. Lũ con thấy cả nhà đang vui và Bé' có vẻ đàng hũng thì, liẽn vậy quanh Bé' Mẹ : " Ờ' kờ' chuyển ngày xũa đi Ờ' ... Chuyển của Bố' Mẹ các con nghe hoài không biếtt chũn vì Bờ' có biếtt tai kờ' thũt đi đũm, vui nhũn. Bờ' vẫn bảo : " Chuyển Bờ' Mẹ nhũ chuyển thũn tiên, tũng trong chuyện thũn tiên khuyng có cảnh Bờ' trèo lên cây hái mận cho Mẹ bi' kiễnh cãn, cĩng chũ có cảnh Bờ' đi ngắtt trộm hoa cho Mẹ bi' chũ nhũ người ta mớtt chũy có Ờ'. Bờ' nếu lai Tiên thì Bờ' đũ' có cảnh bay, chũ phải trèo và ... Bờ' sẽ biếtt phép đờ' con chũ đũ bi... sũn hẽt rỏtt ! "

Lũ con bắt đầu im đẽ lằng nghe Bờ', màt Mẹ bắt đầu mớ mãng... Bờ' chũm rảĩ kờ' : " Ngày xũa Ờ' Mẹ ... "

BẾ KIỂU 24-04-79

Hiền nhũc khờ bõ' tởo nào còn chũn chũt, mau gửi bài về đũ thi " Giải Thũng Sáng Tác Mực Tím ", gũm 3 giải : 1/ Nhiều đũn tũc tĩnh. 2/ Sáng thành nhũt; 3/ Trĩng sũng, đũ thũng nhũt. Tất cả các loại văn đũu đũc chũp nhũn. Hạn chũt gửi bài : 15 thũng 8/79.

Mực Tím N.T. Quẻ Hoàng : " Quẻ Hoàng Ờ', không hiẽn tũt sao Bác phát thũ đũn trũ thũ (chỉ bác ngũ quĩ !) nên khi nhũn đũc thũ Hoàng thì Trang Mực Tím đũ nhũt nhũa nhũng đũm rỏ' đũ. Ờ' vi vủ của Hoàng sẽ đũng trũng kũ tũt Q. Hoàng nhũ. Trĩn đũ đũ Hiền xĩn hũ nhũ bũ cũng các bạn * Mực Tím chũng mĩnh sũ' trũ đũ' sũo cho Mực Tím Hoàng Thũy bũy gũ' ? Mực Tím N.T. Hiẽn : " Hiẽn sẽ chũyĩn thũ' của Hiẽn cho T. Há . Hiẽn và các bạn hy vũng đũc lằm quen với Hiẽn nhũu hũn quạ nhũng đũng Mực Tím của Hiẽn trên trang báo của chũng ta nhe Hiẽn. Chũ phu lỏng mũng đũi của mũi người đũy nhũ. Thũn mĩn. "

GIẢI ĐÁP Ô CHỮ

ĐÁP: 1: Ngược lại với chậm; Nơi xuất phát đạo Phật. 2/ Đứng loại voi lếch nhếch; lớn hơn em. 3/ E lẹ. 4/ Đứng nghĩa với K; N; Hài lòng. 5/ Biệt rẽ; Ta về ta tắm... ta. 6/ Tre; Ông ọ. 7/ Trước 1, Quả mướp cầu; 1 loại gà. 8/ Đan bù phải thông thạo điều này; Một loài nhọt. 9/ Ngược lại với mập; Tiếng khóc của con rít; Thiên của nước Ấn Đ. (chỉ dấu). 10/ Chấn chũ; Bờ'... 11/ Sự đi lại. ĐÁP: A: Tác giả bài "Bà Nhìn". B: Hình; Dũng để đời. C: Ngược lại với nói năng lỏ' lỏ'; Trẻ em Việt Nam thường dùng để bắt chim. D: ...hạp để buồn bán; Cây gậy. Thường vậy; Tục truyền văn An Dương Vương có cái ... thần. E: Gậy; Các bà hay giũ cái này cho thũt nhỏ; Ngược lại với tứ tự. F: Lê Lỏi là một vị ... áo vải; Cũ; Sau G. G: Để phòng; Nhũc mũn; Tiếng xũng hũn mũt giũ' bạn bè mí' nhũu. H: Đẽ; Duyên số. I: Lằm eo lằm sách; Đũng lỏ'.

Mực Tím Huỳnh Thị Hoàng Hoàng: bài bở sẽ đũng sũ' đũ' Hiẽn mũn Việt cho Hoàng nhũng nhũt chũ' ! ! !

Quê hương có biết ?

Hiền thân,

Thật tình cờ Thủy làm quen được một cô bạn nhỏ, một đứa trẻ thật hiền hòa đã chịu nhiều mất mát trong quê hương của nó. Cho Thủy kể lại câu chuyện đó như một món quà làm quen.

Đang thay hoa tìm chỗ ngồi trong thư viện, Thủy giắt mình khi nhìn thấy một cô bé A-Dông (mà Thủy chắc là Việt-Nam) đang ngồi cầm que học vẽ đây là lần đầu tiên Thủy gặp đồng hương ở nơi đèo heo hút gió này. Thủy lặng lẽ đem ghế ngồi đối diện với cô bé để quan sát và làm quen luôn thể. Có một cái gì lạ ở nơi cô bé làm Thủy tội nghiệp, có lẽ tại cô bé mang một nỗi buồn man mác, có lẽ tại ánh mắt hoang mang, sợ hãi như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Cô bé xếp sách lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tay nhẹ nhàng xoay cái bút và cứ như thế cô bé ngồi lờ lờ hơn 20 phút. Thủy không thể nào ngăn được sự tò mò, ý định bắt chuyện cứ lờ lờ quanh đầu Thủy. Cô bé trông đáng thương quá.

" Bỏ tên chi ? "

Cô bé quay lại hỏi ngờ ngạc một chút rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau cô bé mới trả lời :

" - Hường. Còn chi ? "

" - Thủy. Hường, qua đây lâu chưa ? Ở với bố mẹ hả ? "

Tự dưng nước mắt cô bé trào ra, và cô bé trả lời như một tiếng nước nổ :

" - Đã mấy tháng rồi chị. Mấy tháng mà Hường tưởng như mới hôm qua thôi. Làm sao quên được... ? "

Cô bé ồ lên khóc, khóc thành tiếng. Thủy bối rối để sợ, lặng thầm trách sao Thủy vô ý quá, vô tình khơi dậy một kỷ niệm buồn của Hường. Và Hường kể về người cha kính yêu, về mẹ, về anh và những người mất mát ở quê hương đọa đày.

" Ngày xưa nhà Hường ở Đường Trần-Hùng-Đạo, tuy nhà thật tươm tươm nhưng tại Hường sống sung sướng lắm. Ba đi lính nên rất ít khi ở nhà, lâu lâu ba về, ba dắt tay Hường đi phố, ba làm nghề cho thuê Hường đi, ba kể về đời lính cực nhọc nhưng vui, về những chiến trận mà ba đã tham dự... Ba hiền lành, nụ cười người lúc nào cũng bao bọc và vị tha. Có lần ba bị thương phải vào bệnh viện Cộng-Hoa để điều trị, cả nhà vào thăm, ba vẫn cười đùa và vượt tốc anh Nhân báo :

" Nhân ơi ! Đừng quên là ba hy sinh để sống của ba cho những binh yên mà các con đang hưởng. Phải cố gắng ăn học con nhé. ! "

Đến những ngày lộn xộn của năm 1975, mẹ lo sợ cho tương lai các con nên bắt với ba đi đi tản. Ba buồn lắm, người nhất định không chịu đi, người bảo nước chưa mát mà nớ nào buồn sống đâu hàng ? Cả nhà quyết định ở lại và ba lên đường đi trốn.

Sài Gòn thất thủ, ba trở về với gia đình như một người câm, cả ngày người lảm lì ít nói. Có nhiều lúc Hường nhìn thấy ba ngồi mồm mệ chiếc áo lính bạc thêu, nước mắt rùng rùng như muốn khóc. Đêm đêm ba lên mồm đi trong nhà, người hầu như không còn biết giấc ngủ là gì. Mẹ thì gầy mòn vì phải lo chạy cơm gạo cho cả nhà và nhất là lo cho ngày mai của ba. Bao tin đồn đồn dập đập đến. Có người bảo Cộng Sản sẽ khoan hồng cho những người lính Cộng-Hoa, họ sẽ không trả thù ai cả; người nói cộng-sản đang chuẩn bị một chương trình đại quy mô để đẩy cộng-ngụy... Và giấy mời ba đi học tập 10 ngày. Ba không còn lảm lì nữa. Người binh thần trở lại như đã đi giây phút đó từ lâu lắm, ba hay nói chuyện với các... khi thì dạy bảo anh Nhân một vài điều, khi thì kể chuyện về ông bà nội, về miền Bắc xa xôi. Ba đi sửa từng chỗ dột, sơn lại căn nhà cũ kỹ, trông lại vài chậu cảnh, những tất cả vẫn không che giấu nỗi sợ hãi trong lòng ba. Nhiều hôm, ba ngồi nhìn mẹ, nhìn các con, nỗi nhớ người long lanh mặt vài giọt lệ. Ngày lên đường, ba ôm các con và lòng mà nhẩn nhừ :

" Cả cuộc đời ba là những chuỗi ngày làm than, phải ráng ăn học cho nên người các con nhé. Ba yêu đời lắm, nay vì nó ba sẵn sàng chấp nhận đi sống từ đây không ngại. Nhưng ba thua trong cơn ước ao của con đi ! Ba không được chi tiết đâu mà mang tiếng chiến bại. Rồi ngày mai các con sẽ ra sao dưới gông cùm Cộng-Sản ? "

Và ba ra đi. Mẹ mồm mồm ở nhà chờ tin ba, những ngày nọ thảng tin ba vẫn xa với. Lâu lâu có vài người họ hàng đi Bắc vào, họ hứa hẹn giúp ba ra khỏi trại học tập. Đó đặc trưng nhà cạn hạn vì phải lo tiền bạc cho đủ số như họ muốn. Mẹ buồn lắm không còn ăn uống chỉ ngủ vì đau đớn thay họ chỉ nói mà không làm được gì; Anh Nhân phải bỏ học và đi đập xích lô để nuôi mẹ, nuôi em. Mất anh lúc nào cũng để ngấu như chưa cả một trời thì hện. Năm sau, thủ ba về báo anh Nhân phải tiếp tục đi học, đừng bỏ mà ba chết không nhắm mắt. Học thử xong, anh Nhân ốm mẹ khóc và nhà Hường bắt đầu đòi ba đi tuổ, mẹ phải viết thư nói cả nhà sống yên ổn và hai... vẫn đi học đầu đàn. Làm sao để nói sự thật hả chị ? Ba sẽ cần lười tự tử mất nếu biết các con đang sống đau khổ ?

Mẹ được lên thăm ba. Người ốm o gầy mòn, râu xồm xoàm, mắt sâu hoắm. Còn đầu những búi tóc hiên ngang, hùng dũng ! Còn đầu tiếng nói sang sảng ! Ba chỉ còn là bộ xương người thôi, người phải bỏ thay vì đi. Đó là 1 lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng được lên thăm ba. Tám tháng sau, giấy đến báo là vào bệnh viện vì bệnh nặng. Tại Hường đến thăm ba chỉ còn đi về nói :

" Nhân, ba đặt tên con như thế vì muốn con nên người. Phải sống cho xứng đáng con nhé. Ba chết trong vất vả, tiếc nuối quá các con đi. Phải ráng làm những điều... ba thất bại ngày hôm nay, không thì ba chết nằm mất không được nghe các con. "

Người trừu hời thở cuối cùng mà mắt vẫn mở trừng trừng

như cơn nổi tiếu, như mang một cái chết oan khiên.

Hường ngừng lại, nước mắt ràn rụa, nói không thành tiếng nữa. Tiếng khóc của đứa trẻ bất hạnh làm Thủy bối rối, quê hương đi có biết bao đứa trẻ đã khóc vì... trót sạch làm người Việt Nam không ? Những ai là người nhân của ngày mất nước ngày hôm nay, có cảm thấy lòng mình một lần hồi hân khi nhìn thấy đứa trẻ đáng thương tuổi thơ của chúng trong những mắt nước, hư hao mà chúng là nạn nhân không ? Có ai khóc thương cho số phận của chúng, vừa mở mắt chào đời đã đánh mất cha, mẹ hay nhìn thấy những đó nét hoang tàn ở chung quanh không ? Làm sao để đi được những đứa trẻ như Hường trên đất nước Việt Nam đau khổ này ?

" Rồi anh Nhân bỏ nhà đi thủ thủ. Mẹ buồn khổ và trong một đêm người đã bỏ Hường theo ba. Nước mắt Hường không còn chảy được nữa vì hàng đêm phải khóc thương người cha xấu số; người anh đang chôn vùi tuổi trẻ ở một nơi nào đó. Mẹ ra đi đem theo người hạnh phúc cuối cùng của Hường. Nhiều đêm Hường mở mắt ra về, người vẫn cười hiền hoà vậy gọi Hường. Hường muốn đến nơi ba mẹ ở vì nơi đó chắc sẽ không có máu, nước mắt và chiến tranh như nơi Hường đang sống. 3 ngày sau, anh Nhân về, anh quý trước bàn thờ cha mẹ mà khóc. Tại nghiệp mẹ, giờ phút cuối cùng của người, người vẫn thắp giấy tện anh Nhân như mong đứa con sẽ nghe được, sẽ về cho người yên lòng nhắm mắt.

Anh Nhân báo :

" Hường, em có muốn theo anh không ? Chúng ta sẽ rời xa thành phố này, nơi có quá nhiều kỷ niệm đau buồn ! Chúng ta sẽ làm lại cuộc đời ở một nơi khác cho ba mẹ yên lòng nơi chín suối em nhé. "

Và Hường theo anh Nhân đi vượt biên. Đêm xuống tàu, vì là con gái nên Hường được xuống trước. Nhìn lại quê hương lần chót, Hường thấy lòng mình buồn với vợi, nham mề cho mẹ từ nay ai sẽ coi sóc chăm nom ? Lòng thường yêu đất nước lại ngùn ngụt dâng lên, dù đó nét hoang tàn những quê hương chất chứa bao nhiêu nỗi sống hiền hoà, đã nuôi trưởng thành biết bao anh hùng của dân tộc. Chỉ muốn sự cho những đứa con hư hỏng đã rồi khôn lớn chúng lại phản bội quê hương chúng, lại nỡ dấy hòa bình nơi đã dựng dựng chúng thành người. Quê hương bây giờ là thế nào ? Là máu đỏ, là các người gục xuống vì lao lực quá sức ? Không tất cả chỉ tổ đập theo hai chữ hoà bình của những người Cộng Sản đó thôi.

Tàu nhỏ neo chạy, được một đoạn thì bị lộ, lính biên phòng nổ súng bắt dừng lại. Anh Nhân và một số thanh niên nhảy xuống lật vèo bờ bãi cầm chân cho tàu chạy. Hường lo âu bồn chồn vì nếu có chuyện gì xảy ra cho anh Nhân làm sao Hường sống được ? Bỗng anh Nhân gục xuống một phút nhất bữa bô, trúng đầu Hường, tai Hường lũng búng nghe tiếng hét của anh :

" Anh thua rồi, Hường ơi. Đi đi em. "

Hường cố nhấc xuống biển để lại vào bờ với anh Nhân nhưng bị giữ lại, mọi người trên tàu cương quyết không cho Hường đi. Thuần tiếp tục chạy, trôi dạt như quạ cuồng trước mắt Hường, hình ảnh anh Nhân gục xuống án hận Hường trọn cuộc đời còn lại. Anh Nhân chấp nhận cái chết để đánh đổi lấy sự sống cho Hường. Những người thanh niên năm xuống để bảo vệ tự do cho thân nhân họ. Đắt giá quá chị đi ! "

Hường lặng lẽ kéo tay áo quệt nước mắt. Cô bé thần thổ nhĩn ra cửa sổ và lại ngồi yên như cũ. Thủy biết nói gì giờ đây ? Những đau thương đó đang xảy ra khắp nơi trên đất nước như những cơn cơn hoang đái. Không một lời an ủi nào xoa dịu những mất mát khôn cùng đó. Đa sinh làm người Việt-Nam ai không chịu một ít mất mát khổ cực ? Những cái chết của ba, của mẹ, của anh Nhân và những buổi đầu tuổi hân hân trên tuổi nhỏ của Hường nói lên thật đầy đủ ý nghĩa hai chữ " hoà bình " của Cộng Sản, của chế độ khát máu. Que hương đi có biết, nhớ những dòng nước mắt của những đứa con đau khổ và nhục nhã, tuổi trên đất mẹ để đất nước trở nên màu mỡ không ? Nhớ những thấy người gục xuống họ lần vợi đất để cây trở nên tươi tốt không ? Và những người Cộng Sản có biết, nhớ máu, nước mắt và lòng hận thù của những con người vô tội, hiền lành mà họ đã giết, đã giúp cho lá cờ của họ đờ chói trong bầu trời tanh tưởi không ?

" - Nay chị, hằng đêm Hường vẫn tự hỏi, tại sao sinh làm người Việt Nam lại phải gánh chịu đau khổ đến thế ? Người Việt Nam có tội gì mà ông trời nỡ đẩy đọa dân tộc họ tự thế kỷ này sang thế kỷ khác hả chị ? Nay lại đem bán vào tay loài quỷ dữ. Trả lại dùm Hường đi chị. Tại sao hả chị ? Tại sao... ? "

Hường gục xuống bàn khóc trong nỗi lặng. Và Thủy, Thủy cũng đang tự hỏi tại sao sinh làm người Việt Nam lại đau khổ đến thế ? Làm sao Thủy có thể trả lời dùm Hường được khi mà chính Thủy cũng không biết trả lời như thế nào ! Người Việt Nam có tội gì ? Chỉ có một tội duy nhất là đã trót sinh làm người Việt Nam thế thôi. Còn một tội nữa là đã qua yêu quê hương nên ngày nay đã phải xót xa, ngậm ngùi trước những thảm cảnh lầm than của dân tộc. Nhưng thời Hường đi, đứng thì hỏi nữa, người hỏi những câu hỏi tại sao và tại sao với Hường, vì quê hương đã qua rồi tàn, rách rưới rồi. Hay có người những gì đã qua, hay người một lên để nhìn biết rằng quê hương đang bị dấy xeo. Nếu không muốn những gì đã xảy ra cho Hường, cho tuổi trẻ Việt Nam, cho sự sống còn của dân tộc Việt Nam còn tái diễn thì Hường hãy nắm chặt bàn tay, hãy bước đi từng ngày mai này cùng làm lại tất cả với những người đồng bào của Hường. Và Thủy, Thủy chỉ có một lời duy nhất dành cho Hường là : " Mai này, Hường, Thủy và toàn dân Việt Nam vùng lên đòi lại quê hương, xây lại từng viên gạch hoang tàn, đắp lại từng cơn mưa đó nát. Nhưng cái đó sẽ giúp Hường xoa dịu những mất mát ở quê hương, vì ngày mai quê hương sẽ không còn đọa đày. "

Hiền thân, khi cầm bút viết những dòng chữ kết thúc này, Thủy vẫn không làm sao trả lời được câu hỏi của Hường. Hiền thân lời dùm Thủy nhé, cho Hường, cho Thủy và cho những bạn trẻ khác có cùng chung câu hỏi này. Tại sao sinh làm người Việt-Nam lại đau khổ đến thế ?

HOÀNG THÚY

Gia chánh

Những món ăn ngày Tết

Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch)

BÁNH TRO XANH

VẬT LIÊU :

-Nước tro (2F hay 3F) : 1

-chai nhỏ

-Vôi ăn trầu (trắng) : 1

-hủ nhỏ

-Nước nóng : 2 chầu

-Lá thềm : 1 mớ

-Màu xanh : 7-8 giọt

-Nếp tốt : 2kg

-Đậu xanh : 600 grammes

-Đường : 1/2 ki

-Lá chuối tươi hay khô : 1

mớ

-hàn the : 1/2 thìa cà phê

-Giấy để bọc bánh

CÁCH LÀM :

* Áo bánh :

- Nếp lát bỏ sạn và những hạt gạo tẻ. Vo nếp thật sạch, để cho ráo khô.

- Vôi và nước tro trộn cho tan đều, cho từ từ nước nóng vào, vừa chế nước vừa khuấy cho đều; khi vôi tan đều thì để cho lắng, nước trong, chất sạn chầu khác.

- Chia nước thành 4 phần đều nhau để ngâm nếp.

- Ngâm nếp : nếp ngâm từ 3 ngày với 3 phần nước nói trên; ngày đầu, lấy 1 phần nước đổ vào nếp quay cho đều, ngâm 1 ngày 1 đêm, qua ngày hôm sau chặt bỏ nước cũ đi và lấy phần nước thứ nhì để trộn vào nếp và để một ngày một đêm, và làm y như vậy cho ngày thứ 3. Sau khi đã ngâm nếp đủ 3 ngày rồi, xả nếp lại với 3, 4 lần nước lạnh dần ngâm nếp vào nước tro lại (phần nước thứ 4 trong 1 giờ thôi. Sau đó trút ra để cho khô nước.

- Lá chuối giả nhớ vắt lá nước xanh, pha thêm nước trộn vào nếp (để nếp có màu xanh)

- Đổ 1/2 muỗng cà phê hàn the vào nếp và trộn cho đều

* Nhân bánh :

Đầu ngâm một đêm, đãi vo sạch, nấu cho chín nhừ. Sau đó cho đường vào ; lấy một muỗng gạo đánh cho nhuyễn , đất lên bếp, đảo kho đến lá dừ.

* Gói bánh :

Lá chuối rửa sạch, tran qua nước sôi cho mềm đi rồi gói. Lấy kéo cắt vành tròn theo chén ăn cơm.

Múc nếp vào giữa lá, nhớ đến nhân, và phủ nhân bằng một lớp nếp, sau đó gói theo kiểu nóc chầu.

Lấy giấy bọc chầu 2 lần, tùy theo to nhỏ mà bọc cho kỹ

Đặt vào nồi luộc chín, lấy ra để thật nguội, trước khi dùng. Khi ăn chấm bánh với đường nhai hay mật ong tây càng ngon. (Bánh phay để trước lúc bóc, láng đẹp và giòn khi ăn)

RUỘU NẾP

VẬT LIÊU :

- Nếp tốt : 2kg

- Men tốt : 4viên

- Đường : 50 grammes

- Muối : 1/4 thìa cà phê

- Lá chuối tươi : 1 mớ

- Giấy bóng mỏng : vài tờ

CÁCH LÀM :

Nếp lát kỹ, vo sạch, cho vào chõ để, để hay có hơi tính theo 10 phút, thì trút nếp ra rá, để dưới vòi nước ấm và xả lên cho đều nước

vòi nếp rồi trút vào trõ để lại cho chín mềm. Khi chín mềm trút ra khay, lấy chần mềm nếp cho mau nguội; khi nếp thật nguội, rắc men và đá giả nhớ san đều, và rắc vôi trộn cho đều men và cơm nếp.

(Xem tiếp tr.12)

+ Nếu bạn thấy rằng một số bản nhạc trước 30-4-75 phần nào không còn thích hợp với tâm tình của mình nữa,
+ Nếu bạn nhất định không muốn mình bị cơn lốc của cuộc sống cuốn trôi đi xa, căng ngày càng xa khỏi quê hương và dân tộc,
+ Nếu bạn cảm thấy cần biết những bản nhạc có tính cách đầu đàn, hướng về tổ quốc, để cùng hát trong những buổi họp mặt thân hữu,
Bạn hãy mua ngay:

BĂNG NHẠC ĐU CA 3

do TÔNG-HỘI SINH-VIÊN VIỆT-NAM tại Paris thực hiện, gồm 14 bản hát được sáng tác sau tháng 4-75, những bản hát này nhất được kết tinh lại trong suốt 3 năm hoạt động của cộng đồng sinh viên Âu Châu.

Đặt mua về toà soạn Nhân Bản. Giá: 30F + 5F bưu phí (hoặc cả thảy US\$ 7.50).

Băng nhạc ĐU CA 3 gồm 14 ca khúc do Nhân Bản Dân Tộc Văn Nghệ Đoàn và Nhóm Sáng Tác T.H.S.V.:

- Mặt A:
- Con ai thường dẫn tôi
 - Ngày mai ta sẽ
 - Ai về xứ Việt
 - Đoàn khúc cho Việt Nam
 - Giấy truyền đơn
 - Sẽ về với mẹ
 - Trong lòng quê hương.

- Mặt B:
- Anh tôi
 - Mai anh có về
 - Ai về xứ Việt
 - Đoàn khúc cho Việt Nam
 - Giấy truyền đơn
 - Sẽ về với mẹ
 - Trong lòng quê hương.

phượng ca

35 Avenue du 8 Mai
95.000 Sarcelles.

LỚP DÂN CA QUỐC N H A C và ĐÀN TRANH PHƯỢNG CA do PHƯỢNG ANH (Giáo sư Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, năm 64-75) phụ trách. Các lớp tại Paris, Bruxelles, Sarcelles. Đ.T: chiểu thu 3,5,7: 566.72.86 sáng: 990.93.56.

BẢO HIỂM ĐU'NG ANH PHAN ĐANG ĐAT

Đại Lý hãng BẢO HIỂM ABEILLE-PAIX. Courtier với những hãng lớn ở Pháp và ngoài quốc (UAP, LLOYD CONTINENTAL, UNION et PHENIX ESPAGNOL...)
Đủ ngành bảo hiểm: NHÂN THO, MULTIRISQUES, HABITATIONS, XE HỒI...Giá cả đặc biệt cho Kiều Bào.
Liên lạc: 5 Av Foch 94100 St Maur des Fossés (M^oRER " Le Parc St Maur"). Đ.T: 883.52.79.

LÁ THƯ NHÂN BẢN (Tiếp theo tr.1)

ngờ như lúc này, để cho vấp để để nâng trên một nhúm quốc gia, thế giới sẽ phải lựa chọn giữa hai lối thoát. Lối thứ nhất phù hợp với những nguyên tắc nhân đạo và sự tiến bộ quốc tế mà thế giới hằng nêu cao, là đón nhận và giúp đỡ cho tất cả các người tị nạn Đông Dương được an cư lạc nghiệp. Điều chắc chắn là thế giới sẽ phải từ từ một chương trình dài hạn với những tôn phi lao lạo, để hoàn tất chương trình trên, vì làn sóng tị nạn sẽ vẫn hết lớp này đến lớp no, tiếp tục không ngừng.

Với tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện nay, người ta có cảm tưởng rằng thế giới chưa sẵn sàng để làm điều đó. Ngay sau buổi họp nói trên, người không có quốc gia nào lấy một lời cam kết gì về số phận của 250.000 người vẫn tiếp tục mong chờ, trong các trại ở Đông Nam Á.

Lối thứ nhì là thế giới phải can đảm nhìn tận mắt nguyên do của vấn đề tức là tính cách bạo tàn của các chế độ đang cầm quyền ở Đông Dương. Thế giới sẽ phải ngừng từ ru ngủ với chiêu bài "không xen vào nội bộ của các chế độ đó" và rút tay khỏi kết luận thích ứng. Kết luận đó là ngày nào còn những chế độ bạo tàn kia thì ngày đó còn người trốn đi lánh nạn. Chế độ cách là giúp cho các dân tộc đang bị dọa dẫm từ giải phóng thủ mối giải quyết vấp để tận gốc tận rễ. Đó cũng là hành động nhân đạo nhất mà thế giới có thể làm được.

Hành hương

HÀNH HƯƠNG LOURDES: Từ 4 đến 9 tháng 8/79. Phi tơn (ăn ở, chuyển chỗ, du ngoạn...): 650 Frs.

HÀNH HƯƠNG ROMA: (Y Đại Lợi) từ ngày 17 đến 24 tháng 8, 1979. Phi tơn: 1.250 Frs (mỗi phi tơn). Hạn chót ghi tên: 25/7/79

LIÊN LẠC: L.m. Michel TOAN 170, Bd du Montparnasse 75014 PARIS. TEL: từ 9 đến 11 giờ: 320.3620 trong giờ cơm: 3224320

GIÁ BÈU QUẢNG CÁO	1 NY	2 NY	3 NY THỜI LÃN
BẢO VẬT (trên 100 ngàn)	5,00 FF	4,50 FF	4,00 FF
QUẢNG CÁO (trên 10 ngàn)	100,00 FF	90,00 FF	80,00 FF
QUẢNG CÁO (trên 2 ngàn)	150,00 FF	135,00 FF	120,00 FF

Thư tín

Đ.Đ.L. (Castres):

"Một sự tình cờ đưa tôi NHÂN BẢN tới tay tôi (số 26, ngày 1-5-79). Thật là vui mừng, vì từ lâu, tôi mong đợi một tờ báo đứng đắn trong khối người Việt tị nạn, nhưng sao mà khó kiếm thế!"
Ước mong rằng NHÂN BẢN sẽ giữ mãi tính chất đứng đắn này, và mai đây sẽ chiếm địa vị đàn anh trong làng nguyệt san. Đàn anh, không phải để dành một ngôi thứ "xôi thịt náo, nhưng để làm một ngọn đuốc dẫn đường, để nêu một mục giá trị cho người khác vượt tới và vượt lên nếu muốn."

Ước mong thứ hai của tôi, phụ thuộc vào ước mong trên, là sẽ không bao giờ thấy trên NHÂN BẢN những bài nham nhảm, để kích lên cơn ghen, khiêu khích kẻ thù, hay những bài nhân định, hay lý thuyết, đồng pha vào vài luận điểm cốt để dãi, thì dù như trong bài "Luật đạo đức" (trang 8 số 26) có nói đến tập đoàn "bồi dề"? Công việc cốt này, nên gom vào những mục khác, như "Chuyện gần chuyện xa" v.v. Ông có đồng ý thế không?"

Ước mong thứ ba, là sẽ thấy thành hình trên quỳ báo, mục "Nghĩ gì cho ngày mai?" và trên mục này, các lý-thuyết-gia của khối người Việt tị nạn sẽ cho kiến bản được thừa nhận những bản khoán có nêu ra trong bài xã luận "Lá Thư Nhân Bản", như:

- Làm thế nào để thống nhất tư tưởng? hiện nay có những tư tưởng nào? những chiểu hướng nào? tư tưởng nào là đúng? phong trào nào hiện nay là tiêu biểu cho tư tưởng đó?
- Làm thế nào để thống nhất ý chí? phải quy tụ lại chung quanh ai? hay chung quanh đoàn thể nào?
- sẽ như thế nào, để đồng hướng của người Việt tị nạn, về xã hội chúng ta muốn cho Việt Nam? (điểm thứ tư của bài xã luận).

Trước hết, xin thành thật cảm ơn ông Đ.Đ.L. về lời khuyến khích thật nồng ấm và về những ý kiến xây dựng ông đưa ra. Trên 3 điều mong ước của ông, chúng tôi xin được

góp như sau:
1. Nhân Bản chủ trương viết báo với tất cả trách nhiệm mà một nền báo chí tự do dân chủ đòi hỏi, và trên chiểu hướng đó, Nhân Bản nguyên sẽ cố sức luôn luôn cải thiện. Tuy nhiên, Nhân Bản chỉ là một tiếng nói trong số báo nhiều tiếng nói của người Việt hải ngoại; mỗi tờ báo của người Việt tị nạn có một sắc thái riêng và đem lại ích lợi trong phạm vi riêng của mình.
2. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của ông. Tuy vậy, trong mỗi số báo, song song với những bài bình luận, tin tức, cũng cần có sự hiện diện của một số bài "chăm biếm, khôi hài. Những loại bài này có chỗ đứng quan trọng không kém những loại bài khác, khi người ta biết rằng NGƯỜI CÔNG SAN KHÔNG HỀ BIẾT CƯỜI."

3. Mục "Nghĩ gì cho ngày mai?" được khai trường trong số này với bài "Một chiến lược quốc tế" của ông Nguyễn Trọng Văn ở Amnecy gửi về. Điều hiển nhiên là mục này chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ sự hướng ứng bái vớ của tất cả quý vị độc giả bốn phương. Không có phải bản về lý thuyết cao xa, cũng không có phải nói đến những vấn đề vĩ đại, mỗi đóng góp từ tưởng, dù cho nhỏ bé nhất, cũng đều là một viên gạch cho ngôi nhà Việt Nam tương lai. Rất mong mỗi sự đóng góp của ông Đ.Đ.L. và bạn đọc.

NHÂN TIN

QUY (hay QUI) tư HELENE, 16 tuổi, làm việc tại một quán nước ở HẢI PHÒNG, hồi tháng 3 năm 1951, có người quen tên LAUNAV muốn tìm gặp và cảm ta những ai có thể cho biết tin. Thư về: M. R. LAUNAV 2 MAEAMU DES MARCHES 72.190 COULAINES.

VỀ MÁY BAY CHARTER

ĐI MỸ, BANGKOK, HONGKONG, TAIPEH VÀ MOI NƠI. KHỎI HÀNH TỬ PARIS, BRUXELLES HAY LON-DRES. DO NHỮNG HẠNG HANG KHÔNG LỚN NHẤT CỦA PHÁP VÀ MỸ.
Hỏi anh KHUÊ Đ.T: 585.07.73 (sau 19 g)

BANDE PHƯỢNG CA SỐ 4

PHƯỢNG CA hoà tấu nhạc cổ truyền, dân ca, dân nhạc, tân nhạc:

MẶT 1: Thu Hồ, Ý Xuân, Hồ Thuyền Chải, Mẹ Trưng Dương, Lăng tôi, Tình Ca Quê Hương, Khúc Hát Ân Tình.

MẶT 2: Khúc Cung Nam, Khổng Minh toa lâu, Chanh Chua, Ngâm Ngùi, Lâm Người Phải Có Ngủ Luân, Tiếng Xưa, Ngẫu Nhiên, Có Lạ.

SAO, NGUYỆT, TỶ BÀ, TÂY BAN CÂM.

TUYỂN TẬP DÂN CA VIỆT NAM SỐ 1

gồm các bài bản dân ca Nam, Trung, Bắc được ký âm để tiện lời trong việc tập hát. Vài bản dân ca được thu thanh trong cuốn bande PHƯỢNG CA SỐ 4.

Liên lạc: PHƯỢNG CA, 35 Av. du 8 Mai, 95200 Sarcelles. Đ.T: 566.72.86 chiểu thu 3,5,7 hoặc 990.93.56 sáng.

Bán, vì thiếu người, một cửa hàng PRODUCTS EXOTIQUES + PLATS A EMPORTER + DEGUSTATIONS SUR PLACE 30 chỗ ngồi, nói thì tự động đúc tại Bld Montparnasse, Paris 15é cạnh Tour Montparnasse. Hồi chi tiết, điện thoại 579.87.51 từ 10 đến 14 giờ.

TỬ VỊ ĐẦU SÓ

hỏi Bà PHAM NGOC TOA, 1 Bld Jourdan-Chambre 304-75 014 Paris. Đ.T: 589.58.17 từ 10g sáng đến 6g chiều tất cả các ngày trong tuần trừ ngày thứ hai.

Xin Quý vị thân chủ cho biết trước GI, NGAY, THÁNG và NĂM SINH AN LICH, hay DƯƠNG LICH. Giá biểu 100 F.

LỚP PHÁP VĂN MIỄN PHÍ dành cho dân báo

DO ỦY BAN TƯỞNG TRỢ VIỆT - PHÁP đảm nhận:
Hỏi Thân Hữu Pháp Việt mở nhiều lớp dạy Pháp văn vỡ lòng và sơ cấp miễn phí tại trụ sở của hội, số:
269 rue SAINT JACQUES PARIS 5 è.
Métro PORT ROYAL Bus: 91

Ngày khai giảng: 5-6-1979
Giờ Học: từ thứ 2 đến Thứ 5: sáng: từ 10 đến 11 giờ 30 chiều: từ 18 đến 19 giờ 30

Địa điểm ghi tên và sắp lớp:
- Trụ sở Hội Thân Hữu Pháp Việt số 269 rue Saint Jacques - Paris 5è.

- Restaurant LA COLOMBEE, số 63 rue de MONTPARNASSE PARIS 14è. Hồi 0. Ở TOÀN LÂM: từ 12 đến 14 giờ và từ 19 đến 22 giờ.

- Số 170, Boulevard du MONT-PARNASSE - PARIS 14 è. Hồi L.m MICHEL TOÀN từ 8 đến 9 giờ.

- Restaurant VINH PHAT, số 43 rue d'AGUESSEAU - 92 BOULOGNE-BILLANOUR.

Mme. K I M

Chuyên BÔI BÀI - COI TAY - CHỦ KỸ-TÍNH DUYỆN GIA ĐẠO - SỰ NGHIỆP CÔNG DANH.

Tiếp khách S.R.V Đ.T9744118 59 Avenue Simon Bolivar- 2è étage- 75019 PARIS- gần Métro BELLEVILLE.

Gia chánh

(Tiếp theo tr.41)

Tước lá thành từng sợi, to bản bằng trái mận Đà Lạt. Pha muối với 1 chén nước lạnh và khuấy cho tan muối.

Xoa nước muối vào tay để viên từng viên cơm nếp to bằng quả mận Đà Lạt (thỉnh thoảng qua nước muối vào tay cho khỏi dính khi vo viên cơm nếp). Cứ 1 sợi lá quăn hai viên cơm nếp, đầu này quăn 1 viên, rồi đầu kia quăn ngược lại như hình chữ S, đặt vào tờ hay keo tùy ý. Làm đến hết, u' kín keo bằng giấy bóng, kẻ 1 tờ nylon chằm kín ở ngoài, sau đó lấy giấy buộc lại và u' trong một cái mền cho kín. Trộn ẩm thì 3 ngày là chín. Hễ mở thì thấy thơm mùi rượu là tốt (thơm nhiều).

Nấu chén nước với đường để nguội tưới đều vào cơm, rượu, đây là vài giờ sau hãy dùng. Gỡ lá, đặt cơm rượu vào chén (mỗi chén cỡ 5-6 viên). Chia nước rượu cho đều để đổ vào chén, đây chén, bằng giấy gói bằng mỏng, cắt dùng dần (có thể cắt vào tủ lạnh). Ghi chú: nếp phải lật kỹ, bỏ những hạt gạo và sạn thì mới ngon.

BÀ TUYẾT ANH

PHIẾU MUA BÁO DÀI HẠN

Tôi tên là:

Địa chỉ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....