

NHÂN BẢN

TỔNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PARIS PHÁT HÀNH

NGUYỄT SAN . NĂM THỨ NHÌ . NGÀY 1-10-1978 . SỐ 19 .

lânhu
NHÂN BẢN

Ý TƯỞNG HỘI HƯỚNG.

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta - những người VN tỵ nạn tại hải ngoại - không phải là thiếu những chống đỡ và cam bãy. Trong số những chống đỡ này, nguy hiểm nhất có lẽ là những báu tinh thần.

Về kẽ sinh nở, và cũng vì nhu cầu tìm lại tháng bằng trong cuộn sống mới, chúng ta không có cách nào khác là phải hấp thụ cách sống của người Tây Phương, và minden lây những giá trị tinh thần của xã hội Tây Phương. Càng ngày, chúng ta càng suy nghĩ giống họ, ăn mặc, sở thích với sống giống họ, cái "chất" Việt Nam trong tần hồn chúng ta ngày càng loang dần với thời gian cho đến một hôm nào đó, chúng ta chót giật mém nhận thức rằng chúng ta đang tham ủng hộ đối thủ, thao túng nước bản xứ khi theo dõi một trận đánh trên truyền hình! Lúc đó là lúc chúng ta phải có phản ứng.

Nhưng phản ứng như thế nào? Đối với mỗi cá nhân, cách phản ứng mỗi khác, và Lá Thủ này chỉ ẩn ý để Quý Vị đọc giả khai thác.

Trước hết, muốn hướng về quê hương, chúng ta hãy dành cho gia đình, họ hàng, bạn bè chúng ta tại bên nhà, những ý nghĩ, chân thành nhất, và tìm cách giúp họ với di sản thống khổ triền mòn. Nhưng nghĩ vậy thôi thì không đủ.

Vì không phải chỉ có mình gia đình chúng ta, kho toan dân VN đang khổ. Những hành động giúp đỡ, lời tuy có kết quả khác, nhưng không thể giải quyết được căn bệnh của quốc gia. Nếu như tất cả những nỗ lực mà mọi người trong chúng ta bỏ ra giúp đỡ, thân nhân, đồng bào, không lùi chúng của toàn dân, để đánh đỡ bạo lực, thì chắc chắn rằng bạo lực sẽ lùi ngay, và đó, nếu sau khi của gia đình chúng ta cũng đường nhiều được giải quyết.

Nói như vậy là để hiểu rằng muôn không xa liều khỏi dân tộc, không có cách nào khác hơn là gop phần vào công cuộc tranh đấu chung.

Khi ấy đó đã quyết, chúng ta cần phải xây dựng chương trình cho tương lai. Hãy hướng về tương lai. Trong lịch sử, những người hoặc có vã tiếc, hoặc quá khứ chưa bao giờ thắng trận. Hãy dám có những hoài bão cho quê hương, dù là những hoài bão nhỏ bé nhất. Hãy dám mở một ngày mai chúng ta có thể đi xe từ Nam chí Bắc trong tự (Xem tiếp tr.9)

PHẠM VĂN ĐỒNG ĐI MA-NI ĐỒNG BÀO TY NAN BIỂU TÌNH PHẢN KHÁNG

Chặt đứt ngón tay để viết huyết thư!

Có thể nói rằng Phạm Văn Đồng không nhiều may mắn lắm trong những chuyến công du của mình.

Chuyến đó trở thành 1 thói quen: đi đến đâu, gặp biểu tình phản đối đến đó. Lần này, tại tết chán trời Phi Luật Tân, Phạm Văn Đồng vẫn không tránh nổi phản ứng phản ánh của đồng bào ta.

Một cuộc biểu tình bất bạo động của đồng bào người Việt tỵ nạn đã diễn ra tại Manila vào lúc 13g ngày 16-9-78 trong vòng 55 phút, ngay trước khi Phạm Văn Đồng khởi sự cuộc viếng thăm Phi Luật Tân.

Trong bầu không khí ấm áp của mùa đông Manila, trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát và hoàn toàn bất lực, dưới áp lực nồng nàn của bọn Cộng Sản cũng như một số người tại đây bị Cộng Sản mua chuộc, đồng bào VN tỵ nạn đã thi đấu một cuộc biểu tình tại chỗ trong vòng ôn hòa và trật tự.

Cuộc biểu tình đã gây được tiếng vang rộng lớn. Một số đài phát thanh như BBC, VOA đã chính thức loan tin này trong bản tin buổi sáng và lập lại trong các bản tin buổi chiều, ngày 17-9-78.

Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 13g với sự chứng kiến

của các nhà báo phương Tây, đặt dưới sự tổ chức của anh Nguyễn Hữu Chánh, một cựu sĩ quan cấp cao của quân đội VN CH. Đặc biệt, sự quan tâm này đã rời khỏi Việt Nam hơn một năm, và trước đó đã bị Cộng Sản đưa ra trong trại học tập cải tạo gần Saigon. Khoảng đầu cuộc biểu tình, anh Chánh tuyên bố lý do là phản kháng cuộc viếng thăm của Phạm Văn Đồng, thủ tướng CSVN, tại Ma-ni.

Ngoài ra, một hình thức phản kháng khác là cuộc tuyệt thực trực ngày 16 tháng 9 tại trại tỵ nạn Manila đã bắt đầu từ lúc 6g sáng trưa vong trại tự và im lặng. Khi một ai ra khỏi địa điểm tuyệt thực trong suốt thời gian này. Tại các địa điểm tuyệt thực, đồng bào đã treo cổ rủ (cổ vàng ba sọc) cùng nhiều khẩu hiệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung như sau: "Công Sản là kẻ thù của con người", "Phạm Văn Đồng là tên sát nhân đe diembre nhất của thế kỷ 20", "Lực lượng vũ trang trước đây là vũ khí của chiến dịch cành giác của báo Nhân Dân và Đài Hà Nội". Ngày 4-8, báo Nhân Dân viết: "Từ ngày lập Đảng năm 1930, đã từng có nhiều tên phản bội. Trong cuộc tranh đấu của chúng ta phải bài lai hay loại trừ những phản bội" yêu đuối". Đến ngày 18-8, tờ báo lai viết: "Trước khi bắt tay vào việc chiến đấu, chúng ta phải thanh lọc hàng ngũ cách mạng. Những phản bội này còn nguy hiểm hơn cả bọn đế quốc".

Đến 13g trưa cùng ngày, cuộc biểu tình xảy ra quyết (Xem tiếp tr.3)

ĐẾ TÌM NGOẠI TỆ HÀ NỘI BÁN SÚNG CHO BỘN KHỦNG BỐ

Phái chặng Hà Nội đang thắt sợi xuất cảng chiến tranh của mình về phía Âu Châu và Phi Châu? Phái chặng C.S.V.N đang giữ vai hòn cản cho các phong trào kháng bồ và phiến loạn của Cộng Sản quốc tế trên khắp thế giới?

Nếu dựa vào bản tin mắt của tờ Foreign Report tháng 7 vừa rồi thì những câu hỏi này đã tìm được phần nào giải đáp qua những nguồn tin thông thạo và đáng tin cậy của giới buôn bán vũ khí ở Âu Châu.

1000 PHI CƠ ĐANG CHỖ NGƯỜI MUA

Những giới buôn bán này cho biết từ nửa năm nay, nhà cầm quyền Hà Nội đã bắt liên lạc với họ và đề nghị bán cho họ vũ khí, đạn dược và quân nhu do quân đội Mỹ để lại sau ngày Nam VN thất thủ, trị giá đến gần một tỷ Mỹ Kim.

Các thương vụ này thành hình với sự môi giới của các công ty xuất nhập khẩu quốc doanh của các nước Nam Tư,

Hung Gia Lai và Tiếp Khắc. Ngay từ bây giờ, một số những vũ khí này đã bắt đầu xuất hiện trong các phong trào "giải phóng" tại một số nước ở Phi Châu. Nhưng phong trào vẫn chưa trút tối giờ vẫn do Nga Sô giữ giáp và đưa Cuba yểm trợ quân sự nay lại nhằm thâu vũ khí từ tân của Hà Nội. Tại Âu Châu, có quan cảnh sát trung ương của Tây Đức tại Wiesbaden đã bắt đồng rắng một số vũ khí do Hà Nội cung cấp để ứng nhu đã lọt được tới tay các nhóm kháng bồ Tây Đức. Người ta còn nhớ rõ ràng cách đây không lâu, các nhóm kháng bồ này - mà nguy hiểm nhất là nhóm Baader - đã liên tiếp gây ra một cách trực tiếp hay gián tiếp những tần sát vũ công đán mìn, nhất là trong kỳ thi vận hội năm 74 tại München và khi họ đã bắt sát ông Schleyer. Không thường tiệc. Các dây hòn mít nhóm kháng bồ đã âm mưu dùng bom hòn tiễn - một loại vũ khí khét thê ma được tại Âu Châu bắn vào quân cảnh sát Wies-

boden.

Văn theo tờ Foreign Report, số lượng vũ khí mà Hà Nội đã lấy được của Mỹ có thể gọi là không kể. Hàng triệu khẩu súng M16, giá trị 230 Mỹ Kim mỗi khẩu khi còn mới, nay được đem ra bán trên thị trường với giá từ 80 đến 100 Mỹ Kim, và súng trường bì hí hả rỉ sét do sự thiếu bảo trì.

Khoảng 1000 phi cơ và trực thăng đang chờ người mua.

Những phi cơ này thuộc dù loại:

-100 chiếc OV-10A (loại Bronco), một loại oanh tạc có hang nhẹ trang bị cho Thủy quân lục chiến, trị giá 1000.000 Mỹ Kim khi còn mới nhưng nay bán rẻ lại với giá từ 300 đến 350 ngàn Mỹ Kim. -Chiến đấu cơ F-54 Northrop, -Phi cơ huấn luyện A-37B, -Oanh tạc cơ Skyraider A-14J, -Phi cơ vận tải AC-119C/K được biến đổi lại thành pháo bay.

-Phi cơ vận tải AC-47.

-Phi cơ 0-1A với một động cơ Ellor, dùng để điều chỉnh pháo binh.

(Xem tiếp tr.5)

ISSN 0153-3762
Commission Paritaire n° 59809
Dépôt Legal n° 44101
Mensuel publié par l'Association Générale des
Etudiants Vietnamiens de Paris
Directeur : Phan Văn Hưng

Chèque, Money Order, Mandat Postal để tên :
A.G.E.V.P.
Địa chỉ : A.G.E.V.P., 5 rue Albert Camus
92340 Bourg La Reine, France

Giá báo dài hạn:

	Pháp	Âu Châu	The Giới
11 số*	50 FF	60 FF	70 FF
Đặc San Xuân	20 FF	23 FF	25 FF
12 số*	70 FF	83 FF	95 FF

Giá mỗi số: 5 FF

Bất đồng ý kiến trong Trung Ương Đảng:

THANH TRƯNG Ở HÀ NỘI? TƯỢNG MTGP ĐỒNG V. CÔNG LẬP CHIẾN KHU

Chuyện gì đang xảy ra tại Hà Nội?

Theo những nguồn tin từ Hồi Cảng, Hà Nội đang như để sống một đêm thập thòm lo sợ trong đêm 4 rạng ngày 5 tháng 9 vừa qua. Theo những nguồn tin này, mà cho tôi bây giờ chưa được xác nhận, trại tù nhân tại Saigon, không sói, không sói muộn, sẽ phải tảng già quân lực m à bắt đi và làm chậm đi các kế hoạch phát triển.

Đường nhà phế "diều hâu" đang thẳng đứng trên phế "bố cáo", và mỗi chia re nay, không sói thù muộn, sẽ nhất định đưa đến một sự thay đổi nhân sự, hoặc nếu xóng lớn hơn, một cuộc thanh trừng. Từ 2 tháng nay, đã có nhiều dấu hiệu cho sự kiện này.

Vào cuối tháng 7 vừa rồi, trong một buổi họp kín của Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản VN, các thành phần được gọi là "yêu đuối và chán nản trước những khó khăn của sự vất kinh tế của quốc gia" đã bị đả kích mạnh mẽ. Buổi họp này đã khởi đầu cho cả một chiến dịch cảnh giác của báo Nhân Dân và Đài Hà Nội. Ngày 4-8, báo Nhân Dân viết: "Từ ngày lập Đảng năm 1930, đã từng có nhiều tên phản bội. Trong cuộc tranh đấu của chúng ta phải bài lai hay loại trừ những phản bội" yêu đuối". Đến ngày 18-8, tờ báo lai viết: "Trước khi bắt tay vào việc chiến đấu, chúng ta phải thanh lọc hàng ngũ cách mạng. Những phản bội này còn nguy hiểm hơn cả bọn đế quốc".

"Bọn đế quốc" ám chỉ Trung Cộng, và trong bài xã luận ngày 2-8, tờ báo này có viết: "Những phản bội yêu đuối đã bị ảnh hưởng xấu xa của khuyễn khích hoạt động, tẩy sai của phong trào phản động quốc tế... Trong ta đã tránh né đập và đã tiêu diệt được những khuynh hướng hoạt động này, được xúi dục bởi các phản bội sẵn trên nước, và các phong trào hoạt động quốc tế". Trong bài này, Trung Cộng bị ám chỉ một cách rõ ràng. Điều này chỉ chứng minh thêm rằng những kẻ chủ trương mềm dẻo với Trung Cộng trong chính phủ CS, đã hoàn toàn mất anh hùng trên bộ máy thông tin và tuyên truyền của Đảng.

Không chỉ đối với Trung Cộng mà thôi, phe thắng thế trong Đảng CSVN cũng chủ trương cứng rắn hơn trong đường lối đối nội, xiết chặt hơn các biện pháp an ninh, tuyên truyền. Đài Hà Nội ngày 9-8 đã đà kích "sự yêu kèm" của các guồng máy cao cấp, cũng như khuyễn khích "để dài, lười biếng" đang lan tràn các cơ cấu nhà nước, và nhân ngày Quốc Khánh của CS 2-9, hai bài hiệu có tính cách động viên tinh thần đã được tung ra: "Nhất định chiến đấu để thắng trên biển giặc Tây Nam" (tác giả Phan Văn Hùng).

(Xem tiếp tr.5)

Tết Kỷ Mùi : tập duot văn nghệ

CÙNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN THANH NIÊN SINH VIÊN,

Nối tiếp truyền thống từ 14 năm nay, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam sẽ tổ chức một Đêm VĂN NGHỆ TẾT KỶ MÙI tại Paris. THSV rất mong được sự cộng tác của tất cả quý vị cùng các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh trong mọi công tác từ văn nghệ, kỹ thuật, trật tự đến tiếp tân.

CÁC BUỔI TẬP DUOT VĂN NGHỆ SẼ BẮT ĐẦU TỪ NGÀY

CHỦ NHẬT 29.10.78

+ Mỗi tuần vào ngày chủ nhật

+ Từ 14g30 đến 19g

+ Địa điểm : 35 rue St Roch, Paris 1er
(Métro tram Pyramides hay Tuilleries
Xe buýt số 21 hay 27)

TRÂN TRỌNG KÍNH MÔI QUÝ VỊ VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN .

NHỮNG NỖ LỰC

PHAN HIỀN ĐI ĐÔNG KINH đung biếu tinh 3 hôm liên

Phan Hiền, thư trưởng ngoại giao CSVN đến Nhật để xin viện trợ, đồng bào VN tại Nhật ý thức rõ ràng nên Nhật viện trợ cho Hà Nội, thì có nghĩa là đầu thường sẽ kéo dài trên đất Việt.

CUỘC BIỂU TÌNH THỦ NHẤT

Khi báo chí, truyền hình Nhật Bản và thông báo tin Phan Hiền đến Nhật để xin viện trợ, tức thời một phiên họp khẩn cấp đã được đồng bào triệu tập ngày 7-7 tại Đông Kinh. Qua phiên họp, tất cả đã đồng thanh nhất trí quyết không để yên cho Phan Hiền lộng ngôn lồng hành.

Thế là sang ngày hôm sau, thi báy 8-7-78, hàng ngàn người biểu tình với nhau, "người biểu tình: "...Không! Các anh không còn là người Việt, các anh đã quên giọng nói, quên cha mẹ, các anh thờ Hắc Lê Nin, các anh không tim óc, các anh không còn là người!". Trên cán bộ này bèn cầm họng. Khi thế lên cao, đồng bào ta tiếp tục hô to các khẩu hiệu mãi tối trưa.

Các ký giả chụp hình và phóng vấn đoàn người biểu tình, có một ký giả lại lầm khó hỏi một tên tay sai đang lập lo: "Ông nghe sao về việc này?", tên tay sai khùng người không trả lời, mờ ám trong đoàn biểu tình trả lời thay: "Ông nhau cái g斗争 măt bì xí của nó, thi ông biết rồi cần gì phải hỏi?".

Tron khi đó, tại bộ ngoại

giao Nhật Bản, một toán anh em khác cũng đã bố trí sẵn sàng để cùng giăng biển ngữ vạch trần tội ác CS. Tại đây, đại diện ta đã tra một bức thiệp nguyên thủ cho chính phủ và nhân dân Nhật quâng bô trêng ngoại giao Nhật, tuổ là nhân vật chính sẽ gặp và xét các điều khoản của Hiến.

Chiều cùng ngày, tin cấp báo cho biết hôm sau, chủ nhật 9-7-78, Phan Hiền sẽ nói chuyện tuyên truyền với dân em tại tòa đại sứ, đồng bào lai quyết định không thể tha thứ cho vụ này nữa. Thế là tin tức cuộc biểu tình nhầm ngắn chấn động buổi tuyên truyền của Phan Hiền vào ngày hôm sau được rộng rãi loan đi.

CUỘC BIỂU TÌNH THỦ NHÌ

Từ sáng sớm 9-7, lực lượng biểu tình tăng cường 1000 mạnh hơn ngày hôm trước, đã chia thành toán nhỏ tay cầm biểu ngữ, dùng rai rác trên khắp các lối đi dãy vào sảnh Quốc Việt Cộng. Cảnh sát Nhật đánh bô tay trước chiến - thuật này của đoàn biểu tình vì họ chỉ có quyền ngắn cản đam đóng ở át mả thôi.

Sự tích của đoàn biểu tình đã lấn cho những kẻ đến dự buổi tuyên truyền của Phan Hiền phải tự đặt nghi vấn với chính minh, một số đã lặng lẽ quay trở về, mặc cho vài tên tay sai tiếm đủ mọi cách nán ní vào sảnh quán. Cuối cùng chỉ còn le một it che đầu lồng tri, lặng lẽ cuì đầu trước rưng biểu ngữ, làm cho buổi tuyên truyền mà chúng rầm rộ chuan bị cho 200 sinh viên kiêu bạo đến tham dự, chỉ còn vòn ven không đến 40 người.

Đến gần 12g trưa khai buổi nói chuyện của Hiền chậm dứt, đồng bào ta mới chịu ra về. Tin cấp báo lai cho biết chương trình vào ngày hôm sau 10-7 của Phan Hiền là buổi họp báo tại Hiệp Hội Báo Chí Nhật Bản lúc 2 giờ chiều. Không hề tham mưu mac dù 2 ngày liên tiếp ra sức trấn áp bọn CS, đồng bào ta vẫn sang suốt nhận định rằng buổi họp báo hôm sau là một "chiến trường" tốt.

Kinh nghiệm hai ngày qua cho thấy sự khó khăn và chất vất khí muôn mài các ký giả đến săn tin cuộc biểu tình của ta, nay Phan Hiền lại họp báo tại Hiệp Hội Báo Chí, chẳng khác nào đòn cỗ "cho chúng ta hóng".

CUỘC BIỂU TÌNH THỦ BA

Thứ hai là ngày lận việc, nhưng lực lượng biểu tình vẫn không hề suy giảm.

Chương trình cho buổi họp báo là 2g chiều, mọi người đã kéo đến hiệp hội từ 1930, thế mà đã hay Phan Hiền vì quá sợ hãi đã lén đến trước lúc 12g30, ôi! thế tham đồng nào.

Đúng như đú đoán, Phan Hiền đã nói qua đồng ký giả Nhật Bản và quốc tế đến nói đoàn biểu tình phải chia làm 5, 7 toàn mì không trả lời xuể các câu hỏi liên can của các thông tin viên, ký giả truyền hình... Các đồng bào đến Nhật trong tháng đã trả lời với các ký giả báo chí rằng:

"Chung tôi có đây đủ kinh

SINH HOẠT CUỐI TUẦN T.H.S.V.

Cùng Quý Vị và Anh Chị thân mến,
3 năm đã qua, 3 năm mỗi mòn vì chịu đựng, với ngần ấy
thống khổ cho 50 triệu đồng bào ruột thịt, 50 triệu con
tim đang căng chờ một phút hồi sinh.

Trong công cuộc ngày hôm nay, chúng ta dù muốn dù khôn
đều mang lái một phần trách nhiệm và bôn phan nhau!
"Chị đã gọi tôi đứng đây, tôi xin lỗi em nói bôé theo sau". Bé trầm cảm thuyền hôm Nay thấp thỏm ra đi
ngày mai đây trô vê xây dựng lại quê hương.

THSV là những người mang cùng niềm mơ ước như Quý Vị
và anh chị. Họ đang chờ sự tiếp tay của Quý Vị và anh
chị.

Ban Sinh Hoạt THSV thân mến Quý Vị đến dù những buổi
hop mặt hàng tuần tại trung tâm CEFRAL, nơi đó chúng
ta sẽ có dịp tâm sự, hàn huyên và học hỏi, có những lối
day nô công già chánh, nhạc lý tập hát, và cũng nói đỡ,
chúng ta sẽ cùng nhau xiết chặt bàn tay.

TRONG THÁNG 10-1978, mỗi chủ nhật từ 15g đến 18g:

- 1-10-78 : cắt may - đồ sỹ - Tập hát.
- 8-10-78 : Nhạc lý - Nấu ăn - Tập hát.
- 15-10-78 : Cắt may - Nói chuyện chung quanh một vấn
đề - Tập hát.
- 22-10-78 : Nhạc lý - Nấu ăn - Tập hát.

Địa điểm: CEFRAL, 34 rue Henri Barbusse, Paris 5e.

Phạm Văn Đồng công du qua Thái và Phi :

CHÂM MỘT NUỐC CỜ

Phải đổi phò với những khó khăn phía trong vượt sức của họ, cố gắng thêm phò ngoài cuộc tranh chấp cung hai, lảng giêng Tàu và Miền, nhà cầm quyền C.S Hà Nội đang vùng vây tìm lối thoát. Trong mấy tháng qua họ tung ra một mặt trận ngoại giao đặc biêt nhằm chỉ Hoa Kỳ và các quốc gia trong hiệp Hội Đông Nam Á (ASEAN).

Trước hết, đối với Hoa Kỳ Hà Nội liên tiếp có những cử chỉ hoà hoãn, như cho phép 29 người Mỹ gốc Việt ket lại sau ngày Sài Gòn thất thủ trô vê Hoa Kỳ (28/7), nhus tra trô thân 11 hải cốt quân nhân Mỹ nhân dịp 1 phái đoàn đại biểu Mỹ viêng thăm Hà Nội (22/8). Ngoài ra qua miêng Phan Hiền và Phạm Văn Đồng, Hà Nội còn tỏ ý muốn nói lại đàm thoại với Mỹ về việc tái thiết liên hệ ngoại giao mà không đặt trước một điều kiện nào nua.

Đối với các quốc gia của Hiệp Hội Đông Nam Á (ASEAN) Hà Nội thay đổi hán thái độ để từ bỏ lối công kích khỏi ASEAN là một công cụ của chính sách kinh tế Mỹ trong vùng mà thay bằng một đề nghị cùng họ thiết lập một vùng bình rộng lớn, cung như tiến đến một tình trạng hợp tác chặt chẽ hơn. Thiện chí của Hà Nội thể hiện qua chuyến thăm viêng của thủ trưởng ngoại giao C.S Phan Hiền vào đầu tháng 7 tại Tân Gia Ba, Kuala Lumpur và Vong Các. Gần đây hơn, đầu tháng 9, Thủ Tướng CS Phạm Văn Đồng lại khởi đầu một chuyến công du đưa ông qua Vong Các và sau đó là Ma-Núi cũng như các thủ đô khác của ASEAN. Theo giới có thẩm quyền thì

lần này, ông đồng cung sẽ nhắc lại đề nghị về vùng bình và hán thái, nua sẽ có ý muốn ký kết nhung thỏa ước hủi nghị và bắt - tuồng xâm với riêng từng nước hay với cả khối ASEAN toàn diện.

Như có xích lại gân và ASEAN của Hà Nội được giải thích thừa thôđang qua các điểm sau đây :

1. Hà Nội đang vướng phải những khó khăn kinh tế chưa từng thấy, nhất là sau khi Trung Cộng cát bô hoàn toàn mọi hình thức viễn trợ.

2. Cùng lúc xung đột vớ Trung Cộng càng ngày càng leo thang, Hà Nội bắt buộc phải cung cở chủ động cúa minh bằng cách di tản, nêu không được hủi thuẫn, thỉ cung một chí thiện cam để tránh bị cô lập.

3. Sau hết, Hà Nội thua biết rằng thân thiện được chúng nào với Mỹ và ASEAN là giảm thiểu được chứng ảnh hưởng của Trung Cộng và phả huy những cố gắng ngoại giao của Bắc Kinh.

Trên thực tế, những nỗ lực của Hà Nội có mang lại kết quả như mong muốn?

Về phần Mỹ, các phái đoàn dân biểu và đại biểu cua lài lưỡng vien, sau khi thăm Hà Nội, lúi trô vê, có đề nghị cung chính phủ Hoa Kỳ xú c tiến nhanh chóng hòn ván để tái thiết bang giao với Hà Nội. Tuy nhiên, gidi hủi trách ván tố ra lanh đạm và riêng đối với đề nghị nói lại đàm thoại với điều kiện của Hà Nội, thi lại vien co' chua a nhân được qua hủi thông chính thức. Ngoài ra, tháng 13-9, chính phủ Carter cón t'iep tục áp dụng cho năm t'oi quyết định tay chay thường

mại với Hà Nội. Hiên nhiên, chính phủ Mỹ không mây, gி sot sắng trong việc nói lai bang giao với Hà Nội. Giỏi gán TT Carter cón cho biết thêm là để tránh mitch long Bác Kinh.

Về phần các quốc gia ASEAN, chính sách chung cua họ là giao dịch tốt đẹp với các quốc gia khác, nhiều chung nào hay chung đó. Họ cũng muốn dùng ngoài mọi khôi và tránh nhất là để, vùng của họ trở thành sân khấu cho tranh chấp Nga-Hoa. Cho nên, trong cuộc chiến của MN với Nam Vang và Bắc Kinh, khôi ASEAN gìn giữ một thái độ đê đặt và có gắng dùng giີa. Vay, gán như chắc chắn rằng ngoài những thỏa thuận cơ tính cách giải han, thi những đề nghị của Đồng vê thôđể d' tám mực t'oi cao, như thôđe ước thôđe - h'uu hay thôđe b'at-tuồng-xâm, sẽ nhân được một lối t'oi ch'oi nhânh của các nhà cầm quyền trong khối Đông Nam Á.

Điển hình là bài thong tư chung, được công bố sau khi đồng hoan tát chuyêng di Thái. Hai bên chí xác định sẽ tránh xâm phạm vào nội bộ của nhau, sẽ tránh gây rối i cách trực tiếp hay gián tiếp cũng như dùng hay đe d' o'a dùng vũ lực chống nhau. 2 bên cũng thỏa thuận trao đổi 1 số tù nhân, xíc tieu việc điều đình hủi h'ong khoảng 40 ngàn Việt Kiều tỵ nạn qua Thái sau Thủ Chi'en thu' nh'ii, và tăng thêm hợp tác trong một số dia hat như văn hóa, b'au, du lịch, nông nghiệp, n'gu nghiệp, thương mại. Cuối cùng Đồng cón hiên dâng một món quà lớn cho Thủ Tướng Thái khi công khai xác nhận H à Nội sẽ thôi kh'ong giúp Thái

Điều này, dù đ'can, Phan Hiền đã nói qua đồng ký giả Nhật Bản và quốc tế đến nói đoàn biểu tình phải chia làm 5, 7 toàn mì không trả lời xuể các câu hỏi liên can của các thông tin viên, ký giả truyền hình... Các đồng bào đến Nhật trong tháng đã trả lời với các ký giả báo chí rằng:

"Chung tôi có đây đủ kinh

NGOẠI GIAO CỦA HÀ NỘI

PHÁI BỘ HÀ VIỆN MỸ TỪ V.N. VỀ NUỐC: TỪ NGÀY THƠ ĐẾN NGÓ NGẦN

Nhiều đồng trong Nhân Bản số
vừa rồi, một phái bộ gồm năm
dân biểu Mỹ do Ông Montgomery
cầm đầu, đã viếng thăm Hà
Nội và Lào với mục đích là
tiếp tục tìm kiếm quan nhân
Mỹ bị mất tích và tìm hiểu
về tình hình và đường lối
của 2 nhà cầm quyền CS.

Trong suốt thời gian phái
bộ ở tại Hà Nội, CSVN đã khép
nót nỗ lực bầy tỏ thái độ
mềm dẻo, nhiều khi có thể gọi
là van nài, hùn lay chuyện
quyết định của Tổng Thống
Carter từ chối giao thương
với VN. Các viên chức Hà Nội
đã thay phen nhau nói với
những dân biểu Mỹ những lời
ngon ngọt nhất, đưa ra những
hứa hẹn, những lời dụ dỗ khôn
nhất.

Điều đó không có gì ngạc
nhận cả, vì Hà Nội đang qua
thiếu nguồn tài chính. Điều
đó nêu ra ở đây là một số
dân biểu trong phái bộ của
Mỹ đã duông như ngày thứ tám
thật, đến nỗi khi về nước,
viết ra một bản phúc trình
trong đó các ông này "khuýễn
các chính phủ Carter mở lại
các cuộc đàm phán tiến tới
bình thường hóa ngoại giao".

Đọc bản phúc trình này,
người ta mới thấy rõ hồn sứ
ngày đó, đối với khát vọng
của một số dân biểu Mỹ. Từ
đầu đến cuối, nhà cầm quyền
Hà Nội đã số mỉa đặt họ đi
lối nói láo này đến lối hùa
suông kia.

nghiêm về CS và phải vượt
biết xa lánh chúng bằng nhữ
phương tiện thứ sơ nhất. Nay
đã có được từ đó, bối phản
còn lại của chúng tôi là
phái tranh đấu cho tự do cho
đồng bào của chúng tôi và
bắt cử giàn nào và bắt cử ở
đâu."

Một loạt các câu hỏi gửi
cho Phan Hiển đã được đoàn
biểu tình phản đối đến các
kỳ giải lâm tài liệu hối Phan
Hiển trong cuộc họp báo.

Trời đổ mưa, đoàn biểu tình
vẫn kiên trì giữ nguyên ngay
gây nên sự thản phục và
kinh trọng sâu xa cho mọi
người.

Tan buổi họp báo, Hiển lại
giở trò ma giáo cho người
tung tin là y đã ra về bằng
ngò sau, nhưng đối với những
người đã 3 năm sống dưới sự
xao quyết của chúng thì chỉ
bằng thưa, mỗi người đều tiếp
giữ nguyên hàng ngũ ở lại
chợ. Quả nhiên 15 phút sau,
thu người trong chiếc xe ô
tô, và đồng bón ra về trung
cảnh đồng bón tung hô đã đáo
vang trời.

Ba ngày liên tiếp, biểu
tinh nói trên đã phá kỷ lục
đầu tranh của đồng bào tại
Nhật, tạo nên sự luận tội truy
quán chúng Nhật, xoay chiều
để luận bảo chí, gây được sự
quan tâm sâu xa trong chính
giới Nhật, nâng cao chính
nghiệp đấu tranh chống áp bức
của nhân dân VN anh hùng.

Dài VOA đặc biệt đã loan
tin chi tiết đến hai lần,
các hãng thông tấn AP/UPI
đều gửi hình và phóng sự để
khắp nơi, các báo chí lớn ở
Nhật như Asahi Evening News,
Mainichi, Sankei, Japan Times,
The World Daily News đều
đóng hình ảnh và tin tức
trên trang nhất. Từ Pacific
Stars and Stripes đăng lại

Ví dụ, khi các dân biểu Mỹ
hỏi các viên chức C.S.V.N về
người tin Nga Sô đã lập căn
cứ tại các hải cảng. Hải
Phòng và Cam Ranh, thí phiến
Hà Nội trả lời: "không có
căn cứ nào của Nga tại Cam
Ranh hay bất cứ nơi nào khác
tại Việt Nam". Nhưng đến
khi phái bộ Mỹ xin được di
viếng Cam Ranh thì Hà Nội
liên tay chối. Dù trên đó
bản phúc trình kết luận "có
lẽ không có căn cứ Nga tại
Hải Phòng và Cam Ranh"!

Một ví dụ khác, để trả lời
câu hỏi của phe Mỹ tại sao
đột với C.S.V.N lại có mặt
tại Lào, Hà Nội trả lời: "Số
cơ mật do cơ quan bìn
pháp lý". Cán bộ pháp lý
đó là thừa úc" thán
thien" ký kết năm ngoái
giữa Van Tuong và Hà Nội, một
thỏa thuận có thể hoán đổi
qua chuyến đi này chỉ là
để trả lời này để đà kích hãi
những tên lùn trên và tố cáo họ với
trăm điều xấu xa.

Quí cùng, khi nhún lạy
thành già của chuyến đi Hà

Nội của phái đoàn Hà viện Mỹ
người ta có thể hỏi chung
qua chuyến đi này chỉ là
để trả lời này để đà kích hãi
những tên lùn trên và tố cáo họ với
trăm điều xấu xa.

Nhưng cũng may thay, vần
còn có những con người có
trí khôn dể gi bị lừa gạt.
Một nhân viên của phái bộ Hà
Viện Mỹ, dân biểu W. Henson
Moore, đã từ chối đặt chì
ký của mình vào bản phúc
trình nói trên: theo ông,
không có cách nào chuyen
não với bao quyền khác hồn là
đóng lối cung rắn.

TRẦN VĂN NGỌC

Biểu tình tại Ma-Ni

(Tiếp theo tr.1)

liệt hòn. Cuộc đấu tranh
bắt đầu bằng lời kêu gọi của
anh Nguyễn Hữu Chánh cùng
một ban tuyên cáo gồm 7 điểm
với nội dung tố cáo những
tổng tài tại Việt Nam. Ban
tuyên cáo nhấn mạnh các điểm
sau:

-tố cáo hành động vi phạm
trong trọn nhân quyền tại VN

-đòi trả tự do tức khac
cho các tù nhân vỡ tội hiện
dang bi giam giữ,

-chấm dứt hành động cướp
bóc, và phải trả lại tài sản
của đồng bào,

-yêu cầu các quốc gia đã
từng kêu gọi tôn trọng nhân
quyền, hãy thi hành một cuộc
diễn tra tại chỗ về vấn đề
này.

Bản tuyên cáo châm dứt
bằng những tiếng đàm CS
hằng loạt của đồng bào tham
đi. Đồng bào người Phi và
những quan sát viên Tây
phường đã có mặt chứng kiến
tai chổ.

Anh Trần Bình Trọng, một
cửu sĩ quan cấp úy VNCH, đã
anh dũng chất đàm ngôn, tay
ít bẩn tay trái của anh ta,
đèn chinh mâu minh viêt nên
câu: "Chúng tôi quyết lây
mùi, và chán tội ác Cộng
Sản VN trước đà luận thê gối"

tin và hình UPI. Chưa hết,
viết rời Nhật sang Úc 2 ngày
sau, Phan Hiển lại được đồng
bào tại Úc đón chào sẵn tại
phi trường. Một cuộc xô xát
đã xảy ra tại đây giữa đồng
bào yêu nước và bọn tay sai.
Phan Hiển lại phải chuôn êm
vào công khai.

(Tin của
NGƯỜI VIỆT TỰ DO)

ngoại trưởng Pháp đi Hà Nội : MỘT CUỘC VIẾNG THĂM XÃ GIAO

Có thể nói trong chuyến đi
thăm Hà Nội của ngoại trưởng
Pháp Louis de Guiringaud từ
ngày 6 đến 9-9-78, những chia
chia tung khách sáo nhất và
những lối cam kết đeo đeo
nhất đã được đem ra dùng.

Ngoại trưởng Pháp khi tới
Hà Nội đã tuyên bố: "Chúng
tôi mong rằng tất cả các
quốc gia Đông Nam Á có thể
sống trong môi trường khí hoa
binh, trong tinh thần tốn
trong lẫn nhau và dùng ra
ngoài sự chỉ phổi của các
cường quốc, hùn chung súc
phát triển thịnh vượng".

Nói như vậy thí chí chẳng
để đồng ý, và các nhà lãnh đạo
Hà Nội dĩ nhiên là đã vui
mừng tân thủ tướng lối tuyên
trên: câu đó, mọi phe đều có
thể hiểu theo cách riêng của
mình. Cuối chuyến viếng thăm,
cả 2 bên Hà Nội và Pháp đã
bày tỏ mong muốn tiến sâu
hỗn nữa trong địa hạt hợp
tác kinh tế. Lại một niềm
mong ước rất đáng khen nhng
còn cùa mồ hôi. Đang san nhay
xã giao phái có đó, chúng ta
thí phần tích xem chuyến đi
Hà Nội của Ông de Guiringaud
đã đem lại được kết quả gì.
Rất ít, nếu không muốn nói là

không có.

Ngay từ trong thời kỳ súa
soạn, chuyến đi này đã gặp vô
sô trắc trắc. Đầu tiên, Ông
de Guiringaud đã định đi VN
vào đầu năm 78, nhưng đúng
lúc đó, cuộc chiến Việt-Miền
bùng nổ, công khai, ông bèn
phải gác lại và không muộn
bi hiếu là nghiêm hán về 1
phép nào cả.

Rồi đến lượt xung đột Hoa
Việt đồng nhiên trở nên
nghiêm trọng. Để tránh lâm
mich lông Trung Cộng, Ông
de Guiringaud đã phải có gắng
dẫn xếp chuyến đi cho cỏ
nhieu mài sáu kinh tế hòn là
chính trị, đến nỗi phải nguy
trang nó qua 2 cuộc thăm
viếng Thái Lan và Nam Dương.

Chia hết, sau khi ngày thăm
viếng được định vào ngày 6-
9-78 thì bất thình lình
Pháp đột tìn Phan Văn Đồng
hòn đó sẽ sang ở Thái Lan và
không còn ở Hà Nội để tiếp
đến nữa. Kết quả, Ông de
Guiringaud không lầm cách nào
khác hòn được là giữ nguyên
chương trình, ở Hà Nội gặp
Nguyễn Duy Trinh, rồi cuối
cùng gõ gat đeo đeo chit if khi
gặp được Phạm Văn Đồng chđp
nhangoat tại phi trưởng Vọng
Các !

Tất cả các sự kiện trên
cho thấy rằng cả 2 phái Hà
Nội và Pháp đều không cho 1
chút quan trọng nào vào cuộc
viếng thăm này. Chúng ta khng
ngạc nhiên bao nhiêu k hi
thấy rằng kết quả đạt được
chỉ tương xứng với sự luon
tuolum của cách tổ chức.

Hai bên đã bắn cãi trên
những vấn đề gì? Cộng tác
kinh tế? Từ chuyến công du
của Phạm Văn Đồng sang Pháp
cách đây 16 tháng cho đến
bây giờ, không một điều khoản
nào của thỏa thuận kinh tế
giữa 2 bên đã được đem ra áp
dụng. Trái lại, người ta chỉ
thấy các dù an hoặc bị chậm
trễ (nhì dù an khai tháo đầu
hóa của hảng Elf-Erap), hoặc
bị hủy bỏ (nhì trung hòng hopp
Creusot-Loire). Lại tại ai?
Ông de Guiringaud không nói
ra những một phái ta của Ông
đã tuyên bố: "Các dù an tien
chậm quá. Phái VN cũ trú trú
hoặc. Giống máy hành chánh
của họ, long nghị kỵ của họ
lên chứng tôi nán qua".

Bản cãi về vấn đề hối
hộ Pháp Kieu? Túi mây nay
vẫn đâ khong tién
thêm đeo đeo chit nào. Đến nỗi,
khi về đến Pháp, Ông de
Guiringaud đã phải xác định:
"Có khoảng 1200 người xai
Sâigon mà chúng tôi coi là
cố quốc tịch Pháp. Nhng
người này muộn rời khỏi VN.
Tôi rất hy vọng rằng họ sẽ
được giấy phép trong một
tổng lai không quá xa xai".
Không thấy ông nói đến
một lối cam kết nào của Hà Nội
trên vấn đề này.

Quí cũng thành quả duy
nhất của cuộc gặp gỡ Hà Nội-
Pháp là một thỏa hiệp hàng
hàng, theo đó Pháp sẽ đeo đeo
phép dùng tàu bè của mình để
chuyển chở hàng hóa xuât
cảng sang VN.

Đó là thành quả duy nhất,
ngài sự kiện đây lại là dịp
quá tốt cho các nhà lãnh đạo
Hà Nội giải bày với ngô i
trưởng Pháp nói hiêm khích
của mình với Trung Cộng và
Cao Miên.

HOÀNG HUẤU NHÂN

DOANH VĂN TOAI

Tiếp tục vận động dư luận Âu Châu

Nhận lời mời của đài truyền hình BBC, từ nhân Toại đã tham dự một chương trình truyền hình trong một cuộc phim tựa "The Price of Freedom" phỏng vấn truyền hình và các phong cảnh giải thiệu quốc gia có giam giữ tù, các hình ảnh sống động về thảm cảnh tù đây. Cuốn phim này thực hiện bởi s ứ tham dự của 8 từ nhân trên thế giới chiếu vào 22g50 các ngày sau :

1- Từ nhân Bác Sĩ MARINA VOIKHANSKAYA, người Nga, làm việc tại nhà thương điện nói giam giữ các tù nhân chính trị ở Leningrad; bà ta bỏ lại đứa con 10 tuổi, và sang tỵ nạn tại Âu Châu (buổi chiếu này ngày 18/9/78 BBC)

2- Từ nhân thứ hai là luật sư FRANCIS KHOO KAH SIANC, trốn thoát khỏi nhà tù Singapore, và hiện đang tỵ nạn ở Anh. (Buổi chiếu ngày 25/ tháng 9/78)

3- Từ nhân chiếu hình ngày 2/10/78 là một kịch sĩ Chí Lợi COCA RUDOLPH, b ị tù nhiều năm ở chế độ độc tài Pinochet, bị tra tấn hành hạ, sau đó tị nạn ở Anh.

4- Từ nhân kế tiếp là Ông MUKHTAR RANA, bị tù 25 lần, trong 25 năm v ề những hoạt động nhân quyền tại H ồ i Quoc. (Chiếu hình ngày 9/10)

5- Từ nhân tiếp theo, là cô ký giả JOYCE SIKAKANE, n ổi tiếng nhất tại Nam Phi bị bắt tù vì viết bài chỉ trích chính phủ. (Buổi chiếu hình ngày 16/10/78.)

6- Từ nhân thứ sáu là một nhà hoạt động tranh đấu cho nhân quyền ở Nga bị giam giữ lâu năm và được trao đổi với một tù nhân CS bị giữ ở Chí Lợi, Ông VLADIMIR BUKOVSKY, chiếu hình ngày 23/10/78.

7- Từ nhân thứ bảy, người VN, Ông DOANH VĂN TOAI, s e chiếu hình ngày 30/10/78.

8- Người tù cuối cùng được may mắn nhất là Ông KOFI AWOONOR, một nhà thơ người Ghana, ông bị tù bởi chế độ Achapepong, trốn thoát qua Anh, nhưng điều đặc biệt là khi lâm cuốn phim xong, thử chế độ Ghana bị lát đỗ, và thay thế bằng chế độ thân hữu với ông, và ông đã trở về xứ, trước khi buổi chiếu hình được thực hiện, ngày 6/11/78.

Tất cả những tù nhân này xuất hiện khoảng 15 phút, một ngày trong tuần, trong một cuốn phim "Cái giá của Tự Do" do bà SHIRLEY D U BOUILLY làm giám đốc sản xuất C ố INGRID DUPELL, làm đạo diễn, và nói "tất túc tù nhân" "được lánh 100 anh kim" "tường trưng".

Phản nhac cành cho người VN, là ban nhạc Lý Qua Kêu do nhạc sĩ Trần Quang Hải trình bày (nhạc Phạm Duy), với các hình ảnh đẹp đẽ về đồng quê, về những phong trào xưởng đường do Ông Toại cung cấp.

Tại Anh, Ông Đoan V. Toai cũng đã được các báo chí Anh phỏng vấn, như các tờ báo lớn The Observer, Daily Mail Telegraph... và đăng ở trang quan trọng.

Tiếp tục chiến dịch nhằm nói cho dư luận quốc tế thấy rõ thảm cảnh đói man tàn bạo "vô tiền khoáng hậu tại VN" dưới chế độ CS hiện tại, tù nhân Toại theo lời mời của truyền hình Thụy Sỹ và các báo chí cũng các hội đoàn kiều bào sinh viên, ngày 1 tháng 9 đã đến Thụy Sỹ.

Tại đây ông đã được đài

truyền hình phỏng vấn trong chương trình "Un jour, une heure", về các trại tù, và thảm cảnh tại VN. Tất cả các báo chí Thụy Sỹ, nhất là các báo khuyễn tâ da hét lồng hô và kinh ngạc trước sự thật thảm m ả lẩn đầu tiên họ mới thấy rõ. Điều này đã trả lời được thắc mắc của họ, là ta sao trong khi hàng trăm ngàn đồng bào bồ nô nát ra đì, chết ngoài biển cả mà chế độ đương quyền cứ nói là tốt đẹp. Tất cả các báo như TRIBUNE DE GENEVE, SUISSE, TRIBUNE DE LAUSANNE, IMPACT, LA LIBERTE ... đều đăng tải tựa "Tám trăm ngàn tù nhân tại VN". Đặc biệt tại đây, bốn sinh viên CS đã chống đỡ, gõ gác d ủ đội, nhưng không để lại kết quả gì. Đại sứ tại Thụy Sỹ đã phản đối mạnh mẽ với đại truyền hình tại sao cho chiếu chương trình chống lại chế độ CS? Những chính phủ Thụy Sỹ trả lời: "Hà Nội hãy trả lời điêm mà tù nhân Toại tố cáo, còn không nên b ộ các chuyện khác". (Báo Tribune ngày 3 và 4/9, báo 24 Heures ngày 3/9/78.)

Đặc biệt hơn nữa, là buổi nói chuyện cho Việt Kiều tại Lausanne, lại có đóng đ ảo các ngài Thụy Sỹ, dù không được mời vẫn tới. Dù luân cảng cảm gian hơn nữa, ví ngay vào những ngày này, các báo chí đều đăng 1 tầu buôn vớt một thuyền ty, nan VN gồm 74 ng ười, đã chết 24 người, và những người sống sót chỉ là những bộ xương khô sau một tháng đói, khát ngoài biển...

Ngoài những buổi nói i chuyện công khai, Ông Toại và số kiều bào sinh viên đã đến gặp Hội Hồng Thập Tự QT Hội Luật Gia Quốc Tế, Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới, tru số Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sỹ để trao các bản đ ầu chúc và tuyên ngôn nhân quyền. Tại đây Ông Woodhouse thuộc hội Luật Gia (International Commission of Jurists) Ông Helmut Reuschle (The World Churches) ... đồng ý với tù nhân Toại rằng tại sao chúng ta chỉ nói đến sự đán áp nhân quyền trong nước không CS, mà không thấy lên án sự vi phạm n ặng trong nước CS! Họ bảo rằng v ề từ trước nay, họ không nhận được sự tố cáo nào của dân chúng VN cả. Vậy các đồng bào nào có những bằng chứng gì chứng tỏ CS đán áp thì hay gởi them về các tổ chức này, nhất là các báo chí Việt Ng ữ, để họ tham khảo, và có thêm tài liệu, chứ chúng ta cứ phải biện trong giấy VN với nhau, thì họ không biết gì cả.

Ông Toại cũng tinh nguyện theo các phái đoàn điều tra tù CS, do các tổ chức này lập, để v ề VN chỉ đán các trại tù dù bị nguy hiểm. V ay các đồng bào n ão, nhất là các tù nhân đã vượt biên biết những chi tiết g ì về các trại minh đ ảo, hoặc các ban b ộ m ả d ả, xin cung cấp v ề tù nhân Toại: số 7, rue des Roses 75018 PARIS - Tel: 239.48.34. H ầy can đảm và háng hái trong chiến đấu công việc bảo nguc VN ngày nay. Nhât là vào lúc mà bọn đ ộ t ể CS VN đang yếu nhất. Chúng ta đ ủ c ơ sở để nói nước ngoài, im lặng lâ đóng lo với tội ác.

CHUYÊN GÂN CHUYÊN XA ...

MẠI VỒ, CÓ CHỖ MỚI!

Tháng vừa qua, nhân dịp Phan văn Đổng qua Thái Lan, chính phủ Thái đã chính thức yêu cầu Đồng đ em 50000 người VN đã sang Thái từ lâu v ề Việt Nam. V ề đồng đ nhận.

Mấy chục ngàn người n ầy v ề sang Thái từ những năm 1945-46 chẳng hiểu họ nghĩ sao? Cơ người nói rằng họ n ếu giết Giang Thanh ngay thì Trung Hoa sẽ nổi loạn, mà n ếu không giết thì e rằng một ngày kia sẽ bị lật ngược thê c ố. Bên đ em giấu kín Giang Thanh v ề và cho loan tin b ạn này đã nhuộm bệnh từ trán. Nếu Trung Hoa không n ỗi loạn thì đổi một ít lâu sau có thể "thit". Giang Thanh thật sự chí khôn gion chối nữa. C òn băng không n ếu thấy n ỗi loạn khắp n ơi thi lai đ em Giang Thanh r ạ n t để cải chính tin thất thiệt, đồng thời dẹp loạn và nhanh đ ộ c ắt c ờ m ột vài thắng c ờ chính trị lâm b ờ hoa cho t ử quái.

C ảng chuyến đi của Đồng sang Thái Lan thi đổi với các quan sát viên quốc tế, có nhiều chuyện đáng b ồn chOCUS:

Đồng vốn mồi mọc mồi mới d ộc ngoại trưởng Pháp Louis de Guiringaud chiếu cố. Đóng lúc ông n ày d ắp máy bay sang nước ta thi Đồng ta lại n ơi tìn Đặng Tiểu Bình sang Thái Lan b ởi trai gi ải b ộ l ợi. Đồng b ên phải khát chuyên ở ổn tiếp Guiringaud để chạy sang láng giềng Thái Lan n ặng ngày trước khi Bình sang. Nhiều ngoại trưởng Pháp kh ả phải là tuy v ỷ. Nhắc lại, nhân chuyến đi Tàng Za Ni, ông đã bắt chính phủ x ứ này xin lỗi v ề đòn tiếp thiêu nghiêm chỉnh, bằng không ông sẽ b ỏ v ề thẳng, và cuối cùng ông d ể lâm thất!

C ối c ảng đồng phái v ạn n ải L. de Quiringaud sang Thái Lan gấp vậy.

C ó ng ời ngoại trưởng Pháp tuyên bố kh ả n ắc là rất thất vọng với chuyến đi VN thi ta cũng đoán đ ộc nên ngoại giao CSVN lúc n ày đang n ỗ lực để giao CSVN lúc n ày đang

ĐÃ RƠI BỐI CON ĂN LỤU ĐẠN

Nhưng không những luồng cuồng lại còn rồi bồi v ết s ứ sau kh ả ngoại trưởng Pháp v ề x ử thi c ố ba "v ụ" xảy ra b ên ngoài pháp trong c ảng một khoang gian.

V ụ thứ nhất l à chúng ta được biết chiết ph ủ l ượng vong lâm đ ộc thành lập tại Pháp trong những ngày s ấp t ớ để...chống đ ộ t ể lại H ải-Nội đang đ ộ tro đ ể quốc tại Ai Lao.

V ụ thứ nhì l à dài v ề tuyển truynh hình Pháp d ể chiếu 1 phóng s ự v ề cùng bắt l ợi cho nhà cầm quyền CSVN và l ầm cho moi gi ỏi VN tại ngoại quốc ph ải xấu h ố. Phóng s ự n ày cho thấy quân đội CSVN tuc tuc đều tr ả trong k hi bến Trung Cộng nghiên chinh, thấy CSVN bắt nh ẫn, tần nh ẫn đổi v ới chính nh ững b ộ đ ội ng ười Việt gốc Hoa c ủa mình ch ỉ v ết k ỷ th ể ch ống tö.

V ụ thi ba l à 2 quâ l ực đ ạn n ợt tại toà Đại S ự CSVN tại Paris. Đại Phát Thành Pháp đã cho biết tên ngày vào sáng chủ nhật 17-9-78 v ừa qua.

HOA QUỐC PHONG BÀY

ĐIỀU KẾ

Chủ tịch họ Hoa đang gấp điều kh ả xu ất. Chủ tịch thi chủ tịch thật, nh ưng nước Trung Hoa bất ng ặt, quyền hành trung ương và địa ph ường b ị chia n ăm s ẽ b ỷ và h ồn Mao c ũng chẳng c òn đ ể ph ủ h ộ. Trong kh ả thi Đặng Tiểu Bình n ăm v ững quân đội Giang Thanh v ề b ộ t ử quái thi v ẫn n ẫm ch ắc các thành ph ần chính trị n ồng c ốt t ại kh ắp mọi n ơi.

Nhưng Hoa Quốc Phong đ ể có một diệu kế. Một d ắng thí cho loan tin Giang Thanh đ ể từ trán v ề h ỗn t ập và d ắng khác thi đ ể một vòng t hế gi ỏi.

Đó l à một diệu kế v ề triết sau đ ể ẩn ch ắc.

Thứ nhất l à một quy kế đối với Giang Thanh. V ì biết r ằng n ếu giết Giang Thanh ngay thì Trung Hoa sẽ nổi loạn, mà n ếu không giết thi e rằng một ngày kia sẽ bị lật ngược thê c ố. Bên đ em giấu kín Giang Thanh v ề và cho loan tin b ạn này đã nhuộm bệnh từ trán. Nếu Trung Hoa không n ỗi loạn thì đổi một ít lâu sau có thể "thit". Giang Thanh thật sự chí khôn gion chối nữa. C òn băng không n ếu thấy n ỗi loạn khắp n ơi thi lai đ em Giang Thanh r ạ n t để cải chính tin thất thiệt, đồng thời d ẹp loạn và nhanh đ ộ c ắt c ờ m ột vài thắng c ờ chính trị lâm b ờ hoa cho t ử quái.

ÔNG HY LẠP,

CHÁU LÀ ... NGA

Ông ngoại n ơi tên là Aristote Onassis, ng ười giàu b ắc nh ất thế g ới, đ ể từ trán cách đây không lâu.

M ột quâ tết c ố nh ưng ván Karpov thắng đ ến 7 ph ần rồi m ỗi c òn chịu cho Kortchnoi hu ề ... để ch ắc ch ắn kh ông thua. Th ế gi ỏi t ử h ồi kh ông biết bao giờ tr ận v ồ địch s ẽ ch ấm dứt, v ì c ả hai K. (Kortchnoi v à Karpov) đều c ứu gi ỏi.

Karpov c ứu gi ỏi v ì kh ông s ẽ ch ắc kh ẳng th ủ hu ề. C òn Kortchnoi c ứu gi ỏi v ì kh ông s ẽ ch ắc kh ẳng th ủ hu ề. C òn th ỏa thích.

M ẹ n ơi l à Christina ph ủ m ột cách đ ầy kh ông l ỗi.

Bà "b ố" c ủa n ơi l à Jackie, đ ể t ưng lâm đ ệ nh ất ph ủ nhân v à d ể đ ộc ch ụp kh ỏa th ần trên b ờ chí.

B ố c ủa n ơi l à c ả chính ph ủ Nga S ố v ới Trung Hoa kh ông n ỗi loạn, v ậy tr ận đấu đ ể cải chính tin thất thiệt, đồng thời d ẹp loạn và nhanh đ ộ c ắt c ờ m ột vài thắng c ờ chính trị lâm b ờ hoa cho t ử quái.

Sau 20 n ăm gi ẫu bí mật, Trung Cộng b ắt m ột cho biết l ại tr ận Điện Biên Ph ủ hoàn toàn do Trung Cộng h ỗ trợ v ề ch ỉ huy, t ưởng Giáp l ết nhất c ủa ba "xếp" ng ười Trung Hoa. Trung Cộng tiết lộ 3 ông n ày d ể ch ỉ huy toàn mặt trận v ề tên l à :

-Diệp Kiếm Anh, ch ỉ huy trưởng chiến tranh tại Điện Biên Ph ủ, n ăy là ch ủ Tịch QH

Đảng thường cho c ống quốc M ạc L ẽ, ph ải t ố c ủ quốc t ịch của nh ững v ết nh ẫn c ủa m ình h ỗn Soljenitsine hay Rostropovich, đ ể rồi ph ải lạy lục m ột b ảo thai ch ủa sanh, cháu c ủa m ột dai t ử b ản, n ăy l ại ch ủ h ợp !

IDI AMIN:

BAO GIÓ HẾT CHUYỀN ?

Th ế gi ỏi c ố l ắm quái thai nh ưng kh ông c ố quái thai n ăm l ại nh ủ Amin Dada.

Ông n ày l ắm b ả ch ủ c ải x ứ U-gang-đa v ề ch ỗ ch ống tr ịnh c ủa ông l à l ắm sao U-Gang-đa tr ở thành m ột n ước kh ông c ố dân. Th ật v ậy, ng ời n ăm m ỗi l ắm l ắm b ả ch ủ, v ống đ ồi h ết d ẫn g ốc da vàng đ ại, r ồi lai gi ết d ẫn gi ết m òn d ẫn g ốc da tr ắng.

Sau đ ó ông gi ết h ết c ống t ống tr ưởng v ề t ưởng tá c ủa ông. C ứ gi ết x ống thi l ại gi ết. V ừa mới d ậy, ông t uyên b ố kh ông ng ặng ng ưng m ột ch út n ăm ca" l ă trong n ước ông "co" quâ u nh ều ng ười b ị gi ết oan ướng".

C òn n ước c òn t ắt. C òn đ ắn ta c òn gi ết, kh ông kh ỏi Idi Amin ?

ĐIỂM GI' ?

C ố câu chuyện sau đ ầy l ắm l ọng ng ười viết kh ắc kh ông n ội :

Trung Thu n ăm n ăm tr ắng b ị thi, l ă điểm chi? Các nh ững m ón xem v ợt trời v ề đ ọc đ ồng sao đ ều xác nh ận n ăm n ăm c ố m ột hiến t ượng l ă là tr ắng b ị thi toàn đ ện. V ậy đ ể v ào r ắng th ăng t ăm đ ối v ới chúng ta.

Đ ă đồi c òn b ị lut n ăng n ăm, n ăm n ăm đồng Việt Nam đ ánh m ất c ả tr ắng v ề đêm Trung Thu. Đ ăm g ị đây? Hay ch ỉ l ại thêm m ột diệu b ất hạnh trong tr ăm ng ản b ất h ạ n h kh ắc ?

TRƯỜNG VĂN LINH

Thanh trừng ở Hà Nội ?

(Tiếp theo tr.4)
Chia) và "Sẵn sàng chiến đấu để đánh tan một cuộc chiến xâm lược rõ ràng lòn" (tức Trung Cộng).

DÔNG-CHINH LÀ ĐỊCH THỦ?

Các quan sát viên tại Hà Nội, cho rằng đứng đầu phe cung rắn là Trưởng Chinh, chủ tịch Quốc hội CS, v.v. đứng đầu phe mềm dẻo là Pham Van Dong và Le Duu. Tuy nhiên, sự chia phe khép kín rõ ràng như vậy vì ban cầm quyền này bao gồm cả những người đã từng là nhó hoà và phản náo giữ được một số thành phần kết bối ngoài trong những năm qua.

Nhưng kẻ bị thanh trừng và bắc đài thất sút, chính là những thành phần thô cát Mát Trần Giải Phóng trước kia, bị nghi ngờ là con bài của Trung Cộng. Vì dù như Huỳnh Tân Phát, cũn chủ tịch Chính phủ Cách Mạng Lãm Thời, đã bị quản thúc tại gia và không còn nắm giữ một chức vụ nào nữa. Trần Nam Trung hiện giờ hoan toàn bị cô lập. Một số khác bị bỏ buộc phải lánh mẩn, hoặc lén đường trốn vào bụi.

PHẠM CHÍ

Nhớ Quê Hương

Nhớ sao nhớ quá đi thôi
Nhớ con đường cũ, nhớ người tình xưa
Nhớ khi sáng nắng chiều mưa
Cố dần về nhớ chồi dưa trước sân
Quê hương tôi đẹp vô ngần
Ai đến giống tôi bùa giáng đất hiền
Để bao người bỗn cười Viêng
Rủ nhau bỏ chạy đi tìm tự do
Đi mà mất đở đợi chờ,
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mờ ngày về.
Nhớ náo bàng nỗi nhớ quê,
Sông trên xúi lè tái té cõi lòng
Đêm ngày thất thoát nhớ mong
Thương hằng phảng ngòi đỗ hồng trên cây.
Gió đây Van Tường đổi thay
Mê-Kông giống nước hao sam giao nhau nhưng.
Sam Sene Thái phó lạnh lùng
Chẳng còn nghe tiếng ráp rộp phó vui.
Ai đến di cõi nay cái?
Ai đến di cõi mệt thời vang son?
Tóc tang gieo phủ phủ phuông
Để bao người phải ly hương xúi ngoliday !

NHẬT PHƯƠNG



(Ô. D.T.T. Paris)

4 CHẾT 1 CHỤC BỊ THƯƠNG tại CỦA "HỮU NGHỊ"

Đây có lẽ là lần chạm trán trầm trọng nhất từ trước tới giờ xảy ra tại vùng biển miền Trung Việt Nam. Chủ hết, những đại diện của TC di sang đón bộ VN, để phân khang về biển cõi trên, mảnh đất và cảng là lần đầu tiên, Hà Nội bị tố cáo là à đem quân qua xâm lăng lẩn hòn đảo.

Vụ rắc rối biển giáp này xảy ra vào sáng thứ sáu 25 tháng 8/1978 tại cửa Hữu Nghị. Cảng chính tại cửa Hữu Nghị này đã xảy ra vô số những vụ lật sún, xô xát khác giữa cảnh sát canh phòng cửa hai bên, giữa bão biển ngoài biển gốc Hoa và Bộ đội CSVN, và đôi khi giữa cả dân chúng với nhau. Những vụ rắc rối này bắt đầu từ tháng 6/78 khi Hoa Kiều sinh sống tại VN, đã đỗ đón về nỗi dậy, thiết lập hẳn một cảng lận tam trú trong lúc chờ đợi giấy phép trở về Trung Hoa.

Nhưng chưa có vụ nào trầm trọng bằng vụ ngày 25/8. Trung Công cho biết, vụ này đã lật cảng 4 Hoa Kiều, lúc đó còn đang ở trên lảnh biển VN, thiệt mạng và khống hồn chục người, nửa bị thương. Lý do là những Hoa Kiều này đã bị công an CSVN rải lều và lừa đưa về Trung Công, những công an này được mô tả

là vỡ cung hung bạo, tra ng bá vú khỉ ben nhọn như lưỡi lê, dao găm, gậy gỗ và đá. Chủ hết, những đại diện của TC di sang đón bộ VN, để phân khang về biển cõi trên, mảnh đất và cảng là lần đầu tiên, Hà Nội bị tố cáo là à đem quân qua xâm lăng lẩn hòn đảo.

Tuy nhiên, đây chưa phải là sự kiện nghiêm trọng nhất. Tân Hoa Xã đã thuật lại rằng trong 200 bộ đội CSVN, trang bị "gậy gỗ, đá, súng tiêu liên và lựu đạn cầm trên tay" đã tấn công lên chòm núi Bonien, thuộc lãnh thổ TC, nhằm chiếm được một vị trí quan trọng. Những nhân viên TC có mặt trên chòm núi đã bỏ buộc phải rút lui, 9 sĩ quan TH đã bị

"hành hung". Đến sáng thứ bảy 26/8, thí Tân Hoa Xã loan tin "ngay trong lúc này, bộ đội CSVN vẫn tiếp tục chiếm cảng biển TH."

Ngay chiều 25/8, Đại sứ Hà Nội tại Bắc Kinh đã bị Bộ Ngoại Giao TC gọi đến và trao cho một bức thiệp kháng. Ba ngày hôm sau Thủ Trưởng Ngoại Giao Chung Hsi Tung, Trưởng phái đoàn TC tại đàm phán Hoa Việt, đưa "tâm thư" về Bắc Kinh để phúc trình về những biến cố vừa xảy ra.

Đến ngày 7/9, các cuộc thiêu thảo-Hoa Việt lại tiếp tục trở lại, nhưng không còn một ai tin rằng nó sẽ diễn đến một kết quả nào nữa.

LÊ THIỆN

MÔI và RĂNG

Người ta gọi cái cái ái đó là "Hữu nghị Quan", cửa của tỉnh Bình Phước, An Bô Kinh đối với Quy và Võ Mô để nghị nói chuyện không điều kiện" mà cái tên Đề Quốc chiến, bài nhạc nhà đó đã thêm trả lời đầu. Thủ tướng Phạm Văn Đồng long trọng trả lời, chay di ve van Thai, Thái lồng lõi, vồ vè Phi, Phi lanh đạm. Phía Tây phia Bắc có hai người anh em ruột thịt thi Tây đánh nhau với Cao Miên và bay giò Bắc xa lìa vào chuyện biên giới Việt Hoa. Đã thế còn luôn mõm hổ "thành công" và "thắng lợi".. Đã thế mà đàn em Két lại còn vỗ nhip cỗ vòi các anh ba, anh bầy súng suốt.

Lẽ tất nhiên, trong khi đó Trung Hoa không bỏ lỡ cơ hội đánh bóng trả lại cái hình ảnh cõi mõ của mình.

Nên cũng trong cuối phần thi, sự đốk truyền hìn, người ta đã thấy ba điểm khác đáng chú ý :

1- Trong số những người Việt gốc Hoa vượt biển giấu trốn về "đất mẹ", có cả những anh em nhà sĩ trùm đầy da nhập ngũ trong quân đội Bắc Việt cầm súng chống Mỹ, nay vì không chịu nổi sự khác biệt Việt Cộng, phải trốn về Trung Hoa tuy nhiên bùi sẩn sảng quay súng bắn lại đồng đội.

2- Có một số người Việt Nam đã di cư theo lão nông người ra đây, mà trên ra khói nồng.

Tỷ dụ như có nữ sinh

được phỏng vấn đã trả lời

có thân nhân là Ông Phan Cao

Phai và bà Trần Thị Liễn nay

nó hàng ăn tại Paris.

3- Trung Hoa đã tỏ ra nhiều cố gắng trong chưởng, trình diễn tiếp người "trở về" bắt kể là Việt hay Hoa: phát gạo thật trắng, ngon hão gạo SG có trên khoai mì và bo bo, xây cất nhà bằng gạch sạch sẽ chắc chắn hơn những căn nhà xiêu vẹo của vùng kinh tế mới.

Hoa Kiều ở hải ngoại nhìn

về nước, chắc phải phản khởi

trước cánh tay mồ rồng đó

đón người bầy lầu lầu lạc.

Còn Việt Kiều ngoài nước, họ nghĩ gì? Họ chỉ muốn xin các quan cách mạng xã hội một điều : xin các quan đứng nói dối nứa. Nếu tài, nếu giỏi thì xin làm sao trong nước khói đối, ngoài nước còn được hánh diện lẩn người VN. Bằng không, xin các quan cung dù luồng thiên đế, thù nhận là đã thất bại.

ĐẶNG VĂN HẢI

THAM QUYỀN CÔ VI

Ngày 25-8 vừa qua, một vụ bắt cóc táo bạo đã xảy ra tại trung tâm thành phố Managua, thủ đô xứ Nicaragua, lầm mờ người phải chịu ý đền quốc gia Trung Mỹ và bê này. Gần 2000 người đã bị bắt toàn bộ 23 khánh chiến quân cầm giữ suốt hai ngày tại trụ sở Quốc Hội. Trong số các nạn nhân bị bắt, người ta phải kể đến hơn 60 dân biểu, vị tổng trưởng nội vụ, phát ngôn viên chính phủ và một số nhân vật quan trọng của chính quyền Nicaragua. Tổng thống Somoza đã phải chấp nhận điều kiện của kháng chiến quân và giải thoát hơn 60 tù nhân chính trị. Một tuần sau vụ bắt cóc kí luc, thành phố Matagalpa đã nổi loạn... Ngày hôm nay, cuối tội chiến vẫn chưa chấm dứt.

Bên cõi kẽ trên dãy nhác nhô với thế giới đèn xù Nicaragua. Lần lượt mì người ta lùi ý đến quốc gia Trung Mỹ này là năm 1972, nhân một cuộc động đất làm hồn 10000 người thiệt mạng và 250.000 nạn nhân. Lúc đó, người ta lùi ý đến Nicaragua để biết rằng quốc gia này có diện tích là 130.000 cây số vuông và có gần 2 triệu ruộng đất chung. Lúc đó, các cơ quan từ thiện trên thế giới đã đồng lòng giúp đỡ, nhưng ít ai biết rằng các trại cải tạo đã được tay người dân, vì lúc đó ít ai để ý tình trạng chính trị rất "tắc biến" của Nicaragua.

Tổng thống Anastasio Somoza đã được bầu lên chức vĩ tài cao lanh đầu tiên vào năm 1967, và được tái cử vào năm 1974. Trước đó, gia đình Somoza đã làm tổng thống hơn 30 năm tại Nicaragua, bắt đầu từ tướng Tacho, Somoza, cha của tổng thống hiện thời, và từ năm 1957 Luis Somoza, em của Anastasio. Trong 40 năm cầm quyền, gia đình Somoza đã thua díp năm luôn cả tài sản trong nước. Họ 30% lãnh thổ thuộc gia đình Somoza, thêm vào đó, một hang hông không, một tờ báo, một nhà máy xi-măng, một hang tàu, một số hòn mỏ, khách sạn, ...ton lai tất cả những gì có thể đem đến kẽ cao mèo may thi thiên bên xe. Điều này là hòn 3/4 nhà cửa tai thủ đô Managua cũng thuộc vào tay gia đình Somoza. Quốc chính trang thành phố sau, cùi cống đồng đất khung khiếp nén 72 đã tăng thêm giá trị của nhà cửa của Somoza. Somoza cung dang lo đầu tư nhiều cho tuồng lai. Quản đối Nicaragua do một người em khác me của Somoza, tướng Joseph Rodriguez Somoza, cầm đầu. Vì tổng thống tuồng lai của Nicaragua hiện là chí huynh trưởng cảnh sát quốc gia mà cũng là con trai của Somoza.

Chia cầm quyền một quốc gia, con chí huynh sinh sáu khe là một đòn đặc biệt của xứ Nicaragua. Cảnh tuồng tư, đồ đang xảy ra tại một quốc gia xã hội chủ nghĩa là Bắc Hà, nói mì Kim Nhật Thành cầm quyền từ năm 1945 cho đến ngày nay. Trong mấy năm gần đây, vấn đề thay thế Kim Nhật Thành không còn đặt ra nữa, mặc dù Thành đang bị bệnh tuồng đổi trầm trọng, vì Thành đã chỉ định kế tiếp tục công nghiệp của y tại Pyong Yang. Đó là công ty Kim Chong II, 37 tuổi. Tại Bắc Hà, Kim Chong II được tôn thờ không kém Kim Nhật Thành.

Hàng năm, lễ sinh nhật của y, vào tháng 2 dương lịch, được coi như là quốc lễ. Các lời nói của y được báo chí đăng

tài bảng mực xanh đậm mỗi người lưu ý và suy nghiêm. Hòn thê, tất cả người dân Bắc Hà nói lối mang tên Chong-II đều phải đổi tên, để kiêng cữ cung như trong thời phong kiến người ta phải kiêng cữ tên của Hoàng tộc.

Những hành vi lố lanh khinh người vượt mức của Somoza hay của Kim Nhật Thành làm người ta suy nghĩ rất nhiều. Trong trường hợp của Somoza, đó là lối cùi cát của Somoza, đó là lối cùi cát của Kim Nhật Thành thì sự giải thích trên không còn đúng nữa vì có thể gọi Kim là một tinh thần cố sành chính.

Để giải thích có lẽ phải tìm sự tương ứng giữa hai trường hợp mà thoát đầu có nhiều điểm khác biệt. Điểm đầu tiên có thể ghi nhận là lần Kim tái Bắc Hà cũng như gia đình Somoza tái Nicaragua đều nắm quyền trên 30 năm nay. Trong hai trường hợp quyền hành đều tập trung vào một nhóm nhỏ ngòi dõi quyết định. Cach cai tri của nhung ke do không cần sự tham gia của quần chúng, mà có thể nói bắt chấp quyền lối của nhân dân. Có lẽ đó là giải thích cho nỗi sợ lồng hành đang xẩy ra tại Bắc Hà và tại Nicaragua.

Nhìn lại những hành vi cốчин tri đã xảy ra trên khắp thế giới từ đầu thế kỷ thứ 20, người ta phải nhận xét rằng mỗi khi một nhóm lãnh đạo cầm quyền quá lâu năm, nhóm lãnh đạo đó thường hay ra những biện pháp cản bầy quái gở. Nếu nhóm đó thi hành một chính sách độc tài không để民心 đến quyền lợi của quần chúng, thì sự tái hồi đó còn to tát hơn bao giờ hết. Một điểm nữa là sau một thời gian cầm quyền, gia đình nhóm lãnh tụ thường hay xia vào việc móc. Chuyện đó xay ra tại Trung Cộng. Trong 50 năm đầu chấp chính của Mao Trạch Đông, không bao giờ người ta thấy mất Giang Thanh. Cho đến hồi năm 1964 sau khi Mao đã nắm quyền 15 năm, Giang Thanh mới xuất hiện. Lúc đó phong trào "Cách Mạng Văn Hóa" cũng manh mà xuất hiện, đúng năm 1966 giữa Trung Cộng và cảnh hòn loạn.

Một điểm nữa, là khi một nhóm cầm quyền ở quá lâu tại chức, họ mất cả những sáng kiến mới mẻ, mà chỉ biết dùng chính sách đàn áp dân chúng để thị hành nguyên vong, bao chất láy quyền uy. Đó là cảnh tuồng đã xảy ra tại Bồ Đào Nha với Salazar, tại Tây Ban Nha với Franco, tại Haiti với Duvalier, tại Nga sô với Staline.

Nhìn lại nhóm cầm quyền già nua đang giữ chức tại Hà Nội, người ta không khỏi lo ngại cho vận mạng và tuồng lai của Việt Nam. Phạm Văn Đồng và đồng bọn đều trên 70 tuổi và đã nắm quyền hành hơn 30 năm. Khi chiếm được miền Nam, họ đã có những sáng kiến mới mẻ nào? Họ vẫn dùng những chính sách cũ rích đã thất bại từ bảy lâu tại Bắc Việt: đàn áp thẳng tay những kẻ chống đối, chăp đầu những nguyên vong chính đảng của người dân mòng mỏi sống với tiêu nghi, tóe thiêu. Để giải quyết vấn đề kinh tế, họ lại dùng những cách bô trung tín nhưng đốt nát, đốt gác đường canh nông

Diễn đàn tự do

Trong các yêu tố làm cho Miền Nam Việt Nam sa vào cảnh "ngục tù lao động" hiến thương, phần lớn chúng ta đều đổ lỗi cho Mỹ, cho chế độ chính trị, tham nhũng, độc tài, ngu si của cấp quản Thiếu Ký, cho sự thờ ơ lạnh đạm của các nước Tây Phương cho chính sách Mỹ, cho sự không rõ ràng sét thành công". Lý do là nói áy, CS được một môi trường thuận tiện để phổ biến chủ thuyết Mác Lê và khoác được lén minh chiêu bài: "Tranh đấu giải phóng dân tộc, giải phóng con người". Vả lại, họ không lâm trường như thế sá o được, khi mà trước mặt họ chỉ có 500 ngàn quân Mỹ ngoại lai, với những kinh giời tội tần, với các B52 rầm rộ tàn phá một nước nhỏ bé, và một chính phủ tay sai bù nhìn, không biết nhạc là gì, chỉ biết dựa trên bao lùi nói thì để làm rất khó, nhưng chí vi cái kinh áy mà người trí thức VN cần phải đảm nhận vai trò của mình. Phải tranh đấu trên lập trường ý thức hệ với CS đúng đắn cho CS độc quyền, khác len minh chiêu bài yêu nước và giải phóng dân tộc.

Muốn vậy, các cấp lãnh đạo phải nêu gương sáng, xem dân như ruột thịt của mình, chia sẻ nỗi khổ đau, thiết thân với dân, cố gắng tồn trọng tối đa nhân quyền, nhân vị, tự do tin tưởng, dù trong tình trạng chiến tranh đế i nua. Làm việc gì có lời cho đất nước mài lâm, tránh những việc gì có hại cho dân giải thích rõ ràng tài sao phái chiến đấu, và chiến đấu cho ai, có vay ta mới hòn hán CS về mặt chính nghĩa. Phải cương quyết trưng tri các loài sâu dân mọt nước như những thằn lằn phản ác on côn đồ, hôi lộ, tham nhũng, quan phiệt, để gác đứng niềm tin mẫn liệt trong lòng người dân y ếu

để Sài-Gòn được mỉa mai gọi là cái "điểm vĩ đại nhất" của Viễn-Đông. Thật là nhục nhã cho dân tộc VN, đó là làm sao ho khống ngã theo CS với những lời tuyên truyền hận dân, đánh trúng vào bản năng yêu nước, vâng, truyền thông bát khuất của họ. Tiếc thay, các nhà lãnh đạo VN đã bỗn mắt coi hòn là vào lich sử bằng cách xâng đứng một chính phủ dân chủ thật sự biết lấy dân làm gốc, không lầm sai cho ngoại bang kẻ cùi dối với những người bạn đồng minh của mình. Một chính phủ vững mạnh, từ cảm lây khí, giờ để bảo vệ quê hương, không phản kháng đối với những lời tuyên truyền hận dân, đánh trúng vào bản năng yêu nước, vâng, truyền thông bát khuất của họ.

Tháng CS phải có chính nghĩa, do nhân dân và có những nhà lãnh đạo biết thay đổi, rồi lúc đó chúng ta mới cần đến các khí giới của các nước ban đồng minh, và chỉ có nhân dân VN mới thảng thảng được CS VN, chờ không chờ nhau vào một quán đổi ngoại quốc nào, dù cho quán đổi áy có tôi tám dân đầu vâng cảng nguy hại hòn nưa khi quán đổi áy có thảm ý Thủ Dân Đế Quốc. Người dân VN với truyền thống yêu nước khi nào lai chùi cam tam lâm cho sẵn cho họ thay đổi quốc, dù họ có cần ghen ché đó CS đến mày dì nua.

Đây cũng là một câu trả lời cho một số chính khách Tây Phương, luôn luôn đàt câu hỏi: "Tại sao ta bảo là CS phi dân tộc, độc tài, đảng trị mà họ vẫn chỉ hàn, thang được trong cuộc chiến vâng qua". Nếu họ vẫn cõi nghĩ ngờ thi xin họ đến thăm vò số cao trai tạm cư chưa các người VN ty nan CS tại các quốc gia như Thái Lan, M' Lai, Dài Loan, Nhật Bản, Indonesia vv... để xem các người VN khôn khôn nay cõi lõi những thành phần tư bản, tú săn mài bẩn, phản động, hay chí là những người dân hiền lành chất phác, không sống nói trong ngục tù lao động của CS mà phải bỏ quê hương ra đi để tìm một mảnh đất dung thân.

Hội những người ban ngoài quốc của dân tộc VN, các ban hay đổi quyền tự do được vào ngang cái "triển lãm xã hội, chí nghĩa" ở VN hiên nay để nghe được rõ rẽn siết của nhân dân VN dưới ách CS, và cũng để hiểu rõ cai báu chât giả nhân giả nghĩa của bọn chúng.

Tinh thần kẻ sĩ đối với 'cái chết' của VN

khoe khoang các thành tích bắp bôm của họ nữa.

Đi luận thế giới cũng bị lừa bối, và đã biết bao nhiêu người ở thế giới tay áo, ham chuồng hoà bình, đã xem CS như là anh hùng giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Vả lại, họ không lâm trường như thế sá o được, khi mà trước mặt họ chỉ có 500 ngàn quân Mỹ ngoại lai, với những kinh giời tội tần, với các B52 rầm rộ tàn phá một nước nhỏ bé, và một chính phủ tay sai bù nhìn, không biết nhạc là gì, chỉ biết dựa trên bao lùi nói thì để làm rất khó, nhưng chí vi cái kinh áy mà người trí thức VN cần phải đảm nhận vai trò của mình. Phải tranh đấu trên lập trường ý thức hệ với CS đúng đắn cho CS độc quyền, khác len minh chiêu bài yêu nước và giải phóng dân tộc.

Muốn vậy, các cấp lãnh đạo phải nêu gương sáng, xem dân như ruột thịt của mình, chia sẻ nỗi khổ đau, thiết thân với dân, cố gắng tồn trọng tối đa nhân quyền, nhân vị, tự do tin tưởng, dù trong tình trạng chiến tranh đế i nua. Làm việc gì có lời cho đất nước mài lâm, tránh những việc gì có hại cho dân giải thích rõ ràng tài sao phái chiến đấu, và chiến đấu cho ai, có vay ta mới hòn hán CS về mặt chính nghĩa. Phải cương quyết trưng tri các loài sâu dân mọt nước như những thằn lằn phản ác on côn đồ, hôi lộ, tham nhũng, quan phiệt, để gác đứng niềm tin mẫn liệt trong lòng người dân y ếu

để Sài-Gòn được mỉa mai gọi là cái "điểm vĩ đại nhất" của Viễn-Đông. Thật là nhục nhã cho dân tộc VN, đó là làm sao ho khống ngã theo CS với những lời tuyên truyền hận dân, đánh trúng vào bản năng yêu nước, vâng, truyền thông bát khuất của họ.

Tiếc thay, các nhà lãnh đạo VN đã bỗn mắt coi hòn là vào lich sử bằng cách xâng đứng một chính phủ dân chủ thật sự biết lấy dân làm gốc, không lầm sai cho ngoại bang kẻ cùi dối với những người bạn đồng minh của mình. Một chính phủ vững mạnh, từ cảm lây khí, giờ để bảo vệ quê hương, không phản kháng đối với những lời tuyên truyền hận dân, đánh trúng vào bản năng yêu nước, vâng, truyền thông bát khuất của họ.

Tháng CS phải có chính nghĩa, do nhân dân và có những nhà lãnh đạo biết thay đổi, rồi lúc đó chúng ta mới cần đến các khí giới của các nước ban đồng minh, và chỉ có nhân dân VN mới thảng thảng được CS VN, chờ không chờ nhau vào một quán đổi ngoại quốc nào, dù cho quán đổi áy có tôi tám dân đầu vâng cảng nguy hại hòn nưa khi quán đổi áy có thảm ý Thủ Dân Đế Quốc. Người dân VN với truyền thống yêu nước khi nào lai chùi cam tam lâm cho sẵn cho họ thay đổi quốc, dù họ có cần ghen ché đó CS đến mày dì nua.

Đây cũng là một câu trả lời cho một số chính khách Tây Phương, luôn luôn đàt câu hỏi: "Tại sao ta bảo là CS phi dân tộc, độc tài, đảng trị mà họ vẫn chỉ hàn, thang được trong cuộc chiến vâng qua". Nếu họ vẫn cõi nghĩ ngờ thi xin họ đến thăm vò số cao trai tạm cư chưa các người VN ty nan CS tại các quốc gia như Thái Lan, M' Lai, Dài Loan, Nhật Bản, Indonesia vv... để xem các người VN khôn khôn nay cõi lõi những thành phần tư bản, tú săn mài bẩn, phản động, hay chí là những người dân hiền lành chất phác, không sống nói trong ngục tù lao động của CS mà phải bỏ quê hương ra đi để tìm một mảnh đất dung thân.

Hội những người ban ngoài

Hồi năm

(Tiếp theo kỳ trước)

Nói về Biển Sinh, sau khi đã biết là minh đánh mất ngọc Minh Tâm, bi luồng khí nồng xông lên, khí huyết đảo lộn, nghen thở té xoảng chân ngã. Quản hâu vực Biển Sinh về định. Trong cõi mè sang Biển Sinh không ngọt hé tò - Hồng Hoa hiền muối ! Ngọc Minh Tâm !...

Cứ như vậy giờ này qua giò khác, quản hâu hoang mang lo sợ... ai này lo lắng cho tình trạng của mình chủ.

Trong khi đó nhung người thân cận của Biển Sinh nhau do xét, nghĩ kỹ, a nhau nêu cung nhâm nhẹ tìm cách do xét

thay thế mình chủ một kinh Biển Sinh có mệnh hèn náo. Trong đám đó chỉ có tên Tiêu Lục vĩ được tín nhiệm từ lâu nên thay chán bê phái nhiều, y chầu chức ngoài phòng bệnh chờ lúc để ra tay diệt trừ những người không thuộc bê phái với y.

Một mình trước cửa phòng Biển Sinh, Tiêu Lục thà hồn theo mộng công danh, y liên tưống đến ngày y thay thế Biển Sinh làm bê chủ Hồng hoa Liên Quốc, năm quyền sinh sáu trong tay... y thiếp đi lúu mà không hay. Nửa đêm y chót thức giấc vì tiếng người nói chuyện trong phòng Lê Minh chủ. Y lấy lầm lịa, với đèn áp tai vào cửa phòng lồng tai nghe. Trong

TÂN LIÊU TRAI SƯ ĐI

HỒNG HOA TÌNH SƯ

phông tiếng Biển Sinh vang lên :

- Ôi Hồng muối ta phải làm sao bay giờ ? Ngọc Minh Tâm đã mất, ta sống cũng chả như con vật.

Im lặng lại trở lại, Tiêu Lục cố lắng tai nghe "nguỗi kia" trả lời nhưng y chẳng nghe được tiếng nào. Chợt tiếng nói Biển Sinh lai vang lên trong đám thanh vắng :

- Na ngô! thê liêu có đúng không ? Hàng mấy triều sinh mang dã vĩ ta mà bỏ thay nơi đâu đường xó chô, ta cám thay không yên tâm chút nào cả... mà tại sao đầu óc ta cứ rối bời...

Lại im lặng như có người đang trả lời, hay dung hồn đang au ủi thuyết phục Biển Sinh...

- Thế gian hạnh phúc, đâu chịu thay, ta chí thay sát nghiệp lan tràn, long ngôđi oán hận...

- Hồng muối ôi nhô có nắng soi sáng. Ta chưa thực thi được Hồng hoa thế giới là véc kế khé hoai, ta sẽ trừng trị bon chúng đê chứng tỏ với Hồng muối là ta vẫn yêu mến, trung thành với nàng.

Ten nǎo dōm ngô ngô minh chủ, tám cách chiếm đoạt Hồng muối sẽ bê ta cho ném mũi thi doan Hồng Hoa.

Nghe đến đây Tiêu Lục giật mình, trôi không lanh mà y cảm thấy run lập cập, y không ngó vào cõi mè sang mà Lê Minh chủ lai dọc được ý nghĩa thân kín của ban cán thành.

Đến đây giọng nói của Lê Minh chủ ha thấp xuống, lời nói đầy vẻ lả lói dâm tâ, y không ngăn được to mồ ghé mắt nhìn qua lão khoa, Tiêu Lục chỉ thấy một minh Biển Sinh lẩn qua trở lại nép mặt nhô ngay như côn bê lائ day.

Ta con đâu đời gi đầu ! Tiêu Lục huynh đê nên về châm sóc hoa hồng trong vườn keo có sâu độc phá hoại thi-nghuy lẩn đó.

Lời nói như góó nước lạnh tạt vào mặt Tiêu Lục, không khéo gi một lời kết án tú!

Tiêu Lục hoảng sợ quỳ xuống...

- Tiêu sinh mệt đói trung thành với Minh chủ và Hồng hoa thế giới, chưa làm gì nén tôi, xin người nêu long thướng xót.

- Cõi thật như vầy không ?

- Tiêu sinh đàm dám có long gian dài với Minh chủ.

- Vầy huynh đê mau mau

- Tiêu Lục huynh đê sao khẽ nhả châm sóc hoa hồng mà cõi quanh quẩn nói dài trong giờ khuya khoát như thế này?

Tiêu Lục rùng đông tam thán, y thấy Lê Minh chủ của y không còn giòng như những ngày trước. Tiếng nói lanh lùng ghê rợn, ánh mắt nhô không hồn. Y run rẩy thưa :

- Khai bẩm Minh chủ, hối chiêu Minh chủ chót bê bắt tinh nhân sự nên Tiêu sinh lô sô cho súc khỏe của người mà giờ nay côn bê lائ day.

Ta con đâu đời gi đầu ! Tiêu Lục huynh đê nên về châm sóc hoa hồng trong vườn keo có sâu độc phá hoại thi-nghuy lẩn đó.

Nói rồi Biển sinh ha hả buồng tiếng cuồng ghê rợn...

Tiêu Lục phuc xuông lạy Biển sinh rồi lật đật lùi ra ngoài. Y hoang mang không hiểu vì lý do gì Lê Minh Chủ của y đột ngột có lại sức khỏe và tám thay lại thay đổi là thường. Y chờ rặng sau lán tế ngai vừa rồi, thân kính bì chán đồng, thế xác Minh chủ có dò, nhưng linh hồn đã là một con nghost...

Ngay đêm đó, Tiêu Lục sai bộ ba đi tìm những vú ướn Hóng trả bón bồng để tân bồn. Riéng Lý sinh hay tin bỗn tron đang dâm dạo cây hóng bón bồng của y, lên thuyền vuot dai dường đi xa... Sang hôm sau Tiêu Lục varden trình tự sự với Lê Minh Chủ Biển sinh về mảnh thoa man:

- Tiêu huynh đê có cõi ngang khâ lam, ta sẽ ban thường say. Tuy nhiên Tiêu huynh đê phải cho người đi diết trú Lý sinh và nhô vê nhâ, châm sóc vúi tước cho cán thán keo Hồng hoa bê tốn hai thi ta không dung tính dầu đáy nhé... (*)

Nói rồi, Biển sinh buồng tiếng cuồng ha hả ra vỏ khoai tra...

Một đêm cuồng như nhungđêm khác, Hóng nồng lai đán với Biển sinh trong giấc mộng :

- Chẳng lúu nâu đâ, hogn toan, giác ngô và nâm vung bí quyết của Hồng hoa thế giới. Chẳng nên tiếc túc tháng tiết diết trú bón chong đối. Thiệp thực sự thỏa long khi thấy chàng tiên bô vuốt bức, nói rõi nồng đê dâu tay xoa tóc Biển sinh, vuot ve mòn tròn. Kê tì đồ Biển sinh tiếp tục thông tri Hồng hoa Liên Quốc, chàng đat ra luật lê há khâc hòn khâc trước, vĩ châng cho ràng nhô vây, là phu hợp với uớc nguyện của Hồng hoa. Nồng trong mục tiêu thành lập Hồng hoa thế giới.

Dâu chung Hồng hoa, liên quốc khốp cũc không kè xiết nhung kêu la vào đầu đúoc. Lúc niêu đúoc lê sòng đúoi sú thông tri của Hồng hoa thiêng giải thi đâ quá muôn.

Một số nhô tinh cách bô tròn khòi Khu ta lấp, da sô con lai ngâm đêng nút cay ám thâm chịu đựng...

(Còn tiếp một kỳ)

TRIỀU DƯỜNG CỦ SĨ

(*) Chi ít lâu sau, Tiêu Lục cho người đi dùng cành Hồng đâm xuyên qua tim Lý sinh. Sau cái chết của Lý sinh, nhóm Tú hoa kể nhau tan rã hồn.

NGUYỄN THƯỢNG SÁCH

Ngâm chuyện xưa Nói chuyện này

Tam đoạn luận Tam nguy luận

đoan luận sau :

- Đầu xâ hội chủ nghĩa, mọi ngôđi đều bình quyền và tự do.

- Anh có quyền có tinh ngông của anh.

- Vầy ngôđi CS cũng có quyền không có tinh ngông.

Nghe kẻ cung bùi tai và có lý. Nhưng fit ai đã tuồng đảo hai vế đối cùng để thay sự vự lý của lập luận ru ngô

nay :

- ngôđi CS không có tinh ngông.

Anh dám cả quyết sau đó là - anh có quyền có tinh ngông của anh ?

Sử thật thử trong lý luận của CS moi việc đã sai. Tù nguyên thủy y trong xã hội chủ nghĩa của CS thì không thể nào có bình quyền và tự do đúoc. CS bao giờ cũng biến moi ngôđi nghĩ ngô về lập luận của chúng nêncung hay dùng phuong pháp thường gọi là phuong pháp Coue để lâm quen tai moi ngôđi, cho moi ngôđi thấy lý luận đó không cõi trái tai khó ngô

nữa :

- Thành thiêng niên yêu bác Hồ

- Bác Hồ yêu lao động.

- Vây thành thiêng niên yêu lao động.

Tí yêu lao động đên yêu đêc dùi di vung kinh tế moi, đên yêu đêc nhâ nôđc quản lí tài sản hộ ...v.v...

và v.v...

Nhưng nói đên triết lý tam đoạn luận thi quá thật phải công nhận lý luận của Tàu mồi tham và độc. Tam

đoan luận của tây phuong chí cõt de chứng minh một điều cõi tam đoạn luận của Tàu có thể chứng minh một lúc ba điều độc. Cũng nhí

cây cung có thể bắn một lúc ba mồi tên lâm địch t hủ luông cuống không sao đỗ nổi. Nhungs ai nghe đài Bác Kinh mày lúc sau này thi

thí Việt Cộng trăm tội và

phiếu cho C.S (?)

o miền Nam từ ba năm nay,

- Một con ngô rẽ thì hiem,

- Vây một con ngô rẽ thi đât !

Ay đây, cái phép tam đoạn luận nõi tinh vi và khô lanh

ngôđi nghe bất bô, cho nên bọn CS ngày nay hay dùng nó trên đầu lõi để tuyênl truyền, phiph phô dù luận hay nguy biện cho hành động của chúng. Đối với tuyênl truyền dân chúng trong mõi truoc khi nám đúoc quyền thi bọn CS con cõi chịu khô nguy biện tinh vi, còn khi đã nám quyền rồi, thi lý luận của chúng anh ách khô nguy.

Thật vậy, trước ngày CS chiếm đoạt miền Nam, bao nhiêu nhà tu hành chán chênh bị CS phanh gat với con bài tụ do tí ngõng với tam

nhau, tu hành chán chênh bị CS phanh gat với con bài tụ do tí ngõng với tam

nhau, tu hành chán chênh bị CS phanh gat với con bài tụ do tí ngõng với tam

nhau, tu hành chán chênh bị CS phanh gat với con bài tụ do tí ngõng với tam

nhau, tu hành chán chênh bị CS phanh gat với con bài tụ do tí ngõng với tam

Dân Tộc đi ! Xin nghe lời thề nguyện
Của đứa con đang phiêu bạt tha hương,
Giữ khung trời xa lạ chốn Tây Phương,
Nhưng tâm tưởngh không rời miền đất tổ.

Lời nguyện thề thốt ra trong đau khổ,
Trong tủi hờn, trong thù hận chua ngoài,
Trên vết thương cồn rì rầm máu tươi,
Tù thề xác còn rã rời muôn mảnh.

"Xin nguyện thề, dưới vòm trời già lạnh,
Cùng trăng sao, cùng mây nước cỏ cây,
Trong tương lai, sẽ phải có một ngày,
Ta quay bước trở về trên đất nước.

Đầu ngẩng cao, hiên ngang ta cất bước,
Giữa tiếng ca vang dậy khắp muôn nỗi,
Từ kinh đô qua thôn vắng xa vời,
Tú ngõ hẹp đến phố' phương tây nấp.

- Dù con đường không mennen mông thảng lắp
Dù thời gian lầm mờ đổi vai,
Ta dấn thân, không quản ngại chông gai,
Không chün bước, không mệt lèi than vãn.
- Vì ngày mai, ngày tàn của Công sản,
Sẽ là ngày tươi sang của quê hương,
Ngày từ do vè trên khắp nẻo đường.
Ngày độc lập vẹn toàn trên lãnh thổ.
- Vâ tình thương sẽ thay cho đau khổ,
Khắp non sông dứt hận cảnh diệu tàn,
Để muôn dân vui sống cảnh bình an,
Chốn thù hận, chiến tranh vào quá khứ.

Lời nguyện thề này, ta khắc ghi tượng chử,
Để kết thành một bản tự quyết ca,
Rồi giao to cho lời hát vang xa,
Và vọng mãi tận quê hương yêu dấu."

nguyên thề

Dân tộc đi ! Hãy bền gan chiến đấu,
Bao dùi con yêu nước vẫn còn đây,
Ngon cù vàng vẫn còn phết phôi bay,
Và chính nghĩa, ngày mai, sẽ chiến thắng.

THẬT TRÍ LANG

trang TUỔI XANH

CÓC KIỆN TRỜI

Ngày ấy, thần mưa vắng mặt
lâu ngày. Người ta không hiểu
thần cơn bão những công việc
gi' o' đầu, đèn nỗi luộn trong
ba năm nỗi khôn nhỏ xuống
được một giọt. Cây cỏ lú a
ma cháy khô, đốt da, nứt nẻ.
Thú vật và người chết dà n
chết mòn. Tất cả đều nguy -
khốn đến nỗi.

Lúc đó muôn vật cồn sông
số đều tập trung ở vùng
nuốc cuối cùng để gân cạn.
Ngày cũng nhủi đêm, voi cop,
trâu ngựa, ngâu thỏ, chồn



về ý kiến của cóc dưới hòn
nhứa đưa ra hỏi cáo, gấu và
cope, thi cáo và gấu đều ưng
thuận. Duy chỉ có cop khi
nghe tin mình phải o' dưới
quyền của cóc thí tố ý không
bằng lòng. Cop nói :

"Thứ gí' một con cóc bé
nhỏ lại đứng đâu phải bộ
thi kiện ngọc hoàng thế nào
được. Nê' coi muôn ta đi
theo thi trùc hết hay thi
với ta nhảy qua nhảy lại.
cái vũng này hai lần. Cóc
có nhảy sang trước ta thi ta
mỗi chịu."

Coc động ý. Cop bên nhún
minh nhảy qua bờ bên kia;
Khi sang đến nơi lên tiếng
cocr trả lời : "sang rồi".
Cop lại quay mình lây dà
quát đuôi nhảy về.



Cu Tí phân vân...



CU TÍ CƠN BÉ QUÁ
NÊN CON QUAY HAY LÀ BÚT
CHÌ ĐỀU KHÔNG THÍCH, CHÌ
MONG SAO ĐƯỢC KEO MÚT.
BÉ PHẢI CHỌN MỘT TRONG SỐ
3 SỐI DÀY A, B VÀ C. NHƯNG
DÀY NHỎ RỒI GÙA LÂM BÉ
BẦN KHOẢN MÃI. CÁC EM
CÓ GIÚP BÉ ĐƯỢC KHÔNG?



"Tôi đi không bằng cóc.
Coc là kẻ cợ mưu tri' hơn tôi
nhិu lâm."

Hội nghị đồng ý cứ coc đi.
Coc quả quyết nhận lời nhường
để nghị phải có cáo, gấu và
cope cũng đi với mình m' i
hồng đầu tranh đưọc thắng.

LÁ THƯ NHÂN BẢN

(tiếp theo tr.4)

do vâ' thoái mái. Hãy mong
muốn tản bộ trên đường phố
Sài Gòn dưới giải phóng. Hãy
đám lập nhưng dù án cho một
nên kính tế trữ phủ. Hãy dám
tưởng tượng chúng ta sẽ có
thể làm gì sau cuộc cách
mạng của nhân bản. Để muôn
sẽ giúp chúng ta không bao
giờ quên là người Việt Nam.

Nếu tất cả chúng ta đều

đến muôn, thi một ngày n'ao

đó ước muôn sẽ trở thành sự

thật. Nhưng lúc đó, liệu ch

ta có sẵn sàng để nhận lấy

trách nhiệm của lịch sử hay

không ? Không, nếu ngày từ

bấy giờ chúng ta không cố

gắng don minh cho cuộc cách

mạng sắp tới. Dọn minh trong

cuộc sống cá nhân: sửa soạn

tinh thần, tài chính, thi giờ

cho lúc cần đến, chúng ta

cứng haj' dọn minh trong cuộc

sống tập thể: con cái chúng ta,

luôn luôn phải đắc nhất nhớ rằng

tất cả chúng ta chỉ là một

phân nhô' của một khối lớn;

tam thời tách ra khỏi cái rẽ

nhưng để một ngày nào đó sẽ

trở' về đoàn tụ.

Nếu không có ý tưởng hối

hưởng đó thì khi cổ' đến tay,

chúng ta sẽ không đủ s' ăn

sang để phát, dù có muôn đến

đầu chẳng nỗi.

Bà Quỳnh (Rockville) :

"Tôi đọc mục giá' ch' ánh
trong báo NB số 18, dạy món
Heo Quay Bé Giòn. Xin bà cho
biết để lò bao nhiêu độ khi
nướng thịt. Trong đó ch' d'ān
văn bót lò, và bót lò bao
nhiều ? Nấu ăn theo sách vở
cũng rất dễ và cũng thật khó
vì sai một ly là hỏng hết.
Xin cảm ơn bà trước."

"Lúc nướng thịt thì đ' lò
số 8. Sau đó ván xuống số 7.
trong trường hợp dùng 1 ô
diện hay lò "gá" mà số nhỏ
nhất là 1 và số lớn nhất là
10).

Bà Trương Việt Thanh (Paris)

"Được hân hạnh đọc thường
xuyên Nhân Bản Nhâ' Ban,
và mong bà có th' cho chúng
tôi biết qua vè :
BỘT KHAI đ' ch' vào bánh và
tinh cách khoa học là gì?
Làm thế nào ? Mua ơ' Pharma-
cie và gọi tiếng Pháp là gì?"

"BỘT KHAI (Carbonate
d'Ammonia) thay thế Levur
re Boulangerie. I ký bột thi
trên 1 đốt ngón tay b' t
khai, và ú 1 đóm, không dày.

BÀ TUYẾT ANH

mộng

không lý nào ta lại thua
người." Nói rồi cop múa cho
cóc thấy lông của hùdui nai
... Nhưng cóc không nói gì
cũng múa ra một bài bênh tang
trong đó có một nhúm lông
cop mà cóc cần ở dưới c' q' p
trong cuộc thi nhảy vừa rồi.



Cop giật minh không ngờ
cái lại cố bắn linh c' a o
cutherford như thế. Bây giờ cop
đánh theo cocr, không c' ôn
thắc mắc gì nữa.

(còn một kỹ nữa)

Khi xưa tôi còn bé
Ngô nghịch lâm thiên c' d
Chơi đùa rồi lại khóc
Đêm về giặc mông m'

Lạc vào hòn đá d'ao
Chết thây hoa bao

Gió' tím mây với gió
Bằng khung tĩnh thi thi

Ngân nga hồn nghệ sĩ
Ca khúc nhạc lulu ly

Tâm v' vùng m' uốc

Trắng vén tóc dây thi
Ch' hồn nhiên bay đ'

Đ' buôn côn' lại

Vây kin' llop' mông sầu

Mắc đỗi lăng b' d'au

Bóng d'ng' cuối nút n'

Tỉnh giấc mông xa mau

NGA-NAM



HAI TRANH

VẼ CANH-DÂY

THOÁNG TRÔNG

TƯỞNG GIỐNG

NHAU . THỰC

SỰ NÊU XEM

KÝ SỰ THẤY

c' 7 ĐIỂM

KHÁC NHAU.

CÁC EM HÃY

THỦ TÌM XEM.



Giải đáp: túi áo, phao, tai cá, hoa trên áo, keo mít, que dến.

Thư tín

Ô.N.A.L. (Paris 9e) :

"Tôi có đọc một đoạn trong mục Thư Tín của báo. Có một vài đọc giả hỏi về trường hợp đổi tiền ở VN không đúng như NB đồng tại. Như trường hợp một ông có giá đình ở Mỹ Tho chỉ đổi được 500 cho hai vở chép và bốn đứa con. Và 1 ngồi có giá đình ở Sài-Gòn chỉ đổi được 2000 cho 2 vở chép và 4 đứa con (thay vì 4000). Nhưng trường hợp đó thường xảy ra luôn trong vụ đổi tiền thứ hai ở VN. Số đó có những sai phạm, không phải đường lối của CS nói mà không làm đúng như thế, nhung do các cán bộ đổi tiền ăn n hối lô, đổi tráo gian.

Tôi có 1 người em v.v. ở biển sau ngày đổi tiền 13/5 và hiện đã tới Pháp. Lý do nó vượt đêe dàng tại SG mà không bị công an iểm soát là vì các cán bộ biên phòng đã nói rõ nhiều quá hôm đó nhau nhẹt sự sủa và buông lời sù kiểm soát. Cuộc đổi tiền đáng lý chí kêu dài trong một ngày. Nhưng sau ngày đổi vẫn có những trường hợp đổi giá chở đèn lên kút. Những nhà giàu có nhiều tiền hòn méc quy định, họ không đổi ngay hàng hòn nước (ví nếu đổi tiền ngân hàng nhiều qua 2000d, người chủ tiền sẽ bị hỏi : "Tai sao anh cò nhiều tiền nhì thế? Bằng phuong thức sản xuất hia y kinh doanh nào mà anh cò tiền?") Họ đanh phài đem đổi giá chở đèn chay cán bộ. Mới đầu, cán bộ đổi theo mức 7/3. Tức là người chủ đ.đi đổi 10%, thì cán bộ lấy % và người chủ được %. Ngày hôm sau, phân số ấy tăng lên 8/7, và ngày thứ ba sau ngày đổi, tiền là 9/1. Càng vè những ngày sau, nhisp độ đổi tiền chở đèn càng nâu nhât. Các thương giá Chợ Lớn, mới đổi giá "noir" tăng 10

ngân đến hàng trăm ngàn tiền mới. Cán bộ đổi tiền được dịp no nê. Chiết ủy Ban Nhân Dân TP.HCM và Ủy Ban Thủ Đô TP.HCM và các tỉnh quâ sô hàn vi nan đổi "noir" nên ra thông báo thật nghiêm khắc "ngân cam moi truong hóp đổi tiền bắt hợp pháp". Nhưng cũng không sao kiểm soát được tất cả.

Như thế, có hai trường hợp mất tiền ở trên là do cán bộ đổi tiền xen bột sô tiền của những giá đình đó để gom góp đổi cho các nhà giàu hay các thiong già Chợ Lớn. Những giá đình bị xén bột tiền đa số là những gia đình nghè không biết tính toán, hay những gia đình thành phần "nguy"...

Sự kiện trên chúng tôi, ở chè đê CS, các cán bộ côn an hối lô tham nhung gấp trăm ngàn lần đổi chè đê Ng.V. Thiệu. Cung vùi số lưỡng cán bộ quá ít o (40d/1thg), và vùi đổi số lượng cán bộ quá ít o (40d/1thg), và vùi đổi số lường cán bộ CS phái làm như thế.

B.Đ.Thích Bảo Lạc (Nhật Bản) :

"Về vách trần âm mưu đán áp tôn giáo và vùi phạm nhân quyền tại VN của chính quyền CỘNG SẢN trước đùi lứa quốc tế, nhân ký đại hội Phat giáo thế giới lần thứ 12, nhóm họp tại Tokyo từ ngày 1 đến ngày 6/10/78, Chí Bô Phật giáo VN tại Nhật, qua các phiên họp vào ngày 16/10/78 và 10/9/78 đã đưa đến quyết định như sau :

1- Các Chí Bô PG tại PHÁP ĐỨC, NHẬT... đồng giải mòn t kháng thi cho đại hội y êu cầu can thiệp với chính quyền CSVN về việc dân áp ton giáo phải chặn dứt, và trả tự do tôn giáo cho các nhà lãnh đạo các tôn giáo đang bị giam giữ trái phép.

2- Tò ch炎热 một cuộc tuyệt thực suốt trong thời gian đại hội để phản đối phái đoàn Phat Giáo YẾU NƯỚC CS, đại diện cho PGVN và chính

sách dân áp tự do tín ngưỡng tại VN.

3- Liên lạc với các hòi i đoàn, tổ chức PGVN khao nói trên thế giới, gửi điện văn chich mòng đại hội, và phản đối tính cách đại diện của phái đoàn PG CS VN.

4- Chửng trọng thức hiện trong những ngày đại hội :

Sáng ngày 1/10, một cuộc biếu tinh chào mừng đại hội tại chùa BỔN NGUYỄN từ 8g sáng đến 11g trưa.

Buổi chiều, cuộc tuyệt thực bắt đầu từ 12g tại TÀNG THIỀU TÙ.

Thíc hiện một tập tài liệu về dân áp tôn giáo, và vùi phạm nhân quyền tại VN bằng tiếng ANH và tiếng NHAT, để gởi cho các phái đoàn.

Chi Bô thiết tha mong mỏi được sự tiếp tay triều tiếp cung cấp tài liệu tranh đấu cho PG của các hòi đoàn..."

NHÂN TIN

. Nguyễn Tiến Dũng, trước ở 24 Trưởng Định Huế, son Trung Tá Nguyễn V.Thông, anh cộ Nguyễn Thị Ngọc Anh, muôn biêt tin thân nhân :

1- Ông Nguyễn Công Phú, sinh 1950, con Ông Nguyễn Công Hoán tốt nghiệp khoa 1/73 kỹ sư tạo tác tại Đại Học Khoa Hoc Hué.

2- Ông Nguyễn Văn Hai, Khoa Trưởng Khoa Học Hué, đì Pháp khoảng đầu năm 1975, cung gia dinh.

3- Ông Phan Tân Yên, sinh viên Khoa Hué, con Ông Phan Văn Khai chủ rạp ciné Hùng Đạo Hué, có người em gái tên là Lê Thị Nhị, năm 1975.

Thư vùi địa chỉ :
35 JUAN JSHEN SHIYEN-SHIANG PENG HU HSIEI ROC 881 TAIWAN

. Ông Lê Huy Chiếc, trước ở Đà Nẵng-Bác Ông Nguyễn Đại Bằng cũn dân biển, trước ở Ngõ Tùng Chùa SG (gần Đài Học Minh Đức) cho gia đình Bác Ông Lê Định Thiêng ở Đà Nẵng biết tin gấp. Địa chỉ : Mrs.KIM ANH-35 JUAN JSHEN SHIYEN - SHIANG PENG HU HSIEI ROC. 881 - TAIWAN.

RAO VẶT

Cần bán TIỆM ĂN VIỆT NAM từ 50 đến 70 chỗ. Bếp trang bị đầy đủ, rộng 30m2 + App 3 pieces, cuisine, s.d.e.bain WC, tết. Tiệm có sẵn khách ngay centre ville. Xin liên lạc : Madame NGUYỄN, 3 rue du Bois - 42000 Saint Etienne. Tél. (77) 259789 hay 252190.

BẠCH NGỌC

Nhà sản xuất thức ăn Hoa-Việt
BẠCH NGỌC

xin mời quý khách nếm thử :
* G10 BẠCH NGỌC gói lá chuối tươi, 30 F/1kg - giá đặc biệt.

* LAP XUỐNG BẠCH NGỌC mai quế lô vừa rẻ vừa ngọt.

CÓ BAN KHẨU CÁC NỘI. MUA
BUÔN : TÉL 937.79.40.

HÌNH ẢNH QUÊ HƯƠNG

Có những hình ảnh chàng ta nhìn mãi không thấy chán. Vì những hình ảnh đó chúng ta không coi bằng mắt mà chúng ta đón bằng lòng. Đó là những hình ảnh về quê hương Việt Nam.

Tôi đã ngồi lặng hằng giờ trước tam trang hình ảnh V.N đang trên tap chí Time sô'ra đầu tháng chín. Trong 22 bức ảnh, tôi hãi bắc hòn đồi ca hát trên trời xanh hay những mua hoa bùi, tôi đà không tìm thấy một nụ cười nào. Đâu mọi người như cũ thập xuông, ánh mắt thê lương và mòn mòn nại.

Mặc dù nhả cảm quyền đà tò diễn hóa trang, cho hô khẩu hiệu tôi, cho kẻ biểu ngữ đẹp, sự thực vẫn nằm chính lĩnh trước ống kính phóng viên: nghèo nàn và đau khổ. Tôi cũng chính vì nhâc cảm quyền đà công đồng phản pháo son trng khi sự thực vẫn xẩn ngoet nên nhiều bức ảnh đã trở thành những tranh hả, hicolor bát ngát.

Nhà ảnh một nỗi cảnh sát viên diễn bô đồng phục mồi toanh, lòn đỗ, gồng thẳng, đứng dỗi một chiếc dù xanh, long trọng dỗi khien lùi thông trên một đường phố lè eo ted vùi cái xe đạp cũ.

Hay là hình một anh bô đội xanh một thùng xăng bãng nhua, nhusc méc xăng hiện lên mặt vòi thuỷ thay có chung 2,3 lit, dâng ánh hôi hổ như là muỗi chạy với tün mồi bón chđen, dâng sau anh là cùi một bítch chửng không lõi cõi vè hai người lính dười bong cõi đà sao vpong với k h ùn hòn vùi đai " Tuổi trẻ Thủ Đô sẵn sàng lên đường chiến đấu xay dung và bảo vệ Tổ Quoc."

Chua chát nhất phai là tìn hinh hai me con bà hàng kem, me già con coc, bà me cầm mót chiếc quạt nan lờ đắng duỗi ruồi, thằng nhỏ tòi chân đét bòi trong một cái quan quá dài phai xôn lên nhiều lõi, cạnh một cái xe kem opep có lõi xe con giàn hòn cù tuối me với tuối con còng lai, bánh xe đeo băng gốc có boc cao su cắt ở lõi xe ra, nhưng cao su đà ráo rái tái tòn không cõi dính vào bánh gốc nút. Đang sau hai me con, lèi một khui hiêu không lõi khác : " Phát huy quyền dân lâm chūi tập thể".

Gần đó là ảnh Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đang ngồi bìn h luận thời sô vùi một bùi bùi nón nã, sùi tốc chảy trên vai ông a, khiênh cho người đứng đôn nhất cung phai đặt chòi hôi tai sao anh đà lôi không mang khau hiêu " Phát huy quyền Nhà nước quản lý".

Lé tắt nhiên là không thể thiêu đàc hinh ảnh nhúng thuong binh đec biên giới Việt-Nhien, hay hinh ảnh nhung người Việt gốc Hoa xep nói cõi thành nhung hàng dài cùi viết ai Nam Quan. Cùi le Việt Cộng tuồng rằng họ chỉ có 2 mat binh giòi đà phai chòi đà trong khí ở miền Nam, trng lõi moit ngời dân trung trung đêp diệp bao nhiêu binh giòi khác mà Việt Cộng muôn huy động súng đạn, công an náo khong xâm nhập nổi.

Nói dên chuyen biến giòi thi tôi lại không thể náo khõi liên dâng tòi buồi phát hinh " Thay thuođ khong bién giòi" cùi đai truyền hình Pháp vùa qua. Đó là một phong sùi vè 3 bắc sô đà tinh nguyên phục vụ trong các trại tị nạn Việt Miền Lào tại Thái Lan, dem tuồi trè và lồng vi tha của họ đê bù đắp các thiếu thốn vùi phuong tiye.

Goi lè 3 trai khác nhau nhưng cung cùi là một cùn hóng, cung là một tam trang.

Người ta đà nghe nhien không hiêu bù giài trên 80 tuồi kia, hay em nhò mè đai hai matsu, lòn sao cung vùt đúc nhưng chẳng diloong gian nan mà tòi đây? Lòng qua cảm của những người ra đì cho ta thấy họ them khát tú do nhì thê nào!

Người Miền, người Lào thi băng qua rưng nút, ban ngày phai trôn náp, ban đêm mồi lân đê, nhiều người đà vùt đến 500 cây số trong 20 đêm như vậy. Có người đàm phai miin mìn nõi tung cut mót chán, với mót chán cùi lai vùn tiếp lõi lết đàc tòi bén an toàn.

Người Việt thi trôn băng thuyền. Cùi hai cha con chua bao giờ đí biênh, nhung doc sach de'biêt cách đóng thuyền lây men cùi lâm buon, rõi cảng buon ra khói, lật thuyền y nhúi trong sach day, khi não chán nǎn qua thi doc chuyen anh tui Papillon, nõi tiêng vè tài vùt ngực, đe' lây lai tinh thần.

Mỗi tháng hai, ba trâm nglđi Việt tới băng lối đà. Người náo cung đà gập cuôp biênh, chúng lõi hết chí đê lai cùi bô quan áo mác trên nglđi. Tôi traai pha thuyền ra lây gõ lòn sùn hõa, sông trong nhung dien kiêng sùk khò khán ma họ cùi đau đnh vùi tinh thâm. Thanh ra diêu trì bệnh chí, la chuyen nhõ, hién dien mới cùi hòn, dien chinh lùi giúp cho người ty nan som lây lai thang bang vùi thê chât cung nhí vùi tinh thâm.

Trong khi đó, Công Sản vùn cùi duỗi theo đê dà. Chúng cho cùn bô lel lôi vùo trong trai rùi tai "bay giòi bón anh cùi chay đàc sang Thái Lan, sau dây chúng tòi sang Thái Lan, bón anh chay đà đùi?". Không trách người diêu kieñ chửng trình buổi phat hinh đà phải kết luận : "Đông Dương khong co xa. Hung baô đà tòi cùi ngòi chúng ta. Nêu ai cùi cho chúng ta huy động không liên quan họ thi tòi không đà tòi".

Điêng tòi thi muôn hoi thêm các nhâ lanh đạo Công Sản Việt Nam : "Do đâu mà mới chí có 3 năm, nhung hinh ảnh vùi Việt Nam trước dù lùn quốc tế đà sa sút đênh nhí vùy?"

Chắc họ sẽ trả lđi : "Nhờ ơn bác ! Nhờ ơn Đảng !".

CHU THANH LAN

GALERIES RAYMOND DUNCAN

31, rue de Seine, 75006 PARIS . 326.99.35

VINH AN

Peintures - Euvres récentes

DU 7 AU 20 OCTOBRE 1978
VERNISSAGE SAMEDI 7 OCTOBRE
DE 16 HEURES A 19 HEURES

GIÁ BIỂU QUẢNG CÁO

GIÁ MỘI KỶ	1 KỶ	2 KỶ	3 KỶ TRỞ LÊN
RAO VẶT nồi giồng (trên 1 cột 5cm) tối đà 10 giồng	5,00 FF	4,50 FF	4,00 FF
QUẢNG CÁO 1 ô 5 cm x 5 cm (trên 1 cột)	100,00 FF	90,00 FF	80,00 FF
QUẢNG CÁO 1 ô 5 cm x 10 cm (trên 2 cột)	150,00 FF	135,00 FF	120,00 FF

PHIẾU MUA BÁO DÀI HẠN

Tôi tên là :
Địa chỉ :

Gửi tiền mua 11 số NHÂN BẢN giá :
(giá báo xin xem Trang 1)
Và Đặc San Xuân Ký Mùi, giá :
Và ống hõi thâm :
Tổng cộng :
* Quý Vị đc giả ở ngoại quốc xin gửi MONEY ORDER hoặc MANDAT POSTAL bằng tiền Franc Pháp qua trung gian nhà bưu điện. (Xin hỏi thê lê ở nhà bưu điện địa phuông)
* Chèque, Money Order và Mandat Postal xin đê tên : ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS VIETNAMEENS DE PARIS CCP No 20 332 - 01 G Paris.
* và gửi vùi địa chỉ : AGEVP, 5 Rue Albert Camus - 92340 Bourg Le Reine - FRANCE.
CHỦ THÍCH : 11 số báo mua dài hạn đc kđ tòi số đầu tiên quü vùi đat mua; Quý vùi nâu đc tòng nhän đat đc NHÂN BẢN, xin vùi lông gửi kèm theo băng tên địa chỉ cũ.

phuòng ca

DÂN CA QUỐC NHẠC PHƯỢNG CA

35 AV. 8 Mai. 95200 Sarcelles

PHƯỢNG OANH (giáo sù Q.G.Â.N. Saigon 64-75) phu trách :

- Các lớp ĐÀN TRANH và SÁO tai Paris, Bruxelles, Sarcelles, Điện thoại: 566.72.86 chiêu thứ 3,5,7. 990.93.56 sáng.

- Cassettes Dân Ca,Dân Tranh (hiện chrome)

- Bài,bản,sách nhạc Phuông Ca (ky âm Tây Phuông và cõi tmy).

Muôn biết thêm chi tiết, xin gửi 1,20 FF tiền tem. Cùn mua đà tranh cũ vùi nòi.