

	France	Europe	Monde
1 numéro	3 FF	5 FF	6,50 FF
11 numéros	40 FF	50 FF	65 FF



NHẬN BẢN

NGUYỆT SAN - NĂM THỨ NHÌ - NGÀY 1-8-1978 - SỐ 17

lãnh NHẬN BẢN

MỘT VĂN HÓA MỚI

Thế giới chúng ta sống đang biến chuyển một cách sâu xa. Không phải biến chuyển bề ngoài như những cuộc đảo chánh hay bầu cử, những chiến tranh hay hoà giải, những liên kết hay đổ vỡ mà chúng ta được chứng kiến hằng ngày. Trên tỷ đô của lịch sử, những biến cố này chỉ là những mùa may của hạt bụi tung tăng trong cơn gió thoáng, mà không biết rằng mình chỉ là phần tử của một trào lưu rộng lớn. Trào lưu đó, tức là sự đổi thay trong cách sống và suy nghĩ của con người, một sự đổi thay của nền văn hóa nhân loại.

Cứ nhìn vào các xã hội Tây Phương từ bản thì ta sẽ tìm thấy ngay những dấu hiệu của sự biến thiên này. Những phong trào "hippie" của thập niên 60, những tư tưởng cực tả đòi hỏi bãi bỏ mọi hình thức nhà nước, sự tăng trưởng ghê gớm của nạn hút sách ma túy trong giới trẻ, tuy đều là những hành động không đưa đến đâu những chúng đều diễn ra một sự chối bỏ xã hội tư bản hiện tại mà căn bản là đồng tiền, một sự tôn kiêu, một niềm khát khao ở những giá trị mới.

Song song, người ta nhận thấy càng ngày càng nhiều người chú tâm tới, học hỏi các triết lý Đông Phương, hầu rút tía ra các tính túy tinh thần mà họ cảm thấy thiếu thốn trong một xã hội của vật chất. Gần đây nhất, người ta thấy nổi lên những phong trào bảo vệ thiên nhiên, âu đó cũng là một cách khác để trở về với con người thật, với cội nguồn của chính mình.

Tại các nước cộng sản, đời sống người dân được quy định theo chủ thuyết duy vật. Tuy rằng tin tức bí bưng bí, tư tưởng bị kềm chế, những chót ta cũng thấy không thiếu các dấu hiệu chúng ta còn người trong xã hội không thể chia an phận với miếng ăn, manh áo (dù rằng tại nhiều xã CS người dân vẫn chưa đi ăn đủ bữa). Đáng chú ý hơn hết là những phong trào đòi tự do, đòi nhân quyền đang nổi lên khắp nơi, mà chính quyền Nga không có cách nào khác hơn là đàn áp thẳng cánh, vì những phong trào đó làm khơi dậy lại trong lòng người dân những nhu cầu tối cần, nằm trong dây sấu của tâm hồn và quên đi từ thuở nào rồi.

Thành thử, cả cộng sản lẫn tư bản đều không đáp ứng được nguyện vọng dân chúng vì cũng một lý do giống nhau: cả hai đều đặt nền tảng tổ chức xã hội của mình trên vật chất. Một Soljenitsyne, đã từng trốn chạy CS để rồi

(Xem tiếp Tr.3)

BIÊN GIỚI HOA VIỆT LẠI RẮC RỜI

Trong lúc các buổi đàm thoại giữa Bắc Kinh và Hà Nội về vấn đề hồi hương của các Hoa kiều vẫn hoàn toàn bế tắc, đối bên vẫn tiếp tục thi đua chúng cớ, tuyên truyền để chỉ trích nhau nặng nề.

BẮC KINH "CSVN BẮN VÀO NGƯỜI TÀU."

Bắc Kinh cho biết rằng bốn phóng viên của báo chí ngoại quốc đã được mời thăm viếng vùng biên giới Hoa Việt và sau đó họ đã xác nhận việc

Nga Số có đặt những dàn hỏa tiễn xa tầm ở vùng này chĩa về phía Trung Quốc. Cũng theo lời của một cán bộ CSVN trốn qua Trung Cộng thì còn có một căn cứ hỏa tiễn nữa tại tỉnh Cam Ranh. Ngoài ra, trong một buổi nói chuyện với báo chí ngoại quốc ở Kun-ming, một viên chức tàu tiết lộ rằng hôm 27-6, lính giữ biên Việt Nam có chĩa súng bắn về phía một số nông dân Tàu đường như đi lạc qua lằn ranh giới. May là vụ động chạm này không làm ai bị thương. Tuy nhiên nó cũng

cho thấy không khí căng thẳng hiện có ở biên giới Hoa Việt và một cuộc xung đột lớn lao lúc nào cũng có thể xảy ra, nhất là sau khi các nguồn tin cho biết T. C. có đồn về đây 15 sư đoàn và Hà Nội, để đối phó, cũng đã gửi lên phía Bắc 5 sư đoàn.

CHẤM DỨT VIỆN TRÒ

Nhưng đổ vỡ hoàn toàn đã đến hôm 3-7 khi bản tin của Tân Hoa Xã cho biết Bắc Kinh quyết định cắt đứt tất cả hình thức viện trợ kinh tế và kỹ thuật cho Hà Nội và đồng thời gọi về hết các chuyên viên hiện còn có mặt ở Việt Nam.

Cũng nhắc lại rằng từ 9-6 Bắc Kinh đã ngưng giao cho chính quyền Hà Nội các cơ sở trang bị đầy đủ, đã hứa từ trước. Tuy vậy Bắc Kinh cũng còn tiếp tục một hình thức giúp đỡ kỹ thuật nào, đó là điển hình là trạm chứa xăng do chuyên viên Trung Cộng giúp thực hiện, được khánh thành hôm 28-6.

Các nguồn tin ngoại quốc cho biết trong năm 1976, viện trợ Trung Cộng lên đến 330 triệu đô-la và đang hàng năm trị giá trị hàng triệu đô-la.

Quyết định của Bắc Kinh tiếp đến bốn ngày sau khi Hà Nội gia nhập tổ chức Comecon. Hơn bao giờ hết, mâu thuẫn Hoa-Việt phản ánh rõ rệt tranh chấp Nga-Hoa ở Đông Nam Á.

HÀ NỘI "TRUNG CỘNG CHIÊM CAO LẠNG"

Giờ đây, đôi bên không còn một chút nào để đặt để mặt

(Xem tiếp Tr.2)

THẢO LUẬN VIỆT-HOA BẾ TẮC

Từ đầu tháng 6-78, người ta không thấy ông Đại sứ Trung Cộng tại Hà Nội có một tai Việt Nam. Ông ta đã trở về Bắc Kinh và năm tại đó, viên cơ "sức khỏe".

Những cuộc thảo luận giữa Bắc Kinh và Hà Nội về việc hồi hương các Hoa kiều tại Việt Nam tiếp tục diễn ra tại chỗ. Hai chiếc tàu của Trung Cộng được gửi đến Việt Nam vận dậu ở ngoài hải phận Việt Nam, chờ cho một thỏa ước được ký kết giữa hai bên. Phái đoàn ngoại giao của Trung Cộng đang có mặt tại Sài Gòn, nhưng không được phép di chuyển và gặp gỡ các kiều bào Trung Hoa.

Cuộc thảo luận Hoa-Việt vẫn bế tắc vì quan điểm của hai bên khác nhau trên vấn đề ai là người sẽ được đi tẩu và cách xử lý những người đó. Hà Nội cho rằng đây là cuộc "hồi hương của các người Việt gốc Hoa", còn Trung Cộng thì nhất định rằng "những kiều dân Trung Hoa phải rời bỏ Việt Nam vì bị đàn áp và bị trục xuất".

Ngày 3-6-78 đại Hà Nội tố cáo Trung Cộng thao diễn quan sự tại vùng biên giới, hầu gây hoang mang trong giới Hoa kiều tại Việt Nam, khiến họ muốn trở về nước. Người tin nạn tại Thái Lan cho biết Hà Nội đã ngưng nhận đơn xin thông hành đi Trung Cộng. Lý do là tại vì dân đã đàn áp hàng ngàn người có tất cả 30.000 đơn xin, riêng tại Sài Gòn!

Báo Pháp Le Point đăng tin nhà cầm quyền Hà Nội đã đề công xây cất 1 căn cứ không quân và đại tại Điện Biên Phủ với một trường không lộ. Báo này đưa ra lý do "vì Điện Biên Phủ nằm ở một vùng chiến lược rất quan trọng". Thật vậy, ở phía Bắc có 150.000 quân Trung Cộng và ở phía Tây, tại vùng Tây Bắc nước Lào, có khoảng 5000 lính thộ

Trung Cộng. Ngày 4-7-78, trên đường đi Tokyo, Phan Hiến, thủ trưởng ngoại giao của Hà Nội đã tuyên bố tại Vọng Các rằng: "Quyết định của Trung Hoa bãi bỏ mọi viện trợ cho VN sẽ chỉ có ít ảnh hưởng trên sự phát triển của Việt Nam". Trong khi đó thì theo Bắc Kinh, tổng cộng viện trợ kinh tế của Trung Cộng cho Hà Nội từ năm 1960 đến giờ lên đến 10 tỷ Mỹ Kim.

Tin tức tình báo Mỹ cho biết Trung Cộng đang dồn nỗ lực quân sự về phía biển Nam Hải. Người ta nhận thấy cách đây ít lâu, hải quân và không quân Trung Cộng đã tăng gia số lượng các cuộc tuần phòng duyên hải. Một số chiến thuyền đang đóng tại Quảng Tây đã di chuyển xuống đảo Hải Nam và tuần phòng ngay trong vịnh Hạ Long, dường như là để tìm tẩu bè của Hoa kiều tỵ nạn.

Bình luận

Từ trước đến giờ, giao hảo giữa Trung Cộng và Việt Cộng trên mặt chính thức vẫn được hai bên cố gắng gìn giữ như một cuộc giao hảo giông nẫu, lành anh em giữa hai nước láng giềng cùng theo một chủ thuyết CS. Nhưng sau một nà tốt đẹp này, người ta đã nhiều lần thấy gay go tranh chấp: Trung Cộng đã từng gây khó dễ ngăn chặn việc vận tải súng đạn của Nga sang Bắc Việt qua ngã Vạn Nam trong chiến tranh.

NGÀY CĂNG CĂNG THẮNG

Trước khi quân đội Bắc Việt xâm chiếm miền Nam, các nhà cầm quyền Bắc Kinh đều lên tiếng một cách kín đáo, mong một sự trung lập hoàn toàn

QUAN HỆ BẮC KINH-HÀ NỘI

TỪ MẶT NẠ ÁI HỮU ĐẾN CHIẾN TRANH

diện bán đảo Đông Dương. Sau khi xâm chiếm gọn miền Nam, trước sự thắng thế của phe hai bên cố gắng gìn giữ như một cuộc giao hảo giông nẫu, lành anh em giữa hai nước láng giềng cùng theo một chủ thuyết CS. Nhưng sau một nà tốt đẹp này, người ta đã nhiều lần thấy gay go tranh chấp: Trung Cộng đã từng gây khó dễ ngăn chặn việc vận tải súng đạn của Nga sang Bắc Việt qua ngã Vạn Nam trong chiến tranh.

Khoa trong việc phong tỏa quân sự, kinh tế và ý thức hệ chính quyền Trung Cộng.

Sự căng thẳng giữa 2 chính quyền CS được đánh dấu bằng một sự leo thang từ năm 1975 cho đến nay.

1975: Sau khi Mỹ rút lui hoàn toàn khỏi Đông Dương, Ngoại Trưởng Trung Cộng Hoàng Hoa Tuyền bởi với Kissinger 1 à Trung Cộng mong muốn Mỹ hiến diện và đóng góp vào sự quân bình tại Đông Nam Á.

1976: Trung Cộng chấm dứt hoàn toàn viện trợ cho CSVN.

1977: Hà Nội ký kết thỏa ước liên minh với Lào hầu cân bằng lại ảnh hưởng TC.

Trung Cộng lại xác nhận chủ quyền trên các đảo Hoàng Sa (Xem tiếp Tr.2)

HÀ NỘI VẤN KHỎI ASEAN

Phan Hiến, thủ trưởng ngoại giao của Hà Nội, sau khi đặt chân đến Singapore hôm 11/7, công bố ý định của Hà Nội, muốn cùng các nước thuộ c Hiệp Hội Đông Nam Á (ASEAN) nghiên cứu để ấn thành lập một "miền thứ binh, độc lập và trung lập" trong vùng.

Điều trên không có gì mới mẽ nếu ta nhớ lại rằng vào khoảng giữa tháng 6, lúc các ngoại trưởng của năm nước thuộc khối ASEAN gặp nhau trong buổi họp thường niên tại Pattaya (Thái Lan), họ cố đã cùng nhau thảo luận về đề nghị này của Hà Nội.

Điều đáng chú ý là sự khác biệt quan niệm về vùng thái bình của Hà Nội và vùng thái bình của khối ASEAN.

Phái nhắc lại rằng trong bản tuyên cáo ở Kuala Lumpur năm 1971 khối ASEAN có đề cập đến ý niệm của một vùng thái bình, tự do và trung lập ở Đông Nam Á. Đó là do công lao của ông Tun Abdul Razak nguyên thủ tướng Mã Lai hồi đó. Và cho đến ngày hôm nay, khối ASEAN vẫn chăm chỉ đi theo đường hướng trên.

Sự khác biệt nằm trong 2 chủ đề: lập một đất và tự do đẳng khác. Các nước thuộc ASEAN muốn được biết rõ thêm ý định của Hà Nội, khi Hà Nội dùng danh từ độc lập, vì họ tin thấy là những quốc gia độc lập với một chân đứng vững chắc trong tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đường như thế ở Hà Nội, một quốc gia độc lập phải không chấp những can thiệp quân sự ngoại quốc trên lãnh thổ mình. Nếu hân ý Hà Nội như thế thì rõ là các cán bộ quan sự không lộ của Mỹ ở Phi Luật Tân bị Hà Nội nhắm chĩa. Hơn nữa Mã Lai cũng đoán nhận hai phái đoàn

(Xem tiếp Tr.2)

Trại hè 4 ngày

- + BỐN NGÀY ĐỂ NGHĨ NGỒI THOẢI MÁI
- + BỐN NGÀY CẨM TRẠI NGOÀI TRỜI
- + BỐN NGÀY SINH HOẠT CÔNG ĐỒNG
- + BỐN NGÀY ĐỂ KẾT BẠN VÀ THÊM VỮNG TIN

Từ ngày **12.8** đến ngày **15.8**
tại **Migennes**

• Khởi hành: lúc 8g30 ngày 12-8 từ địa điểm CEFRAL
34 rue Henri Barbusse, Paris 5è.

• Trở về: lúc 11g ngày 15-8 từ địa điểm trại.

• Đóng góp: 160 FF cho mỗi người, gồm tất cả chi phí tham dự, kể cả đi chuyển bằng xe car.
Trẻ em dưới 10 tuổi: phụ huynh tự lo lấy.

• Ghi tên tại: CITÉ UNIVERSITAIRE
Maison des Provinces de France
Phòng số 325
55, Boulevard Jourdan, Paris 14è.

hoặc gửi ngân phiếu về địa chỉ/tau soạn NHÂN BẢN
5 rue Albert Camus
92340 Bourg-La-Reine.

• Nhớ mang theo: - túi ngủ (hoặc chăn mền)
- bát dĩa
- giấy thi' thao (hoặc giấy để mang)
- quần áo tắm

Trong tranh chấp Hoa Việt

CÁC NƯỚC TỰ DO ĐÔNG NAM Á cố gắng đứng giữa

Trong cuộc chạm trán hiện tại giữa Hà Nội và Bắc Kinh, hai thái độ của những nước thuộc Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á (Thái, Mã, Phi, Tân Gia Ba, Nam Dương) có một tầm quan trọng chiến lược và ngoại giao rất lớn. Có thể nói rằng trong khi các cán lực lưỡng trong bán đảo Đông Dương giữa 2 phe Nga và Tàu có vẻ khá ngang ngửa, thì sự lôi kéo các quốc gia Đông Nam Á về phe mình có thể là một lối khi quyết định.

HÀ NỘI VÀ TRUNG CỘNG, AI LÀ ĐỂ QUỐC ?

Đối với Hà Nội, những diễn biến vừa qua chứng tỏ rằng người Hoa Kiều sinh sống tại ngoại quốc được nhà cầm quyền Bắc Kinh xử dụng như một đoàn quân viễn chinh. Theo Hà Nội, sự hùng hổ của Bắc Kinh khi biết kiểu dân của mình bị đe dọa có thể tái diễn đối với bất cứ mức nào khác.

Người ta tưởng thuật lại lời tuyên bố như sau của 1 nhân viên ngoại giao Hà Nội tại Bắc Kinh: "Hoa Kiều tại ngoại quốc trong thời bình là một phương tiện để làm lung lay nền kinh tế của nước họ trú ngụ, và trong thời chiến, họ là cái cơ để Trung Hoa có thể can thiệp vào nội bộ xứ đó".

Nói như vậy tức là công khai cảnh giác các quốc gia có đồng Hoa Kiều sinh sống về mối nguy hiểm tiềm tàng này. Và người ta không ngại để ý rằng có 5 quốc gia của Hiệp Hội Đông Nam Á đều có khá đông người Tàu trú ngụ, nhất là Trung Hoa của Tân Gia Ba và Mã Lai nội Hoa Kiều không phải chỉ là một thiểu số, mà là một sức mạnh chính trị to lớn trong nước.

Trong những lời buộc tội đó, Bắc Kinh đã không ngớt cái chính bằng những lời tuyên bố ngọt ngào hầu trấn an các quốc gia láng giềng, Bắc Kinh luôn luôn nhắc nhở rằng chính sách bản của mình là sự bất can thiệp vào những chuyện nội bộ của các

nước khác. Và theo họ, những nan nhân các cuộc đàn áp ở Việt Nam là những người có quốc tịch Trung Hoa (hoặc những người Trung Hoa đã bị cưỡng ép vào quốc tịch VN) chứ không chỉ riêng người Việt gốc Hoa. Việc Bắc Kinh lên tiếng báo về kiểu báo của mình chỉ là một hành động tự vệ.

Song song, Bắc Kinh cảnh giác các nước Đông Nam Á về tai họa để quốc Hà Nội, đã "không ngần ngại tấn công 1 xu' láng giềng anh em (tức là Kam-Pu-Chia), và như vậy có nghĩa là họ có thể tấn công bất cứ một xứ nào khác, miễn là để phục vụ mộng bá chủ của Nga Sô.

PHAN HIỂN, I ENG SARY THÌ ĐUA MỀM ĐEO.

Còn về phía các quốc gia Đông Nam Á, khi chứng kiến cuộc đấu lý như vậy, họ có thái độ ra sao ?

Trong tình thế hiện tại, khi mà cuộc xung đột Nga - Hoa vẫn còn chưa ngã ngũ, thì cả Trung Cộng lẫn Hà Nội khiến cho họ ngại. E ngại vì các lời buộc tội kẻ trên của cả 2 phe đều có vẻ đúng sự thật. Và nhất là vì trợ lực này, thế lực cân bằng của Mỹ đã yếu kém đi nhiều.

Do đó, các quốc gia này hết sức tránh né để khỏi đứng hẳn về phe nào. Nếu Phan Hiển vừa đi một vòng các nước Á Châu (trong đó có Thái Lan và Mã Lai), thì I Eng Sary, ngoại trưởng của Kam-Pu-Chia cũng đã công du sang Thái Lan. Nói đây, ông ta đã được tiếp đón nồng hậu, và 2 nước đã ký kết những thỏa hiệp kinh tế, thương mại được coi là khá quan trọng. Chung ta cũng không quên nhắc thêm là trong tháng 5, Kam-Pu-Chia cũng đã thỏa hiệp với Tân Gia Ba.

Những cuộc đi lai kẻ trên chúng tôi rằng các quốc gia Đông Nam Á đang hết sức bối rối trong cuộc chiến Nga - Tàu này. Họ cố gắng đứng giữa, nhưng thái độ đó có thể kéo dài cho đến bao giờ ?

LÊ THIÊN

HOA VIỆT XUNG ĐỘT

BIÊN GIỚI HOA VIỆT LẠIRẮC RỒI

(Tiếp theo Tr.1)

xát nhau thẳng cánh. Đài Hà Nội hôm 4-7 tố cáo cùng các nước vùng Đông Nam Á phải cần thận nếu không sẽ mất cả đến cái áo lúc bị Trung Cộng xâm lăng. Đài còn cho biết Cao Lang đã bị Tàu chiếm cứ tại 90 địa điểm một cách bất hợp pháp và thêm là hàng ngàn dân Trung Hoa đã vượt biên giới đến định cư ở quần đảo Lạc phía Tây Bắc Cao Bằng và họ đã hàng hung dân Việt ở vùng này.

Ngược lại, Bắc Kinh, qua tờ Nhất Báo Nhân Dân, buộc tội Hà Nội có ý định chiếm đoạt xứ Kam-Pu-Chia để làm chủ một liên bang Đông Dương. Bắc Kinh cũng tố cáo âm mưu của Hà Nội với sự hậu thuẫn của Mạc Tư Khoa nhằm phá rối bang giao giữa TC và các nước Đông Nam Á để hoàn thành mộng "bá chủ địa phương" giúp cho Nga Sô thực hiện mộng "bá chủ hoàn cầu".

Đến hôm 19-7-78, Bắc Kinh đi thêm một bước nữa trên những biện pháp trừng phạt Hà Nội bằng cách sẽ gửi trả về các sinh viên VN hiện du học bên Tàu.

Sự xup đờ giữa Bắc Kinh và Hà Nội kể như hoàn toàn và vô phương cứu chữa.

PHẠM CHÍ

Hà Nội ve vãn Khối Asean

(Tiếp theo Tr.1)

Mirage của ừ tại căn cứ không lực Butterfield.

Nhưng nói cho cùng, Hà Nội cũng không thể lớn tiếng lắm trên địa hạt này vì ít nhất tại Việt Nam cũng có một căn cứ ra-đa của Nga Sô, nếu Okê đến việc Hà Nội bị tình nghi cho phép Nga Sô thiết lập một căn cứ hải quân lớn ở vùng Cam Ranh.

Ngược lại khối ASEAN nhân mạnh trên chữ tự do cũng làm Hà Nội để dặt vự tự do bất buộc sự tôn trọng nhân quyền, điều khó có thể chấp nhận được đối với một chính thể Cộng Sản độc tài.

Dù ngoại trưởng Philu luật Tân Carlos Romulo cho rằng có thể "đẩy chỉ" là một quả bóng thăm dò của phía Hà Nội, khối ASEAN cũng ghi nhận 1 đổi thay trong thái độ của Hà Nội đối với họ, từ trước thời nay luôn luôn chỉ trích Hiệp Hội ĐNA là một công cụ của chính sách xup đờ của Mỹ trong vùng. Nhưng họ cũng không tránh khỏi đặt gần đề nghị của Hà Nội cùng các vấn đề khó khăn mà Hà Nội đang phải đương đầu với hai láng giềng CS là Trung Cộng và Kampuchia.

Và khối ASEAN chờ để thấy rõ thiện chí thật của Hà Nội hay là một thủ đoạn để chờng đối nỗ lực ngoại giao của TC trong vùng.

BÙI TRỌNG KHUÊ

TUYỂN TẬP 14 BẢN TÌNH CA

của NHÓM SÁNG TẠC T.H.S.V. và của NGUYỄN HOÀI THANH
IN TRÊN GIẤY LÁNG. BÌA CÙNG
Giá bán: 14FF (3 US\$).
Đặt mua tại Tòa Soạn Nhân Bản

XUNG ĐỘT VỚI TRUNG CỘNG càng đẩy thêm Hà Nội vào quỹ đạo Nga

Cho đến hôm nay, tình hình Đông Nam Á đã không sáng sủa thêm chút nào, mà càng ngày càng căng thẳng do xung đột giữa Trung Cộng và Hà Nội. Nguyên nhân sâu xa là việc tranh giành các vị trí chiến lược quan trọng tại vùng này còn có phụ là sách lược đàn áp Hoa Kiều tại VN của nhà cầm quyền Hà Nội.

Đối với Bắc Kinh, sau khi đã trấn an các quốc gia của khối ASEAN, vạch rõ mưu đồ của Nga Sô trong cuộc tranh chấp, Trung Cộng đã nhân mạnh tố cáo Hà Nội phản bội các thỏa ước đã ngầm ký kết với TC ngày trước. Cũng theo Bắc Kinh, chính sách hành hạ, lưu đày các giới thiểu số như Hoa Kiều này không ngoài mục đích thực hiện các "chỉ thị của quan thầy Nga Sô", và xa hơn một chút để thành lập 1 "tiểu đế quốc Hà Nội" trực

thuộc "dai đế quốc Mac Tư Khoa".

Các quan sát viên nhận định rằng áp lực ngày càng tăng của Trung Cộng khiến cho Hà Nội sẽ ngày càng gần thêm Nga Sô, và Hà Nội có thể dùng lại chiêu bài "chống Tàu cứu nước" để dẫn chúng ta đến các thất bại của chính sách cai trị nổi bô của CSVN. Thật vậy, ra ngày 19 tháng 6, có kêu gọi dân chúng hãy "tín tưởng vào những người bạn sẵn sàng ủng hộ chúng ta chống lại đế quốc Tàu và tình hữu nghị quốc tế". Người bạn này ám chỉ Nga Sô.

Diễn hình hờn nĩa cho sự xích lại gần Nga Sô này, việc Hà Nội gia nhập tổ chức Comecon đã khiến Trung Cộng rút lại 72 dự án viện trợ (Xem tiếp Tr.7)

Tử mặt nạ ái hữu đến ...

(Tiếp theo Tr.1)

và Trường Sa. 1978: Chiến tranh Miền Việt khốc liệt tại biên giới. TC gia tăng viện trợ và cố vấn tại Miến. 50 ngàn tình nguyện viên TC tham dự việc tái thiết các trục lộ giao thông Miến.

KHÔNG KIÁC Ợ ĐỂ QUỐC MỸ

Dù căng thẳng đến cực độ, dù có thóa ma nhau một cách gián tiếp những các nhà cầm quyền Bắc Kinh và Hà nội vẫn chưa dám vượt qua giai đoạn căng khai. Việc gì phải tới sẽ tới khi mà chiến lược của hai chính quyền mâu thuẫn, trái ngược và tương khắc nhau. Người ta chỉ còn đợi một cơ hội chằm ngồi lửa, đó là việc bãi bỏ các đoàn quân tử thường tại VN. Biện pháp này nhằm trước nhất giới Hoa Kiều tại VN.

Từ đầu tháng 5, theo tin Bắc Kinh, có hơn 80 ngàn Hoa Kiều tại BV đã vượt biên giới Lạng Sơn Cao Bằng về Hoa Lục. Đồng thời đài Bắc Kinh cũng kết án chính quyền Hà Nội để cho lệnh nổ súng làm chết hơn một trăm người Hoa Kiều trong trận bỏ rập tại Chợ Lớn.

Ngày 26-5 tại Hà Nội, bộ ngoại giao Hà Nội và toà Đại Sĩ' Trung Cộng đều ra thông cáo chính thức tố cáo nhau là "xuy'ên tạc và bóp méo sự thật". Trong thông cáo của toà Đại Sĩ' Trung Cộng, người ta thấy chính quyền Cộng Sản Việt Nam bị kết án là đã "đánh đập và đả thương các Hoa kiều, tịch thu tài sản của họ và tìm cách trục xuất ra khỏi Việt Nam". Các cơ quan thông tin chính thức của Trung Cộng cũng bắt đầu chuẩn bị quần chúng trước một chiến tranh có thể xảy rập biên giới Hoa Việt. Đài Tân Hoa Xã đã phổ biến một phóng sự về việc chạy loạn của giới Hoa kiều tại vùng biên giới Móng Cái hàng trăm gia đình dạt diu nhau hoảng hốt tiến về hướng Trung Cộng, nhiều Hoa kiều đã phải bỏ qua sông như bị ma đuổi. Điện hình hờn nĩa là phóng viên Tân Hoa Xã đã bị cuộc bỏ gắp đại quy mô của chính quyền Hà Nội với những cuộc

ném bom ác liệt của Đế Quốc Mỹ' tại Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam.

MỘT VẤN CỐ «GỖ»

Dĩ nhiên là không cần phải chờ lâu như thường lệ, bộ ngoại giao Hà Nội đã kết án Trung Cộng xuy'ên tạc sự thật vi phạm thỏa hiệp hữu nghị Việt-Hoa bằng cách tăng cường áp lực quân sự tại biên giới. Các giới ám hiểu tình hình quần sự ghi nhận là có ít nhất 15 sư đoàn TC đóng tại vùng biên giới Việt-Hoa. Ngoài ra, ảnh hưởng của Trung Cộng cũng bắt đầu gia tăng trong một số thành phần Pathet Lào. Các tin tức từ thập được cho biết tại Lào đang có một cuộc thanh trừng đẫm máu nhằm loại trừ các phần tử khả nghi. Cuộc thanh trừng này do bộ đội Cộng Sản Việt Nam trực tiếp đảm nhiệm vì Hà Nội không còn tin tưởng và đòi bãi trang quân đội Pathet Lào. Ba tiểu đoàn Pathet Lào trong những ngày vừa qua đã gia nhập kháng chiến tại vùng Savanakhét.

Như trên một vấn cố, là một cơn sốt đến tiến quân trên màng lưới của Nga nhằm phong toả Trung Cộng, chính quyền Hà Nội đang bị phông toả lại ba mặt.

Còn độc tài phản dân chủ, còn vi phạm nhân quyền, chính quyền Cộng Sản Việt Nam còn bị có lập trên bình diện quốc tế. Bị có lập sẽ đưa đến sự lệ thuộc hoàn toàn vào Nga, để họ dùng như một con cờ trên bàn cờ chiến lược thế giới của họ. Lệ thuộc vào Nga sẽ đưa đến một sự tranh chấp trầm trọng với Trung Cộng. Nếu từ lưỡng giới sẽ biến thể để đi đến thể đa cực trên thế giới, thì cơ nghĩa là các nước vùng Đông Nam Á nếu rời là không nằm trong vòng ảnh hưởng của Trung Cộng cũng phải có một sự giao hảo tối thiểu để dẹp voi đại cường quốc này. Ngay từ đây gì người ta đã nhìn thấy nguy hiểm và khó khăn sắp tới cho chế độ Hà Nội.

NGUYỄN TRƯỜNG THƯỜNG

HÀ NỘI CHẤP NHẬN THẢO LUẬN VÔ ĐIỀU KIỆN với MỸ

Ngày 10-7 vừa qua tại Động Kinh, Phan Hiên, thủ trưởng ngoại giao của Hà Nội, đã cho nổ một quả bom nhỏ: Hà Nội sẽ không còn đặt một điều kiện tiên quyết nào nữa trong cuộc đàm phán với Mỹ về việc bình thường hóa quan hệ giữa Cộng Sản Việt - Nam và Mỹ.

Nói đúng ra lời tuyên bố trên chỉ là một quả bom đối với những ai không theo dõi thường xuyên tình hình nước ta. Nhưng đối với các quan sát viên thì thái độ mới này hoàn toàn không có gì là bất ngờ vì, trước tình trạng kiệt quệ của nền kinh tế xứ ta do Cộng-Sản gây ra, một lựa chọn nào đó CSVN nhất định sẽ phải xuống nước, những bộ hầu mới có hy vọng nhận được viện trợ của Hoa-Kỳ.

Để giải thích thái độ của chính phủ mình, Phan-Hiên tuyên bố là Hà-Nội sẽ "mềm dẻo" hơn xưa vì "hoàn cảnh đã thay đổi với một số đ.đ. kiện mới". Dĩ nhiên mới này tức là một đảng sự sụp đổ của kinh tế Việt Nam và đảng khác chính sách thân thiện mới của Hoa-Kỳ đối với Trung Cộng sau chuyển công dụ của ông Brzezinski qua Bắc Kinh.

Lời tuyên bố của Phan Hiên xảy ra khoảng nửa tháng sau khi một phái bộ của phong thường mại Mỹ tại Hoàng Cảng

được gửi sang Hà Nội qua an sát. Phái bộ này đã được CSVN đón tiếp nồng hậu và đã gặp Nguyễn-Cổ-Thạch, t.đ.đ. trưởng ngoại giao, và Đặng Việt-Châu, bộ trưởng ngoại trưởng. Trong các cuộc đàm phán Thạch đã công khai cho biết rằng nếu có thể, Hà-Nội mong sẽ được giao hảo thường mại ngay lập tức với Hoa-Kỳ mà sẽ không có trọng khía cạnh chính trị của vấn đề nữa. Như vậy có nghĩa rằng đ.đ. quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Hà-Nội vẫn chưa bình thường hóa, nhưng Hà-Nội i thấy cần phải có sự trao đổi kinh tế không chờ chờ được nữa.

Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa thấy chính phủ Mỹ phản ứng ra sao đối với đ.đ. nghị trên của Hà-Nội. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, các quan sát viên đều nhận định rằng trong thế cờ chân vạc hiện tại của ba cường quốc (Mỹ, Nga, Trung-Cộng), Mỹ đã công khai ủng hộ Trung-Cộng hầu chặn bớt bước tiến của đ.đ. quốc Nga. Hiện nay Nga đang có lợi thế chiến lược rất lớn trên khắp thế giới, thì Mỹ không thể nào giúp Nga thêm hung đi một cách trực tiếp hay một cách gián tiếp như chẳng hạn viện trợ cho một đàn em của Nga.

ĐINH-CÔNG-TRỰC

Miền: Tại sao Ô. Chau Sen không được đi Pháp

Trong tháng qua, tuy các tin tức nhận được từ vùng chiến Miền Việt không cho thấy là đã có những trận đánh ác liệt như hồi đầu năm những người ta vẫn ghi nhận những cuộc chạm súng lẻ tẻ giữa hai quân đội Nam Vang và Hà Nội.

Những cuộc chạm súng này xảy ra hàng ngày trên suốt đường biên giới giữa 2 nước từ Hà Tiên cho đến vùng tạm biên, những những đơn vị giao tranh không bao giờ ở đông quá một tiểu đoàn. Người ta nhận thấy phần lớn là những cuộc phục kích giới hạn hoặc những cuộc tấn công các làng mạc thưa dân không được phòng thủ.

Ngày 27-6, đài Hà Nội loan tin trong báo cuộc chạm súng lớn nhất xảy ra trong tháng 6, đã có đến 800 quân Khố Me đó bị giết chết. Trong những ngày hôm sau, người ta được biết tại Tân Gia Ba rằng quân đội CSVN đã tung một cuộc tấn công quy mô vào Kam Pu Chia phía Bắc vùng Mỏ Vet. Đến ngày 1-7-78 thì đài phát

thanh Nam Vang xác nhận nguồn tin này và cho biết trong suốt hai tuần trước đó CSVN đã không ngớt tấn công Kam Pu Chia nhưng đã bị đẩy lui.

Những nguồn tin trên chỉ cho thấy rằng cuộc chiến Miền Việt đã đi vào giai đoạn dang dở bất phân thắng bại.

Trong khi đó thì tại Việt Nam, Hà Nội tiếp tục huấn luyện quân sự cho quân đội Khố Me đ.đ. và dân chúng Khố Me tự nguyện. Những thành phần này đã được huấn luyện, cho ngày quân CSVN đưa họ về nước và dùng làm bù nhìn. Một thí dụ điển hình là ông Châu Sen Koksai, cựu chủ tịch quốc hội Kam Pu Chia hiện đang tạm sống tại Việt Nam. Ông đã làm đơn đ. xin đi tản qua Pháp cùng với gia đình, nhưng cho đến nay nhà cầm quyền Hà Nội nhất quyết giữ ông lại hầu cưỡng ép ông tham lập một chính phủ lưu vong chống lại Khố Me Đ.đ. đang nắm quyền.

Tuy nhiên, thủ đoạn này chẳng che mắt được ai.

LÁ THƯ NHÂN BẢN

(tiếp theo tr.4)

cũng lại chối bỏ tư bản, là một trường hợp điển hình cho niềm bất mãn này. Vì những người VN, đã từng theo CS mà giờ đây cũng lại phải rời quê hương xứ sở, lại là một thí dụ khác nữa.

Cùng trên sự luận này, có lẽ dân tộc VN là dân tộc độc nhất trên thế giới đã từng được sống và chứng kiến sự thất bại ề chế của 4 thể chế liên tiếp: phong kiến, thực dân, tư bản và cộng sản. Kinh nghiệm xương máu này sẽ giúp cho chúng ta tiến mau hơn ai hết trên con đường tìm kiếm một cách

Độc thoại

BÍ QUYẾT CHÍNH TRỊ

Hồ chí tịch, trước khi viên tịch, có nhân dạy đàn em rằng: "Không gì quý bằng Tự Do và Độc Lập".

Đó, trong những năm vừa qua, nhóm lãnh tụ CSVN đã leo lái con thuyền quốc gia theo lối chỉ dạy của bác.

Người ta phải công nhận rằng nước VNHCN đã đạt được TỰ DO hoàn toàn trong việc

sống khác, một cách nghĩ khác, và tóm lại, một nền văn hóa của tương lai?

CHUYỆN GẦN... CHUYỆN XA...

trong tháng qua

Lao động tốt thì phải vui chơi sao lại có chuyện buồn! Thành ra buồn tức là chưa thấm nhuần, thì phải đi trải cái tạo ngay cùng khốn.

Cho nên chờ cuối mà cũng chờ khóc. Phải chờ ra và đi còn nếu lòng không hẳn hoàn quí cho mấy, thì cũng phải cố gắng banh miệng ra cho nó giống người mỉm cười.

Khó một cái là dân miền Nam Việt-Nam tinh với thật thà. Vui thì cười khanh khách. Buồn thì khóc trào cả nước mắt ra.

Thành thử đối với họ tập nhin khác, không phải là chuyện dễ.

Nhưng tập nhin rồi cũng thành thói quen. Cho nên đ.đ. Việt Nam muốn biết ai cứ đi thì phải nhin bụng. Vì cười trong bụng thì bụng nó rung. Còn muốn biết ai khóc thì cứ nhin sáng dây nếu đôi mắt đ.đ. ngầu và gôi ướt thì biết ban đêm đã không cảm được lệ.

Thử nghiệp! Vì nếu có ai hỏi tại sao mắt họ đỏ như vậy thì họ sẽ trả lời như sau:

"Hôm qua khi trở về công sáng thì còn lao động tới đ.đ. sáng gia sản xuất. Đến đêm, thêm đọc sách cách mạng đ.đ. traui đôi từ tưởng nên mới đọc dưới ánh trăng và cũng vì vậy mắt mới hơi đỏ đây thôi."

ĐỒNG ĐỨC XUẤT CẢNG

Các xứ Cộng Sản có nhiều cách phong phú để đàn áp con người nhưng chưa có xứ nào mà lại làm tri' tưởng tưởng bằng Đồng Đức. Vì Đồng Đức đã đàn áp dân của mình, còn lại nhân tiện áp đảo luôn cả chính phủ Tây Đức nữa. Vốn Đức quốc bị chia đôi nên không thiếu gì những gia đình bị chia cách rất là thảm thương. Thêm vào đó, đối với người dân Đồng Đức, thì Tây Đức ph.đ. hình ph.đ. cường thật nhiều cảm đ.đ.

Cũng vì vậy, có nhiều người tìm đủ mọi cách để vượt qua bức màn sắt.

Tây Đức, chính quyền vốn nhân đạo, kinh tế lại quá tr.đ. phú, nên nhận chuộc một vài tù nhân với tình cảm họ lệ nhất với một giá rất đắt (vào khoảng 200000 Đức kim) tức vào khoảng 460000 Ph.đ. L.đ. hoặc 100000 Mỹ Kim).

Đồng Đức thấy vậy cả bỏ bên chọn lựa bắt bỏ những nan nhân nào tình cảm họ để làm đ.đ. luận Tây Đức xúc động nhất. Và y như dự đoán, Tây Đức đã phải chi.

Các nạn nhân tình cảnh họ lệ này càng ngày càng nhiều và đến nay Tây Đức đã phải trả hàng trăm triệu Đức Kim để lãnh được người.

Còn phía Đồng Đức thì kỹ nghệ xuất cảng người càng ngày càng gia tăng và lấy được một chút ngoại tệ quý báu. Xuất cảng người không khác gì buôn bán nô lệ ở thời Trung cổ vậy.

Lịch sử mai sau sẽ nghĩ sao khi biết là vào cuối thế kỷ thứ 20 vẫn còn có "chính thể tối bại đến như vậy. Con cháu chúng ta sẽ học" cách đây không lâu, có nước Đức ở phía đông bán người Đức cho nước Đức phía Tây...!"

TƯỚNG NGÀ DU LỊCH!

Trong khi Nga Sô ráo riết xâm chiếm Phi Châu thì miệng Bép Nép vẫn tỏ cao là các nước Tây Phương đang thi

hành một "chính sách nhân bản mà thế thắng bằng của châu này."

Những trong khi quân đ.đ. Pháp từ Zaire toàn bộ rút về nước thì người ta được biết là có những 11 ông tướng Nga đã đổ bộ Luanda, thủ đ.đ. nước Angola.

Mười một ông không hơn không kém. Cả nước Angola cũng chẳng có nhiều t.đ. đ.đ. đến như vậy. Đó là chưa kể đến cấp tá của Nga và của Cuba hiện đang có mặt trong nước để thi hành một chương trình đ.đ. quốc đại quy mô.

Có kẻ thân Nga không ngần ngại bảo rằng các ông tướng này đi du lịch Luanda.

Nhưng thủ lĩnh là tướng Nga không bao giờ đi du lịch cả. Nếu có bắt tai hoặc có tu tướng tiên b.đ. thì họ may được đi du lịch trong goulag ở Tây Bá Lợi Á chứ không có du lịch nơi đâu khác.

Thủ nhĩ là Luanda không phải là một kinh thành tráng lệ mà chỉ là nơi tập trung võ khí, dân được quân lính mà thôi.

Thủ ba là các ông tướng này đi du lịch bằng máy bay chính thức và lái m.đ. cả quân phục, có bao nhiêu lon đ.đ. chẳng thiếu lon nào.

Có người nói là các ông đi sang Luanda để đi săn bắn.

Nhưng họ không nói rõ là săn gì? Trước đây Nga đi săn Sô Ma Li, đã đi đến bảy đ.đ. Ê Ty O Pi, ở Zaire, nay đến nước nào bị nhốt chuồng?

CHĂNG CÓN BIẾT

LÀ GIẤ HAY THẬT!

Có một nạn đang hoành hành tại Việt Nam là nạn cán bộ tổng tiền và ăn cắp vật tư của dân chúng.

Thủ tướng tưởng coi, giữa đêm có cán bộ tới đập cửa nhà theo sau có thám m.đ. anh bộ đội vào xét thì bạn m.đ. của họ vào hay bạn đ.đ. của gan đồng của người im.

Và khi vào rồi, họ đội kiếm kê tài sản, thấy cái đồng hồ bàn đeo tay họ đội bạn tháo ra và đưa cho nhà nước thì bạn nghĩ sao?

Những chuyện này bây giờ là chuyện thường ngày ở trên khắp Việt Nam.

Biết bao nhiêu người bị mất cái này cái nọ theo kiểu này. Nào là bút máy, bật lửa đồng hồ, có khi cả đến cái bộ nguyên tử, cái gì anh cán bộ cũng thấy hay hay cả. Hết thứ gì mà lọt vào "mắt xanh" của anh cán bộ thì bạn nên cứu đi keo phiền phúc lẫn đấy.

Có một anh bạn cũng đ.đ. không đưa đ.đ. cho cán bộ liên bị bắt về tội cộng tác với CIA và bị tịch thu tài sản. Sau một thời gian ba tháng chính anh cán bộ này trắng trơn vào nơi: "hầu anh ký vào tờ giấy này là chính quyền cách mạng đã trả hết tất cả đ.đ. đ.đ. rồi thì anh sẽ được trả về công bằng không tôi sẽ báo cáo trường hợp của anh lên cấp trên và sẽ không bao đảm anh có được giam ở lại Sài Gòn hay không

Trời! đi kinh tế mới thì như bị án tù hình rồi còn gì nữa.

Và anh này ký. Rồi cũng chẳng được trả đ.đ. lại. Vì vậy mà đ.đ. và bị giam tội mà mấy tháng.

Một cái khổ trong ngàn cái khổ của dân Việt Nam.

TRƯỜNG VĂN LINH

DẤU HIỆU CỦA MỘT THOẠI TRÀO

Ngày 10-7/74 qua, nhà cầm quyền Nga Xô đã đem ra xử cùng một lúc bốn vụ án.

Thoạt vờ như bình thường, người ta có thể nhận thấy một số điểm trùng với nhau giữa các bốn vụ.

Thứ nhất là cả bốn bị can đều bị buộc tội quấy rối an ninh, nhẹ thì bị buộc là quấy rối trật tự công cộng, nặng thì bị buộc là công tác với ngoại bang làm hại cho an ninh nhà nước.

Thứ nhì là sau vụ Orlov, người ta nhận thấy phần lớn những người bị xử đều thuộc những "Nhóm Kiểm Soát Thực Thi Hiệp Định Helsinki" trong nước. Những người này đòi hỏi Nga Xô tôn trọng nhân quyền trên cơ sở quyền tự do đi lại và quyền tự do phát biểu ý kiến mà Nga Xô đã long trọng cam kết trong hiệp định Helsinki.

Chi tiết của những vụ án này ra sao báo chí thế giới đã đăng tải chi tiết đầy đủ.

Nào gia quyền những bị can bị trục xuất khỏi tổ ấm hay giam hơn nửa thì không được phép vào trong toà.

Nào biểu tình khắp mọi nơi tại Paris, New York hàng chục ngàn người tham gia vào các phong trào đòi hỏi Nga Xô tôn trọng nhân quyền và thả các bị can.

Nào các chính phủ Tây Phương, các nhân vật quan trọng và ngay cả Đức Giáo Hoàng đã theo luồng tâm kết án hành động của Nga Xô, hoặc lấy hẳn cả một số biện pháp mạnh ví dụ như gián đoạn mọi hình thức giao hảo với Nga và gián tiếp hay trực tiếp từ chối mọi sự giúp đỡ trong công cuộc tổ chức Thế Vận Hội tại Mạc Tư Khoa vào năm 1980.

Những giới luật thế giới sao đồng đến mức chưa bao giờ từng thấy, giữa lúc một số chính phủ Tây Phương đã lấy một số biện pháp cụ thể bắt lời cho Nga thì Nga vẫn bất chấp, giữ thái độ cứng rắn công khai đối với những bị can mà tội thật chỉ vỏn vẹn là "ngồi khác chính quyền".

Do đâu mà chỉ "ngồi khác" có thể bị lãnh đến 13 năm khổ sai như Chitcaransky?

Do đâu Nga Xô có thể có những biện pháp gây hấn đối với dư luận quốc tế, bất chấp những bất lợi rõ ràng thấy cho nền kinh tế của mình trên thế giới?

Một câu hỏi như vậy không thể có câu trả lời thỏa đáng

NEU TON TRONG ĐƯỢC NHAN QUYEN THI NGA DA LA MAM NGAY!

Một số quan sát viên quốc tế đã không ngần ngại đưa ra một vài dự kiến để giải thích thái độ đờ đẫn của Nga Xô.

Thứ nhất họ nhận xét rằng bốn vụ xét xử này được đưa ra đúng lúc hội đàm Nga Mỹ về việc hạn chế khí khí độc bắt đầu và Nga đã đình đốn máy vụ án này để ép buộc phái đoàn Mỹ nhượng bộ.

Những nếu nhìn cho kỹ thì thấy lý luận như vậy là đặt ngang hàng một vấn đề nhân đạo với quyền lợi tối cao về an ninh của một đại cường quốc. Và chẳng có Nga Liên Mỹ đều muốn hỏi đàm đưa đến kết quả khả quan vì cả 2 bên đều không chế ngự được tài của các khí khí độc của mà phía bên kia chế tạo. Cả 2 Cyrus Vance và Andrei Gromyko đều muốn đi mau để sớm đàm bảo an ninh quốc gia họ. Máy vụ án đưa ra vào lúc đó chỉ có thể gây thêm khó khăn và quả nhiên ông Vance đã tuyên bố

:" Kết quả của hội nghị còn dính liền luôn cả vào tính mệnh của mấy bị can ".

Thứ nhì, cơ người dự luận đưa ra giả thuyết là Nga xét xử như vậy là để tiếp tục khích khích và thử thách thế giới.

Những quả thực trong giai đoạn này đã sẵn có rất nhiều thử thách cam go do Nga Xô gây ra. Nào cuộc xâm chiếm Phi Châu một cách quy củ, nào nổ lực bao vây Trung Cộng, nào đảo chính tại một số quốc gia, tất cả mọi hành động để quốc của Nga đều đưa đến một sự bức tức và ngao ngán thấy rõ của dư luận thế giới. Không phải trong lúc này mà Nga Xô có thể ngang nhiên khiêu khích lòng dân thế giới như vậy.

Thành thử chúng ta phải kết luận rằng mọi lý luận đối chiếu những hành động của Nga Xô đối với dư luận thế giới hẳn cũng có phần nào đúng, nhưng nếu chỉ nhìn qua khía cạnh đó thì còn hời hợt.

Không kém hời hợt là thái độ tiêu cực hoặc tích cực từ các Nga Xô không tôn trọng nhân quyền. Hời hợt là vì bên Nga Xô có thể vừa tôn trọng nhân quyền vừa gìn giữ được thế chế Cộng sản thì chắc chắn Nga Xô đã làm được!

Những Nga Xô không làm được : Không có cách nào vào tiền trong nhân quyền và giữ một thế chế độc tài độc đoán!

MỘT TINH HÌNH TRONG NƯỚC RỐI ĐỘNG

Những tin tức của một số đồng người được phép sang Nga và viếng thăm một vài tỉnh bên Nga đều xác nhận rằng tình hình quốc nội bên Nga lúc này không được yên cho lắm và ngày càng xôn xao khuấy động.

Từ các tờ báo bất hợp pháp được truyền tay nhau đọc một cách lén lút cho đến những cuộc hội họp bí mật trong đó mọi tin tức mật nhất về tình hình quốc nội và quốc tế đều được đem ra phân tích một cách tự do rồi đến cả những vụ công khai chỉ trích nhà cầm quyền: tất cả những dữ kiện đó ngày càng nhiều và càng cam go.

Thế chế Cộng Sản chưa bao giờ gặp một sự chống đối công khai được nuôi dưỡng ngầm ngầm bởi hàng trăm triệu công dân bị áp bức như vậy. Thế chế Cộng Sản trên lý thuyết, cũng không bao giờ có thể chấp nhận được một máy may chống đối nào. Và cũng vì vậy thế chế Cộng Sản lo sợ.

Nói rằng chỉ vì bị áp bức không thôi mà lòng dân sôi sục thì không được đầy đủ.

Những Nga 1978 không thể nào giống mãi nước Nga của Cách Mạng năm 1918. Nước Nga của năm 1978 cũng có phần đổi thay, đầu óc công dân không ít thì nhiều cũng theo tiến hóa của nhân loại, tự do hóa, độc lập hóa, dân chủ hóa.

Nhưng trong bối cảnh đờ đờ thay của một thế giới đang đi sang thế kỷ thứ 21 thì những nhà chỉ huy già nua còn lại như còn ở một thế kỷ khác, họ không thể hiểu được nguyện vọng của dân.

Và cũng vì vậy mà dân Nga bị chịu một lúc hai tội hình: - một thế chế áp bức - một nhóm lãnh đạo già nua hủ lậu không theo kịp đà tiến hóa của chính thế chế họ đang kiểm soát.

Cho nên tình thế quốc nội sôi sục. Hiệp định Helsinki

như đem lại một căn bản luật pháp để sự sôi sục này có cơ phát triển.

Tình thế Helsinki này vậy mà trở nên cực kỳ nguy hiểm cho thế chế Cộng Sản Nga Xô

LAM GUONG

Từ ngày ký hiệp định Helsinki đến nay, Nga Xô đã tìm cách áp đảo mọi hình thức phải một số người cam đảm và bất khuất, làm gương cho cả một thế hệ sau.

Lần lượt những người đứng đầu nhóm "Kiểm Soát Thực Thi Hiệp Định Helsinki" trong nước đều bị cưỡng ép, áp đảo bỏ tù rồi bị kết án khổ sai. Những cử như cất thân ngày xưa, mỗi cảnh bị cắt sanh thêm nhiều cảnh khác mọc ra còn mạnh hơn.

Và lần này, như muốn cắt đứt luôn cơ rễ cây, như để làm gương, Nga Xô đã dùng những biện pháp vô cùng công khai.

Thứ nhất là phạt thật nặng nề những người bị xử. Chitcaranski bị 13 năm khổ sai. Guinzbourg bị 8 năm khổ sai. Piatkus bị 10 năm khổ sai cộng thêm 5 năm tù tại gia.

Còn người thủ tù mới được được chủ ý. Ông này tên là Filatov, là gián điệp cho Tây Phương thực thủ nên bị xử tử hình. Nhà cầm quyền đã cố ý tron lần một người gián điệp với nhóm trí thức đối lập, cốt là để bẫy an tử hình làm suy nghĩ những nhóm đối lập còn lại.

Thứ nhì là loan báo rộng rãi những hình phạt cho bốn người này để công dân có thể thấy rằng ầu chỉ "ngồi khác" cũng vẫn bị đe dọa bằng bước tới là "phản quốc" do những toà án "hợp pháp" của nhà nước.

Điều này chứng minh rằng dù sự loan báo rộng rãi có hai trên chính trường quốc tế, Nga Xô vẫn dành lòng phẫn hận.

Khí sự quấy nhiễu lớn mạnh đến nỗi có thể lãnh đến một thế chế thì mọi hình thức nghiêm khắc và mạnh bạo phải được dùng đến.

KHI CHIET LA VINH QUANG

Nhưng có nhiều triệu chứng cho thấy tình thế đã thay đổi rất sâu đậm.

Song song với một sự ứng họ quốc tế ngày càng lớn mạnh, thì trong nước Nga một số người đã anh dũng đứng lên.

Quả vậy, những Polikanov, Karymagaev, Oulanovski, Abramovitch đã đứng lên tuyên bố xin thay thế những Orlov, Chitcaranski, Guinzbourg trở nhóm Kiểm Soát Thực Thi Hiệp Định Helsinki. Khi đứng lên lớn tiếng như vậy, họ biết trong một ngày gần đây sẽ còn có thể chịu những hình phạt nặng nề hơn kẻ đi trước nữa. Nhưng họ vẫn đứng lên vì giống họ những Thánh Tử Đạo thời Cổ La Mã, họ đã nhận cảm lấy ngọn đuốc thiêng biết trước rằng thế nào ánh sáng mới sẽ thắng dù những người cầm đuốc có non phải hy sinh. Cái chết đã trở thành vinh quang cho những người tranh đấu.

Thế chế Cộng Sản Nga Xô có lẽ đang sống giai đoạn cuối cùng của nó. Trong nư ở đưng cùng, không biết nghĩ lãnh tu già nua lỗi thời còn dành cho nhân dân Nga Xô những hình phạt đáng buồn nào nữa trước khi ra đi?

TRANH CONG BINH

BÀI HỌC

Ngày 29-6-78, Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Comecon. Nhìn vào danh sách các quốc gia hội viên của tổ chức này trước khi Việt Nam gia nhập (Mông Cổ, Tiệp Khắc, Đông Đức, Ba Lan, Báo Gia Lợi, Lô Ma Ni, Hung Gia Lợi Nam Tư và Cuba), người ta phải chú ý đến điểm là hầu hết các hội viên, ngoại trừ Cuba, đều là những chỉ hâu lâu ngày của Nga-sô-việt.

Một điểm đáng chú ý là Cuba chính là quốc gia cuối cùng trước Việt Nam, gia nhập vào tổ chức kinh tế Comecon. Chính này, cũng đáng cho chúng ta đặc biệt chú ý là hãy nhìn xem, Cuba đã đạt được những gì trong mấy năm vừa qua.

HÀO QUANG CỦA BUỔI ĐẦU

Ngày 1 tháng giêng năm 59 Fidel Castro hoàn tất một cuộc cách mạng khởi đầu từ năm 1953, lật đổ chính phủ độc tài thân Mỹ Batista. Fidel Castro thiết lập một chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn lãnh thổ Cuba, dưới quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản Cuba. Sau cuộc cách mạng hòn một triệu người đã vượt biển sang tỵ nạn chính trị tại Mỹ. Chính phủ Mỹ để bành trướng quyền lợi và tài sản của Mỹ kiểu tại Cuba, đã ủng hộ nhiều cuộc tổ chức ám mưu toan lật đổ chính quyền Castro. Những tất cả các ám mưu vô trang đều bị thất bại nặng nề. Hoa Kỳ áp lực trên các quốc gia Nam Mỹ để khai trừ Cuba khỏi các tổ chức Liên Mỹ (1962). Cuba nổi tiếng trên thế giới là quốc gia đầu tiên đem chống trả một cường quốc như Mỹ.

Lúc đó, thanh thế của Cuba trên chính trường quốc tế càng ngày càng tăng lên. Các nhà lãnh đạo Cuba, Fidel Castro và nhất là Tổng Trưởng quốc phòng Che Guevara, trở thành những thần tượng tiêu biểu cho giới trẻ tại Âu Châu và Nam Mỹ. Hai đại diện nổi nẹp sống mới mẽ chống xã hội tiêu thụ mà đại diện chính là Hoa Kỳ tại bạn. Thừa dịp Cuba bị phong tỏa kinh tế, Nga xô vội vàng ra tay giúp đỡ Cuba, để tìm kiếm một số điểm lợi trên chính trường quốc tế. Đối với kẻ thù số một của Nga xô, Cuba là một cái gai bên hông của Mỹ. Đặt căn cứ quân sự tại Cuba là đạt lãnh thổ Hoa Kỳ dưới họng súng. Thêm vào đó, Cuba có thể làm bần đạp cho Nga xô trong việc hành trường cách mạng vô sản tại Nam Mỹ. Để thực hiện mục đích của Nga xô Che Guevara đã tổ chức kháng chiến tại các quốc gia Nam Mỹ, cuối cùng đã bùng nổ tại Bolivia (1967). Dẫn đầu cuộc cách mạng tại Nam Mỹ đi đến chỗ thất bại. Đến cuối năm 1976, nhân danh cách mạng vô sản thế giới, nhân danh tình thân hữu Mỹ-Phi Châu, Cuba đã đưa quân sang trợ giúp Angola, rồi sau đó E-ty-ô-pi.

Ngày hôm nay người ta chưa đành rõ cuộc phiêu lưu của Cuba ở Phi Châu sẽ đứng ở nơi nào nhưng mọi người đã nhận xét được một số điểm quan trọng.

30 TRIEUU MŌI NGÀY ĐỂ SỐNG SỐT!

Sau 19 năm cách mạng thành công, sau 19 năm trị vì của đảng Cộng sản Cuba, tình trạng kinh tế của Cuba đang đến bờ vực thẳm. Kinh tế

hoàn toàn suy sụp, mặc dầu Cuba đã gia nhập vào tổ chức Comecon, mặc dù Nga xô đã hết lòng giúp đỡ. Hiện nay, hàng ngày Nga xô phải trút vào Cuba một số tiền và vật tư tương đương với 30 triệu quan Pháp, bằng cách mua đường của Cuba với giá cao gấp 4 lần giá thị trường, bằng cách bán dầu hỏa giá 2 lần dưới giá quốc tế. Đó là chưa kể viện trợ quân sự. Lê thuộc kinh tế về Nga xô không phải là nạn duy nhất mà Cuba phải chịu. Vì hiện tại, 10.000 Nga kiều đang kiểm soát mọi khâu máy của chính quyền Cuba, từ Bộ Cảnh Nong qua Bộ Nội Vụ và dĩ nhiên là kiểm soát luôn cơ quan Trung Ương Phan Giám. Một trong những nỗi vướng Nga kiều là Bộ Ngoại Giao để giữ thế điện của Cuba đối với các quốc gia khác, vì đầu sao trên giấy tờ Cuba vẫn là một quốc gia tự do và độc lập. Một vài nơi nữa

Cuba: một nước PHI LIÊN KẾT?

Từ ngày 25 đến 29-7-78, tại Belgrade thủ đô Xô Nam-Tư, Hội Nghị các Quốc Gia Phi Liên Kết được tổ chức. Hội nghị này quy tụ 85 quốc gia được gọi là "phi liên kết".

Phi liên kết thật hay khê, chúng ta không cần dài giọng làm gì, vì nếu qua sát trên thế giới có đến 85 quốc gia phi liên kết thì cả Nga lẫn Mỹ đã không là đại cường quốc.

Điều làm cho chúng ta chú ý ở kỳ đại hội này là lần đầu tiên Cuba bị chỉ trích khắt khe về những cuộc viễn chinh của mình tại Phi Châu, làm tay sai cho Nga Xô. Có 5 quốc gia (Somalia, Senegal, Kenya, Maroc, Mauritanie) đã đứng chung lại với nhau để đòi hỏi trục xuất Cuba ra khỏi đại hội. Riêng quốc gia tổ chức là Nam Tư cũng khê ủa sự hiện diện của Cuba cho lắm, nhưng vì ở địa vị hội chủ nên không thể lên tiếng chính thức.

Còn đầu thời kỳ vàng son khi Cuba là gương sáng cho Đệ Tam Thế Giới và Fidel Castro là thần tượng của giới trẻ?

vàng bóng Nga kiều là những xóm nghèo nàn của các thành phố như La Havane. Vì Nga kiều tại Cuba chỉ thích sống trong các cao ốc sang trọng hay biệt thự to lớn, xa lánh dân bản xứ tồi tàn.

THÂN TƯỢNG SUP ĐỒ

Sự hiện diện của Nga kiều tại Cuba, cũng như sự lệ thuộc của chính quyền La Havana đối với Mạc Tư Khoa, giải thích cho mọi người tại sao cơ đoàn quan viên chính của Fidel Castro tại Phi Châu. Đó là những pháp mà Cuba đã dùng để đến đáp nghĩa đàn anh Nga xô. Những phương pháp này cũng giúp đỡ nhiều Fidel Castro. Đó là cách để giải quyết nan thất nghiệp trầm trọng trong nước. Trong một quốc gia gồm 9 triệu người mà gần 5 triệu dưới 18 tuổi, 50 ngàn quân tại Phi Châu là 50 ngàn miệng ăn không biết nuôi ăn. Thêm vào đó, một cuộc chiến luôn luôn là một dịp để cầm đoán dân chúng than oán về mọi sự đau khổ cùng cực.

Khí gửi quân sang Phi Châu, mặc dầu đã giải quyết

được bao nhiêu vấn đề, Fidel Castro đã ló một bước. Ảnh hưởng quốc tế của Cuba đã suy sụp rất nhiều, nhất là hành động tại Phi Châu đã chứng tỏ với khắp thế giới Cuba chỉ là một công cụ của Nga số trong mưu đồ làm bá chủ thiên hạ. Vì thế các quốc gia phi liên kết đang dự trữ khai trừ Cuba khỏi khối, vào lúc mà Cuba đang sửa soạn để tiếp rước họ vào đầu năm 1979.

Thần tượng Fidel Castro đã sụp đổ, chỉ còn tên đồ tể cộng sản Fidel Castro trị vì trên lãnh thổ Cuba.

HẢ NỘI TRÊN VẾT CHÂN CUBA

Ngày 30-4-75, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, với sự giúp đỡ của đảng cộng sản Bắc Việt vừa đóng chiếm Sài Gòn. "Giải phóng" miền Nam Việt Nam. Sự giải phóng, đã thúc hàng triệu người đi tìm tự do trên toàn cõi thế giới. Trước đó, trong 10 năm liền, danh tiếng của các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Bắc Việt và của Mặt Trận nổi như cồn. Họ là đám người đầu tiên đã chiến thắng Mỹ. Họ được tất cả thế giới ủng hộ.

So sánh trong những năm đầu của hai quốc gia Cộng sản, Cuba và Việt Nam, người ta phải nhìn nhận rất nhiều điểm tương tự. Những điểm tương đồng không phải ngẫu nhiên. Hiện nay Việt Nam đang bị phong tỏa kinh tế. Không phải như Cuba vì áp lực của Hoa Kỳ trên đồng minh của họ, nhưng vì các quốc gia trên thế giới đã vỡ mộng khi thấy nhà cầm quyền Hà Nội đã lừa bịp họ 15 năm vừa qua: Mặt Trận Giải Phóng chỉ là một công cụ của Hà Nội sinh ra để tiên bê giải thích một cuộc nội chiến đẫm máu.

Trong 15 năm đó, Nga số cũng đã giúp đỡ rất nhiều súng ống, cho Bắc Việt, cốt đạt 2 mục đích quan trọng: biến Việt Nam thành một mũi chĩa vào kẻ thù số một hiện thời của họ là Trung Cộng, và dùng Việt Nam làm bàn đạp để chiếm đóng cả vùng Đông Nam Á. Để tăng thêm phần kiểm soát và tăng thêm phần lệ thuộc, họ đã lôi kéo Việt Nam vào Co-

mecon, với chiêu bài tưởng thần tượng trở kinh tế.

Từ nhiên có nghĩa đã được đền đáp. Chánh quyền Hà Nội đã gửi quân sang chiếm đóng Ai Lao, hăm he phá phách Thái Lan và mở cuộc tấn công Kam Pu Chia, một quốc gia công sản không thiên Nga số. Cuối cùng Hà Nội đã tìm mọi cách để gây hấn với Trung Cộng, một láng giềng lớn mạnh. Hành vi của đảng cộng sản Bắc Việt làm mọi người liên tưởng đến hành động của Cuba trong các năm 1962-1970. Khi Cuba gửi người phá phách khắp Nam Mỹ. Người ta lại càng phải nghĩ đến Cuba hơn khi quan sát nền kinh tế hiện tại của Việt Nam. Nói rằng kinh tế đến hồi sụp đổ là không nói sự thật vì kinh tế Việt Nam đã sụp đổ. Người dân Việt Nam không còn gạo để ăn, không còn cơm để nuốt.

Nhìn quá khứ và hiện tại của Cuba, người ta không khỏi phải rùng mình cho tương lai người dân Việt Nam cũng như cho tiền đồ của quốc gia. Bao giờ Hà Nội sẽ phải gửi quân viễn chinh để làm vui lòng quan thầy Nga số? Với 9 triệu dân, Cuba đã phải đóng góp 50 ngàn quân lính, thì Việt Nam với gần 50 triệu sẽ phải gửi đi đến mấy chục sư đoàn? Sau khi đánh với Kam Pu Chia, Hà Nội sẽ phải gửi quân đi tấn công nào? Tại Do Thái, hay tại các quốc gia Ả Rập để chiếm giữ vùng dầu hỏa? Tại Nam Mỹ hay tại Phi Châu để hoàn tất nhiệm vụ của Cuba?

Khi biết rằng hiện nay quân đội Cuba đang sa lầy tại Phi Châu, người ta phải đau buồn cho số mạng của thanh niên Việt Nam. Người ta còn phải đau buồn hơn nữa vì xướng máu của những đàn trẻ chi đem ra để đổi lấy súng, đạn bom của Nga số và Tiệp Khắc, thay vì để tăng gia sản xuất cho quốc gia phi nhiên.

Nếu Cuba chỉ có một thần tượng là Fidel Castro, thì khổ nỗi, Việt Nam có rất nhiều đồ tể mang tên là Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp v.v.. Đó là niềm hạnh phúc của đảng Cộng sản Bắc Việt.

ĐINH THIẾT CAN

NỬA ĐỪA NỬA THẬT

Từ đầu năm đến nay khoảng 150000 người Chết ở Việt Nam bị dưới về Tàu. Tất cả còn đó hai triệu chú xến h xăng nửa ở nước ta, thân phân ra sao cho đến giờ chưa biết. Báo chí tây phương phân tách biên cớ này cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội thân Nga, Nga húc hặc với Tàu, cho nên Hà Nội cũng chán chọe với Bắc Kinh mà đi tìm dân chết về nước. Tây phương vì vậy khoái chí làm vài "địch mã cái nhau thì mình tất hần phải yên". Thấy dân tôi muốn nhân dịp này đưa ra vài ý thời để bà con ngẫm nghĩ về ý thức đảng Sản nham hiểm thế nào.

Thứ nhất chớ quên rằng đã số "các chú" ở nước ta đều đã gia nhập quốc tịch Việt Nam từ thời ông Diệm. Họ là người Việt gốc Hoa "cơ mà họ sang nước ta từ cả chục năm, một số những người gọi là "Minh Hường" - qua từ cả ba bốn trăm năm về trước.

HOA VIỆT TRANH CHẤP: HƯ HAY THẬT?

Thứ tưởng tưởng đảng Cộng Sản lên cướp chánh quyền ở Pháp, viên cơ này kia dưới tất cả người Pháp gốc Việt về ở với Cộng Sản Việt. Nam liệu lúc đó đồng bào ta bên này sẽ nghĩ sao, có run bắn lên hay không? Người Việt mình vốn ghét dân Tàu thật và Hà Nội cơ thân Nga chửi xé Tàu thật, nhưng hãy nhìn thẳng vào vấn đề: Chết ở Việt Nam rất nhiều bon đầu có tham nhũng, mang tội đại nạng với nhà cầm quyền. Chủ Nghĩa. Thay vì mang họ ra chém, chỉ bằng gọi họ về chỉnh què quan của họ, để dân làng mang ra đầu tở, có phải là vừa xách động được quần chúng, vừa trả thù được một cách nham hiểm, và vừa đánh lay được dư luận thế giới hay không? Cũng cũng một mục đích, sau khi chiếm miền Nam, Cộng Sản bắt một số chánh khách di cư nổi tiếng về Bắc và Thanh Nghệ (xem tiếp tr.8)

CON XU THỜI

Trong thời buổi xa xưa, giữ lúc vũ trụ với được thành hình, không có một bóng sinh vật nào trên quả địa cầu mà chúng ta đang ở. Chỉ có biển, đất và sa mạc. Sau một thời gian dài, im lặng và vắng vẻ, một hôm nhé ánh nắng của mặt trời, đi o một sự ngẫu nhiên phi thường một tế bào sinh ra trong biển động. Thời gian tiếp tục trôi qua, tế bào sinh ra hăng hăng tế bào khác, lần lần biến thể, kết hợp để trở thành những sinh vật phức tạp, với hình thù khác nhau tranh nhau sống trên quả địa cầu. Mỗi sinh vật có thể hình nhất định, tuy thể chất càng ngày càng phức tạp theo công trình gian. Một hôm khác, do một sự ngẫu nhiên khác không kém phi thường, một con vật kỳ quái ra đời, một con vật muôn hình muôn thể, một con vật biến hóa lạ lùng. Số với các con vật phức tạp khác, con vật muôn hình đang vậy càng phức tạp dần dần.

Tại, nghiên cứu một con vật là một việc khó khăn như búng đờ viết chữ. Nhiều nhà sinh vật học đã hy sinh trọn đời để chỉ nghiên cứu một vài loài vật như Fabre suốt đời chỉ nghiên cứu loài kiến. Tà một con vật muôn hình vạn thể là một việc gian nan gặp trăm lần. Có thể so sánh với công trình vượt Hy Mã Lạp Sơn bằng chân không, vượt cả ngàn cây số tuyết băng hay việc đem hết tài ngoài sa mạc vàng về đời, đó, tá con vật này trên gần như là một chuyện vô toại.

Vì con vật này đổi hình đổi dạng theo chiều gió nhất là theo ngọn gió đặc biệt mà người ta gọi là gió "chính trị", nó mang tên là con "xu thời". Về nguồn gốc tên con vật, các khoa học gia đến nay vẫn không đồng ý về ý giải thích trên. Một số các khoa học gia cho rằng đây chính chúng không thể ý đặc biệt với gió chính trị để nghiên xét sự thay đổi của con vật. Trái lại, họ là những nhà quan sát tài ba, sống rất thục tế, họ đã để ý rằng khi cầm một số động vật lác là có một con vật lạ lùng xuất hiện với vẻ thềm thườn như mèo thấy mỡ hay đúng hơn như chó đánh mùi của bả. Do đó, tên con vật chính là ở đây: "CÓ XU, THỜI NÓ TỚI". Và dần dần đọc chại ra thành hai chữ "xu thời".

Về thềm thườn là 1 trong vài cách hiểu hơi để nhien con xu thời, vì con vật này còn hơn con kỳ nhông 1 bậc. Chính những nó đổi màu nhanh chóng, gần mực thì đen, gần lửa hồng thì đỏ, gần là thì xanh, nó lại đổi màu. Gần xe hơi, thì nó như xe ô tô, gần heo, thì nó sống như heo, gần chó nó thành chó. Người ta cũng không thể dựa trên tiếng kêu của nó để phân biệt. Vì nó hơn con két một bậc, nó có thể nhái giọng bất cứ con vật nào sống trên quả địa cầu. Khi nghe con yêu nước "tôi tôi", nó cũng "tôi tôi" theo. Ở chung với bầy với nó cũng cùng cấp. Nó có thể sống như chó, gầy như gà hay rỗng như trâu. Nó có thể gần như hổ, tổ họ như công hay hổ như hổ. Nó lại có thể hí như ngựa, bê như bê, hay là như khỉ. Đặc biệt hơn nó còn có thể noi giọng người và nói sánh số hơn sa sậu, hay kết, là những giống vật từng nói tiếng nhái giọng người. Lễ dĩ nhiên, một con

vật như thế, chỉ có thể phát ra những âm thanh tựa tiếng nói con người, mà không bao giờ có thể kết hợp các tiếng kêu thành một câu nói có ý nghĩa.

Một phương pháp khác để phân biệt con vật, với những con vật khác mà nó muốn hình muốn tiếng, là cấp mắt con vật. Con "xu thời" có cấp mắt lảo liên như của một kẻ trộm vừa bị tóm cổ. Khi xưa, và ngay cả bây giờ, các kích sĩ danh tiếng khi đóng vai Tào Tháo thường quan sát đôi nhíp của con xu thời để bắt chước. Tại Âu Châu, các họa sĩ cũng muốn cấp minh của con vật để họa hình các kẻ gian hùng nổi tiếng. Các nhà khoa học gia, trong một thế kỷ qua, cũng đã dày công nghiên cứu tại sao con xu thời có cấp mắt lạ lùng như thế. Đó là một bí hiểm của khoa học. Giải thích gì gần nhất và cũng là giải thích hợp lý nhất lại là một giải thích kỳ lạ nhất. Đó là vì cách ăn của con vật! Nếu con ăn kền kền chỉ ăn thịt thối, nếu con lang sống nhừ xác chết, thì con xu thời chỉ biết ăn đồ thừa. Các khoa học gia đã thí nghiệm nhiều lần. Họ bầy mồi ăn vật lạ để dễ bề rử đem một con xu thời đến. Con vật nhìn một cách thềm thườn, nước rãi chảy lòng thườn những không dám đi động. Họ đem một con vật khác đến bắt đầu ăn vào mồi. Lúc đó con xu thời, lăm lăm lết, cấp mắt nhìn qua nhìn lại, mới bắt đầu xấp vào ăn những mồi ăn mà con vật kia bỏ lại. Ở Việt Nam có câu tục ngữ "Theo voi ăn bã mía" thì con vật theo con voi chính là con xu thời.

Nhìn qua các đặc điểm trên thì ai cũng phải nhìn nhận là con xu thời là một con vật tối tàn và ai cũng nghĩ rằng đó là một con vật vô hại. Nghĩ như thế là một sai lầm to tát. Thật ra con xu thời không tai hại như con xé ết hay con đóc tài, nhưng sự kém phần quan trọng. Con xu thời có thể đang sống yên lành yên ổn lẫn lộn trong đám con dân đen. Nếu có một bầy chó đại chạy ngang, là con xu thời có thể biến thành chó, sủa và cắn đấm dân đen mà nó đã cùng chung sống trong bấy lâu nay. Sự biến hình đổi dạng của con xu thời theo một định luật rất rõ ràng mà các nhà khoa học gia đã kiến ra: nó biến đổi để giống con vật mạnh nhất trong những con vật sống bên cạnh nó. Thứ dù một con xu thời đang là chó, một con đóc tài đi ngang, là nó biến hình đổi dạng để là hét như con đóc tài, ăn đồ ăn của con vật này ngay. Giả t ý ngay như lúc đó, một bầy ết đi đến, thì tức khắc con xu thời biến thành ết, cũng hút máu dân đen y như một con xé ết. Nếu nó đi theo một con xé ết để lóai và con này bị ết, lúc đó con xé ết mất xanh này lết thì con xu thời liền đổi dạng khác, xây lại sừng sỏ với con xé ết ngay. Cho nên cái tai hại của con xu thời tuy khó đo lường chính xác nhưng cũng to tát lắm. Cứ tưởng tượng một bầy ết tưng tưng đi ngang phá một vùng như thế nào, nếu thêm một đám con xu thời a dua theo thì còn gì là cây với cỏ, nói chí nua đến dân đen hay các loài vật khác. Đến vì những gì mà con xé ết chưa kịp tàn phá là có con xu thời. Hoặc

tưởng tượng một con đóc tài sống một nơi mà nó đã vớt gạn hết chỉ để thừa một vài con rau, thì con xu thời cũng chụp lấy luôn con rau đó. Phải nói rằng con xu thời chẳng những muốn hình muốn giống những con khác mà nó còn bắt chước hành động y như con vật mà nó đang theo. Tệ hai hơn là con xu thời còn tìm đủ mọi cách để xúi dục con vật ác ôn mà nó đang muốn đang hành động tấc quai.

Vì hành động này, các nhà sinh vật học có lần đã tở u hỏi không biết con xu thời có trí khôn hay không? Sau một thời gian nghiên cứu tỉ mỉ, kết luận của khoa học là đầu óc của con xu thời không tở hơn hột cát! Con xu thời có nhiều tài năng bẩm sinh, đặc biệt nhất là một nghị thức cao độ, những loại nó, không có một hành động nào vượt khỏi mức linh tinh của loài trùng.

Lúc giữa thế kỷ thứ 19, khi các khoa học gia phân biệt được con xu thời với các loài vật khác, một cuộc tranh luận sôi nổi đã xảy ra trong giới học giả. Một số nhà sinh vật học đã dựa trên con vật này để bài bác chủ thuyết của Darwin.

Theo chủ thuyết này, mọi loài vật biến thể dần dần để tiến đến chỗ toàn thiện trên địa cầu trong những điều kiện tốt đẹp. Phe chống chủ thuyết cho rằng con xu thời thể hiện một sự thoái hóa của các loài vật. Phe ủng hộ chủ thuyết trái lại, để cao đặc tính nghị thức của con xu thời, cho là hình t h ết cuối cùng của một loài vật để sống để đàng trên trái đất. Phe chống lại chỉ trích rằng đặc tính ngộ trạng khố thể là một đặc tính hay, vì không đem một tiến triển nào cho giới động vật.

Lúc đó bên phía thần học lại có một cuộc tranh luận khác không kém phần sôi nổi. Đối với các nhà học giả vô thần thì sự sinh phát ra tế bào đầu tiên có thể tam giác thích bằng bàn tay Thượng Đế, thì sự hiện diện của con xu thời trong vũ trụ phủ nhận hoàn toàn sự hiện hữu của Ngài. Theo họ, nếu có Thượng Đế, Ngài không thể sai lầm mà tạo ra một giống vật kỳ dị như thế, một giống vật có muôn hình dạng đẹp để lai vô tâm vô hồn như con xu thời. Các nhà thần học biến bác cho rằng sự hiện diện của con xu thời càng chứng minh hùng hồn sự có Thượng Đế. Khi tạo ra con đóc tài để trừng phạt loài người, Ngài muốn tạo thêm một con vật vừa phụ giúp con đóc tài, nhưng lại vừa làm trở hể để xoa dịu bớt nỗi khổ của loài người. Bởi vì, cho con xu thời tàn rất hèn nhát, vài khi, một tiếng la cũng đủ cho nó đổi từ màu đỏ xám thành màu trắng. Trong nỗi khổ bị con đóc tài hay con xé ết đàn áp nhìn con xu thời đổi hình đổi dạng một cách lăm lết, ai ai cũng phải phì cười. Tuy không cười đầy nước mắt và giọng cười.

Có lẽ họ có lý, vì hành động đầy khôn khéo của con xu thời hàm chứa bao nhiêu sự ngu ngốc.

Gặp con xu thời, xin đừng giết nó mà bán tay, chỉ cần để mạnh vào đất cứng đủ rồi, con vật sẽ thuận ngay.

VÕ THÀNH VĂN

Sáng hôm sau, Biện Sinh dậy sớm, chàng qua gõ cửa những nhà láng giềng để nhờ họ giúp việc chôn cất vợ chồng Lão Thiện. Bon nông dân thấy mặt Biện Sinh thì sợ hãi chỉ biết lùi riu vào tường lối. Họ qua nông trại, giúp Sinh đào hai cái hố rộng rồi đặt quan tài vợ chồng Lão Thiện xuống. Trước khi lấp đất, Biện Sinh yêu cầu bon nông dân theo chàng quý trước mặt hai địa huyết. Chàng khóc lóc thảm thiết kể lại công ơn hai vợ chồng Lão Thiện. Trước cảnh đó bon nông dân nhìn nhau hoang mang. Họ không hiểu Biện Sinh tính thật hay chỉ là người đóng kịch khéo léo, tuy nhiên vì sợ hãi họ im lặng ra về tôn trọng giấy phứt 'thiên liêng' đó. Được một lát Biện Sinh đứng dậy, gạt nước mắt, cầm xéng xúc đất đổ lên quan tài, bon nông dân bèn đứng dậy làm theo. Khi đắp xong hai nấm mộ, chàng đứng tay nhìn từng người một, ánh mắt nhìn đến ai thì người đó cúi mặt đi xuống đất, tay nắm me cán cuốc, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt vô thần của Biện Sinh mà họ cho là cặp mắt

TÂN LIÊU TRAI SỬ!

HỒNG HOA TÌNH SỬ

sát nhân. Đột nhiên Biện Sinh lên tiếng, giọng nghiêm nghị đánh thép :
- Vãn sinh chân thành cảm tạ quý vị đến giúp đưa bá phủ, bá mẫu vãn sinh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy nhiên bá phủ bá mẫu vãn sinh đã khôn ngoan chọn cái chết êm ái bên cạnh hoa Hồng, đó là điều tốt đẹp trên thế gian này. Quý vị nên coi đó là một vinh dự hầu sau này có cơ hội gặp thế giới Hồng Hoa.
Bon nông dân sợ hãi chỉ biết vâng dạ rồi cáo từ Biện Sinh ra về.
Còn lại một mình, Biện Sinh xoa tay nhìn hai nấm mộ, cảm thấy hài lòng vì đã làm xong một việc tốt đẹp và nhất là chàng đã không chế được tư tưởng bon láng giềng.
Đêm hôm đó, trong giấc mộng, Hồng Hoa Nursing lại đến, về mặt nàng rõ ràng, miêng hoa tươi cười nói với Biện Sinh :
- "Huynh đã tiến bộ vượt bậc, thủ đoạn tâm lý cao cường,

chắc chắn là sau này huynh có thể tính chuyện lập biên niên sử non.
- Điều đó là nhờ huynh gần gũi hiền muội, thâm nhân được từ tưởng Hồng Hoa, nên mới có tâm cơ linh diệu đó."
Nói xong Biện Sinh cười tủm tỉm, đưa tay kéo Hồng Nursing vào lòng...
Sau cuộc mây mưa, Hồng Nursing âu yếm nói với Sinh :
- "Kể từ ngày mai, huynh nên vận động các bạn me hoa để thành lập Hồng Hoa Đại Đạo, một là để phổ biến tư tưởng lâu đời đời chúng ta, hai là để có đôi ngũ thuần lễ cho việc hành sự, để đời thực tế về sau này.
- Huynh nói nói phải lắm, những huynh không biết nên khởi đầu như thế nào ?
- Điều đó rất dễ, huynh quy tụ thanh niên me hoa lại tập trung vào quan trọng cho những "người" nào trung thành với thế giới hồng hoa, dứt khoát với xã hội loài người. Ngoài ra huynh phải

đặt ra luật lệ khe khắt để kiểm chế, kiểm soát những kẻ không tận tâm chăm sóc hoa hồng.
- Một mình huynh làm sao kiểm soát được hết thấy mọi người ?
- Khả năng đó sẽ đến với huynh một ngày gần đây. Về lại huynh chỉ cần giữ thể diện tôn. Vì theo xã hội hồng hoa, người này kiểm soát người khác. Kể nào ăn ở hai lòng sẽ bị chính anh em, hay con cái tố giác...
- Thủ đoạn của Hồng muội tình vì thật, huynh sẽ có gắng trau dồi bản lĩnh để cho huynh phu lòng Hồng muội.
Đến lúc đó thì trời đất dần sáng, Hồng Hoa Nursing âu yếm giả từ Biện Sinh lướt ra ngoài...
Khi thức giấc, Sinh theo đúng như lời dặn của Hồng Nursing đi triệu tập bon thanh niên me hoa hồng, hen đúng đêm trăng tròn, mọi người phải quy tụ tại nông trại để nghe lệnh hồng hoa.

Đêm rằm tháng đó, bon thanh niên rủ nhau lũ lượt kéo tới nông trại. Khi mọi người đã đến đông đủ, Biện Sinh đứng bên cạnh góc hiên, đóng cửa nói lớn :
- "Chúng ta là những người ngưỡng mộ hoa Hồng, các bạn đã am hiểu thế giới Hồng hoa và chắc là các bạn cũng như tôi ha, mong muốn thế giới Hồng hoa bành trướng ra khắp hoàn vũ. Trong ước vọng đó mà tại hạ quy tụ các bạn ngày hôm nay để chúng ta cùng bàn kế hoạch tiến đến những trình hành động. Tại hạ muốn là sau buổi đại hội này, chúng ta lập xong Hồng Hoa Đại Đạo để chủ trì việc phát triển Hồng Hoa thế giới. Các bạn nghĩ sao ?"
Biện Sinh vừa dứt lời thì có một thanh niên tên là Lý Sinh trông vẻ hiền hoà, lãng mạn, đứng dậy phát biểu ý kiến :
- "Theo thiên ý tiêu đề thế Hồng Hoa thế giới là tính tùy trên thế gian, chúng ta nên để tự nhiên cho Hồng hoa phát triển, cần gì phải tu họp thành tổ chức. Tiêu đề e rằng với một hội quy củ, chúng ta có thể quá tróng ra nghiệp sát xã hội."
Lý Sinh chưa kịp ngừng tiếng thì một thanh niên khác tên là Tiểu Luc cất cao giọng lan át tiếng Lý Sinh :
- "Nói như vậy là không phải chút nào cả ! Lý Sinh tuy là người uyên bác, lại được gần gũi hoa Hồng mà vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa hiểu được chân lý Hồng hoa. Như tại hạ đây là kẻ vô phu mà còn thây rắng muốn sống yên trong thế giới Hồng hoa, chúng ta phải dứt khoát với xã hội cũ của loài người, phải thống tay với bon chống đối như những thế lực chúng như kiểu Lý Sinh đó đây. Tại hạ thấy rằng thời đó của Lý Sinh có hại cho Hoa Hồng, có lẽ còn nguy hiểm hơn cả những kẻ đã tìm cách ngăn cản chúng ta."
Nghe đến đó Lý Sinh sởn da gà da vịt, im lặng không dám nói thêm tiếng nào. Một số nhao nhao vỗ tay tán thành Tiểu Luc. (Nguyen Tiểu Luc là một thanh niên đàng tợn, thủ đoạn ác độc, thủ lĩnh chỉ hám vui đùa đòi theo giới ám chửi. Mỗi đây khi đem hoa Hồng về nhà trồng, cha mẹ Tiểu Luc khuyến ngăn, không những Tiểu Luc không nghe lời cha mẹ mà còn nhân tiện đem hoa me đỏ phồng làm chết ngắt cha mẹ để được tự do gần Hoa Hồng. Thủ đoạn đó, cả thi trấn ai cũng rõ, riêng bon thanh niên me hoa, một số thần phục Tiểu Luc, cho là người dứt khoát, nhiều胆 lượng.)
Chờ cho mọi người yên lặng Tiểu Luc lại lên tiếng :
- Như vậy mọi người đều đồng ý thành lập Hồng Hoa đại đạo, theo ý tại hạ, Biện Sinh là người có công phò trợ biến Hồng huyết rất xứng đáng được anh em tôn làm minh chủ, anh em nghĩ sao ?"
Nghe đến đó, mọi người trong hội trường hò hét hoan hô Biện Sinh vang dội cả nông trại. Biện Sinh đó tay ra hiệu cho mọi người im lặng rồi lên tiếng, không có ai là khách sáo cả :
- Anh em có lòng thành tôn tại hạ làm minh chủ, tại hạ sẽ cố gắng đem hết sức bình sinh phục vụ Hồng Hoa thế giới. Các bạn chỉ cần nhìn việc làm của tại hạ thế nào, nhất nhất mọi hành động tại hạ đều theo sự chỉ dẫn của Hồng đại nương đây. Vừa nói Biện Sinh vừa đưa tay chỉ cây Hồng.

Ngẫm chuyện xưa, Nói chuyện nay

Vào cuối đời nhà Tần bên Trung Quốc, thiên hạ đã loạn xạ hồi rồi ren nát bét, hào kiệt nổi dậy khắp nơi, sau cùng thì còn hai nhân vật tranh nhau thiên hạ là Hạng Vũ và Lưu Bang. Hạng Vũ là một tay hiểu sát chuyện dùng bùa lực để cai trị dân. Ai trông thấy cũng phải khiếp sợ, không dám nhìn thẳng mắt, không dám phê bình, ngăn cản việc Vũ làm. Sau khi diệt nhà Tần mang quân vào Hàm Dương, Hạng Vũ chỉ có một ý muốn duy nhất khiến khiếp sợ là xóa bỏ kỳ lễ bưng cử tăn tích nào cũ của nhà Tần, tiêu diệt cho tận gốc mọi phong tục cũ, trừng trị dân chúng bằng những ước pháp thật nghiêm khắc.
Khi xuất quân đánh Tần thì hích vãn của Sở là trợ lực cho dân. Vào đến Quan Trung đất nhà Tần, việc đầu tiên của Hạng Vũ là đem chôn sống 20 vạn quân sĩ nhà Tần vì sợ họ mưu làm phản sau này. Vua thì Anh nhà Tần và tất cả các quan trong triều đều bị giết hết không còn một mống. Chưa thỏa cơn giận, Hạng Vũ còn nện trả thù kẻ chết bằng cách cho đào me và san bằng các lăng tẩm nhà Tần.
Các tướng lĩnh, danh tướng nước Sở đều thối thính khi dám can ngăn cả một hôm ở Hàm Dương đã lâu, Hạng Vũ chợt nghĩ đến kẻ quân cừu mới đổi kinh đô về Bành Thành. Bèn hạ lệnh bắt dân chúng thu dọn đồ đạc đi tản về Bành Thành. Quan giết nghị đại phu Hàn Sinh liền tiến ra can rằng :
- Tâu Bệ Hạ, Quan Trung là đất kiên cố có thể giữ vững được. Hơn nữa dân chúng Hàm Dương đã quá khổ sở về chiến tranh rồi không nên đẩy đi họ hơn nữa. Mong Bệ Hạ nghĩ đến sinh linh trăm họ và thế hiền Hàm Dương mà bỏ ý định dời đi.
Sở Bá Vương lắc đầu nói :
- Lòng trời đã ứng theo ý muốn ta, người chờ đem lễ dâng can. Ta thiên đô là vì

Chuyện KHÍ ĐỘI MŨ

đất trời nhiều, tâm con mắt trông không được quang đãng.
Hàn Sinh còn cố đầu :
- Bệ Hạ gồm đầu bốn bề như mắt trời soi trên quả đất, ở đầu nhân dân cùng ngưỡng vọng vào, hà tất phải bắt dân khổ cực theo mình.
Bá Vương phân :
- Thời người không được nói nữa. Bành Thành ở bốn phương đều cùng là nhà, người trong bốn bề là tôi một nhà" những ta thích làm gì thì làm, có hề chi ? Già hơ ta làm vua, hà lẽ thuộc vào lời can của kẻ khác sao ?
Hàn Sinh không còn lời gì can ngăn nữa, tức giận bước xuống thêm ngĩa mặt lên trời thở dài nói :
- Người nước Sở như con khỉ tằm mà đội mũ.
Bá Vương thoáng nghe câu nói ấy, hỏi Trần Bình :
- Hàn Sinh muốn nói gì vậy ?
Trần Bình không dám giấu, tâu :
- Tâu Bệ Hạ, Hàn Sinh oán Bệ Hạ, lấy con khỉ mà ví với Bệ Hạ.
Bá Vương vỗ ah hét :
- Thế là ý gì ?
Trần Bình giải thích :
- Câu nói có hai ý. Thứ nhất, con khỉ mà cho mặc áo đội mũ vào, tuy bề ngoài giống loài người, song bên trong vẫn là khỉ. Thứ hai, con khỉ không quen mặc áo đội mũ, thế nào nó cũng bỏ quần áo đi để lộ nguyên bản chất.
Bá Vương nghe xong, nổi giận mắng lớn :
- Súc sanh lòng bụng lười si nhục ta thế sao ?
Liên truyền quan chấp kích lang Hàn Tín trời Hàn Sinh lại, dẫn ra chỗ Hàm Dương nấu dầu để làm gương.
Hàn Sinh bị trời, thấy quan nấu vạc dầu, tức giận nói :
- Hỡi người xử Hàm Dương đi, ta vì trung với nước, yêu dân mà phải bị nấu dầu thì xét chẳng có tội gì cả ! Con khỉ đội mũ vẫn là con

me, cũng trực xuất đi dân khỏi Sài Gòn đi vùng kinh tế mới v.v.. Chính quyền Cộng sản nông nghiệp từ đặc như Hạng Vũ, mà quảng vụ bệnh nông trầm trọng ai mà cứu vãn nổi ? Vì thế mà cả ngàn Hàn Sinh diên hình cho các thành phần thì ba, lúc lòng của MTCP cũng chui rúc trng các nhà tù, trại cải tạo, vùng kinh tế mới ở Cao Bằng, Lạng Sơn hay U Minh, chỉ vì ngày nay mới tổ thái đản ngăn hoặc chống đối chính sách bao quốc của Cộng Sản.
Như con khỉ không quen mặc quần áo, cộng sản không chịu nổi quần áo dân chửi cũng từ đâm chân đâm ngực đứt bở lơ dân chỉ để" lộ nguyên hình : mũ xanh vứt đi lại là cờ đỏ sao vàng, áo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam quần đùi quần áo đơn giản, cỡi ra để lộ nguyên lông lá của... Đảng Cộng Sản.
Xét kỹ thì Hàn Tín mới là người làm và Hàn Sinh như "con chim sắp chết tiếng kêu bi ai, con người sắp chết nói lời nói phật" lại có lý.
Hàn Tín làm là vì cho lời can gián của Hàn Sinh vô ích vì bành ngông của con khỉ quá trầm trọng. Khí ngồng, cuồng tin, chỉ vì đánh lừa được người khác, con người nghe nó. Nếu con khỉ tiếng chuông thổi tinh mọi người, nhắc nhở mọi người khỉ vẫn là khỉ, cộng sản vẫn là cộng sản thì mỗi ngày sẽ thêm người thức tỉnh, sẽ ít người tán dương những hốt nó Lời nói của Hàn Tín tuy chỉ là lời nói đùa nhưng là lý luận của kẻ xu thời, tiểu nhân số sét.
Còn Hàn Sinh thật sáng suốt trước khi chết vì biết khỉ không thể nào cai trị mãi được người, bao tàn thế nào cũng phải đổ. Chỉ có khỉ mới ca tụng được khỉ thôi. Thời này nhiều kẻ cũng phải bit miệng nở bở hơn hoặc tán dương khỉ vì sợ bị me bưng nấu dầu như Hàn Sinh.
Dù sao họ cũng phải lựa chọn : làm người hay là làm khỉ ? Cái trò làm khỉ đội mũ mặc áo giả người thì ngày nay không đánh lừa được ai nữa rồi.
NGUYỄN THƯỢNG SÁCH

(xem tiếp kỳ tới)
TRIỆU DƯƠNG CỬ SĨ

TẾT TRUNG THU 16.9.78

CÁC EM THÂN MẾN,

Cũng như năm ngoài, một đêm Tết Trung Thu đặc biệt dành cho các em sẽ được tổ chức tại Paris. Các em sẽ đến thật đông để cùng rước đèn, ăn bánh Trung Thu, ăn mứt và cùng ca hát nhảy múa. Các em đã từng tham dự đêm Trung Thu năm ngoái nhớ gọi thêm bạn bè đi cùng cho vui. Còn các em chưa tham dự thì phải nhớ ngoan nhé để được đi chơi.

Năm nay, ngoài những mục trò chơi, sinh hoạt, còn có thêm giải thưởng LẠM LỒNG ĐÈN ĐẸP NHẤT. Các em nhỏ làm lồng đèn đẹp đến dự giải, sẽ có những phần thưởng rất là thích thú cho tất cả các em.

Ngày: RẼM THÁNG TÁM tức ngày 16-9-78 đường lịch từ 17g đến 21g.

Địa điểm: trường NOTRE-DAME-DE-JOYE
71 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris (Metro Port-Royal)

Gia chánh

Thủ của Bà TRẦN ở Valence "... Chúng tôi luôn luôn theo dõi Nhân Bản hàng tháng tôi thích nhất mục Gia Chánh của bà. Vậy hôm nay tôi kèm theo đây Phiếu Phục Vụ Ban Đọc mong bà mách giúp tôi làm bánh bao phải dùng vật liệu nào và cách thức nấu bánh. Rất cảm ơn bà".

BÁNH BAO

(Cách làm bánh bao sẽ được bà TUYẾT ANH dạy trực tiếp trên CEFKAL, 34 Rue Henri Carbusse, Paris 5è, ngày chủ nhật 27-8-78 từ 15g. Xin các bạn ghi danh trước với Ban Sinh Hoạt.)

VẬT LIỆU VỎ BÁNH

- 600 g bột mì nở (type 45) thứ tốt mới trắng
- 150 g đường mịn
- 240 cc nước (hay 240 g nước)
- 1 gói levure khô (thứ làm bánh mì)
- 1 gói levure ancel (làm bánh)
- 5 thìa soupe mỡ nước (mỡ saindoux, họ chảy để nguội)

CÁCH LÀM

- Levure (bánh mì) để vào chén với 1 muỗng cà phê gạt đường nhuyễn, rồi rây đều vào chén levure-đường này 30cc nước ấm. Đứng quầy đây nắp để một chỗ độ 15, 20 phút sẽ nở đều cao lên.
- Bột mì trộn với levure ancel, rồi rây 2 lần cho đều để bột vào thau men làm thành vũng, có lổm ở giữa, để nước ấm 210cc (còn lại) vào kế đường và mỡ nước.

Nhớ đều thành một khối, rồi cầm lên đập xuống mạnh tay đập nhiều lần có 30 phút. Cho vào chậu men, lấy khăn sạch thấm ướt vắt khô, dẩy lên chậu bột. Để vào chỗ kín gió độ 2 giờ sau thì bột nở gấp hai.

NIĂN

- 400g thịt vai
- 100g thịt xá xíu
- 1 đôi lap xướng
- 1 củ hành tây
- 6 nấm đông cô
- 4 hột gà luộc
- Xí dầu, muối tiêu, bột ngọt
- 1 muỗng cà phê bột mì tinh hoà chút nước lạnh

CÁCH LÀM

- Thịt nạc vai thái từng lát mỏng hấp chín, để nguội thái hạt lựu nhỏ.
- Thịt xá xíu thái hạt lựu nhỏ như trên.
- Lap xướng thái lớp mỏng.
- Hành tây thái mỏng rồi thái nhỏ.
- Nấm ngâm mềm, bỏ chân, rồi thái nhỏ sợi dài.
- Hột gà luộc chín, bóc vỏ, thái làm 4 hay 8.

* Xào hành với chút mỡ, hồi thơm thì cho thịt vai vào xào, kế nấm. Nêm gia vị cho vừa ăn, để lửa nhỏ cho thịt xá xíu và lap xướng vào trộn đều. Hoà bột mì với chút nước đổ vào chảo xào để nhân được dính nhau. Tất lửa cho người vo viên để sẵn.
* Khi bột nổi thì ngắt từng miếng to gấp rồi viên nhân (hay to hơn nửa hoặc bằng tùy ý- rắc bột khô (bột khoai tây = Fécule de pomme de terre) một lớp thật mỏng ra bàn để viên bột và cán nhẹ thành hình tròn vừa bọc được nhân. Để nhân vào giữa cho thêm miếng trứng gà úp vào, tum bột lại, theo kiểu xếp múi có 12 múi tùy theo. Xong đặt vào giấy cắt sẵn, cho bánh vào xướng dậy lại.
Độ 20 phút bánh nở gấp 2 thì hoà thêm 1/2 chén nước ấm vào nồi nước sôi, đun sôi rồi mới để bánh vào hấp tiếp.
* Thỉnh thoảng mở nắp, vẩy nước mở hơi dong trên nắp vung. Làm khéo kéo nước chảy vào bánh mới đẹp, nhớ làm nhanh và dẩy lại ngay.
* Thỉnh thoảng luôn đều. Thỉnh thoảng phải xem nước sôi dẩy kế can nếu làm nhiều bánh. Bánh nhỏ hấp 8 phút, bánh to hấp 15 phút. Bột cán mỏng 3 hoặc 4 ly là vừa ở nhà dùng, còn làm bán thì bột cho dẩy hơn.

BÀ TUYẾT ANH

PHIẾU PHỤC VỤ BAN ĐỌC

TÊN:

ĐỊA CHỈ:

.....

Xin Quý Vị gửi các Thắc Mắc về Gia Chánh kèm theo phiếu này về toà soạn NHÂN BẢN.

HOÀNG HỮU NIÊN

TRANG NHI ĐỒNG

Truyện cổ nước Nam RẼM HÓA VÀNG

Có hai anh em một nhà kia, cha mẹ mất sớm; người anh lấy vợ và chiếm đoạt cả gia tài, và chỉ cho người em có nửa sào đất. Người anh ngày một thêm giàu có, và cũng ngày càng ăn dè bỉu đố kỵ ác với người em.



Người em buồn tủi xin ra ở riêng và lấy vợ. Hai vợ chồng công lưng làm ruộng cho người anh mà vẫn không đủ ăn nuôi con. Ngày đi công thúng giá, không có việc làm cả nhà thường phải nhịn đói.

Một hôm, người em đi cày thuê chùa về, nhà chùa có gạo, các con đòi nheo nhóc. Người vợ phải sang vay người chị dâu một bát gạo về nấu cháo. Mỗi lần sang vay gạo của chị dâu là người em phải làm công không cho nó một buổi, nếu không, dù có đói vàng mắt, nó cũng chẳng cho vay. Lần này nó bảo em dâu: "Không có gạo đâu mà cày thuê với ruộng mãi hôm nay tôi khoán cho thím bát sạch chày trên đầu tôi, tôi sẽ sống cho một bát gạo, nếu còn sót một con thóc cũng đừng hòng tôi đong cho."

Từ sáng đến trưa người em đầu vẫn cầm cùi bát gạo, không dám nghỉ tay, mong cho chóng xong, lấy gạo về nấu cho con ăn.



Mãi đến trưa người chị dâu mới đong cho một bát gạo. Người em giấu đem gạo về nấu cháo. Người mẹ đang soạn mâm bát để chia cháo cho các con thì đứa con gái người chị dâu từ ngoài công chạy vào. Nó bung nồi cháo đi và bảo:



GIẢI ĐÁP ĐỐ VUI KỸ TRƯỚC: Vì anh hùng là TRẦN QUỐC TOÀN

"Mẹ tôi bảo tôi sang nhà thím đòi lại bát gạo, nếu thím đã nấu cháo thì bề tôi chày về vì thím bắt con sốt mấy con chày trên đầu mẹ tôi. Bọn trẻ trở mặt nhin theo nồi cháo rồi túm lấy mẹ mà kêu khóc."

Vừa lúc ấy người chồng cũng vác cây về đến nhà. Người vợ kể lại chuyện cho chồng nghe và an ủi:

"Thôi bỏ nó đi rủa chày tay, rồi về trông con, tôi chạy ừ ra đống xem có xức được con tôm con cua gì về nấu cho con nó ăn tạm."

Nói đoạn chị xách giỏ ra đống. Mọi lần thường được cá được cua, lần này xúc lên mấy lưỡi chỉ được toan rắn liu điu. Chị đổ ra xúc lại, nó lại vào rồ chi. Cuối cùng chị đành phải đổ vào giỏ mang về.



Về nhà, chị trút tất cả rắn vào một cái vại, lấy thóc dẩy lại. Một lúc sau chị ra mở nắp vại thì chẳng thấy rắn đâu mà chỉ thấy toàn là vàng bạc. Chị vội chạy vào buồng nói với chồng, hai vợ chồng mừng mừng rỡ rỡ.



Từ đấy hai vợ chồng người em trở nên giàu có. Trong làng ai thiếu thôn hai vợ chồng đều hỏi lòng giúp đỡ. Khi đã biết chuyện r ả n

hoá vàng của người em, vợ chồng người anh cũng đi xúc rắn về đổ vào vại, mong cho rắn cũng sẽ hóa vàng... Sau một ngày xúc, chiếc vại nhà người anh đã đầy ắp những rắn. Đến nửa đêm, vợ chồng ra mở nắp vại thì vàng, bạc đầu chẳng thấy, chỉ thấy đầy là rắn hổ mang lúc nhúc.



Hai đứa rất căm tức, cho là người em đã bắt được cả những loại gạo tin lão để lừa chúng, cho nên đang đêm hai vợ chồng chúng treo lên nhà người em, đổ nước đỏ rạn xuống chỗ hai vợ chồng người em đang nằm. Vợ chồng người em giật mình thức dậy, thấy trên giường dưới sàn đầy những văng bạc. Từ đấy hai vợ chồng người em lại càng giàu thêm.

Thấy thế hai vợ chồng người anh lại càng thêm tức tở, chúng cố tìm kế chiếm đoạt gia tài của người em. Một hôm chúng mời vợ chồng người em đến nhà chúng ăn cơm, và chúng bỏ thuốc độc vào đồ ăn. Nhưng về nhà vợ chồng người em vẫn khỏe mạnh. Từ vát người lên, chúng lại tính mưu khác. Một hôm vợ chồng người em về quê ngoại. Ban đêm chúng vào nhà khuôn cả văng bạc của người em đem về giấu trong hòm kín. Sáng hôm sau vợ chồng người em trở về nhà thì thấy văng bạc của mình vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi dò xét và biết là văng bạc của người em vẫn còn nguyên vẹn, chúng về sát lại số văng bạc cất g i ả u trong hòm thì chúng chỉ thấy một hòm dây rập, con nào con này to bằng bắp tay. Đạn rắn ấy ra ở khắp trong vườn, rồi cứ đêm đêm bò vào nhà treo lên giường, rúc vào chân vào quần áo? Từ đó hai vợ chồng người anh sinh ốm đau. Bao nhiêu tiền bạc, ruộng vườn đều bỏ ra cầu cúng. Gia tài chẳng bao lâu hết sạch, mà trong nhà vẫn không hết rắn. Đến khi hai vợ chồng chúng chết, đàn rắn tự nhiên kết nheo đi hết.

Xung đột với T.C. càng dẫy thêm...

(tiếp theo tr.2)

cho Việt Nam (lên đến 1000 tỷ Mỹ Kim) và cam đoan mọi hàng hóa cho Việt Nam. Đứng nhiên quyết định này sẽ càng dẫy thêm Hà Nội về phe Nga, trừ một hết là để lấp số viên trở bị thiếu hụt, và thứ nhì là dùng các phương tiện chuyên chở của khối COMECON hầu thay thế con đường Trung Cộng. Và người ta sẽ không ngạc nhiên bao nhiêu nếu trong những tháng tới, tàu bè và chuyên viên, cơ vấn đủ loại của Nga sẽ sẽ càng tập nập tại khắp các thành phố Việt Nam.

Ngay từ bây giờ người ta ghi nhận sự hiện diện của tàu chiến Nga số thao dượt gần Cam Ranh, một lúc lộng 10.000 sinh viên và công nhân du học tại Nga và 5000 sinh viên ở Đông Đức.

Sự lệ thuộc Nga càng ngày càng toàn diện, hiển nhiên sẽ gây ra một sự mất thăng bằng trong vùng Đông Nam Á mà hậu quả sẽ không lường được.

ĐỐ VUI: TÌM MỘT CÂU NÓI QUEN THUỘC

GIỐNG KỸ TRƯỚC, ĐIỀN TÊN 20 CON VẬT VÀO CÁC HẰNG NGANG THEO SỐ THỨ TỰ. CÁC EM SẼ THẤY HIỆN RA TRONG CỘT CHỈ MÙI TÊN MỘT CÂU NÓI RẤT QUEN THUỘC. THÌ CÁC EM CÓ BIẾT CÂU THỨ HAI THƯỜNG ĐI SAU CÂU NÀY KHÔNG?

Thứ tin

Ô.T.V.N. (Orléans), Bà N.H.K. (Ly-on), Bà N.K.M. (St Etienne):
 NHẬN BẢN thành tích cao
 lối cùng Quý Vị Đốc Giả nào
 đã nhận được số 15 tré hai
 tuần và số 16 tré 1 tuần,
 vì lý do trực tiếp trong
 việc phát hành.
 Ngay từ số này, mong rằng
 Quý Vị sẽ nhận báo đều trở
 lại.

Ô. N.D.S. (Cachan):
 "Chàng thấy gia đình tôi
 tại Mỹ Tho được đổi số tiền
 mà Quý báo đăng gì hết trơn,
 mỗi đầu nghe thấy mỗi gia
 đình được đổi tới mấy trăm
 đồng, tôi cũng bắt lo những
 có thờ bên VN viết qua nói
 chỉ được đổi có 50 đồng à
 ông à. 50 đồng cho nguyên
 một gia đình 2 vợ chồng (tức
 ba mẹ tôi) và 4 đứa em nhỏ.
 Tôi xin Quý báo đăng tôi tới
 lên cho bà con biết rằng
 những con số của tôi CS đưa
 không bao giờ bọn chúng làm
 theo hết. Tôi nghĩ những
 ai ở bên đây có bà con ở bên
 nhà nên viết thư về hỏi coi
 được đổi bao nhiêu, chứ còn
 nếu tin vào lời hứa của bọn
 CS thì có ngày chết mà khg
 hay..."

Bà T.V.B. (Orly):
 "Số báo trước của các bạn
 thấy có đồng thờ của bà Đại
 Sĩ Hoà Lan tại Thái Lan đọc
 mà muốn khóc. Tuy nhiên tôi
 không thấy NB đăng địa chỉ
 của bà Đại Sĩ. Tôi thấy cần
 nên đăng để nếu có ai muốn
 liên lạc giúp đỡ thì còn
 biết đâu mà gửi gắm."

Kính thưa bà,
 Quả thật chúng tôi đã sơ
 xuất không đáng địa chỉ của
 bà F. van Dongen, một người
 dân bà Việt Nam với nhũ danh
 là bà Bùi Tuyết Hồng. Nếu
 muốn viết thư, xin bà đề:
 Mrs. F. Van Dongen
 The Netherlands Embassy
 POB 404 - BANGKOK
 THAILAND.

NHẬN TIN
 * Tìm người quen là NGUYỄN
 NGỌC THIÊN THỎ, sinh ngày
 19-12-44, trước ở 45 Lien lạc
 Thái Học, Sài Gòn. Liên lạc
 với LƯƠNG HUYỀN. Thư về toà
 soạn chuyển giao hồ.
 * Cháu là con ông ĐINH VĂN
 GIANG, muốn tìm bác là ĐINH
 VĂN ĐÌNH và con gái là ĐINH
 THỊ HAI. Liên lạc về ông bà:
 TRẦN TẤN KHUÔNG, Bell Gar -
 den 5731 1/2, Shull Street,
 CA 90 201. USA.

RAO VẶT
 Nhà sản xuất thức ăn Hoa-
 Việt BACH NGOC xin mời
 quý khách nếm thử:
GIÒ BACH NGOC gói lá
 chuối tươi, 30 F/1kg - giá
 đặc biệt * **LAP XƯƠNG BACH
 NGOC** mai quế lộ vừa rẻ vừa
 ngon. Có bán khắp các nơi.
 Mua buôn: Tel 937.79.40.

phương ca

Lớp DÂN CA QUỐC NHẠC và
 ĐÀN TRẠNH PHƯƠNG CA do
PHƯƠNG OANH (Giáo sư Quốc
 Gia Âm Nhạc Sài Gòn năm 64-75)
 phụ trách. Các lớp tại:
 - Paris: Đt 566 7286
 thứ 2, 5, 7 từ 14g30
 - Sarcelles: Đt 990.93.56
 thứ 4, 6 từ 14g30
 - Bruxelles: Đt 539 1329.

SINH HOẠT CUỐI TUẦN T.H.S.V.

Trong 3 tháng hè, CEFRAL chỉ mở cửa trong những ngày sau:
 - 6-8-78: cắt may, y tế, sinh hoạt, đồ vui để học.
 - 27-8-78: nấu ăn, nhạc lý, xếp đèn, tập hát.
 - 3-9-78: cắt may, y tế, sinh hoạt, chung quanh 1 vấn đề.
 - 24-9-78: nấu ăn, nhạc lý, sinh hoạt, hát.
 Tất cả các anh chị muốn học, xin ghi tên tại:
 CEFRAL, 34 Rue HENRI BARBUSSE, PARIS 5è
 Và đến đúng 15 giờ.
 Ban Sinh Hoạt hân hạnh tiếp đón các anh chị.

Anh N.K.T. (Houston)
 "Đại Hội Thể Thao Bắc Mỹ
 XI đã được tổ chức từng bình
 trong 3 ngày 30-6, 1 và 2-7,
 tại trường Montgomery Colle-
 ge gần Washington DC. Đại hội
 đã quy tụ tới 500 lúc sĩ
 thuộc 4 phái đoàn từ Canada
 qua (Montréal, Rive Sud, Toron-
 to, Ottawa) và 9 phái đoàn
 tại Mỹ đến (Washington DC,
 Pittsburg, Minnesota, Phila-
 delphia, Lebanon, Florida, Ohio,
 Texas...)"

Đúng 1 giờ trưa thứ sáu 30-
 6, Đại Hội được chính thức
 khai mạc sau lễ chào quốc kỳ,
 đồng bào và lúc sĩ vừa cặm
 đồng vừa hân hoan khi ban
 quốc thiều VN được hăng dăng
 treo lên. Buổi lễ chấm dứt
 bằng diễn hành của các phái
 đoàn tham dự với lễ cờ vàng
 ba sọc đỏ dẫn đầu tung bay
 phất phơ.

Trong ba ngày liên tiếp, các
 lúc sĩ đã nỗ lực tranh tài
 trong tinh thần hoà nhã
 và vui tươi. Các ứng cử viên
 cũng được dịp xả hơi hết
 thòả thích.

Kết quả đã đem lại cho phái
 đoàn Montréal 3 giải toàn đội
 chính: túc cầu, bóng chuyền,
 bóng nỏ. Phần lớn các giải
 về bởi lời và điển hình thể
 loại vào tay các lúc sĩ của
 phái đoàn hội chủ Washington
 D.C.

"Đại hội được bế mạc vào
 tối chủ nhật 2-7-78 với 5 s
 tham dự của khoảng 3000 đồng
 bào và lúc sĩ, đồng chặt cả
 hội trường...
 "Được biết phái đoàn Phila-
 delphia hứa sẽ tổ chức Đại
 Hội kỷ lễ năm 1979..."

NỬA ĐUÀ NỬA THẬT

(tiếp theo tr.5)

Tinh đê đầu tở. Và cũng cũng
 một mục đích, sau khi chiếm
 tron nước Tàu, Mao Trạch
 Đông bắt tất cả những ai đã
 chạy trốn quân đội nhân dân
 trên con đường trường chinh
 đi bỏ về quê, cũng cần ăn
 làng không được cung cấp
 lương thực, để những người
 này phải chết mòn ở dọc
 đường. Công Sản ở đâu cũng
 giởng nhau. Đàng đàng nham
 hiểm. Hình ảnh của ác quỷ.

Thứ nhì: Công Sản phải
 bày trò cắt nhau đánh lừa
 thế giới để làm gì? Nga
 Tàu, Tàu Việt, Việt - Miên
 chẳng phải chúng chửi nhau
 thà ư? Đứng. Nhưng thử hỏi
 chúng có ghét nhau bằng
 chúng ghét kẻ thù không đời
 trời chung tu bán hay không?
 Chắc chắn là không. Chủ n g
 có bán nhau ác liệt bằng
 Việt Công chiến đấu chống
 quân đội Việt Nam Cộng Hoà
 hay không? Chắc chắn là
 không.

Có ai định thực chứng
 kịch cảnh Nga Tàu Miên Việt
 đánh nhau hay không? Cũng
 không, tất cả đều là qua bản
 tin của hãng thông tấn n nước.
 Một lần nữa, hãy nhìn
 thẳng vào sự thật: có ai
 nghĩ rằng Công Sản hiện nay
 chưa hoàn toàn sẵn sàng về
 mặt quân sự, nếu bị tấn
 công đánh có thể bị thua.
 Vì vậy, để tranh thủ thời
 gian hầu có thể bắt kịp Tây
 Phương về mặt võ khí, cũng
 phải thổi phồng các mớ
 tranh chấp nội bộ đang ru
 ngũ quân địch, chờ ngày đủ
 khoẻ sẽ "giải phóng" toàn
 thế giới.

Có khối phải có lửa. Nhưng
 có khi lửa ít mà khói thật
 nhiều. Một số đồng bào ta,
 Dương Văn Minh và bè lũ lư
 lũng thủ ba- ngày thờ m ốc
 lửa Công Sản, góp phần đưa
 chúng ta đến cảnh nước mất
 nhà tan. Để phải trải qua
 kinh nghiệm đau thương này
 chớ ngỡ mà mắc lừa một l àn
 nữa. Hãy sáng suốt nhận
 định sự thực, và khiếm t ởn
 chờ đợi Thiên Ý thể hiện.
 Thế giới phải bị mất lửa thì
 ác quỷ mới lộng hành được.
 Ác quỷ có lộng hành thì con
 người mới biết xam tởi lỗi
 và tâm hồn mới hướng
 thượng. Lúc đó Thượng Đế
 mới ra tay, và Tình Người
 mới sẽ trở về với Thế Giới
 đạo trị.

THẤY GÂN

BĂNG NHẠC

Các bạn đã tham dự hoặc đã
 nghe tiếng những đêm Tết của
 Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam
 tại Paris và những bản nhạc
 DU CA được trình bày trong
 những đêm đó. Thế nhưng các
 bạn đã mua băng nhạc:

DU CA 1 và 2

do THSVVN Paris phát hành
 chưa? Bằng thau những bài
 hát đặc sắc do Ban Văn Nghệ
 THSVVN Paris trình bày.
 Giá bán là 25 FF một băng
 + 5 FF cước phí (tại Âu Châu)
 + 7 FF (ngoài Âu Châu).
 Xin liên lạc với NHẬN BẢN.

PHIẾU MUA BÁO DÀI HẠN

Tôi tên là:

Địa chỉ:

.....

Gửi tiền mua 11 số NHẬN BẢN giá:

(giá báo xin xem Trang 1)

Và Đặc San Xuân Kỷ Mùi, giá: 20,00 FF

Và ủng hộ thêm:

Tổng cộng:

* Quý Vị đọc giả ở ngoại quốc xin gửi MONEY ORDER
 hoặc MANDAT POSTAL bằng tiền Franc Pháp qua trung gian
 nhà bưu điện. (Xin hỏi thế lễ ở nhà bưu điện địa phương)

* Chèque, Money Order và Mandat Postal xin đề tên:
 ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS VIETNAMIENS DE PARIS
 CCP No 20 332 - 01 G Paris.

* Và gửi về địa chỉ: AGEVP, 5 Rue Albert Camus -
 92340 Bourg La Reine - FRANCE.

CHÚ THÍCH: 11 số báo mua dài hạn được kể từ số đầu tiên
 quý vị đặt mua. Quý vị nào đã từng nhận được NHẬN BẢN,
 xin vui lòng gửi kèm theo bảng tên địa chỉ cũ.

KHÔNG BIẾT CƯỜI

Một anh công sản Nga và một anh công sản Việt gặp nhau
 Anh Nga đố anh Việt: "Tôi đố anh biết, ai là kỹ sư
 nông nghiệp giỏi nhất thế giới?". Anh Việt chưa kịp trả
 lời, anh Nga đã nói tiếp: "Bố là đồng chí Bép Nép. Bởi
 vì đồng chí Bép Nép gieo lúa mì ở Nga mà lại gặt lúa mì
 bên Hoa Kỳ."
 "Thế thì đồng chí Lê Duẩn của chúng tôi còn giỏi hơn
 nhiều. Đồng chí Lê Duẩn gieo gạo năng hưởng ở Mỹ Tho mà
 lại gặt thành bo bo ở bên Nga."

Câu chuyện trên đây là một trong những nụ cười dân
 gian để chế diễu sự thất bại về nông nghiệp của các nước
 Cộng Sản: Nga Sở thì phải sống nhờ vào lúa mì của Mỹ
 còn Việt Nam muốn bù đắp vào khẩu phần gạo mỗi ngày bị
 rút bớt đã phải ăn độn thêm bo bo là món ăn của ngựa do
 Nga Sở viện trợ.

Có những mẩu chuyện hóm hỉnh như vậy, chẳng biết ai
 là tác giả, đã được loan truyền trong dân chúng n h n h
 như một mối thuốc súng.
 Thật tình ra, từ xưa đến nay và dưới chính thể nào
 cũng vậy, giữa chính quyền và nhân dân, sự giao tế chẳng
 bao giờ được ngọt ngào, và người dân luôn luôn dùng
 những câu chuyện hài hước làm khí giải tư về.

Ngày từ những thời vua chúa uy quyền độc tôn, người
 dân hề có dịp phóng những mũi tên châm biếm là không
 ngần ngại làm liền và đến bây giờ chúng ta vẫn thấy
 thích thú khi ôn lại những nụ cười buổi như ông chích
 của Công Quỳnh hay Cao Bá Quát.
 Cả đến những chính thể được lòng dân cũng không thoát
 được sự giám sát của hài hước, nụ cười dân chúng dành
 cho họ có thể nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần tr ào
 lộng.

Còn nói chỉ đến những chính quyền hà khắc, đ ối v ớ i
 người dân, châm biếm trở thành một thủ ngôn ngữ của uất
 ức. Đã đành là trước sự đàn áp của công an mắt vu, nụ
 cười của dân phải mang nhiều nét âm thầm kín đáo nhưng
 chính vì thế mà vị cay chua càng thấm thía và tâm ph
 biến càng sâu rộng.
 Nếu người ta chịu khổ đau thấp các nụ cười đó vào một
 tuyên tập, chắc chắn cuốn tiêu làm mỗi này sẽ giúp cho
 người đọc nhiều nhận xét về hoàn cảnh sinh hoạt của dân
 chúng. Qua các phản ứng đó người ta nhận thấy ngay t ất
 cả phong thái của nhà cầm quyền, cũng như tinh thần cổ
 m ớ hay khác nghiệt của chính thể.

Ngày xưa, dưới các triều đại gọi là phong kiến, người
 ta đã ngạc nhiên nhận thấy cơ nhiều vua chúa rất chi u
 chỏi: gặp một anh học trò chữ chữ chữ chữ, đã không giận
 về tội hỗn đốn, mà lại còn chau về tội ứng đối, thường
 rượu, biểu quần áo, hay cấp tiền cho ăn học là chuy ệ n
 thường...
 Ngày nay một số chính khách lỗi lạc, dù có bị công kích
 tặn nhân cũng vẫn bình tĩnh và đôi khi lại còn tỏ ra hóm
 hỉnh hơn, trào lộng hơn chính kẻ đã chỉ trích mình.
 Chuyện đó chính quyền Cộng Sản không bao giờ làm n ớ i.
 Đứng có nói là chỉ trích đảng Cộng Sản, chế m ớ c. vì c ệ c
 nghi khác đảng Cộng Sản cũng đủ vào khu trong c ấ m
 trong các trại tập trung. Văn hào Ginzbourg và nhà toán
 học Chtcharansky vừa bị kết án nặng nề chế vì họ đã tin
 rằng sự khi Nga ký th ờ u ả đ ể h ể l ấ n k ể , họ có thể n ớ i
 lên những điều họ nghĩ. Trường hợp của họ đáng làm nh ữ c
 nh ộ i l ườ n g tâm thế giới nhưng cũng là một thủ nh ậ n , s ự
 bất lực của nhà cầm quyền Cộng Sản trước sự đ ố i k h ắ n g
 âm thầm của nhân dân Nga.

Vì chẳng phải đi đâu xa; ngay trên đường đi t ớ i t ờ a
 án xu ố i l ấ p , có một kẻ nào đã viết bốn chữ to tướng
 "Đả đảo Bép Nép". Chẳng biết viết lúc nào và bằng t h ữ
 sơn g ỉ , chỉ biết rằng cảnh sát đem đủ mọi thủ thuật tẩy
 ra ký c ơ mà sơn cũng không đi. Sau cùng phải đem máy
 làm đường ra đập nát mất đường để tr ờ n g nh ữ a l ấ i.
 Nếu ở bên Pháp này mà cứ thấy chỗ nào viết khẩu hi ệ u
 chống chính phủ là phải đập phá đi làm lại, chắc phải
 xây lại một nửa nước pháp.
 Ở Việt Nam sau ngày miền Nam được "giải phóng" thì
 những nụ cười ch ấ y ra nước mắt như chuyện Lê Duẩn g ặ t
 bó bo, đã từ miệng họ truyền tay kia làm cho những t ấ m
 từ uất ức được trút ra trong giây lát những đ ể n ể n g n ậ c.

Hàng trăm ngàn người đang bị giam giữ trong các trại
 tập trung những chàng ngục tù nào giam giữ nổi óc, tr ào
 lộng. Lê tất nhiên là các tên trùm Cộng Sản đã t ứ c t ớ i
 đến uất máu những làm sao mà gây được những mũi t ờ n
 trào phúng đang bắt tựa vào phía chúng. Ồi! nếu chúng
 biết cười một chút thì có lẽ chúng sẽ bớt đau đ ồ n h ớ n.
 Những chúng không biết cười. Trong khi đó, thì Thượng Đ ế
 sinh ra con người, khác các loài vật khác ở ch ỗ c h ỉ c ỏ
 con người là biết cười.

CHU THIÊN LAN

GIÁ BIỂU QUẢNG CÁO

GIÁ MỖI KỶ	1 KỶ	2 KỶ	3 KỶ TRỞ LÊN
RAO VẶT mỗi giông (trên 1 cột 5cm) tối đa 10 giông	5,00 FF	4,50 FF	4,00 FF
QUẢNG CÁO 1 ô 5cm x 5cm (trên 1 cột)	100,00 FF	90,00 FF	80,00 FF
QUẢNG CÁO 1 ô 5cm x 10 cm (trên 2 cột)	150,00 FF	135,00 FF	120,00 FF