



NHÂN BẢN

NGUYỄN SAN - NĂM THỨ NHÌ - NGÀY 1-4-1978 - SỐ 13

**l'ami
NHÂN BẢN**

THIÊN HỮU HAY THIÊN TÀ?

Sóng ở đất ngõi, dù muôn dã khống, chúng ta cũng bị đe dọa Tây Phương chỉ phổi ict nhiều. Ngay cả trên khía cạnh chính trị, khi chính trường Pháp trong kỷ báu cờ Quốc Hội tháng 3 vừa rồi dường như đã phát hiện ra 2 khuynh hướng chính trị đối lập nhau - phe thiên tử và phe đa số, mà thiên tử gọi là phe thiên hủi - thì câu hỏi cũng đã được đặt ra là phong trào chúng ta, những ngõi Việt tự do, nam thê nào đổi tên phái vũ kề?

Trong ý nghĩa thông thường của nó, chủ thiên tử thường gán lên một ý tưởng đối lập, thay thế, và chủ thiên hủi biểu tượng cho tinh thần bảo thủ. Tại Pháp, phe thiên tử quy tụ những lực lượng rất khác biệt nhau: từ cấp tiến, dân chủ xã hội, xã hội, qua mác-xít, công sản, mao-ist, cho đến các nhóm cực tả, tất cả đều được gọi là thiên tử. Còn thiên hủi thì cũng gồm những khuynh hướng không kén khác nhau vì nó từ cấp tiến qua tự bản, tự bản xã hội cho đến phát-xít.

Trên thực tế, như ta vừa thấy, mọi phe hoàn toàn không đồng nhất: khác biệt giữa xã hội và công sản nhiều hơn và cần bùn hùi giờ là xã hội và tự bản xã hội, khác biệt giữa phe xít và tự bản nhiều hơn và cần bùn hùi là giữa tự bản và cấp tiến. Thành thử, thiên hủi hay thiên tử không dựa trên yếu tố chủ thuyết chính trị mà dựa trên chí là một sự phản chủ tạm thời giữa phe thân chính quyền và phe đối lập.

Tại một quốc gia tự bản, công sản là đối lập cho nên được gọi là thiên tử.

Nhưng tại một quốc gia như Việt Nam, hay Nga, hay Tàu, nói cộng sản đã chiếm lấp quyển cái tri, thì họ đã chỉ ra rằng phải gọi là thiên hủi vì không có một chế độ nào bao thủ hủi một chế độ cộng sản một khi họ đã nắm quyền chính.

Và chúng ta đây, những người Việt tự do, mới lấp những lực lượng của tiến bộ và đổi mới.

Cho nên, thiên hủi hay thiên tử chỉ là những giao tri, không có thể chia rẽ công sản mà lại cùng chống luôn tinh thần bay thù. Chúng ta là thiên tử vì chúng ta là cầu tiến, nhưng cũng không là thiên tử theo nghĩa của xã hội, của nghĩa. Chúng ta là thiên hủi vì chúng ta coi trọng các giá trị tinh thần có truyền của nhân loại, nhưng cũng

(Xem tiếp trang 2)

TRƯỚC TẾ ĐOAN THAM NHÜNG

HÀ NỘI TUNG CHIẾN DỊCH cứu ván tinh thần quân đội

CHÍ ĐIỂM

Nhưng bài báo kể trên thường thường kết luận rằng muỗi diệt trừ được những thành phần "lâm hại đến tinh thần quân đội, đe dọa sự đoàn kết giữa nhân dân và quân đội", thì "toàn dân phải lột xác" những, ke này và giao cho nhà nước. Nhưng bài này còn cam đoan rằng những người chỉ điểm như vậy sẽ không bị trả thù vì đó là chính sách chung của nhà nước và chiến dịch này chính do Ủy Ban Trung ương Quân đội đã xưởng.

Lúc đó, các cấp của chính quyền nói rằng có một số ý kiến điện hình cho sự thiếu kỹ luật trên. Người ta kể rằng hai đợt tấn công mạnh nhất của Khô-Me Đỏ tai biến giải cho những ngày 30-4-77 và 24-9-77 đã xảy ra vào những ngày thứ bảy, đúng lúc các sĩ quan cao cấp CS VN rời mặt trận để về thăm gia đình. Vì người ta cũng kể rằng trong 2 trận đánh đó, CSVN đã bị thiệt hại nhân số khá nặng vì đã số bộ đòn đầu là tàn binh lẩn đe dọa đưa ra mặt trận.

Trong số tháng 2 vừa rồi, tờ Quân Đội Nhân Dân cho biết "đã nhiều lần, một số đơn vị quân đội đã không tiêu diệt được kẻ thù mà lẩn bí thiết hại nặng nề chí vì không lo sợ soán và thiêu kỹ luật". Cũng trong số báo này, một bài viết khác kêu gọi bộ đội phải "chăm nom súng ống như là vỗ minh và coi dan dược như là con minh".

NAN THAM NHÜNG
HOÀN HÀNH

Song song với nhanh chóng người ta nhận thấy căng thẳng càng có nhiều bài báo của chính quyền đăng ra để đe dọa nạn tham nhüng. Hiển nhiên, tham nhüng phải lan tràn đến nền nòi thì nha nước CS mới bao động hoảng hốt đến như vậy.

Tổ Quản Đội Nhân Dân gần đây thuật lại rằng các tần xé của chính phủ và quân đội thường bẩn xang chửi đen và đói xang với gá vát thịt thà

Tổ Tạp Chí Công Sản trong số tháng 1-78 đã xác định đối các viên chức của Đảng nhân hối lộ và ăn cắp của công. Bài báo viết: "Tham chí có những cán bộ mảng nói vòi sắn nhưng trên thực tế đã không kiểm soát hay ngăn cản được những kẻ trộm cắp, trộm tránh lao động, buôn bán bất hợp pháp gây xáo trộn thị trường và phá hoại trật tự công cộng. Ngày hiên hồn, có có nhũng kẻ lừa tóm cách bao vệ cho nhũng kẻ lừa lừa..."

Nhưng bài báo kể trên thường thường kết luận rằng muỗi diệt trừ được những thành phần "lâm hại đến tinh thần quân đội, đe dọa sự đoàn kết giữa nhân dân và quân đội", thì "toàn dân phải lột xác" những, ke này và giao cho nhà nước. Nhưng bài này còn cam đoan rằng những người chỉ điểm như vậy sẽ không bị trả thù vì đó là chính sách chung của nhà nước và chiến dịch này chính do Ủy Ban Trung ương Quân đội đã xưởng.

"Chúng ta phải bảo vệ những ai có các việc làm quấy rối thường thường những ai có công và trừng phạt những kẻ công khai ăn hối lộ và trả thù những người tố giác mình"

Lỗi cam đoan này được tung ra và, cho đến nay, chiến dịch thanh trừng này vẫn chưa được dân chúng và bộ đội hưởng ứng đúng mức. Cộng sản chờ mong.

Rất gần đây, người ta lại còn biết thêm rằng ngoài những bài báo kể trên, đã có nhiều buổi thuyết trình và học tập đã được tổ chức tại các vùng biên giới Miền-Việt, nói mă các tết trang tham nhüng và thiêu kỹ luật. Cũng trong số báo này, một bài viết khác kêu gọi bộ đội phải "chăm nom súng ống như là vỗ minh và coi dan dược như là con minh".

PHẠM CHÍ

Bình luận

hội nghị BELGRADE BÊ MAC trong THẤT BẠI

Ngày 10-3-78, Hội Nghị Belgrade về An Ninh và Hội Táu Âu Châu đã bế mạc sau 19 tuần bàn bạc. Tất cả 35 phái đoàn tham dự trong đó người ta nhận thấy có 4 phái đoàn của Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Nga Sô, Đông và Tây Đức, Pháp, Anh, Nam Tư và Tòa Thánh Vatican đã đến một bần tuyên cáo chung sau một hội nghị đồng dài, khó khăn và nhiều sôi nổi.

Nội dung của bần tuyên cáo này mong manh so với chuỗi ngày bô ra để soạn ra. Gói là tuyên cáo đã là một chủ quâc lớn. Bản này đúng hò là một bản thông cáo không hò không hò không hò không hò.

Helsinki, người ta còn nhớ. Helsinki được tái cài mồi phái đoàn coi là một bước tiến ngoại giao hiển có. Lần sao từ Helsinki "về vang" có thể đã tại Belgrade chưa chia chát? Hay là người giop thời gian để tìm câu trả lời.

HELSINKI ĐÃ Y HỦA HẸN

Hội Nghị Helsinki đã diễn triều tập cách đây 3 năm như một đại lễ. Trước đó từ lâu đã nhiều lần một số quốc gia có ý mong mỏi ngồi gán lại nhau để tìm những điều kiện hợp tác và giao thiệp tốt đẹp nhất. Nhưng phải đợi đến ngày 1-8-75 thì ban quyết nghị Helsinki mới ra đời, chia hanh bao nhiêu kỳ vọng cho hòa bình ở Âu Châu v à cho cả thế giới. Là là phái điều khoản về an ninh, những nguyên tắc hủi hủi, dân số giao hò, tôn trọng biên giới giải

não ho đã trốn thoát đi. Quay về một chiếc máy bay không phải là để và lái nó ra khỏi không phận VN trước khi bị không quân CS rutherford và bắn hạ. Côn là chuyên khố hồn gác bài.

Cuộc vượt ngục "ngáo mực" này nối tiếp theo bao nhiêu cuộc trốn thoát elő le, khac nhau vụ 4 thanh niên cuộp máy bay của Hàng Không VN vào tháng 10-77, vụ tàu Sông Bé, và hàng trăm hàng ngàn cuộp ra đi hai ngõi VN anh dũng nhập cảnh. Ngày sau đó, họ đã lấy máy bay đi Hoa Kỳ.

Cho tới khi số báo này lên khuôn thi chúng tôi chưa được biết danh tánh mà cũng không rõ trong trường hợp

LAI CƯỚP MÁY BAY TRỐN QUÁ TÂN GIA BA !

Mùa cao và lồng can đe dám của người Việt Nam vứt tuyển mồi lừa lai gác ngac nhiên phán khởi cho chúng ta.

Ngày 22-3-78, hai phi công VN đã cướp được một phi cơ DC-3, lai thoát sang Tân Gia Ba. Tại nơi đây, họ đã cho chính quyền Tân Gia Ba biết họ không có ý định ở lại xứ này, mà chỉ xin được tạm trú trong khi chờ đợi một quốc gia khác đón tiếp. Chỉ hai ngày sau, tức ngày 24-3-78, chính phủ Mỹ đã tuyên bố chấp thuận cho hai ngõi VN anh dũng nhập cảnh. Ngày sau đó, họ đã lấy máy bay đi Hoa Kỳ.

Cho tới khi số báo này lên khuôn thi chúng tôi chưa được biết danh tánh mà cũng không rõ trong trường

sở tư nhân bị trấn ngắn thử ráo rít trong việc mua vật liệu và phân phối hàng hóa dân nội không tài nào sống sót nổi. Để từ lâu, chẳng còn ai nhắc đến luyện đùa của Nguyễn Thị Bình năm 1976 cho rằng tại miền Nam sẽ sống chung 5 lãnh vực kinh tế để từ lanh vực quốc doanh đến lãnh vực hoàn toàn tự nhiên.

Thời gian đã được coi như tạm dù để ru ngủ để luân quốc tế. Mùa quả thật bận tin trên chỉ chiếm vài hàng trại một mục Linh Tinh trên các báo chí Pháp.

SAU 19 TUẦN BẾ TẮC

hội nghị BELGRADE BÊ MAC trong THẤT BẠI

quyết nhưng diễn bát đồng. Nào những giang chủ nghiêm trang tuyên bố tôn trọng nhân quyền, nói nhân quyền trong đó có guyễn tu do tôn giáo, tự tuồng, đà lai, không phân biệt nam nữ màu da...

Theo diễn con người đe dọc trọn ven. Mọi quốc gia, dù binh binh đồng. Một thử thê giới toàn my ành, nhú đà hiện ra trên giấy trắng mực đen, 35 vi quốc trưởng trống trống để hủi hết các cưỡng quốc đà đà đem tu thể mờ một ký nguyên mới, cho thế giới. Helsinki trở thành một tường trống: tinh thần Helsinki có từ đó.

Nhưng ngay khi vào bến kiền nghị chung, đà có bao nhiêu ánh, gian kế, áo túng và ngay cạ hieu lâm: làm sao đà đến một giải pháp chung toàn my khi các quyền lợi của mỗi quốc gia trái

(Xem tiếp trang 5)

ĐẠI HỘI THỂ THAO Ấu Châu kỳ 14

Theo quyết nghị của Đại Hội Sinh Viên Việt Nam tại Âu Châu ngày 21-8-1977, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris sẽ tổ chức ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ẤU CHÂU kỳ thứ 14

* tại Beauvais (cách phía bắc Paris khoảng 60 cây số)
* tại

11-4-78 đến 16-4-78

CHƯƠNG TRÌNH :

- THỂ THAO : sẽ có các giải bóng tròn, bóng chuyền, bóng bàn, điền kinh, bơi lội, vũ cầu...
- VĂN NGHỆ : sinh hoạt cộng đồng, đêm văn nghệ bè bạn...
- VĂN HÓA : phim ảnh, dài phát thanh, nhật báo...
- HỘI THAO :

CHI PHÍ THAM DỰ cho mỗi người (chưa kể chuyên chở) là

- 235 FF trọn Đại Hội hoặc
- 55 FF một ngày.

bao gồm tiền phòng và ba bữa ăn mỗi ngày.

Xin các bạn ghi tên và đóng tiền tại :

- CERFAL, 34 Rue Henri Barbusse, 75005 Paris
Mỗi chiều chủ nhật từ 15g đến 18g.

- MAISON DES PROVINCES DE FRANCE,
55 Bd Jourdan, 75014 Paris, Phòng 730.

- M. PHAM : 34 Rue La Bruyère, 75009 Paris

Điện thoại : 874 8360.

(chỗ giới hạn, xin ghi tên sớm).

CUỘC CHIẾN TẠI AI LAO

NHÂN DÂN LÀO ĐOÀN KẾT CHỐNG

KẺ XÂM LẮNG

Có thể nói nhân dân Lào đã thất bại đoàn kết để chống lại kẻ thù chung của họ là các đồn quân viễn chinh của CSVN, và chống lại người mà họ coi là sự cai quản ngoại bang dù không kim thu tuồng Kayson Phanvihan.

Theo lời tướng thuật của một nhân chủng Âu Tây đã từng sống nhiều tuần liên với một đồn vi khang chiến Lào, các khang chiến quân thuộc vào dù moi thành phần xã hội và xuất xứ từ hàn hết các lực lượng chính trị và quân sự trong nước. Người ta có thể thấy một anh linh của cầu quân đội Hoàng Gia Lào là đồng đội của một cầu sĩ quan của pháo Lào Công, một cầu đại viên của Lực Lượng Đặc Biệt được Mỹ huấn luyện để biến thành một cầu đồng chí của Hoàng Thân Đổ Sô - phanouwong. Họ chỉ có một điều giống nhau: họ chiến đấu để đánh đuổi bọn công sản Việt Nam ra khỏi xứ họ và để lật đổ tên tay sai Phanvihan đã từng được huấn luyện tại Bắc Việt và đã lấy vở Việt Nam.

CSVN XÚ SỰ NHƯ KÉ ĐỒ HỌ

với khoảng 40.000 quân trên đất Lào, tức là đồng hồn quân số của nước Lào, CSVN đã trở thành một kẻ đồ họ và Lào thật sự đã biến thành một thuộc địa. Dận chung Lào hết sức căm phẫn sự yếu thế ngoại bang này và ghét cao ghét dể kinh lang.

Người nhân chủng Âu Tây chúng tôi trích ở đầu bài đã thuật lại ông độc nghe một người Lào kể câu chuyện như sau: "Cách đây 2 năm, có 1 toán công nhân Lào, đến xây cát, một dây nhĩ gõ tai lồng chung tôi. Họ nói là những căn nhà này dành cho chúng tôi. Nhưng khi cát xong, thì lynch họ nói tôi, và chúng tôi lây bắt bắt họ. Họ nói là họ phải ở với chúng tôi để bảo vệ chúng tôi. Bảo vệ chúng tôi chống lại ai? Khi họ bỏ đi, họ gõ nhĩ và chờ gõ đi trên một xe vận tải".

Một nông dân Lào khác lại kể gióng rắt cảm thán: "Bọn CS VN nói họ đến đây sẽ cho chúng tôi may mắn, nhưng may mắn đâu không thấy, chỉ thấy

hở, cướp lấy máy cày của tôi cách đây 3 năm. Từ ngày đó, ông cướp lấy máy cày của bọn CSVN cho chúng tôi là gì không? Là 4 ngón Lào!".

Suốt 11 tháng mà ông đã thăm viếng, người nhân chủng Âu Tây nói ông luôn luôn nghe thấy lối rúa, lời than phiền, chán ghét bọn lính Hà Nội. Ai ai cũng vô cùng tức giận vì CSVN đã vét sạch mùa màng của họ, chỉ để lại cho moi người 100 ký gạo để ăn trong một năm. Trên sô 100 ký này, quân chính quyền Lào đã lấy thêm 10 ký. Họ nói là để "giúp cho một quốc gia lang giêng an em".

KHANG CHIẾN KHẨP NỐI

Trước kẽ thù ngoại quốc chung, khang chiến Lào đã được sự ủng hộ của tất cả các giới, quân chung. Đến tối đầu, khang chiến cũng được nhân dân chào và tiếp tế. Tại mỗi làng, các đồn vi khang chiến có thể dừng chân lâu mà không hề sợ bị chỉ điểm, dù rằng lệnh giới nghiêm được ban ra từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng và dù rằng lính Hà Nội được lệnh bắn chết bo béo cứ ai di chuyển trong những giờ này. Cố kia, những đồn vi khang chiến hùng hả hài và trăm người di chuyển trong ngày mà không bị phát giác.

Theo các nguồn tin thông báo từ Thái Lan thì quân Hà Nội đã phái phản tan ra để đối phó với các trấn, đánh khập nồi rồi. Tai các vùng chiến thuật 3 và 4, ít nhất là một số đoàn bộ đội phải đổi quân bộ đổi phải đổi quân thường trực. Một số đoàn khác phải đóng trong vùng cánh đồng Chum nói họ bị sập chong cũ của người Mèo.

Tại vùng Pakse, phía Đông Bắc Van Tuồng, quân khang chiến Lào gây rối loạn thường trực và các cuộc hành quân liên tiếp của Hà Nội từ hai năm đã không đạt được kết quả.

SỬA SOẠN ĐÁNH CAO MIỀN

Song song với việc đồn quân đối phó với khang chiến, Hà Nội cũng đã đưa một quân số quan trọng về các căn cứ phía Nam nước Lào, ngay biên giới Cao Miên, nhiều nhất ở vùng Champassak ngay trên bờ sông Cửu Long. Những đoàn quân này hợp với quân Lào đều dưới

CUỘC CHIẾN MIỀN - VIỆT

CÁ MIỀN LÃN HÀ-NỘI ĐÊU TUYÊN BỐ SẴN SÀNG HÒA ĐÀM

Trong khi các cuộc giao tranh khốc liệt tiếp diễn thì 2 phe Nam Vang và Hà Nội đều tuyên bố sẵn sàng thương thuyết với nhau để đi đến một giải pháp ôn hòa.

Về phía Khô Me Đô, ngày 16 tháng 3 vừa qua, theo nguồn tin của hãng thông tấn Nam Tư có mặt tại Nam Vang thì chính quyền của ông Pol Pot đã cho biết sẵn sàng ngồi vào bàn hội nghị với phe Hà Nội, miễn là CSVN phải tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Khô Me, vì đó là những tro ngại cho một cuộc nội chiến.

Đây là lần đầu tiên Nam Vang để lộ ý định muốn thử thách thuyết những trấn canh, lập triều đình của Nam Vang đã không thay đổi bao nhiêu, vì họ tiếp tục đòi hỏi Hà Nội phải nút quản về nết trước đà. Đó cũng là điều để hiểu vì Nam Vang không thể ngồi vào bàn hội nghị với CSVN, với lý do là không nắm chủ động trong chiến trường.

Còn về phía Hà Nội, từ ngày 5-2-78 là ngày họ công bố một số cải cách nhằm cải thiện kinh tế, và CSVN đã vét sạch mùa màng của họ, chỉ để lại cho moi người 100 ký gạo để ăn trong một năm. Trên sô 100 ký này, quân chính quyền Lào đã lấy thêm 10 ký. Họ nói là để "giúp cho một quốc gia lang giêng an em".

Mỗi đây, Hà Nội đã tuyên bố chấp thuận để cho một Ủy Hội Quốc Tế hoặc một ủy hội gồm các quốc gia phi liên kết, để giám sát vùng biên giới. Theo số lần đoán của các quan sát viên, quân đội Hà Nội hiện đang sa lầy tại đất Miền vi nam vào thời tiết thời lưỡng nan. Trên manh thi số động độ trắc tiếp với Trung Cộng, còn rút lui mà chưa đạt được kết quả gì thì xấu hổ.

Biết được thế yếu này của Hà Nội, Nam Vang trong những ngày vừa qua đã áp dụng chiến thuật khôn khéo, rút lui khi CSVN tiến quân,

còn đánh mạnh khi CSVN định rút quân. Chiến thuật này làm cho quân đội Hà Nội vỡ cung bối rối, nhất là khi tại hậu pháo của họ, theo

những tin tức nghe được, khang chiến quân VN đang hoạt động mạnh mẽ.

Cũng vì vậy mà Hà Nội đã phải gấp rút đổi đổi một cuộc hoà đàm, thậm chí để đến yêu cầu ngoại bang can thiệp, là điều mà từ trước tới giờ không phải là chính sách cổ hủ của Hà Nội.

TRƯỜNG VĂN LINH

DÂN CHÚNG DI TẢN VÙNG CHIẾN

- Nhiều vùng kinh tế mới bị bờ rới
- Người Miền tỵ nạn tràn sang VN.

Những cảnh trốn chạy và di tản đã trở lại trên mảnh đất Việt Nam. Những hình ảnh hải hùng của cuộc chiến trường đã qua nay lại được các phóng viên quốc tế thu hính và phổ biến.

Thông tin viên Thoraval, pháp Tân Xã vừa thăm vieng chiến trường Việt Miền cho biết có đến 90% dân chúng thi xã Hà Tiên đã bỏ nhà cửa chạy trốn. Suốt cuối tháng 2 vừa qua, quân Khô Me Đô đã liên tiếp pháo kích và tấn công vào thị xã Tái Tỉnh Rach Gia, ruộng vườn bị bô hoang rất nhiều khiến cho khoảng 2000 mầu không người chủ động trên chiến trường.

Còn về phía Hà Nội, từ ngày

5-2-78 là ngày họ công bố một số cải cách nhằm cải thiện kinh tế, và CSVN đã vét sạch mùa màng của họ, chỉ để lại cho moi người 100 ký gạo để ăn trong một năm. Trên sô 100 ký này, quân chính quyền Lào đã lấy thêm 10 ký. Họ nói là để "giúp cho một quốc gia lang giêng an em".

Mỗi đây, Hà Nội đã tuyên bố chấp thuận để cho một Ủy Hội Quốc Tế hoặc một ủy hội gồm các quốc gia phi liên kết, để giám sát vùng biên giới. Theo số lần đoán của các quan sát viên, quân đội Hà Nội hiện đang sa lầy tại đất Miền vi nam vào thời tiết thời lưỡng nan. Trên manh thi số động độ trắc tiếp với Trung Cộng, còn rút lui mà chưa đạt được kết quả gì thì xấu hổ.

Biết được thế yếu này của Hà Nội, Nam Vang trong những ngày vừa qua đã áp dụng chiến thuật khôn khéo, rút lui khi CSVN tiến quân,

số trốn về Sài Gòn và cấm lêu ngay trên lề đường thành phố, vì không có cờ quan nào chăm sóc cho họ. Nhưng người này một phần lớn xuất phát từ những vùng kinh tế mới ở gần biên giới như Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang v.v... Những vùng kinh tế mới này hiện đang bị hoàn toàn tê liệt hoặc phá vỡ, những xây cất bị thiêu hủy, việc đóng ống bi ngang trê và dân chúng đã bô đi. Ký giả Nayan Chan, da tiên đoán rằng sẽ supđô kê trên của một số vùng kinh tế mới sẽ có hậu quả quan trọng trên nền kinh tế Việt Nam trong những tháng sắp tới và ông tin rằng từ giờ trở đi, dân chúng Việt Nam, từ trước tới giờ đã rất miến cõi chiu dù vùng kinh tế mới, nay sẽ chấp nhận khó khăn hơn nữa việc bô đây di

nhiều nơi này.

Những cuộc giao tranh Việt-Miền không những đẩy dân chúng Việt Nam về thành phố mà còn khiến cho dân Miền vượt biên giới chay lỵ loan qua Việt Nam. Một thông cáo của chính quyền Hà Nội cho biết có hơn 17.000 người Miền hiện đang tỵ nạn chiến tranh ở Việt Nam và Hà Nội đang viện cớ này để xin quốc tế trợ giúp tài chính.

Cho tới ngày hôm nay thì lời kêu gọi này vẫn chưa được hưởng ứng.

HOÀNG HỮU NHÂN

HÀ NỘI DÙNG BOM HỎI NGẶT GIẾT 3000 NGƯỜI MÈO

Theo lời tướng thuật của một cầu sĩ quan đoàn 2 quân đội hoàng gia lão, và ty nạn tại Thái Lan cho biết, thi quân đội Cảnh Sát Việt Nam đang giúp tay Pathet Lào o triết hạ khang chiến tại Ai Lao, với những pháo, tên lửa, tên lửa như trong pháo 105 ly, khu trục cơ MIG 21, do Nga mua và trinh sát cách đây không lâu. Ngày sau bom hỏa ngặt cũng được dùng trong các cuộc tấn công.

quyền chỉ huy của Hà Nội và được đặt trong tình trạng báo động cao hơ so với thời gian trước và nó là Cao-Miên, chiếm lây tinh Kratie, khi nào tinh hinh đổi hỏi.

Như thế có nghĩa là Hà Nội đang có ý định, dù ngay thuỷ dia Lào để biến Cao-Miên thành thuộc địa nó. Trong khi chính tinh hinh Lào chưa yên. Trong khi tinh hinh Việt Nam ngày càng sôi động và nhân dân Việt Nam ngày càng bất mãn.

Trong lịch sử, nhân loại, người ta đã thấy những chính sách bắt cá hai tay như vậy chưa có.

LÊ THIEN

trong vài tuần gần đây Pathet Lào và CSVN đã giết hồn 3000 người Mèo tìm đường thoát qua Thái Lan. Hiện nay người tỵ nạn bị bắt đã có khoảng 400 quân kháng chiến Mèo rút qua được đất Thái nhưng con 2000 quân khác vẫn ở lại và đang giữ vùng phía Bắc Phu Bia.

ĐỊNH CÔNG TRỰC

LÁ THƯ NHÂN BẢN

(Tiếp theo tr.1)

không phải là thiên hứa và chúng ta không ngồi yên để hưởng thụ.

Không thiên hứa, không thiên hứa. Không tự bắn, hổng gông săn. Phải chăng chúng ta, trung lập? Cũng không nói. Vì trung lập là thế của kẻ yêu, của những kẻ không hoài bão nên mới phải chịu liên hiệp với cá hại phè.

Chúng ta đây cá hại phè, ít nhất là trong các cá tính xấu nhất của chúng. Vì chúng ta có một kỳ vọng, ở một xã hội nói đó hết cá thiện ta, thiện hứa, hết cá công săn, tú bẩn, chỉ còn con người với một lề sống mới, cao đẹp hơn, tồn trong nhau hồn, thường yêu nhau hồn. Xã hội đó sẽ thoát thai từ mâu thuẫn hiện tại giữa công sản và tú bẩn.

TRUNG CỘNG NỔ LỰC PHÁ VÒNG VÂY CỦA NGA

Trong hai tháng vừa qua, người ta đã chứng kiến một cuộc cút bắt ngoại giao thất hào hứng tại Đông Nam Á giữa Bắc Kinh và Hà Nội, nhưng thật ra đây sau Hà Nội luring luring bóng dáng của Nga Sô. Đối tượng của cuộc cút bắt là các quốc gia không Cộng Sản ở vùng Đông Á Châu. Nguyễn Duy Trinh vừa công du một vòng các quốc gia Đông Nam Á (xem Nhân Bản số 12) thì ngày 12-3, Lý Tiên Niệm, nhân vật số 4 của Trung Cộng, cùng với Hoằng Hoa cầm đầu một phái đoàn đến Phi Luật Tân. Cuối tháng 2-78 Nhật vừa ký một thỏa ước thương mại với Hà Nội chuyển món nợ 29,6 triệu Mỹ Kim thành tiền tệ, thi gần như cùng một lúc, tại Bắc Kinh, Nhật và Trung Cộng thuận thuận nâng trị số giao thương giữa hai nước lên 20 tỷ Mỹ Kim trong vòng năm năm sắp tới. Rồi lại đến Ấn Độ: một phái đoàn kinh tế 12 người của Trung Cộng do Vương Bình Nam dẫn đầu vua rời Tân Đế Lí được vào ngày thi đính thân Phạm Văn Đồng cầm đầu phái đoàn công du Ấn !

Từ ngày Mỹ rút chân ra khỏi vùng Đông Á Châu, một thế cờ mới đang từ từ được dựng lên với ba đối tượng chính: Trung Cộng, khối Cộng sản thân Nga mà đại diện là Hà Nội, và các quốc gia không cộng sản như Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, và các quốc gia thuộc khối Năm Quốc Gia Vùng Đông Nam Á. Trung Cộng đang mang toàn bộ uy thế ngoại giao của mình ra để có thoát vòng vây mà Nga Sô đang dึง ra tại miền Nam Á Châu.

NHẬT & TRUNG CỘNG KÝ THỎA ƯỚC GIAO THƯƠNG TRỊ GIÁ 20 TỶ MỸ KIM

Cuối tháng 2-78 vừa qua, Trung Cộng và Nhật Bản vừa ký kết tại Bắc Kinh một thỏa ước hiệp thương quan trọng, xác định cho khoảng thời gian 8 năm sắp tới một số lưỡng giao thương trị giá tổng cộng 20 tỷ Mỹ Kim. Bản thỏa ước đưa trên cẩn bản thường bằng cẩn cẩn thường mảng, nghĩa là trong vòng 8 năm sắp tới Nhật và Trung Cộng sẽ bán cho nhau 10 tỷ Mỹ Kim hàng hóa và mua của nhau một số lượng hàng hóa tương đương. Đại diện cho Nhật Bản là ông Yoshihiro Inayama, chủ tịch hội giao thương Hoa Nhật và đại diện cho Trung Cộng là Lưu Tích Văn, thühr trưởng bộ ngoại thương.

TRAO ĐỔI

Nội dung thỏa hiệp thương mại Hoa-Nhật là một sự trao đổi: Trung Cộng muốn bồi thường kỹ thuật từ tiền của Nhật bằng cách mua những nhà máy và máy móc nặng trong khi Nhật đang tìm cách có thêm những nguồn tiếp tê nguyên liệu, đặc biệt than và dầu hỏa. Lịch trình mua bán cho ngẫu nhiên sắp tới đã được quy định rõ ràng. Trong những năm sắp tới, Nhật sẽ mua của Trung Cộng:

trong năm 1978, 7 triệu tấn dầu hỏa, từ 150 đến 300 tấn than luyện dùng vào việc luyện thép và từ 150 đến 200 000 tấn than

trong năm 1979 7,6 triệu tấn dầu hỏa, 500 000 tấn than luyện và từ 150 đến 200 000 tấn than đá thường

trong năm 1980 8 triệu tấn dầu hỏa, 1 triệu tấn than luyện và từ 500 đến 600 000 tấn than đá thường

trong năm 1981 9,5 triệu tấn dầu hỏa, 1 triệu rưỡi tấn than luyện và từ 1 đến 1,2 triệu tấn than đá thường.

trong năm 1982 15 triệu tấn dầu hỏa, 2 triệu tấn than luyện và từ 1,5 đến 1,7 triệu tấn than đá thường.

Ngoài lai, Trung Cộng sẽ mua của Nhật một số cổ xưởng kỹ nghệ trị giá từ 7 đến 8 tỷ Mỹ Kim và một số máy móc nông nghiệp trị giá từ 2 đến 3 tỷ Mỹ Kim.

Đối bên thỏa thuận gãy p nhau lai năm 1981 để định rõ số lượng giao thương c h o những năm kế tiếp, nhưng ông Inamaya tỏ ra rất lạc quan về tương lai của cuộc thương mại Hoa-Nhật. Nhưng nhà máy mà Trung Cộng có ý định mua trong những năm sắp tới có lẽ sẽ là những nhà máy luyện thép để cố gắng thực hiện chỉ tiêu tăng giá này với mục sản xuất thường nên từ 30 triệu tấn hiện nay lên

đến 100 triệu tấn dự trù vào năm 1985.

TRANH CHIẾM THỊ TRƯỜNG

Ai nay đều cho rằng với thỏa ước hiệp thương vừa ký kết, Nhật Bản đã nhanh tay chiếm được địa vị thương phong trong thị trường Trung Hoa vừa được hé mở bởi đường sắt, canh tân do Tông Tiếu Bình chủ trương. Để chiếm được địa vị lâu dài này, Nhật đã phải chịu một số thiệt hại nhất thời để chiếm lòng Trung Cộng. Thủ Nhật là trong cách trang trải các hàng hóa nhập cảng. Nhật chấp thuận cho Trung Cộng trả góp với một 1/3 xuất khoang từ 7 đến 7,5%, nhưng Trung Cộng sẽ không phải qua trung gian, c ác ngân hàng để được ứng tiền trước. Thêm vào đó, Trung Cộng có thêm ngoại tệ hâu trang trải các kỹ nghệ gia Nhật. Ngân Hàng Quốc Gia Nhật đã đặt tại Ngân Hàng Quốc Gia Trung Cộng những số lượng ngoại tệ lớn lao để trả lùn cho Trung Cộng. Ta cũng lại nhận thấy rằng các hàng hóa mà Nhật sẽ nhập cảng từ Trung Cộng trong những năm sắp tới được ước lượng bằng số lượng thay vì bằng trị giá: đó là để Nhật có thể vừa thỏa mãn được muôn canh tân cắp kỹ của Trung Cộng vừa giữ thẳng hàng cản cản thường mại giữa hai nước bằng cách mua đặt hòn trong những năm đầu. Nhưng để đảm bảo cho Trung Cộng n à y hiện nay đang bị các x i nghiệp lọc đòn tại Nhật phản đối kịch liệt vì họ từ cho là nạn nhân của chính sách giao thương dài hạn c ủa chính phủ Nhật. Họ sẽ phải mua dầu hỏa Trung Cộng khá đắt trong khi phân chia của loại dầu hỏa này không khác bằng dầu hỏa Trung Đông vì có quá nhiều chất sáp.

Tuy thế, ngay từ năm nay người ta đã thấy các n h à buôn Nhật tập nập tại Bắc Kinh. Dường như là ngoài kỹ nghệ nặng, Trung Cộng còn chủ ý tới các kỹ thuật chế tạo và tuyển truyền hình mâu thuẫn, thuộc da nhân tạo, chế tạo phân bón hóa học và các dụng cụ hóa xa.

Một lần nữa Nhật lại nhanh chân hơn Mỹ và các cường quốc Âu Tây trong việc tranh chiếm một thị trường mènh mông 800 triệu người tiêu thụ. Còn về phía Trung Cộng giao thương với Nhật còn nằm trong chiều hướng cạnh tranh ngoại giao tại Á Châu với khối thân Nga trong đó có Nga Sô.

HUỲNH VĂN NHIÊU

MỘT Hòn ĐẢO TỰ DO tại TÂN GIA BA ?

Ngày 17-2 vừa qua, thủ tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu đã lên tiếng để nghị thiết lập tại một hòn đảo ngoài khơi Tân Gia Ba một trại tan trú dành cho người tỵ nạn 3 nước Đông Dương, với điều kiện là các quốc gia khác trên thế giới nỗ lực hỗ trợ trong việc đón nhận người tỵ nạn.

Đề nghị này đã được công bố sau khi, trước đó vài ngày, Ông Mc Carthy, giám đốc cơ quan Thiên Nguyên, lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Quốc lập một hải cảng tự do ở một nơi nào đó vùng Đông Nam Á. Ông Mc Carthy, sau một thời gian viếng thăm các trại tỵ nạn tại Mã Lai, Thái Lan, đã có lời đề nghị trên vì theo ông, "để có hàng ngàn người vượt biển bằng thuyền để bị chết đói và không có thuyền bè quốc tế tiếp cứu. Số di nhủ yếu là từ các thuyền trôi nổi không biết đâu họ đi từ nước nào, có khi phải lội họ từ nước này sang nước khác, khà lầu mồi tìm được hòn đảo để trốn, có khi còn lại bị chính phủ Minh khép trach và cầm cắp bén".

Theo ông, "tuy luật quốc tế bắt buộc các tàu phải

tiếp cứu những người đang nguy nan trên biển cả, song một số lý do của tàu buôn đã không tuân theo luật này, ví dụ phiến phục".

Sự thiết lập một hải cảng tự do như vậy sẽ là động cơ thúc đẩy các thuyền bè vớt cùi các người tỵ nạn mà khỏi phải lo sợ không biết đưa họ đi đâu.

Nói để nghị này được, các quốc gia tự do hưởng ứng thử hòn đảo sẽ là một chiến thắng lớn của nhung ai, từ 3 năm nay, đã tranh đấu đòi hỏi quốc tế săn sóc nhiều hơn tới người tỵ nạn. Việc thiết lập này cũng sẽ giúp cho các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Tân Gia Ba chia sẻ được gánh nặng cứu trợ cho một số quốc gia khác và tránh được sự bất mãn của người dân trong nước, vì cũng nên nhắc thêm, gần đây lán sống ty nạn ngày càng già tăng tại Mã Lai, đã khiến cho người Mã Lai tại Kelantan lo lắng và bức xúc. Trong cuộc tuyển cử sắp tới tại vùng này, chắc chắn vẫn đề ty nạn sẽ được đề cập và sẽ gây khó khăn không ít cho đương kim chính phủ Mã.

TRẦN CÔNG BÌNH

CHÍNH PHỦ ÚC ĐOÀN TỤ

CAN THIỆP CHO GIA ĐÌNH

Gần đây, người ta nhận thấy các nỗ lực của giới thiều quyền tại Úc nhằm giải quyết vấn đề đoàn tụ gia đình cho những người tỵ nạn Việt Nam ở Úc. Trong phiên họp thường niên của Hiệp Hội Kinh tế và Xã Hội các quốc gia Á Châu và Thái Bình Dương, từ ngày 7 đến 17-3 vừa qua, hai phái đoàn Úc và Hà Nội đã gặp gỡ hành lang và thường luồng trong vòng 1 tiếng về vấn đề trên.

Theo Ngoại trưởng Úc, Ông Andrew Peacock, chính phủ Úc qua các đường giây ngoai giao, đã yêu cầu chính phủ Hà Nội xem xét nhanh chóng hòn đảo hợp pháp xuất ngoại cho 400 người Việt Nam để họ có thể đoàn tụ với gia đình tại Úc. Cho đến nay, chí cò vài người được rời khỏi Việt Nam đến Úc. Ông Peacock nói thêm: "Chúng tôi không mong tính trạng hiện tại sẽ thay đổi nhiều và chỉ mong sẽ gặt hái vui tiến triển nho nhỏ".

Để trả lời đề nghị trên, Ông Hoàng Bích Són, t hủ trưởng bộ ngoại giao Hà Nội, hứa hẹn rằng Hà Nội sẽ hết sức "mềm dẻo" trong việc tiếp tay với chính phủ Úc xúc tiến việc đoàn tụ gia đình. Nhưng phía Cộng Sản

Việt Nam sẽ xét từng trường hợp một và dành toàn quyền cấp hay không cấp chiếu khán xuất ngoại.

Theo những nguồn tin chính thức khác, chính phủ Hà Nội nhận lời đề nghị này trên nguyên tắc mà thôi, và những chi tiết sẽ phải được bàn lại. Được biết tại Úc hiện tại đang có 6000 người tỵ nạn Việt-Nam, hoặc tạm trú, hoặc thường trú và Cao-Úy Ty Nan Liên-Hiệp-Quốc kê u gọi quốc gia này tăng con số này thêm lên 8000 trong năm nay.

Theo các nhà quan sát viên quốc tế, việc chính phủ Hà-Nội chấp nhận lời đề nghị trên sẽ gặt hái thành một phong trào: Gia-Nã Đại tu hòn mòn nay đã thuong luồng với Cộng sản Việt-Nam để đoàn tụ gia đình cho hàng ngàn dân ty nạn Việt-Nam hiện đang sống tại xứ này.

Người ta chờ đợi xem chính phủ Hà-Noi có thực tâm giải quyết vấn đề này, hay chỉ xem đây là một áp lực, buộc các quốc gia tù với phái viên trai, tức trả giá cho các hành động "vì tha" n ày của mình.

TRẦN CÔNG BÌNH

Tiếng dân vong quốc

Tháng giêng năm 1977, Rostropovitch, nhà đại danh cầm

người Nga và vợ, nữ danh ca Galina Vishnevskaya, đã dành số tiền thầu trong một buổi trình diễn tại rạp Pleyel để giúp những người Nga tỵ nạn ở trong cảnh túng thiếu. Cứ chỉ cao cấp đó đã 1 à m các nhà cầm quyền Nga n ôi sùng và ngày 15 tháng 3 vừa qua, Brejnev đã ký sắc lệnh tước quyền công dân của ông bà Rostropovitch và cầm khép cho họ trở lại Nga sô. Hai ông bà vùa tổ chức một cuộc họp báo ở Paris và diễn cho Brejnev yêu cầu được đưa ra xét xử công khai trước một tòa án tại đất cứ một thành phố nào. Trước đó ông bà Ro-

stropovitch có đưa ra 1 lời kêu gọi dưới đây mà tòa soạn Nhân Bản thấy có nhiệm vụ phổ biến rộng rãi :

"Trong ngày đau đớn này, chúng tôi xin được ngồi lại cùng các thân hữu, các bạn yêu âm nhạc và tất cả m o i người thiêng chi để yêu cầu mọi người lên tiếng trước hành vi vô nhân đạo và bất hợp pháp của nhà cầm quyền Nga sô đã tước đoạt của chúng tôi quyền được sống và chết trên quê hương.

Chúng tôi chưa hề bao giờ làm chính trị ở trong nước cung như ở ngoài nước, chúng tôi chỉ đơn hồn tâm lực của mình phung sụt âm nhạc, mong

(Tiếp theo trang 5)

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: KHÔNG TƯỚNG hay GIẢI THÓAT ?

- THỦ TỔNG KẾT CÁI HAY CÁI ĐÓ CỦA X.H.C.N KHẮP THẾ GIỚI
- NHIỀU QUỐC X.H.C.N ĐÃ PHẢI PHÂN NÀO TRỎ VỀ TỪ BẢN CHỦ NGHĨA
- X.H.C.N CÓ CÀI THIỆN ĐƯỢC CON NGƯỜI ?

Nó phát xuất từ những nhà máy u ám, nó nảy nở trong sự chống đối cuộc cách mạng kỹ nghệ, nó kêt tinh những mó tưống một thiên đàng tại trần gian. Nó nẩy mầm trong các hộp hối công nhân, nó phát triển qua các gấp gối tư sản, nó nỗi phông nhô cắc buồi nói chuyện dài dác. Nó trưởng thành giũa thế kỷ 20. Nó dang lâm rung rinh Y, nó vùa gây hoang mang Pháp, nó nắm quyền ở An-Giê-Ri, nó đã tràn ngập Việt Nam, nó dang de dọa trấn trọng hoà bình thế giới. Nó là ai? Nó là gì? "Nó" chính là Xã Hội Chủ Nghĩa.

Nhìn lại các biến chuyển xảy ra trên thế giới từ cuối thế chiến thứ hai, ai cũng phải nhìn nhận sự lan tràn của Xã Hội Chủ Nghĩa. Hiện hòn 50 quốc gia trên t hế giới theo chủ nghĩa này, cái

BA LOẠI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: TỰ CỤC ĐOẠN NHẤT ĐÊN ÔN HOÀ NHẤT

Trở trêu, chính lúc Xã Hội Chủ Nghĩa gần như đã tái cúc dính thì nó lại bị chia rẽ trầm trọng : mọi người đều có một định nghĩa riêng. Tại Ségenac, đó là cách tổ chức xã hội theo những phu ướong cách hợp lý, khoa học và hữu hiệu. Tại Anh đó là cách đưa đến một xã hội dựa trên hợp tác thay vì tranh đua. Tại Cao Miên đó là cách xóa bỏ tất cả quá khứ để tiến đến một xã hội vô cấp. Thực vậy Xã Hội Chủ Nghĩa có muôn hình muôn dạng, tuy nhiên xét qua các quốc gia được cai trị dưới danh nghĩa của chủ thuyết này, người ta có thể phân ra ba loại khác biệt.

Nhóm thứ nhất là Xã Hội Chủ Nghĩa theo Mác Lê mà thông thường được gọi là Cộng Sản. Hiện nay Cộng Sản đang nắm quyền tại Nga Sô, các quốc gia Đông Âu (Đông Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung Gia Loli, Lô Ma Ni, Bảo Gia Loli, An Ba Ni, Nam Tư) Trung Cộng, Bắc Hàn, Mông Cổ v.v gần đây các quốc gia Đông Dương : Việt, Miền Lào. Trong các hình thức của Xã Hội Chủ Nghĩa, Cộng Sản Chủ Nghĩa là hình thức độc ác và cùc đoan nhất. Người ta phải tôn thờ nó như một loại đạo giáo vô thần. Cộng Sản t huyết truyền sự đầu tranh giao tranh Cộng Sản đòi hỏi sự thống trị của riêng và sáp nhập đất đai bởi một đảng được t ổ chức chặt chẽ. Vì dang hướng dẫn cuộc đấu tranh cách mạng tất cả mọi quyền hành, đ ều tập trung vào đảng, cũng như tất cả phu ướong, sản xuất đều bị kìm chế, để tiên đến một xã hội vô cấp, một xã hội không còn tư sản.

Nhóm thứ nhì mà Cộng Sản gọi là bọn tú sản xét lại là những quốc gia theo Dân Chủ Xã Hội. Các quốc gia này gồm có Anh Quốc, Bỉ, Tây Đức, Hoa Lan, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Áo Quốc, Costa Rica, Venezuela, Surinam, Bồ Đào Nha thường xem Cộng Sản như những bọn độc tài, đ ả phản bội lý thuyết của Các Mác. Tại các quốc gia này, mục tiêu xã hội phải được đặt bằng những phu ướong tiền hoà bình, bằng cách sửa đổi những sai lầm mà tư bản đã gây ra như thất nghiệp, bất động tài sản. Họ chủ yếu

trị gần 37% lãnh thổ và 42% dân chúng. Giống như c hủ nghĩa Quốc Xã đã lấn manh nhì những khung hoảng kinh tế của những năm 1920-1930, chủ nghĩa Xã Hội đã gặt hái những sự ủng hộ trong những năm gần đây nhờ tình trạng kinh tế bắt ôn đang hiên hành khắp thế giới: lam phát kinh niên, thất nghiệp hoành hành, hối xuất bão ôn. Thật sự các quốc gia theo Xã Hội Chủ Nghĩa cũng không t hể giải quyết nổi những k hó khăn đó, nhưng các nhà lãnh đạo đã kịp đà cao ra những lý thuyết hắp dẫn để lôi kéo nhiều người về phía họ. Theo kinh tế gia M.Friedman, đối với phần đông, theo Xã Hội Chủ Nghĩa làうま hoà bình đẳng, công bằng, trái lại tư bản đồng nghĩa với bốc lột, ích kỷ, tham nhũng.

Hình thức thứ ba của Xã Hội Chủ Nghĩa không đỗn nhất như hai nhóm trước, đó là hình thức mà một số quốc gia trong nhóm "thế giới thứ ba" đã đề nghị ra. Tuy nhiên ta có thể tìm thấy một sô đồng ý của các xã hội chủ nghĩa của các nước này (An Giê Ri, Sy Ri, Irắc, Ly Bi, Ai Cập, Etyopi, Gui Né, Ba Bong, Mâ Đảo, Án Cố La, Miền Điện, Nam Yemen, Sô Ma Li, Mô Đam Bích, Zán Bi, Tân Da Ni..). Các đồng ý này là do các quốc gia kể trên là những thuộc địa cũ nên họ chán chường tự bám chủ nghĩa, mặc dù họ vẫn chủ trương t ư doanh và thương kinh gọi đầu tư của ngoại quốc để giúp họ thoát khỏi nạn chăn tên. Xã Hội Chủ Nghĩa của họ c ó nhiều tính chất quốc gia, họ tin tưởng ở sự bình đẳng, họ sợ cộng nhân bị bóc lột, nh y họ còn rất xa chủ nghĩa của Mác.

Chủ Nghĩa Xã Hội đã lan tràn man, từ khi Các Mác ác tuyên bố cần khám phá ra nhữn định luật của lịch sử. Theo Mác, khi bóc lột công nhân, tư bản sẽ gây ra những sức mạnh có khả năng tạo ra cách mạng nghiêm nát tư bản. Gần nay thế kỷ này, các lý thuyết gia của Xã Hội Chủ Nghĩa vẫn tin tưởng nói lời sám c ủa Mác, mặc dù hiện tại một số đã bị vỡ mộng. Nhưng họ vẫn tiếp tục tung ra nhiều hứa hẹn mới, nhưng hứa hẹn mà họ biết không thể nào đạt được. Họ rằng trả báu x ống xích con người nhưng Gouag của Stalin, trại cải tạo Việt Nam, nhà thường ài của Nga Sô hay Cách Mạng Văn Hóa của Trung Cộng đã chứng tỏ một cách rõ ràng là đâu con người bị xiềng xích. Giả lối hứa và sự thật, cách khoắng, đền bao nhiêu? Giữa các quốc gia theo tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, nhon nào đã giải quyết được nhiều nhất trên các lãnh vực kinh tế, tự do, xã hội v à công bằng?

KINH TẾ: THÀNH CÔNG BUÔI ĐẦU, CUỐI CÙNG THẬT BẠI

Về mặt kinh tế, Xã Hội Chủ Nghĩa chủ trương một nền kinh tế chủ huy để tránh các tranh đua thi trường của tư bản. Họ kết hợp các phương tiện sản xuất, canh nông cũng như kỹ nghệ, để tăng giá sản xuất, để phân chia đồng đều tài sản quốc gia. Thoát khỏi nhau, qua các kế hoạch ngũ niên, người ta có cảm tưởng họ đã thành công. Thật vậy, trong vòng 60 năm Nga Sô đã từ một quốc gia chậm tiến trở thành m ô t cường quốc. Trung Cộng d ã giải quyết được nan đón kinh niên chỉ trong 20 năm. Nhưng nhìn những hàng người trước các cửa hàng của Mac Tú Khoa hay Praha đang chờ mua những vật dụng thường ngày, thì hay cá t hì người ta phải vỡ mộng. Các quốc gia công sản còn tự hào là đã giải quyết nan thát nghiệp. Nhưng vào các công sở của chế độ quản lí CS người ta dù hiểu Sán dùng người như thế nào. Công sản tuyên bố không có lạm phát, giá "chính thức" của các món hàng ít khi tăng khô nỗi người ta chí có thể mua các món hàng đó ở chợ đen. Và cũng vì giá cả chính thức quá sai biệt với thật sự nên nồng sản rất thiêu thân: người nông dân không thấy lý do để sản xuất mặc dù nhà cầm quyền rất c ô gắng trang bị máy móc cũng như hệ thống dân thủy nhập điện. Để giải quyết sự thiếu "cô gắng" của giới lao động một quốc gia công sản n hữ Nam Tư đã phải dùng l a i i chính sách cũ kỹ của tư bản: thặng thường và tăng lương theo sản xuất. Kết quả: Nam Tư là quốc gia công sản mà dân chúng có thể mua bán dễ dàng nhất.

Nhìn bài học trên, nhà cầm quyền các nước xã hội chủ nghĩa tinh tết để đặt

về việc quốc huỷ h o a phu ướng tiện sản xuất. Một chính trị gia Thụy Điển đã nói: "Tôi không cần biết con bò của ai, tôi chỉ cần biết con bò đó cho nhiều sô để tiền tới mục tiêu xã hội, các nhà lãnh đạo đánh thuế rất cao trên tài sản (trong vài trường hợp đến 98% tại Anh), trên di sản... Họ tăng quyền tham dự và quyết định của công nhân trong các xí nghiệp. Nhưng những biện pháp tốt đẹp đó nếu áp dụng quá mạnh mẽ có thể làm chún chén các nhà thầu trẻ tuổi nhiều sáng kiến.

Như đã nói, một số các quốc gia trong đê tam thế giới đã theo thuyết xã hội, một phần lớn cõi để giải quyết vấn đề kinh tế. Họ quốc húu hóa tất cả từ kỹ nghệ đến công nông, kiểm soát tất cả, cũng như tung ra nhiều kế hoạch. Nhưng họ không thâu gặt được bao nhiêu kết quả. Gần như tất cả sản xuất của Guiné đều bị đưa lên ra khỏi lãnh thổ vì giá quốc nội chủ bằng phản nử tại các quốc gia láng giềng. Sau 16 năm theo xã hội chủ nghĩa, Miền Điện đã biến "kho gạo của Á Châu" thành "bát gạo của kẻ ăn mày". Năm 1962, họ sản xuất 1 triệu 900 ngàn tấn gạo và đến năm 1977 họ "đã" sản xuất được 590 tấn!

Để so sánh sự thất bại của xã hội chủ nghĩa, chúng ta hãy so sánh 2 quốc gia lân cận như Kenya và Tăng Zani. Hai quốc gia nằm cạnh nhau trên phía Đông của Phi Châu, có những điều kiện tương tự khi thoát ra khỏi ách nô lệ của Anh. Mặc dù chưa được kế là một quốc gia giàu, mặc dù thanh những vẫn còn trong xú, dân Kenya sống sung túc gấp mấy lần dân Tăng Zani. Nhìn vào bảng dưới đây chúng ta muôn tiếp tục phê bình :

	Gồm làm đê mua dồi giày	Số máy thầu thanh cho 1000 người.	Số xe hơi cho 1000 người.
BẮC HÀN NAM HÀN	39 25	66 144	1 7
TRUNG CỘNG TRUNG HOA DÂN QUỐC	20 7	16 240	0,1 22,5
TĂNG ZANI KENYA	8 8	16 40	2,5 11
NGA MỸ	18 3	461 1895	18,5 513

TỰ DO : PHIÊN PHỨC ĐÊN ĐỘC TÀI

Các tín đồ của xã hội chủ nghĩa vẫn rêu rao rằng con người chỉ có thể có tự do trong một xã hội của họ vì tài các quốc gia t hể :

"Con người bóc lột cor người" Nhưng lịch sử đã chứng minh trái ngược, ngoài trừ các quốc gia theo xã hội dân chủ, các quốc gia theo xã hội chủ nghĩa khác đều do một đảng và thống thường nhất là một người cai trị. Quyền công dân tại các quốc gia đó thường bị tuốt bỏ. Người dân không còn quyền chủ định nhữn g k hông đại diện của mình. Các lý thuyết gia của phe xã hội chủ nghĩa thường hay nhắc rằng các chính trị gia trong các quốc gia tư bản ít lưu ý đến quyền lợi của dân chúng họ đại diện và thường hay bị các đại tư sản chi

phối. Do đó tại các quốc gia theo xã hội dân chủ, để chống lại sự chi phối, nhà nước nắm giữ một số cổ sô then chốt. Tình trạng này tạo nên một hệ thống quan liêu trong các công sở. Tại Na Uy, muôn xây cất một căn nhà trên núi, phải mất hơn một năm loanh quanh trong các công sở để bối túc giấy tờ, Chùa bình bênh miền phi nhưng chúa binh tại các nhà thường chinh phủ là một chuyện khó cúc.

Các phiến gập phải tại các xã hội dân chủ kh gianh tháp gì so với những căn doan ở các quốc gia công sản. Tự do ngôn luận được ghi trong Hiến Pháp của Nga sô nhưng ai lõi miệng chửi trích chánh phủ thì phải vào vào nhà giam. Báo chí chỉ có

thể phục vụ Đảng và nhà cầm quyền (nghĩa là Đảng nốt).

Đinh công cống có thể là nguyên do để vào khám méc đầu hiến pháp cho phép công nhân bãi việc. Công sản lại tiếp tục hứa hẹn sẽ trao trả tự do lại cho công dân khi hoàn tất cuộc cách mạng. Nhưng kẽ tin lời hứa hẹn này chính là không kẽ dã và dang ứng hứa các đảng công sản hiện chưa nắm quyền hành trong tay. Sau bao nhiêu năm để cao sự thống tri của giới vô sản, các đảng công sản Tây Âu lai dải khủ hiếu tồn trong tự do cá nhân, chấp nhận chính thể dân chủ và đảng... Nhưng tin roris họ có phải là đam trung gửi cho

Nếu không sánh nỗi với Việt Nam về con số hàng trăm ngàn người trong các trại "lực lượng", các quốc gia xã hội của thế giới thủ thỉ trong việc dân áp tự do, 15.000 người chống đối chính quyền Mô zam bích đều nằm trong trại cải tạo, các dịch thủ của thủ tướng Hassan (Syri) đều bị thủ tiêu. Đứng ra trong các quốc gia t hể bẩn của thế giới thủ thỉ bằng có vài xú mà tư do con người không được tồn trong nhà Ba Tư hay Chí Lai, nhưng linh trang này không thông thường như người ta đã nhìn thấy trong các xứ theo xã hội chủ nghĩa (trừ các quốc gia theo xã hội dân chủ). Nhà lãnh đạo đanh xã hội Án cũng phải nhận nhận xã hội chủ nghĩa có những mục tiêu tốt nhưng tập trung quyền hành con người hiện hơn tập trung tài sản.

STALINE, KHÔNG PHẢI LÀ QUAI THAI

Mặc dầu dân áp dữ dội, các quốc gia Đông Âu vẫn không tránh khỏi những sự chống đối mạnh mẽ. Lạ lùng, là các nhà lãnh đạo các phong trào chống đối, như J.Kuron ở Ba Lan hay nhóm trí thức mệnh danh Nhóm 77 ở Tiệp Khắc vẫn còn tin tưởng ở chủ thuyết của xã hội chủ nghĩa. Họ vẫn khẳng định rằng xã hội chủ nghĩa nếu áp dụng đúng, có thể có hình thức không dân áp, các triết học già trai tại Tây Âu không hoàn toàn đồng ý với họ. Tại Pháp, triết gia Lévy còn khẳng định rằng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể mạnh, đạt mục tiêu trong sự dân áp và khung bô. Staline hay Mao Trach Đồng không phải là quái thai của lịch sử mà là kết quả đĩa ném của xã hội chủ nghĩa. Muôn dat đen sự đồng nhau mà chủ nghĩa để xưởng, một khi nắm quyền, nhà lãnh đạo chỉ còn cách duy nhất là thủ tiêu những kẻ khác la, diệt bỏ những ý nghĩ không phù hợp với đường lối. Cho nên Kolakowski, một giáo sư Ba Lan tỵ nạn tại Anh từ năm 1968 đã kết luận: "Nếu không có thực tế thì ai ai cũng phải uğ hủ công sản và thực tế là các quốc gia công sản là những nơi nói công nhân bị chă đap nhất trong lịch sử nhân loại".

XÃ HỘI : CAI TIỀN VÀ TÈ ĐOẠN

Trên lãnh vực xã hội khách quan mà nhận xét, đó là lẩn vù mà xã hội chủ nghĩa tör trong lời hứa. Khi Fidel Castro nắm quyền, gần 25 % dân chúng không biết đọc, 84% con nút chết són. Sau 15 năm hai con số chỉ còn 4 % và 29 %. Trái lại tại một quốc gia lân cận theo t hể là Cộng Hòa Dominique, hai con số đó vẫn còn rất cao 38% dân khong biết đọc và 98% trẻ con chết yểu. Tại Trung Cộng, nhữn g số cõi chỉ có t hể đat khái niệm trong các xóm làng, các bệnh ngặt

BELGRADE BẾ MẠC TRONG THẤT BẠI

(Tiếp theo trang 1)

nghèo và nguy hiểm như dịch hạch, dịch tả... đã dần dần biến mất.

Tại một số quốc gia công sản, mặc dù đại học vẫn còn dành cho tín đồ của Đảng, giáo dục dân cấp trung học được bao đảm. Bệnh viện đều được miễn phí. Trong các quốc gia xã hội dân chủ, lãnh vực xã hội cũng là ưu tiên của chính phủ. Tại Thụy Điển hay tại Anh, giáo dục luôn luôn được miễn phí và thành phần tú cống được chẩn sóc kỹ càng.

Tuy nhiên các quốc gia xã hội chủ nghĩa cũng không giải quyết nổi vấn đề bạo động. Cướp bóc vẫn hoành hành. Số thiểu nhì can phạm cao hơn các quốc gia khác mặc dù cảnh sát công an đồng đảo hơn. Vì tình trạng kinh tế thấp kém, tham nhũng,

CÔNG BẰNG : NHƯNG KẾ TỰ SẢN MỚI

Căn bản của xã hội chủ nghĩa là công bằng. Dựa trên bất công giả vờ là giàu nghèo, dựa trên khác biệt do lối tư sinh ra trong thế giới tự túc, xã hội chủ nghĩa hứa hẹn một xã hội hoàn toàn công bằng khi cách mạng hoàn tất. Lúc đó thăng thường sẽ tùy theo khả năng và nhu cầu của từng người.

Nếu tại một vài quốc gia như Tăng Za Ni, công bằng được thực hiện phần nào, hoặc như tại các quốc gia xã hội dân chủ, tài sản lớn bị đánh thuế nặng nên các biện pháp nào giảm bớt, thì tại các quốc gia công sản công bằng chỉ là một khâu hiệu trống rỗng. Tại các xứ này, vở sân bay vi thông trị, như lý thuyết của Mác, lại bị một gai cắp mới cai trị. Gai cắp này gồm những nhà lãnh đạo Đảng, những cán bộ cao cấp, giám đốc các hãng quốc doanh... và họ hùng rất nhiều đặc quyền.

Trong thế giới tự bản tật cả các đặc quyền đều đặt trên đồng tiền, vì tại các quốc gia này có tiền mua tiền cũng được. Tại các xứ Cộng sản lường hổng của gai cắp lãnh đạo thường không cao (thí dụ chủ tịch Nga sở Bép Nép chỉ lãnh mỗi tháng 18.000 quan) nhưng họ hưởng rất nhiều phi cấp vật chất. Lý do cũng để hiểu vở dụng tại các nơi đó rất khan hiếm nên đôi khi quý hơn đồng tiền. Cho nên, nhà

MỘT CÁCH KHÁC ĐỂ CẤI THIỆN CON NGƯỜI

Lịch sử đã chứng minh rằng trong bất cứ xã hội mà nhà lãnh đạo muốn chinh phục con người để tiến đến những mục tiêu đẹp đẽ và cao cả thì tại xã hội đó nhân bản bị chà đạp, quyền tự do của công dân bị bãi bỏ. Sự nguy hại đó, một số quốc gia theo xã hội chủ nghĩa đã nhìn thấy. Sau 40 năm cai trị tại Thụy Điển, đảng xã hội dân chủ đã bị loại khỏi chính quyền. Tại Ai Cập, tổng thống Sa Đéc phải kêu gọi tu doanh để tránh sụp đổ sau 20 năm áp dụng xã hội chủ nghĩa. Đến Sékou Touré, "anh hùng chống đế quốc", tổng thống Guiné cũng phải bãi bỏ luật cấm tu doanh.

Nhưng những thất bại của xã hội chủ nghĩa tại một số quốc gia phải chăng chứng tỏ rằng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thất bại? Hay chỉ là thất bại của lối suy nghĩ như tổng thống Nyerere của Tăng Za Ni giải thích: "Chúng ta giáng như người chích thuốc để tránh bệnh nồng. Khi bị chích chúng ta thấy đau và nghĩ rằng giá không chích người?" Nhưng có điều ông

chợ đèn, đút lót là những chuyên hàng thường. Tại Nga công nhân thường ăn cắp vật dụng để bán chợ đèn, sau khi đút lót những người canh gác. Tại Lô Ma Ni muốn lấy một bao lái xe phải qua mấy công sở và tại mỗi nhà muôn hộ số không bị ngầm phải đút lót, không cần nhiều, đôi khi một bao thuốc lá ngoại quốc cũng đủ. Bệnh viện miễn phí nhưng muôn được chữa bệnh phải đút lót bác sĩ, hoặc giám đốc y viện để có giường nằm.

Đời sống thường khổ tại các quốc gia công sản gây ra nạn rượu chè: tại Ba Lan những kẻ say rượu lênh khênh trong đường phố và bắt cùi gãy giắc nào. Đời sống gia đình cũng bị ảnh hưởng xấu xa: gần 50% các đám cưới gần đây tại Mạc Tư Khoa đã tan rã.

người hàn nhau, và đồng thời ngay một số ngữ ý nghĩa đã biến thành những ý nghĩa khác nhau?

Cho nên người ta chờ đợi Belgrade mét cách nồng này. Nóng này vì đã đạt quá nhiều kỳ vọng.

BELGRADE BẮT ĐẦU TRONG CẢNG THẮNG

Phản ứng lại là trước khi chiến tay ở Helsinki, các phái đoàn đã hẹn nhau tái ngộ để kiêm diễm những bước tiến và đề nghị những đường đi cụ thể cho phép đạt được tình thân Helsinki. Ba hội nghị đã được định trước: tại Belgrade, người ta sẽ bàn về việc tồn trọng nhân quyền; tại Malte năm 1979 sẽ đến lượt những vấn đề hợp tác kỹ thuật kinh tế và văn hóa; tại Madrid năm 1980 mới đến lượt các vấn đề an ninh tại Địa Trung Hải. Chừng trình duyệt hoạch định như vậy thật rõ ràng.

Nhân quyền tại Belgrade, một đề tài nóng bỏng. Nóng bỏng vì các quốc gia Đông Âu, Nga trỗi dậy, không tôn trọng nhân quyền và cũng chưa bao giờ ký vào bản Tuyên Cá Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Nóng bỏng là vì trong hội nghị Helsinki, Nga chỉ có ý định duy nhất là muốn moi biên giới của mình được chính thức công nhận, nên đã phải thương lượng với các quốc gia Tây Âu về điều nhân quyền.

Nga đã những bùi vỉnghĩ rằng nhân quyền dù sao cũng là phu. Chiếm đất để đạt mộng để quốc mồi là chính. Nhưng về điều nhân quyền thì Nga đã không uỷ thác được cho ai. Tuy nhiên, họ đã có một cách thức là vi phạm hiệp định Helsinki. Đóng thời lại chạm đến sự giao hàn giữa hai nước!

Song song với cuộc chiến tại bài hội nghị, Nga Sô đồng thời tung ra một loạt thủ thách khác trên chiến trường khắp thế giới. Thủ thách để biết xem ruột của khối Áu Táy ra sao, liệu họ có dám đường đầu đến cùng hay không. Thủ là điều đáng làm khi biết rằng các nước Âu Châu phản tay, còn Hoa Kỳ thì ném ngoại giao của Carter thật lung tung.

Nga đã không ngần ngại viễn trú rầm rộ cho E-tyo-pi đánh Somalia, khuyễn khích quân Cuba trực tiếp dự chiến thúc đẩy Fidel Castro và ngược là "ta đây đang giao chiến đây!". Tất cả giờ là lúc hội nghị Belgrade đang tiếp diễn.

Không một phản ứng nào của Hoa Kỳ hay đồng minh. Trong khi đó, trong một bầu không

gian vô có.

Rồi khi vào bài hội nghị thì Nga để ngồi nói chuyện, vè việc giảm trang bị khí giới hàn có thể đưa đến "một số giao tăng hoặc khí" và nhất định bắc bộ ván đế nhân quyền trong các cuộc đàm phán. Belgrade là để nói chuyện nhân quyền, nhưng Nga xét thấy "có nhiều vấn đề quan trọng hơn để bàn cái".

TÂY PHƯƠNG : HIẾU HÓA HAY BỐ TAY ?

Trước sự khiêu khích của Nga, các nước Tây Phương đã trả lời ra sao? Họ đã trả lời rồi rac. Phép đê nghị tim mệt chờ, dùng trung dung cho hai phía. Một số phái đoàn vì nhát định muôn hội nghị phải thành công nên sẵn sàng nhường bộ. Một số phái đoàn khác lại nghĩ rằng đã muôn thất bại thì "cho nó thất bại" chẳng sợ mất mát với quốc nội.

Chiếc Nga là giữ một thái độ cứng rắn không lây chuyền đối với họ, nhân quyền, là việc nói bô của mỗi nước và ai nói đến nhân quyền của Nga từ đó va chạm đến chủ quyền của Nga, hay nói một cách khác tức là vi phạm hiệp định Helsinki. Đóng thời lại chạm đến sự giao hàn giữa hai nước!

Song song với cuộc chiến tại bài hội nghị, Nga Sô đồng thời tung ra một loạt thủ thách khác trên chiến trường khắp thế giới. Thủ thách để biết xem ruột của khối Áu Táy ra sao, liệu họ có dám đường đầu đến cùng hay không. Thủ là điều đáng làm khi biết rằng các nước Âu Châu phản tay, còn Hoa Kỳ thì ném ngoại giao của Carter thật lung tung.

Nga đã không ngần ngại viễn trú rầm rộ cho E-tyo-pi đánh Somalia, khuyễn khích quân Cuba trực tiếp dự chiến thúc đẩy Fidel Castro và ngược là "ta đây đang giao chiến đây!". Tất cả giờ là lúc hội nghị Belgrade đang tiếp diễn.

Không một phản ứng nào của Hoa Kỳ hay đồng minh. Trong khi đó, trong một bầu không

khí hối hả và lôi là, thi phái đoàn Thụy Sĩ tại Belgrade còn cố cứu vớt tình trạng cuộc hòa đàm và đê nghị đi đến một bão tuyển cao "ngắn và gọn thoát". Vào đồng thời phái đoàn Hoa Kỳ nghĩ là đã đạt được những gì mình muốn khi cho rằng "túi này có quyền chí trí ch nói tinh chí ch tri của một nước nếu nước này không không trọng định Helsinki".

Tóm lại, trước thái độ bỗng binh và khiêu khích của Nga Sô, toàn thể các quốc gia Tây Phương đã bỏ tay và thoái lui. Thoái lui chỉ không chịu nhìn nhận là đã bị lừa tại Helsinki.

Thành ra suốt bài hội nghị Belgrade, chủ đề nhân quyền đã không được bàn cái, v à không một vấn đề nói đúng đắn được đê nói. Helsinki đã thất xa với...

RÔI ĐÂY SẼ LÂM GI?

Các nước tham dự Belgrade đều tham hiểu là có "một cái gì trâm trọng" trong cách sử xử của Nga Sô. Trên bàn hội nghị lần đầu trên khắp các chiến trường, Nga đã tố ý khinh miệt và đe dọa: E-Tyo-Pi cũng là họ. Trung Đông cũng là họ. Kháp Phi Châu đã là họ... Đầu đầu cùn g chỉ là khói lửa bùng nổ theo lệnh Mạc Tư Khoa. Hai đán tộc Việt Nam và Cao Miên hanh đe hiếu điều này quá rõ.

Phép "túi" đó đang trốn tránh trách nhiệm trong khi lịch sử vẫn xoay vần theo một chiều hướng đáng lẽ ngoài lầm cho nhiều kỷ già lão thành Tây Phương sục nhô lai những năm Hitler bắt đầu xâm chiếm Âu Châu để khai trường cho một kỷ nguyên hãi hùng.

Rồi đây sẽ ra sao? Các tri thức lạc quan cho rằng sau Belgrade còn Malte, còn Madrid, còn hangante, còn giao hảo...

Nga có bao giờ ngưng nói chuyện "giáo hóa" đâu? Nhưng giao hảo theo kiểu đó đến đê bao giờ? May ra thì sẽ có Malte. Nói chí với đến Madrid.

TRẦN VĂN NGỌC

TIẾNG DÀN VỌNG QUỐC

(Tiếp theo trang 3)

sao cho cái ĐẸP sưởi ấm được trái đất này.

Tất cả những điều buộc tôi chứng tôi chỉ có 1 tính cách hồn thốt và không che dày nổi, nhưng lý do thực sự của một quyết định chỉ nhằm trả thù chúng tôi vì đã tổ tinh liên đội của con người đối với những con người khác bị đán áp.

Ngoài ra các nhà cầm quyền Sô Viết không thể trách cứ điều gì về các hoạt động, nghệ thuật của chúng tôi, để chỉ có thể gạch một nét bút là dù túc đoạt tổ quốc của chúng tôi mà không cho cá quyền được tự do bao chúa là một quyền được luật pháp bảo đảm.

BĂNG NHẠC

Các bạn đã tham dự hoặc đã nghe tiếng những đêm Tết của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris và những bản nhạc DU CA được trình bày trong những đêm đó. Thế nhưng các bạn đã mua băng nhạc :

DU CA 1 và 2

do THSVVN Paris phát hành chia ? Băng thứ nhung bài hát đặc sắc do Ban Văn Nghệ THSVVN Paris trình bày.

Giá bán là 25 FF mỗi băng + 5 FF cuộn phim (tại Âu Châu) ? FF (ngoài Âu Châu).

Xin liên lạc với NHÂN BẢN.

là trọng, coi miếng ăn và sự no đủ là chính.

Chắc chắn có một cách khác để tiến tới bình đẳng thật sự, no ăn thật sự và hạnh phúc. Cách đó không phải là cách của tinh thần, và làm sao cải thiện tinh thần con người khi dạy cho họ coi vật chất

NGUYỄN TRƯỜNG THỦNG
(dựa trên báo Time).

Gia chánh

Ô MAI BẮC VIỆT VẬT LIỆU

500 grs ô mai chua
500 grs gừng khô già nhỏ, (còn sói)
50 grs cam thảo già nhỏ
2 trái chanh vắt lấy nước.
Đường một bát ăn cơm.

CÁCH LẨM

Lấy nước đã đun âm âm để rửa ô mai 7, 8 lần cho bớt mặn. Sau đó, ngâm ô mai vào nước để sấp sấp, ngâm trong vài giờ, hể thay ô mai mềm thì vớt ra (giữ nước ngâm ô mai với mót bát đường, n้ำ sói). Tan đường thì cho gừng và cam thảo cùng nước chanh vào đun sôi. Khi nào hể sên sét thì cho ô mai vào ngâm một đêm. Sáng sau để lén bếp lùi nhỏ cho can hết nước thì xúc ô mai ra met phoi 1, 2 ngày, se se thi ném tung viên ô mai xếp vào lọ dùng dần.

BÀ TUYẾT ANH

VĂN LÊ TẤT ĐIỀU

một tay cầm cái gối ny lông
một tay cầm cái gối q' ấy
nganh chọc xuồng các khé dã.
Tôi nói :

- Eh nhò, biết tôi ra không?
Coi bờ tao lạc rồi.

Thằng bé đứng lên, giơ cái

gối ny lông về phía tôi :

- Chú thấy cây... (cái cây tên q' ấy, bây giờ tôi không nhớ nữa) này không, một hững luồn. Toàn trái chát không, ăn mồi nám chưa hết.

Cái gối ny lông trong tay
chú nhỏ đó rực nhưng trai
cây tròn, lõi bằng ngón tay
cái, chú nhò tiếp tục nhai
nhop nhép rẽi thỉnh linh,
rùn người xuồng, phỏng móm
thổi phu, cái hót trắng bay
lên bờ suối.

Rồi, như chót chủ y đến
câu hỏi của tôi, chú bé nói :

- Gần xít zit.

- Đây gần bờ biển làm hả?

- Khỏi vung lối bờ biển chí
mặt công. Đường về trại phía
này nè.

Quá nhiên, đi theo chú tiêng
một lát thì tôi nghe tiếng
người lao xao... rồi chúng
tôi ra tôi hổn nám nước ngọt,
nám ngay trên đường về trại!

* * *

về cái hổ nước ngọt, chú
bé cũng lại có một đôi điều
chỉ dẫn cho tôi. Hổ nám
không xa bờ biển, có cái nhà
gỗ đẹp đàng giang hồ, một thủ
nhà thủy tạ. Tam biển xong,
người nhâm nhập nước muối

rất khó chịu. Mọi người vào
cái nhà gỗ đó tắm giặt.

Quanh bờ hồ không có chỗ nào
có thể đứng tắm giặt được vì
toàn loại bùn đen, bùn và sỏi,

đứng chỗ bùn đó có thể sa
lầy, chìm luồn. Nước giang hồ
trong veo nhưng rất sỏi.

Quanh nhà "thủy ta" người ta
có lầm vài cái cầu gỗ để
đứng tắm hoặc ngồi giặt. Chỗ
tắm chà là được tôi đã bón
người, chỗ giặt chung năm
người ngồi với đồ đặc, quấn
a chung quanh là vữa kiết.

Buổi chiều quá n้ำ trai đỡ
ra tắm biển nên nói tắm nước
ngọt sau đó luôn luôn đồng
người. Gia đình tôi có khi
phải chờ hàng giờ mới có chỗ.

Một buổi chiều, chúng tôi

vừa bước lên căn nhà gỗ thì
chú bé gọi :

- Chủ đứng tắm o' đây. Ông ấy
đóng lầm, đỡ. Ra chỗ cầu sát
nước trong veo mà vắng người.

Chúng tôi theo chú bé đi
một chút vào rìa rừng thi gặp
cái cầu lầm bằng gỗ và thử

sát cõi lõi tròn vẫn dùng để
lát ở những phi trường nhỏ.

Cây cầu bắc ngang con suối
nước trong veo, vắng tanh.

Cầu cách mặt nước chừng
một thước. Thấy tôi có vẻ

lúng túng chưa biết làm cách
nào mức nước lên thì

chú bé lôi từ bụi rậm ra một
cái thùng sắt nhỏ, thử thử

người ta vẫn dùng để kéo

nước dưới giếng lên. Chú quí

trên sân cầu, kham người mức

biểu diễn một thùng nước rỗi
cười với chúng tôi :

- Thúy không?

Tôi khói thực tình :

- Chó "nay hay thiệt."

Chú nhò có vẻ hào hứng,
chú vẩy mày dùa con tôi lại
định đợi thùng nước lên đầu
chúng. Lú trè cười khanh
khách, co rùm người né tránh.

Một đứa là :

- Nước lạnh quá.

Chú bé mặc một thùng nắp:

- Lanh gi' đâu. Đó áo một
cái là hèt lanh liền.

Rồi chú nhò biểu diễn ngay
một đường "dội áo". Chủ
đứng giang cau, không đổi
quần áo, đổi luồn gầu nước
lên đầu mình, cười tít mắt,

một tay xoa rồi xít lên má,
tóc bông xoăn. Chủ bé ướt nhẹp,
lú trè nhà nhỏ lại cười. Tôi

- Tán vẩy do' hả? Thang nhò
nay dò qua?

Chú nhò liếc nhìn nhà tôi,
hở cổ vẻ ngưỡng, rồi chủ

cởi áo, mòn cục xà phòng vỏ
cái áo mót chut, vắt nước, đì
xưởng chán cau. Chủ không bô
đi ngay. Chủ đội tôi mức

nước lên và lù nhò nhà tôi
bắt đầu tát tung bung... lúc

đó, chủ bé mồi cổ vén tam,
hai lồng. Rồi chủ vắt cái áo
vết lén vai, cầm cái gối gốm,
quay đi. Tác phong giang hồ

nặng.

* * *

Phông tôi tạm trú trong

trại này trông thấy sang
phòng y tế. Người y tá cũng

là triều viên tinh nguyện
giúp đỡ đồng bào nên không
ở lõi trong phòng, nay...

Người nào cần thuốc, tự động
đến phòng bà ta kê bệnh, bà
ta sẽ dẫn đến phòng y tế,

cho thuốc, rồi giải tán. Ng
thường xin thuốc đầu bụng,
coi trè cười, dập thủy tinh v.v...

mỗi ngày phòng y tế lai nhộn
nhịp mót lúc vì nhung tai
nạn lể ay.

Nửa đêm ngày 28 chủ bé đó
được đưa vào phòng y tế
trong tình trạng mê man.

Mọi người phu với bâ y tá
sẵn soạn lại cái giường cho
chú bé nằm. Bâ y tá bô cát
việc nhà, ở đây nhiều gõ để
trống non bệnh nhân. Chủ nhò
mêm man, mắt xanh ro rõ và
gây hồn đi. Mái tóc vân bốn
xán, vân cát sọc xanh đứt
chiếc khuy cuối cùng.

Bâ y tá cung chửi nhung
chi tiết thật mồ hôi bệnh
trang của chủ : lén cõi sót
chẳng môt, giờ rồi mêm man bắt
tinh luồn. Mái đầu chúng tôi
tưởng chủ bê lang thang trại
rừng, an phải mót thư trái

cây đoc.

Ông bác sĩ trong trại được
nói đến. Thiếu thời dung cụ
y khoa, phải chờ chiếc ngày

29 ông ta mới định đút bênh
của chủ bê ; đầu mảng đc.

Ông cho biết, tình trạng
hoàn toàn tuyệt vọng chủ nhò

sẽ mê man nhì thế' cho đến
luát tắt thở.

Cũng ngay trong chiều hôm
kỳ, chúng tôi được lệnh sứ
soan để lên đường vào ban
đêm, Ông bác sĩ nói với ng
y ta :

- Không cần chờ và đêm nay
cũng không thể' dem no' theo.
Không có tâu thuyền nào cho
mình đem một bệnh nhân như
như lén đầu... nhất là lai
bệnh đau mảng óc...

Sau đó ông bác sĩ bỏ về
phòng riêng để sửa soạn hành
ly.

Phông y tế không có cửa,
cái giường chủ nhò nằm lõi
gần chính giữa nền dù đứng
ở chỗ nào trong phòng tôi,

tôi vẫn nhìn thấy chủ bê.
Chú nhò bắt động, bình nước
biển nhò tung giot. Cố lúc
bâ y tá cung bố đì đầu mắt.

Tôi chạy sang, nhìn đì mắt
nhân nghiên, hi vọng se thấy
nhung mủ' mát chớp nhẹ, rồi
chú nhò tỉnh ra. Nhưng chủ

hoàn toàn bất động. Lèm sao
đe' biết chủ nhò đã lang
thang nhung nói nái và bi
nhung con vi trùng trai quái
xâm nhập tần phá mảng óc
chú từ lúc nào? Định mệnh

ký di pão đã bắt chủ mê man,

hấp hối vào chính lúc này,
chinh cái lúc mà tất cả mọi
người sáp bô đì, đì thật

xa... ?

Nửa đêm chúng tôi lên
đường. Phông y tế bồng nhộn
(Xem tiếp trang 8)

cầm bút quả cảm.

Kiều Phông và Lê Tất Điều
là hai phuong diện của một
tâm hồn : một dc liệt, một

thết tha ; một cay nghiệt
gay gắt, một khoan hoà
nhân ái ; một ghét, mệt đòn

thường. Cả hai mặt cung ánh
lên một núi cười. Hai mặt bô
túc của một tâm hồn lương
tiền, minh bạch và nồng nàn:
yêu tót, ghét xấu. Yêu thù
chán thành xót thường, ghét
thi thăng tây sáu phat.

Vì yêu tót ghét xấu mà
Điều cầm bút trong bao nhiêu

năm. Lai cung yêu tót
ghét xấu, đến đó quyết liệt
mà Điều đã dứt khỏi bô nước
ra đì ; chủ vú thê chủ Điều

có g' phải, chạy trốn ? Cho
nên có thể nói nhung người
nhì Điều tiễn biếu cho cái ý
nghĩa tốt đẹp nhất của cuộc

ra đì vita qua...

Trích bài dien sach "Nhung
ban ngày thi 492 và Lê Tất
Điều" của Võ Phiên trong
VIỆT BÁO, số 11&12, Virginia.

VÕ PHIÊN

HAI NHÀ VĂN VÕ PHIÊN - LÊ TẤT ĐIỀU
Viết chung một tác phẩm

LY HƯƠNG

NGƯỜI VIỆT xuất bản

Dã pha hành

Cuốn sách bì đát như tôm solet cây bông không
bật tung gốc rẽ, xà rời mạnh vuông co suong som.
nóng trưa, chìm chiếu thân thuộc.

Cuốn sách có tiếng khoc, nu cuoi, co tiếng thoi dai
ngao ran, co tiếng hanh yong, co doi moi ngan
ngoi, co que huong thuua nao tuoi dep.

Gia sach 33.50

Phat hanh cuoi thang 10

NGUNG BÁN ngày thứ 492

(An ban Việt ngữ)

NGƯỜI VIỆT xuất bản

Cuốn sách bì thuong du doi nhât

cú LÊ TẤT ĐIỀU

Mỗi đai chia là một gian tiếp ghi on, lam mai
nhung anh hon chien si dang bi lang nhuc noi
nhung anh traing quan doi que nha.

Mỗi y tuong la mot nhac co quat mo nhung ke
dang duoc Thanh hoa o mien Nam moi do.

Gia sach 33.50

Moi chi tieu xin lien lac:

Mrs. Mary PHUC LONG

926 Oakridge Dr. Bldg 123 Apt. 47

Des Moines Iowa 50314

U.S.A

CŨNG MỘT LỜI CA

cái cống kia trong ánh sáng ngon đèn đường đêm mai.

Như tên tú tại lưu luyến những phút guy cuối cùng của đời sống, tôi trở lại, ngồi trên ghế.

Tôi có cảm tưởng hoa lá vừa tươi tốt hơn sau một lúc được sán sóc, tươi rực bắt thường, giũa mưa đêm. Chút sán sóc nhỏ nay, thời thí cũng tạm coi như những lời già biết.

Nhưng với những người thân, với anh chí B., với gia đình H. thi sao? Chỉ ít ngày nữa, miền Nam này, thành phố này sẽ như một hang chót bi hunk hunk. Ban bè thân nhân tôi sẽ sáu sao, cuồng quết, chạy quanh quẩn, và ngập thở. Những người thành thân, khi phách như anh chí B. sẽ ngã thở, những người như H. sẽ có nhiều lý do để nỡ một trái lùi dan giấu cát tóu của hòn. Tôi không giúp đỡ được ai và rồi cũng không còn chia sẻ với họ những giây phút kinh hoàng, bi đát ấy...

o o

Đêm hôm đó, chuyên ra đì dà là chọn lựa dứt khoát giữa ta và tu do, giữa sống và chết, thế mà ban có thể tưởng tượng được không? Buổi sang tối đã nỗi với nhà tôi:

—Anh không muốn đi ngay... Hay là nỗi nán lâi một ngày.

Rất may, lúc đó các cháu nhà đã thúc đẩy. Nhưng ý nghĩ về tương lai chúng làm tôi tinh thần lai.

Tất cả, chỉ vì tôi đã lối ngồi xuống cái ghế trước hiên nhà và suy nghĩ.

Tôi biết có nhiều người bạn, có nhiều đồng bào tôi đã bỏ lỡ cơ hội này, để rồi sống trong nhau nhẫn, khôn dồn và hối tiếc. Hắn bao người cung cấp, như tôi, và tình nghĩa nỗi căi ghê, trong một vị trí tai hại, hiến nguy mà không biết.

Nếu ban sắp mất nước, hay tranh xa nhưng chiếc ghế có đơn để trước hiên nhà...

Đã là cuối tháng 3 rồi mà dù âm lịch Tết, của Hồng-Hội Niên-Viên vẫn còn chưa dứt. Một bạn đọc vui có thư về tòa soạn với một đoạn sáu câu đây : "Ra đi khỏi Việt-Nam mà thấy đau đớn cho t h à n phận người dân mất nước. Nhờ dù Đêm Tết, dưới chào quốc-kỳ, dưới hát quốc-ca, lai thấy nước vẫn là của mình. Tôi đã hát cho các anh, những bài hát đó quá, lạc ca gióng, sai ca điệu, mà vẫn thấy sung sướng tràn ngập đến nỗi không ngăn được nước mắt."

Nhiều người cũng đã chia sẻ cảm nghĩ đó. Lời cõi sống trên quê hương trước đây, có khi chỉ thấy quốc-ca như một bản hát trang nghiêm trong những buổi lễ long trọng.

Nhưng khi ra đi tự nạm, và trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam, mới thấy hết ám hưởng của bản quốc-ca. Quyện vào từng nét nhạc, thâm vào từng lời ca cá tính - thân hồn hùng của cá giọng nói, là nỗi hối nước mắt của cá dân tộc, là kiêu - hành vê nguồn gốc, là phần đầu trong hiện tai, là tin - tưởng ở tomorrow lại, nỗi ngỗi g o p tiếng hát như gop hối t h ò của mình để đưa hồn n ủ ò c dâng lên cao vút.

Vì thế mà quốc ca vang-dội trong tâm khảm chúng ta một cách sâu xa đến như vậy, và dù tôi quốc cờ bi bạo tàn chiếm cùi nhất thời, hy - vong phục quốc của mọi ngiécung chẳng hề sút giảm nêu trong lòng mọi người chúng ta vẫn

còn vang lên tiếng quốc-ca.

Ở thế giới Công-Sản thì họ lại nghĩ khác. Dù danh tiếng quốc-ca là một bản hát trang nghiêm không lỗi, thế là phải kién lỗi mới. (Cứng nên ghi thêm rằng đầu tháng 3 vừa qua, đang lý ra là Nga-sô phải tổ chức huy nhát lần thứ 25 của Staline nhưng tuyệt nhiên đã không có một bài chủ nghĩa nào khác. Cha già mới n ă m xuông cổ 25 năm nă m con cháu dâ dê cho hường tân k h ố i lanh, không biết nghệ t i n dâ Bác Hồ năm trong l ă n g kính Bác có rưng minh không?)

Sau Nga-sô, cái dịch khép hòng quốc ca lan sang đến Trung-Tiua, người dân anh vĩ đại 2-Dai Hội Nhân-Dân lần thứ 5 vừa mới họp ở Bắc Kinh cũng đã thông qua bản quốc ca mới được đổi lỗi. Tuy vẫn chưa đến lỗi phủ - nhân công đức của Mao-chi-tich, Đại Hội cũng đã thấy rằng nêu cử dòng của Kimint rồi, xông hường như thi đồng chí nào rồi cũng đến ngát, và nêu không hường về một đường lỗi phát triển mới thi kỹ nghệ trung hoa khö long tiến cao hohn những cái lỗ rèn hợp tác xã nhân dân của Mao Chủ-Tịch. Phải chon hủ-dõi mồi, thế là phải đổi bản quốc ca.

Rồi đến Nga-sô, dân anh số một của thế giới C.S. Trg dịp lễ kỷ niệm cách - Mạng tháng 10 vừa qua, Nga - sô cũng phải thay lỗi bản quốc ca, vì bản cũ có nhũng đoạn xông hường Staline, cha già dân tộc, hường quá mạnh, mui C.S. ngỗi cũng không thâu-enen

từ ngày Staline chết di quốc ca Nga chỉ được cù nhạc mà không có lời. Đề-mai tinh-trang khép khieng đó cũng không ôn, thế là phải kién lỗi mới. (Cứng nên ghi thêm rằng đầu tháng 3 vừa qua, đang lý ra là Nga-sô phải tổ chức huy nhát lần thứ 25 của Staline nhưng tuyệt nhiên đã không có một bài chủ nghĩa nào khác. Cha già mới n ă m xuông cổ 25 năm nă m con cháu dâ dê cho hường tân k h ố i lanh, không biết nghệ t i n dâ Bác Hồ năm trong l ă n g kính Bác có rưng minh không?)

Những cõi nghĩ phải thay lỗi bản quốc ca của họ chắc cũng có lúc đã lón vohn trong tri óc các nă m lái dào, vì trong lỗi ca hiện nay có nhũng câu như:

"Dừng đều lên, gông xích ta dập tan".

Còn đê' nhũng câu đó thì sẽ hết sức nguy hiểm chẳng khác gì, ngay xui giục nhân dân nỗi dậy. Vì nhân dân Việt-Nam phải hất mãi nhũng câu đó, giục sự khen kẹp và dán áp khung bô sê' có ngày dúng đê' lòn thât đê' dập tan gông - xích của C.S phi nhân. Nhũng muôn tránh cung chảng được dâu vì có đồi lỗi ca thi sứ việc cõi ván xảy ra như thế.

ĐĂNG VĂN HẢI

Nửa dùa Nửa thật

MỘT BÀI HỌC

Ngày 13.1.78, thường nghỉ, sĩ Hubert Humphrey từ trần. Hắn nhủ trong lúc sinh tiền ô.Humphrey làm được nhiều công trạng lớn cho nước Mỹ. Đó, đâu sao, cũng là vấn đề của dân Mỹ, hay để họ luyện tiếc và ngồi ca ngóii hùng của nước họ. Thay gần chì, muôn mòn dịp này để băn về một vài đức tính đáng trọng mà. Humphrey từng có với tư cách là con người. Một vài đức tính mà một số cửu đồng chí của chúng ta thiếu sót trầm trọng, và vì thế nên học.

Đức tính đầu tiên là sự chung thủy. Trung thành với lý tưởng. Trung kiên với bạn bè. Ông Humphrey lúc cõi sống được coi như một trong những lãnh tụ phe cấp tiến ở Hoa-Kỳ, đối nghịch với phe bảo thủ thiên về các xí nghiệp tư bản. Chiêu hường chính-tri này của ô.Humphrey bộc phát từ thời khung - hoàng kinh tế Mỹ vào những năm 30 sau khi chánh khách mới bước chân vào nghề.

Humphrey được tân măi chung kiên-canh những tiêu chuẩn gia không được luật ứ n g kinh tế bão vệ phải lâm vào cảnh tung thiêu cõi hồn. Từ đó ô.Humphrey nhiều lần có cơ hội để xuống một số biển hẹp rất ứ lâi tinh bộ sô với tình trạng lúc đường thời. Năm 1948, trong lúc nan kỵ thi chánh-tộc cõi thịnh-hành ô.Mỹ. ô.Humphrey dồn phồng để xuống một tuyển ngón dân quyền nhằm giúp đỡ dân da mau trước đại hội toàn quốc đảng Dân-Chủ, gây chia rẽ trong nội bộ đảng này và xáo động trong dân chúng, vì đó là lần đầu tiên có người dân đê' cõi dân để tài sô bông ấy. Sau đó, với tư cách-nghỉ-sý, ông Humphrey bảo trờ nhieu dạo luật "xã hội" nh'

chương trình Medicare-Medicaid giúp người nghèo chữa bệnh miễn phí, hoặc chương trình Đạo Quân Hoà Bình nhằm dứa thanh niên Mỹ di giúp cõi nước châm-tiền.

Trong suốt đời chính trị của ông Humphrey, chỉ có một giai đoạn thái độ của ông khác với lập trường các dòng mìn кап tiền của ông. Đó là trong thời gian ông làm phó tổng thống cho ông Johnson, một ban thân của ông từ thời làm việc chung ở quốc hội Mỹ. Phê cấp tiền chong cuộc chiến ở Việt Nam mà, chính phủ Johnson theo đuổi; chính ông Humphrey trong lúc thảo luận riêng với xếp nhiều lần cũng bày tỏ sự bất bình với một số biện pháp, chẳng hạn như vụ bô-bom Bắc Việt vào năm 1965. Mặc dù vậy, ông Humphrey ngoài mặt lúc nào cũng ủng hộ chính sách Việt Nam của chính phủ Johnson. Sự chung thủy này khiến phe cấp Tiến quyết định "bye bye" ông Humphrey lúc ông ra tranh cử tổng thống vào năm 1968. Nhiều người trong họ tay chay không đi bầu, khiến rõ cuộc ông Humphrey thua ông Nixon trong cuộc bầu cử sat nút nhất trong lịch sử Mỹ.

Đức tính thứ nhì, mà các bạn cũ của chúng ta đặc biệt nêu học, là ở đồi, được thua không trọng lượng. Quan trọng là mìn biết rõ mục đích và lý tưởng của mìn, và không để lý tưởng đó bị lay chuyển bởi thành công hay thất bại nhất thời. Ông Humphrey có tham vọng phục vụ trong ngôi vị tổng thống. Ông ra tranh cử nhiều lần, lần nâu cũng thua, nhưng không vì thế mà chua cay hay thay đổi lập trường. Lần đầu tiên, ông muốn ra tranh cử phò' tổng thống với ông Stevenson vào năm 1956, nhưng thất bại. Năm 1960, ông muốn lâm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân-Chủ, nhưng bị Kennedy chấp mết cõi hồn. Năm 1968, ông chánh thức ra tranh cử tổng thống, nhưng lại thua chô Nixon. Năm 1972, ông bị

McGovern đoạt mất ghế ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân-Chủ. Năm 1976, ông lại định ra tranh cử nữa, nhưng cuối cùng rút lui sau khi biết mình bị ung thư. Năm 1977, ông ra tranh cử lãnh tụ đảng da sô' đ'thông viên, nhưng thua cho ông Bird. Là một chánh trị gia lão, thành sau một hai lần thử vận, ông Humphrey chắc hẳn phải biết hy vọng trung cử của mình rất ứ lâi mong manh, đặc biệt hy vọng trung cử của mình vào những năm 1972, 1976 và 1977. Mặc dù vậy, không sợ bị quê, càng không phải vì ham mê chức tước, ông vẫn cứ ra, vì nghĩ mìn có bón phản phải tham gia. Thất bại kinh lâm ông nâu lồng mà tò bô lý tuồng, dùng lỗi vạch ra lúc đâu.

Không phe phản sự sai dùng của lập trường của ông Humphrey, chúng ta phải cám phục con người của ông. Cuộc đời ông Humphrey phải là 1 bài hoc cho nhũng ban bè cũ thiêu chung thủy bô hòng ngõ quốc gia từ ngày phe mìn bị thua, n主公 mìn lot vào tay Cộng sản. Cuộc đời ông Humphrey cũng là một bài hoc cho cá nhũng người tuy không đến nỗi tro cõi, nhưng thiêu long tin, từ chối khô tham gia chí' vì họ nghĩ phe mìn sẽ chông bao giờ thắng lại. Một khi mìn đã tin vào một chính nghĩa, phải đi theo bao vñ đê' cõi, đấu cõi biết trước mìn đê' mìn sẽ bị đánh bại bô luoc. Chính nghĩa là chính nghĩa, không phải y' được n ỏi mìn là chính nghĩa, cũng không phải y' thua mà n ỏi hết lè' chính nghĩa.

Chung ta tin ngày mai chúng ta sẽ được. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ thua. Điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta biết chúng ta đê' sống như nhũng con người, ch' không phải như nhũng ban cù của chúng ta chí' là loài giun

Buồn quá đêm nay không ngủ được,
Chỉ vì mơ đến dáng em thất,
Anh gom tất cả bao thí tử;
Để tặng riêng em một chút lỗi.

Thú viết cho em ở chốn này,
Đau cõi hướng lúa chát men say,
Thân ánh cá chau chimb long đó,
Thương phân con người, sao đang cay !

Chia dán dô xong, anh đê' đì,
Đê' em mòn mòn, tôi tinh gi?
Bao nam chính chiến ta gân gi,
Nay dâ dâ thành bânh, lai biệt ly !

Em hỏi xin em gắng đê' chờ,
Anh vñ, em sẽ hêt bô vñ,
Bên xưa sẽ gặp con đê' cũ,
Tau sẽ vñ ga, thoi ước mõ.

Sóng với người ngu, thát quá ngu,
Ấn thân trong kiếp sống thay tu,
Có tôi trong lớp người ngu ấy,
Nửa kiếp thay tu, nửa kiếp... tñ !

Sáng sớm tinh mơ dây tui rau,
Ao quản khong am, đê' gấp đau,
Không, cõi khac phục", khong can thuoc,
Ch' cõ em thoi, bñhet mau !

Đời tôi cõi gi, mõ với uõc,
Với dán con dai, với vñ khô,
Võ tôi dâu chết trong nhung nhõ,
Thuong kiếp con tñ, phái nhâ tñ.

Trời hối sao tôi lai phu nang,
Đê' nang khoc hán chón tñ hoang,
Tôi đê' vác cùi ngoai sướng gió,
Thâm khoc cho thán phán bê bàng.

Võ tôi làm "chiêu phụ bên sông"
Võ bñ hàng rong đê' đội chóng.
Đoàn người vác cùi vñ ngang đõ,
Lê dâm mõ mi, ai biết khong ?

(Kém với bài thơ này, toà soan thấy lỗi ghi ché sau : Tại một trại cải tạo, một sđ quan trong QLVNCH cũ, đã viết bức thư sau đây vñ cho vñ, quảng xa ngoài công trại có người lượm dê, bô thư này được truyền tung rất nhiều tại miền Nam.)

THAY GÂN

Cùng Quý Vị Độc Giả

Ngày hôm nay, Nhân Bản ăn mừng sinh nhật tuổi 11 số báo và 1 số Đặc san Xuân là ngày ấy dịp thông tin, bắn luan, trao đổi cùng quý vị. Nhịp cầu đã nỗi, sự thông cảm giữa quý vị độc giả và Nhân Bản càng ngày càng sâu đậm vì chúng ta đang cùng suy nghĩ, cùng hành động và cùng nhìn về một đích: tranh đấu cho một xã hội Việt Nam hạnh phúc và có Tinh thần. Mục tiêu càng tuyệt đối, đường đi càng cam go, nguy hiểm. Bởi thế mà chúng ta còn phải tiếp tục tranh đấu và Nhân Bản

còn phải tiếp tục sống cho đến khi nào đạt được mục tiêu.

Nhưng sự sống còn, 1 ở nhanh của Nhân Bản tuy thuộc nhiều vào quý vị. Qua năm mới Nhân Bản xin phép được nhắc Quý vị nào đã hết hạn hoặc chưa mua báo, bù chát thời giờ quý báo, cát phiếu mua báo dài han gửi về tòa soạn.

Mỗi phiếu mua báo, mỗi mảnh tin, mỗi bài viết, mỗi tài liệu báo chí của Quý vị gửi tặng là ngàn ánh nắng sống cho tờ báo.

Thành thật cảm ơn Quý vị.

tíng Việt và phát huy văn hóa Việt Nam, do các nam nữ Huynh Trưởng chuyên về ngành huấn luyện thể thao, huấn luyện với một Huynh Trưởng phụ trách:

Bác sĩ TRINH QUANG NGỌC
38, Av. de la Grande Armée
75101 Paris, Tel : 380 6033
(từ 20 giờ).

. CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ
NAN TẠI ANAHEIM VA VÙNG PHÚ
CĂN THÔNG BÁO : Đề kỵ năm
3 năm xa quê hương, Cộng
đồng Ngudi Việt Tỵ Nan tại
Anaheim và vùng phú cận mở
một cuộc thi THỦ THƯ HÙNG
VƯƠNG VA VĂN LANG QUỐC.

- Các sáng tác sẽ được một Ban Giám Khảo chấm. Đồng Chủ

Tịch Uỷ Ban châm thi THỦ :

- Thủ sĩ Nguyễn Sa,
Thủ sĩ Cao Tiêu

- Kết quả sẽ được tuyên bố
trong ngày giỗ Tổ HÙNG VƯƠNG
15-4-78 tại Hội Trường Ana-

heim High School 811 W. Lin-

coln Anaheim California , USA

và sẽ đăng trên báo.

- Giải thưởng : sẽ có nhiều

giải thưởng giá trị:

- Hạng chót nhận báu dự thi

ngày 10-4-78.

Báu dự thi xin gửi về Ban
Tổ Chức Lễ giỗ Tổ HÙNG VƯƠNG

Hộp thư VĂN LANG

P.O Box 4938

Anaheim California 92803
USA.

CHIA VUI

Độc tin chí NGUYỄN THÚY
HOÀ cùng Anh TRINH TÙNG kết
duyên cảm sัt, toàn thể anh
chị em Tông Hội Sinh Viên
Việt Nam tại Paris thành
thật chúc hai Anh Chị trân
năm hạnh phúc.

PHÂN ƯU

Độc tin trẻ Cụ TRƯỜNG ĐỨC
AM vui mừng thông báo tại Mỹ, toàn
thể anh chị em Tông Hội Sinh
Viên Việt Nam tại Paris xin
chân thành phân vui cùng tang
quyền và cầu chúc hưởng hồn
cụ sớm về cõi an lạc.

NIẤN TIN

. HỒ KIM LÊ hiện ở Göte -
borgringstr. 74 - 2300 Kiel
Mettenhof, West Germany.
Muôn tiễn thân nhân tên là
M.KHAMMA (NU) trưởt Ở 29
Passage G. Duhamel, 31300
Toulouse, Pháp. Nay Ở đầu
xin liên lạc gấp về địa chỉ
trên.

. BÙI KIỀU THỊNH, cựu Đại
ý HCTC Nha Trang, hiện tỵ
nạn tại Pháp (tứ 75), có Tú
TRUNG ở Phường Cử Nha
Trang, vửa tỵ nạn ở Hotel
Singapore, Room 302 - 47
Hennessy Road, HongKong, cho
2 cháu biệt địa chỉ để liên
lạc.

. Đồng bào tỵ nạn tại Phi-
lipines đang cần sự trợ
giúp của Quý vị ân nhân về
tình thân lẩn vặt chờ. Xin
Quý vị, hãy liên lạc về :

Ông NGUYỄN HỮU CHÁNH
Trưởng Ban Đại Diện Cộng
Đồng Người Việt Tỵ Nan,
Jose Fabella Center (Annex)
Mandaluyong, Rizal 3119,
Philippines.

RAO VẶT

. Cần bán hay, cho mướn một
TIỀM AN VIỆT TẠU, 50 chỗ
đầy đủ tiện nghi, khách khai,
có bar và hotel 9 phòng, gần
sông Marme. Tel : 933 02 48
từ 12g đến 15g và 19g đến 22g

. Chủ nhân hiệu vàng TIỀN XUÂN tại Sài Gòn, Việt Nam và
hiệu SAIGON BIJOUX tại Vientiane, Laos,
Nay mở tại PARIS :

 **KIM BIJOUX**
Numéro 3, Avenue de la Porte de Montrouge, Paris 14e
Métro PORTE D'ORLÉANS

MUA BÁN VÀ CHẾ TẠO NỮ TRANG VÀNG TÂY, VÀNG TA
VÀNG TRẮNG, BẮNG BẠC VÀ CÁC LOẠI ĐÁ QUÝ *
CHUYÊN MÔN VỀ KIM CƯỜNG (HỘP XỐA) * CÓ NHIỀU LÃM VỎ
XỐA ĐỂ QUÝ VỊ CHỌN LỰA VÀ ĐÓI LẤP (NHÂN) HỘT LÄY
NGAY

TRẦN TRỌNG KÍNH MỜI TẤT CẢ QUÝ VI
KHÁCH HÀNG CŨ VÀ MỚI * KÍNH CHÚC QUÝ
VI TRẦN ĐẦY HẠNH PHÚC TRONG NĂM MẬU NGỌ.

CHUYỆN ÔNG HÀNG XÓM

Khu tôi ở thuộc một vùng ngoại ô, dân chúng rất căi mỏ và ngõi Việt Minh thùy họ ưa tranh luận thường gọi là hòn Ông Tây lâu bắc. Tôi lại có một ông hàng xóm rất thích chuyen Việt Nam. Mỗi lần gặp nhau trên cầu thang, người ta thường là chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, đúng hòn là ông nói rất lâu, và ông thường đặt cho tôi nhiều câu hỏi về tinh hình bên nhau.

Nay Sài Gòn mới rời vào tay Việt Cộng, ông cho rằng từ nay Mật Trận Giải Phóng miền Nam sẽ có tiếng nói đáng kể trong một chính phủ liên hiệp các khuynh hướng quốc gia và công sản.

Đến khi Mật Trận Giải Phóng tan ra như bot sà phông, ông ngạc nhiên không hiểu tại sao một dân tộc thô kinh tế tiến, thất thủ với các giải trí thịnh thịnh như dân tộc Việt Nam, lại dám chọn lối công sản. Ông dùng chữ chọn, lửa như là dân miền Nam đã từ do quyết định tự số phận của mình.

Cũng có lúc tôi chuyện chính trị sang chuyện gia đình, ông hỏi thăm trong nhà tôi còn cõi nhưng ai ở Sài Gòn và khi biết thấy mẹ tôi còn健在, ông khuyên tôi làm giấy xin trả về gia đình, thế nào mà chẳng được. Nếu ông biết được rằng thấy mẹ tôi đã kiêm túc mọi phương cách kể cả việc có máy lanh vàng dành dụm cũng đã trao cho người anh em quản lý hộ mà cũng không xong.

Có nhì vậy, chuyện gì ông hàng xóm của tôi cũng nhỉn theo nhau quan một người Pháp dân chủ, chân thật và sорт sang.

Chẳng thè mà sau khi có kết quả cuộc bầu cử vừa qua, ông đã giới thiệu cho tôi nghe : "Người dân Pháp trung bình nhất chúng tôi đều có ý công sản. Nhưng vong đêu chúng tôi bỏ cho phe ta, dân mất may mắn ở chính quyền đó, vong thê hai môi cõi phiếu cho da sói. Còn khuya thí công sản mới có quyền được ở xú này". Tôi nghĩ tham ông còn đưa dài như vậy thì cũng chẳng khuya làm đâu.

Hình như ông ta đoán được ý nghĩ của tôi nên ông tiếp : "Và lại, công sản có cầm quyền cũng chẳng sao, lúc nào thấy hết được, mìnai lại bộ phiêu gat chúng ra chứ có qì mà lo". Sung sướng thay những người dân ty nam Nga, Ba Lan, Tiếp Khắc và các nước đồng Áu khác, bao nhiêu người Việt, Mến, Lào, Sông tên đất Pháp, chuyên báu cũ chung phải chuyên minh, mà sao lại hồi hộp như khẩn giáp mỗi rập xiếc lo sợ cho cõi gác mị miêu đang nhoèn cuối nhào lộn trên bù bay.

Mỗi có tháng 3, tiết trời còn mưa lạnh mà ông hàng xóm của tôi đã lo tí nghĩ he. Ông ra các hàng du lịch lâng hàng tấp quảng cáo về nghiên cứu lô trinh. Một báu ông chỉ cho tôi coi : "Nếu tôi dù tiễn tôi sẽ đi Việt Nam nó chuyen. Nhưng 7.000 quan ha chục ngày, nặng quá lo không rồi". Tôi nhín vào chalendar theo ngón tay ông chí, được di xem chiếc trường trước đây ở Điện Biên Phủ này, để đc viếng thăm lăng cù của Hồ Chí Minh này, được di coi một hộp tặc xã nông nghiệp kiểu mâu này. Thất là tôi nghiệp cho ông ta. Lắm le bờ ra 7.000 quan nghĩa là 2 tháng lâng tron đê ché được coi cái qì mà cộng sản muốn cho ông coi, đê chí được nghe cái qì mà cộng sản muốn cho ông nhắc lại.

Thê mđ đầu là hết chuyện Ông hàng xóm của tôi. Sáng nay tôi đang đứng chờ xe điện, bông nghệ tiếng ông gọi :

- Ông Chu Thành Lan, bao giờ có về?

- Thủ Ông, về đây?

- Về Việt Nam ! Bắt đầu từ ngày mồng 5 tháng 4 này, Air France tái lập đường bay tới Hà Nội. Đì công việc già đình chúa từ 3.000 quan một về khứ hối.

Ông hỏi tôi bao giờ tôi về ? Chuyện tôi về không có giản de như ông nghĩ, nhưng tôi se về. Với thấy mẹ tôi, với quê hương tôi, thế nào tôi cũng về. Ngày nay tôi chưa biết những ngày về của tôi se sờn sờn hồn nết cả nhưng Ông hàng xóm của tôi đều từ chối những lô trinh huyền hoặc, mà cộng sản đang quảng cáo cho những khaach du lịch mò, ue nhưng chán trời xa la.

CHU THANH LAN

phuong ca

Lớp DÂN CA QUỐC NHẠC và
BẢN TRANH PHƯỢNG CA do
PHƯỢNG OANH (Giáo sư Quốc
Gia Âm Nhạc Sài Gòn năm 64-75)
phụ trách. Các lớp tại :

- Paris : Đt 566 7286
thứ 2,5,7 từ 14g30
- Sarcelles : Đt 419 1057
thứ 4,6 từ 14g30
- Bruxelles : Đt 539 1329.

restaurant LAN ANH

Nơi hẹn hò của chúng ta.
* Phá lẩu * Thịt bò viên *
Bánh xèo * Bánh canh giò heo.
23 Rue Liancourt, 75014 Paris
(Nhà hàng Denfert Rochereau) -
Tel : 322 39 39 - (Đóng cửa
trưa chủ nhật và thứ hai).

**

NGUYỄN TƯ THAO thân mời.

Thư tín

D.N.V.K.H. (Paris) :

"Tôi theo dõi đã từ lâu tất cả các bài viết trên quý báo. Cảnh đây mấy số, quý báo có đăng bài "Tâm thư của một thành phần thi ba" đã làm tôi chú ý. Rồi đến số đặc của San Xuân Mậu Ngọ vừa rồi, quý báo lại cho đăng một bức thư của một người theo Công Sản gửi cho các đồng chí của anh ta để kêu gọi thề tội.

Tôi rất quen biết với các thành phần Cộng Sản VN tại Paris, hay nói rộng hơn các thành phần tri thức thiên tài. Tôi rất biết rõ về chính tôi cũng đã có lúc giúp họ trong các hoạt động của họ. Theo nhận xét của tôi, thì phái CS tại Pháp hiện giờ giãi mật tình thần và bắt mẫn về chính sách hiện tại của nhà nước. Họ có thể phản rã a thành ba loại:

- Loại đầu là cán bộ nồng cốt, nên phải thi hành mệnh lệnh tuân thủ,

- Loại thứ nhì đã mất tin tưởng ở khả năng của chính quyền để kêu gọi đáp các khol khẩn hàn chiến. Họ bắt mẫn như vậy nhưng vẫn không dám từ chối phục vụ các quyền lợi của Hội Ngudi Việt tại Pháp: họ đã từ quâ sau với CS nên sợ bị trả thù và sợ mất cõi nỗi rõ ràng.

- Loại thứ ba là hoàn toàn chán nản và đã trở thành bất đồng. Họ không tham gia bất đồng, sinh hoạt nào của CS nữa, mà lại còn đòi khi phản truyền...

Càng vĩ vẩy mà tôi không ngạc nhiên bao nhiêu khi thấy quý báo đăng tải những bài như o trên."

NỮ SĨ MINH ĐỨC HOÀI TRÌNH

nói chuyện về VĂN HÓA VIỆT NAM

Ngày Thứ Bảy 1-4-1978 Từ 15g đến 19g
Tai Foyer International
93 Boulevard Saint Michel Paris 5
Métro : Luxembourg, Port Royal
Bus : 38, 21, 27

PHẦN PHỤ DIỄN VĂN NGHỆ :

Kịch thơ Chiêm lai Quê Hương của Minh Đức Hoài
Trinh do Tông Hội Sinh Viên Việt Nam tại
Paris thực hiện
Ban Quốc Nhạc Phương Ca

PHIẾU MUA BÁO DÀI HẠN

Tôi tên là :
Địa chỉ :
Gửi tiền mua báo là :(Giá báo xin xem trang 1)
và lung hô tên :
- Ngân phiếu, money order, mandat xin để tên :
Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
- Chèque postal (bưu phiếu) xin để tên :
Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
CCP 20 332 - 01 Paris
- Gửi về địa chỉ : 5 Rue Albert Camus
92340 Bourg La Reine - FRANCE
CHÚ THÍCH : 11 số báo mua dài hạn được tính kể từ số đầu tiên quý vị đặt mua. Quý vị nào đã từng nhận được Nhân Bản, xin vui lòng gửi kèm theo bảng tên địa chỉ cũ.