

NHÂN BẢN

NGUYỆT SAN - NĂM THỨ NHẤT - NGÀY 1-12-1977 - SỐ 9

Mensuel d'information et de liaison
 Directeur : Phan văn Hứng
 Commission paritaire n° 59809
 Siège : Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris .
 5 Albert Camus - 92340 Bourg la Reine - France
 Dépôt légal n° 44101
 CCP n° 20332-01 Paris (Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris)
 Prix du numéro : 3 FF
 Abonnement :

	France	Europe	Monde
1 numéro	3 FF	5 FF	6,50 FF
11 numéros	40 FF	50 FF	65 FF

LÀNH NHÂN BẢN

SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI TỶ NẠN

Trong trận chiến chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta không có quyền tự phụng, thì chúng ta cũng không nên tự mình khinh thường sức mạnh của chính mình. Vì sức mạnh của chúng ta, những người Việt tỵ nạn tại hải ngoại, đã từng chứng tỏ đủ các nết xấu để xoay đổi cả đến thế cờ chính trị quốc tế.

Có nhiều thí dụ điển hình cho sự kiện trên.

Hạn quý vị còn nhớ, cách đây hơn hai năm, khi chiến xa của Bắc Việt xâm nhập ở khu vực Sài Gòn, người cộng sản VN đã từ chối cho mình một vòng hào quang sáng rực với công lao "đánh đuổi được đế quốc lớn nhất thế giới". Và lúc đó, phải nói thật rằng trong dư luận quốc tế, đã không ít người đã đặt lòng tin vào oai lực của họ, coi họ như cái gương sáng cho tất cả các nước nhược tiểu muốn giành độc lập.

Và hai năm trôi qua. Một thiên cơ lớn lao đã diễn ra trong âm thầm, lớn đến nỗi ngay bây giờ chúng ta còn chưa lường hết được hậu quả của nó. Chúng tôi muốn nói vòng hào quang kia đã nứt rạn và vỡ tan ra từng mảnh. Dư luận thế giới đang bắt đầu nghiêng dần về phía thuận lợi cho chúng ta.

Cứ đọc báo chí Tây Phương, thì thấy. Chắc chắn báo chí ở trong lịch sử, người cộng sản VN lại bị đánh mất một phần như bây giờ. Nhiều tờ báo, nhiều lý giả, nhiều nhân sĩ trước đây ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng, hay Bắc Việt nay đã thay đổi cách nhìn của mình một cách rõ ràng. Tại sao? Xin thưa tại vì sự thất bại hiển nhiên của đế quốc phiêu bạt một cách không chờ đợi qua làn sóng tỵ nạn khốn khổ trốn khỏi tụy nạn, liêu lĩnh ra đi bất chấp mọi hiểm nguy, chính đó nguy hiểm của đại đường không thêm vào đâu với nguy hiểm tai chính nhân mình.

Người tỵ nạn còn là những chứng nhân. Họ làm chứng cho tất cả các tệ nạn của chế độ bằng những điều mắt thấy tai nghe. Cho là 1 người, 100 người có thể nói sai nhưng 10000 người kể lại cùng 1 sự việc thì sự việc đó chắc chắn phải là sự thật.

Và sự thật đó, báo chí thế giới không có cách nào khác là đăng tải một loạt các sự kiện thường của nó. Thành thử lần song tỵ nạn thoát ra ngoài nước đang thực hiện được điều mà đồng bào tỵ nạn nước vẫn hằng nhắc nhở họ trước khi họ ra đi: hãy danh một hồi chuông lớn thúc tỉnh lương tâm loài người.

(Xem tiếp Tr. 7)

T.T. T. MÃN GIÁC PHỐI BÀY NHỮNG TÀI LIỆU MỚI NHẤT

VỀ CUỘC ĐÀN ÁP TÔN GIÁO TẠI VN

- 85 VỤ XÂM PHẠM TỰ DO TÍN NGƯNG KHÁP CÁC TỈNH
- 19 VỊ TĂNG SĨ PHẬT GIÁO BỊ GIAM GIỮ

Trong những tuần vừa rồi, Thượng Tọa Thích Mã Giác đã phát động một chiến dịch quan trọng về phía các cơ quan ngôn luận, báo chí truyền thanh, truyền hình tại các nước Tây Phương, hầu báo động thế giới về chính sách ngăn cản tự do tín ngưỡng của nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam.

Chiến dịch này được khởi sự bằng một loạt cuộc phỏng vấn mà Thượng Tọa đã dành cho các phóng viên và nhà báo Tây Phương. Một số tờ báo lớn tại Âu Châu đã đăng lại những lời tường trình của Thượng Tọa về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, và người ta đã chỉ ý nhất các bài báo trên tờ Le Monde (Pháp), The Guardian, The Times (Anh), Trow (Hoà Lan) cũng những bản tin của hàng thông tấn

Reuter.

Đặc biệt, đài BBC (Anh) đã dành 2 chương trình cho Thượng Tọa. Một chương trình tin tức bằng tiếng Anh ngày 11-11-77, và một chương trình dài 25 phút bằng tiếng Việt ngày 12-11-77 dành cho các thính giả tại quê nhà. Hơn nữa, các buổi phát thanh này sẽ có kết quả sâu đậm đối với đồng bào ta tại quốc nội.

Cũng nên biết thêm rằng ngày 10-11-77, Thượng Tọa Mã Giác đã gặp gỡ hội Amnesty International (Ấn Xá Quốc Tế) để kêu gọi các n thiệp cho các thường dân Việt Nam đang bị giam giữ vì lý do chính trị. Được biết rằng Amnesty International đang soạn phát hành vào tháng 12 sắp tới bản tường trình hàng năm của

Tổ Chức, trong đó các cuộc vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và tại Trung Cộng dường như sẽ được đề cập không ít.

Cũng nhân dịp chiến dịch này, Phái Đoàn Hoà Bình Phật Giáo Thống Nhất (Sceaux, Pháp) đã dịch lại ra Pháp Ngữ và Anh Ngữ một số tài liệu mới nhất do T.T. Mã Giác đem được ra ngoại quốc. Tài liệu này gồm có nhiều hình ảnh cung nhiễu bức thư phản đối đàn áp của Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất, mà đa số không được chính quyền trả lời. Nhân Bản sẽ xin tải đăng lại dần dần vì các tài liệu này rất phong phú. Nội trang 4 trong số này, quý vị độc giả sẽ tìm thấy tài liệu về 85 vụ xâm phạm tự do tín ngưỡng tại Việt Nam.

PHẠM CHÍ

VÀI NÉT VỀ T.T. MÃN GIÁC

Sứ mạng của kẻ ra đi

Thượng Tọa Thích Mã Giác là một nhân viên của Ban Chấp Hành Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Thượng Tọa đã trốn ra ngoại quốc với sứ mạng phối bày với dư luận quốc tế những bằng chứng cụ thể về những cuộc bắt bớ, giam giữ và đánh đập các nhà sư Việt Nam. Phần lớn các bằng chứng này chứa từng được báo chí đăng tải.

Trong quá khứ, Thượng Tọa đã được giao phó những chức vụ và trách nhiệm then chốt của Phật Giáo, nhất là về giáo dục và thanh niên.

Sinh năm 1929 tại Thừa Thiên, Thượng Tọa đã tốt nghiệp Trung Tâm Phật Học Ba Quốc tại Huế vào năm 52. 1953-60: chủ tịch Hội Phật Tử Đà Lạt.

1961-66: tiến sĩ văn chương, Đại Học Đông Kinh.

1966-69: viện trưởng viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn.

1968-72: Ủy Viên Thanh Niên, Giáo Hội Phật Giáo Thế Giới.

1972-77: Ủy Viên Văn Hóa, Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất.

Sau ngày 30-4-75, Thượng Tọa đã được Giáo Hội cử ra để đối thoại với chính quyền trong các cuộc tiếp xúc giữa hai bên.

4 THANH NIÊN VN. cướp máy bay TÌM TỰ DO

HỌ CÒN BỊ GIỮ tại TÂN GIA BA

Một nhóm người gồm 4 thanh niên Việt Nam, vào cuối tháng 10 của qua đã phai đóng vai không tặc để đi tìm tự do lánh nạn Cộng Sản.

THÁI LAN CẮM ĐÁP

Được biết ngày 29/10 bốn thanh niên này vô trang bằng một súng lục và ba con dao để cướp một chiếc máy bay DC3 của Hãng Không Việt Nam trên đường bay quốc nội từ Saigon đi đảo Phú Quốc. Một vụ xô xát đã xảy ra trên máy bay giữa nhóm người này và những nhân viên an ninh của Hà-Nội: kết quả là 2 người trong phi hành đoàn bị thiệt mạng còn một người bị thương nặng. Đó là Trần Đình Nguyên chuyên viên cơ khí, Nguyễn Đức Hòa chuyên viên vệ tuyến, còn người bị thương nặng là Nguyễn Huy Thơm chiêu đãi viên. Nhóm bốn người trên đây đã buộc viên phi công trưởng tên Nguyễn Văn Lễ đổi đường bay về phía Thái Lan và tìm cách đáp xuống phi trường quân sự Utapao của Thái Lan. Tại đây, chính phủ Thái Lan tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm cung nước uống, nhưng chính phủ đã không chấp nhận, lời xin tỵ nạn chính trị của 4 người này. Sau đó phi cơ đã bay sang Tân-Gia-Ba và đáp xuống phi trường Seletar.

VỀ NƯỚC NGUY HIỂM HỒN

Sau năm tiếng đồng hồ thường thuyết giữa bộ trưởng quốc phòng Tân Gia Ba, ông Goh Keng Swee và nhóm bốn người này, họ đã chịu nộp vũ khí cho chính phủ Tân Gia Ba

và tha hết các hành khách gồm 32 người. Qua ngày hôm sau, chiếc máy bay này chở 31 hành khách, 3 nhân viên phi hành đoàn cùng 2 xác chết trở về Việt Nam. Một hành khách đã quyết định ở lại Tân Gia Ba để xin tỵ nạn chính trị hoặc ở Úc, hoặc ở Hoa Kỳ. Người ta lo sợ cho số hành khách này vì trong một buổi nói chuyện với báo chí Tân Gia Ba, viên

phi công đã tuyên bố rằng một số hành khách tỏ vẻ ủng hộ đối hội của không tặc và những cuộc tranh luận này đã làm ông nhức đầu.

Trở trở thay, số phận của các hành khách không một lúc nào bị đe dọa suốt thời gian máy bay bị cướp, rồi đây sẽ nguy hiểm như thế nào khi họ trở về xứ và phải trả lời về

(Xem tiếp Tr. 3)

Bình luận

TÌM TỰ DO BẰNG CÁCH ĐOẠT MÁY BAY

Ngày 29-10, một tin làm giới Việt Kiều xôn xao chấn động được loan đi trên điện ký của hàng thông tấn AP, AFP: một nhóm người VN, nhằm mục đích ngăn chặn sự xôn xao trong dư luận quốc tế về việc bắt bớ, giam giữ, đánh đập đối hành trình để rời khỏi Việt Nam.

Sau khi bị chính quyền Thái Lan từ chối không cho đáp xuống, máy bay đã hạ cánh tại phi trường Seletar của Tân Gia Ba. Ban tin còn cho biết ngoài hai cabin truyền tin và cơ khí bị thiệt mạng và một người đại viên bị thương tất cả hành khách đều an toàn vô sự.

Sau khi đáp xuống Tân Gia Ba, 4 người VN chủ động vụ đoạt máy bay đã tha tất cả hành khách và xin chính phủ Tân Gia Ba cho được tỵ nạn chính trị. Qua ngày sau, máy

bay cũng hành khách lên đường trở về VN nhưng một hành khách tự nguyện xin ở lại để tỵ nạn. Hôm 31-10, nhằm mục đích ngăn chặn sự xôn xao trong dư luận quốc tế chúng ta VN, đài phát thanh Hà Nội loan tin là chính phủ Tân Gia Ba đã chấp thuận đơn đề 4 người Việt tìm tỵ nạn. Tin này liên hệ Tân Gia Ba cái chính nên ngày 11-11, Hà Nội chính thức yêu cầu Tân Gia Ba chấp nhận việc dân độ. Sau một tuần im lặng, ngày 18-11, Tân Gia Ba bác bỏ lời yêu cầu của Hà Nội và nhận mạnh rằng 4 người VN tìm tỵ nạn sẽ được xét xử theo công pháp quốc tế.

Vụ trên xảy ra giữa lúc thế giới đang xúc động về việc cướp máy bay của các nhóm quách làm môn hàngtragung đổi hầu làm áp lực trên chính quyền Tây Đức, một chính quyền mà họ biết là tởn trong sinh mạng của, người vô tội. Do đó, phản ứng họ

(Xem tiếp Tr. 7)

Vé Đêm Hội Tết

GIÁ VÉ : Hàng nhất 60 Francs (vé có đánh)
Hàng nhì 25 Francs (số ghế)
CÓ ĐẶT VÉ TẠI :

- TÂN PHÁT (326 50 16)
26 rue de la Harpe PARIS 5^e
BẢO QUÊ ME (793 10 81)
25 rue Jaffaux 92230 GENNEVILLIERS
BẢO TỰ DO (355 08 70)
41 rue Ménilmontant PARIS 11^e
M. NGUYỄN (775 94 99)
114 Avenue Pablo Picasso 92000 NANTIERRE
M. NGUYỄN (899 19 92)
2 rue Joseph Lalande 94000 CRETEIL
M. PHAN (665 56 08)
41 Blvd Maréchal Joffre 92340 BOURG LA REINE
NƠI TẬP TẾT (mỗi chiều Chủ Nhật)
35, rue Saint Roch PARIS 1^{er}

CÓ BÁN VÉ QUÁ THỔ TỬ :

Thư gửi xin nhớ kèm :
Ngân phiếu (chèques barré) để cho "AGEVP"
Biên rõ số vé muốn mua
Địa chỉ và tên người nhận vé
Tặng gửi vé cho Pháp Quốc : 1 F : 2 vé
1,70 F: từ 3 đến 5
2,40 F: trên 5 vé

THƯ TỬ GỬI TỚI :

M. PHAN
41 Blvd du Maréchal Joffre
92340 BOURG LA REINE
M. NGUYỄN
114 Avenue Pablo Picasso
92000 NANTIERRE
Đến 15/1/1978 hết hạn mua vé qua thư tử .

LỊCH treo tường 1978

Quý vị hãy hỏi mua LỊCH VIẾT NAM 1978 do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris thực hiện và phát hành

- + Trình bày trang nhã trên giấy láng
- + Ba màu
- + Đi cả âm lịch và dương lịch

GIÁ BÁN : 20 F

Quý vị hãy hỏi mua tại :

- + nơi tập Tết, 35 Rue St Roch Paris 1, mỗi chiều chủ nhật
- + Cũ xã Đại học Sinh viên, Maison des Provinces de France, 55 Boulevard Jourdan Paris 14, phòng 245 và 746
- + Tân Phát, 26 Rue de la Harpe, Paris 5
- + VINACÓ, 49 Boulevard St Germain Paris 5
- + Superexo, 3 Rue Lagrange Paris 5
- + Nhà Bà Kẹo, 27 Rue de la Parcheminerie Paris 5
- + Thanh Long, 19 Rue de Marseille Sarcelles (95)
- + Mạnh Quang, 118 Rue d'Alésia Paris 14
- + Năng Lịch, 80 Rue d'Alésia Paris 14
- + M. PHAM, 34 Rue La Bruyère Paris 9, dt: 874 83 60

hoặc hỏi mua tại toà soạn Nhân Bản
(bưu phí phụ trội 5F)



NAM THÂN PHI THỜI MÃ, MẬU NGỌ NIÊN
GIANG HẠ DIỆT HỒ TÍNH
VIẾT TƯỜNG HỊCH TÀI NHẬN, XUÂN THU THỂ
XÔNG PHIA TRỪ GIÁC ĐỒ

BÁO ĐOÀN KẾT hổ nặng

ĐỨC HỒNG Y MARTY CÓ GỬI THÔNGIỆP ỦNG HỘ BUỔI TUYỆT THỰC CỦA 3 VỊ ĐẠI ĐỨC

Báo Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của chính quyền t a i Pháp, vừa hổ nặng. Trong số ra ngày 22-10, Đoàn Kết, v u cáo Ban Tổ Chức buổi lễ cầu nguyện và tuyệt thực ngày 24-7-77 tại Paris là đưa tin thất thiệt.

Nhắc qua lai nội vụ, ngày hôm đó, trước toà nhà Unesco 3 vị Đại Đức Minh Tâm, Huệ Nghiệp và Phúc Điền khò i đầu cuộc tuyệt thực 2 ngày để phản đối nhà cầm quyền đàn áp Phật Giáo. Trong các thông điệp tu kháp nội gửi về, người ta chú ý nhất thông điệp ủng hộ của hai nhữ vật Công Giáo : đức Cha Seitz, cựu giám mục Kontum, và đức Hồng Y Marty, tổng giám mục địa phận Paris.

Chính bức thông điệp này của đức Hồng Y Marty mà tổ Đoàn Kết cho là hoàn toàn bịa đặt. Để đi đến kết luận này, Đoàn Kết đã kể rằng có "nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân... đã đến hoặc gọi đầy nội toà T ở n g Giám Mục Giáo Phận Paris để hỏi rõ thực hư". Họ được Toà Tổng Giám Mục trả lời rằng (văn lời thuật lại của Đoàn Kết) "Đức Hồng Y Marty không hề gửi thông điệp ủng hộ cho những nhà sư Việt Nam đó".

Và dựa trên những lời kể đó, Đoàn Kết liền kết luận bằng cái tit lớn: "Hồng Y Marty chỉ chính".

Sử thật ra sao ?

Sử thật là đức Hồng Y đã có gửi thông điệp ủng hộ, nhưng dưới hình thức một bức thư riêng do chính tay Ngài viết cho Ban Tổ Chức buổi cầu nguyện. Vì vậy mà T o à Tổng Giám Mục Paris đã hoàn toàn không biết chút gì về bức thông điệp kể trên, mà cũng vì vậy mà Toà chỉ c ó thể lặc đầu khi có ai t ở i hỏi có hay không có thông điệp.

Khi đăng lời vu cáo vừa nói, báo Đoàn Kết đã phạm phải nhiều lỗi lầm không thể tha thứ được ở kể làm, báo những liệu Đoàn Kết có phải là một cơ quan ngôn luận với đúng ý nghĩa cao cả của nó?

1. Đoàn Kết đã trốn tránh trách nhiệm của kẻ viết báo: tinh thần trách nhiệm tội thiếu của một ký giả đứng trước một nghi vấn là c ó gắng hết sức đi tới tận nơi để hỏi rõ thực hư. Đăng này, Đoàn Kết trốn né đăng s a u lời tường thuật của "nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ v à giáo dân" rồi dựa trên đó để phê phán nghiêm khắc.

2. Đoàn Kết đã phạm lỗi kỹ điều tra đích xác : vì nội Đoàn Kết đến hỏi thẳng đức Hồng Y Marty thì đã được câu trả lời rõ ràng và tường tận rằng bức thông điệp kia c ó thật.

3. Đoàn Kết đã đăng t i n thất thiệt : ví đức Hồng Y Marty và Toà Tổng Giám Mục Paris không phải là một. Toà Tổng Giám Mục lặc đầu m à Đoàn Kết đăng thành "Hồng Y Marty chỉ chính", đúng l à luận điệu chụp mũ c ó chủ của các con buôn chính trị hạng bét.

Chúng tôi xin đăng ra s au đây nguyên văn bức thư cái chính (lần này cái chính thật l) của Đại Đức T. Minh Tâm, thay mặt Ban Tổ Chức của buổi cầu nguyện, gửi b á o Đoàn Kết.

LÊ VĂN ĐÁY

BỨC THƯ CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH TÂM

"Kính gửi báo Đoàn Kết, "Thưa Quý báo,

Đoàn Kết số 222 ra ngày 22 10-77, nội trang 3 có đăng bài "Hồng Y Marty chỉ chính" nói về buổi lễ cầu nguyện v à tuyệt thực ngày 24-7-77, trước toà nhà UNESCO, Paris 7^e để phản đối việc đàn áp Phật Giáo của chính quỳ n hiện hữu tại Việt-Nam.

Toàn bài của báo Đoàn Kết có ý muốn nói : đức Hồng Y Marty không, có gửi một lời nào cho buổi lễ cầu nguyện ngày hôm ấy và tin tức m à báo chí ngoại quốc cũng như Việt Ngữ đăng tải có liên quan đến đức Hồng Y là hoàn toàn bịa đặt. Nhưng trên hình thức, bài báo tìm cách trốn tránh trách nhiệm bằng l'oi đổ" cho "nhiều linh mục, nam nữ, tu sĩ" và "văn phong toà Tổng Giám Mục Paris" (Xin xem bài báo Đoàn Kết đính kèm theo).

Đứng ra, chúng tôi công bố bức thư của đức Hồng Y Giáo Phận Paris gửi cho Ban T ở Chức ngày Lễ Cầu Nguyện hôm ấy để sáng tỏ dư luận. Những vì đây là một bức thư c ó tánh cách đặc biệt do chính đức Hồng Y viết tay gửi đến. Một bức thư như thế mà đem công bố với đầy đủ nguyên văn và nét bút, chúng tôi nghĩ rằng đó là một v iệc thất kính đối với một v i lãnh đạo tôn giáo.

Và lại, cũng chưa phải là một việc cần thiết đối với một bài báo còn trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, để làm việc một cách đúng đắn, nghiêm chỉnh và có trách nhiệm, chúng tôi xin đề nghị :

1. Báo Đoàn Kết nên trưc tiếp xin yết kiến đức Hồng Y Marty và xin Ngài xác nhận có viết tay một bức thư nào để ngày 21-7-77 gửi đến Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện ngày 24-7-77 tại Paris không ? Và, nếu có, trong bức thư đó, Ngài có viết câu "Nguyện cầu cho sự tự do của mọi người và mọi tôn giáo được t ở n trọng" không ?

Nếu báo Đoàn Kết không thể làm được việc trên, thì chúng tôi xin đề nghị tiếp :

2. Báo Đoàn Kết có thể, một cách chính thức, xin gặp Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện ngày 24-7-77 tại Paris qua địa chỉ chùa Khánh An để được x e m nguyên bản bức thư của Đức Hồng Y Marty. Chúng tôi s ản sàng trình bày cho quý vị xem

Còn như cả hai việc trên, báo Đoàn Kết đều không đi bán lãnh để thực hiện hoặc thực hiện mà không dám nói ra sự thực trên mặt báo, thì tốt hơn, từ nay trở đi nên chấm dứt cái lối loan tin thất thiệt, vô trách nhiệm, gây hiểu lầm trong tập thể người Việt ở hải ngoại và danh lưà dư luận thế giới.

Nhất là, những tin tức c ó liên quan đến Phật Giáo Việt Nam hiện tại, chúng tôi đ ả thấy nhiều lần, báo Đoàn Kết đăng tải hết sức sai lầm, sai lầm một cách cố dụng ý.

Kính chào quý báo."

Bagneux ngày 9-11-77
TM Ban Tổ Chức Lễ Cầu Nguyện ngày 24-7-77 tại Paris

Thích Minh Tâm

những câu nói dối bất hư

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan ngôn luận của chính quyền gập hổ nặng. Đã nhiều lần rồi, họ đã đăng ra những tin tức bị c ả i chính ngay ngày hôm sau hay những lời bình luận mà giọng lưỡi lừa đảo trở trên l ầ m người ta phì cười.

Vào đầu năm nay, khi phong trào giành lấy nhân quyền của nhân dân ta bùng nổ đ ứ đội, gây tai hại cho chương trình cầu viên của Hà Nội, thì nhiều lần, đài phát thanh Hà Nội đã phải lên tiếng vu cáo các tổ chức tranh t hủ nhân quyền là "tay sai của đế quốc Mỹ, đứng sau cái chiêu bài nhân quyền của Carter để công kích Việt Nam". Trong câu nói này, có hai lời nói dối. Thứ nhất là vu cáo nhân quyền do CIA giật dây. Để thấy, thứ nhì là vu cáo các tổ chức nhân quyền phân bố t ở quốc, "công kích Việt Nam". Chẳng cần nói dài dòng, kẻ bị "công kích" chính l à chính quyền Hà Nội, còn nước Việt Nam của chúng ta mới là kẻ được bảo vệ.

Gần đây hơn, nhân dịp Hà Nội ăn mừng gia nhập Liên Hiệp Quốc tại hi viện Beacón (Nhũ Ước), khoảng 500 kiều bào ta biểu tình bao vây hi viện khiến cho phải

đoàn Hà Nội phải qua đồng rạc chui lối cửa hậu. Thế mà đài phát thanh Hà Nội loan tin "nhân dân Mỹ tiên bộ và Việt Kiều tập trung đồng đ ảo trong và ngoài rap Beacón để Liên hoan chào mừng phái đoàn đại biểu ta đến Liên - Hiệp Quốc".

Rồi đến vụ cướp đoạt máy bay cuối tháng 10 vừa rồi. Bốn người VN tìm t ử do v ừa tự nạp mình cho cảnh sát Tân Gia Ba và xin ty nạn chính-trị thì đài phát thanh H à Nội đã nhanh nhẩu loan tin là 4 người này sẽ bị Tân - Gia Ba trao trả lại cho Hà Nội theo phép dân, đ ộ. Tin này thật thất đức nói ngày ngày hôm sau, Tân Gia Ba phải c ả i chính ! Cũng nên biết thêm trong vụ này, báo Đoàn Kết đã đặc biệt khoe tài ...kết khi lập lại bản tin này một cách rất ú l ầ m ý !

Trên đây mới chỉ lược kê ra vài ba câu nói dối điển hình và đáng nhò.

Còn một câu nói dối bất hư nữa mà nhân dân ta vẫn còn chưa nuốt trôi, chỉ vì câu đó do chính miệng lưỡi Hồ Chí Minh thốt ra.

Thưa câu đó là "Không gì quý hơn độc lập và tự do".

NGUYỄN VIỆT THẮNG

NHỤC NHÃ : với sự cấu kết của HÀ NỘI THÁI và MÃ xưa đui người ty nạn

Nhà cầm quyền Thái Lan vẫn cho biết rằng kể từ giữa tháng 11-77 trở đi, chính phủ Thái Lan sẽ không còn nhận những người ty nạn Đông Dương lánh nạn Cộng Sản khi phải vì những lý do chính trị. Thái Lan định nghĩ rằng hàng người này như những người bỏ trốn không phải để tránh một cuộc đàn áp đe dọa đến tính mạng, mà chỉ để tìm một cuộc sống thoải mái và sung sướng hơn. Các cơ quan cảnh sát địa phương đã nhận được những chỉ thị gắt gao trong việc chọn lọc ở những người vào các trại những người ty nạn "chính trị" được nhận vào các trại trong khi chờ đợi làm thủ tục đến một quốc gia thứ ba, còn những người khác hoặc bị đuổi đi, hoặc bị trả về nguyên quán.

THAM THƯỜNG

Nguồn tin chính thức cho biết là hiện đang có khoảng 90.000 người ty nạn trong 15 trại ở Thái Lan, đa số là người Lào. Và cứ mỗi tháng lại có thêm 2000 người Lào trốn sang Thái Lan, phần lớn không chịu vào các trại mà trà trộn vào dân Thái. Còn đối với những người ty nạn Việt Nam, các viên chức cảnh sát ở một số tỉnh vùng duyên hải miền Nam Thái Lan đã được lệnh đẩy trở ra biển cả các thuyền ty nạn, bắt chấp lúc đó có bảo tố ngoài khơi hay bênh hoạn, thiên tai ở trên thuyền. Các viên chức cảnh sát trên còn hăm dọa thêm sẽ phạt và những ghe thuyền đánh cá Thái có tình tìm cách giúp đỡ những ghe thuyền Việt Nam cập bến Thái Lan.

Trong khoảng tháng 10 vừa qua, 537 người Việt ty nạn đến Thái Lan bằng ghe thuyền đã bị giam giữ tại một nơi được canh gác đặc biệt điều kiện tiếp tế hết sức sơ sài.

Các nhân viên của Cao Ủy Ty Nạn Liên Hiệp Quốc vẫn chưa được phép viếng thăm nơi này. Ngày 26-10-77, 88 người ty nạn Việt Nam cập bến Songkha bị đẩy ra ngoài biển khơi và không được tiếp tế gì cả.

Tại tỉnh Narathiwat, 168 người ty nạn VN bị đuổi ra biển sau một tuần cập bến. Sau đó thuyền bị sóng đánh vỡ, những người này trôi lại vào bờ những nơi bị đuổi. Về cuối cùng, Cao Ủy Ty Nạn LHQ phải can thiệp cho những người này được tá túc 15 ngày để sửa chữa thuyền.

Tại tỉnh Songkha, 400 người Việt ty nạn trên 5 ghe thuyền tìm cách cập bến đã bị đuổi trở ra biển. Tại tỉnh Chantaburi, trưởng hợp tưởng tự đã xảy ra cho 100 người Việt Nam, mặc dầu trên tàu có một nữ đàn bà trẻ em đang lâm bệnh.

CẤU KẾT THÁI LAN-HÀ NỘI

Một nguồn tin khác cho biết rằng thái độ mới đây của Thái Lan tiếp theo sau những liên lạc bí mật giữa Thái Lan và Hà Nội. Sau những cuộc gặp gỡ giữa đại diện chính phủ Thái và Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh tại Liên Hiệp Quốc, ở Kiphanit, Tổng Giám đốc sơ Liên lạc Công Cộng của chính phủ Thái, đã mỗi báo chí ở Thái đến văn phòng ngày 3-11-77 yêu cầu họ "dành chú các bài viết không báng bả nước Việt Miền Bắc" sau khi ba nước này hứa "dành chú mọi tấn công Thái Lan."

Ngoài ra, ông Uppadit Pachaiyankun xác nhận ngày 18-11 rằng ông đã gặp Nguyễn Duy Trinh tại Liên Hiệp Quốc để cùng nhau bàn luận tiến độ bình thường hóa bang giao.

Những thông kê bán chính thức cho biết số người ty

nạn Việt Nam trong 2 tháng qua đã tăng lên một cách đáng sợ; số thuyền lênh đênh trên biển được phát hiện rất nhiều, tuy nhiên số thuyền bị chìm được tính theo tỷ lệ 1 thuyền cập bến thì 3 thuyền chìm. Những hoàn cảnh hết sức thảm đẫm như vậy xảy ra hàng ngày giữa sự lạnh dâm cổ hủ của dư luận thế giới, vì đối với thế giới, "giai đoạn chuyển tiếp" theo sau ngày cộng sản lên nắm quyền tại các quốc gia này đã chấm dứt.

Đồng thời với Thái Lan, Mã Lai Á cũng tuyên bố rằng chính phủ Mã sẽ xem người ty nạn đến Mã Lai là nhập cảnh bất hợp pháp và do đó, sẽ bị bắt giữ, bỏ tù và trao trả về nguyên quán. Theo Bộ Trưởng Nội Vụ Tan Sri Gha-zali, biện pháp này được áp dụng vì số bị Hà Nội hiệ u lăm, lăm tôn thờ đấng đấng mỗi bang giao giữa 2 nước.

VĂN CÓN MÂY !

Còn đối với số phận của những người Việt Nam hiện đang sống trong các trại ty nạn, các chính phủ Thái và Mã Lai hồi thúc các quốc gia tự do chấp nhận họ. Ngoài trừ những cố gắng của Hoa Kỳ, người ta ghi nhận thêm việc Hội Đồng các Quốc Gia Á Châu đặc trách việc nhập cảnh đã biểu quyết dành r a một ngân khoản 32 triệu Mỹ Kim hầu giúp đỡ những người ty nạn tìm cách nhập cảnh sang các xứ Âu Châu. Phần lớn của chương trình này nhằm giúp đỡ khoảng 22.000 người ty nạn Đông Dương đến Thái Lan, phần còn lại dành cho những người ty nạn Đông Âu và các quốc gia khác.

Ngoài ra, Tây Đức, Áo, Bỉ, Na-uy, Hoà Lan và Thụy Sĩ đã tuyên bố sẽ tăng thêm con số người ty nạn sẽ được chấp nhận nhập cảnh vào xứ họ.

TRẦN CÔNG BÌNH

cuộc khủng hoảng kinh tế bất buộc HÀ NỘI THANH LỘC HÀNG NGŨ và GIA TĂNG KIỂM SOÁT DÂN CHÚNG

lại cải tổ nội các!

Lại một lần nữa, vào ngày 24-11-77, tại Việt Nam đã có một cuộc cải tổ nội các khá quan trọng: các bộ trưởng và các nhân viên chính phủ giữ những trách nhiệm then chốt về kinh tế bị cách chức.

Đó Mười, một trong 7 phó thủ tướng chính phủ và cũng là bộ trưởng Bộ Xây Dựng đã bị thay thế bởi Đồng Sỹ Nguyên, và chỉ còn giữ trách nhiệm điều hành các việc xây cất, giao thông vận tải. Đồng thời, Nguyễn Văn Kha, phó chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, đã được bổ nhiệm thay thế Nguyễn Côn, ông này nay giữ chức vụ khác không được công bố. Nguyễn Quang Lâm bộ trưởng Bộ Hải Sản được thay thế bởi Đỗ Đình, chủ tịch Hội Động Nhân Dân tỉnh Hải Phòng. Cuối hết, Hoàng Quốc Thịnh, bộ trưởng Bộ Nội Thương đã bị cách chức, Trần Văn Hiến, phó bộ trưởng, lên thay thế.

Đây là cải tổ nội các thứ nhì từ nay tháng nay. Lần vừa rồi, Võ Thúc Đồng, bộ trưởng nông nghiệp bị cách chức. Lần này, đến lượt các chức vụ không dính dáng gì đến nông nghiệp bị thay người. Điều này chứng tỏ cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại tại Việt Nam không phải là một khó khăn riêng rẽ của nền nông nghiệp, gậy nên bởi vì thiên tai và tàn tích của chiến tranh như nạn đói mà quyền vẫn hằng rêu rao, mà là đích thực một cuộc khủng hoảng chung của cả nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, trong đó có những địa hạt gì a o thông, thường mại, kỹ nghệ...

HOÀNG HỮU NHÃN

thành lập ủy ban cải tổ nông nghiệp

Song song với cuộc cải tổ nội các thay thế các Bộ Trưởng then chốt trong việc điều hành kinh tế, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa thành lập thêm Ủy Ban Cải Tạo Nông Nghiệp Định Nam.

Quyết định này được lấy tiếp theo những thất bại về nông nghiệp mà bản quyết nghị của Hội Nghị lần thứ 2 Ban Chấp Hành Trung Ương hồi tháng 7 đã đề lộ rõ.

Được biết Ủy Ban Cải Tạo Nông Nghiệp trực thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương được thành lập ra để đề thúc và tổ chức lại nền nông nghiệp suy sụp hiện tại. Ủy Ban gồm có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Chủ tịch là Võ Chí Công, ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ Tướng chính phủ và là người đã thay thế Võ Thúc Đồng ở chức Bộ Trưởng, Nông Nghiệp trong kỳ cải tổ trước Các Phó chủ tịch gồm có nhà thơ Tố Hữu, Ủy Viên dự Khuyết Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản, Phan Văn Đăng, Ủy Viên Trung Ương, Phạm Văn Kiệt, Ủy Viên Trung Ương, và... Võ Thúc Đồng, Ủy Viên Trung Ương.

Hần điều đáng chú ý đầu tiên là dù vừa mới chức Bộ Trưởng Nông Nghiệp vì lý do bất tài, Võ Thúc Đồng lại được bổ nhiệm ngay sau đó vào một chức vụ quan trọng trong guồng máy nông nghiệp.

Thêm vào đó, người ta nhận thấy các nhân vật vừa được bổ nhiệm đều là những khuôn mặt chính trị hơn là những chuyên viên nông nghiệp thực sự. Rõ ràng nhất có lẽ là Tô Hùng, một nhà thơ nịnh bợ nổi tiếng và Phạm Văn Kiệt đương kim Phó Trưởng Ban Tuyên Nghiệm Huân của Đảng Cộng Sản.

4 thanh niên VN cướp máy bay

(Tiếp theo Tr. 1)

thái độ của họ trong máy bay với công an Hà Nội.

LÝ QUANG ĐIỀU BỎ RỐI

Báo chí Tân Gia Ba đồng loạt cho rằng chính phủ của thủ tướng Lý Quang Diệu hết sức bối rối khi phải chọn một quyết định cho số phận của bốn người Việt Nam tìm tự do này. Mặc dầu hai chính phủ Tân Gia Ba và Hà Nội không có thỏa ước dẫn độ, những hai bên đã có những liên lạc thường mại thân thiết từ lâu. Do đó có nhiều dấu hiệu cho thấy Tân Gia Ba có thể hoàn trả bốn người này lại cho chính phủ Việt Nam. Từ khi vụ này xảy ra Hà Nội đã có một phản ứng nóng nôi và vụng về trẻ con: hôm tối thứ hai 31-10, đài Hà Nội đã rêu rao lên rằng Tân Gia Ba đã đồng ý giao hoàn "bốn tên sát nhân không thể" lại cho Việt Nam để "chính phủ Việt Nam xét xử. Liên khi tin này được loan ra Tân Gia Ba đã cải chính và tuyên bố rằng họ không hề có ý định trao trả trong lúc này. Từ đó, dường dường ngoại giao của hai bên đã trở nên căng thẳng rõ rệt. Đài Hà Nội

thì hăm dọa rằng rắc rối ở ngoại giao này có thể đưa đến chiến tranh. Trong khi đó, chính phủ của thủ tướng Lý Quang Diệu vẫn không đưa một lời bình luận nào về những lời hăm dọa trên của chính phủ Hà Nội. Ít ra thì chuyên viếng thăm Tân Gia Ba của một phái bộ thường mại Hà Nội sẽ bị hủy bỏ.

Theo những nguồn tin bán chính thức cuối cùng thì 4 người Việt Nam tìm tự do hiện đang bị giam giữ trên đất Tân Gia Ba và chắc chắn sẽ phải ra trước toà án để được xét xử theo công pháp quốc tế và rất có thể chính phủ Tân Gia Ba sẽ chỉ truy tố họ về những hành động nhập cảnh bất hợp pháp mà thôi.

VIỆT KIỀU KHẨP NỔI PHÁN UNG

Từ khi vụ này được báo chí và các đài phát thanh trên thế giới loan tin, các hội đoàn cùng lực lượng Việt kiều quốc gia hải ngoại đã lên tiếng ủng hộ và tìm cách can thiệp cho chờ bốn người thanh niên tìm tự do. Ngày 31-10-77, tại Paris, khoảng 200 Việt Kiều đã biểu tình trước sự quán Tân Gia Ba ở

Paris để yêu cầu cho 4 người cướp máy bay xin ty nạn sớm được trả tự do và không bị trao trả về cho chính phủ Việt Nam. Một phái đoàn Kiều bào đã được ông đại sứ Tân Gia Ba tiếp kiến.

Tại Hoa Thịnh-Đôn, Hội Ủi Tranh Đấu Nhân Quyền của ông Hà Thúc Ký, và tại Mũi Ước, Ủy ban Tranh Đấu Nhân Quyền cũng đã đến toà đại sứ Tân Gia Ba để trao thỉnh nguyện thư tướng tự.

Tại California, phong trào đòi Nhân Quyền của linh mục Đỗ Thanh Hải đã gửi một điện văn cho thủ tướng Lý Quang Diệu. Hội luật gia Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội cũng đã can thiệp một cách tướng tự.

Ngoài ra, lại còn được biết một số hội đoàn và nhân sĩ Việt Nam tại nhiều quốc gia đang vận động để tìm được một luật sư quốc tế để biện hộ trong phiên toà sắp tới cho bốn người Việt Nam tìm tự do. Những cuộc vận động này đang diễn ra nhiều nhất tại Paris và tại Hoa Kỳ.

PHẠM CHÍ

ĐÀM PHÁN MỸ-HÀ NỘI NỔI LẠI

Những nguồn tin chính thức cho biết đây là lần thứ ba Hoa Kỳ và Hà Nội tìm cách bình thường hóa các mối bang giao. Những cuộc đàm phán sắp tới sẽ diễn ra tại Paris kể từ ngày 7-12 đến ngày 10-12-1977.

Lần này, người ta nghĩ là chính phủ Hà Nội sẽ tiếp tục ngoan cố đòi hỏi một ngàn quy bồi thường chiến tranh có thể lên đến 4,7 tỷ mỹ kim mặc dầu phía Hoa Kỳ đã nhiều lần từ chối, viện cớ hiệp ước Paris không còn giá trị nữa.

Cũng nên nhắc lại, các cuộc thảo luận lần vừa rồi xảy ra vào tháng 5-77 đã làm vào bề tắc vì những đòi hỏi bù đắp binh của Hà Nội và vì quyết nghị của Hội Nghị Viên Mỹ cam đoan chính phủ Mỹ không được thảo luận về việc giúp đỡ tài chánh cho Hà Nội.

Ngoài ra, những ngày gần đây, Hà Nội không ngớt rêu rao về luật đầu tư của mình, thế nhưng luật này đã làm cho các nhà tư bản Hoa Kỳ và Âu Châu e ngại, chia thây có quốc gia nào đã dám bỏ vốn vào đầu tư ở Việt Nam.

TRẦN VĂN NGỌC

Sự thành lập này làm cho người ta lo âu chính đáng. Liệu những nhân vật mà qua khứ đã chứng tỏ họ đã thất bại trong nhiệm vụ và những thành phần thiếu hẳn khả năng chuyên môn và sự hiểu biết công việc canh nông, liệu những người này rồi đây sẽ khá đi đưa nền nông nghiệp xứ ta ra khỏi ngõ bí?

Người ta lại lo ngại rằng những kế này, toàn là cán bộ cao cấp về ngành tuyên truyền, phần chằng được đưa ra để chỉ đạo lại guồng máy hành chánh, khai trừ các thành phần cán bộ mà Phạm Văn Đồng gọi là "thành phần thoái bộ cách mạng" trong diện văn hồi tháng 9 vừa rồi, đặt ra một chính sách cứng rắn dọa nạt để đạt được chỉ tiêu và đe dọa tinh thần dân chúng hầu dập tắt các cuộc đối kháng?

Nếu quả thật là như vậy thì một lần nữa, chính quyền lại tìm cách đổ lỗi thất bại cho thành phần cán bộ trung cấp và cho nhân dân ta tại thôn quê.

Mối lo ngại cuối cùng và cũng là mối lo ngại lớn nhất: chính quyền dường như chưa hiểu được bài học của thất bại. Thất bại của họ là thất bại chung của cả một chính sách độc tài. Lặp thêm một Ủy Ban Cải Tạo lại là ủy ban gì đi nữa cũng chỉ là việc lấy gáo tát nước biển.

ĐINH CÔNG TRỰC

ĐẦY ĐỦ DANH SÁCH 85 VỤ VI PHẠM

TỈNH GIÁO HỘI PHÚ BỒN

Đoàn quân Gia đình Phật tử huyện Chero Reo bị chính quyền đập phá lúc 06g15 sáng ngày 14-3-76 và làm cầu tiêu bên chánh điện, chiếm nhà, đất của Chùa làm cơ sở Trường Bồi dưỡng Cán bộ. (15-3-76, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI LONG KHÁNH

Chính quyền hạn chế sự đi lại của tu sĩ, không cấp giấy phép đi lại tạm thời. Cán bộ công đoàn cao su hăm dọa bắt thầy Chánh Đại Diện Giáo Hội Dầu Giây trong ngày lễ Phật Đản 2520 (16-5-76, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI KHÁNH HOÀ

Ngôi chùa Quảng Đức tại xã Vĩnh Hải bị Ty Quản lý Nhà đất làm cơ sở sản xuất măng trúc xuất khẩu vì họ cho rằng ngôi chùa này là cơ sở Ngụy quyền. (03-06-76, P. 1)

THỊ GIÁO HỘI ĐÀ NẰNG

Ty Thống binh và Xã hội Quang Nam tự động và ngang nhiên cho xe chở bàn ghế vật dụng và các em cô nhi thuộc cơ nhi viện Phật Giáo Diệu Đình vào sáng ngày 15-2-76. (27-2-76, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI QUẢNG NGÃI

Bản thổ và tổng Phật chùa Pháp Hoa, bên cạnh chợ Mới, thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị đập phá đêm 27-10-75 (28-10-75, P. 1)

Chùa Trung Sơn, thuộc xã Bình Phước bị Ủy ban Nhân dân xã này chiếm cứ, quản lý ngày 10-6-75, lại còn giải tán cả Giáo hội Xã, tịch thu phong thông tin trường học và bàn ghế, vật dụng máy móc, tiền bạc (20 000 đồng tiền cũ) của Trường Thanh Niên Phụng sự Xã hội, đồng thời bắt luôn vị Chánh Đại Diện Giáo hội xã này giam vào nhà lao thị xã Quảng Ngãi. Ngăn cấm không cho Phật tử đến chùa sinh hoạt. (01-2-76, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI BÌNH THUẬN

Bà chủ tịch khu phố E phường Đức Long, Phan Thiết, cấm Gia đình Phật tử sinh hoạt và cấm hội viên đến chùa lễ Phật. Cán bộ dùng lối lẽ xuyênh tác đối với việc đến chùa lễ bái, bài bác cho là mê tín dị đoan trong các buổi học tập dân chúng.

Chính quyền lấy hết ruộng đất của chùa Thiên Lâm, xã Hàm Mỹ.

Tiêng Phật Phú Bài bị phá hủy. Cán bộ giáo dục (Ông Lê Nhuận, trưởng phòng Giáo dục học giáo viên mới lỗi nhiệm vụ và đề dọa: "Con mẹ nào mặc áo trắng đứng trước Chùa Phật Học (chỉ ngay tượng Phật Bà lộ thiên trước chùa) lộ mả đẹp đi, chớ tôi còn dầy thủ sẽ làm trúc (đỡ nhào) đi mả coi". (14-3-76, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI SÓC TRĂNG BÀ XUYẾN

Chùa Bửu Long bị đập phá, đánh gãy tay tượng Phật. (22-9-75, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI CHUÔNG THIỆN

Chính quyền phá hoại ba ngôi chùa, di chuyển cả tượng Phật, đồ đạc, số còn lại cũng bị gãy nát (chùa Thiên Ân, niệm Phật ở dờng tiêu khu cu và chùa Kim Châu) (17-12-75, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI BÌNH THẠM

Tại xã Hồng Sơn, Ủy Ban Cách Mạng đập đổ tháo gỡ nhà

L.T.S : Tài liệu sau đây là nguyên văn một tập 13 trang trích từ các bản báo cáo Phật sư tại các Tỉnh Giáo Hội ở Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được Thượng Tòa Thích Huyền Quang, phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi lên ở. Phạm Văn Đông, thủ tướng chính phủ, cũng Ban Thanh Tra Trung Ương đề yêu cầu chính phủ can thiệp cho những sự việc tương tự không còn tái diễn nữa. Bức văn thư cùng tập tài liệu của Thượng Tòa Huyền Quang được gửi đi ngày 17-3-1977. Hai tuần sau đó, ngày 6-4-77, chính quyền Công Sản bỏ rập chùa Ân Quang, bắt các Thượng Tòa Huyền Quang, Quảng Đô và Thuyên Ân mang đi mất tích.

Tầng của chùa Giáo Hội, X ã đem về cất trường học. Ủy ban Cách mạng X ã lại tháo gỡ To le ở Chánh điện về cất trụ sở.

Đất chất nổ phá hủy tượng Phật Quan Âm lộ thiên cao 9 thước tại đồi Phú Hải, Phan Thiết.

Ông Võ Xuân Kiên d ãn người đến đập phá và chuyên chở đồ đạc trong nhà giảng thuộc khuôn viên chùa Long Thọ, ở Phú Long, đem về cho chính quyền cách mạng địa phương dùng ngày 18-1-76.

Lúc 10 giờ ngày 25-1-76, một số người mặc thường phục bộ đội giải phóng đột nhập chùa Kim Linh, xã Hàm Thắng đánh cắp tượng Phật bằng kim loại. (10-2-76, P. 1)

QUÁN GIÁO HỘI 3 THÁNH PHỔ HỒ CHÍ MINH

Ủy ban khóm 1 hăm dọa, làm áp lực đòi lấy chùa Hưng Phước, phường Lê Văn Duyệt. (08-12-75, P. 1)

TỔNG VỤ GIÁO DỤC VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HUỆ NGHIÊM

Lực lượng an ninh quận Bình Chánh vào khám xét viện Cao đẳng Phật Học Huệ Nghiêm ngày 25-3-76 từ 6g đến 14g. Bao vây 100%, khép cho chư tăng và Phật tử ra vào. (25-3-76, P. 1)

TRƯỜNG THANH NIÊN PHỤNG SỰ XÃ HỘI

Bộ đội giải phóng chiếm ngự trụ sở trường học của trường, xâm nhập các cơ sở ở Phú Thọ Hòa và tự ý chở các vật dụng đồ đạc đi rồi khác.

Phá kho vật dụng tại Trung Ương ngày 6-8-75 lúc 8g, kho này diện tích 160 m², bộ đội giải phóng đã bẻ khóa, gỡ vách, gỡ mái v à triệt hạ luôn sườn nhà, chớ hết mọi đồ đạc, hồ sơ lưu trữ và gia dụng. (07-8-1975, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI LONG CHÂU TIÊN

Chính quyền xã Tân Long chỉ tịch thu tất cả kinh sách và máy móc văn phòng của chùa lập Phúc gồm 2 7 mục tất cả.

Ngoài ra còn lấy đất của chùa.

Triệu tập các tôn giáo để học tập và bắt làm tổ l y khai Giáo Hội. (18-8-75, P. 1)

TỈNH GIÁO HỘI KIÊN GIANG

Xuyênh tác, khủng bố tinh thần tu sĩ : nào Phật Giáo Việt Nam Thống nhất là thành phần phản động, ngoan cố, nào tu sĩ Phật Giáo đ ệ m giáo lý nhà Phật ra ru người quần chúng, thành niên.... Quan thu lúa vụ mùa 1975 (566 g) của chùa Vạn Hoà. (03-11-75, P. 1)

GIÁO HỘI TUYẾN ĐỨC

Tháng 9-75, Ty Giáo dục Trung Nghĩa buộc giao trường học và ký nhi viện Phật Giáo, còn nói : "Tôn giáo không có quyền đưa ra điều kiện nào hết, chỉ có chính quyền mới có thể đưa ra điều kiện nếu cần thì đóng cửa chùa lại". (Lời ông trưởng ty Giáo Dục). (21-10-75, P. 1)



TƯỢNG PHẬT BÀ QUAN ÂM TẠI PHÚ HẢI (BÌNH THUẬN)
TRƯỚC ↑ VÀ SAU ↓ NGÀY 30-4-1975



TRUNG TÂM QUẢNG ĐỨC 294 NAM KÝ KHỞI NGHĨA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sau ngày giải phóng S ã i Gòn ngày 30-4-75, ban Giám đốc Trung tâm Quảng Đức không còn quản lý và điều hành được vì bị Liên chi hội Liên Hiệp Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Giải Phóng Sài Gòn Gia Định chiếm cứ lấy văn phòng Tổng vụ Thanh Niên làm văn phòng thường trực, tiếp thu vũ khí nguy quan, sinh hoạt.

02g 30 sáng ngày 06-9-75, An ninh nội chính quân 3 lại đột nhập khám xét trung tâm lập biên bản và mời Thượng tọa Giám đốc và những người ở trong Trung tâm vào văn phòng liên chi hội chấp hành tang chứng : trong Trung Tâm có chứa vũ khí (mấy quả lựu đạn), bắt ông Mão, tổng thư ký tổng vụ Thanh niên vì trong tu Tổng vụ Thanh Niên có một quả lựu đạn và một lá cờ ngụy. Thượng tọa Giám đốc hội số lựu đạn này từ đâu và của ai thì được ông ấy (mang sac phục bộ đội) trả lời là trong cái học ban này....

Thực sự cái bàn đó là cái bàn làm việc của liên chi hội TNSVHS/GP, người tổ cái trái lựu đạn trong tu ông Mão là chủ nhân cái bàn đó. Từ khi được giải phóng, văn phòng đó là chỗ làm việc của ban Thường vụ Liên chi hội TNSVHS/GP, ngày đẹp canh gác bằng súng, kẻ ca

ngoài cổng, không thể bắt cứ ai vào mà không bị khám xét kỹ lưỡng...Điều đáng ngạc nhiên là tại sao chỉ đề cập một trái lựu đạn từ tu ông Mão bao quanh mà không nói đến một số lựu đạn tu trong học ban của Liên chi hội TNSVHS/GP bao quanh. Vì đặc cách định vụ này có yêu cầu hiến Trung tâm Quảng Đức cho Cách Mạng (lời Thượng tọa Giám đốc). TT Giám đốc trả lời Trung tâm này là của Giáo Hội ở Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin tiếp xúc với Giáo Hội. (17-9-75, P. 1 - 2)

Tự ý gỡ bảng hiệu Trung Tâm Quảng Đức của Giáo Hội lại còn bắt giữ Đại đức ở Quán sự Trung tâm khi v i này lên treo lại tấm bảng hiệu này. "Ngày 12-5-76 (14-4 Bình Thuận), lúc 16g, nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2520, con cũng hai huynh đệ tại Trung Tâm nhân tiện treo lại tấm bảng của Trung Tâm mà trước đây không dầy một tháng Ban Thiệu Niệm Thành Phố Hồ Chí Minh đã tự tiện hạ xuống...và treo tấm bảng "Cầu lạc bộ Thiệu Niệm" lên. Vì lãnh đạo Thiệu Niệm Nhi đồng (bí danh Ba Sao) lại đồng ma, vụ không các cấp lãnh đạo của Giáo Hội: "Anh làm gì lạ vậy (ch) vào mặt vị quán sự Trung tâm", anh đã dầy đủ hồ sơ để c húng tôi tố cáo đội lột tu hành.

Anh báo là kêu gọi Phật tử đến biểu tình phải không? Tôi thách anh đó.... Chúng tôi đã có đủ hồ sơ những phần tử đội lột nhà tu, anh liệu đi mà nên xa lánh..." An ninh khóm 2 còn lập biên bản, buộc tội phá rối trị an, xem thường chính quyền Cách Mạng, rồi bắt buộc vị Quán sự Trung tâm phải ký vào. Vì không chịu ký tên nên bị hăm dọa đủ điều, nặc là bắt nốt, nào là giải liên phường. Cuối cùng bị giam giữ 7 tiếng đồng hồ (từ 16g đến 23g) và trước khi trả về An ninh Phường còn hăm dọa: "Chúng tôi có thể mời anh đến sau này để nghiên cứu thêm". (Số 077/TĐOD/VP, ngày 30-5-76, P. 1-2-3)

Cho tạm muốn Trung Tâm Quảng Đức có điều kiện những khi lấy lại không trả. (Văn thư số 277/VHD/VP ngày 20-9-75 và văn thư số 050/VHD/VP ngày 08-4-76 của Hoà thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất).

"Kính gửi ông Thích Trí Thủ, Theo văn thư 111/VHD/VP do ông ký về việc Thích Minh Nghi phá hoại trị an bị An ninh khóm 2 lập biên bản. Lý ra chúng tôi không phúc đáp vì không biết danh nghĩa Viện của ông như thế n ã o trong tình thế hiện nay. Nhg

TỰ DO TÍN NGƯỠNG

để cho sự việc không bị hiểu lầm và bị xuyên tạc nhằm tố cáo một cách thiêu trung thực sự việc, chúng tôi kính mời ông 14 giờ ngày 12 - 6 đến 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Cầu Lạc bộ Thiếu Niên) để trao đổi kỹ hơn.

Kính chào
TM Ban TNND
Ba Sao ký tên đồng dấu
Ngày 9-6-76

TỈNH GIÁO HỘI ĐỊNH TƯỚNG

Học tập đồng bào đã - kích xuyên tạc và cuối cùng vẫn đồng quan chứng tể đêriệt hạ tín ngưỡng, nhất là Phật - Giáo với câu nói này: "Đến giờ này kẻ nào còn ở trong chùa đó là những kẻ phản - đốn, chống CM. Đồng bào thấy có nên giải tán những tín - ngưỡng có hai đó không?". Chính quyền xã Hòa-Thịnh và Phú-Mỹ đã triệt hạ các Niệm Phật Đường và Chùa có kích thước nhỏ và không chế chủ trương phải cấm súng cho CM.

TẠI PHAN THIẾT

UBNDCM Lâm Thời Thị - Xã Phan-Thiết chấp thuận cho Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất tỉnh Bình-Thuận làm lễ Phật-Dân một (1) ngày 25.5.75. Chương trình ngày lễ, Giáo-Hội cần báo cáo cho UB tiếp trước. Mọi hoạt động trong các ngày khác tại Phan Thiết theo đơn xin của GHPGVNTN Bình Thuận không thể tiến hành được. (Trích giấy phép UBNDMT Thị Xã Phan Thiết ngày 17.5.75, P.1)

CHùa PHỔ-DÀ-N-TỰ TẠI BÌNH-TUY

Rào đường cản lối và hãm dọa những người đi chùa trợ giúp Lễ Phật-Dân. (07.5.75, P.1)

TẠI NHA TRANG

Cờ Phật-Giáo chỉ treo ở chùa, không treo ở các tu gia. Cũng treo với cờ Phật mới có cờ GHPGVNTN. (UB Quận-Chính Nha-Trang, ngày 11.5.75 v/v. tờ chức lễ Phật-Dân 2519

TẠI QUẬN 7 TP HỒ CHÍ MINH

Mọi cuộc tụ họp đồng người tại nhà riêng, tại xưởng hoặc mọi cuộc mít-tinh, lễ lộc có đồng dao tấp dờ tổ chức tại các chùa hoặc nhà thờ để u phải có phép trước của UBND Quận 7. (Thông báo số 01/HCT, 16.5.75, UBND Quận 7, P.1)

TẠI QUẬN 4 TP HỒ CHÍ MINH

Chùa Phước An, đường Tôn Đức Thắng, Saigon 4, bị khám xét lúc 01 giờ sáng ngày 26.5.75 mà không có lệnh của cấp trên. Còn vụ không cho Thầy Trụ Trì là cử Đại Ủy Ngụy. (bc 27.06.75, P.1)

QUẬN NHÀ BÈ, GIA ĐỊNH, TP HỒ CHÍ MINH

Bắt Tu-Sĩ, chiếm chùa làm việc hợp tác xã kinh - tiêu (chứa củi) cho địa phương, cấm Phật-tử đi chùa (27.7.76, P.2 của Giáo-Hội xã Phú-Xuân, Quận Nhà-Bè)

TỈNH HẢI GIANG

Về việc tờ chức lễ hội lớn của các tôn giáo: "Các cuộc lễ, hội lớn của các tôn giáo có tập trung đông đảo quần chúng tín đồ phải báo trình và xin phép với Ủy Ban Mặt-Trần chánh quyền Huyện, Tỉnh trước 10 ngày, khi được chấp thuận cho phép một tiền hành vận động tổ chức." "Xin phép phải thông qua chính quyền lễ, đại hội thành phần ở địa phương, quần chúng tín đồ, khách của nơi, đại diện trên đến... là bao nhiêu và khi xin phép được phải trình cho chánh quyền Mặt-Trần địa - phương biết và mới dự ngày lễ."

"Ban lãnh đạo các cấp tôn-giáo nếu thấy cần bầu lại ban lãnh đạo của tôn - giáo mình theo ranh giới tỉnh mới phải cử người đại diện ở đó thăm quyền đến báo cáo, thảo luận kỹ với UBND Tỉnh về mọi đi kiện của mình về vấn đề này, thông qua kế hoạch bầu cử, danh sách và tóm tắt tiểu sử của từng nhân sự dự định đưa vào ban lãnh đạo để UB. xét duyệt có ý kiến" "Các chủ trương của cấp trên tôn giáo đưa xuống ban lãnh đạo cấp tôn giáo trong tỉnh phải đem đến thông qua với UBND cấp ngang (Tỉnh, Huyện); UBND cấp trước khi thi hành." "Sự điều động phân bổ hàng giáo phẩm của tôn giáo mình từ địa phương này qua địa phương khác, hay được bổ nhiệm từ trên đến đều phải trình với UBND và báo rõ nhiệm vụ và chương trình hoạt động để Ủy Ban MT xác nhận có ý kiến". [Thông tri về việc tổ chức lễ hội và chân chính... Ủy Ban MTTD Hải Giang số 02/TT/MT 76, 18.6.76, P.1-2]

Gần đây Viên Hóa Đạo GHPGVNTN chùa Kn Quang, có ra thông tư về lễ Phật Đản 2520, hướng dẫn các giáo hội các cấp tổ chức lễ này suốt tuần lễ từ mùng 8 đến Rằm tháng tư năm Bính Thìn (06 đến 13.5.76) và nội dung hành lễ có nhiều phức tạp có dụng ý làm việc đã rồi mà không xin phép chính quyền ngay từ đầu. Có thể gây khó khăn cho an ninh trật tự ở các địa phương và có dụng ý xấu đối với chế độ ta, gây mơ hồ cho tín đồ."

Thông tư số 12/TT/76 về Lễ Phật Đản của Phật Giáo năm 1976, 01.5.76, thay mặt Ban Đại Diện Trưng Ưng Đảng và chính phủ, ban sao ngày 05.5.76, của Bộ Lương Thực và thực phẩm, họ tộc, số 407/LTTP, P.1)

TỈNH GIÁO HỘI KHÁNH HÒA, NHA TRANG

Đặt đai của chùa bị lấy, chỉ để lại có một số sao, nội ba sao. Nông hội xã địa phương làm khó để những chùa có đất. (07.6.76; P.1)

TỈNH GIÁO HỘI KIẾN GIANG

Chùa An Hòa ở thị xã Rạch bị đập phá 90% (có âm mưu và dụng ý, khuyến khích một người dân bà đến lóa - thể trước chánh điện và đập phá mà chánh quyền địa - phương không xử trí) (Đơn yêu cầu của Phật tử chùa An-Hoa, P.1 báo cáo ngày 05.8.76; P.1)

TỈNH GIÁO HỘI KIẾN PHONG

Trường Bồ Đề Quảng Đức của Tỉnh Giáo Hội chùa Kíp giao cho chánh quyền mà Bộ đội đã vào ở và đi chuyển bàn ghế, vật dụng đi hết. Văn phòng của Tỉnh Giáo - Hội và văn phòng của Gia - Định Phật tử thì ban xây cất lằng cụt phở Bang muốn làm nơi chứa vật liệu xây cất và được rào lại rất kỹ - lưỡng, cho đến nay chưa trả lại.

TỈNH GIÁO HỘI ĐẮC TÔ TỈNH GIA LAI CÔNG TUM

Chính quyền huyện buộc đồ Niệm Phật Đường để lấy đất xây dựng cơ sở, xây đất và vườn của chùa. Lấy tiền bạc, vàng (3 lượng vàng và 475.000\$), máy móc của Đại Đức Chánh Đại Diện Huyện Giáo Hội Đắc-Tô mà chưa trả lại. (bc.26.6.76, P.1)

TAI QUẬN 3 TP HỒ CHÍ MINH

Ngày 05.9.76, Ủy Trưởng Ban của Ban Liên Lạc Phật Giáo mới của Quận 3 gửi thư đến mỗi các vị trụ trì các chùa thuộc GHPGVNTN đi họp và hăm dọa: "nếu vì nào vắng mặt...thì chúng tôi có trách nhiệm báo cáo ngay về cơ - quan An-Ninh Mặt Trận Quận và Văn Phòng Ban Liên - Lạc Phật Giáo Yêu Nước Thành để tiếp xúc với quý vị có hậu hiệu hơn"

GIÁO HỘI TỈNH KIẾN GIANG

Ngày 2.10.76 ông Trịnh Văn Minh, trụ nhậm lễ đài - liên lạc cho Mặt Trận Tỉnh, đến chùa An-Hòa, là nơi tuồng Phật đã bị đập phá, mà lý, xuyên tạc giáo hội như sau: "Giáo Hội hiện nay là cái thứ gì mà phải bám vùi, tôn thờ? Thực chất Giáo Hội chỉ là thứ cái mục và cang bám vùi tôn thờ nhân dân. GHPGVNTN không được sự thừa nhận của chính quyền. -Tải (phía công an) được sự chỉ thị của Thành và Ông Mười Anh là tìm cách hạn chế sự hoạt động của GHPGVNTN tại một địa phương. -Việc làm của GHPGVNTN có âm mưu của đế quốc."

GIÁO HỘI TỈNH THUẬN HẢI

Ngày 27.10.76, Chánh Quyền Cách Mạng Thôn Thiện Thắng, xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận đến báo là sẽ dỡ nhà Tăng của chùa về làm trường học.

GIÁO HỘI THỊ XÃ PLEIKU, TỈNH GIA LAI, KONTUM

Ngày 4.11.76, Báo -Tuồng Quan Âm lộ thiên ở Biền -Hố Pleiku đã bị đập chất nổ phá sập lần thứ ba, hư hại 100%.

GIÁO HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày Chủ-Nhật 21.11.1976, nhằm ngày mồng một tháng chẵn Bính Thìn, hai nhân viên Xã Dầu Giây, Huyện Xuân Lộc, tạn Kinh và Tầu đã vào chùa của Đại Đức Chánh Đại Diện Xã Giáo Hội Dầu Giây, thông báo lệnh của ông Nguyễn An, bí thư Xã và ông Trưởng ấp là phải đình chỉ khóa lễ sám-hội thường lệ và giải tán Phật tử trong vòng 10 phút nếu không sẽ có chuyện.

GIÁO HỘI TỈNH KIẾN GIANG

Ngày 18.10.76, chánh quyền Huyện Tân Lập, Tỉnh Kiên Giang từ đồng di chuyển cột tuồng Phật trong chùa Vạn-Hòa đến chùa Kiền-Tân để lấy chùa và tài sản vật dụng 1 à m trường Huân luyện và đào tạo cañh bộ Huyện.

GIÁO HỘI QUẬN THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 12.11.76, Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức gồm có: Ông Chu Tịch UBND Quận, Ông Nguyễn Văn Dân, Phó Chủ Tịch MT Quận Ông Trưởng Ủy An Ninh Quận, Bà Tâm Ấu, đồng chí Khánh... đã họp cùng Ban Đại Diện của GHPGVNTN Quận Thủ Đức. Ông CT Ủy Ban Nhân Dân chỉ thị: "Tất cả mọi sự họp mặt nào tại các chùa chiền "các anh" đều phải báo cáo xin phép, từ trước đến nay các anh đã vi - phạm luật lệ an ninh".

Ông Phó Chủ Tịch Mặt - Trận Thủ Đức nói: "Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không hợp pháp, chúng tôi không thừa nhận nên chúng tôi báo cáo cho các ông từ nay mọi cuộc thuyết giảng, hội họp, sám-hội...đều phải xin phép và báo cáo nội dung. Nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp an ninh giải quyết và giải tán giáo hội quý vị". Phía Phật-

Giáo trả lời: "Việc đề hay giải tán Giáo Hội là quyền của chánh quyền, còn việc tu học, tín ngưỡng là quyền của chúng tôi". Đại Diện Chính-Quyển: "Đây là lời xây dựng và cũng là quyết định của chúng tôi vậy mà anh còn cãi, chúng tôi sẽ bắt anh ngay bây giờ".

GIÁO HỘI QUẬN 8 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 22.11.76, một buổi tiếp xúc giữa đại diện công an quận 8 với đại diện GHPGVNTN quận 8 tại số nhà 1090 đường Phạm Thế Sơn. Hai vị công an đại diện có những lời lẽ hăm dọa, chụp mũ Giáo Hội GHPGVNTN như:

-GHPGVNTN là C.T.I.A., là do Đế Quốc Mỹ tạo nên. -Việc làm của các ông (chỉ vị đại diện Phật Giáo), là chôn lại Cách Mạng, chỉ có Ban Liên Lạc Phật Giáo Yêu Nước mới có quyền hoạt động. -Các ông phải đình chỉ mọi hoạt động Phật sự ở Quận 8. -Ông và GHPGVNTN phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nhân dân. -GHPGVNTN không được sự thừa nhận của chính quyền. -Tải (phía công an) được sự chỉ thị của Thành và Ông Mười Anh là tìm cách hạn chế sự hoạt động của GHPGVNTN tại một địa phương. -Việc làm của GHPGVNTN có âm mưu của đế quốc."

GIÁO HỘI QUẬN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoảng 3 giờ khuya ngày 26-11-76, một toán độ 10 người nam nữ có vẻ trang sùng ông tự động leo tường đột nhập vào trung tâm Văn Hóa Phật Giáo Nam Tông, tại ấp 6, xã An Lạc, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh để lục soát và không có lệnh của các cơ quan thẩm quyền, lại còn nói họ có quyền xét chùa.

GIÁO HỘI TỈNH PHÚ YÊN (CŨ) TỈNH PHÚ KHÁNH

Ông Minh Chi tự xưng là cán bộ Mặt Trận Thị Xã Tuy-Hòa, đã dùng một miếng giấy lịch cũ viết quỉ cho cactăng Sĩ chùa Báo Tịnh, Phú-Yên, nội dung như sau: "Kính gửi các tu sĩ chùa Báo Tịnh, Theo danh sách 11 người sẽ hồi hướng về quê quán thì các tu sĩ sẽ tiến hành làm thủ-tục hành chánh để hồi hướng. Vậy mong các tu sĩ tiến hành làm sớm để cơ quan chính - quyền địa phương giải quyết gấp" (giấy để ngày 22.11.76)

Hai ông Chiêu và Minh Chi lại thường đến chùa báo cáo học tăng thường trú phải xin giấy xuất tích trở về gia đình làm ăn. Ông Chiêu nói nếu các tu sĩ không tu ăn hành thì ông ta sẽ cho công an đến áp giải đi. Ông Minh Chi còn hăm dọa thêm là sẽ bắt giam Thích Quang Đạt (Giám Tự chùa Báo Tịnh) nếu vị này không gấp rút thực đức cho tăng sinh làm giấy xuất tịch

GIÁO HỘI HUYỆN CẦN-GUỘC TỈNH LONG AN

Chánh quyền Cách - Mạng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long-An ra khẩu hiệu cho tăng sĩ trụ trì chùa Khánh Ninh, xã Phước Lâm là phải chờ Phật đi và ra khỏi chùa nội nhất ngày 11.12.76 để cơ quan huyện làm nhà, báo sanh. Họ đã điểm kế hết đồ đạc trong chùa (báo cáo ngày 6.12.76)

GIÁO HỘI QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 5.12.76, Ty Công An Quận 4 cản trở và giải tán Phật tử đến chùa Giác Nguyễn làm lễ Tu Bát Quan Trai, đôi

hỏi phải có giấy phép mới cho làm lễ

GIÁO HỘI QUẬN 10, TP HỒ CHÍ MINH

Ngày 1.11.76, đồng bào Phật Tử các phường 8, 9, 10, 14 và 20 thuộc Quận 10 phần anh việc Ông Phú và Ông Mubi - Anh đã tự động bỏ 300 tấm tôn tại Việt Nam Quốc tế về làm nhà tu cho gia đình. Chiếc xe chở tôn hiệu Volkswagen mang số 5970 do tên Thống lái chở về Học Môn vào hạ tuần tháng 9.76.

GIÁO HỘI HUYỆN AJUNPA, TỈNH GIA LAI, KONTUM

Ông Đặng Văn Giang, C.Tịch Mặt Trận xã Chư-A-Thai huyện Ajunpa, tỉnh Gia Lai Kon-Tum đã tuyên bố giữa cuộc họp của đồng bào thôn Kế-Thiện, xã Chư A Thai ngày 5.10.76, rằng: "Lấy chùa Bửu Thắng để làm nhà nuôi trẻ". Dù đồng bào không chịu, Ông ta cũng nói là nhất định lấy và còn báo: "Phật Giáo ở tại Việt - Nam không có, chỉ có Phật - Giáo ở các nước ngoài thôi, đồng bào lấy đất sét để p tượng để lên trên bàn thờ hời xúm lại mà lạy".

GIÁO HỘI QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ông Đặng Thiện, Chủ Tịch Mặt Trận Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh gửi giấy mời Đại Đức Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quận 11 và Đại Đức Trụ Ký đến văn phòng luật 14g30 ngày 17-12-76. Nội dung buổi tiếp xúc có tính cách chất vấn với lời lẽ hăm dọa: "GHPGVNTN chưa được Chánh Quyền chấp nhận tại sao các anh hoạt động và đường như hoạt động có tính cách khấn trường?... Chúng tôi không chấp nhận một sự hoạt động của bất cứ tờ chức nào mà không được phép của chính quyền thừa nhận".

GIÁO HỘI TỈNH MINH-HAI (CÀ MAU)

Chùa Thiên Tôn, ấp Bến Hào Xã Quách-Vân-Phạm, Huyện Ngọc Hiển, có một số người thuộc Xã-Đội địa phương, đến mượn chùa tuýu quan, ăn tiệc xong số người đó khiêng Phật quang (vật) xuống sông vào tối ngày 20-9-1976. Giáo Hội địa phương báo cáo nhà chính quyền văn lang.

Tại Cà Mau, chính quyền hội họp đồng bào để truy tố Đại Đức Chánh Đại Diện và phu nhân Ban Đại Diện do, GHPGVNTN trung ương công cũ.

GIÁO HỘI THỊ XÃ VŨNG TÀU

Hai tuồng Phật lộ thiên tại Quận Y Viện Nguyễn Văn Nhứt và Phật Giáo Đường Trường Truyền Tin (cũ) đã bị bộ đội đập nát.

Trong buổi họp tập chính trị tại Động Nai, Ông Phạm Hồng Kỳ, Ủy Viên Tuyên Huân Trung Ương tuyên bố vào ngày 6-11-76: "Không công nhận bộ máy hành chánh GHPGVNTN, người xuất gia trẻ tuổi khg được thừa nhận".

GIÁO HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

Chính quyền Xã Dầu Giây Long Khánh buộc chùa Khánh Lâm giải tán Phật Tử đang dự lễ để về họp với Nhà Nước vào ngày mồng 1 tháng 9 Bính-Thìn.

TẠI CHÙA BẢO SƠN

Nhà nước yêu cầu cho lập trường học trong phạm - vi chùa

CHÙA PHÁP HOA

Làng thường phế bình Tân-Mai bị chế độ hiện tại lấy làm phòng thường nghiệp tỉnh Đồng Nai.

(Xem tiếp Tr.6)

CHUYỆN GẦN... CHUYỆN XA... trong tháng qua

Lần này Trưởng Văn Linh xin kể hầu bạn đọc một số chuyện...kết. Xin báo Đoàn Kết đừng giật mình. Kết đây là kết loại gác chứ không phải thứ kết lác nhau mới tập hát đầu. Xin bắt đầu bằng :

CHUYỆN KẾT NGA SỔ

Tên kết là Tchakovski. Hắn là chủ nhiệm tuần báo văn học *Literatournaia Gazeta*, cơ quan ngôn luận của Hội các nhà văn Nga số mà hẳn là Tổng Thư ký Cuối tháng 10 vừa qua, Tchakovski đi một cuộc thảo luận bàn tròn trên đài vô tuyến truyền hình TFL với một số đồng nghiệp người Pháp. Hẳn đã tuyên bố như sau : (bạn đọc nào thấy mình không được khoe nên thoa dầu củ là vào hai tay đứng trước khi nghe hẳn để khỏi choáng váng) Vâng hẳn đã tuyên bố : "Nga SỔ là nước tự do nhất thế giới. Hiến pháp Nga dân chủ nhất hoàn cầu. Dân Nga tự do muôn đời ở nước nào thì đi. Văn nghệ sĩ Nga tự do sáng tác. Thêm một báo chí người ta tự do công kích chính quyền...vấn vân..."

Jean Daniel, chủ bút tờ *Le Nouvel Observateur* bên lấy làm sốt ruột, đã ngắt lời hẳn "Nếu ông cứ tuyên bố như vậy tôi sợ khán giả sẽ tắt máy truyền hình không thêm coi nữa. Bây giờ tôi xin hỏi ông một câu, nhờ ông trả lời thật rõ ràng cho, ông có cho Plioutch là một người hiền hay không?" (Plioutch trước đây vì chống đối nhà cầm quyền Nga nên đã bị giam vào nhà tù thường dân). Câu hỏi đã làm cho Kết Tchakovski bối rối ra mặt. Kết định đánh trống lảng nên người điều khiển cuộc hội thảo đã phải nhiều lần nhắc Kết trả lời vào câu hỏi. Kết thấy không thể lảng trốn được bèn nghĩ cách tránh đòn. Kết đáp : "Tôi thấy bình tĩnh của Plioutch là một chuyện riêng tư, chúng ta không nên đem ra đây bàn cãi. Nhưng Jean Daniel cũng chẳng phải tay vịn để giáng thêm cho Kết một đòn nữa : "Không phải chuyện riêng tư đâu, trước khi tôi rời đây họ gặp với ông, chính Plioutch đã gặp tôi và nhờ tôi hỏi ông câu hỏi đó". Kết Tchakovski bèn quay sang nói chuyện nhân nghĩa : "Tôi thấy thật trái với đạo đức nếu người ta khai thác bệnh thân kinh của một người vào những mục tiêu chính trị".

Người điều khiển chương trình đã yêu cầu Tchakovski nhắc lại câu đó cho rõ ràng vì không phải Tây Phương đã khai thác bệnh thân của Plioutch mà chính nhà cầm quyền Nga trong một mục tiêu chính trị đã gán cho Plioutch mắc bệnh thân kinh.

Lẽ tất nhiên tới đây thì Kết cũng hòng không dám nhắc lại nữa.

CHUYỆN KẾT PHÁP

Cùng trong chương trình truyền hình buổi đó, đại TFL có mời Đảng Cộng Sản Pháp có một đại diện tới dự hội thảo bàn tròn với Kết Tchakovski, những Đảng Cộng Sản Pháp đã thoái thác không cử ai đi hết.

Có lẽ Đảng Cộng Sản Pháp biết trước là nếu ngồi vào đó rồi nghe Kết Nga tuyên bố là Nga SỔ là nước tự do nhất thế giới thì đến Kết Pháp cũng phải đỏ mặt.

CHUYỆN KẾT TÂY BAN NHA

Nga SỔ vừa kỷ niệm 60 năm Cách mạng vô sản. Khắp thế giới kết lớn kết bé kéo nhau về châu tại Mac Tí Khoa v à thi đua lên diễn đàn tung kinh, xông hương những thành quả vĩ đại của Cách Mạng. Chỉ tội nghiệp cho Santiago Carrillo, tổng thư ký Đảng Cộng Sản Tây Ban Nha đã soạn sẵn một bài diễn văn khoảng hai chục phút, nhưng đã bị ngăn không được lên diễn đàn phát biểu ý kiến. Lý do là vì Carrillo không chịu nhận hẳn cái thân phận Kết và chủ trương rằng Đảng Cộng Sản mỗi nước có thể chọn những đường lối riêng biệt để thực hiện xã hội chủ nghĩa.

Còn ai bảo là Nga SỔ không phải là nước tự do nhất thế giới? Đến ngay tổng thư ký mới Đảng Cộng Sản anh em cũng không được nói thì đủ hiểu tự do ngôn luận của Kết...tự do biết chứng nào!

CHUYỆN KẾT LÔ MA NI

Lô Ma Ni vừa thay đổi Quốc ca. Bản cũ bây giờ nặng mùi quá không xài được nữa vì nó đã hết lời ca tụng đoàn hùng binh Nga SỔ giải phóng Lô Ma Ni. Dù là Kết chính công hát cũng thấy ng-à-ng-ơ-mồ.

Thầy là phải. Ngay cả đến Nga SỔ cũng vừa phải thay lời bản Quốc ca. Lời của bản cũ kể công ơn Staline quá lớn nên thì khi Staline chết đi, không dùng lời cũ, chỉ còn giữ phần nhạc.

Nhưng ở thế giới loài Kết Đàng không bao giờ nhảm mà cứ phải thay đổi quốc ca như thế chắc có một cái gì không ổn.

Để kết luận bằng :

CHUYỆN KẾT VIỆT NAM

Một bà vừa nói với Trưởng Văn Linh : "Mỗi lần tôi vào siêu thị trông thấy trên quầy được bày hàng núi thịt, ruột tôi cứ đau quặn lại khi nghĩ tới bên nhà người thân của mình không có tới một miếng thịt nhỏ trong bữa cơm hàng ngày. Gần đây chính phủ Pháp phải đình mức gia tăng giá cả về thịt bò, thịt gà, bò, cá, nhớt để giữ vững số lượng thực phẩm trong giỏ chợ của các bà nội trợ, bên nhà tôi đi chợ cũng chẳng cần mang giỏ nữa. Không biết những Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng họ nghĩ sao?"

Chúng ta thừa biết họ nghĩ sao. Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng sẽ giải thích cho các cán bộ đại khai như sau : "Các đồng chí thấy không? Đó là những mâu thuẫn nội tại của xã hội t ở bán tiêu thụ. Việt Nam dân chủ không ăn thịt bò, không ăn thịt gà, không dùng bò, không ăn bánh ngọt, nên không phải dùng tới những biện pháp dân áp dân chúng như là kiểm soát giá cả, kiểm soát lạm phát".

Và tất cả đàng kết, nghe xong lời nghiêm huấn, sẽ đồng thanh hô lớn "Hoan hô sự lãnh đạo sáng suốt không có thịt của Đảng!"

TRƯỞNG VĂN LINH

60 NĂM CÁCH MẠNG hay 60 NĂM NÓI ĐỐI?

Nga số vừa tổ chức lễ kỷ niệm Cách mạng vô sản năm thứ 60 với một sự rầm rộ chưa từng thấy. Phải công nhận cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 là một biến cố hết sức lớn lao đã thay đổi hết cục diện thế giới trong thế kỷ 20 này, một biến cố mà trong lịch sử loài người chỉ đếm được vài biến cố khác cùng một tầm thước. Lớn lao về những đảo lộn ghê gớm vẫn còn tiếp diễn chưa biết đến bao giờ, lớn lao về số người mà cách mạng đã sát diệt đầy ắp, hành hạ thế xác và tinh thần. Nhưng thì hồi, tuy lờ lờ như vậy Cách mạng tháng 10 năm 1917 đã mang lại những gì cho người dân Nga và đã cải thiện như thế nào đời sống của bao nhiêu dân tộc khác đã bị cuốn theo cùng cơn bão lốc đó? Nhịp lại 60 năm qua, người ta chỉ thấy một chuỗi dài những sự nói dối, đặc biệt là sự nói dối của Cộng sản Nga ăn khớp một cách lạ thường và tất cả những nước sau này mà Cộng sản cướp chính quyền cũng lặp lại đúng theo khuôn mẫu nói dối do để thành công.

Sự nói dối đầu tiên là trình bày Cách mạng tháng 10 năm 1917 như một cuộc cách mạng để lật đổ Nga Hoàng. Thực ra Nga Hoàng đã thoái vị ngày 4 tháng 3, nghĩa là từ 7 tháng trước. Và gọi là

85 vụ vi phạm tự do tín ngưỡng

(Tiếp theo Tr. 5)

CHÙA ĐÌNH TÂM
Tại khuôn vực Đứng - trị Viện Biên-Hòa bị giải thể. HANG NĂM TẠI CHÙA PHƯỚC KHAM 5, Phường Tam Hòa, Thị xã Biên Hòa bị chính quyền tháo gỡ một cách trai phép. Ngoài ra còn một số chùa bị chế độ hiện tại cướp phá tài sản như chùa Quang Hiệp khu Quảng Hiệp Long Thành. Hiện có 14 tu sĩ bị bắt biết đích danh, ngoài ra còn một số bị bắt lẻ tẻ do chính-sách vi phạm tự do tín ngưỡng và nhân quyền của thế chế hiện tại áp dụng một cách trắng trợn.
Thành phần Ban Đại-Điện tỉnh Đồng Nai được nhà cầm quyền tra lời dứt khoát họ không chấp nhận có cấu tổ chức của Giáo Hội và họ nói "Viện Hóa Đạo các ông có thể bao đảm an ninh tính-mạng những nhân sự trong Ban Đại Điện này không mà giải thể".

GIÁO HỘI TỈNH SÔNG BÉ

(Bình - Dương)

Chùa Vạn Phước do ni-sử Thích-Như-Trí và Chử Thiên Ân do Đại Đức Thích-Đức-Quang làm Trụ Trì đã bị nhà cầm quyền lấy làm cơ sở nhà nước.

CHÙA BÙU NGHIÊM (THỊ XÃ PLEIKU, TỈNH GIAO HỘI GIA LAI KON-TUM)

Nằm trong Thị-Xã l u o n luân bị đe dọa, nào bị ném lựu đạn, bị bao vây lục soát, nay lại hăm dọa chiếm chùa đang xây cất l o đ ó. Hiện gọi đối sống của tăng chúng trg chùa thường bị đe dọa.

GIÁO HỘI TỈNH BÌNH TUY (cũ)

Đại Đức Chánh Đại - Điện Thích-Quang-Thành đi công-tác (thuyết pháp tại huyện Tân Lĩnh Hòa Đức, bị nhà cầm quyền bắt giam hơn 3 tháng mới tha.

Cách mạng tháng 10, những thực ra chỉ là một cuộc đảo chính của người Cộng sản để cướp công của các chiến sĩ xã hội đã lật đổ Nga Hoàng trước đó. Các chiến sĩ xã hội này - trong đó khuôn mặt nổi bật nhất là Kerenski -, chủ trương rằng Nga số phải đi theo con đường phát triển dân chủ, đại nghị, đa đảng trước khi bước vào giai đoạn sau là giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Cộng sản Nga đã hất các chiến sĩ này ra ngoài để độc chiếm công lao tranh đấu của bao người. Bài học này, các chiến sĩ quốc gia Việt Nam tranh đấu cho độc lập rồi bị Hồ chí Minh loại trừ, cũng đã tra một giá quá đắt. Bài học này các chiến sĩ "Liên Hiệp" miền Nam, đi theo "Mặt Trận Giải Phóng" tới nay mới thấy hết mùi cay đắng. Bài học này vẫn còn có thể áp dụng mãi cho tất cả những đảng phái khuyển hướng xã hội tưởng rằng có thể liên kết với Cộng sản để lên nắm chính quyền.

Sau vụ lục lọc các chiến hữu của mình, Cộng sản Nga đã đối trả ngay trên căn bản của chủ thuyết khi trình bày rằng Cách mạng tháng 10 đã thiết lập chuyên chế vô sản và chính quyền nhân dân. Nhưng chuyên chế thì có mà chẳng phải là của vô sản, chính quyền thì có mà chẳng thấy người dân được tham dự. Tất cả mọi cơ cấu quyền hành nằm trọn trong tay Đảng và một thiểu số đảng viên. Trên quốc kỳ của Nga số có búa và liềm tượng trưng cho công nông là hai thành phần giai cấp ngộ nhất về cách mạng v à phải được giữ vai trò then chốt nhất. Nhưng trong thực tế thì búa công phải đập vất vả hơn và liềm công phải sống âm thầm hơn là khi chúa có cách mạng. Tất cả các ngành đoàn trờn nên công cụ của nhà nước. Cộng sản đem ra mấy ạnh đầu sai, d e cao, b ớ m phòng để cho các anh đó làm việc trôi chét đat những thành tích vượt mức như anh thợ mỏ Stakanov trong 5 giờ 45 phút đã sức được 102 tấn than, suy tôn những anh đó là anh hùng lao động, lấy mức của các anh đó để làm chỉ tiêu sản xuất cho các công nông khác nghĩa là bóc lột công nông đến tận xương tủy dưới chiêu bài công nông làm chủ các phường tiện sản xuất.

Miền danh nghĩa công nông để làm đọc tài đảng tri, giải thích độc tại đảng trị, như là một chuẩn bị cho dân chủ vô sản, trong lịch sử tưởng không còn có một sự xảo trá nào quy mô hơn.

Nói gọt về tinh chất của cuộc đảo chính là trị chiền hủi phe xã hội, nói dối về chủ thuyết cách mạng, cộng sản lại còn nói dối ghê gớm hơn nữa về thành tích của cách mạng, tháng 10.

Trước hết là thành tích chính trị. Theo như Leni n e đã viết rồi sau này Staline, Brejnev lặp lại thì Nga số là "nước dân chủ gặp một triệu lần hơn bất cứ một nước dân chủ tu bản nào của Tây phương". Dân chủ Tây phương chỉ là một thứ d a n chử trong hình thức pháp lý con dân chủ Nga số là d a n chủ của cách mạng và cho each mạng, không thể gọi là ở Nga số có những sự hạn chế về tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo vì những hạn chế đó chỉ là những nhu cầu cấp thiết để loại trừ các tàn tích tư bản và xây dựng

dân chủ vô sản. Điều lạ kỳ nhất là cái lý luận trời tai đó, không một dân Nga nào còn thêm nghe, mà y an c ón được một số nhà trí thức tự coi là tiên bộ, lái hải nhái nhắc lại như một khám phá mới mẻ.

Rồi đến nói dối về c á c thành tích kinh tế xã hội. Các quan sát viên Tây phương đã nhận xét rằng từ 60 năm nay không có con số nào của Nga số đưa ra mà là con số xác thực. Tất cả đều là ngụy tạo hay cắt xén, thêm bớt, nhằm mục đích hóa trang che đậy những thất bại về sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp với những thiếu hụt lúa mì trầm trọng, những khan hiếm về thực phẩm đưa ra dưới những hàng người phơi đói nhau dài dằng dặc trước những quầy thịt héo hắt gây nôn. Các sản phẩm tiêu thụ hiếm hoi đến nỗi mà ở Mạc tú khoa nếu người ta có một số catalogues quảng cáo của các nhà La Redoute, Manufacture hay Macy's, người ta có thể đem bán giá chợ đen được bộn tiền vì dân chúng thêm độ xen tung trạp ngậm tung món hàng được về trong catalogues cho đó thêm.

Ấy thế mà cứ theo những bản thông kê do Cộng sản Nga ấp anh thì tỷ lệ phát triển của Nga cao nhất thế giới và từ năm 1960 trở đi thì mức sống của người dân Nga trung bình đã cao gấp đôi mức sống của người dân Hoa kỳ và gấp ba lần người dân Pháp. Nhưng theo những ước lượng đáng tin hơn của một số tổ chức quốc tế thì sản ngạch quốc gia tính theo đầu người dân Nga chỉ bằng một nửa người dân Hoa kỳ và một tiểu t hụ của người dân Hoa kỳ cao nhất là gấp ba người dân Nga. Và ngay người Pháp trung bình cũng tiêu thụ gấp đôi người dân Nga.

Và lại làm sao khác hơn được khi Nga số ra quá nửa sản lượng quốc gia vào việc chế tạo vũ khí và duy trì 160 sự đoàn trong thế sản sang ủng chiến, khi Nga số lo sản xuất hóa tiến và xe tăng trước khi lo làm bờ và bán thịt cho dân chúng? Đặc biệt nhất là khi Nga số phò trợ các bản thông kê kinh tế quyền lợi đến như vậy, thì không một vô sản nào trên thế giới tỏ ra thèm khát đối sống thiên đường của vô sản Nga và ngay dân các nước Cộng sản Đông Âu cũng nhìn vào, mức sống của người dân Nga một con mắt trịch thượng vì cũng là cộng sản ca mà dân Đông Âu tưởng đợi con được cung cấp thực phẩm nhiều hơn dân Nga.

Cách đây vài tuần khi bị trục xuất ra khỏi đất Nga, nhà ngôn ngữ học Tatiana Khodorovitch có tuyên bố với báo chí : "Năm nay tôi mới 56 tuổi mà đã thấy mệt mỏi quá chừng vì suốt đời chỉ bị nghe nói dối". Cũng như Slojenitsyne trước đây đã nói : "Ở Nga số con người bị hành hạ không phải chỉ do sự thiếu thốn hay áp bức.

Cái cực hình là bị nói dối, và đối với linh hồn con người không có sự tra tấn nào đ a n hơn là suốt đời phải công khai đồng kích".

Thành ra nhà cầm quyền Nga số làm lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 10, những đối với người dân Nga, đ o c h i là lễ kỷ niệm của 60 năm nói dối.

ĐẶNG VĂN HẢI

KHỜ ME ĐỎ THANH TRÙNG NỘI BỘ

hàng trăm Khờ Me Đỏ "cũ" bị Khờ Me Đỏ "mới" thủ tiêu

Tin tức mới nhất nhận được từ Thái Lan cho biết sau khi giết hai các thành phần "phần động" và "phần cách mạng", Khờ Me Đỏ dường như đang phát động một chiến sách thanh trừng rộng lớn ngay trong nội bộ của mình.

Tin này đã được dân chúng Miên vừa trốn thoát sang Thái Lan kể lại, trong đó có cả lời tường thuật của một số cán bộ cao cấp Miên vượt tuyền.

MỚI VÀ CŨ

Những nhân chứng này, cho biết hiện tại trong Đảng CS Khờ Me (tức tổ chức Angkar) có 2 loại Khờ Me Đỏ. Một loại gọi là Khờ Me Đỏ "mới" và loại kia gọi là Khờ Me Đỏ "cũ". Loại "mới" đang tìm cách thanh trừng loại "cũ", dường như đó là hậu quả của một cuộc đảo chánh tại Nam Vang hồi đầu năm nay, mà một số báo chí có đăng tải.

Nguyên nhân của cuộc tranh chấp này không được biết rõ. Có giả thuyết cho rằng các phần tử Cộng Sản chính thống đang âm mưu loại trừ ra khỏi hàng ngũ của họ những thành phần thân Việt Nam. Để chứng minh giả thuyết này, người ta lý luận rằng cuộc thanh trừng đã bộc phát mạnh mẽ từ khi tình hình giữa Cao Miên và Việt Nam trở nên căng thẳng. Lại có một giả thuyết khác cho rằng đây chỉ là một cuộc tranh giành quyền hành thông thường.

CÁC NHÂN CHỨNG

Có 2 nhân chứng đáng chú ý. Người đầu tiên là ông Hui Pan, một cán bộ buồi đầu của Khờ Me Đỏ; sau ngày chiếm

quyền ông được cử làm xã trưởng Dam Dek, một xã lớn có 3700 dân cư trong tỉnh Siem Reap. Ông tuyên bố các cuộc thanh trừng bắt đầu từ tháng 2 vừa rồi khi khoảng 50 cán bộ tình bị gọi về trình diện tại trung ương. Hai tuần sau, người ta hay tin những người này bị cách chức và là "tay sai của CIA". Họ không bao giờ trở lại.

Đến tháng 4, một số cán bộ Khờ Me "mới" được đưa đến cai trị tỉnh Siem Reap. Họ lần lượt gọi tất cả các xã trưởng "cũ" lên trình diện. Những người này cũng không bao giờ trở lại. Cũng trong tháng này, đến lượt ông Pan bị thưởng cấp gọi lên, ông bị bắt trói 2 tay những cuối cùng ông đã vượt ngục sang đến Thái Lan hồi tháng 6.

Nhân chứng thứ nhì là một sĩ quan pháo binh của Khờ Me Đỏ. Ông kể lại trong vòng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7, ông được chứng kiến khoảng 800 sĩ quan và binh sĩ Khờ Me Đỏ bị bắt trói dẫn đi mất tích. Khi người ta hỏi ông vì lý do gì họ bị bắt thì ông trả lời: "Tôi không biết rõ, nhưng tôi nghe nói bọn Khờ Me Đỏ "cũ" muốn làm một cuộc cách mạng mới".

Tin này được một người ty nạn khác lặp lại. Theo ông này thì tại làng Sray Snam, có một lò chôn tập thể 70 cán bộ Khờ Me Đỏ "cũ" bị thủ tiêu và "dường như bọn Khờ Me Đỏ "cũ" âm mưu một cuộc đảo chánh".

Tất cả những tin tức này đến với chúng ta một cách

rời rạc, chúng tôi thêm rằng có nhiều biến cố tại Cao Miên từ hai năm vừa qua được đem ra ánh sáng.

THANH TOÁN PHẢN ĐỘNG VẪN TIẾP TỤC

Trong khi đó, cuộc thanh toán toàn diện các phần tử thuộc chính phủ Lon Nol cũ vẫn tiếp diễn đậm máu. Người ta ước lượng khoảng 1 triệu dân Cao Miên đã thiệt mạng trong các cuộc di dân cưỡng bách, những cuộc thủ tiêu, những tra tấn và xử đả sống có cực tại các vùng kinh tế mới. Cũng cần nhắc thêm là dân số của Cao Miên năm 1975 chỉ lên đến khoảng 6 triệu.

Các cuộc thanh toán tập thể này còn có vẻ hung hãn hơn xưa. Theo lời ông Hui Pan cho biết tại tỉnh Siem Reap, bọn Khờ Me Đỏ "cũ" đã giết chết 30% binh lính Cộng Hoà cũ và khi bọn Khờ Me Đỏ "mới" đến, họ đã giết số còn lại.

Trong khi đó thì Pol Pot, thủ tướng chính phủ và là người hùng mới của chế độ, mới đây đã tuyên bố trong bài diễn văn rằng: "Chúng tôi chỉ loại trừ một số tối thiểu các kẻ phản cách mạng", và "con số 1 đến 2% dân số Cao Miên là kẻ thù của cách mạng".

Con tính không khó lắm. Con số khoảng 100.000 dân Cao Miên sẽ bị thanh toán trong nay mai.

Đó là lời ông Pol Pot. Nhưng sự thật phải kinh khủng hơn như vậy nhiều.

LÊ THIÊN

Lê Duẩn đi Tàu: những tranh chấp còn nguyên vẹn

Ngày 22-11 vừa qua, nhân vật cao cấp của Đảng Cộng Sản VN, Lê Duẩn, đã đi trước Quốc Hội Trung Cộng 1 hải diện vẫn nhân dịp chuyên viếng thăm chính thức sang quốc gia này.

Bài diễn văn có tính cách ca ngợi Nga Sô, với những "lời cảm ơn thành thật" và "nồng nhiệt nhất đối với Nga Sô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em", phần ảnh hưởng lại lời tuyên bố trước đó của chủ tịch Trung Cộng Hoa Quốc Phong, tố cáo "chính sách đế quốc xã hội chủ nghĩa" và kêu gọi liên kết chống lại "mưu đồ bá chủ của các siêu cường quốc".

Từ sau ngày "thông nhất", Việt Nam đã có mối bang giao không mấy tốt đẹp với Trung Cộng. Theo các quan sát viên quốc tế, giữa Việt Nam và Trung Cộng đã có những vấn đề tranh chấp biên giới và những vùng biển ở ngoài khơi Việt Nam, chưa kể tới những bất đồng ý kiến trên đường lối và những cuộc tranh giành ảnh hưởng tại các xứ khác.

Mối đe dọa này của Trung Cộng đã khiến cho Hà Nội xích lại gần Nga hơn, và người ta nhận thấy đây là lần đầu tiên Hà Nội đã tỏ thái độ "hỏi thăm" đối với dân anh Trung Cộng. Tuy nhiên trong chuyên viếng thăm này, không ai đã động đến những điểm gay gắt trên, mà Lê Duẩn lại tuyên bố, đã i khái vẫn còn tin tưởng vào "sự giúp đỡ" của Đảng, Nhà Nước và nhân dân Trung Cộng trong giai đoạn mới của cách mạng".

THIÊN NGA

LÁ THƯ NHÂN BẢN

(Tiếp theo Tr. 1)

Đó là về phần báo chí. Về phía các chính phủ trên thế giới, sự thay đổi cũng không kém phần quan trọng. Các nước Bắc Âu trước kia ủng hộ Bắc Việt na mặt, nay tuy vẫn giữ mối giao hảo, nhưng trước sự phân đôi rầm rộ của đồng bào ta tại Bắc Âu và trên thế giới, họ bắt buộc phải để đất liền trước trong tất cả các trường hợp tranh tài ở Hà Nội.

Một thế đũa, cuộc tổng tấn công ngoại giao của Hà Nội để xin ngoại tệ của Tây Phương đã thất bại. Ngoài vai sự giúp đỡ xã giao lễ tế và vài âm mưu trục lợi của Nhật Bản, thì Hà Nội kể như đã khờ đạt được thành công nào đáng kể.

Lại nữa, gần đây Hoa Kỳ ra sắc luật cho phép thêm 15 ngàn người đến tỵ nạn tại xứ họ. Những điều kiện này chính phủ các nước tiên tiến lên tiếng quyết tâm nhận thêm người tỵ nạn đang sống ở cực trên đất Thái.

Tại sao? Xin thưa, đó là phần nào công của tập thể người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Những cuộc biểu tình, những mít-tinh, những kháng thư, và, quan trọng hơn nữa, những tiếp xúc cá nhân, những thuyết phục, những cuộc bàn luận với người bán xứ, những việc làm hàng ngày của mỗi chúng ta cho quê hương, đó là đầu mối cho tất cả các kết quả thuận lợi vừa kể!

Thành thử, hãy đừng giảm thiểu sức mạnh của chính mình. Khi sức mạnh này được tổ chức thành hệ thống thì nó sẽ trở thành một khí cụ để thắng được trận chiến của chúng ta tại hải ngoại, bổ thêm vào những chiến thắng của kháng chiến nhân dân tại quốc nội.

Hãy đứng tử phụ.
Những phải tử tín.

chung quanh vụ Hoa Kỳ rút lui khỏi tổ chức lao động quốc tế

THẢ CÂU NƯỚC ĐỤC

Cách đây 2 năm, ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger đã lên tiếng cảnh cáo: "Nếu tổ chức Lao Động quốc tế không chịu hoạt động vì những vấn đề chuyên môn của mình mà cứ nhảy sang địa hạt chính trị thì Hoa Kỳ sẽ ra khỏi tổ chức". Chính tổng thống Jimmy Carter cũng ngần ngại không muốn chọn quyết định đó. Nhưng Georges Meany chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Hoa Kỳ, một liên hiệp nghiệp đoàn của công nhân có khuynh hướng chống cộng quyết liệt đã làm áp lực để Hoa Kỳ bỏ trống ghế ngồi của mình trong tổ chức O.I.T., một tổ chức đã bị Nga sô và các nước cộng sản hùa nhau vào thao túng đến nỗi làm tê liệt cả những hoạt động về vấn đề lao động chuyên môn.

Khi tổ chức Lao động quốc tế (Organisation Internationale du Travail viết tắt là O.I.T.) được thành lập vào năm 1919 thì người ta quan niệm đó như là một diễn đàn lý tưởng để thảo luận các vấn đề của lao động và chia sẻ các kinh nghiệm của các nước tiên tiến về kỹ nghệ. Do đó mà phái đoàn các nước dự hội nghị được trù liệu có một thành phần tam phương gồm đại diện chính phủ, đại diện nghiệp đoàn và đại diện chủ nhân. Nhưng đối với Nga sô và các nước cộng sản thì thành phần tam phương đó chỉ còn là một chủ nhân cứng rắn, công nhân

cứng rắn, chính phủ cũng hẳn gọi là ban tham gia mà hóa ra chỉ có một độc tài. Thế là có một quan niệm căn bản của tổ chức O.I.T. đã bị méo lệch vì cộng sản.

Để thế Nga sô và chủ hữu lại rời các vấn đề lao động như trong việc lên án Israel về vụ Palestine và đòi khai trừ Israel ra khỏi tổ chức. Tháng 6 vừa qua, O.I.T. còn tỏ ra thiên lệch một cách đáng sợ: tổ chức vừa hoàn thành một bản phúc trình kiểm điểm xem những nước nào không chịu thì hành những thỏa ước quốc tế về lao động Israel không có tên trong danh sách trong khi chính Nga sô và Tiệp Khắc thì lại bị bản phúc trình ghi nhận là đã đứng tại chính sách cưỡng bách lao động. Thế là Nga sô và cộng sản Đông Âu đã kéo cánh tập đoàn các nước cộng sản Á Phi và Ả Rập nhất định không chịu bỏ phiếu thông qua bản phúc trình. Nhân thấy tổ chức O.I.T. trong nguyên tắc điều hành cũng như trong chương trình hoạt động không còn thì hành được nhiệm vụ chuyên môn nữa, Hoa Kỳ đã thông báo quyết định rút ra khỏi tổ chức.

Quyết định này sẽ có những ảnh hưởng gì trong những ngày tới? Trước hết là ngân sách điều hành của tổ chức Lao động quốc tế sẽ bị cắt đứt

một phần phần tử do phần đóng góp của Hoa Kỳ nghĩa là khoảng 20 triệu trên tám mươi triệu mỹ kim và khi thiếu tiền này ra các đại biểu sẽ nghĩ làm việc có trách nhiệm hơn.

Sau đó Hoa Kỳ cũng muốn nhân dịp này cảnh cáo các tổ chức chuyên môn khác của Liên Hiệp Quốc như Tổ chức Lương Nông (F.A.O.), tổ chức Y tế Quốc tế (O.M.S.) hay Tổ chức Văn hóa Giáo dục (UNESCO) từ nay đứng bước vào vết xe của O.I.T., 10 những chương trình hợp tác chuyên môn của mình cho chủ đạo và đúng có thể biến đổi thành những diễn đàn chính trị của phe Cộng Sản.

Những ai đã biết tính cách li lợm của cộng sản đều không tin rằng quyết định của Hoa Kỳ sẽ mang lại những kết quả mong đợi. Trái lại, với sự vắng mặt của Hoa Kỳ người ta e rằng Nga sô và các nước chủ hầu sẽ mặt tính theo tung tổ chức Lao Động quốc tế.

Vì sự hợp tác quốc tế có bao giờ là mối quan tâm của Cộng sản? Hội nghị quốc tế đối với Cộng sản chỉ là một hình thái chiến tranh để tiêu diệt dân chủ Tây phương và Cộng sản ngồi vào bàn hội nghị là chủ để thủ lợi, để truyền truyền hay để gây khuynh động tìm có hội thá câu trong nước đục.

NGÔ VĂN QUYÊN

Tìm Tự Do bằng cách đoạt máy bay

(Tiếp theo Tr. 1)

tất cả ai ai yêu chuộng dân chủ tự do cũng là một phần ứng viên, nó phần nhỏ chính đang trước thái độ khinh thường mạng sống của người khác, trước sự đe dọa n ền tảng dân chủ tự do.

Trong lúc những vụ đoạt máy bay đang bị chặn gheét lên án, các quan sát viên không khỏi ghi nhận cảm tình của dư luận thế giới đối với 4 người VN tìm tự do.

Ái ai cũng nhận thấy sự khác biệt xấu xa giữa hành động của các nhóm quá khích chống lại xã hội và hành động của những người đi lạnh nạn. Vì trong việc đoạt máy bay của chính quyền Cộng Sản, sinh mạng của hành khách kỹ nghệ bị đe dọa hay đem ra làm món hàng trao đổi. Họ an toàn trở lại cuộc sống hàng ngày trong giây lát bị xáo trộn. Hoàn hảo của 4 người chủ động đoạt máy bay chẳng qua chỉ là có được một, đặt sống thoải mái hơn, để thờ hờn.

Như vậy, hành động của họ

là một hành động chính trị đùm bọc cái lẽ phải của kẻ yếu chống trả lại áp bức của chính quyền kềm kẹp cộng sản cái lẽ phải của kẻ tuyệt vọng tìm đủ mọi cách để cứu lấy thân.

Chính quyền cộng sản lợi dụng và khai thác sự thiệt mạng của 2 nhân viên phi hành đoàn trong khi xô xát trên phi cơ để ghep cho họ tội hình luật và phủ nhận tính cách chính trị. Những khi tử chối lối yêu cầu đả độ của Hà Nội, chính phủ Tân Gia Ba đã mặc nhiên nhận nhận hai điểm căn bản: khinh can chính trị trong việc đoạt phi cơ và hành động tự vệ trong việc gây tử nạn cho hai chuyên viên can bộ. Sự thật sẽ được phơi bày rõ ràng nhờ sự hiện diện của một nhân chứng quan trọng: người hành khách xin ở lại. Dù sao đi nữa, thái độ của chính phủ Tân Gia Ba là một thái độ đứng đắn phù hợp với công pháp quốc tế và đáng cho mọi người Việt yêu chuộng tự do ghi nhận.

NGUYỄN TRƯỜNG THƯỜNG

GIAN HÀNG TẾT

Nhân dịp tổ chức Tết Mậu Ngọ tại rạp Maubert Mutualité ngày 04-02-1977, T.H.S.V. sẽ có một gian hàng tiểu công nghệ Việt Nam. Quý ông quý bà, các hội bạn có hàng muốn båndem hôm đó xin liên lạc với ban Điều Hành T.H.S.V. để biết về thể lệ và chi tiết cộng tác.

Địa chỉ liên lạc: 35, rue Saint Roch, 75001 PARIS, mỗi chủ nhật từ 16 giờ đến 18 giờ.

Hoặc viết thư về: Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris - Gian hàng tiểu công nghệ Tết Mậu Ngọ - 5, rue Albert Camus, 92340 BOURG LA REINE

NHẬN BẠN Thi văn

Xin chào tái ngộ bạn đọc. Trong số trước, Viên Nhân tôi có trình bày qua bạn đọc về thể đời thi văn xứ Việt Nam ta.

Trong số này xin tiếp tục ghi chép thêm để công hiên bạn đọc một số những câu đời bất hủ cũng những giai thoại đời đĩnh kèm theo những câu đời ấy.

Ngày xưa, trong một làng nọ có một ông nhà thật giàu song lại có một người bạn nghèo chỉ thân. Một hôm ông nhà giàu làm đám giỗ con gái và người bạn nghèo được mời tham cỗ thịt to, tiệc tùng long lộng, người đưa kénviêng này tiền của, nảo vật dụng quý báu.v.v.... Vì qu a nghèo, không có chi xứng đáng để làm quà cưới, những may có tài hay chữ nên người bạn có hân hên đi lễ hai câu đời liền thật tuyệt diệu:

Giàu có thiếu gì tiền, đi một vài quan coi chẳng tiện. Sang không nghĩ cũng bạc, kén năm ba chữ để làm duyên.
Tuyệt diệu trong cách chơi chữ, nhất là ở vế dưới: chữ sang dùng trong câu ý nói là đi qua dự lễ cưới, được dùng để đối với chữ giàu ở câu trên thật là hay, vì sang còn có nghĩa là giàu; chữ bạc ý trong câu có nghĩa là không thuận, không hợp cảnh không đúng phép lịch sự, lại được dùng để đối với chữ

tiền thì thật là đặc sắc. Trong một buổi dạo phồ cùng anh em bè bạn, trời đã quạ trưa tulla song túi ai nẩy đã rỗng tuếch, ông Cao bá Quát nhân có một đám tang đi ngang, bên làm hai câu đời liền để phúng điếu. Nhờ thế mà cả đám anh em được một bữa ăn nhậu no nê:

Thầy xe thiên cổ xích đầu ra, không than thối lè đầu khốc mồn.
Tưởng sự bách niên dưng nghĩ lại, động can trường nên phải thương vay.

Chắc ai cũng đã đoán qua thi văn của nữ sĩ Hồ xuân Hương. Lúc sinh thời bà nổi tiếng lãng mạn với những bài thơ thật đẹp đào. Hồi thênh xuân bà giao du rất rộng rãi với các văn nhân thi sĩ cùng thời. Bà lần quen với ông Phạm đình Hồ trong những lúc đầu luân văn chương và hai người trở nên bạn chí thân.

Về sau, ông Phạm đình Hồ thi đỗ và được bổ nhậm làm quan Chiếu thời nhà Nguyễn (đo đó nên được gọi là Chiếu Hồ) bà Hồ xuân Hương ra một câu đời để chọc ghẹo:

Mặc áo giáp, cài chũ đỉnh mâu kỳ canh, khoe mình rặng quý.
Câu đề được đặt ra với một số chữ rút trong bát quái.

Ông Chiếu Hồ không phải tay văn đã dùng chữ trong Câu Khôn để đáp lại:

Làm đi cần, đeo hạt khảm tôn lư đẩu, khoe nói rặng khôn.

Sau đây là một câu đời thật tế nhị của ông Thượng Cốc Nguyễn Quý Tân đề ra để tặng người mù trong một dịp xuân:

Tôi ba mươi, giờ căng đung nều, ủa Tết!
Sáng mông mốt, lẳng t ai nghe pháo, ủa Xuân!
Còn một số câu đời không mang giai thoại song cũng rất hay xin ghi ra đây để các bạn thưởng thức biệt tài chơi chữ trong thơ đời:
Cây đâm bút, trước cửa chùa, gió thổi phật đi phật lại.
Ồi thủy tiên, để trong đồng, nước rời thánh thốt thành tha

Cây xương rồng, rồng đất rần, long vẫn hoãn long; quả đào chuột, chuột thẳng gang, thủ chời thì thủ.

Hoặc là:
Miền rồi không trả, đòi lại trách,
Lấy âm thường siêu, cũ lộn om.

Đặc biệt hôm trước, anh Lê tất tồ kết hôn cùng chị Trần mỹ Duyên, Thất trí Lang được mời, có làm hai câu đời để tặng:

Thân sĩ tử, bão tố bao phen hằng thách đố, Số đào hoa, tổ DUYÊN mây sợi phải đợ mang.

Trước khi đứng bút, Viên Nhân tôi xin nhắc lại cũng bạn đọc, mục Nhân Bả thi văn là diễn đàn thi văn của các bạn yêu thơ và thích làm thơ. Nhân Bả thi Văn mong nhận được thật nhiều tác phẩm của các bạn để kịp đăng trong đặc san Xuân Mậu Ngọ sẽ được xuất bản vào cuối tháng Giêng 1978.

Xin tạm biệt.

VIÊN NHÂN

Kinh tế

Chính quyền Hà Nội vừa ký kết một thương vụ đáng chú ý với ngành kỹ nghệ phân bón Nhật Bản hầu nhập cảng thêm 30 000 tấn u-rê. Đây là lần thứ nhì từ đầu năm nay Hà Nội nhập cảng u-rê của Nhật Bản. Lần trước, cũng 30.000 tấn đã cấp lên Hà Nội.

U-rê là một hóa chất quan trọng trong việc phân bón và trồng tía. Người ta ước lượng nhu cầu hàng năm của xứ ta vào khoảng 700000 tấn, biến xứ ta thành khách hàng quan trọng thì ba tại Ấn Độ của Nhật Bản, chỉ dùng sau hai xứ không lồ Trung cộng và Ấn độ.

Người ta được biết để ký kết thương vụ này, Hà Nội đã phải vay tiền của một số ngân hàng Nhật Bản và phải trả góp trong vòng 3 năm. Lý do là Hà Nội hiện g i ở dang thiếu thốn ngoại tệ một cách trầm trọng và cần cần thông mại đang lo vồn nặng nề không cho phép Hà Nội trang trải nợ nần trong một thời gian ngắn.

Không có gì đáng nói thêm về thương vụ này nếu người ta không biết thêm rằng giá mua được ký kết là 150 m ý kim một tấn u-rê. Tất cả các quan sát viên kinh tế đều đồng quan điểm cho rằng đây là một giá quá đắt và dường như vì thiếu chuyên viên tài giỏi, Hà Nội phải chăng đã bị Nhật Bản đánh lừa? Có nhiều dấu hiệu cho thấy

Hà Nội nhập cảng 30000 tấn U Rê của Nhật

1 thương vụ bất lợi

rằng giá thật là nhĩ vậy vì giá bán của chất u-rê trên thị trường quốc tế chỉ khoảng 120 mỹ kim một tấn và mỗi đùng, hồi tháng 6 vừa rồi, Trung cộng đã thường lũng với Nhật Bản với giá 127 mỹ kim một tấn. Nghĩa là riêng trong nghiệp vụ này thôi, Hà Nội đã vụt tới gần một triệu mỹ kim của dân ta ra cửa sổ tức là giá tương đương của 100 máy cây mà Nhà Nước vẫn hỏ hảo đồng bào ta tại nhà ngoại"đóng góp"!

Riêng đối với kẻ viết bài này, chúng ta có thể viện dẫn thêm một lý do nữa để giải thích lỗi lầm nặng nề kể trên của nhà cầm quyền. Đó là Hà Nội đã bị làm vao thế kẹt phải mua hàng của Nhật Bản.

Thật vậy chính sách thất nhân tâm của nhà cầm quyền đối với đồng bào ta đã làm cho nhiều quốc gia trên thế giới lên án, hay ít ra cũng lấy làm khó chịu. Từ nhiều tháng nay hầu hết các chính phủ các xí tú đi đâu về cũng đề đặt trong việc cung cấp ngoại tệ cho Hà Nội. Do đó, khi Nhật Bản chấp thuận cho vay tiền, phải chăng Hà Nội đã phải vội nam ngay lấy cơ hội quý báu, dù rằng phải mua hàng với giá cắt cổ?

Họa ra một chính sách độc tài có thể rất tốt của vậy. **HUYỀN VĂN NHIỆU**

Vui vui T. HUYỀN

XE CŨ XE MỚI

Một anh cán bộ cao cấp được về Sài Gòn gặp ông kia gạ bán xe:

- Này bác coi xe này mới tinh vi. Bấm một nút là trần xe tách ra, bấm nút khác có chỗ bắt lửa, bấm nút nữa của xe tự động mở...
- Xì! Anh cán bộ khinh bỉ. Xe tôi của Nga từ năm 1956 đóng một củ là ba củ kia tự động mở ra.

CŨNG XE CŨ

Xe ông kia cũ xưa cũ rách đến độ mới lần ông ta đưa ra tay ra đầu queo là có người cho ông ta vài xu.

THẦY KIẾN

Trong một tỉnh nhỏ hai ông luật sư bí phạt ra trước toà vì tội lái xe quá tốc lực. Nhưng ngày hôm đó không có ông thẩm phán nên 2 ông luật sư quyết định xét xử lẫn nhau. Một ông ngồi vào ghế thẩm phán và ông kia ngồi vào ghế bị cáo.

- Ông Dũng, ông đã lái xe quá tốc lực. Phạt 5000 đồng.
- Rồi 2 ông đời chớ.
- Ông Văn, ông bị phạt đã lái xe quá tốc lực. A, đây là trường hợp thứ hai trong ngày, vậy thì chúng ta nên phạt nặng để cảnh cáo và làm gương để những người lái như vậy sẽ xảy ra nữa. Vậy phạt 20.000 đồng và 8 ngày tù!

chị' cần thay đổi vài chữ lật vạt, nhân loisemaimai tránh được nạn đói, nạn thiếu ăn. Dân Ấn Độ, dân Bangladesh thiếu người tài có như Giáp, thảo nào đó i dài dài.

Người Việt độc quyền yêu nước ở hải ngoại - đã trở thành viên của Liên Hiệp Việt Kiều?Càng mừng rỡ trước sáng kiến cách mạng của a tướng Giáp: Thay vì tháng tháng lịch lịch gọi một hai trăm quan về nước giúp đỡ mẹ họ hàng, anh em đó đối, nay nhó cách mạng cái mồm cái mép, bà con ở nhà sẽ hết (sắp hết?) đói. Tiền ta năm lai túi ta, Thật không gì quý hơn cách mạng.

Đánh đả hay, chính quyền Hà Nội lãnh đạo cũng hay: 1975/NCH sụp cả tiệm. Hoà bình, độc lập, tự do, dân chủ an cư lạc nghiệp, phú cường đã đến; dân ta đời số 1. 1976: Cách mạng, kinh tế mới học tập, cải huấn, lao động tốt: Dân ta đời kha khá.

1977: Thanh lọc, cải tổ, tăng gia sản xuất, độc lập, tự do, dân chủ và đối ghe gồm. 1978: Dân ta cách mạng ngôn từ theo chiến lược Võ Nguyên

Nửa đùa nửa thật TRIỆU TRÂM

Kỳ này, nhân mùa Giáng-Sinh sắp đến, Thầy Gân t o i xin trích đăng vài đoạn trc Phức-Am-Giáo-cho các thành Mat-thêu (Mathieu), Mat-cô (Marc), và Lu-ca (Luc). Những đoạn dưới đây nói về bài giảng cuối cùng của Đức Chúa Giê-su trước khi b i giao nộp cho quan La-mã.

"Chúa Giê-su nói: người thấy những đền đài này lộng lẫy làm sao? Nhưng nói sẽ không còn hơn đá nao chống trên hơn đá nao mà chúng phải đổ xuống...Phe-rô, Gia Cô-Bê, Gio-An, và An-rê hỏi Ngài: "Xin Thầy dạy c h o biết bao giờ các đền đ o xây ra?... Chưa Giê Su đáp: " Các con sẽ nghe đồn tin về chiến tranh giặc giã.

Giáp: Giáp nặng hơn vài kí. Đanh đanh hay, cán bộ C.S. quán trí cũng giỏi: 1975: "Đông bào bình t i nh nhân khẩu phần. Tình hình còn lớn xôn v i nguy, đồng bào an tâm tạm..."

1976: "Đông bào bình tinh nhân khẩu phần. Vì thiên tai mất mùa...đông bào rắng" ít hơn chút xíu..."

1977: "Đông bào bình tinh. Có khẩu phần 20 ram gạo, còn gì hơn không có gì cả..."

1978: "Theo giọng sáng Hồ chủ tịch (ngài đã tịch), đồng bào phải biết hy sinh và tự do có quyền không ăn.

Cách mạng, Ôi cách mạng ! Võ Nguyên Giáp, đi ông Võ Nguyên Giáp! Ông đang dùng lửa hay dùng cơm? Nhân cái đây đã và nu cườ i của ông, đồng bào tôi nghĩ rằng ông chưa phải dùng lửa bao giờ!

LẮNG TỬ

Phần ý tứ dưng bối rối, vị cần phải có những sự kiện ấy nhưng chưa hết đâu, dân này sẽ nổi lên chống với dân kia nước này nghịch cùng nước khác, nhiều nơi sẽ bị địch tề, đói kém và đồng đất; tất cả cái đó mới là khởi đầutại nạn. Bấy giờ người ta sẽ tố khổ các con, rồi giết các con nữa; các con sẽ bị thiên hạ ghét bỏ vì danh Thầy. Lúc ấy nhiều người sẽ vấp phạm, họ phan bột và thù ghét nhau... Anh sẽ nấp giết em, cha nạp con, con cái sẽ phan nghịch cha mẹ và giết cha mẹ...Đứng trước những tai họa ấy sẽ có ai nản lòng, nhiều người sẽ người lòng kính ấy những kẻ nào kiên tâm đến cùng sẽ được cứu rỗi... Các con xem thấy sự tàn hai ghe, gồm xảy ra ở nơi không nỏ c o. Vì những ngày ấy là ngày báo oán, hầu mọi lời đã ch ếp được ứng nghiệm. Tôi nghiệp cho các bà cô mang và nước con mọn trong những ngày đó! Khi ấy sẽ có tai nạn lớn đến đ oài tử hồi mới có trời đất thì bấy giờ và từ đây về sau của bao giờ có như vậy. Nay những ngày ấy không rút văn lại, chẳng một người n a g thoát được; song vì những kẻ lành những ngày ấy sẽ được rút văn lại... Những ngày tàn khốc ấy, vừa qua đi mắt trời liền tối tăm, mặt trăng mất sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và khi lúc các tầng trời chuyển động. Khi ấy đ iểm Con Người sẽ hiện ra trên trời. Rồi mọi dân tộc dưới đất sẽ than khóc, sẽ thấy Con Người ngự xuống trong đám mây trên không rất uy nghiêm, hiển sáng...Hay so nghiệm thì du về cây và, các con sẽ hiểu hơn: lúc nu trở ngành non, là mới, các con sẽ biết rằng sắp đến mùa hè; cũng một lẽ, khi các con thấy những điều ấy liền hiểu rằng, Ngài đã đến ở gần trước của, Trong thời Nô-e xảy ra thế nào, Con Người cũng đến thế ấy. Vì trong những n g a y

trước Đại hồng thủy, người ta an uống, dùng vỏ gà chống mái đến chính ngày Nô-e vào tàu, đang lúc người ta khê ngỏ, thỉnh linh lut cả đến mà lòi cuốn hết thủy. Con Người cũng ngử đến như vậy. Khi ấy sẽ có hai người nam ở ngoài đồng, một người được nhận một người bị phê. V à hai người n h i đang xay c ô i, một người được nhận một bị bỏ. Vậy các con hãy t i nh thức vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến."

Trong không khí Giáng-Sinh này, xin tất cả những kẻ thành tâm - đầu công giao hoặc ngoại-Đạo - dành một phút để tưởng nhớ và cầu nguyện.

Xin nhớ đến những bạn bè bị con người thân thuộc của chúng ta bên nhà hiện đang bị to khổ chế vì họ y ẽ u chúng những gì chúng ta - những con người còn là con người - yêu chuộng. Đặc biệt nhớ đến tất cả những ai đã ngã quỵ xuống trước những màn đầu to g a man vô nhân đạo, con đầu cha vô d ã u chúng, của cái gọi là toà án nhân dân.

Cùng xin nhớ đến những nam hàng đồng đất, Bến Tàu, bến Thổ Nhị Kỳ, ở Trun My, vì sự hy sinh của họ giúp danh thức những kẻ con song sọt.

Câu xin ông Trên cho chúng ta đứng ngoài lòng tin, vì chỉ niềm tin mới giúp chúng ta đứng vững trong thế giới đạo điên này.

Xin Thượng Đế thường cho những đứa bé được con mang giữa cuộc Đại Biến Thiên, vì phụng xa nguyên từ sẽ biến chúng thành quai thật.

Và cầu xin Đấng Tối Cao cho chúng ta thuộc nạn phân nhận loại còn sống sót. Khổ phật vì chúng ta ham sống quá nhiều. Nhưng vì với lý tưởng nhân bản, chúng ta ao ước được góp phần xây dựng một nền văn minh mới cho một nhân loại mới.

THẦY GÂN

Thư tín

Ồ L.T.L. (Montréal) :

"Đọc báo của bạn nhận thấy một điều lạ. Đó là mục thư tín của các bạn đó. Thông thường tôi thấy các báo Việt ngữ hay trả lời từng người với những câu thân mật hoặc đáng là đã nhận được ở người này, nhận tiền người kia, rồi cảm ơn, rồi chào đoàn kết... Tôi thấy mục đó nó chẳng giúp ích cho ai nhg đọc cũng thấy vui vui, sao các bạn không làm..."

Đối với anh em chúng tôi, cần đăng lên mặt báo là nhữg bức thư có tính cách, ích lợi chung cho tất cả độc giả của Nhân Bản, ví dụ như cho biết một tin tức, một cảm nghĩ về một vấn đề chung của đồng bào ta, hoặc một lập trường. Những bức thư khác, có nhân hân, chúng tôi có gắng kết sức trả lời bằng thư riêng. Ví dụ như điều chi hỏi ở cuối thư, mong chỉ đã nhận được giải đáp thỏa đáng.

Ô. L. (Paris)

"Ban Giám đốc Giáo Xứ Việt Nam tại Paris (15 Rue Boissonnade Paris 14) mới vừa lên nhậm chức ngày 16 tháng này mà đã gặp những cuộc chống đối rất mãnh liệt trong giới Công Giáo Việt Nam tại Pháp. Nguyên do những cuộc chống đối này phát sinh từ việc có nhiệm vụ một vài linh mục có thành tích ủng hộ Cộng Sản hoặc có thái độ lừng chừng. Đặc biệt đó như Hiền Điện, có quan ngôn luận chính thức của Công đoàn Giáo Hội Việt Nam tại Pháp, số ra mặt vào ngày 19-10-77 đã phản ánh

Tết Mậu Ngọ 78 : tập dượt văn nghệ

CÁC BUỔI TẬP DƯỢT ĐÃ BẮT ĐẦU LAI

TỪ NGÀY CHỨA NHẬT 30-10-1977

+ Mỗi tuần một lần

+ Vào các ngày chúa nhật từ 14g30 đến 19g

+ Địa điểm: phòng tập 35 rue St Roch Quận 1 Paris.

(Xe buýt số 21, 27 xe hầm trạm Pyramides)

Các màn ca, vũ, nhạc, kịch cùng mọi bạn khác (tiếp tân, trât tữ, v.v...) đang chờ đón các bạn.

trung thực chiêu hướng ủng hộ Nhà Nước Cộng sản Việt Nam. Chúng ta cũng nên biết là khi bổ nhiệm linh mục Trần Ngọc Ánh làm chủ nhiệm báo Hiền Điện, cha Trưởng Đĩnh Hồ đã bí mật áp lực "từ bên ngoài"....

" Hơn 100 người đã tổ chức một mít tinh trước Giáo Xứ Việt Nam vào chúa nhật 1-11, nhân dịp lễ các Thánh Nam Nữ. Người ta nhận thấy có các dân tộc, có quan ngôn luận của hầu hết báo chí Việt Nam tham dự cuộc chống đối "khúc quanh" thiên tả của ban Giám đốc Giáo Xứ Việt Nam. Người ta đọc thấy các biểu ngữ :

"Nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức cho đức Cha Nguyễn Văn Thuận", "Hãy tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, Lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên bố ngày 29-10-77, "Hoan hân tinh thần can đảm của Đức Cha Nguyễn Kim Điền", "Tây chạy Hiền Điện", "Sa thải chủ nhiệm"...và những tiếng "đả đảo Cộng Sản", "đả đảo

Cha Trần Ngọc Ánh"... S a u Thánh Lễ, các phái đoàn giáo dân do bác sĩ Phan và anh Nguyễn Tấn Hôn dẫn đầu, cùng với đại diện các cơ quan ngôn luận đã vào gặp cha Trưởng Đĩnh Hồ và Ngô Duy Linh để nói lên nguyện vọng của giáo dân và đường lối o bế mập mờ của Giáo Xứ. Cha giám đốc Giáo Xứ hứa sẽ họp ban giám đốc Giáo Xứ và trình lên Tòa Giám Mục để giải quyết vấn đề. Dân chúng rất cảm phục tinh thần kỷ luật của những người tham dự, và thành lễ đã được cử hành trong tinh lặng và trang nghiêm."

Bà H.S (Aubervilliers)

"Tôi may mắn gửi báo mắc dịch của tui máy cho tào nữa Tao liệtng nó do poubelle và tui này là đồ ngu tao khg thể nghe tui máy Tao lểme Tây nhưng cũng không ngu đồ ngu".

THANH-LONG (Dragon Vert)

19, Rue de Marseille "Les Flanades" - 95200 SARCELLES
Téléphone : 990.66.11

ALIMENTATION et ARTICLES EXOTIQUES
Porcelaine - Broderies - Encens - Cadeaux divers

PAVILLONS

Mời một pavillons mới tại Sucy en Brie - Đầy đủ tiện nghi - Sang trọng - Cách RER 1300 m - Với 5 % đặt cọc - Điện thoại Mme TRINH-Real Paris Sud
Tel : 726 21 11 -

Nhân Bản vừa được tin Ủy Ban Người Việt Tranh Đấu Nhân Quyền (Pháp) trong buổi họp ngày 7-11-77 đã chỉ định anh Lê Văn Nhi, Tổng Thư Ký, trong nhiệm vụ điều hành mọi công việc của Ủy Ban, về tổ chức cũng như về liên lạc. Nhân Bản xin có lời chúc mừng và chúc UBNDQ được thành công trong những công tác sắp tới.

CHIA VUI

Được tin anh Lê Tất Tố cùng chị Trần Mỹ Duyên kết duyên cầm sắt, toàn thể anh chị em Tổng Hội Sinh Viên VN tại Paris thành thật chúc 2 anh chị trăm năm hạnh phúc.

Được tin lễ thành hôn của chị Lê Anh Yên cùng anh h Emile Archierri, toàn thể anh chị em trong Tổng Hội Sinh Viên tại Paris xin có lời cầu chúc bách niên giai lão.

Được tin bé Nguyễn Thị Thanh Tâm vừa chào đời và đã xin thế hội viên T.H.S.V, toàn thể anh chị em trong Tổng Hội Sinh Viên tại Paris xin chào mừng đồng chí mới và cảm ơn bố mẹ nó, anh chị Nguyễn Như Lưu.

CÁI CHÍNH

Trong Nhân Bản số 8 ra ngày 1-11-77, trong bản tin về lễ cầu siêu do 13 hội đoàn Việt Kiều tổ chức, chúng tôi có đăng nhầm rằng nữ nghệ sĩ Phường Oanh có lên phát biểu. Thật ra, người phát biểu là chị Phường Anh.

Xin thành thật có lỗi cùng 2 chị Phường Oanh và Phường Anh.

LƯƠNG TÂM VIỆN TRỢ

Thế là hai phái đoàn Hà Nội và Hoa Kỳ lại sắp tái nhóm ở Paris để tiếp tục câu chuyện dang dở từ mấy tháng nay. Sự thực ra họ cũng chẳng có nhiều điều phải nói, vì cả 2 bên đều biết rõ là bài của nhau rồi.

Chắc chắn Phan Hiền sẽ lại dựa ra vài tin tức mới thâu, Loom được về những người Mỹ mất tích trong chiến cuộc ở Việt Nam, sẽ lại về tổ cái viện tưởng hĩa hen của họ có ca tung bay trên tòa Đại Sứ Quán Hoa Kỳ sẽ được mở tại Hà Nội rồi đi tới kết luận : "Mình được từng này thứ thì chi tiền đi các anh, thế nào, cái món trên 4 tỷ Mỹ Kim Nixon hứa với chúng tôi đạo trước các anh bao giờ đưa đây ?"

Trường phái đoàn Mỹ cũng chắc chắn sẽ trả lời : " Chúng tôi chẳng nợ nần gì, các anh hết. Ở nước chúng tôi, chi tiêu là phải có Quốc Hội. Nixon có hứa chi chẳng nữa là cũng chi nhân chuyên Hiệp Định Paris và ở trong trường hợp các anh không đồng tình miền Nam. Nay các anh sẽ bỏ Hiệp Định Paris, chiếm trọn miền Nam, nuốt gọn lỏi giao ước thì còn đòi được ai phải giữ lời hứa?"

Chưa biết là cuộc tái nhóm sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu nhưng môn bài cái chi thì một cuộc cũng chi còn lại là vấn đề xin tiền Mỹ. Vì không có tiền Mỹ, Hà Nội sẽ khg thể nào ra khỏi được cái thế sa lầy kinh tế hiện nay. Khâu phân gạo mỗi ngày một giảm thiểu, không còn ai nói chuyện "ăn cơm", chỉ còn gọi là "dùng bữa" vì bữa bậy giờ không có cơm, chỉ còn khoai hã trộn với sắn mọc.

Cách đây vài tháng cách chức Bộ Trưởng, Nông Nghiệp, dân văn đối, lại với cách chức thêm 3 Bộ Trưởng về các ngành kinh tế then chốt, dân văn chẳng no. Trời đây thêm n hủ muốn nát nộ bọn cầm quyền bất nhân, nên hết hạn hạn lại đến lụt lội. Trong tình cảnh đó, nếu không trông nhờ vào ngoại viện, chắc vô phương nói chuyện phát triển kinh tế (mác đầu thống kê văn đẹp như tranh vẽ).

Những việc này đặt ra hai vấn đề cần bàn không thể nào dung hoà về phía Hà Nội cũng như về phía Hoa Kỳ.

Đôi với Hà Nội, đó là vấn đề danh nghĩa : không thể nào gọi đó là một sự viện trợ của Hoa Kỳ được mặc dầu sẽ có một anh móc túi chi tiền và một anh khác ngửa tay c a m tiền.

Đã bao lâu nay Hà Nội huênh hoang đánh gục Mỹ mà n a y nhận viện trợ của Mỹ thì còn chi là chiến thắng. Đ n g Xuân nữa, thì còn có khác chi bọn "ngụy" nữa ? Và lại phe xã hội mà nhận viện trợ kinh tế của tư bản thì chủ nghĩa Mác Lê làm gì còn có chỗ đứng ? Nên trên danh nghĩa phải gọi đó là bồi thường chiến tranh. Hoa Kỳ đánh Việt Nam, Hoa Kỳ thua thì Hoa Kỳ phải bồi thường.

Về phần Hoa Kỳ, không thể nào vừa bỏ tiền ra vừa chịu nước lẹp. Và lại đôi với Hoa Kỳ còn có một vấn đề, thện chốt hân danh nghĩa cuộc viện trợ, đó là vấn đề đối tượng của cuộc viện trợ. Câu hỏi Hoa Kỳ phải đặt ra là giúp ai đây ? Giúp người dân lành Việt Nam đau khổ, được làm những giúp một đảng phi nhân cũng có bộ máy thông tri thì một ngàn lần không. Làm sao đồng tiền của người dân Hoa Kỳ đồng thuế tới tay người dân Việt Nam để giúp cho họ thêm no ấm thêm tử do, mà không đồng thời tăng thêm sức mạnh cho một thế chế đang tước đoạt những nhân quyền của người Việt Nam. Đồng góp cho viện trợ, dù với danh nghĩa nào, người dân Hoa Kỳ với truyền thống của họ vẫn l a m được dễ dàng. Nhưng cần nhất là lương tâm viện trợ của họ phải được yên ổn.

Hà Nội hình như chưa đánh giá đúng mức sự khát khao về đạo đức của người dân Mỹ nên vẫn nghi rặng trong nhà có thể dân áp dân chúng mà ra ngoài vào bàn hội nghị v a n đồng vai, chiến thắng Mỹ. Thật ra, muốn bên ngoài ngo a i giao thẳng lợi thì trong nhà phải kính trọng người dân mình muốn thay mặt.

Còn không thì môn chiến thắng đến đâu đi nữa, vào bàn hội nghị, không có dân sau lưng cũng chi là một tên thua trận !

CHU THANH LAN

NHÂN TIN - NHÂN TIN

F. HERMAN (2 rue de l'Es-vière, 49000 ANGERS) mong liên lạc lại với các anh : Ninh Văn Phú và Lê đoàn Trung (trước ở Lyon)

Anh TRẦN NHƠN THÀNH cùng với vợ là chị TRẦN THANH MAI nay ở đâu, xin cho em gái là TRẦN THỊ LÀI biết tin. Thư về địa chỉ : TRẦN THỊ LÀI - GYLDENEVESGATE 41 - OSLO - NORWAY

NGUYỄN ĐĂNG HẢI, người Ba Lang, xã Thanh Hải, Phan Thiết, đã vượt tuyến và tới Thái Lan ngày 13-4-1977.

Xin các bạn liên lạc về địa chỉ sau : NGUYỄN ĐĂNG HẢI - 4937 OLED DRIVE - NEW ORLEANS LA. 70129 - U.S.A.

HỒ KIM LỆ hiện ở GÖTEBORGRINGSTR. 74 - 2300 KIEL METTENHOF - WEST GERMANY - muốn tìm thân nhân tên 1 à M. KHAWMA (Nữ) trước ở 29 Passage Georges Duhamel - 31300, TOULOUSE FRANCE. Nay ở đâu, xin liên lạc gấp về địa chỉ trên .

BANDE DÂN CA VÀ DÂN TRANH SỐ 1 VÀ 2 PHƯỜNG CA
Do Phường Oanh và các bạn chủ trương và thực hiện
Giá : 35 quan .
Điện thoại liên lạc : 419 10 57

LỚP DÀN TRANH VÀ DÂN CA PHƯỜNG CA
Phường Oanh phụ trách
Liên lạc :
- Tại Paris : điện thoại 566 72 86 thứ hai, năm, bảy từ 14 giờ 30
- Tại Bruxelles : điện thoại 5391329

THANH-LONG (Dragon Vert)

19, Rue de Marseille "Les Flanades" - 95200 SARCELLES
Téléphone : 990.66.11

ALIMENTATION et ARTICLES EXOTIQUES
Porcelaine - Broderies - Encens - Cadeaux divers

CÓ ĐẶT BÁN LỊCH
TỔNG-HÓA

TÂN- PHÁT

ALIMENTATION EXOTIQUE
PLATS VIETNAMIENS A EMPORTER
ARTICLES D'EXTRÊME ORIENT

CÓ ĐẶT BÁN NHẬN BÁN

26, rue de la Harpe 75005 PARIS

PHIẾU MUA BAO ĐAI HẠN

Tôi tên là :

Địa chỉ :

Gửi tiền mua báo là : (Giá báo xin xem trang 1) và ủng hộ thêm :

Ngân phiếu, money order, mandat xin để tên :
Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
Cheque postal (bưu phiếu) xin để tên :
Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris
CCP 20 332 - 01 Paris
Gửi về địa chỉ : 5 Rue Albert Camus
92340 Bourg La Reine - FRANCE

CHÚ THÍCH : 11 số báo mua dài hạn được tính kể từ số đầu tiên quý vì đất mua. Quý vị nào đã từng nhận được Nhân Bản, xin vui lòng gửi kèm theo bảng tên địa chỉ cũ.



Thỏ Tết ...



Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ

Nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh

Làm Tết ...



Dập dùi tài tử giai nhân

Ngựa xe như nước, áo quần như nêm



Chúng ta làm Tết



Xuân trong ta

Gấp chung câu gỏi thiết tha ...



TẾT MẬU NGỌ



XUÂN KHÁNG CHIẾN, NHÂN DÂN CHỖ VÙNG DẬY

TẾT THA HƯƠNG, LIỆT SĨ KÍP KẾT ĐOÀN



Để góp phần vào công cuộc tranh đấu của toàn dân tại quê nhà
và để tỏ tinh thần đoàn kết trong chiều hướng yểm trợ kháng
chiến Quốc nội

Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam tại Paris kính mời quý vị đến
dự đêm hội

TẾT MẬU NGỌ - TẾT PHẤN ĐẤU

được tổ chức ngày thứ bảy 4-2-78 lúc 20h30

tại rạp PALAIS DE LA MUTUALITE
24, rue St Victor, Paris 5, M^o Maubert