

đặc-san ngày 30/4 _ tổng-hội sinh-viên paris



sinh-viên
tiếng nói của người việt quốc-gia

Là thế Đem Chấp hành



30-4-1975. Chế độ Cộng Hoà sụp đổ, hơn một trăm ngàn đồng bào với vẻ ly hương bồng diều mọi phương tiện. Nhưng có lẽ ngay trong những giờ phút hỗn độn nhất, trong những cảnh chia ly đau buồn nhất, có lẽ người dân ai ai cũng thắm đuối một hy vọng vào nền hoà bình sắp tới. Cuộc nổi chiến ba mươi năm đã gây quá nhiều đổ nát, điêu linh...

Một giải pháp công bằng cho cuộc chiến Việt Nam đã nằm trong tay những kẻ chiến thắng, người Cộng sản Việt Nam. Chế độ Sài Gòn hoàn toàn tan rã, người dân ngược nhìn về phía các quyền mới, sẵn sàng quên đi những tệ đoan của xã hội cũ để xây dựng một ngày mai lành mạnh hơn, sẵn sàng quên đi những hận thù của cuộc chiến để mở tay chào mừng ngày Bắc Nam trùng phùng. Ai ai cũng muốn tin rằng những chuyện kể nghe về người Cộng sản chỉ là những truyền tuyền truyền

luận điệu tuyên truyền gian trá, ai ai cũng muốn tin nói những người đã bao năm rồi nêu cao nguyên lý Hoà giải Hoà hợp Dân Tộc. Hoà bình và tương lai của dân tộc Việt nằm trong tay người Cộng sản. Họ đã nắm giữ cơ hội duy nhất trong suốt mấy mươi năm để thực hiện sự thống nhất từ trong lòng người cho đến những hình thức luật định.

30-4-1976 : một năm qua, người Cộng sản Việt Nam đã làm được những gì ? Tư khắp nơi, từ thôn quê đến thành thị, vang lên tiếng ta thán của người dân miền Nam đối khổ vì nền kinh tế bán công hóa nhân dân của nhà nước Cộng sản, chết ngạt trong bầu không khí nghi kỵ thương xuyên do chính sách tố cáo chỉ dìm gây ra, chèn ép trong những giới hạn tối thiểu những quyền tự do căn bản nhất, lo sợ trước những toà án nhân dân, những màn đấu tố kiêu - thảo thường nhật. Đất nước đã được thống nhất nhưng hồ sơ chia rẽ Bắc Nam ngày càng trầm trọng khi miền Bắc không ngừng đối xử với miền Nam như với một thuộc địa đang phải trả một giá đắt cho những thiệt hại do chiến cuộc gây ra tại miền Bắc cũng như tại miền Nam. Người Cộng sản, với cái nhìn hẹp hòi và chủ quan của họ, đã giết tan đi mọi hy vọng Hoà giải Hoà hợp dân tộc chớp nỡ ngày 30-4-1975.

Biết bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu thanh niên đã bắt buộc phải ôm súng chiến đấu tiếp tục, rồi thành thị, vùng kinh tế mới để tìm về búng, tìm về một cuộc sống trung thực với chính mình, trốn đi một xã hội trong đó con người luôn luôn phải nói dối. Biết bao người dân đã cùng quần quyền sinh hoặc âm thầm chịu đựng, lấy im lặng làm lẽ sống, giả ngu gì à đại hoan hô đã đảo theo mệnh lệnh cán bộ.

Sự hiền huỷ của nhiều búng khác nhau tại quốc nội đã chứng tỏ rằng người dân nơi nơi từ đồng nội đầy chông gai bạo tàn. Đó cũng là hình ảnh của môi trường Việt kiều hải ngoại, nơi khắp nơi, các hội đoàn sinh viên và kiều bào đều mạnh dạn lên tiếng phản đối chính sách độc tài và bạo tàn của nhà cầm quyền hiện tại.

Hơn lúc nào hết, chính nghĩa quốc gia sang to khắp bốn phương, khi đã thoát ra khỏi cái xác hôi tanh của chế độ cũ. Ngon lửa tàn bạo của người Cộng sản đã chi như lửa phân thũ của người xưa, đốt được sách nhưng nghĩa sách càng vút lên và xa mãi. Ngày nay, tranh đấu cho tự do, nhân quyền và công lý đã hiện rõ như bầu phần của mọi người công dân.

Ước mong gì những nỗ lực của mỗi cá nhân, của mỗi hội đoàn, của mỗi đoàn quân kháng chiến được cùng chạy về một phía, gây nên sức mạnh vô địch giải phóng nhân dân ra khỏi vòng cùm Cộng sản.



Liên tiếp trong vài tuần qua, cục diện chính trị thế giới đã thay đổi khá nhiều và theo các nhà bình luận gia quốc tế, lo sợ rằng rồi đây thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ!

Tuy vậy, nhưng hãy còn quá xa, đất tình trang căng thẳng hiện nay giữa Nga và Trung Cộng, Hoa Kỳ và các đồng minh, hãy còn thiếu nhiều dữ kiện để dặt chầy ngồi nở của là thuộc súng thế giới.

Với sự yểm trợ của Nga, quân đội Bắc Việt đã chiếm trọn miền Nam Việt Nam và người ta coi Nga như là một siêu cường quốc đang đứng đầu về vũ lực quân-sư hiện nay. Do đó, để trấn an dư luận thế giới vào những ngày vận động tranh cử ghế Tổng Thống tại Mỹ, Ford đã không ngần ngại tuyên bố, từ nay Hoa Kỳ sẽ áp dụng chính sách "dùng cần bản sức mạnh" để nói chuyện với các cường quốc như Nga và Trung Cộng. Hơn nữa, Phó Tổng Thống Mỹ, khi đến Tân Gia Ba tuyên bố Mỹ vẫn duy trì 1 1/2 c lượng quân sự tại vùng Thái Bình Dương hầu ngăn cản luồng sóng đỏ lan tràn tại Á Châu. Đối với tình hình Á Châu ngay nay người ta thấy rõ ràng, sau khi Cộng sản chiếm được Nam Việt, chính sách ngoại-giao của các nước thay đổi một cách rõ-rệt. Các quốc gia Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương có khuynh hướng xích lại gần hơn với Trung Cộng. Tổng Thống Phi Luật Tân Marcos từng tuyên bố: "Phương cách duy nhất để bảo đảm nền an ninh của chúng ta là đối quan hệ ngoại giao chặt chẽ hơn với các quốc gia Cộng sản". Cựu Thủ tướng Thái Lan, Kukrit Pramaj cũng đã yêu cầu người Mỹ hãy rút lực lượng quân sự Hoa Kỳ còn lại ra khỏi Thái Lan, trong vòng một năm. Ông đã đi gặp Mao Chủ tịch và quyết định đặt quan hệ ngoại giao với Trung Cộng, và sau đó với Bắc Hàn.

Song song với các dữ kiện kể trên, một sự trùng hợp vào ngày 23 tháng 2, Đại Hội lần thứ 25 của Đảng Cộng sản Nga đã được tổ chức tại điện Kremlin và cũng là ngày các quốc gia thuộc khối Asean (Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân, Singapore và Nam Dương), đã triệu tập tại đảo Bali (Nam Dương), để cùng cố nền an-ninh chung và bàn về những vấn đề phát-triển kinh-tế chung. Người ta cảm thấy ý-chi đoàn-kết của các quốc gia vùng Đông-Nam-Á này đã càng đổi pho với hiểm-nguy Cộng-Sản càng ngày càng gần. Trước đó ba ngày (21-2) theo lời mời của Thủ-Tướng Hoa-Quốc Phong Chu Tổng-Thống Nixon cũng Phu-nhĩn đã đến Hoa-Lục.

Về vấn-đề Việt-Nam nói riêng và Á-Châu nói chung, sau biến cố quân sự 30-04-75 cánh tay dài của Nga tại vùng Đông-Dương hiện nay là Bắc-Việt. Người Nga muốn dùng BV như là một lá bài để bành trướng ảnh-hưởng của họ ở vùng này mà họ không cần trực-tiếp tham-dự. Trong bài diễn-văn tại

Việt Nam

Trần Hữu Đức

... với tình-hình chính-trị thế-giới

Hội-nghị Đảng Cộng-Sản tại Nga, Brejnev đã lên tiếng: "Liên-sở sẽ sản-sàng can-thiệp vào bất-cứ nước nào trên thế-giới nếu chấp-nhận tư-tướng cách-mạng và chủ nghĩa cộng-sản". Điều đó chứng tỏ rằng Á-châu đang bị bao vây bởi ảnh-hưởng của Nga. Liệu Trung-Cộng có ngại ý-nhị của Nga-Sở bành-trướng ảnh-hưởng ngay cạnh biên-giới mình không?

Điều dễ hiểu, Trung-Cộng chắc-chắn phải hành-dộng ngược lại để trừ hậu-hoan đối-với Nga-Sở. Từ nhiều năm qua, để ngăn-chặn sự bành-trướng của Nga Trung-Cộng đã tìm cách để gần gũi với Nhật và Mỹ hơn để giảm bớt ảnh-hưởng của Nga tại vùng TBD. Sau ngày 30-04 Bà Giang-thanh tuyên-bố TC sản-sàng làm một cuộc cách-mạng tại Việt-Nam nếu cần. Chủ-tịch Mao Trạch-Dông cũng đã lặp lại lời tuyên-bố này khi một phái đoàn Bắc-Việt tới Bắc-Kinh: "Nếu Việt-Nam bị đặt dưới sự thông-tri của Nga-Sở, thì một cuộc chiến-tranh giải-phóng cần phải có." Đồng-thời họ Mao cũng đã nói với viên Thủ-tướng Thái-Lan là Trung-Cộng cũng sẽ bảo-vệ sự độc-lập và ven-toan lãnh thổ cho Thái-Lan. Những sự-kiện này làm cho người ta bàn tán việc Mỹ đang hỗ trợ Trung-Cộng để viên-trò vũ-khí giúp kháng-chiến quân tại Việt-Nam điều mà Trung-Cộng có thể làm qua NgạcCam bodge.

Đại-Hội lần thứ 25 của đảng Cộng-Sản tại Nga, Breznev đã lên tiếng chỉ-trích Trung-Cộng có tinh gây-hấn, và nếu thế-chiến

thứ III bùng nổ mọi trách-nhiệm là do TC gây nên. Không lời ngoại-giao của Trung-Cộng không theo đường-lối của Đảng Cộng-Sản quốc-tế do Nga-Sở chủ-trương...

Mặc-dẫu thế, trong đại-hội Đảng lần này Breznev cũng nói rằng: Nga-Sở sẵn-sàng bình-thường hóa quan-hệ ngoại-giao với Trung-Cộng để chung sống Hoà-bình. Mọi bất-hoà giữa hai cường-quốc cộng-sản Nga và Trung-Cộng là sự khác biệt về đường-lối kinh-tế và cách-mạng, sự mâu-thuẫn cũng-thẳng vào năm 1960. Cho đến nay, người ta tiên-đoán rằng sự giáng-hoà khó có thể xảy ra bởi hai siêu-cường-quốc này đang tìm cách làm chủ nhân ông ở vùng Đông-Nam-Á châu. Gần đây vào khoảng gi ữa tháng ba đã xảy ra cuộc xung-đột quân-sự qui-mô đoc theo biên-giới Nga-Hoa, mà cả hai phía đều muốn giữ im lặng. Tuy-nhiên Bắc-Kinh tin rằng nếu một cuộc chiến-quyển mở trong tương lai bùng-nổ thì Nga sẽ không giữ phần thắng thế.

Trong khi đó, hội nghị thường đĩnh Đông Nam Á (Asean) đã triệu tập vào ngày 23 tháng 2 tại Bali (Nam Dương). Hội nghị bao gồm 5 quốc gia: Thái Lan, Nam Dương, Tân Gia Ba, Mã Lai và Phi Luật Tân Bắc đầu không ký kết một hiệp ước quân sự rào, nhưng hội nghị cũng đã thảo luận về hiệp hoạ xâm lăng của làn sóng Cộng sản từ ngày Cộng sản Đông dương chiếm tr on Nam Việt Nam. Hội nghị đã cùng ký chung một bản thông cáo chung về các vấn đề

phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội, kỹ thuật, khoa học nhằm tạo sự an định trng vùng và hoà bình thế giới. Trong một bài báo, Trung Cộng đã không quên ca ngợi ảnh hưởng của Nga với những lời lẽ ám chỉ chống lại Nga. Trong khi đó Nga cũng bày tỏ sự khuyến khích những lời lẽ kềm phần như nhiệt hơn.

Nga Sở luôn nhắc đến chính sách tài giám binh bị và giới hạn vũ khí với chính phủ Mỹ. Nhưng ngày nay sau cái thất bại đau đớn tại Đông dương, người Mỹ mới hiểu rằng Sở Việt luôn luôn lợi dụng vào các hiệp ước này để bành trướng thế lực mà mục đích là xúi giục và khuyến khích các phái tử chiến đấu tại các nước chậm tiến. Do đó, trong cuộc bầu cử sơ khởi tại các tiểu bang, những nhân vật có khuynh hướng bảo thủ như Carter, Jackson và Wallace đã chiếm ưu thế. Kể cả Tổng thống Ford, theo chiều của dư luận Hoa Kỳ nên đã tuyên bố mạnh mẽ: Nga Sở nhắc lại chính sách 'bớt căng thẳng' như để lôi dục Hoa Kỳ hầu trục lợi và ông đã nhắc lại những lời lẽ ám chỉ về sức mạnh để nói chuyện với Nga Sở và Trung Cộng. Không biết ai là người sẽ thắng cuộc vào ghế Tổng thống Hoa Kỳ nay mai. Nhưng đâu ai chẳng nua, chửi h-sách của Hoa Kỳ đối với Á Châu cũng sẽ phải thay đổi.

Tóm lại, những sự kiện liên-quan đến thế giới và tình hình Việt Nam chắc hẳn sẽ còn nhiều đổi thay. Đối với Việt Nam, mọi người ao ước sẽ có một nền tự do, dân chủ thực sự. Lực lượng kháng-chiến quốc nội đang hoạt động mạnh mẽ, cho chúng ta một niềm tin tưởng lại. Muốn phát triển quốc gia, có lẽ con đường hữu hiệu nhất là áp dụng chính sách phi liên kết để tách rời các áp lực từ bên ngoài vào.

Mỹ đã ra đi, ngày nay Nga đang dồn mọi nỗ lực để tạo vùng ảnh hưởng. Chính sách của nhà nước Bắc Việt hiện nay là chính sách tình quai nhất, mọi sự tố Nga Sở về đây xẻo quẻ hưởng. Bằng chứng cụ thể là để cho Nga đặt dàn hỏa tiễn tại Cam Ranh kiểm soát và ảnh hưởng các tiềm thủy đĩnh trên đường biển Sài Gòn, Ma Ni và Hồng Kông. Một ngày trong tương lai gần, chắc chắn họ sẽ đòi hỏi Hà Nội quyền khai thác dầu hỏa dọc theo ven biển Việt Nam.

Người Việt yêu nước, yêu tự do không thể ngồi yên để cho con quỉ vật không khiếp Hà Nội thực thi đường lối ố i hiểm độc đưa dân tộc Việt Nam vào cơn dưng diệt chủng. Nếu ao ước được trở về quê hương miền yêu, hãy đứng lại những đ ở võ, xây dựng lại tình người, chúng ta sẽ phải thẳng thân để nhận định thời cuộc. Đứng lên cùng hàng ngũ nhân định thời cuộc. Cùng cùng đồng hành cùng lực lượng kháng chiến quốc nội đấu tranh giành lại sự no ấm cho toàn dân.



Xin đừng quên ngày này một năm trước
Ngày tái hôn của đất nước thân yêu
Ngày quê hương bị phủ lấp cờ điều
Ngày uất hận của bao nhiêu dân Việt.

Xin đừng quên ngày tang thương tử biệt
Ngày miền Nam máu huyết đổ ngập tràn
Ngày dân Nam phải chịu cảnh lâm than
Ngày đất nước điêu tàn vì giặc đỏ.

Xin đừng quên cũng ngày này năm đó
Chục vạn người đành từ bỏ quê hương
Đi tìm đất lành vượt đèo, núi, trùng dương,
Tìm đất sông tạnh phương trời xa lạ.

Xin đừng quên dù thời gian rộng rãi
Bao anh hùng hào kiệt đã hy sinh
Bao chiến sĩ đã anh dũng bỏ mình
Cho Tổ Quốc, cho niềm tin bất khuất.

Xin đừng quên...

Paul Huỳnh Văn

Trước hết, chân thành cảm ơn anh đã gửi cho tờ Time Magazine số ra ngày 16 tháng 2 năm 1976 trong đó có bài "Con đường dài đưa tới Xã hội chủ nghĩa" (The Slow Road To Socialism), không thấy đề tên tác giả với 6 trang hình ảnh bằng màu vẽ sinh hoạt hiện nay tại miền Nam Việt Nam của Marc Riboud-Magnum. Phải thành thật mà thú nhận rằng, nếu không nhờ anh gửi cho tập báo đó, thì tôi cũng không có dịp đọc bài trên và nhìn những tấm ảnh với nội dung cho thấy một miền Nam thanh bình với những cố gắng rất đáng xúc động trong việc hàn gắn những đổ vỡ do cuộc chiến - trận hai mươi năm gây ra. Kể từ ngày tôi đến định cư tại tỉnh này, bản thân với cuộc mưu sinh, tôi hầu như chỉ có thời giờ liếc qua những cái tit lớn của tờ báo địa phương thường thường là chả có gì liên hệ đến đời sống tâm tình của tôi hết; lâu lâu tôi cũng đứng lại đọc hết một mẩu tin vui vui vô thường vô phat, hay tóm tắt theo dõi vụ án xử cô Patty Hearst để xem ông luật sư tài ba Bailey hay vị thẩm phán sẽ thắng, hoặc đọc đi đọc lại một mẩu tin rất ngắn về Việt Nam năm ở một nới rất khiêm tốn trên báo - loại tin tucnhay ngày một thấy vắng mặt dần trên mặt tờ báo địa phương nơi tôi ở - để thỏa mãn nỗi nhớ thường dành cho quê hương nay đã nghìn trùng xa cách, dù cho sau đó thường nhớ lại càng mê mẩn...

Đã đọc đi đọc lại bài báo trong tờ Time cũng như đã đọc đi đọc lại lá thư của Paul gửi kèm. Rất cảm động khi thấy anh còn quan tâm đến vấn đề Việt Nam và cũng xin khen anh đã khéo léo không đưa ra bất cứ một nhận xét nào trong lúc này ngoài những ghi nhận; trong khi nếu tôi nghĩ không nhầm thì đa số người Mỹ đều muốn quên câu chuyện Việt Nam như quên đi một lỗi lầm mà chính họ, trong thâm tâm cũng biết rằng khó có thể tha thứ được.

Anh hỏi tôi nghĩ sao về bài báo đó. Tôi đã muốn trả lời anh ngay sau khi đọc bài đó, nhưng tôi nên lòng chờ cho mọi ý nghĩ chìm mũi rồi sẽ trả lời anh, không muộn. Bởi vì không gì tệ hại bằng trả lời anh trong khi lòng tôi đang sôi sục một cơn giận tới độ đã khiến tôi mất ngủ mấy buổi.

Nếu tôi được đọc bài báo đó trước khi nhận được thư của cha mẹ thì hiện đang sống và sắp chết đói ở Sài Gòn, trước khi được đọc bài báo của một phóng viên người Đan Mạch via từ Sài Gòn về nước hồi tháng 2-76 (mà các sự kiện nêu ra trong bài báo khá trùng hợp với những sự kiện trong thư của cha mẹ tôi), và trước khi được đọc những bản sao những lá thư từ Sài Gòn gửi đi do bạn bè tôi có nhà ở gửi cho tôi để làm tài liệu, thì tôi sẽ rất thanh thản, nếu không muốn nói là sung sướng, khi được đọc bài "Con đường dài đưa tới Xã hội chủ nghĩa" của tờ Time.

Vâng Paul, tôi sẽ rất thanh thản và sung sướng. Bởi vì, mặc dù làm một trong những người cúi mặt nuốt đắng ngấm cay đi khỏi Việt Nam mùa xuân năm rồi, ba ngày trước khi Sài Gòn thất thủ, để bắt đầu một kiếp sống về quê quốc không hề ngày trở lại nơi quê cha đất tổ, nhưng lòng tôi không lúc nào là không mong mỏi cho quê hương thực sự thanh bình, dân tộc tôi thực sự an no và thường yêu nhau trợ giúp và hạnh phúc, cũng như tôi vẫn muốn nghĩ rằng những điều tôi biết về Cộng - sản chỉ là do bởi ảnh hưởng của tuyên - truyền, hoặc nếu những điều đó có là thật đi chăng nữa, thì rồi người Cộng sản cũng phải thay đổi và tiến hóa cho phù hợp với sự tiến hóa của nhân loại nếu họ không muốn bị đứng lại để rồi chịu đả đốn. Nếu đất nước tôi được như vậy thì dù có phải làm kẻ tha hương lưu đầy mãi kiếp, tôi cũng vui lòng, không áy náy. Cách đây 8 năm, khi chúng ta mới quen nhau vào dịp đầu tiên tôi đến thăm xứ sở nhiều quyền rũ này của Paul, tôi đã chẳng từng giải thích với Paul tại sao người Việt Nam "hơn hết có một dân tộc nào khác, đó là bởi vì quê hương của họ ở trong tình trạng chiến tranh, chậm tiến, lạc đời - thì trường hợp một người có trách nhiệm hay tự cho là mình có trách nhiệm phải cho gia đình, nhưng lại phải rời giã đũa đi xa trong khi gia đình đang cần đến sự bàn tay của mình; cho nên người Việt quê hương áy náy chẳng yên và chỉ mong được ngay về, dù rằng có vẻ cũng chưa chắc làm được cái gì hữu ích ngoài sự cố gắng, như tục lệ đời đời những người con phải hiện diện bên giường hấp hối của cha mẹ mình, dù sự hiện diện đó không thể giúp cho người chết kéo dài thêm sự sống dù chỉ trong phút giây.

Chính vậy đó, Paul, tôi sẽ rất thanh thản với thư với đời sống nơi ở đây nếu tôi biết quê hương tôi ở đâu trên đường xây dựng trong tương lai và thanh bình như bài báo của tờ Time mô tả (Tôi cũng đã chẳng nói với Paul rằng nếu quê hương tôi thanh bình thì tôi sẽ đến Hoa Kỳ lập nghiệp đây sao vì cái sự này đã lôi cuốn tôi ở cái chất tập chúng và trong người tài của nó và nữa, vì nó ở tình cảm này nó giữ chúng ta đạo lý này)

Những thực tế không phải như tờ Time đã viết, hoặc phải nói một cách khác là, dưới cái nhìn của một nhà báo chuyên nghiệp như tôi, tờ Time đã làm 1 việc sai lầm có tính cách phân biệt là việc đưa ra nhà báo đồng thời là chủ đề tin tức của nhà báo đồng thời là chủ đề sinh hoạt của miền Nam Việt Nam dưới kính của nhà cầm quyền hiện tại là Cộng sản, xuyên qua bài "The Slow Road To Socialism" mà tài liệu và có lẽ cả hình ảnh đã được Cộng sản cung cấp hoàn toàn khiên tôi có cảm tưởng người viết có vẻ thiên vị một chỗ, có lẽ ngay tại tòa soạn chính của tờ báo, và rap nói những tài liệu đó vào với nhau thành một bài chất chệch nhưng thiếu hẳn cái chất sống - động đáng lẽ phải có. Paul hay đọc bài đó lại một lần nữa đi, và sau đó tôi sẽ xin mạn phép đi sâu vào vấn đề.

Tôi cũng cần xác định lại với Paul một điều về lập trường và tư tưởng của tôi trước khi vào đề. Mặc dù những năm qua tại Việt Nam tôi đã hoạt động như một người có tinh thần quốc gia cực đoan một cách khác, là một phần tử chống Cộng một cách tích cực, đồng thời cũng là một trong những người chống chính quyền thời nay nhưng của ông Thiệu và vẫn luôn hành diện là thư người mở cho vụ tranh đấu cho quyền tự do báo chí tại Nam Việt Nam

Trưng-Dương

vào mùa thu năm 1974 (dù sau đó chính tôi và anh em cùng tờ báo chúng tôi đã gây dựng bằng mồ hôi nước mắt và niềm tin của tuổi trẻ suốt năm năm qua đã phải chịu sự phân ban: xác mà chẳng nên công trạng gì ngoài một mớ kỷ niệm tan - tác như xác pháo!) Nhưng có lúc tôi đã trầm nghĩ, nhất là trong thời gian nằm trong các trại tỵ nạn ở Hoa Kỳ, là những người quốc gia đã vì nghi kỵ hay bắt tài, khắt tạo nên một miền Nam tiến bộ, trong sạch mà những người Cộng sản làm được việc đó, thì tôi cũng xin chúc lành cho họ với lòng ngưỡng phục. Tôi không nhớ một số người tỵ nạn thêm 'chúc đó' cho mình ở Nam Việt Nam để cuộc bỏ của bỏ nhà của họ ra đi có một chính nghĩa vững chắc. Bởi vì có ai lại mong quê hương mình cứ mãi lẩn thẩn, dân tộc mình cứ mãi khốn khổ bao giờ, nhất là, quê hương ấy lại là quê hương và dân tộc Việt Nam vốn đã đau khổ nhiều rồi, có phải thế không Paul?

Đương như để chứng tỏ rằng người Mỹ vẫn quan tâm đến hiện tình của Nam Việt Nam sau khi đã rút số phi vụ tay ra đi kiểu Pilate, và cũng đồng ý như ý người Mỹ bởi sự này vì đã ngoài mặt làm một việc cho số phận Angola cubn theo chiều gió vào tay Cộng sản, tờ Time số ra ngày 16 tháng 2 năm 1976 đã đưa nguyên văn trang trình trong đó nói về chính thắng chuyển mình tiến tới Xã hội chủ nghĩa của Nam Việt Nam, mặc dù cũng vẫn thận trọng đề cập tới những khó khăn mà nhà cầm quyền Nam Việt Nam đang phải đương đầu, nhưng nhìn chung bài báo đã đề lộ một vẻ hi vọng như thế, đối với hình ảnh hiện thực như Việt Nam, con đường duy nhất để đưa tới tiến bộ là con đường xã hội chủ nghĩa! Thái độ hi vọng đó đã được hiểu ngầm là, người Mỹ, nhất là

những người Mỹ còn chút tâm thức, đứng tư dân vật gì nữa vì đã để Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản, hãy quên đi những ngày tháng đen tối của mùa xuân năm rồi, vì trong cái đó có cái hay, vì miền Nam hiện đang thanh bình trong tương lai sẽ được bảo vệ người dân hai miền Bắc Nam vào để được đưa lưng lại để hàn gắn những đổ vỡ do chiến tranh gây ra. Rồi Angola cũng sẽ vậy, vv và vv...

Bài "The Slow Road To Socialism" đã mở đầu bằng những hình ảnh của cái Tết đầu tiên không chiến tranh tại Sài Gòn: "Lần đầu tiên kể từ 1968 sau vụ tấn công quân sự của Cộng sản vào các thành phố miền Nam, pháo mừng xuân được bắn nước cho phép đất vang khắp phường Sài Gòn. Ngoài ra những cơn rông băng giã nhiều màu, hình ảnh tết nhất quen thuộc, cũng được đem ra diễn - hành qua các đường phố lên lời giữa đám xe Hon da tuần lộc mùa mít."

"Những món ăn ngon và rượu vang Pháp hảo hạng vẫn được phép bán tại khách sạn Caravelle, một nơi vẫn được người ngoại quốc thích lui tới trong quá khứ. Phụ nữ Sài Gòn thoải mái trong những chiếc quần jeans bó sát hông hoặc trong những chiếc áo dài màu sắc sỡ; mặc dù chính phủ Cách mạng Lâm thời triệt để ngăn cấm nạn mê đắm, khách bộ hành và các cô gái ban bar vẫn không ngừng đi tìm nhau. Từ các quán cà phê và si-nách-ba vẫn vang rả tiếng đàn tiếng hát những bài ca nổi tiếng của Mỹ; và khu chợ trời trên đường bậc si Calmette vẫn đầy đầy những máy truyền hình, máy ảnh, máy radio lấy cấp từ các PX của Mỹ bỏ lại."

Vài nét về pháp về phở phường Sài Gòn đã đã được kết luận rằng, sau chín tháng kể từ ngày Nam Việt rơi vào tay Cộng sản, đời sống Sài Gòn kể như không thay đổi một cách đáng chú ý, và đây là một tình trạng đó sẽ kéo dài được bao lâu". Và sau đây là những nét chính về



HOA-KY

là những câu trả lời dưới áp lực và khế thực. Bên phần của người viết đầu...

Với việc đi chuyển dần chúng về c á c vùng kinh tế mới, người đoc tội cho mình cái quyền đòi hỏi người phóng viên là...

Những điều đó làm sao tác giả bài 'Con đường dài...' thấy được nếu anh ta không chịu cất công đi đó đi đây thay vì c h i...

Và một biến cố quan trọng nhất đối với người dân miền Nam trong năm qua và chắc chắn đến bây giờ còn gây ảnh hưởng...

báo Dan Mach mở tá là 'Nhiều số lượng tiên gia hiện đang được lưu hành, và chỉ có lính Bắc Việt là được phép mua những gì mà họ muốn mua'.

Tôi đã có dịp nói với Paul về c á c 'truyền thông kỹ thi' giữa nhữ người sinh trưởng ở Bắc và Nam Việt Nam rồi, Paul còn nhớ không? Hôm ấy, Paul có hỏi tôi, tại sao nay Nam Việt đã nằm trong tay CS...

Công sản sau khi chiếm được miền Bắc, vẫn không ngừng nuôi tham vọng thôn tính miền Nam vì chỉ khi nào miền Nam nằm trong tay họ, họ mới yên chí không sợ bị thiêu lửa gao.

Ngày nay, thêm một lần nữa, người lính Bắc Việt đang là những người được ưu đãi tại miền Nam, hỏi làm sao người miền Nam không cảm thấy cay đắng.

cán phải nói về Paul rõ ỉa, người miền Nam là loại người đôn giản, không quan tâm đến chính trị, do đó, vẫn để tranh chấp ý thức hải là vấn đề họ chẳng cần biết tới.

Thứ tể, người dân miền Nam có trung - thành với chế độ cũ hay không? Chắc chắn là không, bằng cớ là họ cũng chẳng ưa gì ông Thiệu và tập đoàn tham nhũng thời nát của ông ta.

Do đó mà phong trào kháng chiến mà ng Cộng sản tuyên bố với tác giả bài 'C o n đường dài...' là đã 'không đất ra một de của tram trong nào', đã gây một sự ủng hộ ngầm của quần chúng miền Nam.

Chưa kể nhiều chuyện khác đã lọt khỏi cơn mắt của tác giả bài báo 'Con đường dài...', và đã được nhà báo Dan Mach m ở tá cùng với sự xác nhận của những nhân - chứng thoát ra khỏi Nam Việt gần đây, như tất cả thiếu niên bất kể nam nữ đều được lệnh phải báo cáo những cuộc nói chuyện liên quan đến chính trị của những người i trong gia đình, mỗi ba gia đình họp lại thành một tổ có phận sự báo cáo và kiểm soát hành vi lẫn nhau, mỗi người dân khi đi chuyển từ quận này sang quận khácngại tại thành phố cũng phải được sự cho phép của nhà cầm quyền vv...

Còn cái mục báo chí được phép chỉ trích những tờ trang do các viên chức thúahành của nhà nước gây ra với cái đầu - chướng nghèo nàn là trường hợp của tờ GiảiPhong

hiển tôi, với tự cách một nhà báo chuyên nghiệp, không khỏi phải cười, nhưng đ á được nhà báo 'Con đường dài...' trình- trong ghi lại như một điểm son của chế độ Saigon!

Tôi lại, kèm theo với cái đòi đàng đẽ- đợ thủ đờ Saigon nổi riêng và đ Nam Việt Nam nổi chung. Trong khi đó, mĩa mĩ thay tác giả bài 'Con đường dài...' thánhiên nói tới cái sự việc 'Saigon đặc biệt khg có gì thay đổi' và đả chẳng có lấy chũ đ tự trong khi tự nguyện làm cái loa tuyên truyền không công cho Cộng sản đ Việt Nam

Paul thay mien

Nếu ra những điều mà tác giả bài b á o 'Con đường dài...' đã, vì vô tình hay c ó y, không đễ cập tới, hoặc đễ đễ cập tới một cách không trọn vẹn hoặc tự gây mâu thuẫn, thì chỉ muốn đặt ra đ'đây vấn đề lương tâm chức nghiệp của người cầm bút. Cái làm người cầm bút hạnh phúc là gì, nếu không là sự ngay tình trong vấn đề thông tin, tưởng thuật, sự đễ lệp c u a ngòi bút, sự tôn trọng danh cho chính sứ mạng làm-một-nhân-chức của mình, không luồn cúi trước bao lực, không bánlương tâm cho những mục đích tuyên truyền phân nhân bản.

Tôi yêu nên báo chí 'x'anh vì vậy, Paul Tôi bỏ Việt Nam ra đi đến đây và c h o n nói này làm chủ hướng thì hai cũng vậyvô đợ Paul. Vì vậy, Paul báo tôi không bắt mần sao được khi được chứng kiến mộtviệc làm tác trách, vô ý thức như vậy của tác giả bài báo 'Con đường dài...'

Đó cho tác giả 'Con đường dài...' có viết bài báo trên với một cái hậu ý l à làm lắng dịu cái mặc cảm phân biệt đống-mình nói một số người Mỹ còn tâm thức và tự cho nước Mỹ có bốn phần phải báo vệ những vùng đất tự do của thế giới, vângcá c trong trường hợp đợ, tôi thiết nghĩ cũng không thể nào chấp nhận được.

Cuối cùng cảm ơn Paul đợ cho tóicó dịp nói lên những cảm nghĩ mà một năm q u a tôi vẫn giữ riêng cho tôi .

Thần mên .

Trần Đình Nguyễn - Thị - Thôn



Trần Đình Khải



Đô thị, thôn quê, bao người chạy loạn Bên bờ hoang sập ngửa xác hải nhi ỨC TRIỆU ĐÔNG BÀO CỎ VƯỢT TRÙNG VI GIỮA LƯỚI GIẾC, BIẾT PHƯƠNG NÀO HẠ PHỤC? HẢI HẠM, GIANG THUYỀN, NẮNG THIÊU HOẢ NGỤC ĐA THỊT NÀO CHIU NỔ, THƯỜNG ĐỀ ĐI! Những cụ già không giọt nước cầm hơi Trẻ chết đói! Và lão nhân chết khát! Nắng khô can, xám đen từng thân xác Chân thâm xỉ, tay cọ quắp vào tay! Người ra đi, cày cấy, mắt hao gầy Mòm há hốc, mắt mờ trắng, trợn ngườc! Hai giọt lệ ghen trào theo mệnh nước Hồn oan khiên mang mối hận ngàn đời! Xác người đành trôi giạt sông trũng khời Ai hương khói? Ai nhớ người thăm từ? Đông bão đi, ta dằng hồn cỏ lữ Một vãn thớ, hai ngàn lệ thất buồn Trơng vọng đợi, ta đau xót người luôn Thướt mắt nước, từ một ngày quốc hận!

Biển cỡ 30.4.75 xây dựng như 1 quả bom nổ trong hàng ngũ sinh viên. Các đoàn thể lớn nhỏ, tùy theo địa phương, mỗi nơi có 1 phần ủng hộ khác nhau. Trái ngược lại với lũ sinh viên Liên-Hiệp khoái trá đứng chiêm ngưỡng tình hình với con mắt lạc quan và nu cười đắc thắng (mà chẳng bao lâu sau đó đã trở thành nu cười mỉa mai), sinh - viên Quốc gia kẻ thì hết hoàng, người bán khoán nhưng đại đa số đều "được thái độ hết sức trân trọng, sáng suốt để tìm một giải pháp thích nghi.

Sau một giây phút đầu im lặng, các đoàn thể sinh viên QG như vùng sống dậy. Đồi với niềm đau mất nước, người QG như được trút bỏ khối đời gánh nặng trên vai của các cảm, những xúc cảm nhớ nhung của tham những, của truy lạc, của một nền văn hó ó a đời truy mà họ đã phải cố gắng chịu đựng suốt mấy mươi năm qua một cách hết sức oan uổng.

Quê hương điều tằm còn lại trước mắt... Nhưng cục chất bán nhớ Thiệu, Khiêm và cả một bề lũ đã làm ó nhọc lá cơ vàng ngày nay cũng đã cuốn gói xe đi. Con đường đi trước mắt của người QG như sáng tỏ hẳn: làm tất cả những gì có thể làm được để bắt đầu xây dựng lại một quốc gia mới, tự do và hạnh phúc. Và trước thực chất đăm của con người công sản mới đến ngự r r i trên đầu người dân vô tội, họ đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hai chữ Quốc Gia và Tự-Do.

Do đó như ai lấy làm lạ khi thấy tũkháp các nơi trên thế giới tiếng nói của người QG, của người sinh viên càng ngày càng cất cao. Họ đã tin lại được niềm tin.

Bao chí được phổ biến như bươm bướm mặc dù phương tiện ngày càng eo hẹp. Với lối lẽ thẳng thắn và bạo gan, tất cả trăm ng. như một đồng thanh to giáng những âm mưu thâm độc, những hành động hai mặt bán nước của tập quyền công sản. Và tiếng nói ngày một cất cao.

Riêng về phần Tổng Hội Sinh Viên Việt-Nam tại Paris, với thời đó thiên trọng, đã giữ im lặng trong suốt sáu tháng trời, để dồn hết sức lực vào việc cứu cơ và viết

chất hàng ngũ nội bộ, phòng mọi bất trắc. Và họ âm thầm sửa soạn.

Ngày 30.1.76, đúng 8 tháng trời sau biển cỡ 30.4, THSV bỗng vươn mình xuất hiện với Đêm Văn Nghệ Hóp Mát Tết Bình Thản 1976. Trên tất cả mọi phương diện, đêm Tết hoàn toàn đã thành công ngoài tất cả mọi mong đợi. Số người góp phần vào việc tổ chức đông hơn mọi năm và làm việc hăng - say, không quên một nhọc. Tài chính thiếu thốn cũng hết lòng xoay sở. Văn nghệ đã thành công hoàn toàn với những tiết mục đặc sắc và nhất là phần lớn những màn được trình bày đều do sinh viên tự sáng tác lấy hợp với tinh thần của đêm trình diễn.

Tuy nhiên điều đáng làm cho chúng ta há hân hoan nhất là khung cảnh nơi chung của đêm Văn Nghệ. Chưa một đêm Tết nào do T.H Paris tổ chức lại thu hút được nhiều S.V và kiều bào Việt Nam như vậy. Rap Maubert chật ních không còn một chỗ đứng. Đĩa bao người đã thốt thốt khi nhìn thấy là cơ vang ba sọc đỏ mền về được trường ra! Vâng! Các bác, các cụ, các anh các chị đến đây đầu phải chỉ để xem sinh viên ca hát! Đến đây, vì chỉ để đây, trong Đêm Hóp Mát này, ngồi bên những con người tự do tam thời thấy lại được chút hơi thở của tự-do, để cùng nhào nhào nhau đứng quên rằng những gì chúng ta đang được hưởng, dù cho nhớ như nhớ, cũng là những gì mà đồng-bào thân yêu của chúng ta đang bị mất đi. Đến đây là để có một ý định. Để chứng minh một cách hùng hồn, bằng sự hiện diện đông đảo của chúng ta, là chúng ta thẳng thắn và nghiêm khắc lên án chế độ Công Sản! Để đề nghị thay cho đồng bào tại VN đang bị xích chân bị miếng lá chỉ có những người công sản là đồng ý với người công-sản mà thôi, còn 40 triệu đồng bào của ta không còn mong muốn gì hơn là có 1 ngày, một ngày họ sẽ được nói tất cả những gì họ muốn nói, và ngày ấy người công sản VN sẽ phải trả lời trước lịch sử của dân tộc.

Tiếng nói to và sự thành công của Đêm Tết Bình Thản đã thốt thốt một phần nào dự luận và đã là một cái tát tai thẳng vào mặt công sản nói chung và những tên

dại diện thời tha cũng bề lủ tay sai Liên Hiệp của chúng nó tại đất Pháp này n ó i riêng.

Bao chí và thông tin của THSV cũn luôn luôn nêu rõ lập trường chống công, ủng hộ và tiếp tay với các lực lượng kháng chiến tại quê nhà để củng cố tinh thần cho người chỉ thất sự dân tộc.

Mới đây, từ ngày 30.3 đến ngày 4.4.76, Đại Hội Thể Thao Sinh Viên Việt Nam tại Âu Châu kỳ thứ 12 được tổ chức tại tỉnh Stuttgart (Tây Đức) đã quy tụ hơn 400 S.V tại khắp nơi trên toàn cõi Âu Châu. Pháp - Đoàn Paris đã tham dự đồng đẳng với 95 ng. Cũng tại Đại Hội Thể Thao, Đại Hội S.V.VN tại Âu Châu kỳ thứ 4 đã quy tụ các đại-điễn của 31 phái đoàn các tỉnh cùng các nhóm sinh hoạt tại Bỉ, Đức, Pháp, Thụy - Sĩ và Ý. Kể từ sau ngày 30.4.75 các DHSVVN tại Âu Châu kỳ thứ 1, 2, 3 đã lần lượt xảy ra tại Darmstadt, Liège và Krefeld. Nhưng Đại Hội này lại các dịp quy tụ để các Hội Sinh Viên tại các địa phương khác nhau có cơ hội để cùng kiểm điểm những thành quả hoạt động cũng như để trao đổi kinh- nghiệm và nhất là để củng cố những hướng hức ích nhất cho công cuộc tranh- đấu chung. Các hội đoàn đã thảo luận và đã cho ra một bản tuyên cáo chung tố cáo những âm mưu và tội ác của CS và hô hào đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế- giới hãy đồng tâm tấy chày chung bầu - củ bíp bom và vô nghĩa của Công sản và ngày 25 tháng 4 năm 1976. nhằm áp đặt một cách chính thức các giới Công-Sản lên cơ người dân Việt.

Đã một năm qua. Người sinh viên đã giã dần và chỉ chân hồn xưa. Họ đã hiểu r ó trách nhiệm của mình trong công cuộc đấu tranh này cho Tự Do và Hạnh Phúc Thất Sĩ của đồng bào. Người sinh viên bấy giờ hức có các cảm và hoàn toàn hành động trong công việc đang làm và sẽ sớm sang tiếp- nhận bổ được thông tin của TỰ DO từ tay các bác dân anh xứng đáng trao lại.



- tai Pháp**
- * **Hội Việt Nam**, cơ quan thông tin giữa những người trong và ngoài nước, chủ trương văn hóa và dân tộc, do nữ văn sĩ tên tuổi Minh Đức Hoà Trinh chủ nhiệm.
Liên lạc : 5 rue des Chantiers - 75005 Paris
- * **Vũng Tin**, hội SV VN tại Orsay-Antony phát hành không định kỳ, bài vở đa diện từ tin tức nội bộ đến phân khởi "vũng tin" đến sáng tác văn chương nghệ thuật hay đấu tranh chính trị hăng say.
Liên lạc : Nguyễn Quốc Thái, Res. Le Val du Pêcheur, 140 Rue Charles de Gaulle - 91 440 Bures sur Yvette.
- * **Viết Tuyên**, do nhóm Hoà Hông chủ trương
Liên lạc : Lâm Ngươn Trọng , 3 Marechal Poch - 13 100 Aix en Provence
Liên lạc tại Thụy Sĩ : CP 4034 - 1002 Lausanne
- * **Xuyên Việt**, cơ quan thông tin và liên-lạc của Đoàn Sinh Viên Công giáo Việt Nam tại Paris.
Liên lạc : 15 Rue Boissonnade, 75014 Paris
- tai Nhật :**
- * **Nguyệt san Người Việt Tự do**, cơ quan ngôn luận của tổ chức tranh đấu cho tự do của người Việt, tin tức Việt Nam và tin-tức Việt kiều hải ngoại dồi dào, có chủ-đề mới tương với bài vở phong phú về cả 2 mặt chính trị và văn hóa dân tộc.
Liên lạc : Ngô Chí Dung
4-17-8 Arai Nakano-ku Tokyo Japan.
- tai Gia Na Đai :**
- * **Việt Báo**, kế hoạch IARV (thích ứng hóa người Việt Nam ty nạn vào đời sống Gia-Na-Đai) chủ trương.
Liên lạc : 3465, (hemin de la Côte des Neiges, Suite 62, Montréal, Canada.
- tai Mỹ :**
- do một số báo chí do các kỹ giả và văn sĩ chuyên nghiệp thực hiện như:
- * **Hội Việt**, 6312 Riverside Street San Diego, California 92120 USA
- * **Văn Nghệ Tiền Phong**
Liên lạc : Nguyễn Thanh Ho àng
814 N. Edgewood Street, Apt 2
Arlington VA 22 201 USA
- * **Lưu Việt**, P.O Box 32 226 Washington DC 20 007 USA
- * **Trăng đen**,
Liên lạc : Phạm thu Trước
2936 Honolulu Ave.
La Crescenta - CA 91 214 USA .

30-4. Miền Nam rơi vào tay Công sản Bắc Việt.

Như một tiếng bom nổ, rồi im h ó i lặng tiếng. Báo giới miền Nam không một tiếng nói, thủ từ miền Nam 'thoat' r a ngoại quốc như từng giọt nước nóng, chất-chiu, hà-tiện, lai thêm bị hiêm, khó hiểu Người Việt tại Âu Châu thán nghĩ : "Hết rồi mối liên-lạc tin-tức với quê-hương đã bị cắt đứt. Báo-chí tự-do không có, người nhà viết thư e dè không dám nói sự thật" Chỉ còn sự im lặng che dấu mọi sự Cộng sản đang đầy-đọa dân miền Nam.

Nhưng không! Bắc mìn im lặng che đây tội lỗi đã bị xé rách. Một tiếng nói, trâm tiếng nói, ngân tiếng nói nhần lên, trâm lên, ngân lên đã giơng cao âm - thanh của Chân lý. Tiếng nói ấy từ một nam qua đã lớn mạnh, đã đi xa nó là Chân-ly, Chân-ly của dân tộc, của người kiều-bào ly-hương sau biển cỡ 30-4, của anh chị sinh-viên hải-ngoại tranh đấu cho Tự do, Nhân bản. Chân lý ấy gần-đi chỉ là nguyên-vọng tha-thiết được sống ở trong Hạnh-phúc và Thuởng yêu thật sự của người dân Việt trong cộng-đồng Việt.

Vâng, tiếng nói của Chân-ly đã cất cao sau ngày 30-4 tại hải-ngoại với sự xuất hiện của vô số báo chí Sinh-viên t a i Âu-châu mang những đặc thù sau :

- nặng tình-chất đấu-tranh chính trị hơn qua những bài nhân-định, lập-trường, đấu sáo lý-tướng, vạch rõ con đường đi
- gắn-bó chặt-chế với từng biến-chuẩn chính-trị, kinh-tế, xã-hội quan-sự bên nhà qua các phần tin tức đời ào về tình hình Việt Nam.
- bảo-tồn Văn-Hóa dân-tộc đang trên con đường bị nếp sống Công-sản tiêu-diệt tại quê nhà.

Sự xuất hiện rầm rộ và trưởng-thành của số báo Sinh-viên trên là ứng-tả tất-nhiên của tình-trạng kềm-kep báo chí ở Việt Nam. Dù thiếu kinh-nghiệm, dù thiếu giả-đán, "làng báo" Sinh-viên Việt-Nam tại Âu-Châu đã nhập-cuộc. Bởi vì, tiếng nói của đồng-bào đang bị bọp-nghen ở quê nhà, người sinh-viên ở hải-ngoại phải có bổn-phận phải hết-thay nỗ-lực uất-lực của người dân bị kềm-kep, giao-tố lý-tưởng tranh đấu cho Tự do và Tinh-thường của nhân-dân chống lại bạo-lực Công-sản.

Điều qua một số nhỏ báo Sinh Viên VN này chúng ta thấy :

- tai Tây Đức :**
- * **Áu Cổ**, tờ báo của trẻ Việt, trong sáng, hướng về lịch sử dân tộc, có cả chuyên- lịch sử bằng tranh
Liên lạc : Bùi Thị Thanh Hà
51 Aachen, Reumonstr. 7
- * **Con Cua**, nhóm SV Quốc Gia Stuttgart, tờ báo trào phúng chống Cộng đầu tiên t a i Tây-Đức, xuất hiện từ năm 1973
Liên lạc : Nguyễn Tất Dũng
7 Stuttgart 80, Pfaffenvaldring 44B
Zi. 54 - W.G.
- * **Con Đường**, hội SVVN tại Stuttgart,
"vấn tiếp tục đấu cõngchính tuyên với các bạn hữu ở khắp nơi cho Tự do, cho Độc-lập"
Liên lạc : Lê Minh Khai
7 Stuttgart 1 Holzgartenstr. 9A
- * **Đa Vàng**, hội SVVN Krefeld
Liên lạc : Postfach 2907 - 415 Krefeld
- * **Dân Việt**, nhóm Ba Linh
Liên lạc : Bàng Trung Ngọc
1 Berlin 19, Harbigstr. 1 Zi. 644
- * **Hội Việt**, hội SV và KB VN tại Koeln
Liên lạc : Sülzburgstr. 193
5000 Köln 41
- * **Hướng**, hội người Việt tại Dortmund
Liên lạc Baroperstr. 335 Zi 340
- * **Sông**, hội SVVN tại Darmstadt
Liên lạc : D- Ober Ramstadt
Erfurterstrasse 25
- * **Sinh Viên Tự do**, tápsan biên khảo nghi- luận của Liên Đoàn Sinh viên Việt Nam TỰ DO tại Tây Đức.
Liên lạc : D- 61 Darmstadt 2
Postfach 4311
- * **Pháp**, tiem của những người làm lịch sử
* **Pháp Bà**, gian hàng tiến bộ gái mần- lịch sử, trào phúng chống Cộng;
Liên lạc : Nguyễn Việt Hùng
Postfach 2122 - D-415 Krefeld
- * **Tập san Khoa Học Hohenheim**, cơ quan học- tập và thông tin của SVVN tại đại học Hohenheim
Liên lạc : 7 Stuttgart 70
Schwerzstrasse 1
Höngstr. 1 Zi 408
- * **Tổng Hội**, tiếng nói THSV và KBVN tại Tây Đức.
Liên lạc : Bùi Sĩ Ngọc
Loevenstr. 42 A - 7Stuttgart 70

- tai Thụy Sĩ :**
- * **Đinh Thân**, nguyệt san tranh đấu cho Tự do và Hoà Bình
Liên lạc : CP 237 Ch- 1701 Pribourg
- * **Dân Tộc**, cơ quan thông tin và học tập do một nhóm SVVN tại Âu châu chủ trương
Liên lạc : Mme Herkenrath
Guyerstr. 1. CH- 8050 Zurich
- * **Lạc Hồng**, tiếng nói của người Việt tại Âu Châu
Liên lạc tổng quai: Box 4311
6 100 Darmstadt 1 - W.G.
- tai Bỉ :**
- * **Bản Tin** (hàng tháng) của Hội Sinh viên và kiều bào VN tại Liège
- * **Đất Nước**, cơ quan ngôn luận của Hội SV và KB Việt Nam tại Liège
Bản Tin thiên về phần thông tin tin tức nội bộ và tin tức Việt Nam. Đất Nước phong phú hơn về cả hai mặt chính trị, văn hóa.
Liên lạc : Nguyễn Thế Tài, 33rue des Augustins - 4000 Liège, Belgique.
- * **Búp**, tiếng gấm thét của những sinh viên Bỉ, với những hùng bá là bà lập, ong chích ong chám, nổi tiếp truyền-thông khởi-hài-đen của tiền bối "Con Ong". Một trong những thành-quả của Búp trong năm qua là cuốn lịch hi hóa Búp/trần của trú tả.
Liên lạc : Vĩnh Hùng
30 quai Orban - 4020 Liège, Belgique.
- * **Cát Bụi**, tập san văn hóa và nghệ thuật
Liên lạc : Trần Thanh Tông, 7 Rue de la Vallée - 4430 Allleur
- * **Hội Việt Nam**, tiếng gào của dân ty nạn với phần thông tin tin tức hức-ích cho đồng-bào ty nạn (trưng đấu Pháp vãn...) và lời chúc "lấy lại niềm tin" cho kiều-bào.
Liên lạc : BP 1881 - 1000Bruxelles.
- * **Lập trường**, một nhóm sinh viên yêu chuộng tự do chủ trương, nêu cao ngôn luận đ a u tranh, tích cực tham gia vào cuộc đấu - tranh chung cho tự do.
Liên lạc : BP 989 - 1000 Bruxelles
- * **Tự do**, tiếng nói của Lực lượng Sinh viên VN chống Cộng tại Liège
Liên lạc : Nguyễn Đình Hải, 37/073 Rue de l'Université - 4000 Liège

Đại Hội Sinh-Viên Việt-Nam Kỳ I tại Au-Châu ở Darmstadt (Tây-Đức)

Đại-hội Sinh-viên Việt-Nam tại Au-Châu kỳ thứ nhất họp tại Darmstadt do liên - đoàn Sinh-viên Việt-Nam Tự-do tại Tây-Đức tổ chức trong hai ngày 5 và 6 tháng 7 năm 1975. Quy tụ 14 phái-đoàn đại-diện sinh-viên Việt-Nam tại Au-châu. Đại-Hội đã thảo-luận về tình-hình đất-nước sau biến - cố 30-04 và tổ chức lập trường trong b ả n tuyên-ngôn được 14 đoàn-thể ký. Đại-hội cũng đã bàn-luận những phương-cách đi đến một sự phối-hợp, hỗ-trợ chặt-chẽ hơn trong hoạt-động giữa các đoàn-thể Sinh-Viên VN tại Au Châu. Tô Lạc Hồng, tiếng nói của người Việt tại Au Châu, được đại hội chấp thuận chủ Trương.

Bản tuyên ngôn thứ nhất

Nhấn mạnh rằng hơn 30 năm qua chiến tranh đã đem lại biêt-bao chết-chóc v ả n tàn-tàn cho xứ-số. Cuộc chiến đã trở nên thực sự phi-lý từ khi hiệp-dinh Balengay 27-1-73 đã được ký-kết trong tinh - thần hoà giải và trong sự tôn-trọng các quyền căn-bản của dân-tộc Việt-Nam-Độc-Lập - Do - Dân-chủ.

- Giải-phóng do hiệp-dinh Ba-lê đưa ra không những đáp-ứng khát vọng của nhân - dân Việt-Nam mà còn phù hợp với nguyên - vọng hoà-bình và công lý của các dân-tộc trên thế-giới.

- Hoà-bình không thể đến bằng bạo - lực và hoà bình không thể hiện-hữu khi người - dân còn bị bóc-đãi, đàn áp và bị tước - đoạt các quyền căn bản của con người. Do đó điều-nhiệm chính-yếu của hoà-bình chỉ có thể là thiết-lập một chế-độ dân - chủ thực-sự, trong đó các quyền căn-bản của con người phải được bảo-đảm, và mọi người không phân biệt khuynh-hướng chính-t r ả i đều có quyền góp phần kiến tạo một xãhội tiến-bộ; phù-hợp với lý-tưởng công- bằng và tự-do.

Chún, -tôi những đoàn-thể Sinh-viên Việt-Nam tại Au-Châu long-trong tuyên-ngôn:

- Biên-cố quân-sự ngày 30-04-75 chỉ là biểu-hiệu cao-điểm sự xú-đụng bạo-lực của Cộng-sản tại miền Nam Việt-Nam. Biểu này hoàn-toàn không phù-hợp với ước-vọng hoà bình và hoà giải của nhân-dân.
- Giải lãnh-đạo Cộng-Sản Việt-Nam hiện tại chỉ nhằm thiết-lập một chế-độ độc-thai hoàn-toàn đi ngược lại quyền-lợi cơ bản nhân - dân. Hơn nữa họ luôn luôn tìm cách đàn - áp đã man và tiêu-diệt những người Việt-Nam ái-quốc, trong đó có tập-thể sinh - viên, học-sinh miền Nam tự-do.
- Các quyền tự-do dân-chủ của người dân phải được triệt-đ ả t. Trong, cũng như cũ sau chính-trị của miền Nam Việt-Nam phải được quyết-định trên căn-bản quyền dân - chủ tự-quyết, thông qua tổng-tuyển-cử thực-sự tự-do và dân-chủ.
- Vì quyền-lợi và tương lai của dân tộc chúng-tôi , Sinh-viên Việt-Nam tại h ả i ngoại quyết-tâm đẩy mạnh cuộc đấu-tranh, tiếp-nối truyền-thống hào-hùng của dân - tộc Việt-Nam , đặc-biệt sự hy-sinh cao- ca của quân-dân miền Nam Việt-Nam.

Để sớm hoàn-tàn nghĩa vụ trên, chúng - tôi thiết tha kêu-gọi sự hỗ-trợ tích-cực của mọi thành-phần Việt-Nam và trên thế-giới yêu-chúng tự-do và công lý.

Làm tại Tây-Đức ngày 6 tháng 7 năm 1975

- Đồng ký tên**
- Tại Bỉ :**
- * Hội SV và KB tại Liège.
 - * Liên-đoàn SVVN chống Cộng tại Liège.
- Tại Pháp :**
- * Hội Ai-hữu SVVN tại Toulouse
- Tại Tây-Đức :**
- * Hội SVVN Quốc-Gia tại Aachen.
 - * Hội SVVN tại Braunschweig.
 - * Hội SVVN tại Clausthal.
 - * Hội SVVN tại Darmstadt
 - * Hội SV và KB tại Köln
 - * Hội SVVN tại Saarbrücken.
 - * Hội SVVN tại Stuttgart
 - * Liên-đoàn SVVN Tự-do tại Tây-đức.
 - * Tổng-hội SVVN và KB tại Tây-đức.
- Tại Thụy-Sĩ :**
- * Liên-hội SVVN tại Thụy-sĩ
 - * Dân-Thân Nguyễn-san tranh-đấu cho Tự-Do và Hoà-Bình (Fribourg) .

ĐẠI HỘI SINH VIÊN VÀ KIỆU BẢO VIỆT NAM TẠI AU CHÂU KỲ II TẠI LIÈGE

Đại hội Sinh viên và Kiệu bảo Việt Nam kỳ II tại Liège (Bỉ) do lực lượng Sinh-viên Việt Nam chống cộng tại Liège tổ chức trong hai ngày 1 và 2 tháng 11-1975. Liên tiếp trong ba buổi thảo luận, Đại Hội đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phối hợp sinh hoạt chung giữa các đoàn-thể sinh viên Việt Nam tại Au Châu. Những nguyên tắc phối hợp các sinh hoạt giữa các đoàn thể đã được Đại Hội hướng - ứng một cách nhiệt liệt. Một Ủy ban Liên lạc được thành lập với hai đại diện cho mỗi quốc gia. Từ nay, các đoàn thể sinh viên và kiệu bảo Việt Nam tại Au Châu sẽ chung vai sát cánh trong hai mục tiêu: tham gia tích cực với kháng chiến quân tại q u ả n nhà và đấu tranh dân chủ. Một bản tuyên ngôn chung cũng được các đại diện Sinh-viên và Kiệu bảo Việt Nam tại Bỉ , Pháp, Tây Đức, Thụy Sĩ đồng ký tên.

TUYÊN NGÔN CỦA CÁC ĐOÀN THỂ SINH VIÊN VÀ KIỆU BẢO VIỆT NAM TẠI AU CHÂU

NHÂN ĐỊNH RẰNG :

- Tại Miền Nam Việt Nam, nhà cầm quyền Mặt Trận, dưới sự chỉ đạo của đảng Cộng Sản Bắc Việt đã và đang :
 - áp dụng một chính sách vô nhân b ả n chết những quyền tự do căn bản của c o n người : tẩy não, lao tù, thủ tiêu, giải-tán mọi phong trào và khuynh hướng chính trị đối lập ;
 - phản lại những điều họ đã cam kết, dùng những điều đó làm chiêu bài áp đặt bạo lực Cộng Sản ;
 - hủy diệt Tôn giáo và Văn hoá Đ ả n Tộc ;
 - phản bội quyền lợi tối thượng của dân tộc : hiến những đảo Hoàng Sa và Tây Sa cho Trung Cộng, dâng Cam Ranh cho Nga Sô ;
 - kềm kẹp và khủng bố những người Việt Nam yêu nước chân chính tại hải ngoại

Trước những chính sách khủng bố tại miền Nam Việt Nam và hải ngoại, mọi ý chí bất khuất đấu tranh của dân tộc, CHÚNG TÔI, những đoàn thể sinh viên và kiệu bảo Việt Nam tại Au Châu, long trọng tuyên-ngôn :

- cực lực lên án tất cả những chính - sách phi nhân mà chính quyền Cộng S ả n đang áp dụng tại Việt Nam
- ủng hộ và tích cực yểm trợ cuộc đấu tranh chính đáng của nhân dân miền Nam ;
- đòi hỏi chính quyền Cộng Sản t ả n trong những quyền tự do căn bản của con người, thực thi Hoà giải và Hoà Hợp thực sự như họ đã cam kết, tôn trọng quyền lợi tối thượng của dân tộc và sự tự do v ả n lãnh thổ của nước Việt Nam ;
- kêu gọi mọi đoàn thể, tổ chức , c ó quan hệ chúng tôi do, hoà bình, công lý trên thế giới lên án những chính sách phi nhân mà Cộng sản đã và đang áp dụng tại miền Nam Việt Nam, và cùng chúng ta giúp đỡ tích cực bằng tinh thần và vật - chất những đồng bào tại nạn.

Làm tại Bỉ ngày 2-11-1975

- Đồng Ký tên**
- Bỉ :**
- Hội Sinh Viên và Kiệu Bảo VN tại Liège
 - Lực lượng Sinh viên Việt Nam chống cộng tại Liège
- Pháp :**
- Nhóm Hòa Hợp Aix-en-Provence (báo Vượt Tuyến)
 - Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris
- Tây Đức :**
- Hội Sinh viên Việt Nam quốc - gia tại Aachen
 - hội sinh viên Việt Nam tại Braunschweig
 - hội sinh viên Việt Nam tại Darmstadt
 - hội sinh viên Việt Nam tại Dortmund
 - hội sinh viên Việt Nam tại Freiburg
 - hội sinh viên Việt Nam tại Hannover
 - hội sinh viên và kiệu bảo VN tại Koeln
 - hội sinh viên Việt Nam tại Krefeld
 - hội ái hữu Việt kị tại Mainz
 - hội SVVN tại Muenchen
 - hội SVVN tại Saarland
 - hội SVVN tại Stuttgart
 - Liên-đoàn Sinh viên Việt Nam Tự do tại Tây Đức
 - nhóm SVVN quốc gia Stuttgart
 - Tổng Hội Sinh viên và Kiệu - bảo Việt Nam tại Tây Đức
- Thụy Sĩ :**
- đoàn sinh viên và kiệu bảo VN tranh đấu cho tự do và H ả i bình (báo Đến Thán)
 - Liên hội SVVN tại Thụy Sĩ
- Ý-Đại-Lợi :** - hội SVVN yêu nước Milano

ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI AU CHÂU KỲ III : Đại Hội Báo Chí Au Châu tại Krefeld (Tây Đức)

Đại Hội Sinh Viên Việt Nam tại AuChâu kỳ III cũng là Đại Hội Báo chí họp mặt tại Krefeld liên tiếp trong bốn ngày 9, 10, 11, 12 tháng 1-1976 do Hội SVVN Krefeld tổ chức. Trong bầu không khí hăng say, sôi nổi những không khí phấn khởi của các buổi hội thảo, Đại Hội Báo Chí (quy tụ gần 30 hội đoàn sinh viên cũng n h ả i đại diện báo chí) đã g ả i được những thành quả rực rỡ sau đây :

- ra đời bản tuyên ngôn đòi quyền tự do báo chí tại Việt Nam
- ủng hộ phong trào dân tộc kháng - chiến tại quê nhà trong công - cuộc đấu tranh cho một xã hội tự do, công bằng và nhân bản
- đẩy mạnh cơ quan ngôn luận của người Việt tại Au Châu : tự Lạc Hồng
- nói lên những nguyện vọng đấu tranh của Đại Hội trong cuộc họp báo với cơ quan báo chí ngoại quốc ngày 12 tháng 1-76.

TUYÊN-NGÔN ĐÒI QUYỀN TỰ-DO BÁO-CHÍ

Tám tháng sống dưới chế độ Cộng-Sản nhân dân miền Nam đã lâm vào tình trạng vô - cùng bi-đ ả t. Kinh-tế mỗi lúc một suy-kém tàn-tàn của nhân-dân bị tước-đoat, sinh-mạng đồng-bào bị coi thường. Các cuộc g -iam-cầm thanh trừng những người tài n g tranh-đấu vì tổ-Quốc, vì Tự-do mỗi l ứ c một đ ả m máu. Giới lao-động, công-chức , quan-nhân thuộc chế-đ ả cũ làm việc q u ả sức cực không đủ sống. Quyền Tự-do ngôn - luận hoàn-toàn bị hủy-diệt : báo c ả i bị phải đình-bản, sách vở bị thiêu-hủy, hiệp hội nhà văn, nhà báo bị giải-tán

- Vì không có tự-do ngôn-luận, người dân hoàn-toàn bị bưng-bít, mặc cho tập đoàn cầm quyền thao-túng.

- Vì không có tự-do ngôn-luận nên đ ả -luận quốc-tế đã không nhân r ả được n ả những hành-động đen-tối của chế-đ ả gian -c ả m, thủ-tiêu những thành-ph ả k h ả c chính-kiến, trong đó có giới cầm b ả t.

Với những lập-luận xuyên tạc cho r ả ngbáo -chí miền Nam là công-cu của chế-đ ả c ứ công-như của những phân-t ả phân-đ ả ng, còn ung-m ả c' chóng lại chính-quyền cách-mạng chế-đ ả hiện-t ả đ ả các đoàn t ả t c ả c ả c quyền tự-do dân-chủ.

Trước th ả m-trang trên, tất-c ả mọi người i Việt-Nam yêu-nước, yêu tự-do dân-chủ chỉ còn lối thoát duy-nhất là đồng ả i cùng đứng lên tranh-đấu và hiện nay đang b ả n h -trường mạnh-mẽ.

Ý-thức được nổi th ả ng-kh ả của đồng-bào , tương lai của đất nước và cam-ph ả n trước th ả i-đ ả ngạc-man ngoan-c ả của nhà cầm - quyền H ả -N ả i, chúng-tôi , những đoàn-thể Sinh-viên và kiệu-bảo Việt-Nam tại Au -Châu đồng thanh tuyên-b ả :

- 1.- Nhà Cầm-quyền H ả -N ả i phải chấm - dứt tất-c ả những biện-ph ả độc-t ả i phân-đ ả n-chủ hiện được thi-h ả n ráo-riết trên toàn lãnh-th ả , Trả lại tức kh ả c cho nhân -dân tất-c ả những quyền tự-do dân-chủ căn bản đúng theo Hiệp-dinh Paris và bản Tuyên -Ngôn Quốc-Tế Nhân-quyền và Dân-Quyền.
- 2.- Nhà cầm quyền H ả -N ả i phải hủy-b ả những sắc-luật cấm-đ ả n cáo-ch ả đ ả nh ả n-dân được tiếp-tục hưởng quyền tự-do ngôn luận, hủy b ả n sự hữu-hiệu quyền làm chủ vận mệnh quốc-gia, kiểm soát ph ả -b ả nh ả sai những chính-sách của nhà nước.
- 3.- Nhà cầm-quyền H ả -N ả i phải công - khai và minh bạch trả lời tất-c ả v ả nh ả ng hành-đ ả ng thu-tiêu những phân-t ả đ ả tranh -đ ả u cho tổ-Quốc, Tự-do, Tiên-B ả c ứ n g như hoàn toàn chịu trách-nhiệm trước lịch sử nếu còn tiếp-tục xô đẩy những thành - phần dân tộc phải đứng vào tư-th ả chiến-đ ả sống còn.
- 4.- Kiên-tr ả i ủng-h ả phong-trào đ ả n -tộc kháng-chiến tại quê nhà trong công-cuộc tranh-đ ả u cho một xã-h ả i Tự-Do, Công -B ả ng , Nhân-B ả n.
- 5.- Kêu-g ả i mọi đoàn thể người Vi ả t ở h ả i-ngoại và các tổ-chức báo-ch ả i quốc-t ả h ả y lên tiếng tố-c ả o chính-s ả ch đ ả n ả p tự-do ngôn-luận tại Việt-Nam

Làm tại Tây-Đức , ngày 11.1.1976

- Đồng ký-tên :**
- Tại Bỉ :**
- * Hội SV và KB tại Liège (đất-nước)
 - * Liên-đoàn SVVN Chống-Cộng Tại Liège (Tự-Do)
 - * Tap-Ch ả i H ả n Việt-Nam
 - * Tap-Ch ả i B ả P.

- Tại Pháp :**
- * Tổng-Hội SVVN tại Paris (Sinh-viên Thông-tin)
- Tại Thụy-Sĩ :**
- * Liên-Hội SVVN tại Thụy-Sĩ
 - * Nguyễn-San Dân-Thân
 - * Tap-Ch ả i V ả t-Tuyến.

- Tại Tây-Đức :**
- * Hội SVVN tại Aachen (Quyết)
 - * Hội SV và KB VN tại Bonn
 - * Hội SVVN tại Clausthal.
 - * Hội SVVN tại Darmstadt.
 - * Hội Người Việt tại Dortmund (Hướng)
 - * Hội SVVN tại Duisburg.
 - * Hội SVVN và KB tại Köln (H ả n Việt)
 - * Hội SVVN tại Krefeld.
 - * Hội SVVN tại Stuttgart (Con đường)
 - * Hội SVVN tại Wuppertal.
 - * Liên-đoàn SVVN Tự do . (Sinh-viên Tự-Do)
 - * Nhóm Dân-Việt tại Bà-Linh (Dân-Việt)
 - * Nhóm SVVN tranh-đ ả u cho Tự-do Dân-Tộc.
 - * Tap-Ch ả i Con.Cua.
 - * Tap-Ch ả i Da-Vàng.
 - * Tap-Ch ả i Pháp.
 - * Tổng-Hội SV và KB Việt-Nam (Tổng-Hội)

ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI AU - CHÂU KỲ IV TẠI STUTTGART

Cùng lúc với Đại Hội Thể Thao Sinh Viên Việt Nam tại Au Châu kỳ 12 kéo dài từ 30 tháng 3 đến 4 tháng 4-1976 tại Stuttgart Đại Hội Sinh viên Việt Nam tại Au-Châu kỳ IV đã được Tổng Hội Sinh Viên và Kiệu bảo Việt Nam tại Tây Đức tổ chức với sự tham gia đồng đạo và tích cực của hơn 300 sinh viên từ khắp Au Châu. Trong buổi hội thảo Đại hội đã phân tích vấn đề thông - nhất đất nước và cố gắng đi đến một đ ả n h ả i thống nhất lập trường và hoạt động chung cho tập thể sinh viên Việt Nam tại Au -Châu. Trong dịp này bản tuyên-ngôn về Hiệp Thống Nhất đất nước ra đời với chức v ả của 32 hội đoàn Au Châu.

Bản Đại Hội Sinh Viên Việt Nam tại Au Châu, cùng với Đại Hội Thể Thao Au Châu đã đánh dấu rõ ràng sự lên mạnh của tập thể SVVN quốc gia tại Au Châu. Trước hoàn cảnh đau thương của đồng bào tại quê nhà, kềm kẹp, mất tự do, đói khổ, tập thể SV đã ý thức nhiệm vụ và bổn phận tiếp tục công cuộc đấu tranh cho tự do, nhân bản, và hạnh phúc tất cả của dân tộc. Những chiến sĩ đã khuất không quên v ả lý, v ả v ả ích ; sẽ mãi mãi con những người trẻ yêu chuộng chân lý nổi tiếp condung đấu tranh của dân tộc.



**Lời nói là gì ?
Ngôn ngữ là chi ?
Có phải để diễn tả ?
Có phải để cảm thông ?
Hay là để che dấu ?
Hay là để chế ngự ?**

**Nếu ngôn ngữ để diễn tả
Là muôn ngàn lời thơ
Là muôn điệu hát buồn**

**Nếu ngôn ngữ để thông cảm
Là tình cảm chân thành
Là tình ban khăn kh ả t**

**Nếu ngôn ngữ để che dấu
Thì tội ác ngàn năm
Thì kẻ mạnh là sự thật**

**Nếu ngôn ngữ để chế ngự
Thì kẻ oán người thù
Thì kẻ d ả m người b ả n.**

Paris 11/10/75



Và hôm nay, gần một năm qua từ ngày khờ khạo đó, hàng trăm ngàn gia đình Việt Nam đã an cư trên châu Mỹ mênh mông trù phú, trên châu Âu rộn rịp xô bồ, hay còn phiêu bạt ở các nước láng giềng châu Á. Họ có thể đang sống ung dung hay chật vật, đang buồn hay vui, nhưng một câu hỏi lớn và duy nhất không bao giờ thôi ám ảnh họ : 'Bao giờ trở lại quê hương ?'

Câu hỏi thời sự nóng bỏng đó đã trở thành câu kinh nhất tưng trong lòng mỗi người, đã trở thành đồng chí thức dậy hàng hàng lớp lớp khối óc con tim tư tưởng nhà cũng như hải ngoại, đòi phải có hành động, phải làm cái gì cho hàng triệu sinh linh ở quê hương thời quân sự, cho lính hồn bao thể hệ tiên nhân đã gây dựng nước và bao thế hệ trẻ tràn vong không ngừng hơn nữa chiến đấu, cho 'con người' ở nước ta được trở lại làm người, đứng danh nghĩa của nó giữa thế giới văn minh nhân bản ngày nay.

Trước hết hết bất cứ ai, bao giờ cũng là sinh viên, những tình hoa của Đất Nước những bầu máu nóng chưa hề gợn bần b ở i vinh hoa, sinh viên thì đòi hỏi cũng thế từ những thập niên 30 ở Hà Nội, Sài Gòn từ những trang báo phong, phản đếchống Nhật kháng Pháp, cho dù đứng trước quân thù nào, hàng ngũ xung phong khởi xướng vẫn là sinh viên.

Người ta không lạ chút nào khi thấy ở Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ cũng như ở Nhật, ở Mỹ từ mấy tháng nay đã nổi lên hàng chục hội đoàn, xuất bản hàng chục tờ báo, triệu tập không biết bao nhiêu cuộc họp-ban để nghiên cứu cảnh cáo và bắt bẻ lũ Cộng nư tàn tàn lòng người, bảo chúng phải ngừng ngay tội ác ngấp trời, dấy lên nhân dân về tội miền Nam, như chúng từng đã dấy đạo nhân dân miền Bắc từ ba mươi năm qua. Núp sau binh phong 'Độc-Lập dân tộc' và 'Dân chủ Nhân dân' ai cũng biết chúng là dân quý khất máu, chỉ biết rậm rạp quy mọp trước mệnh lệnh của bọn Trung Cộng sản quốc tế ngồi trong đ iệ n Cầm Linh để nói nghiệp tên đồ tể Xi-ta Ta Lin, thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu. Cái mà chúng thường huênh hoang là 'nghĩa vụ quốc tế đối với giai cấp vô sản' đó, khờ khạo không kém là đem xương máu của hàng triệu thanh niên Việt Nam trải thảm lót đường cho bọn Đế Quốc Cộng sản thối nát toàn thế giới, tận diệt Dân quyền và Nhân quyền, biến loài người thành trâu ngựa kéo cày cho chúng.

Đứng trước cao trào hiện tại của Thanh niên và Sinh viên chống đối Cộng sản nước và bán nước, tưởng chúng ta cũng nên khách quan duyệt lại quá trình tranh đấu cho lẽ phải của bao thế hệ trước, để chúng ta quen những bài học chưa dạy, trong đó mở hải và máu đã đổ hơn một lần do bàn tay bọn phủ thủy chính trị 'kẻ thù năm vùng' chỉ vì 'lưu nhiệt huyết' của tuổi trẻ' đòi khi vượt qua tầm kiểm soát của một sự lãnh đạo sáng suốt và trầm tĩnh, hoặc đã không kịp vạch định một hệ thống ý thức đạo đức, một tổ chức quy mô chu đáo, một kỹ thuật tranh đấu tinh vi, một nhu cầu phối hợp nhịp nhàng trong mọi hành động; và tinh tế biến mình thành công cụ của kẻ xâm nhập.

Lần này, đại cuộc trước mắt chúng ta là cả một cuộc 'Vận lý trường chinh', t u y hũa hen nhiều gian nan nhưng trong m ột t bời cảnh quốc tế và một khi' thế quốc nội đầy triển vọng.

Tiền liệu tâm vóc của sự mệnh đó trên thời gian và không gian, chúng ta không thể xem thường, không nghĩ đến một sự chuẩn bị vừa chu đáo, vừa đầy tính chất' uyển chuyển, lấy ý chí làm sức mạnh, lấy tâm lý làm khí' giới, lấy quân chúng đồng đạo làm thế lực, lấy bí mật và thân trọng làm điều kiện an toàn ... Tuân từ' từng bước, chúng ta sẽ đạt thắng lợi từng phần đi từ' nhỏ đến lớn, từ' dễ đến khó, l ấ y thế' tạo lực, lấy lực gây thế, bên bi' đèo dài và luôn luôn dựa vào sức mình mà thôi.

Trong hoàn cảnh hiện tại, thật rạch ròi ta không có gì để' thua, để' mất' cái a ngoại trừ cái di sản tinh thần quốc gia dân tộc bất diệt trong mỗi một chúng ta, cho nên cứ' dấn thân là có thắng lợi, khg lén thì' nhỏ.

Từ sau vụ Việt Nam, Cam Bốt và Ai Lao; rồi đến An-gô-la và qua, nhân dân khắp th ế giới đã thức tỉnh hơn, như bước ra khỏi làn khói hỏa mù, họ được mục kích tướng tận những gì Cộng sản làm sau bao năm chỉ được nghe Cộng sản nói. Quả vậy tưởng rằng nền văn minh Tây phương đã tới ngày cáo chung, mọi người đã vĩnh viễn khuất phục trước bạo lực, trùm Cộng sản quốc tế Brejnev, lời dụ dỗ diễn đàn dai - dai vẫn đang công sản để' gidi kỳ thứ 25 vừa qua tại Môt-Cu để' khoác lác kiêu d i ể m thành tích chiến thắng, và kể công v ớ i bọn chủ hầu Việt Nam, Angola trước s ự hiện diện của các đàn em khác. Để' thioai, y lộng ngôn thách thức đe dọa luôn cả thế giới chống lại Hitler trước t h ế m thế' chiến thứ hai ! I quên rằng c h ỉnh thiên cảm của đứ luận thế giới là liêu-thuộc tâm b ớ cho chiến lược đôi lốtchiến tranh 'giải phóng' trước đây của Cộng sản thì hôm nay, những lời thách thức đe dọa đó chính là nhất xéng đầu tiên dao m ớ chôn đ ể' quốc Cộng sản y hệt như sự tàn-ác của Hitler đứ tiêu diệt Quốc xã Đức.

Thức vậy những nhà thức giả' tế khuyên khả kính nhất trong hai thập niên vừa qua hôm nay đã lên tiếng cảnh giác thế' giới về họa 'Stalinisme' mà họ vi' với 'Nazisme' trước đây. Jean Francois Revel v ớ a khung dinh trong tập 'La tentation totalitaire', một tác phẩm chính trị vô cùng xuất sắc rằng : cái chương ngại nguyhiêm nhất đe dọa công cuộc xã hội hóa hoàn cầu không phải là tư bản mà chính là cộng sản.

Đồng ý với Revel, một thức giả khác của Anh, Ông Robert Moss cũng cảnh giác rằng loài người muốn tránh đại loạn trên thế' giới phải dùng mọi biện pháp ngăn ngừa từ trong trứng nôi tuyên truyền bí mật và hành động khuyên d ể' của chủ nghĩa' HácLiua Rập theo khuôn mẫu và thái độ của quan thầy, tại quốc nội Việt Nam, hành đ ể'ng hấp tấp của chính trị b ỏ Cộng sản miền Bắc lo chớp nhoáng hợp thức cuộc xâm l ấ'ng vừa qua bằng tờ b ếp thông nhất, d ấ'chúng t ớ chúng đang cấp bách lời dung từ' t h ế và thời cơ, khóa miệng b ỏ' c ấ'p miền Nam, để' v ớ vét tài nguyên nhân vật lực, kíp thời tung vào cuộc xâm l ấ'ng Thái Lan theo lệnh của Cầm Linh. Hà Nội xưa n a y đã bản một lần vạch ra trong nghi - quyết của đảng chúng cái 'nghĩa vụ quốc tế' đối với Ai Lao và Cam Bốt. Lần này bọn cầm - quyền Hà Nội sẽ thức dậy tung hết c ấ' binh miền Nam tập kết trước đây, cùng với quân sĩ' Việt Nam Cộng Hoà c ấ' h ứ m ớ đang cầm tù, và ngầm li ể'ng là không b a o giờ' t ấ y nào được, đem xương máu l ấ'đường cho Đảng lao động Việt Nam đạt đến đỉnh cao của vinh quang, c ấ'ng c ấ' h ứ' nhân thành phố B ắ'ng C ồ'c. Thật là một công h ả' việc . B ỏn th ấ'ng đ ể'ng trên đ ấ'y chúng phải mỗi đ ể'ng đ ể'ng lung l ấ'ng đ ể'ng, và chính những người trong' M ấ't trên gi ấ'p phong' trước đây đã nên nhiều đ ể'ng cay trong cuộc ' Tổng tấn công Tết Mậu Thân'.

Biết mình sắp bị phân b ộ'i, số' phẩm'nhĩn cũng như bà con thân thuộc chỉ' c ồ'ng đ ể'ng từng ngày. toàn dân và quân miền Nam, kể' cả cán binh trong M ấ't trên gi ấ'p phong trước đây, sẵn c ồ' khi' gidi trong tay, họ sẽ làm gì, chúng ta chờ đ ể'i sẽ r ớ'.

Trên đây là hai tình huống quốc tế' và quốc nội đem lại cho chúng ta triển vọng có thời cơ quay lại quê hương.

Ấu cũng là định luật của tạo hóa, mọi sự' đ ố'i có mặt phải có thiếu; mệnh M ớ'c có tháng có tr ấ'm, lịch sử' nhân loại kh ế'ng bao giờ c ồ' h ườ'ng đ i một chi ế'u như' Cộng - sản th ườ'ng ru r ồ, nhất là i h ườ'ng đ i vào tội ác và thối hóa.

Cho nên hôm nay, ngày quốc h ả'c, đ ề n g Nam tập hợp trước sự' nghiệp vĩ đại' C ồ'ng M ớ'c, chúng ta hãy m ớ'ng đ ể'ng đ ể'ng, đ ể' cùng nhau đi định mục tiêu, cùng nhau đ ể'ng khoát một t ấ'ng đường, ph ấ'c hoa một ch ế'ng trình hành đ ể'ng, c ấ'ng tạo một t ồ' ch ế'ng thích nghi. Tr ầ'u đ ể'ng một kỹ' thuật tranh đ ấ'u sắc bén và n ườ'i dung quyết tâm đ i đến thắng lợi hoàn toàn.

Tình hình đất nước sau 30 năm chiến - tranh đòi hỏi sự công tác của mọi tầng lớp dân chúng, từ' thôn quê đến thị thành, từ' nông dân thợ thuyền đến chuyên - viên trí' thức.

Về mọi người đều hiểu rằng : muốn xây- dựng đất nước, mỗi người dân, không phân- biệt giai cấp, chỉ' cần cung cấp tối đ ấ'cái ưu tú của cá nhân mình cũng đủ h ả'ng gần vết thương chiến tranh, nhưng d ầ'ng thay, trong chế' đ ộ' công sản hiện nay tại Việt- Nam, điều khó khăn cho người trí' thức V.N không phải là cái nặng lưng của sự công tác cá nhân mà là không biết rằng gidi cầm quyền công sản có chấp nhận sự công tác của mình hay không ?

Cái tâm trạng đau đ ồ'ng đó có là vĩ' phần đ ồ'ng gidi cầm quyền CS VN đ ể'u tỏ ra nghi k y tinh thần cách mạng của người trí' thức chưa vững chắc nên không x ứ' dung họ hoặc x ứ' dung một cách d ể'ng đ ể'ng.

Sự nghi k y này đã và đang diễn tiến tại Miền Bắc lẫn Miền Nam VN và đ ể'ng gần cần sự phục vụ h ả'ng hiệu dân tộc, đất nước của người trí' thức, kể' cả những người trí' thức đ ấ' tranh đấu từ' 30 năm nay bên cạnh kháng chiến và cách mạng tại quê hương .

Sự nghi k y này cũng đang đ ể'ng ng ấ'ng áp- dụng với cá những người trí' thức VN mà vì một lý do này hay một lý do khác đ a n g s ồ'ng đ ể'ng ngoai quốc. Bi ể'hình như' thị đ ể'ng Pháp này, nói đ ể'ng có bao nhiêu người trí' thức và sinh viên VN đ ể'ng ủng hộ' tri ế't đ ể'ng cái gọi là Hội Liên Hiệp Việt Kiều , những sau ngày 30.4.75 đến nay, h ả'ng đ ể'ng có mấy ai đ ể'ng Sĩ' Quân Lạc Việt cho phép về VN đ ể'ng phục sự' quê hương, xây dựng đ ấ' t

nước ? hay chỉ' có một nhóm người' trung- kiên của LHVK đ ể'ng đ ể'ng về' vi ể'ng thăm Hà- Nội, Sài- g ồ'ng theo một tiêu chuẩn tuyên - truyền của người CS thời? đ ể'ng có mấy ai dám nói lên sự thất m ấ't thấy tại nghe về' những gì' đang xảy ra tại miền Bắc và Miền Nam Việt Nam ?

Chúng tôi kêu gọi sự' tư' trong và tinh thần tự do của những người trí' thức về' về' VN trong dịp Tết vừa qua, hãy mạnh d ầ'n nói lên sự thất' tình hình đất nước Việt- Nam hiện nay ra sao ?

Sự nghi k y của gidi cầm quyền công sản đ ố'i với người trí' thức VN không có gì' đ ể'ng đáng ngạc nhiên cả vì' thứ' h ả'ng c ồ' bao nh- i ể'u người đ ể'ng xem là trí' thức đ ể'ng trong gidi cầm quyền công sản hiện nay tại V.N và đ ể'ng không là trí' thức thì làm sao thông cảm đ ể'ng với người trí' thức ? Do đó đ ể'ng có biết bao nhiêu sự' đau đ ồ'ng, gan th ấ' đ ể'ng xảy ra cho người trí' thức VN như' vụ án Trần- Đ ể'ng-Thảo tại Hà- Nội là một thí' dụ điển - hình .

Trong hiện tại, phần đ ồ'ng người trí' thức VN chỉ' còn phải c ồ' một trong hai thái đ ộ' sau đây đ ể'ng mà sống :

- một là phải sống ly hương đ ể'ng k h o' i phải nghe thấy những sự' gi ấ' đ ố'i, đ ể'ng tái v ớ' nhân đạo, sai l ườ'ng tâm của chế' đ ộ' CS. m ấ'ng đ ể'ng nội tâm c ồ' nhiều đau đ ồ'ng th ể'ng nào đi nữa.
- hai là, nếu không ly hương đ ể'ng, phải chấp' nhận một cuộc sống ế'm- th ầ'ng, đ ể'ng hàng triệu im l ầ'ng với những nói b ườ'ng và thất vọng vì' không đ ể'ng đ ể'ng đ ể'ng mức cho quê hương .



Đó là một tâm kích đang sống của phần đ ồ'ng trí' thức VN tại đất nước, bắt buộc phải sống với' cách mạng' nhưng n ồ'i tâm quá n ầ'o l ồ'ng vì' không theo Anh mà cũng không b ỏ' Anh đ ể'ng .

Về' cuộc sống đó sẽ còn phải kéo dài bao nhiêu năm nữa khi mà đất nước đ ể'ng đ ể'ng 30 năm đau khổ vì' chiến tranh, vì' sự tham tàn hung bạo của người CS ? Nay hòa bình đ ể'ng trở' lại, gidi đ ể'ng xây dựng đ ể'ng - nước đ ể'ng đòi hỏi phải c ồ' sự đ ể'ng đ ể'ng của người trí' thức đ ể'ng đ ể'ng VN kíp theo trào l ườ'ng thế' giới ...

Những người trí' thức muốn đ ể'ng góp kh ế'ng chưa đủ mà phải xem gidi cầm quyền CS c ồ' chấp nhận sự công tác của người trí' thức hay không ?

Đó là điều khó và đ ể'ng cũng là tâm trạng hiện nay của người trí' thức Việt Nam vậy.

Viết tại Pháp ngày 1.4.1976

Đ ể'ng Sĩ' Quân Lạc Việt

Cũng như bao nhiêu người Việt - Nam đã ngậm-người rồi xa rời chôn nhau cắt rốn, tôi không khỏi đau lòng khi nghĩ tưởng nhớ đến quê hương miền Nam yêu dấu. Nhớ đến hai tiếng Việt-Nam là lệ đầy khoé mắt; tôi khóc không phải vì bị xa gia đình, mà là để tang cho nhân dân miền Nam, tuy còn sống, nhưng coi như đã chết dưới chế độ khác-nghịch của b. on Cộng-Sản. Gió đây nói đất là quê người, với hy vọng ngày trở về V.N. quá xa-xôi mô-ào, tôi có cảm giác dangchết theo quê hương miền Nam mến yêu.

Người đồng thời gian hồi-tưởng lại lúc ấu thơ; mặc dù có một vài trần minh được an-vui thành thời từthôn quê đến thị thành. Nhưng dịp về quê ngoại đôi với tôi giờ đây như giấc mơ trong đó mình tưởng như đang nhập cảnh Đào-Nguyên. Đất miền Tây-tru-phủ, đồng ruộng bao la bát ngát, dân chúng hiền hoà với vẻ núi dòng Hậu Giang. Tôi còn nhớ rõ những lần theo chú út ra bỗsống ngay trước nhà, chỉ rùa chén, mình thích thú theo dõi từng đoàn cá long-tong tung tăng theo những miếng mồi; thỉnh-thoảng chợt thấy vài còp cá lóc lớn hoặc rần nước thì tôi reo mừng vô tay chỉ chò theo xãng. Một thú vui nữa là được đi theo máy béc ra vườn cây ăn trái. Ở thời! Những trái xoài chín non tròn thom phực ngang tầm tay, các quả dứa tuổi xanh nặng trĩu; mỗi lần hoải trái xoài hay dứa thì lên đèn hàng trămtrái, lúc đó tôi chỉ biết chạy quanh quĩlूम lát ra về sãnh nhà.

Và rồi tuổi thơ ngày dần dần biếnmắt ngày xuất ngoại đã đến với tôi. Nhưng vào năm 72, tôi có dịp trở về quêngoại lần đó tôi rất mãn nguyện và tự hãnh - diện vẫn còn là một cô gái V.N. : bà con bên ngoại: cứ tưởng tôi còn là côbé của ngày nào qua hai tiếng "đá, thưa" dịu-dàng, và giọng cười hi-hỉ đặc-biệt các thói quen cũ như kéo quần khỏi mắt cá, tính ưa ăn trái cây rau cải, thích đi xe đạp rong chơi ngoài phố... Những chi-tiết nho-nhỏ ấy đã khiến ngoại tôi xúc động, và bà chỉ biết rưng rưngngọt mắt. Chuyển về đó đã giúp tôi cảmthông với nỗi niềm người dân miền Nam, sống gần gũi với họ hơn bao giờ hết. Lúc đó tình-hình chiến trường có phần sáng thẳng, tuy nhiên tinh-thần các chiến sĩ nói riêng và của đồng-bào nói chung;lên

rất cao, họ tin chắc là miền Nam sẽ đứng vững. Tinh thần đó đã thúc đẩytôi hoàn tất việc học trước ngày dự định . Và một lần nữa, tôi lại trở về quê người dân miền Nam vào năm 74. Thành-phố Sài Gòn cuối năm ấy vẫn nao - nhiệt đầy sinh khí; Giáng-sinh và Tết Nguyễn Bần lần lượt được đón tiếp long-trọng. Nhưng dưới bầu không khí vui tươi của thành phố, người dân bắt đầu tỏ vẻ lo- âu cho một việc gì không lành sẽ tới mà họ chưa phân tích rõ được. Vật gì tiếp tục tăng nhanh; tiền lương cuatôi chỉ đủ để trám vào những khoản chitiểu trong gia-dình. Người dân bắt đầu lâm vào cảnh nghèo cùng cực, cụ thể hoá là sự xuất hiện quá mức tượng tượng của các hàng quà bánh trên khắp vỉa hè . Ngồi ăn tổ phở hay đĩa bánh cuốn, tôi có cảm giác thú vị bình-dân, nhưnggiọt sao trời khi chung quanh mình có năm ba cậu bé ăn xin.

Cuối cùng, mọi lo sợ từ bấy lâu nay của người dân đã đến bằng những biếncổ thấm thương: Ban Mê Thuột, Kông Tum , Pleiku, Đà Nẵng lần lượt bị thất thủ ; Dân chúng bắt đầu hoang mang. Các biện pháp kinh tế được vị tiên si trẻ đem ra áp dụng. Từ đó, ít ai bàn chuyệnngoài khác ngoài sự lo lắng cho tương . Lũ Miền Nam. Câu hỏi mà mọi người đều đặ t ra là liệu Sài Gòn sẽ lọt vào tay CS hay

không? Nếu thua-thì dân chúng sẽ ra sao? Có quốc yên ổn hay sẽ bị thanh-trừng dưới d. mọi hình thức..... Hàng ngày tôi đều theo dõi tin tức trên đài truyền hình và nghe ngóng những điều do các bà nội trợ thu lượm được. Ai ai cũng đều hoang-mang bàng-hoảng trước thảm cảnh. Ngày nào cũng có tin người con trai hy sinh vớiquốc Rõ một h. om, gia đình tôi cũng khóc cho anh b. à con có cậu, tiếp theo sau một người khác biệt tin mất tích.Những tiếng gào thét thảm thương của mộ tôi giờ như cơn vang vọng bên tai ; tôi không sao quên được nét mặt u buồn của tất cả gia -đình lúc đó. Suốt cả tháng trường không ai m. ang ăn uống chỉ cá . Tôi cảm thấy vô dụng quá vì không tìm ra một lời an ủi nào cho cậu m. Nghĩ đến họ, tôi nghe lòng thất o. an, xao -tuyến l. am sao. Gió đây mình thấy thường tất cả những gì của họ từ cũ chí, giọng nói, nụ cười... Những việc không lành khác cứ dồn dập đến với dân miền Nam; trong khi đó, các n. đại tu bản, những kẻ có địa vị đang tranh giành nhau rồi đất t. đi. Hồ thẹn thay cho những kẻ bỏ x. ra đi. Một cách sơ-sệt vội vã, mang theo của cải bình x.ong máu của người dân mà chạy trốn. Những tên cướp ấy dù có s. ông ăn nói nào chăng nữa, nhân dân miền Nam quyết không tha thứ hành động đ.ê hèn đó.

Tôi đã sống trong cơn sốt tốt độ của thành phố. Sài Gòn những ngày cuốitháng 4, và tưởng chừng đã phar điềndướitrần mưa phào suốt 3 ngày 2 đêm mà S. G. phải hứng chịu .M. ang sống con người lúc đó mong-manh như đống tro k.ế t. c, vì quá phảo nào cũng có thể rơi trên đ. aminh. Tôi òng ghi lại ngoại đ.ể trần an bà , trong lúc ấy ngoại cũ th. am trách tôi sao cũng đầu ò lại. Ngoại ơi! Ngoại có biết đầu gió này con đang th. am h. anh - đ.ien rằng con là một trong những người VN duy nhất bị C.S. ép hu. c rồi quê - h. u. ng, mang theo bao nhiêu kỷ niệm êm- đềm của thời thơ ấu, và những hình ảnh chịu đựng của đồng bào miền Nam những ngày cuối tháng tư và tháng năm . Con đã chứng kiến hồi th. cuối cùngcủamiền Nam tự- do. Và kể từ đó, linh hồn con cũng đã chết theo miền Nam . Hồi người VN yêu dấu! Người đã làm gì n. en tội để phải gánh lấy 30 năm khoi lui ;đến giờ phút cuối lại tranh giành nhau vào cõi chết trên t. au, dưới biển, trong maybay Phái ch. ng chỉ vì ý muốn đi tìm 2 chữ "TỰ DO" ? Bao nhiêu gia đình bị ly tan bao nhiêu vụ tử tù cũng chỉ vì đi tìm "tự do". Những người không từng chứng -kiến thảm cảnh đã diễn ra tại VN làm sao hiểu được nỗi khổ đau ấy.

Tiếc rằng người VN lưỡng - thiện đã không thoát khỏi nạn vuốt của chế độ Cộng Sản. Nhưng tôi tin cácchủ nghĩa vô th. an sẽ không thể tồn tại lâu trên mảnh đất Miền Nam Việt Nam. Những cuộc nổi dậy của dân chúng trong nước là tiếng phao đầu tiên danh th. c các tầng lớp người Việt hải ngoại. Cácchiến sĩ trong b. ng, một lần nữa, đã cho thế giới thấy rằng nhân dân Miền Nam không để d. ang chịu khuất phục trước bạo l. c. Trước kia, đã có dân chúng Miền Namchiết biết Cộng Sản qua những câu tuyên tr. uyện, rồi họ đã phải chiến đấu chống lại một chủ thuyết quá tr. u đầu t. u. g. Bi. uen có 30/04 vụ qua đã giúp nhân dân Miền Nam hiểu rõ hơn bộ mặt thật của bọn CS đ. an. Từ nay, đồng bào Miền Nam sẽ không do dự trong việc chọn lựa mộttr. u. ng lai cho thế hệ sau, đó là phải đ. anh đuổi chủ nghĩa ngoại lai; xây dựng một Miền Nam tự do trong sạch, bảo tồn những thuần phong m. tục của tổ tiên và đ. an tu các d. ưa con hiện đang sống rải rác khắp bốn phương trời. /.

U-uyệt nỗi lòng người thiếu nữ
Biết đem tâm sự kể cùng ai ?



Hôm ấy... ngày 29-4-75 cả là một subắt mắt những gì th. am yêu nhất giữa b. n anh em sinh viên chúng tôi, tất cả đều r. ú r. úi r. úi với một nỗi buồn đau đớn đó, người thì uống rượu say li bì v. am năm và khóc người còn tỉnh nhưng mắt đã bình tĩnh , đôi nh. ay tú lâu bấy xu. ng đất, may có vài người bạn ngoại quốc cản ngăn , riêng tôi thì phân v. ay lo cho anh bạn, phần thì cảm thấy cái gì chưa chất nhất đang t. anh đ. ay lỏng nói không ra, suốt ngày thì chứngg. i th. am như d. m. mất hồn... lâu lâu lại th. ói d. ai nhớ đ. . .

Ngày đi cư vào Nam, mẹ b. ng b.ể tr. entay mới được b. at. ang giới d. u. i cái n. ang gay g. át tháng 6, nghe mẹ kể' lai con đ. ở n. h.ư các hồng đ. u. ng lúc chín, b. ở cả củ. á nhà cơ nghiệp v. iết hết vào Nam với hai b. antay tr. ang, sự nghiệp của b. ở chỉ' v. on ven c. on vài cái áo cái quần. Ấy thì' m. á cha t. ở ò lại làm lai với đôi cánh tay n. u. i. m. u. i một người con, tiêu c. ng ch. u. c ngh. e. u. ng. u. ng b. a c. e đ. on. g, kho. m. á s. on. g nói với cuộc th. ói' xo. ay v. an đ. n. th. ó. Ngày xưa, cha tôi cũng tung hoành v. ay v. i. ng đ. ay đó với s. an nghiệp của mình.

Nhưng hôm ấy, mẹ không b.ể' con n. u. i, b.ể' không được đi với con n. u. i, tôi r. u. c. đ. i trong một sự may m. an như' chuyện c. ót Sài Gòn-Paris. Nhìn cha mẹ, nhìn anh e m. á mà u. nước mắt, đ. u. a. m. y. u. ay g. ay g. ó, đ. ú' a. thì' xanh xao v. ang v. ot vì' kho. ng, dù. an đ. u. c. m. á, c. á nh. á d. u. ng kh. ép vào h. an. g r. áo c. úa Phi C. an. g đ. u. a. ti. e. n đ. u. a. con trai đ. ay hy - v. on. g trong anh mắt. Tôi biết, tôi hiểu, nhưng không dám nhìn thẳng vào những đôi mắt ấy, tựa hồ như' c. á m. ót sự ch. ó' m. on. g, một thất v. on. g; và những n. ót thêm kh. á. t k. em theo trong những người ti. e. n đ. u. a. cu. an. h. u. ng gia đình khác, tôi không c. ó' can đ. am nhìn vào những đ. u. a. em và m. áy t. óc b. ac của gia đình thân yêu, và c. ay đ. á. ng trong phút giây tự biết những người quen đ. i đ. i r. a khỏi ngực tú Cộng Sản mà trước đ. ay h. ai n. am, mẹ b. on. g b.ể' m. áp l. ' u. ay h. on. g tháng 6' trong tay vào Nam trong ch. uy. e. n t. au s. au củ. ng.

Con biết, anh biết, em biết, chúng t. a biết trong thân phận những người ó' lai , những người đ. ó' th. ó. t' g. c. u. t. r. a. Cộng Sản và những người thêm kh. á. t đ. i. a. v. i. lam người trong tương lai đ. ay h. u. a. h. en.

Chúng ta chỉ còn lại mắt mắt trong cuộc binh l. u. a. mà tư n. an thu n. an. g n. y, chúng ta đ. á' tr. á' cái n. ó' kh. on. n. an. g ấy bao nhiêu năm rồi mà qu. y. ó' r. ú r. ú! Người Mỹ đến x. ú' s. ó' này đ. u. a. những b. e. tha, m. á t. úy đ. u. ó. c. th. an. ni. en, s. un. đ. an cho một b. on tay sai ch. ó. s. an đ. i. gi. e. t l. an. m. on thanh ni. en Việt cũng như b. on qu. y' s. on. g Nga Tàu h. úy ho. ai m. óm tương lai của dân tộc bằng s. un. đ. an và tuyên-tr. uy. e. n bip b. om. Bao nhiêu triệu thanh - ni. en v. i. ng tin đ. ay như. a sống bị đ. ay v. à o l. ó sát sinh. Dân tộc tôi không c. an. ph. ai cái tạo tư t. u. ng như danh t. ú' của người CS dân tộc tôi cũng không ph. ai sống bởi nh. y lý thuyết ngoại lai mà qu. y' vi đ. u. a. đ. en , và dân tộc tôi c. ó' c. á' một th. ú' ti. e. n. g ó' i một n. en v. an minh n. h. i. n đ. ói, viết b. á' n. g một th. ú' m. u. c mà th. ó' giới không th. ó' c. ó' đ. u. c. và cũng không th. ó' x. ó. a. nh. ó. a. đ. u. c. H. on n. u. i chúng tôi c. ó' đ. au kho. ng, Ph. á. t, L. áo đ. á' s. on. g và bao nhiêu tr. am năm nay, th. ó' t. ó' ti. e. n , t. on c. ó' đ. i. e. n á. t không th. ó' t. u. t. on đ. u. c ó' ?

Hỏi một b. on người man di moi r. ó, đ. an. g nước cho người mà không l. áy l. am h. ó' th. en là người. Ng. an. g. m. á. t tr. on. g tư n. an. g x. u. a . g. u. ng ti. e. t li. e. t không s. i chung cho . c. á' những người ấy sao ? Su s. up đ. ó' của ch. é - đ. ó' Cộng Hoà là cũng do ó' t. ay tháng 'l. on. g l. á' đ. i đ. á' vào đó mới t. en tay sai đ. á' c. á' lúc n. a. h. en đ. ó' đi. e. t với đ. an, m. á' một đ. i. u. đ. an. g nh. u. c là n. ó' b. ó' 'ch. u. ó. n' trước khi c. a b. a c. á' đ. ó' l. u. ng' t. a. t. i. e. n đ. u. c chung. Ngày tr. o. m ó' m. i. ng n. ó' 4 kho. ng, 4 c. ó' th. á. t c. ó' hay gì l. u' hát th. u. ng. C. u. ng h. ó' cũng hết cũng y. u. ng, ch. an. g m. áy đ. ói đ. u. c đ. an con trẻ, cái m. á' b. ói với ngh. i' cũng buồn.

Đ. e. q. u. a một X. u. an, tôi n. g ó' i ngh. i' qu. an. h di qu. á. n lai, cũng t. a. v. an đ. u. c mình khi tr. am khi nói, l. e. n. đ. an. g gi. u. a' th. u. y. a. đ. au, đ. en treo trước gi. ó' n. a. y th. on. g g. ap h. on. g b. a, cái v. an nước mình là th. ó' đ. ó', mong m. an. h s. ó' với cuộc sống hi. an- t. a. i. Ngày n. o. i tôi còn 'm. ài đi qu. á. n' t. a. i

Thiên

Toulon ngày 2-4-76
Thiên Nam

Người Sinh Viên trẻ Việt

Lung trước bên cơ ngày 30-4 vừa qua không một người Sinh viên nào không khỏi suy tư và do dự cho cuộc sống tương lai của mình. Từ đây, ngày lý tưởng hay mục đích mình đã vạch ra khi rời bỏ Đất Mẹ, như học hỏi để mong một ngày kia sẽ được trở về phục vụ quê hương xứ sở, đã lung lay. Đến giây phút này, chính thể nước ta đã thay đổi, một trang sử mới đã được lật qua. Một năm đã trôi qua... một năm có lẽ là sự nghỉ ngơi, của nỗi suy tư và quyết định cho người Sinh viên Việt Nam.

Biên chế 30-4 đã làm xáo trộn đời sống sinh viên của chúng tôi về mọi mặt: từ nay đến ngày về trong tương lai còn một quãng đường dài dang dở, chính vì thế mà chúng tôi cần phải định hướng một nếp sống rõ rệt dẫn dắt chúng tôi kiên trường trong suốt thời gian đó.

Vấn đề tiên khởi được đặt ra trước mắt chúng tôi là vấn đề giấy tờ: anh em chúng tôi đã chọn quy chế ty nạn: những ty nạn không có nghĩa là Vô Tổ Quốc; chúng tôi vẫn là người Việt Nam, chúng ta chờ đợi Cộng sản hiện nay tại miền Nam.

Nhiều lúc, đầu óc chúng tôi đặt nhiều nghi vấn; lối suy luận, thuyết trình vụ vớ, mơ hoặc của những người th ân Cộng chi phối tâm thần chúng tôi, với chiều b à i dưới Mỹ cứu nước, họ lợi dụng lòng yêu nước của sinh viên Việt Nam để chiêu dụ họ theo lý thuyết Cộng sản.

Nhưng những tin tức hiển nhiên và chua chất từ Sài Gòn, những lá thư với lối viết khác thường tả lại cho chúng tôi nôi phẫn uất, chán nản của người thân chúng tôi trước tình trạng của đất nước hiện tại đã kéo chúng tôi trở về với thực tại là tham canh tù tội đọa đày của 20 triệu dân miền Nam.

Chính vì thế mà chúng tôi nhất - quyết xin giấy tờ ty nạn, chọn nước Pháp làm nơi cư trú tạm thời, nhưng vẫn mơ ước và tin tưởng nơi một ngày trở về trên đất mẹ sống như một người công dân bình thường. Nhưng nguyện vọng duy nhất ấy sao quá xa

xam với chúng tôi!
Trở về với hiện tại, biết bao nhiêu âu lo khó khăn đang chờ đợi chúng tôi: từ việc học, mối quan tâm bậc nhất đến nỗi ưu tư trong việc tìm kiếm một kẻ sinh - nhai nhớ nhối giúp chúng tôi tiếp tục trên con đường học vấn.

Đời sống vật chất đã khó khăn thì nỗi buồn tinh thần lại càng thêm nặng nề. Chúng ta xa những người đồng hương, xa anh em bạn bè, giữa một đám người hoàn toàn khác là, còn gì tủi hãm.

Nhiều khi chúng tôi chỉ muốn quên đi tất cả, quên hiện tại, quên tương lai. Nhưng làm sao quên được rằng chúng tôi vẫn mang một tâm hồn Việt Nam, vẫn yêu chuộng một đời sống giản dị đơn sơ ở trên tình người hơn cái nếp sống xa hoa phú phiếm của xã hội cá nhân chúng ta này.

Vì biết rằng một cá nhân chúng tôi không thể duy trì được tính chất thuần túy của người Việt Nam, thế nên chúng tôi đã tin tưởng nơi một đoàn thể, tìm kiếm trợ giúp đời sống tập thể bầu không khí Việt Nam. Từ đó chúng tôi đã ý thức được trách - nhiệm vững chí đấu tranh cho sự bảo tồn những tư do tối thiểu của người dân VN. Một trong những cách đấu tranh gần gũi và hữu hiệu nhất là trình bày với người Pháp tại sao chúng tôi không chấp nhận chính quyền Cộng sản hiện tại.

Ngoài ra chúng tôi đặt nhiều hy - vọng nơi kháng chiến: những tin tức mới nhất ở Việt Nam như cuộc khởi dậy ở Long Xuyên lại càng nung đúc lòng tin tưởng của chúng tôi. Tuy buồn vì nghĩ rằng chiến tranh còn tiếp diễn, chúng tôi biết rằng giai đoạn khổ cực này sẽ đem lại một tương lai tươi sáng cho bao nhiêu thế hệ sắp tới.

Dù sao đi nữa, trong cuộc sống hiện tại hướng và cố gắng này, chúng tôi vẫn hướng đến là những người Việt Nam, chân chính với lý tưởng tự do, và hy vọng ở một nước Việt Nam tự do, hạnh phúc và thống nhất thật sự.

Khánh Vũ

30-4 lại đến, một năm tròn ngày thành phố thân yêu Sài Gòn thay tên đổi họ, một năm tròn làm dân ty nạn. Tháng 5 năm trước, tôi còn nhìn Paris với ánh mắt của một tên 'mán', nhìn gì cũng thấy lạ, cũng thấy đẹp với lòng ngưỡng mộ một kinh đô ánh sáng vẫn hằng được ca tụng nơi quê nhà. Nhưng rồi chỉ một thoáng chớp, tất cả những ý tưởng đó đều tan biến, còn lại chỉ những ý tưởng đê hèn, những ý tưởng chán chường, chi là những thắc mắc, những ngạc nhiên, những lo sợ và những hoài vọng. Ngày đó tôi không hiểu tại sao người Việt gặp nhau trên đường phố lại không có được một nụ cười cho nhau, hay hơn nữa một ánh mắt của những người đồng hương. Nhất là ở vùng Maubert, lần đầu đến đây tôi đã không thể ngăn được cảm giác khó chịu khi nghe người Việt nói tiếng Pháp với nhau ngay cả trong một trung tâm sinh hoạt của Việt Kiều. Bây giờ, tôi mới hiểu nơi này, một số người Việt với nhau cũng có chia rẽ, cũng có 'chiến tranh', cũng có hai màu cơ khác biệt. Rồi những cư 'chi' không mấy thân thiện của nhân viên tại các cơ quan chính quyền dần cho chúng tôi, những người ty nạn - lúc đi làm giấy tờ, rồi những khó khăn khi xin việc làm việc học đã làm tôi chán nản rất nhiều. Tôi không hiểu những người Việt ở đây



Phạm Thị Phương Khanh

lâu năm nghi 'gi' về những việc này, nhưng với tôi, tôi cảm thấy thẹn cho tôi và cả thường cho dân tộc khôn khéo này. Trước bé cha mẹ đã chọn cho tôi chương trình Việt nên Sư phạm Việt Nam đã thêm nhân trong tâm não này. Hơn nữa, những ngày còn nơi thành phố đó, tôi lại hay tham dự vào các sinh hoạt công đồng như giúp đỡ công nhân - viên, trung tâm tạm cư hay quần - y viện. Trong những dịp này tôi đã được chứng kiến những gì đau xót, khó cực của dân Việt, cũng như đã hát lên những bài hát ca ngợi quê hương, khát vọng ho bình trong tự do, no ấm. Nên Việt Nam đã trở thành quá thân quen, quá gần bó trong tôi. Giờ sang đây, mỗi ngày tin tức bên nhà một mù mịt, một thay đổi, người nói thế này, kẻ nói thế khác, nhưng đều là những chuyện 'nát lòng', sự nghèo khổ, đói khát doạ dẫm, từ đây lại càng khiến tôi buồn

nhắc đến kỷ niệm cũ, đến bạn bè, đến trường lớp, đến thấy có hàng hai tiếng 'ngày xưa' vì trong tâm tâm, tất cả như đã thành cố tích. Hay nói nhau những câu 'Bao giờ' nghe quá đời xót xa. Những khi nghe lại những bài nhạc thất âm, thất diệu của các nhạc sĩ tiên chiến cho đến những bản nhạc Trịnh đều làm tôi muốn khóc. Kiếp tha hương, quê mẹ, ca dao mẹ gọi nghe chi để thấy ngậm ngùi hơn. Hình ảnh thật đẹp của dân tộc như mẹ ngồi ru con giấc khó tìm lại được. Nhất là hình ảnh người mẹ ngồi xổm tóc bên con hay búi tóc của mẹ già. Những người mẹ trẻ nơi đây còn ai còn để tóc thế và còn có mấy ai g ú lại búi tóc đầu. Và lại, đời sống nơi này quá vội vàng, sinh kế quá khó khăn, sáng sớm đã ra khỏi nhà đến tối mịt mù về thì thì giờ đâu để mà nghĩ đến những chuyện 'lắm cảm' như tôi. Có lần tôi hỏi nhiều người ty nạn trẻ như tôi là đã có ai xem nơi này như quê hương thứ hai của mình chưa, mọi người đều lắc đầu, có người còn tỏ ý chớ đời một sự thay đổi thứ hai cho Việt Nam để được trở về. Giờ xa quê hương rồi chúng ta mới biết được sống nơi quê cha đất tổ là cả một hạnh phúc và, riêng tôi, Việt Nam còn giữ cho tôi quá nhiều chuyện để nhớ, để buồn.

và nhớ về bạn. Những tin tức kháng chiến mỗi loan, không nhiều thì ít cũng làm tôi phần khởi thêm. Nếu đã phải ở lại, có lẽ tôi cũng sẽ chọn đường hướng đó để đi. Bỏ đi, tôi mang cái mac cảm của một người trốn tránh cái đau chung của quê nhà để tìm sung sướng cho cá nhân mình, của một kẻ hèn đã không dám chứng kiến và chia sẻ những gì dân tộc đang gánh chịu. Tôi sợ tôi bị thay đổi, bị mất đi những ý nghĩ 'đẹp' dành cho chính chủ, bị nói sai quốc ngữ và nhất là tôi sợ cho sự 'mất gốc' của những thế hệ sau. Có thể nói là tôi đã quá cuồng nhiệt khi nghĩ về quê hương về dân tộc, hay đúng hơn là tôi còn quá trẻ để chưa nhìn thấy được cái xấu của cuộc đời, đời quá hằn hẹt mà làm đ A n Việt và để nuôi tiếc những ngày tháng cũ. Những lúc gặp lại bạn bè (nhưng của đ A 'tròn chạy' như tôi), chúng tôi thường



ĐI THĂM

Mỗi lần nghe tin có người tự nạn, có nữ hồi hương từ Sài Gòn sang, tôi thẫn - thẫn muốn đi thăm, vì hy vọng gặp được nữ, nào đó có thể cho tin chính xác về gia đình tôi. Đã gần một năm qua đi, tôi không được 1 lá thư do ba tôi, do anh tôi viết. Từ ngày Sài Gòn mất, tôi chỉ được một lá thư do em tôi viết vào dịp lễ Giáng Sinh. Nội dung hàm hồ và trống rỗng. Tôi không hiểu em tôi muốn nói gì sau những lời ca tụng xã hội chủ nghĩa và kinh tế mới hết mình. Em tôi mới mười bảy tuổi chưa đầy năm, mà s ắc mụi Karl Marx - Lenin. Đọc xong thư e m tôi, tôi nghĩ rằng một là em tôi đã được nhồi sọ một cách tiến bộ, hai là lối 1 ẽ qua bóng gió, phải hiểu ngược lại? T ô i diền dẫu vì luôn luôn muốn biết thực s ự bầy gió gia đình tôi ra sao và cộng sản xử với gia đình tôi như thế nào?

Di đờ hồi hết trai tự nạn này quatrại hồi hương khác, không một ai biết g i a đình tôi. Người ta kể chung chung cho tôi là gia đình anh có người làm cho chế độ cũ chắc chắn là được đi cải tạo. Nếu có 1 người nằm vùng ghét gia đình anh, thì chắc là số phận không biết đi về đâu. Nếu anh không được tin tức rõ ràng về gia đình anh, chắc chắn là gia đình không an. T ô i đã lo âu lại càng thêm âu lo. Tôi đã bức tức lại thêm uất ức. Tôi suy nghĩ và t ự hỏi: một chế độ độc tài, một chủ nghĩa x ã hội cộng sản, bùng bít và căm đoan m ò i tin tức có thể đúng vưng lâu được trên mảnh đất Sài Gòn có truyền thống tự do ự không? Sài Gòn, một đô thị đã nếm mùi t ự do cá nhân hơn hai mươi năm, nay là thành phố Hồ Chí Minh chết, không còn tiếng nói không còn hình sắc, chỉ còn tù ngục c ả i tao, chỉ còn thấy ma lảng lẽ t ự đ ư a đ ắm nhau .

Mỗi một tháng trôi qua mà tôi tưởng đã mười một năm qua. Sài Gòn với tôi hôm n a y xa quá vì Sài Gòn đã quá cũ. Gia đình tôi hình như còn sống, nhưng thực đã chết trng tay sắt bọc nhưng của đảng cộng sản. Nhg người thân yêu có còn sống cũng như chết vì chết là vắng bóng, là mất đi một người

là người đó không còn hiện hữu với người khác, người đó đã được an táng trong lòng đất mà không biết mình ở đâu. Nhưng c ô n bi dặt hơn nữa, vì một người sống mà khng có tiếng nói, không dám thông tin c h o người khác là mình còn đó, không dám diễn đạt điều mình suy tưởng, thì còn tệ hơn 1 người đã chết. Trong trường hợp này, chết là may hơn sống.

Bàng thất vọng và bị quan về chuyện gia đình, về sự sống chết của nhng người ở Sài Gòn, thì một lá thư từ b ả c Phạm Văn Hiến tới, mang con cháu bu tram từ vùng ngoại ô Paris. Qu' viết thật xa lạ đối với tôi. Tôi không nhận ra người này là ai đối với tôi, đối với gia đình tôi. Ngược mắt nhìn thẳng vào trình' của tôi để tìm bác Văn Hiến là ai đây? Lục soát lại các thư ba má tôi, em tôi đã viết cho tôi trong sáu năm qua để coi xem có lần nào họ nhắc tới bác Văn Hiến không? Không một lần nào, không một vết tích về bác. Nội dung thư bác chỉ vồn về: " Má con cho địa chỉ của con và nhớ khi t ở i Pháp viết thư cho con, dặn rằng con đừng về và gia đình đang gặp khó khăn. On tôi gặp bác để biết thêm chi tiết vì trước khi đi Pháp bác có gặp ba má con, nhưng ba má không dám viết thư cho con vì sợ bị tịch thu thì khổ' cho gia đình con và liên lụy cho gia đình bác".

Mặc dầu không tìm thấy liên hệ gia đình với bác Văn Hiến, tôi cũng quyết định đi thăm bác vì bác đã b i ết địa chỉ của tôi bên Pháp này, hẳn là gia đình tôi thân bác lắm. Tôi đã gặp b ả c Phạm Văn Hiến trọn một ngày chưa n h ả t 28 tháng 3 nam 76 tại Payer Sonacotra, đ ể nghe sự cực khổ của gia đình tôi, để gặp một chứng nhân sống gần một năm dưới ách bóc lột của Cộng sản Bắc Việt. Bác đã hùng hồn chứng minh rằng Cộng sản Bắc - Việt lào khoét, l ứu manh, gian trá, xảo quyết. Bác nói thẳng với tôi là con chưa

sống với Cộng sản thì không thể hiểu nổi vì cũng như bác ngày xưa, bác không c ó bao giờ tương tương được Cộng sản có thể nói như thế và làm như thế được. Bác t ự giới thiệu bác đã ở Pháp mười năm, đã tham gia chủ nghĩa xã hội. Về Việt Nam, bác đã gia nhập thanh niên tiên phong, bác đ ả biết nhiều thế' chế và đã sống, đã c ùng tham dự, và bác kết luận không có m ở t cái giặc nào ức b ằng cái giặc Cộng sản . Tôi xin phép bác để ghi lại những lời của bác trong cuộc đi thăm này cho những ai không có dịp gặp bác, hay không có h ả n hạnh gặp bác Văn Hiến. Bác rất đồng ý và thêm rằng tiếng r ằng tiếng bác quá n h o không đủ gào thét lớn hơn.

- Thưa bác, bác ở Sài Gòn mới sang được bao lâu và bác quen gia đình cháu như thế nào?

- Tôi và gia đình tôi mới sang ngày 18 tháng 3 vừa rồi. Tôi quen gia đình c ả u mới từ năm nay thôi vì trước kia tôi ở Phú Nhuận, sau đổi nhà về Võ Di Ngụy, Tân Định ở ngay bên cạnh nhà anh Hai của cháu, như vậy mà tôi biết ba má cháu.

- Gia đình con, anh con, ba con bây giờ ra sao? Có sống được dưới chế độ m ở i không?

- Ba cháu vì là công chức của Mỹ Ngụy, đã được đi cải tạo, nay đã được về v ở i gia đình vì nhớ sự tiên bộ của em cháu. Em cháu đã tích cực tham gia với cách - mạng sau khi Sài Gòn giải phóng và má cháu đã tham gia hết các sinh hoạt của tổ. Nhưng bấy giờ ốm yếu lắm và nhất sợ lắm. T ô i thấy ông sau ngày đi cải tạo về, có bệnh số người, trông thấy ai là là mắt trước, mắt sau rút lui lại. Tôi không hiểu tại sao? Còn anh cháu vì đã làm ở tổng n h ả cảnh sát và sau khi tự thú đã được đ ư a đi học tập gần một năm nay không có tin tức gì, không ai biết sống chết thế nào, mà cũng không ai dám hỏi, ngay cả vợ anh, bà ngày ngày ch ần dặt năm người con vàng ông

tin công. Gia đình cháu vì có nhiều liên hệ với Mỹ Ngụy nên bị truất phế rất nhiều quyền lợi kể cả quyền lợi mua gạo sống hàng ngày. Chính vì vậy mà má cháu có dân tôi nói rõ cho cháu là đúng có xin về trng lúc này và đúng có gửi tiền về má đ ả u tôi biết bà túng bấn lắm, nhưng chắc là sẽ liên lụy vì còn được hưởng t ải trợ của ngoại quốc, dù là cháu là con.

Nói tới đây bác nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi ứa nước mắt. Tôi lấy lại can đảm và quá quyết với bác điều đó không có thể. Bác lạnh lùng trả lời tôi như một sự rất bình thường:

- Cầu ở đây, cách suy luận của cháu khác xa với sự thật phủ phàng ở Sài Gòn l ầ m. Tôi lấy một ví dụ để cháu hiểu cách lý - luận của tui lưu manh Cộng sản. Vụ đ ở i tiên, dù có bao nhiêu tiên cũng chỉ xếp vào hai loại: có củi tiêm và không c ó củi tiêm, không phân biệt là có bao nhiêu tiên. Và quá, tất cả mọi người đã đ ể tiên trong ngân hàng, không một ai được lãnh ra, "vì số sách và tiền đã bị tui N g u y mang đi hết", nhưng nếu ai còn nợ của nhà ngân hàng thì phải kíp thôi lo bán đ ể đ ạc mà thanh toán ngay, k ềm theo tiên, l ở i tinh t ự ngày m ươi t ờ nay. Cháu thấy chưa, lý của kẻ manh mà người hiểu biết m ở t chút thấy ứ đến cổ. Họ nói chiến n ả o cũng được. Gia đình cháu hiện giờ đ ư c đ ặt vào tình trạng bị kiểm soát thường - xuyên vì ba cháu được trở về nguyên - quan nhưng còn bị quản thúc tại chỗ?

- Quản thúc tại chỗ là gì bác?

- Là tù tại gia, ngày ngày công t ả c chính yếu là đi học tập mỗi tối tại tổ, tại phường, và lo gương mẫu trong việc đi làm còn đương phố, không có giao thiệp với bà con Ngụy, được cán bộ thẩm h ở i thường xuyên, phải phát biểu ý kiến trong các cuộc họp để phê bình chết thế nào, mà về sự tiên bộ tư tưởng và ngôn từ đ ả đ ược chính đ ờn .

NHỚ HUẾ



Mến tặng những ai đang nhớ nhà

Nô Trùng Khôi

Mỹm nước, nghe lộng bóng nhớ thường
Mầu sím non Ngự, gió bở Hương
Đã bao ngày tháng mở thôn Vỹ
Là chữ riêng lạnh bên mây sương !

Đọt sóng trôi dài, lệ mỹ nhân
Làng ta, quê mẹ, hỏi Phú-Xuân !
Thành xêu giặc đốt, tứ năm Mầu
Chua xót thặng trầm, ôi cố-quần !

Từng chiếc đò qua, sao trắng đũa
Chao ôi, thương tiếc mấy cho vừa !
Khoang, phong chớ nguyệt về mờ đé
Trên bên cát vàng, hoa nở chưa ?

Sầu mái Trường-Tiến, mấy nhịp đau
Chiều nao nghe gió cuốn chân cầu
Đâu hải khuê-các mỏ nếp bụi
Ao tím trang-đãi có nhạt bầu ?

Phượng đờ còn rơi suối tóc huyền
Đường mí e-thẹn chớp nhung đèn
Em nghiêng vành nón bãi thỏ Huế
Nét chữ rồng bay, theo nắng lên.

Mùa này chũng lúa đã trôn bông
Trăng đây thì soi, sáng ngập đồng
Ai trải lụa đào trên đống thè
Hà đồng An-Cửu nước xanh trong ?

Lượn sóng xui chỉ mãi, về vông
Cho thuyền xa bến, nước xuôi sông ?
Tương-tử cố-quốc, sâu biển tái
Thuận-Hòa phường nào, ai biết không ?

Ta ở ven trời, tân chân mây
Ngàn đêm rơi mộng, lạnh Xuân gầy
Người đi, chôn củ, mùa trăng Hạ
Sen có phai màu, hường có bay ?

Sông nước phường Tây cũng chán chường
Bờ lau dài tân, cuối thè-Lướng !
Trời đi, ta nhớ, chiều Thu muộn
Giọng ai hồ, nghẹn đặng hỏi sương !



Em BT Em

1. Anh đi đi lên lên trong miền cây đậy Tai trời
 Hò vang tiếng bom ngoài Mỹ Nay bán
 chân xích công công Nga Tàu Lôi lôi lôi lôi lên Lôi
 lên trong bom ngoài Mỹ Lôi lên trong công Nga Tàu

*) Nhạc Sáng tác Tổng Hợp Sính Việt Paris



Anh đi
 Hò vang mai sẽ mai sẽ mai sẽ mai sẽ mai sẽ
 Hò cuộc sống sẽ thoát vòng lao tù
 Đi
 Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi
 Đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi

Anh đi
 Đem lòng son quyết xây lại ngày mai
 Tìm một xóm sẽ xây lại con đường
 Tròn tròn tròn tròn đi
 Tròn đi xây lại ngày mai
 Tròn đi xây lại con đường

Anh đi
 Nổi Việt Nam này vẫn còn làm than
 Dân Việt Nam vẫn chưa thôi đọa đày
 Nổi nổi nổi nổi lên
 Nổi lên mãi mãi làm than
 Nổi lên dân vẫn đọa đày.

Anh đi
 Tay ghi máy ốm với thui thui trao máu
 Tay con với xoa tước tước con đày
 Chết chết chết chết đi
 Chết ốm với thui thui trao máu
 Chết xoa tước tước con đày.

Anh đi
 Con đường này chầu chầu bao miền thui thui
 Con đường này đất đá về tình ngoài
 Có có có có có
 Có đi đi xây miền thui thui
 Có đi đi xây tình ngoài.

* Bài nhạc sẽ được trình bày trong album "Cho đời bao thế hệ" 30-4-78.

thê gọi là một cảm tưởng buồn thắm. C ú nghe cái giọng chi chi em em hồi há áy, ke ngo nghêch nhất cũng nhên thấy ngay cái tiú tiú nghêch ngóm, gấn nhự là một sự mừng rở.

Phải chứ. Tuyết, chuyện lạ rất ư xavói áy, bấy lâu chỉ thấy trong phim ảnh, trng thò vắn, bấy giờ bỗng chóc mà mục kích tận mắt, làm sao có thể ngán cân đ'ư đ c tiếng reo vui tự nhiên. Đi là Yên-Buôn - Thâm chãng núa, cũng nên tha thú chonàng một phút reo vui hân nhiên chứ.

Nhưng sự tình đã hoàn toàn thay đổi sau đó một tháng. Tuyết lần lượt đồ hết lớp nọ đến lớp kia, kết đọng thành đá cứng trên lờ đường. Lúc bấy giờ nỗi niềm ai-oán của bà con ta cùng lại làm bận c á c đường dây điện thoại của thành phố r á t nhiều :

- Hello ! Chi Nấm đó há ? Cho em x i n lổi nghen : chiều nay em sai hẹn, không đến với anh chị được.

- Kia, sao vậy ?
- Thêm bún bò của chị muốn chết, nhưng chịu thôi. Vừa trượt ban chiều, ngã, sưng vều cả mặt mày.

- Chết !
- Thì cũng như chị hôm nọ .
- Hôm nọ chị ngã ngửa tưởng vợ sọ. Bác sĩ cứ hỏi đi hỏi lại : có cảm thấy muốn ói, thấy buồn nôn không ? Hình như thấy nôn là nguy đó .

- Nay thì chị khỏi hẳn rồi chứ á.
- Có hỏi thăm chỗ sưng trên đầu ấy à ? Khỏi rồi...

- Lại còn một chỗ sưng nào khác n'ư á sao ?

- Không sưng nhưng khó chịu lắm. Quên nói với cô, sáng nay chi lại vừa ngã nữa đũa tạy ra, chổng nển sái canh tay mặt.

- Áy chết.
- Không sao, chị ngã bốn lần đều nhẹ cả Bác Mai mới ngã một lần đầu mà có vẻ nặng nghĩa là có một cái gì gây vớ...Cả xúông nào đó chẳng hạn. Vừa rồi thường cháu gọi điện thoại cho chị, bảo bác áy rên rì đư lắm.

- Tội nghiệp. Bà con mình ít người kịp sam xe. Mùa này đi ra ngoài mà không có xe...

- Có xe cũng phải coi chừng à ! Hôm nọ hai chị em con Thu tư trên xe buýt bước xuống, vừa đặt chân xuống lờ đường l à trượt ngã lăn kếp ra, cả chị lẫn em, què quá. Ngã ngay trước mặt mọi người, coi chãng ra như sao ca.

Chưa quen đi bộ trên tuyết thì ngã vì tuyết. Ngã thì què nhưng thường thường không có gì trầm trọng. Mỗi hiêm n g u y trảm trọng, trái lại, vẫn chờ đời, rình rập ban trên đường trường, khi ban đmạy lái xe hỏi đi công kia việc nọ. Tuyết úng Nam quan, mà bắt tiên' vì tuyết ngập lổi đi, áy thật là cả một sự rắc rối, g i a n nan.

Luật đi đường của tiểu bang áncân nhắc nhờ người lái xe vào mùa đông, trước khi khởi hành hãy soát xét lại những thứ cần mang theo trong xe : nào là xăng nhớt dự trữ; nào là cớ đờ đờ giông lên cao (khê phải trong ý nghĩa biểu đượng cách mạng, mà là trong ý nghĩa cấp cứu), nào là mấy thùng cát, sỏi đầy xích (để bước vào xe mình khi nhớ xe khac kéo hộ), nào là lathúc ăn thức uống dự phòng, nào là cả phê cho tính ngủ (liê thiếp giắc giữa tuyết l à nguy), nào là mền dầy cho thực ấm, nào là k'hai đồng đái (dime) lúc nào cũng thủ sẵn trong đay túi, để gọi điện thoại cầu cứu.

Bấy nhiêu cần thân giữa thời đạinguyên tử'lắm khi vẫn không đủ cứu nổi mạng ng đi đống vào mùa tuyết, bởi vì năm nàomà chãng nghe tin có kẻ thọ nạn đay đò vào tiết lạnh ? Thế cho nên tôi lấy làm run sớ cho người lư' tu' đ'ang thường trg cầu thờ cớ nọ. Không có cớ đờ, không chũnkhê mên, không xéng không cước (ai mà c h á t chứa được chũng áy thú' trên lưng ngựa ?) không có thức ăn dự trữ, không có cả phê cho tính người...không có gì cả. Ông ta gấn như không có gì cả. Mà mấy giãng đinh núi, mà tuyết nghên ái quan. Mà người lư' khách của chúng ta, một người một ngựa, đ'ng bớ vò giữa bụi tuyết tói bời. Ôngta biết xoay trở'ra làm sao ? Kêu gọi ai ? Một đồng đái, hai đồng đái, hay dăm bảy đồng đái trong túi vào thời đái xa xưa của ông ta đều không thành vấn đề. Ôngta làm nguy đến nỗi, Tồi run sớ trước hình-ảnh người lư'khách đ'ng bớ vớ tư'ngnhì - xúa trong cầu thờ cớ.

Hình ảnh nọ dần dần trở thành một ám ảnh đeo đuổi tôi. Dần dần tôi khảm phá ra là đã run sớ không phải vì người mà chính vì mình, không phải vì cái lạnh ngoài không gian mà là vì cái lạnh ngấm tằm tâm hồn.

Người lư'khách nào một mình trở vớgiữa đất trời mênh mông, nghi' mà thảm thương,

Võ - Phấn

Hôm nay lập ló một chũ, ngày mai thấp thò nua cầu, cu thê nó trươn đần ra khỏi cái vùng bong tối đay đác vấy phủ mịt mớ lên cái trí óc uê oái của tôi hồi gấnđay 'Nó' là một cặp thò Tàu, một cặp lạcloại chẳng biết tách ra từ bài thơ nào, củaai ra đời từ bao giờ!

'Vân hoàng Tân-linh, gia hà tại ?
'Tuyết úng Nam-quan, mã bắt tiên'.
Tài sao bấy nhiêu mớ mồm,quó quang đờ tìm về vài câu thơ cớ, vào những n g à y cuối cùng của cái năm lưu lạc đầu tiên trên Tây bán cầu ? - Thực ra, đó chẳng phải vì thơ phú gì ráo. Chũng qua là vì tuyết.

Tuyết giá là cả một mối bận tâm củadám người lưu vong từ xứ nóng sang xứ lạnh.

Thoạt tiên là sự tò mò háo hức. Cónhớ' buổi chiều hôm 9 tháng 11 dương lịch, vào khoảng sáu giờ rưỡi, ở' nhiều gia đ i n h Việt Kiều trong thành phố chũng đ i ã n thoi reo vang :

- Hello ! Anh Tư đó há ?
- Vâng, anh đây. Có gì mới lạ không ?
- Có. Anh vén lá màn cửa sổ lên mà xem.
- Há ? Gì vậy ?
- Nhìn ra ngoài trời đó, anh Tư.Xinlổi em muốn gọi ngay mấy thùng bún. Em c ú p nhê .

'Anh Tư' vén lá màn lên, và trông thấy cái gì như mấy sợi bông gòn dính lên mắt kính. Nhìn ra ngoài trbì, không gian mớ mịt đay nhũng 'bông gòn' lổi phỏi :Tuyết rồi. Đó là cái mới lạ mà bà con Việtkiều hồi há thông báo cho nhau.

Anh Tư gọi vớ gọi con xem tuyết. Chị Tư mắt vừa nhàng thấy mấy sợi trắng ló' mớ ngoài cửa, tay đã quó tím máy điện thoại gọi ban. Chi nôi xong, vĩa đặt máy xuống thì máy lại reo lên. Có kẻ nào gọi chị :

- Yên đó há ?
- Vâng, Yên đây. Chị vén màn củalên mà xem...

- Tuyết chứ' gì ?
- Vâng, tuyết rồi đó chị... Tuyết rồi ngoài trời, tuyết rồi trong lòng ! Buồn thắm, chị ơi... Xin lổi chị nhê , em còn phải gọi con Thu, em chào chị. 'Bái Bai. ai...'

Tại sao lại 'phải' gọi con Thu ? G o i trong cơn'buồn thắm' ? Sự thực, dù tuyết rồi ngoài trời, dù tuyết có rồi trong lòng đi nữa (!), nôi gì thì nôi,nhấtđịnh tôi không tin rằng đời với biển cớ' thời tiết xảy đến một buổi chiều thường tuấn tháng 11 áy, cam tướng của bà con ta có

giãng
đờ

mà kính hải vậy ? - Nào phải ai đâu: mình đó ! Nếu không có thể, tiềm thức đã khng hẳn mô phát hiện ra vài câu thơ vùi sâu trong quên lãng : Con người vốn ích - kỷ mà ! Cái gì không liên quan tới mình để gì thu bụi mình ?

Mấy giăng đình núi, mắt đang què hướng khách thàng thơ từ bởi : 'Không b i ết t nhà ta đ' phương nào ?' - Khách chỉ xanh đã lấy làm xót xa, hướng hồ mình xa cách cá đất nước.

Tuyệt lập lời đi, ngựa đứng chân giữa đường, khách than thở cho cuộc hành trình dang dở. - Đâu sao, khách còn có l hướng đi dự định, một cái đích hành động. Tuyệt đờ mùa này, mùa sau tuyệt sẽ tan, lo gì, miễn khách vững chí đợi chờ. Bàng này, kẻ hậu sinh bất hạnh không có cá mặt hướng đi, không biết tiến về đâu. Đờ mới là chớ cùng cực của bó vđ.

Mười ba vạn kẻ ra đi vướ rồi không phải là mười ba vạn ông bà Cầu Tiên quyết năm gai nếm mật đờ hen ngày về giải thoát què hướng khỏi một chế đờ độc tài. Ra đi khng phải không có người hậm hực. Hậm hực thì có, nhưng ích gì ? Vua Cầu Tiên ngày xưa không chỉ có mỗi một sự hậm hực, mà còn có kẻ hoach.

Bấy giờ, trong những ngày tháng loay-hoay, gặp gỡ bao nhiêu là bạn đồng cảnh, qua tình tôi không hề nghe thấp thoáng một kẻ hoach nào. Chỉ toàn nghe nói về một ước mơ.

Ước mơ hoàn hướng thì thiết tha. Nhưng hoàn hướng cách nào ? Chờ ngày nào đó có sự can thiệp từ bên ngoài, mà theo chân ngoại quân đờ về ư ? 'Què quá, coi chấn ra làm sao'. Và lại chỉ có ông cụ Trang

Trình mới chỉ đờnh được cái sự can thiệp xa với ý mà thôi. Diệt đầu mà chờ ?

Hy vọng vào sự tự cải thiện của m ở t chế đờ độc tài đờ hoàn hướng ư ? Ồi, đã có vài thế hệ người Nga trắng chờ đờnh như thế hơn nửa thế kỷ ; đờ đờ được nghe những tiếng la hoàng của Sakharov, của Solzhenitsyn ! Chúng ta dự liệu một sự chờ đời chúng mấy lần dài hơn ?

Có nhiều người dự tính chuyển phát huy văn hóa dân tộc trên đất người. Chắc chắn thoát tiên không có ai trong chúng ta có ý ra đi đờ...phát huy văn hóa cũ. Nhưng đờ trót rồi thì thiết tưởng bầy giờ có phát huy văn hóa ti ti cũng chẳng sao. Về lại xem ra rồi cũng chỉ còn có cái món 'v ăn hoa là ít viên vớng hơn cá...ít viên vớng hơn kẻ hoach Cầu Tiên, hơn sự tự cải thiện của chế đờ độc tài.

Vậy thì háy háng hải phát huy văn hóa Việt, trước khi những người Việt ấy kịp đờ thành những ông Tom, bà Jackie, c á u Lee, c ó Wong...v...v. Ngày ấy e không xa mấy. Thành thu'ngựa có tiên' cũng chẳng đờc bao nhiêu bước.

Trước chúng ta một thế kỷ từng xảy ra đợt di cư ào ạt của người Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch đến lập nghiệp tại c á c tiểu bang Trung-bắc Hoa Kỳ, như Dakota, Minnesota. Ngày nay có một viện Thụy Mỹ (American-Swedish Institute) đờ sẽ đứng sừng sững xẽ cửa nhà trọ của tôi, trong đó tàng trữ một số dấu vết của các di dân Thụy Điển. Chiều chiều, từ một giờ á t ến bốn giờ, lờ thỏ có kẻ vào ra xem lại vết xưa. Những người bõ máy chuc xu mua cái vé vào viện, trong số người ấy chắc đờ n

phần là cháu chất các đờng di dân giàu tinh thần dân tộc họ. Đám cháu chất á y không mấy ai còn nói đờc tiếng Thụy Điển và giá có cao húng tở chuc một chuy'nt đờ về thăm hiêm tở quốc thì họ cũng b'ng'ng' trên đất Thụy Điển y hết như khi du lịch Ai Cập.

Lại cũng ở thành phố tôi đang trú ngụ từ hai năm nay, cứ đờn mùa Giáng Sinh, có m' một thu' hội chợ nhằm gọi lại hình ảnh của thời đại m' hoàng Victoria bên Anh - Quốc (Victorian Christmas Fair). Các gian hàng đờc trình bày như phố xá ở Luân - Đôn hồi thế kỷ trước. Khách vào xem c ó thể gặp đờy đờ một nhà quý tộc đời mứ đạ cao, đờo gườm...giá ; gặp một chàng công t' đờn phân thoa son má đờ háy háy, gặp một ban nhạc ăn mặc kỳ quác chời các món nhạc khi cở lờ cho đám ba cấp nhảy m ở t đờu khiêu vũ xưa cũ ; gặp một phu nhân mặc cái áo toàn đen hờ cở h' mứ ngược , bên dưới thì phồng to gặp đời chiếc thùng phuy và dài quét đất... Khách cũng đờc gặp một con ma lũng thủng, áo sỏ trắng mắt trắng bệch, toc xỏ trắng, tay chân rỏn rắng xiềng xích...

Đờn đờy người Mỹ gốc Anh tha hồ c á m đờng; trong khi người Mỹ gốc Thụy, gốc Na, gốc Đan v...v... thì tở mỏ, và con nít đờu moi thu' gốc thích thú cuóit rình rích.

Một ngày cuối năm, thần thơ giữa khoáng con ma mắt trắng và chàng công t' má đờ đờ no, tôi tưởng tưởng chúng trăm năm sau, những thành phần giàu tinh thần dân tộc nhất của chúng ta đứng lên đờc một viện Việt-Mỹ, m' đờc những hội chợ Saigontai Hoa-Thinh-Đôn v.v... Quan khách người Mỹ gốc Anh, gốc Thụy, gốc Na...tha hồ tở mỏ và quan khách Mỹ gốc Việt thì cảm đờng

đến mềm nhũn cổ người. Tuy nhiên, e chẳng có đờc mấy nhà khảo sát chiu đờn đ á y đờ nghiên cứu về văn hóa Việt !

Những viện Thụy-Mỹ, Việt-Mỹ v.v..., họ, nếu có bao tàng đờc chut gì ; có lẽ chut á y nói về cái lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ nhiều hơn là về lịch sử dân tộc 'gốc' hoặc Thụy Điển, hoặc Việt Nam.

Gia hà tại' là cái mất qu-hướng ở sau lưng ; 'Má bắt tiên' là cái mất lối tiến ở trước mắt. Hình ảnh người l' khách bợ vớ nghìn xưa như truyện thần cái hoàn cảnh chúng ta ngày nay.

Có kẻ trách : Đờ có vậy, lúc này nói ra làm chi những chuyện không mấy vui v' ? - Lúc này là lúc nào ? Một mứ sĩ xanhha từng than thở :

'Kẻ chồn Chướng-dài, người l' thu' 'Lấy ai mà kể chuyện hàn ôn ?'

Trong những ngày tuở m' nơi l' thu' mà gặp dịp kể chuyện hàn ôn là thích rồi. Kể chuyện hàn ôn với những "ai" cùng cảnh - ngộ cốt lấy chân tình làm quý, chứ đờ á u đám qua quít đờ mua vui ? Về lại trong cảnh ngộ chung ai mà lại có những tâm - tình thực sự vui v' ư ? Thật đáng lấy làm ngờ'!

Minneapolis 12/5

Cuốn sách đầu tiên của tác giả Việt Nam sau ngày 30-4-1975 xuất bản tại Hoa-Kỳ :

THƯ GỬI BẠN của Võ Phiền .
 Bạn đọc xin liên lạc với :
 Ông Trần Đình Long
 nhà xuất bản Người Việt
 926 Oakridge Dr - Bldg 123 - Apt 74
 Des Moines
 IOWA - 50 314 ; - USA.



Mũi Đúc Hải-Vân

Cánh trúc thang đã quay từ lâu. Một quân nhân đang kiểm điểm số ống có tên ghi trong bản danh sách, cho họ lần lượt treo lên chuẩn bị cuộc khởi hành. Phi trưởng xám, không gian xám, xám như màu mưa, như màu trời. Bốn phía gió d o bốn cánh quạt trên đầu trúc thang gây nên âm í, nạt nộ, tới tấp và giá tạo. Trời vẫn chưa ngừng mưa, mây vẫn xám, màu xám dày đặc như một lớp chì đục, được trải l ẽ n đầu người, thay cho màu thiên thanh chờ đợi.

Đại úy phi công trực ba chục

tuổi, gầy gầy, cao cao, gọn gàng trng bộ đồng phục đen, ngực gắn ba hoa mai cũng sơn đen, nói lên một thời tao loạn. Anh chàng không đầu được về bản khoán của kẻ có trách nhiệm, hết người nhìn trời lại quay sang người trung úy phó giá, trong ánh mắt của cả hai đều thoáng niềm hoài-nghi.

Trời mưa quá nhiều, từ cả tuần nay, thứ mưa được người xưa gọi là dầm vi, không nắng hạt, không rét ròn như tiếng dai huyền mà âm trầm, triền - miên đêm ngày, hầu chẳng biết làm sao để trở về với cảnh tạnh ráo. Bao nhiêu phi vụ quan trọng từ Nam ra Trung hay từ Trung vào Nam đành phải gác bỏ, làm chậm t r ể khá nhiều công việc... Trời không muốn cho người qua mặt, dành vậy...

Hành khách có tất cả là mười một người chết nằm trong áo quan, một số quân nhân phải ra Trung cộng-tác, hai tên ngoại quốc da trắng, nhân viên của m ở t ủy hội cứu trợ, hai ông bà già hẳn là cha mẹ của người chết và tôi từ Saigon ra Huế do toà soạn gửi đi.

Hai hôm rồi, tôi phải chịu nằm lại phi trường quân sự Di Nãng, may có gia đình

các phi công quân nhân. Họ bị tuyệt đối cấm trại từ một tháng nay, không ra phố nên họ đưa cả vợ con vào ở tạm trong căn cứ quân sự phi trường, muốn thà s ở n g chung và chết chung, thà được sẻ hãi bên nhau hơn là l- lảng vì phải ngày đêm xa cách nhau.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trên h a i mươi bốn, giây phút nào cũng căng thẳng, cũng lo sợ, cũng hoang mang chờ đợi. Đêm ngủ phải để yên quần áo như ban ngày, sẵn sàng để chạy pháo kích, tấn công. Chờ đợi. Cuộc đời một quân nhân cũng như một ký- giá, phải chịu mất quảng hai phần bethời gian sống trong chờ đợi. Quân nhân t h i chờ thương cấp, chờ chú ký vào sự vu lênh chờ giờ J, giờ H, giờ X. Ký giá thì chờ giờ hen để gặp ông này bà kia, chờ b á o lên khuôn, báo phát hành, chờ có chốt trên máy bay vì báo chí chỉ được xếp vào hàng thứ tư trong phạm vi ưu tiên mà thôi. Thời buổi chiến tranh lại còn phải chờ g i ở giới nghiêm... Lần này sự chờ đợi n g h e thất m ở mọng, chờ lặng gió, chờ mây tan.. Những đám mây quái ác trên đèo Hải Vân.

Trời vẫn xám, phải hơn mười một giờ mới chịu tan trên đỉnh đèo.



mây trên đèo
Tàc
Vân

Tên dèo cũng thờ mộng không kém, Hái Văn trước kia được gọi là Thượng đạo, vấp há dồng giáp núi Hái Văn nên người ta dõ, bắt dèo phải mang cùng tên với núi. Mây trên dèo là một thứ mây dầy, quánh dắc, ngay cả những lúc trời đẹp nhất, dĩnh dèo cũng vẫn có một làn mây bao trùm, huyền ảo... Dèo cao chưa đến 1000 thước, mang tên Hái Văn thật không ngoa, có dịp đi bõ trên dèo như lội trong biển mây.

Thờ mộng dầy, nhưng gặp lúc xấu trời mà có việc cần phải đi từ Trung vào Nam hay từ Nam ra Trung thì thật là cả một vấn đề. Chỉ có những loại siêu thanh vi dái mới chực thừng mỗi bước tưởng mây dầy đặc ấy hoặc là bay vượt lên trên cao hơn mây, mà sức lực những chiếc trực thăng, nhữchiếc Shinook bé nhỏ không làm nổi.

Hải thiên văn cho phép khởi hành v d' i một chút dè dặt, nếu gió không thổi đủ, nếu mây không kịp tan thì quay về, c h o đến chiều vậy. Máy bay cất cánh, noidững hơn là chiếc trực thăng đang từ từ nhón mình lên cao dần, cao dần... Hành khách được xếp ngồi dọc chừ không ngồi ngang, phải để chỗ cho cớ số quan. Không m ột lời chuyện trò trao đổi, âm thanh c ú a động cơ quá ồn ào làm mất hứng thú. Khóan mặt nào như cũng còn hân nhừng nét tu từ

những thoáng kinh hoàng chưa phai trên từng ánh mắt.

Tôi nhìn quanh, nhận xét cớ gì vào đầu một vài hình ảnh, một vài cảm nghĩ, chuẩn bị cho thiên phóng sự sắp viết, mà n ếu u có thể thì phải nhớ người đưa một phần vào cho toà soạn trước khi trở về. Đ ờ c giả dõ lời hỏi gặt gạo, diện thoại mỗi giờ. Nếu báo chí bõ rời không nói đến t h i chính quyền cũng không lo lắng... Người d' địa phương nào thì chỉ thức mặc lolàng cho địa phương ấy; toà báo đành p h a i i chiếu ý đợc giả, ông chủ báo dẽ nghĩ tôi, tin rằng người Trung cõ bõn phần phải lo cho miền Trung.

Gió bắt những hạt mưa v ẽ

thành từng làn xéo qua lại trông mớ m' , sau làn của nhua mềm của trực thăng. Máy bay không thể dõng kỹ, bên ngoài hãnhai nhiều gió lẩn, liệu gió có về phe v d' i chúng tôi bay về phe này. Niềm thắc mắc chung của mỗi người giờ phút này chỉ c' o thế; dẽm nay ngư d' đầu? Huế hay ĐàNẵng? Khi' lạnh d' bên ngoài thắm qua làn da sắt những chiếc cớ số được kéo lên cao, những cánh tay áo l ệ thường vẫn x ản lên cũng đ ược buõng thả xuống, người ta c' o' ngđi

thu mình lại sát nhau hơn, mong tìm một chút ấm áp.

Phiá dõng sau là chiếc quan tài kê dọc hai ông bà già ngồi hai bên, họ đã x i n được phép dẽ cùng đi theo với xác con , đứa xác con về chõn nơi đất tở. Một lúc c' o lớn phủ lên trên, trùm hết cả chiếc á o quan. Lá cớ còn mới tinh hãn vừa ó' tiem ra, thắm tươi, màu vàng nổi bắt dưới ba sọc đỏ. Chay dài theo lá cớ, cõ bốn chữ 'Tổ Quốc Ghi Ớn' r ản r ỏi, chừ được c á t b ằng vàng dõ kết vào, kết sau khi cõ được may xong chằng.

Tổ Quốc Ghi Ớn, bốn chữ này với một số tiên tư'nhõ, là tất cả những gì cõn lại cho người thân, những gì của người chết gửi trao về người sống.

Gió, vẫn gió, lờng lờng mặc

đầu của dũ dõng, nhưng loại mây bay quần subang thướt, không làm sao đủ kín đáo dẽ che bốn hướng gió. Gió quái ác , t ản nh ẫ, vô tình chỉ' chực thổi bay là c ở xuống. Không cho là cõ được n ằm yên tr ẻ n ắp quan. Hai người già ngồi d ằng sauphải luôn luôn chú ý mỗi giờ nói mỗi người một góc. Phiá trên đầu áo quan, các quán nh ẫn cũng sẵn sàng nhắm gió, nhưng gió n h á t quyết không buõng tha. Tôi nhìn lác cõ, nhìn n h ứ n g cánh tay, những bàn tay đang cõ sức giữ gió, một cuộc đấu sức giữa người với gió. Nhìn lên nét mặt hai ông bà già chất phác, cõ hình dung ra khuôn mặt của người n ằm trong hõm đang say ngủ, c h á c thế, chết chỉ là một giấc ngủ không thức d ậy, khác gì.

Ý nghĩ của tôi như được gió cuốn tung lên không còn biết lối, ý nghĩ thì th ầm - với người chết... Ngủ đi anh, anh ngủ d ầy phải không, ấ anh ngủ đi cho yên, tư này không còn viên đạn nào làm đau anh nữa, kh ông còn tiếng súng nào dẽm đánh thức anh d ậy. Tư này anh khỏi phải sớm khuya cực nhọc trong cái hình hài thịt xương , trong kiếp người mà hãn anh đã không chon.

Mắt tôi chợt nhìn lên bốn chữ "Tổ Quốc ghi Ớn" c' u' bị gió làm cho meo meo nếu không đ ược những bàn tay nào chup lên, ch ần l ầy, vượt thẳng ra... V ẫng tổ quốc ghi Ớn anh đó, lá cớ này đã từng phủ lên hàng m á y trăm nghìn xác chết, và chắc ch ản cõn phải phủ lên hàng mấy trăm nghìn cái xác chết nuk may ra mới nghe tiếng súng... may ra người dân mới được sống yên òn, m d' i được ngủ th ểng giấc mới d ẽm.

Có nghĩa lý gì d ầu, một khúc vài với vài ba mảnh khác mẫu d ắp vá lên nhau. Lá cớ nào cũng chỉ' gõm cõ thế, phần vật chất thật bé nhỏ, vô nghĩa, r ẻ tiền mà phần tinh thần thì thật là nghi ngút bao la, tâm quan trọng không thể nói, không thể viết thành lời. Con người lam nên tôi , những kẻ lãnh đạo lam nên tôi, không xứng đáng với lá cớ là một chuyện, nhưng lá cớ thì bao giờ cũng thiêng liêng. Phanthiêng liêng là chõ cõ hàng trăm nghìn cái xác gác dưới lá cớ, đã được lá cớ phủ lên, bao bọc, gói ghẽm. Lá cớ còn hơn cánh tay người mẹ, vì cánh tay người mẹ d ầu cõ đứa x á c con xuống tận dưới m ỏ, và những cái x á c đã biến thành cái xác một sớm một chiều cũng chỉ' vì muốn bảo vệ lá cớ, cho lá cớ đ ược ph ất ph ối trên nóc nhà, trên doanh trại, trên công thự vào những dịp khánh tiết, vào những lúc thẳng trận, kháihòan .

...Anh n ằm xuống trước, anh được bõ' mẹ đưa ra t ản nghĩa trang, xác anh được v ẽ n ười l ử sâu bõ trên quế hương. Con cõ những người chết không nguyên xác, m ỗ i n ười một mảnh, cũng không được cái may m ặt n ằm dưới lá cớ như anh... Anh đi trước rồi d ầy anh nhõ' ra dõn những người đi sau , d ũng d ẽ họ đến bõ' v ờ nghe anh....

Những ý nghĩ điên cuồng của tôi, nếu kh ẽ gặp cảnh tay khoác lên ra hiệ của người phõ giả ngồi d ằng trước, chắc còn l ỏ n g bõng hơn thế nữa... Trước thẳng d ầu quay về không ph ản c ứ, vì ch ứa cõ thể ch ọc th ừng b ụng tưởng máy, giõ ch ứa cho phép chúng tôi đ ỡ' trên đất Huế, d ầu chỉ' cõn cách m ột t ượng ngàn dặm bay. Đ ỉnh vậy, bao nhiêu sự người cõng lại, bao nhiêu sự vẫn mình cõ gắng của khoa học, bao nhiêu lòng mong muốn ch ằng không thẳng n ỏi một ang mây một cánh gió.

Trực thăng tư' tư ba cánh , chúng tôi lần lượt trở xuống đi vào phòng d ối... M ỗ i máy tan. M ỗ i người đón nh ẫn một lối khác nhau, nu cười àn ùi trên môi hai anh chàng phi công và phõ giả . Kiên nh ẫn, chỉ' cõ thế, không cõn cách gì hơn . M ỗ i d ến gần hai giờ chiều chúng tôi mới trở lên trực thăng. Chiếc áo quan vẫn n ằm d ầy, y nguyên, không nh ẫn một b ột d ẽ. Tôi tự hỏi ch ảng biết hai ông bà cũ cu gia kia cõ xuống phòng d ối như chúng tôi hay là đã xin ngồi lại để giữ cái hõm, giữ lá cớ cho khỏi bay, cho bốn chữ Tổ Quốc ghi Ớn đ ược thẳng d ẹp, r ỏ r ằng. Chỉ' cõn cõ thế, sinh ra được một thẳng con trai, một b ảo nh ườ công trình, n ười n ằng cho n ết người d ẽ rời vì chiến tranh phải đi d ẽmng nước B ảy gió n ỏ nước xem như d ẽ đến xong.... T ảng con trai đã chết.

Người xưa vẫn nói, thời bình con chõn bõ' mẹ, nhưng thời chiến thì lại bõ' mẹ c h ỏn con, mà ch ảng ai d ại gì mà đi chon l ấ y chiến tranh... Câu của Croesus n ỏi v d' i Cyrus lúc bị ông vua này bắt lam ph ụ l ỏ. Giả sống vào thời buổi này h ữn Croesus sẽ thấy là mình đã sai l ầm.

Tôi ngờ rằng hai ông bà già đã xin ớ lại trên trực thăng suốt mấy tiếng d ồng hồ để được ngồi cạnh xác con và cũng đ ể giữ gió khỏi l ầm nh ẫn nh ườm lá cớ. Th ầnh phần người con trai Việt Nam của thời d ại này, tư ba mươi năm nay nếu không th ỏat được ra ngoài quốc, hoặc được hưởng một sự may m ãn nào khác thì chỉ' cõn một lối kết liễu : Tổ Quốc Ghi Ớn, Nam hay Bắc cũng - d ũng bốn chữ ấy v ả là cõ d ẽ "chay tôi" với người đã chết.

Bản này là cõ được ch ần th ết kỹ' bằng hai sợi giấy buộc vào hai d ầu h ảnh l ắ sáng ki ền của hai bắc cha mẹ già ấy. Như t h á' may ra là cõ m ột năm yên trên h ỏn , cho đến lúc xuống, cho đến khi ra nghĩa trang không cõn gió nào cõn gi ắt được nữa.

M ỗ i d ẽ ch ỉu tan b ột đ ể trên đỉnh d èo, trực thăng chúng tôi đã d ể đi trên vực qua làn mây. Phi trưởng Phú B ải không m ớ' chúng tôi đ ỡ' phi trưởng Đại N ỏi trong th ầnh - phõ Huế.

Trước khi xuống tôi quay nh ẫn cái hõm, nhìn người chết, nhìn lá cớ, th ầm thì' lối vi ễnh biệt cuối cùng. " Anh ng ừ cho yên v ả là cõ xin h ữy che ch ờ' cho anh. "

Paris 31/7/76



ngày này năm ngoài
 ngày này năm ngoài
 năm ngoài

Ngày này năm ngoài, biển động núi d ầm
 V ẫt l ạng th ườg d ỡi, sao l ạng b ằng d ỡi
 ng ẩng m ắt lên trời
 ch ửi hay không ch ửi ?

Ngày này năm ngoài, kẻ cười người khóc
 l ầ- n ẻi áo xanh, s ải- j ụn quần d ờ
 em ỏi em nh ỏ
 bu ờn chỉ' ma cười ?

Ngày này năm ngoài, chạy d ữn chạy d ỏc
 tr ẻn trời m ỹ xuống, dưới đất c ồng lên
 ng ời nh ườ hai bên,
 n ền cười hay khóc ?

Ngày này năm ngoài, thuyền ra của biển
 V ười v ẻ d ả chết, bu ờn v ẻ d ả sống
 V ườt- nam ng ời ng ỏn,
 ai m ời thờ d ải ?

Đ. Quang Bình

Bài thơ viết mãi, ngày này năm sau



**Chửi...
ra nước mắt**

to Nguyễn Hồng Việt



Đêm đêm đốt đỉnh hương trầm
 Khói lên nghi ngút, âm thầm nhớ quê,
 Thương người ở chốn xa quê,
 Nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương ...

Trước thế sự đau lòng như cắt,
 Hận nước nhà chia cắt ra đi,
 Gia đình hầu hết phân ly,
 Chiến tranh Quốc Cộng vào chi xứ mình !
 Hỡi các ban đồng minh bao nước,
 Để Việt-Nam riêng chuốc chua cay,
 Những người chống cộng hằng say,
 Giờ đây nát thịt tan thân cực hình !
 Nỡ thãm khốc điều linh ai thấu ?
 Nhân loại này mặt dấu tai búng,
 Giúp ta súng đạn tưng bừng,
 Chiến tranh diệt chủng có ngừng được đâu ?
 Cây muốn lặng gió hầu chẳng hiểu
 Nghe ngoại nhân xúi biếu hại nhau
 Bắc Nam cũng gắng giết mau,
 Thứ xem vũ khí Nga Tàu ai hơn ?
 Xiết bao kẻ oan hồn ưỡng tú,
 Thân xác tan bởi lũ tham tàn,
 Bao người xử lạ nường thân,
 Miếng cơm manh áo phong trần tũ thay !
 Kẻ thất trận lòng đầy uất hận
 Vượt đại dương lặn đạn tha phưởng,
 Thân tàn đầu gối phong sương,
 Đã sâu cơ quốc thêm thương giống nòi,
 Lòng tự nhủ có hồi sẽ đến
 Dựng nước Nam yêu mến thanh bình
 Bấy giờ thỏa chí bình sinh
 Hận thù xóa hết nhờ mình Việt-Nam.



Vân Ngọc
 Hawaii 12/75



Đêm đêm đốt đỉnh hương trầm
 Khói lên nghi ngút âm thầm nhớ quê
 Thương thay người ở hai quê
 Nẻo đi thì nhớ, nẻo về thì thương!

 Nhớ nước Cầu lông con quốc quốc
 Thương nhà mới miệng cái gia gia
 Ba vạn sáu ngàn ngày của một kiếp người
 ở chốn bãi bể nương dâu này đâu có 1 à
 mây! Má đã để dấu gì được những mây a i
 đặt đến cái tuổi ấy chưa.
 Năm nghìn năm vẫn hiện và lịch sử của
 một dân tộc triền miên trong khổ nhục. và
 chăm tiến, nhưng luôn luôn chúng tôi ý chí
 quyết cường, ấy mới thật là độc đáo, ấy mới
 thật là hiên hạc thay!
 Ai ơi, uống nước xin hãy nhớ nguồn
 Nhớ ơn Quốc Tổ con Rồng cháu Tiên
 Đại Việt tri kỷ Xuân Thu tri hương
 Trời Hồng Bàng chín vạn mô kinh dương
 Bọc bẻ Âu Cơ nớ ra trăm trứng.....
 Sứ xanh của giống giống Bách Việt cũng
 đã từng ghi bằng những nét son vàng. Bã
 bọ, phen bở cõi cũng đã từng bị quân xâm
 lăng dấy xéo! Hốt Tất Liệt, người hùng
 giặc Mông Cổ, mấy ngàn năm xưa, để từng
 lăm khiếp đảm cả trời Á lân Âu, để từng
 hồ to hét lú: " Nồi nỏ có gót chân, có
 móng ngựa của quân Mông tràn tới là nôi

đó không còn một bóng người, không còn một
 ngọn cỏ! "
 Nước Việt của chúng ta, cũng đã baophen
 từng bị quân Mông dấy xéo! Ấy vậy mà dân
 nước Nam vẫn hiên ngang tồn tại, có cây
 vẫn tươi tốt, người người vẫn đông thêm.
 Khá khen thay cho tinh thần bất khuất
 của Dân Tộc!
 Đàng phục thay cho lòng ái quốc c u a
 tiên nhân, đã dấy công khai sơn phá thạch,
 mở mang bờ cõi, đem xương đồng chống đỡ
 non vãng !
 Nhớ nước, nhớ nguồn, nhớ bao anh hùng tuấn
 kiệt năm xưa! Nhớ Lê Hồng Đức khi vươn
 qủynh chính giáo,
 Nhớ Trần Hưng Đạo khi vạn kiếp đi cơ,
 Nhớ Hán Nguyễn Thuyên khi đọc tế Ngự Từ
 Nhớ Lê văn Hui khi chep thành sử thưng
 Đều là hồn nước Việt sông về biển !
 Bình Ngô Đại Caó còn vang vãng bên tai
 con Hồng cháu Lạc. Tiếng gáo thét cuácác
 bô lão Hội Nghi Diên Hồng, quyết không đầu
 hàng giặc, đã khiến cho non sông anh-khí
 vẫn băng băng, đã khiến cho con cháu núc
 lỏng, quyết chiến, quyết thưng, xem mang
 sông tở lóng hồng, tìm cái chết rất vinh
 quang trong da ngựa bọc thây vậy.
 Ôn biết bao là nét son vàng chói lọi
 cả về một lịch sử oai hùng kẻ sao c h o

xiết, nói lên sự trường tồn của một Dân
 tộc vốn sẵn có một niềm tin sắt đá 1 à
 mình bất diệt, một niềm tin được luôn luôn
 thấp sang lên bởi thăng không kiêu, bại
 không nản, và nhất là bởi uy vũ bất năng
 khuất vậy.
 Việc muốn năm trước đã làm ké đường,
 Việc muốn năm sau còn nhiều người nói;
 Non sông nào đâu thiếu khách tri trướng!
 Máy nghìn năm Bắc thuộc, trải qua bao
 cảnh phế hưng của đất nước, nhưng đến Việt
 và nước Nam vẫn còn tồn tại mãi mãi với
 những cá tánh riêng biệt độc đáo, 1 à m
 rang mát nớ mây cho hậu sanh khá úy biết
 là bao !
 Gần một trăm năm Tây thuộc, lịch sử cãn
 đại đã từng ghi chep những trang anh hùng
 tuấn kiệt, nam cũng như nữ, đã làm rang rổ
 non sông, giông nôi biết bao ! Liệt sĩ
 Nguyễn thái Học, khi bước lên đọa đầu đài
 tại pháp trường Tén Bái đã dùng cảm hoto
 hai chữ VIET NAM, trước khi thân thể của
 Nguyễn Quán bị phân lùm hai đoạn nhưng
 hồ để máy ai đã chia cắt non sông nước
 Việt của chúng ta ra lăm hai được !
 Nước non là nước non trời
 Ai phân được nước, ai dôi được non !
 Trời thắp thì phải đi cời,
 Trời cao rào tanh, ta còn hiên ngang !
 Qĩnh nhớ gốc, nhớ nguồn, nhớ công sanh -
 thành dưỡng dục, nhớ ông bà, tổ tiên b a o
 nhiêu, chúng ta lại càng hướng mạnh t a m
 hơn chúng ta về một lý tưởng cao đẹp hơn,
 để càng thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau nhiều
 nhiều hơn vậy.
 Tiên nhân của chúng ta xưa, đã lấy hai
 chữ Tâm và Đức làm khuôn vàng thước ngọc

lâm kim chỉ nam cho mọi tư tưởng, m o i
 hành động của các đấng, thòi ngày nay là
 hằng con cháu, chúng ta cũng cứ nếp ấy mà
 noi theo, lấy Tinh Thưng xoa bô Hận Thù.
 "Nhiều điều phủ lấy giá gương
 Người chung một nước, hãy thương nhau
 cũng.
 Nhặt tén, nhặt nhát tán, hựu nhặt tán ;
 Ngày mới, mỗi ngày một mới, ngày ngày càng
 mới thêm lên. Trần trể tin tưởng rằng vẫn
 minh khoa học tiến bộ vượt mức ngày nay
 đã ra như thu nhớ quả địa cầu này 1 ai
 rồi! Tại nôi đất khách quê người này với
 quê hương xú số đầu yểu của chúng ta, đâu
 có còn là muốn trũng đăm thãm như xa xưa
 nữa ?
 Bất cứ một dân tộc nào trên hoàn vũ này
 rồi đây cũng có quyền được một chỗ đứng
 trước ánh sang mặt trời trong tinh tuấn
 tồn trong Tự Do, Bình Đĩnh và tự hái giai
 huynh đệ nua, thì kiếp dân nước tiều của
 chúng ta, không nhớ lai không có quyền tự
 quyết hay sao? Tinh trang khổ nhục và
 chăm tiến không nhớ cư đọa dầy dân tộc -
 chúng ta mãi mãi hay sao?
 Với niềm tin sắt đá như vậy, mỗi một
 người, trong phạm vi nhiệm tòn của chúng
 ta cũng có thể đóng góp phần nào cho sự
 trường tồn của quê hương, cho sự lớn mạnh
 của quốc gia này.
 Rất mong thay!.....
 Vân Ngọc

Một người ngoại quốc đã nói : 'Mùi VN có hai mùi là : mùi nước mắm và mùi trầm hương. Thật vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng mùi nước mắm tương trưng cho đời sống vật chất và mùi trầm hương biểu lộ, lòng tâm, chứa chiêm tỏa ra là tương trưng cho đời sống tinh thần của dân tộc ta.

1 - TRẦM HƯƠNG TRONG THI CA KIM CỔ
Xưa nay trầm với quế là hai vật quý giá mọc ở chốn rừng sâu nước độc, phải tốn nhiều công phu thời giờ mới tìm ra được. Bởi vậy, từ ngàn xưa đã có câu ca dao bất hủ là :

Cây quế thiên thai mọc nơi khe đá,
Trầm nơi Vạn giả hương tỏa sơn lâm ;
Đôi đũa miên duyên như quế với trầm,
Trời sui gặp gỡ sắc cam trầm năm.

Câu tiền ca trên đây ngụ ý rằng trên đời này không gì quý bằng trầm với quế ngoài cuộc tình duyên ân ái. Tuy nhiên nếu không đem ra mà dùng cho hợp tiềnhợp cảnh thì cũng hóa ra mai một. Xét trong sử sách, thì công dụng của trầm rất nhiều. Ngoài công dụng về tôn giáo, trầm còn là tặng phẩm ngoại giao rất được các nước quý trọng. Hơn nữa trầm còn là một bảo vật để bổ sung âm nhạc trong những cảnh trí trang nghiêm như :

Mai sau dù có bao giờ
Bớt lỡ hương ấy xe tơ phỉm này
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Thấy hieu hieu gió thì hay chị về.

(Kim Vân Kiều)

Nhạc phải có hương nâng đỡ thì mới hoàn bị, đúng với quan niệm của các thi sĩ, nghệ sĩ từ Đông sang Tây, từ Bà Nha đến ông Hoàng Nam Sách, từ Nguyễn Du đến Beaulaire :

Les parfums, les couleurs, les sons se répendent .
(Correspondances - Beaulaire)

Tam dịch là :
Hương, sắc, âm thanh hoà điệu nhịp nhàng .
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ;
Les sons et les parfums tourmentent l'air du soir .
(Harmonie du soir - Beaulaire)

Tam dịch là :
Mỗi đóa hoa tỏa ngát như một lò hương Thanh, hương vương vấn trong bầu trời chiều tà.
Cùng một quan niệm ấy, thi sĩ Đoàn Phú Tứ trong bài 'Màu thời gian' đã đặt mấy vần thơ tề nhị :

Sớm nay tiếng chim thanh
Trong gió xanh,
Đi vương hương âm thoảng xuân tình.
Ngoài phạm vi tôn giáo, nghệ thuật và ngoại giao, trầm hương còn được vua Đông Minh Hoàng dùng để tạo dựng một cái đền cho Dương Quý Phi thường xuyên gọi là Trầm Đỉnh :

Giải thích đồng phong vô hạn hân,
Trầm hương Đỉnh bắc ý lan can.
(Ly Bach).

Có nghĩa là :
Tựa vào lan can phía bắc đền Trầm Hương để thưởng gió đồng thì giải hết nỗi sầu vô hạn.

Đỉnh Trầm hương cũng là nơi mà Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng họp mặt để nghe nhạc thanh bình và ngắm hoa mẫu đơn. Đỉnh Trầm hương khóa một cảnh mẫu đơn.
(Cung oán - Ôn Như Hầu)

Xem như trên, chúng ta thấy rằng từ ngàn



沉香
檀香
降香
安息香
乳香
没药
苏合香
安息香
乳香
没药
苏合香

Sông Hương, hương về quê hương
Hết thời trầm hương ngày nay
Trông đến anh linh, trời yên
bao thế kỷ này công tu bố thí
sông Hương
Thị vào tình-thần dân tộc
biết bao phen say-sắc gìn giữ
khối anh-hương ngàn đời
mà thân người Việt, văn hóa Việt
sao cho sống mãi
mãi mãi
tương tồn ...

Từ quê-hương ,
 Tôi chợt nghe tiếng gọi
 của giông nôi :
 đang quàn-quại đau thương
 trăm phố phường
 vang lên , nghìn lời nói
 nói tôi nghe nổi k h ở' của dân lành.

Manh áo rách
 như tuổi thọ đang mất,
 có em tôi
 đói khát
 giữa cuộc đời,
 Lòng rung lệ nhìn con mình thiếu sữa,
 mẹ ngậm-ngùi cho đứa bé Việt-Nam.

Mẹ ngậm-ngùi cho số kiếp Việt-Nam
 Cho anh tôi
 đang ở chốn lao tù
 Cho cha già cực một đời chưa đủ
 đến hôm nay thêm cuộc sống cơ hàn

Sống làm than !
 Tại sao phải làm-than ?
 Bom thời ròi
 Tiếng súng cũng im rồi
 Sao dân tôi
 Vẫn còn trong đói khổ
 Cho nụ cười mãi chưa nở trên môi
 Cho oán hận vẫn sôi sục tim tôi.
 Trong tim anh và tim của mọi người.
 Tim Việt-Nam đạn bom cây không nát
 Vẫn quật-cường và mãi mãi biên ngang.

Từ quê-hương
 Tôi chợt nghe tiếng gọi
 của giông nôi
 đang phất-ướt vùng lên
 trăm phố phường là nghìn cây đuốc sáng
 sẽ đốt tan
 Dấu vết của bạo tàn.

Trần Đại Hưng



Cho
 Đinh Báo
 Tôi



Trại hè
 76

Mỗi năm theo thông lệ , k h i
 những tia nắng oi bức của thành
 phố mùa hè bắt người sinh viên
 chúng ta mơ đến sóng nước tươi
 mát của biển cả, THSV đều tổ
 chức một trại hè. Năm nay , từ
 5-7 đến 25-7, chúng ta sẽ d ự
 trại hè ở' La Seyne, gần Toulon
 và Marseille, giữa một khurừng
 có đồng suối mát chảy róc rách
 trên một sườn đồi có đoc thoải
 thoải xuống bãi cát ở' bờ biển.

Chúng ta, sau 9 tháng vật lộn
 với sách vở, với cát bụi c ủa
 thành phố sẽ được dịp hít thở
 không khí' trong lành của bờ
 biển.

Chúng ta, sau 9 tháng g i a m
 mình trong s ờ làm, với c ô n g
 việc bề bộn nát óc, sẽ được dịp

nghe' ngời thoải mái trong không
 khí' thân tình vui tươi c ủa
 trại hè.

Và nhất là chúng ta trong ba
 tuần liền, sẽ cảm thấy thoát
 khỏi vòng kềm tỏa của xã hội
 Tây Phương, để sống lại trong
 môi trường Việt Nam, giữa nhữ
 mái tóc huyền duyên dáng và nhữ
 nụ cười di' dóm Việt Nam !

Các bạn đã từng tham dự trại
 hè ở' Le Mans, hoặc bất cứ' buổi
 sinh hoạt chung nào của THSV
 sẽ gặp lại hầu hết những khuôn
 mặt cũ khá ái (từ Ban Du Ca ,
 Ban Thể' thao, Ban Xả' hơi, Ban
 Báo chí' ... đến Ban'Hồ...hét')

cũng như những khuôn mặt m ở' i
 đây khám phá.

Trại Hè La Seyne: 5-7 đến 25-7

*Địa điểm: vùng biển La Seyne ,
 gần Toulon và Marseille.

*Thời gian: 3 tuần lễ' kể từ 5-7
 đến 25-7

*Lệ phí' tham dự (ăn và ở' chưa
 kể' di chuyển) : ước khoảng 550F
 cho 3 tuần.

Tham dự trại hè La Seyne, ban
 yên lòng sẽ trải qua 3 tuần lễ'
 vui nhòn, thoải mái. Ban sẽ cảm
 thấy tình bạn và tình n ữ giữa
 những người đồng hương của ch
 ta ở' quê người không phải là
 hiếm có. Ban sẽ cảm thấy những
 người đầy nhiệt huyết và đồng
 lý tưởng đấu tranh với bạn kh
 phải là ít ỏi.

ĐẶC-SAN SINH-VIÊN MỤC-LỤC

| | | |
|--|-----------------------------|----|
| Lá thư Ban Chấp hành | _____ | 1 |
| Việt Nam với tình hình chính trị thế giới | Trần Hữu Dự | 2 |
| Xin đừng quên | Thất Trí Lang | 2 |
| Thư gửi người bạn Hoa Kỳ | Trùng Dương Nguyễn Thị Thái | 3 |
| Vong quốc hận | Hồ Trọng Khôi | 5 |
| Sinh hoạt Sinh Viên sau ngày 30-4 | _____ | 6 |
| Báo chí Sinh Viên tại hải ngoại | _____ | 6 |
| Các Đại Hội Sinh Viên Việt Nam tại Âu Châu | _____ | 7 |
| Danh từ và thực tế | Mây trắng | 7 |
| Không có quê hương trên tàu Miller | Một Bạn Đọc | 8 |
| Người Sinh Viên Việt Nam năm 1975 | Nguyễn Huệ H. | 8 |
| Bao giờ trở lại quê hương | Một Bạn Đọc | 9 |
| Tâm trạng người tri thức Việt Nam | Người Sĩ Quan Mũ Xanh | 9 |
| Khóc cho miền Nam | Huyền | 10 |
| Hồi ký | Thần Nam Tư | 10 |
| Người sinh viên trẻ viết | Vân Khả Vũ | 11 |
| Gam nghi | Phạm Thị Phương Khanh | 11 |
| Đi thăm | Trần Thanh Liêm | 12 |
| Nhớ Huế | Hồ Trọng Khôi | 14 |
| Anh tôi | Nhóm Sáng Tác THSV Paris | 15 |
| Mây giăng tuyết đỏ | Võ Phiến | 16 |
| Mây trên đèo Hải Vân | Minh Đức Hoài Trinh | 18 |
| Cười ra nước mắt | Nguyễn Hồng Liệt | 20 |
| Nước non ngàn dặm | Vân Ngọc | 21 |
| Nhớ người | Vân Ngọc | 21 |
| Ngậm ngùi tìm trâm | Thanh Vân Cư Sĩ | 22 |
| Cho đồng bào tôi | Trần Đại Lăng | 24 |
| Trại hè 1976 | _____ | 24 |

chủ-trưởng
& phát-hành

trình-bày
& bìa

địa-chỉ liên-lạc

TỔNG-HỘI SINH-VIÊN VIỆT-NAM TẠI PARIS

Trần Đình Thọ

Association générale des étudiants Vietnamiens de Paris
 Chez M. Nguyễn
 5 Rue Albert Camus - 92340 Bourg La Reine - France
 C.C.P. 20 332 - 01 Paris

Tờ Thông Tin Sinh Viên, cơ quan ngôn luận của THSV Paris sẽ tiếp tục ra mắt quý bạn với hình thức đơn sơ hơn vào mỗi đầu tháng. Diễn đàn, tin tức, bình luận và giải trí sẽ là những tiêu chuẩn của những tờ TTSV, nói lên tiếng nói của người Quốc gia chân chính. Các bạn nào muốn nhân được báo, xin vui lòng gửi địa chỉ về tòa soạn, cùng với ngân phiếu 25 F (hay nhiều hơn) tiền ứng hồ mua báo một năm. Các bạn ở ngoài Âu Châu, xin cộng thêm 50 F một năm bưu phí phụ trội.